

# Ο ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: «Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΣΑΝ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗΘΟΣ ΜΕ ΣΤΗΘΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΛΛΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 24<sup>ΟΥ</sup> ΞΕΠΕΤΑΧΘΗΚΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΜΗ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΑ!»

## Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΜΑΚ ΚΟΜΑΚ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΔΥΟ... ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΑΥΡΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Ο Γριαμβευτής του Μαραθώνιου της Βοστώνης Στέλιος Κυριακίδης απέστειλε προς την 'Ηλεκτρική 'Εταιρία, η οποία ως γνωστόν είχε αναλάβει τα έξοδα του ταξιδιού του δύο αεροπορικά γραμμάτια. Ο Στέλιος, αφού έπαναλαμβάνει όσα ανέφερε και στο γράμμα του προς την γυναίκα του, το όποιον εδημοσίευσε προχθές η «Αθλητική 'Ηχώ» προσθέτει και τας εξής πληροφορίες:

Ο Θεός και οι ευχές όλων των 'Ελλήνων φαίνεται ότι ήσαν μαζί μου και μετά από αγώνα στήθος με στήθος από το πρώτο μίλλι μέχρι του 24ου ξεπετάχτηκα με μιὰ μεγάλη όρμη και κέρδισα τόν αγώνα αυτόν και πήρα τό χρυσούν με άδάμαντα μετάλλιον της 'Αμερικής.

Ο αγών παρηκολούθηθη προσωπικώς από τόν Κυβερνήτην και όλους τούς αξιωματούχους της 'Αμερικής, ως

ό κι Φέρις γεν γραμματέυς της 'Αμερικανικής 'Ομοσπονδίας

«Όλοι οι δημαρχοι τών προστειών με έχουν προσκαλέσει για όμιλιες και δέν γνωρίζω πού θα πρωτοπάω. Τό τί λέγεται για τήν 'Ελλάδα δέν γράφονται και προσφέρονται πολλοί διά τρόφιμα και ρουχα. Γι' αυτό τό ζήτημα ανέθεσα εις 'Επιτροπήν να τό κανόνιση και θα είμαι εις τήν διαθεσιν της ΑΧΕΠΑ και της 'Ελληνικής Πολεμικής Περιόλψεως. Πάντως δέν θα κάω τίποτα χωρίς τήν έγκριτη της 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, του ΣΕΓΑΣ και της 'Εταιρείας μας.

Κατοπιν προσκλήσεως του 'Υπουργείου Στρατιωτικών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 'Αμερικής πήγα μαζί με τόν κ. Κέλλυ εις ένα στρατόπεδον έκτάσεως 26 μιλλιών και μίλισα εις τούς τραυματίας και εις τόν Στρατόν της 'Αμερικής εις τά βραχεία κύματα διά τόν



*Stelios Kyriakides*  
8-5-46

«Ο χαρακτηριστικός τεματισμός του Στέλιου Κυριακίδη ικανά τους αγώνιας του από Παναθηναϊκό Στάδιο και στους διεθνείς στίβους. Στο πρόσωπο είναι ζωντανά ζωγραφισμένη η έντατική προσπάθεια που καταβάλλει, αλλά και η άσφαλεια θέλησή του για τη νίκη.

Μαραθώνιον. Βρήκα τήν εύκαιρίαν να συγχαρώ διά τού ραδιοφώνου τόν στρατόν της 'Αμερικής διά τήν βοήθειαν πού έκαμεν διά να έλευθερωθούμε.

«Μου έκαμαν μέγα γεύμα προς τιμήν μου και με στρατιωτικόν αυτοκίνητον γυρίσαμε εις τήν Βοστώνην διότι αυτό τό μέρος απέχει 42 μίλλια από τήν Βοστώνην.

Μόλις επέστρεψα πήγα εις τό γραφείον του Κυβερνήτου της πολιτείας και του έπώλησα ένα εισιτήριον 25 δολλαρίων διά τά νοσοκομεία της 'Ελλάδος, διότι δίδεται μέγα γεύμα εις τας 3 Μαΐου 1946 εις τό ΣΤΑΤΑΡ ΟΤΕΛ. 'Αμέσως μετά μετέβην εις τό μεγάλο πάρκο της Βοστώνης και παρέλαβα 2 αγελάδες και έναν ταύρον διά τήν 'Ελλάδα έκ μέρους του γερουσιαστού κ. Μάκ Κομακ. Έχω κουρασθή τόσο πολύ αυτές τις ημέρες πού εάν είχα κάμει 3 μαραθώνιους θα ήμουν καλύτερα. Νομίζω όμως ότι έχω καθήκον να πάω εις τόν Λαόν της 'Αμερικής τήν οικονομικήν κατάστασιν της 'Ελλάδος και να μη χάσω τέτοιες ευκαιρίες πού μου δίδουν όλοι οι δήμαρχοι τών πόλεων εδώ. Λέσχαι, 'Εκκλησιαί, Κολλέγια, Νοσοκομεία, 'Εταιρείαι και όλοι οι οργανισμοί εδώ θέλουν να άκούσουν από μένα κάτι για τήν 'Ελλάδα.

Με νεώτερο τηλεγράφημά του προς τό ύπουργείο Τύπου ο Κυριακίδης γνωρίζει ότι έγινε δεκτός υπό τών δημοφώνων διαφόρων πόλεων, οι όποιοι τόν εδεξιώθησαν και εξέφρασαν τόν έαυμασμό των προς τήν 'Ελλάδα. 'Επίσης αναφέρει ότι όμίλησε προς 2000 'Αμερικανούς μαθητάς διά τήν 'Ελλάδα.