

Αι 'Αθήναι υπεδέχθησαν χθές τόν Μαραθωνιονίκην Σ. Κυριακίδη



Δύο συγκινητικά στιγμιότυπα από την άφιξίν του πρωταθλη τού μας: Είς τὸ πρῶτον, ὁ Κυριακίδης κρατεῖ εἰς τὴν ἀγκυλιά του τὰ δύο του παιδιά. Εἰς τὸ δεύτερον, ὁ Κυριακίδης ἀσπάζεται τὴν σύζυγόν του, πού τὸν υπεδέχθη κατά τὴν άφιξίν του εἰς τὸ ἀεροδρόμιον τού Χασανίου.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΕΙΣ ΒΟΣΤΩΝΗΝ

«Πῶς ἐνίκησα»

Ο ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ

Αἱ 'Αθήναι υπεδέχθησαν χθές με πρωτοφανή ἐνθουσιασμόν τὸν ἑνδοξόν Μαραθωνοδρόμον Στέλιον Κυριακίδη.

Ἡ ὑποδοχὴ προσέλαβε τὴν μορφήν μιᾶς εὐρυτέρας ἐκδηλώσεως διὰ τὸν ἀθλητισμόν καὶ ἡ χθεσινὴ ἡμέρα θὰ ἠδύνατο νὰ χαρακτηρισθῆ ὡς «ἡμέρα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀθλητισμοῦ».

Τὰ ἀμερικανικὸν ἀεροπλάνον «Αμρόπολις», τὸ φέρον τὸν Κυριακίδην, προσεγγιώθη εἰς τὸ Χασάνι τὴν 1:10' μ. μ. Ὁ Κυριακίδης, πολὺ συγκινημένος, κατήλθεν ἀπὸ τὸ ἀεροπλάνον καὶ ἐνηγκαλίσθη τὴν σύζυγόν του, πού τὸν ἀνέμενε μαζί με τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ ΣΕΓΑΣ καὶ τὸν πρόεδρον τῆς κοινότητος Ἑλληνικοῦ.

Εἰς τὸ ἀεροδρόμιον ὁ Κυριακίδης ἔμεινε μίαν ὥραν καὶ μᾶς ὡμίλησε διὰ τὸν ἀγῶνα τῆς Βοστώνης.

— Ἀπὸ τῆ μέση τῆς διαδρομῆς εἶχαμε μείνει πέντε πού τρέχαμε σὲ μιὰ γραμμῆ. Ἐπειτα ἕνας-ἕνας, οἱ τρεῖς ἔμειναν πίσω καὶ ὁ Κέλλεϋ κι' ἐγὼ ἀδηγούσαμε. Βοισκόμασταν ἐννιά μίλια ἀπὸ τὸ τέρμα. Ἐκανα δέκα προσπάθειες νὰ φύγω ἀπὸ τὸν Ἀμερικανό, μὰ δὲν τὸ κατόρθωσα. Ὅταν ἕνας πολὺ ἐνθουσιώδης Ἕλληνας θέλοντας νὰ μοῦ δώσῃ ἕνα πορτοκάλι, ἐμπλέξε στὰ πόδια μου καὶ ὁ Κέλλεϋ με προσπέρασε σαράντα γιάρδες. Τὸν ἔφτασα με πολὺ κόπο. Πήγαμε γιὰ ἀρκετὸ ὁρμό ὁ ἕνας δίπλα στὸν ἄλλον, ἐνῶ ὁ κόσμος φώναζε: «Κέλλεϋ» καὶ «Ἑλλάς», ὅπως ἔγραφε ἡ φανέλλα μου.

»Δυόμισιν μίλια ἀπὸ τὸ τέρμα, ἕνας φίλος μου Ἀμερικανὸς δημοσιογράφος, πού ἀκολουθοῦσε με αὐτοκίνητο, μοῦ φώναξε:

— Ὁ Κέλλεϋ ἔσπασε. Εἶναι ὥρα νὰ φύγῃς...

»Καὶ τότε ἀμπαλάρισα. Τὰ τελευταῖα γιλιόμετρα τὰ ἔτρεξα με τρία λεπτά τὸ γιλιόμετρο. Ἦταν κάτ: πού κι' ἐγὼ δὲν μπορούσα νὰ τὸ πιστέψω...

»Ὁ Κέλλεϋ εἶπε ἔπειτα ἀπὸ τὸν ἀγῶνα: «Ἦταν ἀδύνατο νὰ κερδίσω ἕναν ἀθλητῆ, πού δὲν ἔτρεχε γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ γιὰ τὴν πατρίδα του».

»Στὴν Ἀμερικὴ συγκέντρωσαν δυόμισιν γιλιάρδες δολλάρια γιὰ ἀθλητικὸ ἔλικό, πού θὰ τὸ στείλῃ στὸν ΣΕΓΑΣ ἢ Ἀμερικανικὴ Ὀμοσπονδία.»

Ἡ πομπὴ με τὸ αὐτοκίνητον τὸ φέρον τὸν Κυριακίδην, πλαισιούμενον ἀπὸ μοτοσυκλετιστάς, ἐξεκίνησεν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ τὴν 4 μ. μ. Εἰς τὸ Παλαιὸν Φάληρον, τὴν Καλλιθέαν, τὴν Νέαν Σμύρνην προσεφώνησαν τὸν Κυριακίδην οἱ ἀντίστοιχοι δήμαργοι. Ὁ Κυριακίδης κατέθεσεν εἰς τὸν Ἄγνωστον Στρατιώτην δάφνινον στέφανον καὶ ἀκολούθως ἀνήλθεν εἰς τὸ πρωθυπουργικὸν μέγαρον, ὅπου τὸν υπεδέχθησαν ὁ πρόεδρος τῆς κυβερνήσεως καὶ ὁ ὑπουργὸς τῆς Παιδείας.

Ἀπὸ τὴν πλατεῖαν τοῦ Συντάγματος μέχρι τοῦ Δημαργείου, ὅπου ἐδεξιώθη τὸν Μαραθωνοδρόμον μας ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων, δεκάδες γιλιάρδες ἐνθουσιώτους κόμμοι ἠκολούθησαν τὸ αὐτοκίνητον τοῦ πρωταθλητοῦ μας.

Ὁ Κυριακίδης, ἀπαντῶν εἰς τὰς διαμαρτυρίας προσφωνήσεις ἐτόνισεν



Ἐμνησίον
24-5-46