

Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΕΘΕΩΣΕ ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΟΥ

Ἡ χθεσινὴ μέρα γράφτηκε στὴν ἱστορία τοῦ τόπου σὰν «μέρα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀθλητισμοῦ». Ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Κυριακίδη πῆρε—ὅπως προβλέπαμε—τὸν τόνο μιᾶς παλλαϊκῆς ἐκδηλώσεως γιὰ τὸν ἀθλητισμὸ. Τὸν ἀθλητισμὸ δημιουργοῦ εἰρήνης, ὁμαλοτήτας, ἐνότητος καὶ ἀγάπης.

Τὸ ἀμερικανικὸ ἀεροπλάνο «Ἄκρο πολις» ποῦ ἔφερε τὸν Κυριακίδη ἔφθασε στὸ Χασιάμι στὴ 1.10. Ἐκεῖ τὸν ὑποδέχτηκαν ἐκπρόσωποι τοῦ ΣΕΓΑΣ καὶ ὁ πρόεδρος τῆς κοινότητος Ἑλληνικοῦ κ. Σιγανός. Ἦταν πολὺ συγκινημένοι. Ἔμεινε μιὰ ὥρα στὸ ἀεροδρόμιο καὶ μᾶς μίλησε γιὰ τὴ μεγάλη κούρσα.

— Ὁ ἀγὼν αὐτὸς ἦταν κάτι τὸ πολὺ μεγάλο. Μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες κούρσες τῆς Ἀμερικῆς.

Καὶ σταμάτησε καί... ἔκλαψε στὴν ἀνάμνηση τῆς μεγάλης του νίκης.

— Ἀπὸ τὴ μισὴ κούρσα μείναμε πέντε. Ἐννιά μίλια ἀπὸ τὸ τέρμα μο γάχα ὁ Κέλλεϋ κι' ἐγὼ ἤμασταν μπροστά. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα δέκα φορές προσπάθησα νὰ φύγω, μὰ δὲν μπόρῳσα νὰ ξεκολλήσω ἀπὸ τὸν Ἀμερικανό. Τότες, ἔνας Ἕλληνας πολὺ ἐνθουσιώδης, θέλοντας νὰ μοῦ δώσῃ ἕνα πορτοκάλι ἐμπλέξε στὰ πόδια μου κι' ὁ Κέλλεϋ, μού ἔφυγε. Κέρδισε σαράντα γυῖρες. Δυσκολεύτηκα νὰ τὸν φτάσω. Προχωροῦσαμε ξανά οἱ δύο μας. Ὁ κόσμος φώναζε: Κέλλεϋ καὶ «Ἑλλάς» ὅπως ἔγραφε ἡ φανέλλα μου.

«Δυόμισι μίλια ἀπὸ τὸ τέρμα ἕνας φίλος μου Ἀμερικανὸς δημοσιογράφος ποῦ ἀκολουθοῦσε μὲ αὐτοκίνητο μού φώναξε:

— Ὁ Κέλλεϋ ἔσπασε. Φύγε τώρα...
«Καὶ ἔφυγα. Τότες πέτυχα τοῦτο τὸ ἐκπληκτικόν. Ἐτρέχα τρία λεπτά τὸ χιλιόμετρο. Τὶ νὰ σὰς πῶ γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις ἔπειτα ἀπὸ τὸν ἀγὼνα; Εἶνε δύσκολο. Μίλησα σὲ σχολεῖα, σὲ ἐκκλησίες, σὲ νοσοκομεία καὶ στὴ Βουλὴ τῆς Πολιτείας.

«Δυόμισι χιλιάδες δολλάρια μᾶζου σαν οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀμερικῆς καὶ μ' αὐτὰ τὰ χρήματα πῆρε ἀθλητικὸ ὀλίκο ποῦ θὰ τὸ στείλῃ στὸν ΣΕΓΑΣ ὁ κ. Φέρρις, ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἀμερικανικῆς Ὀμοσπονδίας.

«Μοῦ κάταν πολλές προτάσεις νὰ τρέξω στὸν Καναδὰ καὶ ἀλλοῦ, μὰ ἀπ' ἐδῶ μού εἶχате γράφει νὰ γυρίσω».

Κι' ὁ Κυριακίδης μᾶς δείχνει ἕνα «λάϊφ» τὸ περιοδικὸ μὲ κυκλοφορία 12 ἑκατομμύρια ἀντίτυπα, ποῦ ἔχει μιὰ ὀλοσέλιδη φωτογραφία του.

Στὶς 4.30 τὸ ἀπόγευμα γίνηκε λειτουργία στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἑλληνικοῦ κι' ἀπὸ κεῖ ξεκίνησε ἡ πομπὴ γιὰ τὴν Ἀθήνα. Στὸ πρῶτο αὐτοκίνητο ἦταν ὁ Κυριακίδης καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΕΓΑΣ κ. Ἀπ. Νικολαΐδης. Τὸ αὐτοκίνητο πλαισίωνα, μοτοσυκλετιστὲς μὲ τὰ ἄσπρα κράνη τους.

Σὸ Π. Φάληρο στὴν Καλλιθέα, στὴ Νέα Σμύρνη καὶ στὴν Πλ. τοῦ Ἀδριανοῦ προσφώνησαν τὸν Κυριακίδη οἱ τοπικοὶ δήμαρχοι. Στὴν Πύλη τοῦ Ἀδριανοῦ στεφάνωσε τὸν Κυριακίδη ὁ Δήμαρχος Ἀθηνῶν κ. Πετσικάς. Ἀπὸ κεῖ ὁ Κυριακίδης πέρασε μέσα ἀπὸ ἕνα διάδρομο ποῦ σχηματίζαν οἱ μαθητὲς τῆς Ἀθήνας.

Στὸν ἄγνωστο Στρατιώτη ὁ Κυριακίδης κατέθεσε τὸ στεφάνι ποῦ τοῦ προσέφερεν κι' ἔπειτα ἀνέθηκε στὸ πρωθυπουργικὸ μέγαρο. Ἐκεῖ μίλησαν ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁ ὑπουργὸς τῆς Παιδείας καὶ ἀπάντησε ὁ Κυριακίδης.

Ἀπὸ τὸ Σύνταγμα ὁ Κυριακίδης ἀκολουθοῦμενος ἀπὸ ἕνα κόσμον γέματο ἐνθουσιασμὸ πῆγε στὸν Διευθυνεῖο, ὅπου τὸν δεξιώθηκε ὁ Δήμαρχος. Ἐκεῖ ὁ κ. Ν. Λανίτης ἐκ μέρους τῶν Κυπρίων, σὲ ὄραιο λόγο του μίλησε γιὰ τὸν πόθο τῶν Κυπρίων, γιὰ τὴν ἔνωσιν μὲ τὴν Ἑλλάδα.

Δ. ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ



Ὁ ἀθηναϊκὸς λαὸς σὲ συμαγεσμὸ ὑποδέχεται τὸν Μαραθωνοδίκη.

"Μάχη"

24-5-46