

ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956
ΕΤΟΣ Δ' - ΑΡ. ΦΥΛ. 123

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙ
ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 (Μ. Τ. Σ.)
Β' ΟΡΟΦΟΣ
ΑΡΙΘ. ΤΗΛ. 30741 ΕΣΩΤ. 468

MISSION
TO
GREECE

Επιθε

Αμερικανική

Αμερικανική

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ



ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΝΑ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟΝ ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ

Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΓΝΩΡΙΣΑ

Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

Δέκα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ένας Έλληνας αθλητής, ο Στέλιος Κυριακίδης, εκέκδοσε τον Μαραθώνιον δρόμο της Βοστώνης. Στις 20 'Απριλίου 1946, προερχόμενος από τα τετακτισμένα οικονομικά και υποφέρουσα υλικά λόγω του πολέμου, της κατοχής και των Δεκεμβριανών 'Ελλάδα, ο Στέλιος Κυριακίδης υπήρξε ο τρίτος κατά σειράν μαραθωνοδρόμος, ο οποίος έδωσε την 'Ελλάδα, μετά τον πρώτον έκείνον του «Νενικήκαμεν» και τον Λούη της χθές. Η «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» είναι υπερήφανος διότι παρουσιάζει ένα σύντομο άρθρο τον περι «Αμερικανική στήν έκδοσί της αυτήν.

Τρέχοντας στους δρόμους της Βοστώνης, ενώ ο Τζών Κέλλυ εύρισκετο λίγο μέτρα μπροστά μου, ήξερα ότι μπορούσα να νικήσω. Το ήξερα, γιατί αισθανόμουν ότι



Με τον Κότινον της Νίκης ο Στέλιος Κυριακίδης χαμογελάει, υπερήφανος για τον μεγάλο άθλο που επέτυχε.

έπρεχα σε φιλικό περιβάλλον, σε έναν τόπο που τα χειροκροτήματα και η ενθάρρυνσις δίνεται στον κάθε αθλητή, νότιο ή ξένο. Ο 'Αμερικανικός λαός, που είχε παραταχθή δεξιά και αριστερά από την διαδρομή μας, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους συντελεστές της νίκης μου. Και όταν τελικά με βοήθησε και η τύχη και νίκησα για την 'Ελλάδα, δεν μπόρεσα παρά να ευχαριστήσω θερμά το άνωυμο πλήθος, που με είχε ενισχύσει τόσο παλύ στην προσπάθειά μου.

Αλήθεια, ο αθλητισμός, ή μάλλον τα σπόρ είναι κάτι το ιδιαίτερο στη ζωή των 'Αμερικανών. Δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει κάνει σπόρ και δεν υπάρχει κανείς που να μην τα αγαπά μέχρι τα βαθειά του γεράματα. Μικρά παιδιά, υπό την επίβλεψι ειδικευμένων γυμναστών-παιδαγωγών, σε δημοτικά ή δημόσια πάρκα και, σιγά-σιγά, μπαίνουν στο πνεύμα του αθλητισμού. Οι εκκλησίες πρωτοστατούν στις εκδηλώσεις αυτές, που τις θεωρούν υγιεινές και σύμφωνες με τις αρχές πής θρησκείας-διοργανώνουν λαϊκούς άνωμάλους δρόμους, με τέρ-

μα και αφειτηρία των περιβολο της εκκλησίας, και ελεύθερη συμμετοχή. Η αστυνομία διοργανώνει αγώνες μεταξύ των κομμουνιστών αναμορφωτικών σχολείων, στους οποίους συμμετέχον σε χωριστά θέβαια αγωνίσματα—οι αξιωματικοί και άνδρες των αστυνομικών σταθμών και τους οποίους τιμούν με την παρουσία τους δλοιοι οι επίσημοι, από τον Κυβερνήτη της Πολιτείας και κάτω. Από όλες αυτές τις χιλιάδες των παιδιών, που μετέχουν σε χιλιάδες οργανώσεις, ξεπετάγονται φυσικά, οι μεγάλοι αθληταί που κατακτούν διεθνή φήμη.

Λένε πως το κράτος δεν εμμοχύνει τον αθλητισμό στις 'Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν συμφωνώ με την άποψι αυτή. Το Κράτος δίδει στο αθλητισμό τα μέσα—μέσα υλικά, άφθονα. Κτίζει γυμναστήρια, προσλαμβάνει γυμναστές για την δωρεάν εκγύμνασι οποιουδήπατε θέλει να ασχοληθή με τα σπόρ. Αυτό που έμεις θεωρούμε ενίσχυσι, τα χρήματα δηλαδή, είναι παραγματικά άνωστο. Έδω στην 'Ελλάδα, το κράτος δίδει ένα ποσόν—μεγάλο, για κρά- (Συνέχεια εις την σελίδα 4)