

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΚΥΠΡΙΚΑΣ ΚΥΤΤΡΙΟΥ

ΤΕΜΤΗ

4/3/82

‘Η συμπεριφορά πρός τόν Στέλιο Κυριακίδη

Αγαπητή Σύνταξη,

Σχεδόν κάθε μέρα διαβάζω έφημερίδες, και τίς φιλοκυβερνητικές και τίς άντιπολιτεύσεως, άναμενοντας πώς κάποιοι άθλητικοι παράγοντες ή αθλητές άκομά θάργαφαν δύο λόγια γιά νά διαμαρτυρηθούν έναντια στήν δδική μεταχείριση που έτυχε από τήν Γενική Γραμματεία ‘Αθλητισμού ό μεγάλος Στέλιος Κυριακίδης. Ο Στέλιος Κυριακίδης δέν ήταν ένας άπλος άθλητης μέ φυσικά προσόντα. ‘Ηταν καί είναι σύμβολο και στήν ‘Ελλάδα και στή Κύπρο. Δέν ήταν μόνο άθλητικό σύμβολο μά ήταν ένας άνθρωπος άγνος, τίμιος μέ πιστεύω.

Είχα τήν τύχη και τή τιμή νά τόν γνωρίσω τό 1948, όταν πήγα στήν ‘Αθήνα γιά νά λάβω μέρος στήν Πανελλήνιους ‘Αγώνες Γυναικών. ‘Ηταν δυό χρόνια άκριβως μετά από τόν θριαμβό του στό Μαραθώνιο πής Βοστώνης.

‘Ηλθε στό Παναθηναϊκό Στάδιο νά μᾶς συναντήσει και νά καμαρώσει τά Κυπριακά νιάτα, όπως έλεγε, μά και νά μᾶς καλέσει νά μᾶς δεξιωθεί στό σπίτι του στό Χαλάνδρι. Περίπτονά σᾶς περιγράψω τή χαρά που νοιώσαμε όλοι μας. Νά μᾶς δεξιώνεται ό μεγάλος συμπατριώτης μας Στέλιος Κυριακίδης. ‘Ηταν ένα άπόγευμα άξεχαστο. Διαπρώ στή μνήμη μου τόσο ζωντανά άκομα, σάν νά ήταν χθές, τίς όμορφες ιστορίες που μᾶς διηγόταν ό Στέλιος. Μᾶς διηγόταν τόσο παραστατικά γιά τή κούρσα τού Μαραθωνίου τής Βοστώνης. Συναγωνίζοταν 100 τόσους ξένους άθλητές και ό Στέλιος έτρεχε, έτρεχε και προσπερνούσε ένα - ένατούς άντιπλους του και τερμάτισε θριαμβευτής. Ιστορική χρονιά τό 1946 και γιά τόν ίδιο και γιά τήν ‘Ελλάδα μά και γιά τήν Κύπρο. Δέν σταμάτησε κείνο τό άπόγευμα νά μᾶς διηγεῖται, γιατί έμεις διαφορώς ρωτούσαμε, κρεμόμασταν από τό σόμα του. Νοερά μᾶς πήρε σέ Βαλκανικούς, σέ διεθνείς όμωνες νά τόν καμαρώνουμε στό βάθρο τού νικητή άμετρητες φορές. Μά ή κούρσα τού Μαραθωνίου πής Βοστώνης τό 1946 ήταν ένα γεγονός άνεπανάληπτο. Ο κόσμος στήν ‘Αθήνα όταν γύρισε τόν ύποδεχόταν σάν ήρωα, ό κόσμος παραληρούσε. ‘Ηταν πλέον ένα σύμβολο. Και σήμερα, άγαπητοί μου έρχονται νέοι άνθρωποι νά βάλουν... τά πράγματα στή θέση τους. Μάλιστα, νά παύσουν νά ποδοπατήσουν καί νά τοακκίσουν ψυχικά τό μεγαλύτερο Κύπριο ‘Ελληνα άθλητή. Η παληά ‘Ελλάδα τόν δόξασε, τόν υμνησε σάν Θεό, ή σημειρινή ‘Ελλάδα τόν

σκότωσε τόσο άπανθρωπα. Γιατί δύνηται η Γενική Γραμματεία άπεφάσισε νά δάλλει τους παλιούς και νά βάλει νέους, αυτό είναι δικαίωμα της. Αυτούς πού πληρώνει μπορείνα τούς διορίζει ή νά τούς πάνε όποτε θέλει, αυτούς δύμας που δέν πληρώνει είναι κρίμα μέσα σ’ ένα άπογευμα νά τούς λέει «Νά μή ξανάρθετε δέν σάς χρειάζομαστε». Ο Στέλιος δέν πληρωνόταν. Παρέλαβε μιά έκταση γης και έφτιαξε τό στάδιο Φιλοθέης και από πέρσο τό στάδιο Φιλοθέης διαθέτει και «ταρτάν». Κάποιοι και μόχθοι πολλῶν χρόνων κι’ δύλα αυτά άπο ένα μεράκι γνήσιο, πραγματικά άθλητικό.

‘Αν σκέφτομαι από μόνη μου τά κίνητρα ήταν κομματικά και σ’ αυτό έκανε γκάφα η Γενική Γραμματεία ‘Αθλητισμού, γιατί μιά και καταπιάνονται μέ τόν άθλητισμό θάπρεπε νά έρουν δύτι άθλητισμός και πολιτική δέν έχουν KANENA κοινό σημείο.

Δέν άγαπακτώ δύμως γιά τήν

στάση τῶν ‘Ελλήνων άθλητικῶν παραγόντων μόνον. Αγαπακτώ και για τή στάση τῶν Κυπρίων ιθύνοντων στάθλητικά πράγματα. Κακίζω τόν Γ.Σ.Ο. πρώτα - πρώτα, γιατί διπρόεδρος του θάπρεπε νά διαμαρτυρηθεί έντονα μιά και διά Στέλιος Κυριακίδης είναι ίσως ό μόνος Κύπριος άθλητης που άγωνιζόταν ώς τό τέλος τής άθλητικῆς του καριέρας μέ τά χρώματα τού Γ.Σ.Ο. κι ας ήταν έγκατεστημένος στήν ‘Ελλάδα άπο τό 1933-34.

Στηγιατίζω δύμως και τήν στάση τής Τ.Ε.Σ.Κ., τού Κ.Ο.Α. τής ‘Ολυμπιακῆς Έπιτροπῆς. Ο Στέλιος ήταν και είναι Κύπριος - κι είναι τιμή μας κι’ έπρεπε δλοι μιας παλοής και νεοί άθλητές, άθλητικοί παράγοντες νά συμπαρασταθούμε στόν μεγάλο Στέλιο Κυριακίδη.

Δέν ένδιοφέρομαι διν ό όποιοσδήποτε ξέρει ή δη ου’ άγωνιζεται. Ξέρω μόνο τούτο, δτι, οι άθλητές ξέρουν νά μάχονται και ν’ άγωνιζονται, κι’ όπως ξέρουν ν’ άγωνιζονται στόν στίβο τόν κοινωνικό, έναντια στήν δικία, ίδιως όταν αυτή τήν στιγμή διδικεῖται ένας συμπατριώτης τους ένας συναθλητής τους.

Τό λιγώτερο πού μπορούσαμε νά κάμουμε παλήσι - νέοι άθλητές μά πρό πάντων άθλητοι ιθύνοντες είναι νά διαμαρτυρηθούμε γι’ αυτή τήν άπανθρωπη μεταχείριση τού Στέλιο Κυριακίδη. Ποτέ δέν είναι άργα.

Μέ έκτιμηση
ΗΡΩ ΜΙΤΣΙΔΟΥ