

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 1982
ΤΑ ΝΕΑ

16

ΝΕΑ ● Αθλητικά ΝΕΑ

ΛΕΕΙ Ο ΜΠΕΪΛΥ, «ΜΑΣΚΩΤ» ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ

«Θέλω να δω τον Κυριακίδη»

ΗΛΘΕ με τ' αεροπλάνο από το Λονδίνο. Όπως κάθε φορά που πηγαίνει στο εξωτερικό για να ενισχύσει την ομάδα της Άγγλιας, αλλά και όλων των βρετανικών αποστολών.

— Είναι η «μασκώτ» των Άγγλων, που τρέφουν σεβασμό στο πρόσωπο του πιο φανατικού οπαδού της σημαίας της πατρίδας του.

— Κρατά πάντα την αγγλική σημαία και μ' αυτήν ταξιδεύει από χώρα σε χώρα, κυματίζοντάς την, στα στάδια όλου του κόσμου.

— Είναι 71 χρόνων και δεν λείει να τό βάλει κάτω.

— Πάντα κεφάτος. Πάντα εκδηλωτικός και με τό χαμόγελο στα χείλη.

— Δύσκολα να ρωτήσεις Άγγλο και να μη σου πεί τ' όνομά του:

ΚΕΝΕΘ ΜΠΕΪΛΥ: άθλητής στά νιάτα του, με εξαιρετικές επιδόσεις στον κλασικό άθλητισμό.

— Καθώς τον πλησιάσαμε στο

— Σπουδαίος άθλητής. Θάθελα να τον συναντήσω για να τον ρωτήσω, πώς κέρδισε εκείνη την εποχή και σε μία άποσταση τόσο δύσκολη...

— Ό Κένεθ Μπέιλυ, μάς άποκάλυψε ότι:

— Στη Θεσσαλονίκη που θά πάει σήμερα, θά παρακολουθήσει τον 130ό του άγώνα, όπου παίξει εθνική ομάδα της Άγγλιας.

Όταν μπήκε στο στάδιο από τη θύρα 4, στίς κερκίδες του σταδίου Καραϊσκάκη, ύπήρχαν μονάχα 200 φίλαθλοι.

— Κρατώντας την αγγλική σημαία, την ανέμισε προς τό μέρος των φιλάθλων. Έκείνοι, είδαν από μακριά τον «μπάρμπα Κένεθ», πλη-



Ό Κένεθ Μπέιλυ, με την αγγλική σημαία στο ένα χέρι και την ελληνική στο άλλο, μαζί μ' ένα νεαρό, έχει άρχισει τό γύρο του σταδίου. Μιά χειρονομία που εκτιμήθηκε ανάλογα και χειροκροτήθηκε από τούς φιλάθλους στο Στάδιο Καραϊσκάκη.

στάδιο Καραϊσκάκη, ό Κένεθ Μπέιλυ, τό πρώτο πράγμα που ρώτησε ήταν:

— Τί κάνει ό φίλος μου ό Κυριακίδης;

— Τό μυαλό μας δεν πήγε στο Στέλιο Κυριακίδη και τό κάνουμε την έρώτηση: Για ποιόν Κυριακίδη, θέλει να μάθει και φυσικά, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πώς ό Μπέιλυ, είχε φίλο στην Έλλάδα, με τ' όνομα «Κυριακίδης».

— Τότε εκπληκτος μ' άπάντησε:

— Μά δεν ξέρεις τον Κυριακίδη;... Τόν πρωταθλητή στον Μαραθώνιο;...

— Η συζήτηση που άκολούθησε έπριξε τό φώς, που μάς ήταν άπαραίτητο για να μάθουμε περισσότερα για τον εκπληκτικό αυτό «νεό» που με μοναδικό όπλο τό κουράγιο και τη νεανική καρδιά, βρίσκεται πάντοτε κοντά στα μεγάλα άθλητικά γεγονότα.

— Με τό Στέλιο Κυριακίδη, είμαστε αντίπαλοι, πριν από πολλά χρόνια, σ' ένα δρόμο, που τόν έκανε άργότερα, διάσημο. Η συνάντησή αυτή έγινε στον περίφημο κλασικό Μαραθώνιο της Βοστώνης, τό 1946.

σίασαν και τότε διαπίστωσαν πώς ήταν ό «φοκλορικός» Άγγλος φιλάθλος. Τού άνταπέδωσαν τά χειροκροτήματα και τότε... διαπίστωσε στίς άπέναντι κερκίδες, μερικούς νεαρούς Άγγλους φιλάθλους, να άπομακρύνονται από τό χώρο των έξεδρών, προτού έλθουν στα χέρια με μερικούς νεαρούς Έλληνες φιλάθλους.

— Ό Κένεθ Μπέιλυ, φοβήθηκε για σύρραξη. Και με διαστικά δήματα, κατέβηκε στον άγωνιστικό χώρο, άφου πήρε μαζί μ' ένα νεαρό, μία ελληνική σημαία.

— Κρατώντας στο ένα χέρι την αγγλική σημαία και στ' άλλο την ελληνική, άρχισε να κάνει τό γύρο του σταδίου: δείγμα φιλίας, σε μία άθλητική εκδήλωση, που σί φίλαθλοί μας εκτίμησαν ανάλογα:

— Χειροκροτήματα από κάθε γωνιά του γηπέδου για τον εκπληκτικό αυτό ΦΙΛΑΘΛΟ, που ήλθε και στην πατρίδα μας, για να δείξει πόσο καλό κάνουν τά σπόρ, στον άνθρωπο, όταν κυραρχεί τό πνεύμα που έμεις πρώτοι, οι Έλληνες, διδάξαμε στον κόσμο.

M. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ