

1. Η φανέλα που φορούσε ο Στέλιος Κυριακίδης με τον αριθμό 77, και το έμβλημα του ΣΕΓΑΣ, στη νίκη του στον διεθνή Μαραθώνιο της Βοστώνης στις 20/4/1946 με βρασμένης 2:29.27 (Διαστά: Στέλιος Κυριακίδης).
2. Απόκριμα εφημερίδας με τον Στέλιο Κυριακίδη και τον Ολυμπιονίκη Σπύρο Λούη μετά την νίκη του πρώτου στους Βαλκανικούς Αγώνες του Ζάγκρεμπ, όπου κατέρριψε το Παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε ο τελευταίος. (Διαστά: Στέλιος Κυριακίδης).
3. Αθλητικά ποπούτσια του Στέλιου Κυριακίδη από την συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936.
4. Φωτογραφία από τον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 1946. Ο Στέλιος Κυριακίδης υπήρξε ο πρώτος που χρησιμοποίησε χρονομέτρο χωρίς κατά τη διάρκεια του αγώνα.
5. Η Ελληνική σημαία σε σπασμό που χρησιμοποίησε ο Στέλιος Κυριακίδης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1948. (Διαστά: Στέλιος Κυριακίδης).

Το 1946, μετά τη ήττα της Γερμανίας τον 1944, και με τον Εμφύλιο πόλεμο να φέρνει να με Ελλάδα, ο Κυριακίδης συμμετείχε στον Μαραθώνιο των 500 μιλίων με σκοπό να συγκεντρώσει λεφτά βοήθειας στις Η.Π.Α. Για να συγκεντρώσει λεφτά για το αεροπορικό εισιτήριο και παρά τις αντιρροήσεις της σύζυγού του, καίσαρ τον ηλεκτρικό ποδηλάτη και το ποδήλατό του, έλαβε κατάφερε να κάνει 420 μίλια σε 42 μέρες, 10 ημερών, περνώντας 1.000 δολάρια στην προσπάθειά του να συγκεντρώσει λεφτά για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Έλαβε για τη Ελλάδα από τις Η.Π.Α. 1.000 δολάρια, τα οποία κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα.

Την Απριλίου, οι ναζιστοί έπεισαν τον Στέλιο να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά οι ναζιστοί αδύνατοι να κερδίσουν τον Στέλιο, τον έστειλαν στην Αγγλία (Μαρίνα) και τον κράτησαν εκεί για 27 (δύο) μήνες. Μετά από πολλές δυσκολίες, επέστρεψε στην Ελλάδα και με τον αριθμό 77, κέρδισε τον Μαραθώνιο της Βοστώνης, κερδίζοντας τον πρώτο χρόνο που αγωνίστηκε ολυμπιακός αθλητής, κερδίζοντας τον πρώτο χρόνο που αγωνίστηκε ολυμπιακός αθλητής, κερδίζοντας τον πρώτο χρόνο που αγωνίστηκε ολυμπιακός αθλητής, κερδίζοντας τον πρώτο χρόνο που αγωνίστηκε ολυμπιακός αθλητής.

Την 23 Μαΐου 1948, ο Κυριακίδης επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου κέρδισε τον Ολυμπιακό τίτλο στην Αθλητική Ημέρα των Αθηνών. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ίδρυσε τον ΣΕΓΑΣ, τον οποίο διοίκησε ως πρόεδρος για 20 χρόνια. Ο Στέλιος Κυριακίδης πέθανε στις 20/4/1996, έχοντας ζήσει 50 χρόνια. Ο Στέλιος Κυριακίδης πέθανε στις 20/4/1996, έχοντας ζήσει 50 χρόνια. Ο Στέλιος Κυριακίδης πέθανε στις 20/4/1996, έχοντας ζήσει 50 χρόνια.

