

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

The life of Stelios Kyriakides

1910 - Γεννήθηκε στις 4th Μαΐου 1910 , στο χωριό Στατός της Επαρχίας Πάφου, στην Κύπρο. Ο πατέρας του Ιωάννης (1869) και η μητέρα του Ελένη (1878) (γένος Ηλία) ήταν αγρότες.

1910 – He was born on May 4th , 1910, in the mountain village of Statos, altitude 1000 meters, in the province of Pafos. His father John born in 1869 and his mother Eleni (1878) (family name Pias) were farmers.

Είχε μια πληγή στο μέτωπο. (υπάρχει ενδιαφέρουσα ιστορία)

Stylianos had a scar on his forehead which he got it when he fell when he was running fast one day in the mountain at the age of 5. The wound was bleeding hard and not knowing how to stop the blood he took some fresh manure that he found near by and put it on top to stop the blood.

Ο Στέλιος Κυριακίδης ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά, 4 αγόρια και 1 κορίτσι. Γεννήθηκε 2 μήνες πρόωρα πολύ αδύνατος. Τα αλλά αδέρφια Χρυσόστομος (1898), Δημήτρης, Ηλίας, Χαριθεα.

He was the youngest of the 5 children, 4 boys and one girl. He was born two months premature a very small baby. The other 4 were Chrysostomos (1898), Dimitris, Pias and Charithea.

Ο Στατός (άδειο τώρα μετά τις κατολισθήσεις) είναι ένα ορεινό χωριό σε υψόμετρο 1000 μέτρα, που βλέπει την Πάφο και την θάλασσα, σε μία απόσταση 35 περίπου χιλιάμετρα από την πόλη της Πάφου. Το σπίτι στον Στατο ήταν πέτρινο στο μέσο του χωριού, (περίπου 30 σπίτια), δυο δωμάτια, κουζίνα και στο ισόγειο στάβλος για τα ζώα. (έχω φωτογραφίες)

Statos about 35 km from Pafos, (is now a diserted village after the heavy land slides in the 60's) was a village consisting of about 30 small houses made of stone on the side of a mountain looking south towards the sea and Pafos. It had a “kafenio” coffee house in the middle of the village that was run by his uncle and where every male gathered at the end of the day. The women stayed at the house cooking and looking after the children. They also wived and made the cloths, shoes and other house and clothing essentials. The

Kyriakides house was in the middle of the village in a privileged location and consisted of two rooms, kitchen and in the basement was the stables for the animals. Donkies, goats, chickens and rabbits.

**Μικρό παιδί έκανε την απόσταση αυτή μέχρι την Πάφο συχνά, τρέχοντας για να πάει για δουλείες.
As a young boy he run the distance to Pafos for various family chores**

Πήγε δημοτικό σχολείο στο χωριό (ένα δωμάτιο, 6 τάξεις).

Του άρεσε η συνεχής κινήσει, η εκδρομές και το περπάτημα. (και το κολύμπι όταν πήγε αργότερα στην Λεμεσό)

Βοηθούσε τον πατέρα του με τα ζώα, κατσίκια, κότες, κουνέλια και πήγαινε το φαγητό στα χωράφια στον πατέρα του και τα αδέρφια του 2 με 4 χιλιομ. μακριά από το σπίτι.

(Η Μάντισσα του χωριού Σοφία, όταν ήταν 2 χρόνων προέβλεψε από την παλάμη του ότι θα κάνει κάτι πολύ μεγάλο στην ζωή του).

1924 - Σε ηλικία 14 χρονών και αφού είχε τελειώσει το Δημοτικό, έφυγε από το χωριό «για να βρει την τύχη του» πηγαίνοντας στη Λεμεσό όπου δούλεψε αρχικά στο φούρνο ενός θείου του Σωκρατη Χαραλαμπους.

Όπως έλεγε και ο ίδιος, ο πατέρας του δεν μπορούσε να συντηρήσει όλη την οικογένεια γιατί το χωριό ήταν φτωχό και η ζωή σκληρή και έτσι αποφάσισαν να τον στείλουν στην Λεμεσό να δούλεψη.

1925 - Τέλος του 25 πάει για δουλειά σε εστιατόριο της Λεμεσού στην κουζίνα πλένοντας τα πιάτα και τις κατσαρόλες. Επειδή ήταν μικρός δεν τον άφηναν να σερβίρει. Λίγα χρήματα όμως.

1926 - Αλλάζει δουλειά και πάει για δουλειά στο παντοπωλείο του Κοντοπουλου για 3 χρόνια κάνοντας εξωτερικές δουλειές με το ποδήλατο. Σκληρή δουλειά, άρχισε να τον πονά η μέση του.

1929 Αλλάζει πάλι δουλειά και πάει να δουλέψει στον Cheverton. Μαθαίνει Αγγλικά μαζί του. Κάνει ιατρικές εξετάσεις γιατί πονάν τα ποδιά του και η μέση του και ο Cheverton του λέει ότι έχει καλή σωματική κατάσταση για να γίνει δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Εκεί αρχίζει να γυμνάζεται με την βοήθεια του Cheverton. Μένει εκεί περίπου 2 χρόνια (6.1929 – 9.1931) και όταν έφυγε ο Cheverton για την Αγγλία πάει πάλι να δουλέψει σε ξενοδοχείο στις Πλατραις (στο βουνό Τρόδος).

Ακούγοντας μια συζήτηση από κάτι κορίτσια φανατικές φιλάθλους του ΑΕΛ να μιλούν για κάτι αγώνες του ΤΡΑΣΤ την άνοιξη του 1932. Τους λέει το Όνειρο του ότι θέλει να γίνει αθλητής, λέγοντας τους ότι θα γραφτεί στον ΑΡΗ και θα κερδίσει. Αυτές έβαλαν τα γέλια και άρχισαν να τον κοροϊδεύουν . Δεν στεναχωριέται όμως. Αφήνει να περάσουν οι αγώνες και μελετά τα αποτελέσματα των αθλητών και αρχίζει να προπονείται κρυφά βάσει αυτών στο βουνό.

1933 - Τον Ιανουάριο του 1933 κατεβαίνει από το Τρόδος για την Λεμεσό. Βρίσκει δουλειά στο σπίτι των Greens (Chief judge) σαν χάους μπόι. Ζητά άδεια να προπονείται και του την δίνουν. Αρχίζει να τρέχει κοντά στο ποτάμι τα βράδια μετά την δουλειά. Καμία φορά πηδά την μάντρα του γυμναστήριου αργά το βράδυ και τρέχει γύρω-γύρω πετώντας πέτρες στο καπέλο του για να μέτρα τις στροφές. Όλοι τον κοίταζαν παράξενα και τον πείραζαν. Τον περνούσαν για τρελό. Οι φίλοι του προσπαθούν να τον αποθαρρύνουν. “”ποιος έγινε αθλητής από το χωριό σου για να γίνεις και εσύ;””

Γυμνάζεται όλες τις ελεύθερες του ώρες.

Φεβρουάριο 1933 προκηρύσσονται οι Παγκυπριοι αγώνες . Το διαβάζει στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ. Αποφασίζει να πάει στο γυμναστήριο του ΓΣΟ για πρώτη φορά ημέρα. Η υποδοχή που του έγινε δεν ήταν πολύ καλή. Του έλεγαν ότι δεν θα γίνει ποτέ καλός αθλητής .

Τελικά τον προσέχει ο προπονητής Παύλος Αγγελινιδης και ο Τραβας, που του έδειξαν διάφορες ασκήσεις και όλα μυστικά για το τρέξιμο. Αποφασίζει να λάβει μέρος στους Παγκυπριους αγώνες, αλλά 20 μέρες πριν τους αγώνες χτυπά το πόδι του. Δεν το βάζει κάτω. Έστω και κουτσός θα λάβω μέρος και θα κερδίσω, έλεγε μέσα του.

Λαμβάνει μέρος σε αγώνες του ΓΣΟ και μπαίνει στην ομάδα του συλλόγου για τους Παγκυπριους αγώνες

1933 - Ζητά άδεια από τους Green να λάβει μέρος στους Παγκύπριους Αγώνες του '33 στην Αμμόχωστο όπου κερδίζει στα 5000 και 10000 μέτρα.

Έρχεται στην Ελλάδα να λάβει μέρος στους Προβαλκανικούς Αγώνες (9.1933) όπου έρχεται 2^{ος} στα 10000 μέτρα με χρόνο 34' – 34'' (Βλάχος πρώτος με 34' – 14'' τρίτος ο Νανος).

Βαλκανικοί αγώνες Αθηνά. 2^{ος} στον μαραθωνιο 3ω 03 05.

Γυρνά στην Κύπρο αλλά κρατά επαφή με αλληλογραφία με το Simitsek σχετικά με την μέθοδο της προπόνησης του. Γυμνάζεται τον χειμώνα του 33 και 34 στο γυμναστήριο του ΓΣΖ στην Λάρνακα και στο χωριό του.

Τρέχει πάντα με χρονόμετρο στο χέρι (πρώτος αθλητής που ακόλουθη αυτήν την μέθοδο). Έχει πολύ δυνατή θέληση.

1934 - Λαμβάνει μέρος στους Παγκύπριους Αγώνες (Απρίλιος 1934) όπου σε δύο ημέρες κερδίζει στα 1500 (4'-21"), 5000 (16"-20"), 10000 (34'-47") και 20000 μέτρα (1ω 11'-9.4") και στους Πανελλήνιους Αγώνες τα 5000 και 10000 μέτρα με 16' – 12" και 34' – 53" αντίστοιχα.

Ο Σιμιτσεκ έρχεται και παρακολουθεί τους αγώνες και να δει τον Κυριακίδη.

Αγοράζει αγγλικό χρονόμετρο χεριού. (πρωτοποριακό)

Στους πανελλήνιους αγώνες του 34 (έρχεται με “πάσο”) κερδίζει τα 5000μ (16'-12") και τα 10000μ (34'-53")

Γυρνά στην Κύπρο για να βγάλει διαβατήριο.

Λέει ότι πολύ έλληνες προπονητές επεμβαίνουν στα καθήκοντα του Σιμιτσεκ και χαλούν τους αθλητές

Στο τρένο προς Ζάγκρεμπ ο Μαντικας και ο Γεωργακοπουλος το πειράζουν (πες αλεύρι ο Γκαλ σε γυρεύει)

Ο Σιμιτσεκ (his mentor) τον συμβουλεύει να τρέξει έξυπνα με χρόνο και όχι τους αντίπαλους του.

Το πρωί πριν τα 10000μ πήγαν για βόλτα στο πάρκο εσπλαναντ

Οι Γιουγκοσλάβοι τους πειράζουν συνεχώς. Αρχηγός ομάδος Κος Καραμπατης. Ρινιπουλος πρόεδρος ΣΕΓΑΣ. Η Ελλάδα είναι νικητές της διοργανώσεις.

Στους Βαλκανικούς αγώνες του Ζάγκρεμπ κερδίζει (2.9.34) το Μαραθώνιο με 2:49':31" καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Σπύρου Λούη (και Ευρωπαϊκό ρεκόρ ;;;;;) που ήταν 2 ώρες 55' 00" (αντίπαλοι του Γκαλ, Ρουμανία, Σπορν, Σταρμαν, Μπελλας, Κορρεν, Τσεζλακ και άλλοι δυο Γιουγκοσλαβια, Αναστασιαδης Αλβανία (πολύ κρύο, σύννεφα έτοιμα για βροχή) τρέχει 4 λεπτά το χιλιόμετρο. Ψιλή βροχή

και κρύο στο τέλος τρέχει τα τελευταία χιλιόμετρα 3 λεπτα και 1^{ος} στα 10000 μέτρα (26.8.34) με 33' 49.2" νέο βαλκανικό ρεκόρ. (αντίπαλοι του Αρβανιτης 2^{ος} , Μανεα Ρουμανία και Μπρουτσαν, Γιουγκοσλαυα.) Καταφέρνουν με πολλά ντεμαραζ να πάρουν 1-2.

Πριν τον μαραθώνιο ελέγχουν με το Σιμιτσεκ την διαδρομή με αυτοκίνητο του προξενιού. Δοκιμάζει διάφορους βηματισμούς με το χρονόμετρο.

Στην κούρσα του μαραθώνιου ξεκινούν γρήγορα οι Σέρβοι για να τον παρασύρουν αλλα δεν ακόλουθη. Ακόλουθη το χρονόμετρο όχι αθλητές . Στα μέσα της διαδρομής είναι πίσω 500 μέτρα. 23^ο χιλιομ. Μπαίνει μπροστά με 4 λεπτά το χιλιόμετρο. (30 χιλομ. 2 ώρες).

Πολύ συγκινημένος μετά τον τερματισμό,

Γεύμα από τον Έλληνα πρέσβη Μελά. Στον σταθμό του τραίνου πανηγυρισμοί (δες φωτογραφίες)

Δημιουργείται συμβάν με την σκυταλοδρομία στο στάδιο. Οι γιουγκοσλάβοι είναι επιθετικοί.

Γυρνώντας στην Αθήνα συναντά το Σπύρο Λούη στο Μαρούσι, όπου ο γηραιός πλέον Λούης τον αγκαλιάζει και τον φιλά.

Πιάνει δουλεία στον δήμο της Αθηνάς με μισθό 3000 δραχμές το μήνα (λίγα), εμένα στα αποδυτήρια του σταδίου, μέτριες συνθήκες, ο Σιμιτσεκ μένει και αυτός εκεί . Στέλνει 500 δραχ. Τον μήνα στον πατέρα του.

7 και 8 Οκτωβρίου γίνονται οι Έλλην-ουγγρικοί αγώνες (Καλαμπους ο καλός αθλητής. Τρέχει και κερδίζει τα 30000μ με ρεκόρ 1ω56'35"

Είναι απογοητευμένος από την Ελληνική φιλοξενία στα δωμάτια του Σταδίου και τα ψέματα για μόνιμη δουλεία και γυρνά στην Κύπρο.

1935 - Λαμβάνει μέρος στους Βαλκανικούς αγώνες στην Αθηνά, στον μαραθώνιο δρόμο, εκτός συναγωνισμού (Οι Γιουγκοσλάβοι έχουν κάνει ένσταση), ξεκινώντας 2 λεπτά πίσω από τους υπόλοιπους αθλητές και έρχεται τελικά 2^{ος} σε 3ω 08λ 07δ , 50 μέτρα πίσω από το νικητή Ρουμάνο Gal.

Πηγαίνει στην Αγγλία (15.7.35) 3 εβδομάδες πριν τους αγώνες AAA (ανοιχτοί αγώνες – πάνω από 10 χώρες λαμβάνουν μέρος)

Λαμβάνει μέρος στον μαραθώνιο στους αγώνες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας στο Λονδίνο και έρχεται 2^{ος} πίσω από τον Norris σε 3ω 03λ 29δ μεταξύ των 39 από τους καλύτερους αθλητές της εποχής. Μόνο 4 τερματίζουν λόγω ζεστής και υψηλής υγρασίας

Η Αγγλία του ζητά να τρέξει με τα χρώματα της στους Ολυμπιακούς του Βερολίνου. Ο Κυριακίδης το σκέπτεται λόγω κακής συμπεριφοράς των Ελλήνων.

Επισκευάζει το χρονόμετρο του χεριού, και ο πρώτος αθλητής στον κόσμο που το χρησιμοποιεί καθώς και την KODAK.
Οι Άγγλοι θέλουν να τρέξει για την Αγγλία στο Βερολίνο

Κυριακίδης πρόσεχε πολύ την τροφή του και είχε ιδικό διαιτολόγιο πάντα

Στους βαλκανικούς της Αθηνάς τρέχει εκτός συναγωνισμού 2 λεπτά πίσω από τους άλλους και έρχεται δεύτερος 20 Δευτέρα πίσω από τον πρώτο. (Γιουγκοσλαβία κάνει ένσταση για την υπηκοότητα του)

Γυρνά πάλι στην Κύπρο μετά τους Βαλκανικούς και πιάνει δουλεία στον Δήμο της Λεμεσού σαν υπάλληλος στα πάρκα. Ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς του Βερολίνου.

1936 – Προ βαλκανικοί αγώνες καταρρίπτει τρία ρεκόρ 5 μιλιά (26' 07.4''), 10 χιλιομ. (32' 28''), και μια ώρα (9203μ) κερδίζει και τα 5000μ με 15 57.2

Λαμβάνει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου στο μαραθώνιο (9.8.36 ήταν και αρχηγός της Ελληνικής αποστολής) όπου έρχεται 11^{ος} 2ω 43 20.8 σε μια δύσκολη κούρσα όπου το 1/3 των αθλητών δεν τερμάτισαν στον αγώνα. Kelly έρχεται 18^{ος}

Στους Βαλκανικούς αγώνες της Αθήνας (10.1936) έρχεται 1^{ος} στο μαραθώνιο 2ω 49' 10'', βαλκανικό ρεκόρ, (Γκαλ 2^{ος} και Ραγάζος 3^{ος}) και 1^{ος} στα 10000 μέτρα 33 05.8 (ελληνικό ρεκόρ)

Έχουμε την περίπτωση της αρχαίας περικεφαλαίας (έπαθλο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ) . Χίτλερ – Λούης

Συναντιέται με τον Kelly για πρώτη φορά και τον προσκαλεί να τρέξει στην Βοστώνη.

1937 - Στους Βαλκανικούς αγώνες στη Ρουμανία Βουκουρέστι έρχεται 1^{ος} στο μαραθώνιο σε 2ω 57λ 22δ και 2^{ος} στα 10000 μέτρα. Με 33 06.5 Στους πανελλήνιους αγώνες κερδίζει 5000μ, 10000μ, μαραθώνιο.

Στον μαραθώνιο της Βρετανικής Κοινοπολιτείας στο Λονδίνο έρχεται πάλι 2^{ος} σε 2ω 40 20.6.

Συναντά την Φανουρια Μαινα αρραβωνιάζεται 27.11.38

1938 – Πηγαίνει στην Βοστώνη με το πλοίο Bremmen, (1.4.38 Νέα Υόρκη) λαμβάνει μέρος στον μαραθώνιο (17.4.38) εγκαταλείπει όμως στο μίλι 21 (ήταν 6^{ος}) λόγω σοβαρών πληγών στα πόδια του από τα καινούργια δερμάτινα σκληρά παπούτσια που φόρεσε χωρίς κάλτσες. Δρόμος τσιμεντένιος (ασυνήθιστος) . Τρέχουν 204 τερματίζουν ;;;; κερδίζει ο Leslie Pawson με 2ω 35' 34.8''

Πολύ ζεστός καιρός

Ιστορία του λεωφορείου και ταξί

Patriots day, 19 Απριλίου

Πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο

Τον παραλαμβάνουν οι Ελληνοαμερικανοί πρωταθλητές Νικ. Γιαννακοπουλος, Φρανκ Βασιλοπουλος, Θεοδ. Ματσουκας και ο πρόεδρος του συλλόγου Αθηναίων Γιαδοπουλος. Επισκέπτεται τα γραφεία της ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ. Μένει στο ξενοδοχείο St, Moritz

Συναντά τον George και Harry Demeter καθώς και το Nason (περιγραφή συναντήσεις).

Δουκάκης μικρό παιδί παρακολουθεί τον αγώνα και απογοητεύεται από την ατυχία του Κυριακίδη.

1938 - Στους Βαλκανικούς αγώνες στο Βουκουρέστι έρχεται 2^{ος} στον μαραθώνιο 2ω 31 20 μετά τον Ραγάζο και 4^{ος} στα 10000 μέτρα με 33 45.4

Είχε εντολή να κουράσει τους Γιουγκοσλάβους στον μαραθώνιο για να μην μπουν στους πρώτους έξι για να κερδίσει η Ελλάδα την πρώτη θέση. Το πέτυχε αλλά χάνει την πρώτη θέση.

1939 - Στους Βαλκανικούς αγώνες στην Αθήνα έρχεται 1^{ος} στο μαραθώνιο με 2ω 52λ 07δ. και 3^{ος} στα 10000 με 33λ 50.8δ

3^η Σεπτεμβρίου Αγγλία και Γαλλία κηρύσσουν τον πόλεμο στην Γερμανία.

Παντρεύεται με τη Φανουρια 26.12.39

Φανουρια πεθαίνει από τέτανο τον Σεπτέμβριο 1940
Κυριακίδης κρατά επαφή με τους Μαινα, επιστρέφει το προικώο σπίτι
Κατατάσσεται στο Στράτο εθελοντής (πεζικό) 3.11.39

1940 – Έρχεται 3^{ος} στον μαραθώνιο στους Βαλκανικούς στην Κωνσταντινούπολι μετά το Ραγάζο 1^ο σε 2ω 47λ 43δ.

28^η Οκτωβρίου 1940 η Ελλάδα στον πόλεμο.
4 Απριλίου 1941 ο Γερμανικός Στράτος περνά τα σύνορα μας
10^η Οκτωβρίου 1944 οι Γερμανοί φεύγουν από την Αθήνα
Δεκέμβριος 1944 αρχίζει ο εμφύλιος πόλεμος

1940 – 1945 - Σταματά την αθλητική του δράση λόγω του πολέμου, στην καλύτερη ηλικία ενός αθλητού μεγάλων αποστάσεων.

Παντρεύεται την Ιφιφενια το 28.12.1941 με προξενιό

Πόλεμος – ραδιόφωνο-BBC, Γερμανοί, Χαλάνδρι, σπίτι, άλμπουμ Ολυμπιακών, σύμμαχοι, μηνύματα στην αντίσταση, λογαριασμοί ηλεκτρικού, γέννησης Ελένης 3-12-42 –Δημήτρη 10-12-44,

1945 Ιανουάριος, βόμβα έξω από το παράθυρο κεχαγιά 9
κατάσταση να μεγαλώσεις παιδιά την εποχή
λαχανικά από περιβόλια
βοήθεια από γειτονους με φαγητό-ψωμί για να προπονηθεί για Βοστώνη

Τέλος 1945 - Ξαναρχίζει προπονήσεις με σκοπό να τρέξει τον επόμενο χρόνο της Βοστόνης.
Αποχή από σεξ 6 μήνες

1946 – Πουλιάει έπιπλα του σπιτιού για να βγάλει εισιτήριο μόνης κατευθύνσεις για την Αμερική και κερδίζει τον διεθνή μαραθώνιο της Βοστόνης σε 2 ώρες 29’-27’’, που ήταν πανευρωπαϊκό ρεκόρ και η καλύτερη επίδοση στον κόσμο την εποχή εκείνη.

Στον αγώνα έλαβαν μέρος πάνω από 150 κορυφαίοι της εποχής αθλητές.

Στο 36 χιλιομ. Σταματά να πει νερό και Κελλυ ξεφεύγει 50 μ. μέχρι το 38 σιγά σιγά τον φθάνει και στο 40 χιλ, του φωνάζει ο Ναισον ότι είναι ο νικητής και αρχίζει να φεύγει δυνατά. Τελικά είναι νικητής. Ο Μαικ Δουκακης παρακολουθεί τον αγώνα και εμπνέεται από την νίκη του Κυριακίδη για την μετέπειτα ζωή του

Ο Κυριακίδης παραμένει στην Αμερική για ένα μήνα μετά τη νίκη του, γυρίζοντας τις μεγάλες πόλεις με ελληνισμό και χρησιμοποιεί τις εφημερίδες για να γνωστοποιήσει στον Αμερικανικό λαό τη δραματική κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα και οι Έλληνες συμπατριώτες του.

Ζητά βοήθεια για την Ελλάδα και καταφέρνει να μαζέψει το ποσό των \$ 250,000 και μεγάλη υλική βοήθεια από την Αμερικανική κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος Truman τον καλεί στον Λευκού Οίκου και δίδει εντολή να δοθεί βοήθεια που απαρτιζέτο από φάρμακα, σκηνές, κονσέρβες, τρόφιμα, ρούχα και άλλα αναγκαία αγαθά, και να σταλεί επείγοντος στην Ελλάδα.

Η υλική αυτή βοήθεια ονομάστηκε στην Αμερική το «Πακέτο Κυριακίδη» και μεταφέρθηκε στην Ελλάδα με δύο Ελληνικής πλοιοκτησίας πλοίων τύπου liberty, της οικογένειας Λιβανου .

Περιοδεία σε πόλεις, σχολή, εκκλησίες, Ελληνικά κέντρα κλπ

Περίπτωση με βόδια και αγελάδες. Συναντήσει με Senator στην Ουάσιγκτον

Υποδοχή στην Αθηνά

ΕΜΠΡΟΣ, δώρα

Ανέκδοτα, ποιήματα, σκίτσα κλπ της εποχής

1946 Όσλο πανευρωπαϊκοί αγώνες εγκαταλείπει στα 30 χιλιομ. Νικητής ο Φιλανδος Μικκο Χιετανεν με 2ω 24 55

1947 - Τριάντα εφτά χρονών πλέον επιστρέφει στη Βοστώνη για να τρέξει στο μαραθώνιο μαζί με το Θανάση Ραγάζο και τερματίζει όγδοος.

Ο κύριος λόγος της απόφασής του να επιστρέψει στη Βοστώνη σε τόσο μεγάλη ηλικία ήταν για να ζητήσει από τους Αμερικάνους χρηματική βοήθεια για να σταλεί η Ελληνική εθνική ομάδα στους Ολυμπιακούς αγώνες του 1948 στο Λονδίνο, καθώς επίσης και υλική βοήθεια αθλητικού υλικού (ρουχισμό, αθλητικά παπούτσια, αθλητικά όργανα) για να προπονηθούν οι Έλληνες πρωταθλητές για τους Ολυμπιακούς αγώνες.

Πέτυχε και τους δύο σκοπούς του μαζεύοντας το ποσό των \$ 50,000 και άφθονο αθλητικό υλικό και έτσι η Ελληνική ομάδα με αντιπροσωπεία περίπου 20 αθλητών πήγε στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, όπου και έφεραν καλά αποτελέσματα.

Στις 13 Μαρτίου του 1947 η αμερικανική κυβερνήσει λόγω και της δημοσιότητας που έδωσε ο Κυριακίδης για την επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα, επισπεύδεται η πληρωμή \$400.000.000 δολαρίων ως ειδική προκαταβολή της βοήθειας Μάρσαλ , συνολικού ύψους \$ 1.377 εκατ. Δολαρίων.

1948 - Στο τέλος της αθλητικής του καριέρας λαμβάνει μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου τερματίζοντας 18^{ος} 2ω 49 00 (λαμβάνουν μέρος 41 αθλείται). Ο Αργεντινός Καρμπρερα πρώτος 2ω 34 51.6 περνά τον βέλγο Γκεηλν μέσα στο στάδιο, δεύτερος ο Άγγλος Ριτσαρντς.

Ολυμπιακοί αγώνες μετά 12 χρόνια. Η κούρσα είναι δραματική λόγω υψηλής υγρασίας (οι περισσότεροι δρομείς εγκατέλειψαν από αφυδατώσει)

1949 - Αποσύρεται από την ενεργό δράση του σαν αθλητής.
Τέλος 1949 λήγει ο εμφύλιος πόλεμος

Στο διάστημα της αθλητικής του καριέρας κερδίζει πολλές κούρσες των 5000, 10000 μέτρων και ιδιαίτερα του μαραθωνίου. Παρόλο που η καριέρα του διεκόπη για 6 χρόνια λόγω του πολέμου και έτσι χάθηκαν τα καλύτερα χρόνια από την καριέρα ενός αθλητή, καταφέρνει στο τέλος του 1945 να επανέλθει στην ενεργό δράση και το 1946 να κάνει στο Μαραθώνιο της Βοστώνης , Πανευρωπαϊκό ρεκόρ και την καλύτερη επίδοση στον κόσμο.

1950 - Εκλέγεται μέλος του Συμβουλίου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., όπου και παραμένει σαν μέλος έως και το 1981 προσφέροντας τις ανιδιοτελείς υπηρεσίες του στον Ελληνικό αθλητισμό.

Στο διάστημα αυτό είναι μέλος της Ελλανόδικης επιτροπής όλων των τοπικών και διεθνών αγώνων στίβου και οργανωτής και αρχηγός Όλων των μαραθώνιων δρόμων. Επίσης είναι αρχηγός πολλών αθλητικών αποστολών της Εθνικής ομάδας στο εξωτερικό.

1954 - Αποφασίζει να δημιουργήσει αθλητισμό στα Βόρεια Προάστια των Αθηνών.

Έτσι χτίζει στην περιοχή όπου και διέμενε το Γυμναστήριο της Φιλοθέης με βοήθεια του Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης και με δωρεές οικοδομικών υλικών από πολλούς φίλαθλους και γνωστούς του.

1956 - Με το πέρας του χτισίματος του Γυμναστηρίου δημιουργεί τον Αθλητικό Όμιλο Φιλοθέης όπου για πρώτη φορά στην Ελλάδα οργανώνεται από τον Κυριακίδη μαζικός παιδικός αθλητισμός.

Στο διάστημα της ζωής του , σε πολλές εκδηλώσεις απο διάφορους φορείς και οργανώσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και στο εξωτερικό, και είναι προσκαλεσμένος σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές. Πολλά άρθρα γράφονται γι'αυτον σε εφημερίδες και περιοδικά .

Όλα τα WHO IS WHO περιοδικά γράφουν για τον Κυριακίδη.

Μέχρι και το 1981, είναι συνεχώς ενεργό μέλος του ΣΕΓΑΣ, της Διοικητικής Επιτροπής του Γυμναστηρίου καθώς και του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης, καταφέροντας να συναγωνίζεται ο μικρός αυτός Σύλλογος τα μεγάλα ονόματα, όπως Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Α.Ε.Κ., Εθνικός, Πανελλήνιος και δημιουργώντας μεγάλα ονόματα αθλητών που τίμησαν τα Ελληνικά χρώματα.

Την ίδια εποχή είναι από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης του προσκοπισμού στο προάστιο της Φιλοθέης, όπου και είναι πρωτεργάτης στην κοινωνική ζωή του προαστίου στα πρώτα δύσκολα χρόνια μετά τον πόλεμο.

1987 - Πεθαίνει στις 10 Δεκεμβρίου μετά από σύντομη αρρώστια σε ηλικία 77 ετών, τον τυχερό αριθμό που είχε στη φανέλα του όταν κέρδισε τον μαραθώνιο της Βοστώνης.

2001 - Από τις 17 Οκτωβρίου του 2001 υπάρχει η μόνιμη έκθεση στο αθλητικό μουσείο της Μασαχουσέτης με την ονομασία «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ...ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ».

Τον Απρίλιο του 2001 εκδίδεται στην Αμερική βιβλίο, με την ιστορία της ζωής του Στέλιου Κυριακίδη με τον τίτλο «RUNNING WITH PHEIDIPPIDES», και τον Νοέμβριο του 2001 η μετάφραση του βιβλίου με την ονομασία «ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» εκδίδεται στην Ελλάδα από τον εκδοτικό οίκο ΚΕΔΡΟΣ.

2002 – Γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου και έκθεση για 3 εβδομάδες για την αθλητική και κοινωνική ζωή του Στέλιου Κυριακίδη στο Αμερικανικό Κολέγιο Αθηνών (DEERE).

2002 – Στο τέλος του 2002 η ίδια έκθεση μεταφέρεται στο Κολέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ στην Θεσσαλονίκη για 6 μήνες, και παρουσιάζετε στα εγκαίνια της καινούργιας βιβλιοθήκης του κολεγίου.

2003 - Μέρος της ίδιας έκθεσης παρουσιάστηκε για ένα μήνα στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά.

2004 – Στις 9 Αυγούστου έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος «ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ» στην πλατεία της παραλίας του Μαραθώνα, που δείχνει το Στέλιο Κυριακίδη να τερματίζει νικητής στο Μαραθώνιο της Βοστώνης το 1946 και το πνεύμα του Σπύρου Λούη να τον παροτρύνει προς τη νίκη.

Γλυπτής ο Αμερικανός Ρουμανικής καταγωγής Mico Kaufman

Στη βάση του αγάλματος από την μια μεριά απεικονίζονται οι μορφές του Έλληνα ημίθεου Πάνα που βοήθησε τους Αθηναίους να νικήσουν τους Πέρσες και του Φειδιπίδη του πρώτου μαραθωνοδρόμου και από την άλλη μεριά το δαφνοστεφανομένο κεφάλι του Κυριακίδη μετά τη νίκη του στη Βοστόνη το 1946. Δωρεά της NB

Το Αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι NBC, ετοίμασε και παρουσίασε παγκοσμίως κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων ης Αθηνάς, ένα ντοκιμαντέρ για την ζωή του Κυριακίδη διάρκειας 25 λεπτών. Το ντοκιμαντέρ κέρδισε το βραβείο EMMY, σαν το καλύτερο αθλητικό ντοκιμαντέρ του 2004.

Ξεκινήσαμε με την Suzan Julian Gates την αδελφοποίηση Hopkinton – Μαραθώνα.

2006 – Γίνονται συζητήσεις με παραγωγούς από την Αμερική για μεγάλου μήκους ταινία για τη ζωή του Κυριακίδη.

Στις 12 Απριλίου γίνονται τα αποκαλυπτήρια του ίδιου αγάλματος στο Horkinton 60 χρόνια από την νίκη του Κυριακίδη .
Δωρεά της NB .
Ο Κυριακίδης τιμάτε από την επιτροπή του ΒΑΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ : Έχει το ρεκόρ εθνικής επίδοσης 33 χρόνια και 216 μέρες (Βιβλίο Γκίνες)
Στην καριέρα του έτρεξε στην Κύπρο, Ελλάδα, Αίγυπτο, Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία, Τουρκία, Βουλγαρία, Σουηδία, Αγγλία, Αμερική, Ουγγαρία, Γερμανία,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 1933-1940

Ταχύτητες : Φραγκουδης, Λαμπρου, Σακελλαριου

400-800 : Γεωργακοπουλος, Μισαλιδης, Μαντικας, Πασση, Τσουκαλας,

1500 : Γεωργακοπουλος, Βερκοπουλος, Αρβανιτης

5000 – 10000 : Κυριακιδης, Αρβανιτης, Νανος, Ραγαζος, Βαρτζακης Χρηστος, Κουσιδης, Τσουστας, Βλαχος, Μπεκιαρης,

10000 – Μαραθωνιος : Κυριακιδης, Αρβανιτης, Βαρτζακης, Τσιπωνης, Τσαμης

Εμπόδια : Μαντικας Χρηστος, Σκιαδας, μοιροπουλος,

Άλματα : Λαμπρακης, Ναυπλιωτης, Παλαμιωτης, πατερακης, συμμεωνιδης,

Ακόντιο : παπαγεωργιου

Ύψος : πατερακης,

Κοντό : Θανος, Λεκατσας, Τραυλος

Σφαίρα-Δίσκος : Συλλας, Στεφανακης, Τομαρας

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου