

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΡΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ

ΤΗΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙ

ΒΛΑΣΙΟΥ ΣΚΟΡΔΕΛΗ, π. Διευθυντοῦ τοῦ Διδασκαλείου Πελοποννήσου, ΑΛΕΞΙΟΥ ΖΑΜΑΡΙΟΥ Διευθυντοῦ τῶν Ζαριφείων Διδασκαλείων ἐν Φιλιππουπόλει, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Διευθυντοῦ τοῦ διδασκαλείου Πελοποννήσου, ΔΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ. ΓΡΑΦΕΙΑΔΟΥ, ὑποδ. τοῦ Ὁρφανοτροφείου Χατζηκώστα.

ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΠΗΝΙ

ΥΠΟ

ΕΝ ΤΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

συνδρομῇ ἑτησίᾳ προπληρωτέᾳ

Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

συνδρομῇ ἑτησίᾳ προπληρωτέᾳ

δραχ. 6

Διδάκτορος τῆς Φιλοσοφίας, καὶ εἰδικῶς τῆς παιδαγωγικῆς, πρῶτον γενικοῦ ἐπιθεωρητοῦ τῶν δημοτικῶν σχολείων τοῦ Κράτους, μέλους τακτικοῦ τοῦ ἐν Γερμανίᾳ συλλόγου τοῦ πρὸς διάδοσιν τῆς ἐπιστημονικῆς Παιδαγωγικῆς κλπ.

φρ. χρ. 7

Παρακαλοῦμεν τοὺς καθυστεροῦντας νὰ ἀποστείλωσιν αὐτὴν ἐν συστημένῃ ἐπιστολῇ.

Ἀποστέλλεται διὰ συστημένης ἐπιστολῆς εἰς μονόγρυσσα γραμματόσημα Τουρκίας (5 γρ. 1 φρ.

ΓΡΑΦΕΙΑ: Ὁδὸς Ἀναγνωστοπούλου ἀριθ. 16.

Ἀριθ. 14.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 13 Ἰανουαρίου 1895.

Ἔτος Γ'.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ὅχι κατάργησις ἀλλὰ διατήρησις καὶ συμπλήρωσις τῶν Ἑλλ. Σχολείων. — Ἡ κοσμογονία κατὰ Δαπλάσιον ὑπὸ Χρ. Οἰκονόμου. — Ἡ σημερινὴ Θεσσαλονικη. — Πῶς σκέπτεται εἰς δημοδιδάσκαλος συνέχεια καὶ τέλος. — Βιβλιογραφία.

ΟΧΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΑΛΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

Β.

Ἐκ τοῦ προγράμματος τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων κατὰ τὸ κανονιστικὸν Διάταγμα τοῦ ἔτους 1836, ὅπερ ἐδημοσιεύσαμεν ἐν τῷ προηγουμένῳ φύλλῳ τῆς «Ἐκπαιδεύσεως», βλέπει πᾶς τις ὅτι τὰ σχολεῖα ταῦτα κατεῖχον ὑψηλὴν θέσιν, ἦσαν μικρότερα γυμνάσια μὲ μαθήματα ὑψηλά, ὅποια ἴσως οὐδέποτε ἐν αὐτοῖς ἐν τοσαύτῃ ἐκτάσει ἐδιδάχθησαν. Ὁ νομοθέτης ἐκεῖνος παρελάμβανε τοὺς μαθητὰς ἐκ τῶν δημοτικῶν σχολείων, ὧν ἡ παιδεία ὠρίσθη 7ετής, διανύσαντας τὴν ὄλην ἐν αὐτοῖς παρεχομένην παιδευσιν, καὶ ἤθελε νὰ διδάσκωνται οὗτοι καὶ ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς σχολείοις ἐπὶ τρία ἀκόμη ἔτη ἢ ἐν ὅλῳ νὰ διδάσκωνται ἐπὶ δεκάετιαν καὶ νὰ ἐξέρχωνται ἐξ αὐτῶν ἄγοντες τοῦλάχιστον τὸ 16 ἔτος τῆς ἡλικίας των. Ἀλλὰ πῶς ἐφηρμόσθη τὸ πρόγραμμα τοῦτο; Παρ' ἡμῖν οὐδέποτε ἡ ἐγκύκλιος παιδευσίς ἐξετιμήθη δεόντως. Ἦδη ὁ Πλούταρχος γράφει (1) «Δεῖ τοίνυν τὸν παῖδα τὸν ἐλεύθερον μηδενὸς μηδὲ τῶν ἄλλων καλουμένων ἐγκυκλίων παιδευμάτων μήτε ἀνήκοον μήτε ἀθέατον εἶναι, ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐκ παραδρομῆς μαθεῖν, ὡς περὶ γεύματος ἔνεκεν, (ἐν ἅπασιν γὰρ τὸ τέλειον ἀδύνατον), τὴν δὲ φιλοσοφίαν προ-

σβεῦειν.» Καὶ συμφώνως πρὸς τὴν πατροπαράδοτον ταύτην ἀμαρτίαν τὴν ἀποστολὴν τῶν δημοτικῶν σχολείων περιωρίσαμεν εἰς τὴν μηχανικὴν ἀνάγκην, γραφὴν, καὶ εἰς τὰς τέσσαρας πράξεις τῆς ἀριθμητικῆς. Ἄλλ' ἐπὶ τοιαύτης προπαιδείας ἦτο ἀδύνατον νὰ στηριχθῇ τὸ πρόγραμμα τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων καὶ διὰ τοῦτο ἐγένετο μεγάλη τοῦτου ἀβάρια μέχρι παραμορφώσεως πλήρου τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων, ὥστε ταῦτα νὰ μὴ εἶναι οὔτε Ἑλληνικά σχολεῖα οὔτε δημοτικά. Καὶ τὴν τοιαύτην παραμόρφωσιν ἔχουσι πρὸ ὀφθαλμῶν πάντες, ὅσοι ζητοῦσι τὴν διάλυσιν τῶν Ἑλληνικῶν καὶ τὴν συγχύνωσιν αὐτῶν πρὸς τὰ δημοτικά. Ἄλλοι ἔχουσι καὶ ἄλλους λόγους τῆς διαλύσεως. Νομίζουσι ὅτι ταῦτα ἀνά πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα διεσπαρμένα καὶ προσιτὰ εἰς πάντα πολίτην ὄντα διευκολύνουσι τὰς ἐπιστημονικὰς σπουδὰς καὶ ἀποτρέπουσι τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τῶν πρακτικῶν ἐπαγγελμάτων, τῆς γεωργίας, τῆς κτηνοτροφίας, τῶν τεχνῶν καὶ συντελοῦσιν οὕτω καὶ αὐτὰ εἰς τὴν κακοδαιμονίαν τοῦ ἔθνους. Ἄλλ' ἡμεῖς ἔχομεν καὶ ὡς πρὸς τοῦτο ἄλλην γνώμην. Φρονοῦμεν ὅτι αἱ γνώσεις εἰς τὰ ἔθνη εἶναι δύναμις καὶ μακαρίζομεν ἐκεῖνα ἐκ τῶν ἐθνῶν, ἅτινα ὡς ἐκ τῆς εὐφύας των καὶ τῆς ἐμφύτου εἰς τὰ καλὰ ῥοπῆς των, ζητοῦσιν οἰκοθεν νὰ λάβωσι τελειότεραν ἐν τοῖς σχολείοις μόρφωσιν. Καὶ νομίζομεν ὅτι εἶναι ἀπάτη νὰ φρονῶμεν ὅτι τελειότερον μορφοῦμενοι οἱ ἄνθρωποι δὲν θὰ θέλωσι πλέον τὰ πρακτικὰ ἐπαγγέλματα, δὲν θὰ θέλωσι νὰ ἐργάζωνται. Τὸ μόνον βέβαιον εἶναι ὅτι δὲν θὰ θέλωσι πλέον βαναύσως νὰ ἀσκῶσι αὐτά, ἀλλ' ὑπὸ τῆς παιδεύσεως ἀγόμενοι θὰ τελειοποιήσωσι τὸ ἔργον των ἐπιθέτοντες ἐπ' αὐτοῦ τὴν σφραγίδα τῆς

(1) Πλούτ. περὶ παιδων ἀγωγῆς X.

ἐντός τοῦ σχολείου, καὶ τέλος νὰ διευθύνῃ τὸ σχολεῖον ὡς νὰ εἶνε, οὐχὶ κτήμᾳ του, διότι θὰ τὸ ἐλυπέιτο, ἀλλὰ τιμᾶριόν του.

Ὁ Κύριος Διευθυντῆς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ συντάσῃ τὰ ἐγγράφα, καὶ γνωρίζῃ τὸ περιεχόμενον ὡς καὶ τὸ τῶν εἰσερχομένων, ὃ δὲ βοηθὸς μένει εἰς παντελεῖ ἄγνοιαν. Ἄν δὲ ζητήσῃ ποτε νὰ ἴδῃ ἐγκύλιόν τινα, ἀκούει τό: Δὲν ἐλάβομεν τίποτε. Τί σὲ μέλλει, ἐγὼ φέρω εὐθύνην. Ἐμὲ ἀφοροῦν, εἰς ἐμὲ στέλλονται, ἐγὼ ἤξεύρω τί θὰ κάμω, δὲν εἶνε δική σου δουλειά!

Ὁ Κύριος Διευθυντῆς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μεταχειρίζεται ὡς δούλους τοὺς μαθητὰς τοῦ βοηθοῦ, λαμβάνων τούτους ἐκ τῆς παραδόσεως.

Αὐτὸς συντάσσει ὅποταν θέλῃ τὰς καταστάσεις. Αὐτὸς λαμβάνει τὰ ἐντάλματα καὶ τὰ ἐξαργυρώνει ἀπὸ ἰδιώτας, οἱ δὲ βοηθοὶ ἀναμένουσι, πότε θὰ εὐδοκήσῃ ὁ τοκογλύφος νὰ παρουσιάσῃ τὸ ἐντάλμα εἰς τὸ Ταμεῖον, διὰ νὰ ζητήσῃ τὴν μισθοδοσίαν των.

Ὁ Κύριος Διευθυντῆς ἔχει πάσας τὰς εἰκονογραφίας, πάντας τοὺς Γεωγραφικοὺς Χάρτας, πάντα τὰ καθίσματα, τὰς ἑδρας κλπ. εἰς τὸ δωμάτιόν του: τοῦ βοηθοῦ τὸ δωμάτιον, εἶνε γυμνόν, περιφρονημένον!

Ὁ Κύριος Διευθυντῆς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ σοῦ ἀφίη ἀνοικτὴν, ἢ ἂν θέλῃ κλειστὴν τὴν θύραν τῆς παραδόσεώς σου, ἢ τοῦ σχολείου.

Καὶ ἐν τούτοις, ἂν ὁ βοηθὸς σφάλῃ εἰς τι, ὁ Κύριος Διευθυντῆς δὲν ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνην. Ἡ Κυρία Κυβέρνησις τὸν σφάλλοντα τιμωρεῖ, μὴ ἀπαξιοῦσα νὰ ζητῇ καὶ τὴν γνώμην τοῦ διευθύνοντος τὸ σχολεῖον!

Αὐτὰ καὶ ἄλλα πλείονα, ἅτινα δὲν ἔχω καιρόν, οὐδὲ εἶνε πρέπον νὰ σὰς ἀναφέρω, κ. Διευθυντά, τραβοῦν οἱ τυγχάνοντες ὑποδεστέρου βαθμοῦ. Ἄλλ' ἂν εἶχον ὅλοι τὸν πρῶτον βαθμόν, τί θὰ ἐγίνετο; Ἄς σκεφθοῦν λοιπὸν καὶ περὶ τούτων ὄλων, οἱ ἔχοντες καθήκον, καὶ ἄς μάθωσιν ὅτι αἱ πολλαὶ αὐθεντῖαι εἰς τοὺς ὑπαλλήλους, καὶ αἱ πολλαὶ καταπίσεις εἰς τοὺς ὑπηκόους, ποτὲ δὲν ἔχουν καλὰ ἀποτελέσματα. Ὅσον πιέζει τις τὴν Γάτα, τόσο ἀγριεύει, καὶ τόσον ξεσχίζει.

Γράψατε καὶ νομοθετήσατε ἀνθρωπινώτερα πράγματα, διότι μὰ τὴν ἀλήθειαν, πλησιάζομεν, ἐνεκεν πολλῶν παρεκτροπῶν τῶν διοικούντων ἡμᾶς, ἅμα δὲ καὶ στερήσεων, νὰ πολιτογραφηθῶμεν Φράγκοι!

Πρόσθετε ἤδη εἰς ὅλα ταῦτα, καὶ τὴν φυγοπονίαν, ἀπαιδευσίαν κλπ. μερικῶν ἐξ ἡμῶν, ἅτινα ἅτινα γίνονται τὸ μεγαλειότερον πρόσκομμα εἰς τὴν πρόοδον τοῦ στοιχειώδους ἐκπαιδευτικοῦ κλάδου, καὶ τὴν ἐπαύξεισιν τῶν τῶσων δεινῶν πρόσθετε τὴν ὑπερτίμησιν τοῦ φράγκου, ἥτις ἐλαττοῖ τὴν μισθοδοσίαν τῶν ὑπαλλήλων, κατὰ 50 ἐπὶ τοῦ παρόντος τοῖς ο), καὶ ἔχει ἡξασυμειδησίαν καὶ ἀπρονοή-

σία διὰ τὸ περιστότερον, ὃ δὲ Ἅγιος Θεός, ὑπομονὴν δι' ἡμᾶς καὶ μακροθυμίαν δι' ἑαυτόν, διὰ νὰ σχηματίσῃ ἰδέαν περὶ τῆς θέσεώς μας, ἥτις μᾶς ἀναγκάζει νὰ ἀπελιπώμεθα, καὶ νὰ μὴ φοβώμεθα τὸ χειρότερον, ὅπερ εἶνε νὰ ἀποθάνωμεν διὰ μῆς, καὶ τὸ ὅποιον δι' ἡμᾶς ἤθελεν εἶσθαι προτιμότερον.

Ἐκφράζομαι οὕτω, λησμονῶν καθ' ὀλοκλήριαν ὅτι εἶμαι Ἕλλην τὸ φρόνημα καὶ τὴν ψυχὴν, καὶ ὅτι ὀφείλω μὲν νὰ ὑπομείνω, ἀλλ' οὐχὶ καὶ ἐπ' ἀπειρον νὰ ὑποφέρω.

Αὐτὰ λοιπὸν μᾶς ἀναγκάζετε, φίλε κ. Διευθυντά, σεῖς οἱ Σοφολογιώτατοι νὰ ὑποφέρωμεν, καὶ τοιαῦτα παράπανα ἔπεται ὅτι εἴσθε καὶ σεῖς ἠναγκασμένοι νὰ ἀκούετε.

Ναὶ Σεῖς, ὅτινες οὐδέποτε κατήλθετε μέχρι τῶν ἐλεεινοτήτων, εἰς ἃς ἡμεῖς ἀναγκαζόμεθα νὰ κατερχώμεθα· οὐδέποτε ἐζήσατε εἰς τόπους βασάνων καὶ στερήσεων, καὶ οὐδέποτε τέλος ἐφορτώθητε, ὡς ἡμεῖς καὶ ὁ δυστυχὴς ἐκεῖνος Ὀνος, ὃν προανέφερα, καὶ ὄντινα μακαρίζω κατὰ πολλὰ, διότι τὸν εὐρίσκω ὀλιγώτερον ἐμοῦ ὑποφέροντα.

Γνωρίζετε τὸν μῦθον, ὅστις λέγει: «ὄπου εἶν ἀπ' ἐξω ἀπ' τὸ χορὸν, πολλὰ τραγουδιὰ ξέρειν», καὶ κρίνω περιττὸν νὰ ἐκταθῶ περισσότερον, μάλιστα Σὰς ζητῶ συγγνώμην, διότι μὲ τὰ βάσανά μου, Σὰς ἀπασχόλησα, ἂν δὲν Σὰς ἠνωχλήσα, καὶ διὰ τὸ ὅποιον Σὰς ζητῶ μυριάκις συγγνώμην.

Δὲν θέλω νὰ ὑψώσῃτε φωνήν, ἥτις ἄλλως θὰ εἶνε φωνὴ βοῶντος ἐν ἐρήμῳ, ἀλλὰ νὰ γνωρίσῃτε τὸ αἴτιον, ὅπερ μὲ ἠνάγκαζεν ἔκτοτε, νὰ μὴ δύναμαι νὰ ἐγγραφῶ συνδρομητῆς εἰς τὴν φίλην Ἐκπαίδευσιν, τὴν τοσοῦτον δι' ἐμὲ χρησίμων.

Δίχθητε σὰς παρακαλῶ τὰ σεβάσματά μου, καὶ ἂν δώσῃ ὁ Θεὸς καὶ ἐλευθερωθῶμεν κανένα καιρόν, θὰ τὰ εἴπωμεν, πλὴν καλλίτερα.

Ὁ διευθύνων τὴν ὑπηρεσίαν ἐνὸς δημη. σχολείου Νεαπόλεως Λαυρίου.

Σπ. Κανδηλῶρος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς πρὸς χρῆσιν τῶν σχολείων ὑπὸ Π. Η. Οἰκονόμου. Τεύχος Α'. σελ. 216. Ἐν Ἀθήναις παρὰ τῷ ἐκδότῃ Ἀνέστη Κωνσταντινίδῃ.

Διὰ τοῦ νέου τούτου ἔργου ὁ γνωστὸς εἰς τοὺς διδασκάλους συγγραφεὺς τοῦ βιβλίου τούτου προτίθεται νὰ ἀναβιβάσῃ τὸ μάθημα τῆς ἱστορίας εἰς τὴν ἀρμόζουσαν αὐτῷ περιωπῆν ἐν τοῖς δημοτικαῖς σχολείοις. Οἱ διδάσκαλοι, ὅτινες συμφωνοῦσι πρὸς τὰς ἰδέας τοῦ συγγραφέως, ἔχουσι καθήκον νὰ ὑποστηρίξωσι τὸ βιβλίον καὶ ἐλπίζομεν νὰ δεῖξωσι τὸν αὐτὸν ἐνθουσιασμόν, ὃν πάντοτε εἶδειν ὑπὲρ τῶν βιβλίων καὶ τῶν ἰδεῶν καὶ τῶν ἀγῶν τοῦ κ. Π. Η. Οἰκονόμου.

Δὲν ἀποκρύπτωμεν ὅτι εἶναι λίαν ἡμῖν δυσάρεστον νὰ ὑπομνήσκωμεν συχνάκις εἰς τοὺς καθυστεροῦντας ν' ἀποστείλωσι τὴν συνδρομὴν των. Διὸ παρακαλοῦμεν αὐτοὺς νὰ μᾶς ἀπαλλάξωσι τῆς ἐνοχλήσεως ταύτης στέλλοντες τάχιστα τὴν συνδρομὴν των, ἥτις εἶναι προπληρωτέα.