

Αξιότιμοι καλεσμένοι,

Αγαπητοί συνάδελφοι και φοιτητές,

Κυρίες και κύριοι,

Αφού σας καλωσορίσω, θέλω να επισημάνω την ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά που νοιώθω να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σημαντική αυτή ημερίδα, για να απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό εκ μέρους του συνόλου των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η διάδοση της Ανοικτής Πρόσβασης στις επιστημονικές δημοσιεύσεις, η οποία αποτελεί έναν από τους στόχους της σημερινής εκδήλωσης, εκτιμώ ότι είναι μια διαδικασία που ανοίγει νέους, λαμπρούς ορίζοντες στην κατάκτηση της γνώσης από το σύνολο των σύγχρονων κοινωνιών.

Τολμώ, μάλιστα, να την παρομοιάσω με την εποχή του Γουτεμβέργιου και της ανακάλυψης της τυπογραφίας, καθώς και τότε παρουσιάστηκε ανάλογο φαινόμενο, η γνώση να μπορεί να γίνει κτήμα ευρύτερων μαζών και όχι μόνον όσων είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράζουν τα πανάκριβα χειρόγραφα. Τότε ήταν, βέβαια, που σημειώθηκε η ανεπανάληπτη μέχρι εκείνη την εποχή διαπαιδαγώγηση των λαών, συντελώντας σημαντικά στο πέρασμα από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση και το Διαφωτισμό.

Την αξία της Ανοικτής Πρόσβασης αρχίζουμε να εκτιμούμε ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα αυτούς τους χαλεπούς καιρούς της οικονομικής κρίσης, καθώς διαπιστώνουμε τι σημαίνει για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα να χάνουν την πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τις διεθνείς εξελίξεις στην έρευνα.

Ανεξάρτητα, όμως, από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως ακαδημαϊκά ιδρύματα και ως χώρα γενικότερα, το ζήτημα είναι πολύ ευρύτερο και το διαπιστώνουμε από τις κρίσιμες παρατηρήσεις τις οποίες η πρόσφατα δημοσιευθείσα Διακήρυξη της Χάγης επισημαίνει, καλώντας για άμεσες αλλαγές στη νομοθεσία περί πνευματικής

ιδιοκτησίας και άρση των περιορισμών που επιτρέπουν τη διευρυμένη και ισότιμη πρόσβαση στα δεδομένα.

Θέλω, μάλιστα, για την περίπτωση αυτή να χρησιμοποιήσω μια παραπομπή στα όσα η πρόεδρος της LIBER, της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών, η οποία διηύθυνε τις εργασίες για τον σχεδιασμό της Διακήρυξης, (Kristiina Hormia-Routanen), ανέφερε σχετικά, γιατί πιστεύω ότι αποτυπώνει γλαφυρά την ουσία του ζητήματος:

«Το ταχύτατα μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, η αυξημένη υπολογιστική δύναμη και η ασύλληπτη ποσότητα δεδομένων που παράγεται, καθιστούν επιτακτικό για τους ερευνητές και την κοινωνία να μπορούν να χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία που τους βοηθούν να κάνουν νέες ανακαλύψεις. Μπορεί να επέλθει μία πραγματική επανάσταση στις ερευνητικές πρακτικές και ζωές μπορούν κυριολεκτικά να σωθούν, αν επιτύχουμε καλύτερη πρόσβαση στη γνώση που περιλαμβάνεται στα Μεγάλα Δεδομένα».

Τελειώνοντας το σύντομο αυτό χαιρετισμό, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για τη σημερινή σας παρουσία στην ημερίδα και να συγχαρώ τα στελέχη της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την πρωτοβουλία τους αφενός να διοργανώσουν αυτήν την εκδήλωση, αφετέρου να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για τις νέες υπηρεσίες υποστήριξης της Ανοικτής Πρόσβασης που έχει αναπτύξει η Βιβλιοθήκη μας.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας και σας ευχαριστώ.