

ΑΛΗΘΕΙΑ  
5/6/97

## 24 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω πάρει, ο δεύτερος γύρος των απευθείας συνομιλιών προγραμματίζεται για τις **24 Σεπτεμβρίου**.

Είναι ακόμα μια ξεκάθαρη απόδειξη του σατανικού τρόπου με τον οποίον κινούνται τα Ηνωμένα Έθνη, επιδεικνύοντας **πλήρη περιφρόνηση προς τις θλιβερές επετείους του Ελληνοισμου**.

Για να μην ψάχνετε άδικα τα ημερολόγια σας πληροφορώ ότι η 24η Σεπτεμβρίου είναι και αυτή **μία αποφράς** μέρα για τους απανταχού Έλληνες, καθ' ότι γιορτάζω **τα γενέθλια μου**.

ΚΟΥΝ.

## Κυπριανού - Χριστόφιας

Σταράτη απάντηση και ένα καλό μήνυμα έστειλε προχθές στον κ. Χριστόφια ο Σπύρος Κυπριανού, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ΑΚΕΛ έναντι του ΔΗ.ΚΟ. τον τελευταίο καιρό ως «πολιτικό ατόπημα». Ο κ. Κυπριανού εννοούσε με το πιο πάνω πως δεν είναι πολιτικώς αποδεκτό για τον κ. Χριστόφια να θέλει να καθορίσει αυτός, ποιος πρέπει να είναι ο υποψήφιος του ΔΗ.ΚΟ. στις προσεχικές, ώστε το κόμμα του κ. Χριστόφια να υποστηρίζει το ΔΗ.ΚΟ.

Πιο απλά το ΔΗ.ΚΟ. είπε στον κ. Χριστόφια πως αν θέλει να υποστηρίξει κάποιον από το ΔΗ.ΚΟ. αυτός ο κάποιος είναι ο Σπύρος Κυπριανού και κανένας άλλος.

Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα λοιπόν για το ΑΚΕΛ, που εδώ και χρόνια θέλει με το έτσι θελω, να καθορίζει τα πολιτικά δρώμενα στην Κύπρο...

Π.Β.

## Κερδίζεις τις εντυπώσεις

Κερδίζεις τις εντυπώσεις, μου είπε χτες στο τηλέφωνο ένας καλός φίλος.

Και τι με νοιάζει εμένα αν κερδίζω τις εντυπώσεις; **Κανένα Λόττο θέλω να κερδίσω, κανένα Σαββατόβραδο. Ένα ξυστό έστω.**

Διότι, εξ' όσων τουλάχιστον γνωρίζω, οι εντυπώσεις δεν κατατίθενται στις Τράπεζες.

Α.Κ.

## Δευτέρα παρουσία

**Αντιλαμβάνομαι** την αγωνία σας για την πορεία των απευθείας συνομιλιών.

**Κατανώ** την αγανάκτησή σας από την τουρκική προκλητικότητα. **Συμμετέχω** στη θλίψη σας για το ύπουλο παιχνίδι που παίζουν οι Αγγλοαμερικάνοι πίσω από την πλάτη μας.

Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι υπάρχουν και πιο δυσάρεστες εξελίξεις απ' αυτές.

**Πρώτον**, η Μπρουκ περνά δύσκολες στιγμές.

**Δεύτερον**, ο Στάθης Θεοχάρης τραυματίστηκε στο δεξί πόδι και **Τρίτον**, χωρίζει ο Στέλιος Ρόκκος. Προσευχηθείτε Χριστιανοί.

**Οδεύουμε ολοταχώς προς τη Δευτέρα Παρουσία.**

ΚΟΥΝ.

## Αισιοδοξία

Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο στην υπόθεση της εξεύρεσης κοινού υποψηφίου της αντιπολίτευσης είναι το γεγονός ότι περί τα μέσα του ερχόμενου Φεβρουαρίου 1998, θα γίνουν εκλογές.

Άρα, αποκλείεται να τον ψάχνουμε ως την επόμενη Άνοιξη.

Γενάρη, να σπας' η πέτρα, θα βρεθεί.

Χ.Π.

## Ανασυγκράτηση

Μ' εκείνη την **ανασυγκρότηση** της ΕΔΕΚ τι γίνεται παιδιά; Εκτός κι αν βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της...**ανασυγκράτησης**.

ΚΟΥΝ.

## Ερωτώ για πολλοστή φορά

Μήπως μπορεί να μου εξηγήσει κανείς γιατί αισθάνομαι, αρχές καλοκαιριού ήδη, **ότι θρискόμαστε στις Απόκριες;**

ΚΟΥΝ

## Άντερσον

**Προκλητικός** ο Ντενκτάς.

**Προκλητική** η συμπεριφορά του Τουρκοκύπριου γέτη.

**Προκαλεί** συνεχώς ο Ντενκτάς. Με τέτοια προκλητικότητα, ακόμα λίγο και θα πιστέψω ότι απέναντί μας δεν έχουμε τον Ντενκτάς αλλά την...**Πάμελα Άντερσον**.

ΚΟΥΝ.

## Ο Ανδρέας Ζιαρτίδης

Η «Αλήθεια» έχασε ένα καλό φίλο, ένα τακτικό αναγνώστη. Τον Ανδρέα Ζιαρτίδη.

Ο Ανδρέας Ζιαρτίδης, ένας πολιτικός που ανδρώθηκε μέσα στις πιο αριστερές - κομμουνιστικές αντιλήψεις, δεν δίστασε να αναθεωρήσει τις ιδέες του, όταν ώριμος πια, μακριά από προκαταλήψεις και δογματισμούς, είδε τον κόσμο γύρω του ν' αλλάξει και τις θεωρίες, που στα νιάτα του ενστερνίστηκε, να καταρρέουν.

Παρέμεινε, όμως, μεγάλος ιδεολόγος, πιστά προσκολλημένος, στις ιδέες της κοινωνικής ισότητας, του προοδευτισμού και του πολιτικού ρεαλισμού. Ανοικτό μυαλό και τολμηρός πολιτικός επιχειρήσε να φέρει και στην Κύπρο τις οικογενειακές αλλαγές, που συγκλόνισαν άλλους λαούς.

Ανοικτό μυαλό, χωρίς προκαταλήψεις, αντέδρασε θετικά στη φιλοσοφία και συχνά, στις επιλογές της «Αλήθειας», με την οποία τον χωρίζει βαθιά το παρελθόν.

Ήταν, ίσως ο πιο προοδευτικός, άνθρωπος, του λεγόμενου προοδευτικού χώρου.

Τα τελευταία χρόνια, τον εγκατέλειπε σταδιακά η όρασή του, αλλά η σχεδόν απόλυτη τύφλωσή του δεν τον απομάκρυνε από τα αγαπημένα του άρθρα. Είχε πάντα δίπλα του κάποιον να του τα διαβάσει.

(Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο μόνιμο, τα τελευταία χρόνια, πολιτικό σύντροφό του, τον Κώστα Θεμιστοκλέους).

Τον θυμάμαι, τόσες φορές, παρά τη δυσκολία διακίνησής του, να περνά την πόρτα του γραφείου μου, υποβασταζόμενος από τον Κώστα.

«Συνέχισε, να γράφεις όπως γράφεις», έλεγε. «Σε παρακολουθώ». Αργότερα τα πράγματα χειροτέρεψαν.

Ήταν τότε, τότε, κανένα τηλεφώνημα, ώσπου χάθηκε κι αυτό.

Είναι μερικοί άνθρωποι που όταν γράφουν, γράφουν κάτω από την αυστηρή παρακολούθηση μιας μικρής ομάδας αναγνωστών τους.

Γράφουν για κείνους τους οποίους εκτιμούν. Γράφουν για κείνους την κριτική των οποίων υπολογίζουν και προσδοκούν. Ανάμεσα στη δική μου ομάδα, εξέχουσα θέση κατείχε ο Ανδρέας Ζιαρτίδης.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Π.Χ.