

**Εκ μέρους του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας
κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, χαιρετισμός από τον Βουλευτή
Κοζάνης κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο.**

27 Ιουνίου 2002

Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σεβασμιότατε

Κύριοι κύριοι Υπουργοί

Είναι πραγματικά ιδιαίτερη η χαρά μου σήμερα που βρίσκομαι ανάμεσά σας και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό.

Είναι διπλός ο σκοπός της παρουσίας μας σήμερα εδώ.

Είναι διπλή άλλωστε και η αποστολή μας.

Πρώτον να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα της μνήμης μας και δεύτερον να δεσμευτούμε ότι θα δικαιωθούν επιτέλους οι αγώνες των ηρώων μας.

Τιμούμε σήμερα τη μνήμη του Κυριάκου Μάτση. Του ήρωα και του λόγιου, του γεωπόνου, ανθρωπιστή και ποιητή, που όπως έλεγε λάτρεψε και το τελευταίο λιθαράκι της Ελλάδας. Του αγωνιστή της ΕΟΚΑ, που βασανίστηκε από τις Αγγλικές δυνάμεις, που περιφρόνησε ταυτόχρονα όμως το μισό εκατομύριο λίρες για να προδώσει τον Αρχηγό του Διγενή. Που απέδρασε από τα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς, του ήρωα που προδωμένος ο ίδιος αρνήθηκε να προδοθεί και βρήκε τραγικό θάνατο στο κρησφύγετό του στο Δίκωμο.

Ηταν ένας από τους πρωταγωνιστές της κυπριακής εποποιίας του 1955-59. Ενας από τους ταγούς στην στρατιά των ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους στον εθνικο-απελευθερωτικό αγώνα.

Και σήμερα εδώ στα αποκαλυπτήρια του μνημείου του είναι ιστορικό για μας καθήκον να δεσμευτούμε ότι θα είμαστε αμετακίνητοι στη θέση μας για δίκαιη - βιώσιμη και ευρωπαϊκή λύση του κυπριακού.

Να δεσμευτούμε ότι δεν θα μας βρει ανεπιφύλακτα σύμφωνους κάθε λύση που τυχόν θα επιτευχθεί.

Να δεσμευτούμε ότι θα είμαστε ανεπιφύλακτα σύμφωνοι μόνο με μια λύση. Εκείνη που θα διασφαλίζει το ευρωπαϊκό μέλλον της Κύπρου.

Ενα ίδιο επίπεδο ασφάλειας και ευημερίας με όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια λύση που θα τιμά την ιστορία μας και την θυσία του Κυριάκου Μάτση και όλων των ηρώων μας.