

Λόγος εκφωνηθείς εν Αλιστράτῃ
τὴν 20ην Αὐγούστου 1954 ὑπὸ τοῦ κ. Χρήστου Ι. Χατζῆ Χρήστου,
ἐπὶ τοῦ συλλαλητηρίου πεποικῶν Αλιστράτης ὑπὲρ τῆς ἑνώσεως
τῆς ὑποδούλου Κύπρου.

Ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἔβρισθη ὑπὸ τοῦ πανελληνίου ὡς ἡμέρα ἐκφράσεως τῆς ἀμετακλήτου θελήσεως καὶ διατρανώσεως τοῦ διακαοῦς πόθου τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους τῆς ἑνώσεως τῆς ὑποδούλου εἰς τὴν Ἀγγλίαν Ἑλληνικῆς Κύπρου μετὰ τῆς μητρὸς Ἑλλάδος.

Σήμερον ἀπανταχοῦ τῆς Ἑλλάδος, καὶ εἰς τὰ μικρότερα χωρία ἀκόμη συνάθρομεν ὅλοι διὰ νὰ ἐνώσωμεν τὴν φωνὴν μας μετὰ τὴν πνιγμένην ἀπὸ τὴν βίαν καὶ τὴν ἀπειλὴν φωνὴν τῆς δούλης Κύπρου καὶ τὴν φωνὴν τῆς ἐπισήμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν στοιχειώδους δικαιοσύνης. Ἐάν ὑπάρχουν σήμερον ἄνθρωποι οἱ ὅποιοι λέγουν ὅτι σέβονται τὴν ἀνθρωπίνην ἀξιοπρέπειαν, τὴν ἀλήθειαν, κατανοοῦν τὴν σημασίαν τῆς λέξεως δικαιοσύνη καὶ πιστεύουν καὶ ἐπιθυμοῦν τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν δημοκρατίαν καὶ ἀποτελοῦν Κράτη πεπολιτισμένα καὶ ἔθνη Κράτη αὐτὰ ἀποτελοῦν ἑνώσεις ἔθνων ποῦ λέγεται Ο.Η.Ε. (Ὄργανισμός Ἠνωμένων Ἐθνῶν) καὶ πρὸς τῶν ὁπίων σκοπὸς εἶναι ἡ ἐπιβολὴ καὶ διατήρησις τῆς παγκοσμίου εἰρήνης καὶ δημοκρατίας θὰ τὸ δείξουν μετὰ τὴν ἀπάντησιν τῶν ποῦ θὰ θάσσουν εἰς τὴν δικαίαν αἴτησιν τοῦ Πανελληνίου αἰσθήματος καὶ πόθου ποῦ κατατίθεται σήμερον ὡς προσφυγὴ εἰς αὐτὰ σύμφωνα μετὰ τὴν ἀπόφασιν τῶν δηλαδή μετὰ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Ὄργανισμοῦ τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν τῆς 16-12-52 ἡ ὁποία λέγει (..... Τὰ Κράτη μέλη πρέπει νὰ ἀναγνωρίσουν καὶ νὰ ὑποστηρίξουν τὸ δικαίωμα πρὸς αὐτοδιάθεσιν ὁλων τῶν μὴ αὐτοκυβερνηθέντων λαῶν).

Καὶ ἐρωτῶμεν : Ὅταν τὸ δικαίωμα αὐτὸ ἐδόθη ἀκόμη καὶ εἰς τοὺς μαύρους τοῦ Σουδάν εἶναι δυνατόν νὰ ἀρνηθῆ εἰς τὸν εὐγενῆ Ἑλληνικὸν λαὸν τῆς νήσου Κύπρου ὁ ὁποῖος ἀριθμεῖ πολιτισμὸν τεσσαρῶν χιλιετηρίδων καὶ νὰ ἀμφισβητηθῆ Ἑλληνισμός του, ὅταν ὁ λαὸς αὐτός εἶναι ὄχι μόνον Ἑλληνικὸς ἀλλὰ καὶ ἡ γλῶσσα του εἶναι ἡ πηγὴ τῆς σήμερον λαλουμένης ἑλληνικῆς γλώσσης;

Μετὰ τὴν Ἀγγλίαν εἶχομεν πάντοτε κοινοὺς ἀγῶνας διότι οἱ σκοποὶ μας συνέπιπτον καὶ πάντοτε ἠλπίζομεν ὅτι αἱ ὑποσχέσεις τῆς διὰ τὴν ῥύθμισιν τοῦ ζητήματος τῆς Κύπρου δὲν θὰ ἐξέφευγον τῶν ὁρίων τῆς φιλικῆς διευθετήσεως.

Μετὰ τὸν ὀραματισμὸν αὐτὸν χιλιάδες Ἑλλήνων καὶ Ἑλλήνων τῆς Κύπρου ἔπασαν μαχόμενοι παράλληλα μετὰ Ἀγγλοὺς στρατιώτας κατὰ τοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους, τὸ μαρτυροῦν αὐτὸ τὰ ἀπέραντα νεκροταφεῖα καὶ οἱ Σταυροὶ τῶν πεδίων τῶν μαχῶν.

Δυστυχῶς ἐπλαγήθημεν : Δὲν ἀνοίγουν αἱ πόρτες ὅταν τὰς κρούει ἡ ἀνάγκη " Δὲν εἶναι εὐχερὲς αἱ θύρες ὅταν ἡ χρεῖα τὴν κρουταλεῖ " ψάλλει ὁ Ἑθνικός μας ποιητής.

Ἡ Ἀγγλία ἡ παλαιὰ σύμμαχος μας μετὰ τὰς ἀλλεπαλλήλους ἀναβολὰς καὶ κωφεύσεις εἰς τὰς αἰτήσεις μας περὶ φιλικῆς λύσεως τῆς διαφορᾶς μας τελικῶς ἀπῆντησεν μετὰ τὴν ἀπερίφραστον πλέον ἐπιβολὴν τῶν πλέον ἀνελευθέρων καὶ ἀπανθρώπων μέτρων τῆς καταδίκης καὶ μαθητῶν ἀκόμη διότι ἀνεγίνωσκον βιβλία καὶ ἐφημερίδας τυπωμένας εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπειλοῦν μετὰ πενταετῆ φυλάκισιν ὁποῖον ἤθελε τολμήσῃ νὰ ὀμιλήσῃ εἰς τὴν Κύπρον διὰ τὴν ἑνωσιν.

Σήμερον προσφεύγομεν εἰς τὴν κρίσιν τῆς Παγκοσμίου γνώμης. - Ἐλπίζομεν πῶς τὰ μεγάλα ἔθνη θὰ δείξουν ἂν εἶναι ἀξία νὰ λέγωνται μεγάλα καὶ ἂν ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα δικηρῶσσουν τὰ πιστεύουν ὡς πραγματικὰ καὶ ἀληθινὰ.

" Ἡ μεγαλωσύνη εἰς τὰ ἔθνη δὲν μετριέται μετὰ στρέμμα μετὰ τῆς καρδιάς τὸ πύρωμα μετριέται καὶ τὸ αἷμα ". Καὶ ἡ Ἑλλάς ἔχυσεν καὶ χύνει ἀκατάπαυστα τὸ αἷμα τῶν παιδιῶν τῆς διὰ τὰ ἰδανικά τῆς ἀνθρωπότητος.

Τὸ ἔχυσεν κατὰ τῶν Περσῶν εἰς τὸν Μαραθῶνα, τὴν Σαλαμίνα καὶ εἰς τὰς θερμοπύλας, εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου σκορπῶντας τὸν πολιτισμὸν εἰς τοὺς ἀπολιτίστους, εἰς τὴν Βυζαντινὴν Ἀυτοκρατορίαν διδάσκοντας τὸν πολιτισμὸν καὶ τὸν χρῆστιανισμὸν, εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν