



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ
 ΤΟΥ
 Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κυριάκος Χατζηγιάννου — Βιογραφικόν Σημείωμα.
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ 'Αποχαιρετισμός.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΤΕΛΕΤΑΣ
 ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΦΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ
 ΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥ

Κείμενα τῆς Α.Μ. τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, τῆς Α.Ε. τοῦ Πρέσβευος τῆς Ἑλλάδος κ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ, τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας Δρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ, τοῦ τιμωμένου, τῶν κ.κ. ΡΕΝΟΥ ΣΟΛΟΜΙΔΗ, ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ, ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΕΜΕΤΗ, ΧΡ. ΠΕΤΡΩΝΔΑ, ΣΚΕΥΟΥ ΣΥΡΙΩΤΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΛΗΣΗ, ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗΣ ΡΙΡΗ καὶ τῶν μαθητῶν ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ, ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΛΑΚΟΥ καὶ ΑΝΔΡΕΑ ΑΔΑΜ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥ Ὅμιλία ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 1968—1969.
 ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΗ Μέσα στὶς φλόγες, Μπιάφρα.
 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΑΙΔΟΝΟΜΟΥ Ἐνα ἰδανικόν.
 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ Ἄρνηση, Ἀναζήτηση χαρᾶς.
 (Συνέχεια ὄπισθεν)

ΔΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΝ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥ

ΑΓΩΓΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ
ΤΟΥ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ἐπιμελητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

(συνέχεια)

ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	Σχέδιον Β', Συμφωνία, Παλμοί.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	Ἀπογείωση.
ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΕΟΥ	Ἡ διαλογία τοῦ φωτός, Ποίηση, Ἐπισκίαση, Ἀκόρεστη, Ὁξύμων.
ΑΘΑΝΑΣΗ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	Οἶνον πολύν.
ΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Παίζοντας στή γειτονιά.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Ἀπό τὸ ξύπνημα μέχρι τὸ σχολεῖο.
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ	Πρωινὸ ξύπνημα.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ	Ἐκδρομὴ στὴν Ἀκαθοῦ.
ΖΗΝΩΝΑ ΖΗΝΩΝΟΣ	Χειμωνιάτικη λιακάδα.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ	Τί θὰ γίνω ὅταν μεγαλώσω, Λίγες ὄρες στὸ δάσος.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΙΔΗ	Ὁ ἑαυτός μου.
ΠΑΝΑΓΗ ΠΑΝΑΓΗ	Ἡ γατούλα μου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	Τί θὰ γίνω ὅταν μεγαλώσω.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΤΖΙΛΗ	Πρώτη μέρα στὸ Γυμνάσιο.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	Τὸ μεγάλο διάλειμμα.
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ	Ἀπόγευμα στ' ἀκρογιάλι.
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑ	Προετοιμασίες γιὰ τὶς γιορτές, Ἐνας περίπατος στὸ δάσος.
ΑΝΤΡΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	Γάμος στὸ χωριό.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Μιά νεροποντή.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Ἐνα ζῶο μιλά γιὰ τὸν ἀφέντη του.
ΣΩΤΟΥ ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ	Ἡ ἑξαδέλφη μου.
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΤΡΙΓΓΙΔΗ	Χιόνι.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΤΗ	Ἡ κοσμικὴ πυρκαϊά, Ἐντιμότης.
ΜΑΡΙΟΥ ΤΣΕΡΙΩΤΗ	Τὰ πουλιὰ κελαδοῦσαν.
ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΕΟΥ	Στάση ἀριθμὸς 13, Ἐπιμέτρηση κι ἐπικαταλλαγὴ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΤΗ	Ἡπειρος.
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ	Ἡ ψυχικὴ κατάσταση τοῦ Ἀβραάμ στὴ «Θυσία τοῦ Ἀβραάμ».
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΛΑΚΟΥ	Φώτης Κόντογλου, Ὁ ρόλος τῆς Ἑλένης στὸν Ὀμηρο.
ΑΝΔΡΕΑ ΑΔΑΜ	Τὸ νόημα τῆς θυσίας τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου.
ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ	Τὸ ἔργο τοῦ Ἀγγελοῦ Τερζάκη «Προσανατολισμὸς στὸν αἰῶνα».

ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Χ. Κάρουλλα «Στὸ δρόμο». Κ. Σάββα «Ἡ ἐπίσκεψη». Δ. Ἀναστασιάδη «Τοπίο». Ζ. Ἀντωνιάδη «Τὸ ἀγρόκτημα». Χρ. Χρυσάφη «Βυθός». Μ. Θεοδότου «Τοπίο». Μ. Ἀρχοντοῦς «Νησιώτικο τοπίο». Π. Χριστοφί «Ἀγροικία». Κ. Βασιλειάδη «Θέμα ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ '40». Χ. Χατζηαθανασίου «Σύνθεση μὲ μπουκάλια». Γ. Πασχάλη «Ὁ βασιλιάς». Γ. Γεωργίου «Μορφή».

ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τὸ Χρονικὸν τοῦ Γυμνασίου 1968—1969. Ἐκδηλώσεις τοῦ Πνευματικοῦ Ὁμίλου τοῦ Γυμνασίου 1968—1969. Ἀθλητικὴ Κίνησις 1968—1969. Πίναξ φοιτήσεως μαθητῶν 1968—1969. Τὰ μέλη τῆς Ἐφορείας τῶν Ἑλληνικῶν Ἐκπαιδευτηρίων Ἀμμοχώστου. Οἱ Καθηγηταὶ τοῦ Γυμνασίου 1968—1969. Τὸ Διοικητικὸν συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Μητέρων τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου 1968—1969. Τὸ Γραμματειακὸν Προσωπικὸν τοῦ Γυμνασίου. Βραβεῖα ἀπονεμηθέντα τὸν Ἰούλιον τοῦ 1969. Ἀπόφοιτοι Σχολικοῦ ἔτους 1968—1969. Ἡ «Ἀγωγή».

ΑΓΩΓΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ
ΤΟΥ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1946

ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1968 - 1969

ΤΕΥΧΟΣ 190Ν

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗ-ΩΑΝΝΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗ-ΩΑΝΝΟΥ ἐγεννήθη εἰς τὴν Ἀγκυρὰν τὸ 1909. Ἀπεφοίτησεν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Γυμνάσιον Ἀμμοχώστου (1927) καὶ ἐσπούδασε Φιλολογίαν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, τοῦ ὁποῦ ἐγένετο πτυχιούχος (1932) καὶ διδάκτωρ (1936). Βραδύτερον (1945—1946) ἐσπούδασε Κοινωνικὴν Ἀνθρωπολογίαν (Social Anthropology) εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῆς Ὁξφόρδης.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ:- Ὑπηρετήσεν τὴν Παιδείαν τῆς Κύπρου κατ' ἀρχὰς ὡς Καθηγητὴς Φιλολογίας εἰς τὰ Γυμνάσια Κυρηνείας, Λευκωσίας, Ἀμμοχώστου καὶ εἰς τὸ Διδασκαλικὸν Κολλέγιον Μόρφου καὶ ἔπειτα ὡς Γυμνασιάρχης εἰς τὰ Γυμνάσια Μόρφου καὶ Ἀμμοχώστου. Εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Γυμνάσιον Ἀμμοχώστου καὶ τὸ Α' Γυμνάσιον Ἀρρένων Ἀμμοχώστου ὑπηρετήσεν ἐπὶ 20 ἔτη, ἐξ ὧν τὰ 10 ὡς Γυμνασιάρχης. Ἐκτὸς τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ προσέφερεν ὑπηρεσίας καὶ ὡς Πρέσβυς τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας παρὰ τῇ ἠνωμένῃ Ἀραβικῇ Δημοκρατίᾳ εἰς Κάϊρον (1961—1963).

Αἱ δραστηριότητές του εἰς ἄλλα πεδία ἔχουν ὡς ἀκολουθῶς:

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Συμμετέσχε δι' ἀνακοινώσεων εἰς τὸ Πρῶτον Διεθνὲς Συνέδριον Γενικῆς Διαλεκτολογίας (προεδρεύσας εἰς τὸ τμήμα latin vulgaire, domain grec). Louvain-Bruxelles, 1960. — Εἰς τὸ βον Διεθνὲς Συνέδριον τῶν Ἀνθρωπολογικῶν καὶ Ἐθνολογικῶν Ἐπιστημῶν, Paris, 1960. — Εἰς τὸ 4ον Διεθνὲς Συνέδριον διὰ τὴν Ἐρευναν τῶν Λαϊκῶν Δηγήσεων, Ἀθῆναι, 1964. — Εἰς τὸ 1ον Διεθνὲς Συνέδριον Κυπριολογίας, Λευκωσία, 1969.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ:- Εἶναι Ἐταῖρος τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφικῆς Ἐταιρείας, Ἀθῆναι (1937). — Fellow of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (1945-). — Collaborateur, Centre International de Dialectologie Générale, Près l'Université Catholique de Louvain ((1954-). — Active Member (ordentliches Mitglied) of the International Society

for Folk-Narrative Research, Göttingen (1964-). — Ἰδρυτικὸν Μέλος τῆς Διεθνούς Ἐταιρείας τῆς Ἐθνολογίας καὶ Λαογραφίας (S.I.E.F. = Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore), Paris, (1966-). — Μέλος τοῦ Συμβουλίου τοῦ Κέντρου Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν, Λευκωσία (1964-). — Ἰδρυτικὸν Μέλος καὶ Πρόεδρος τοῦ Ἐπιστημονικοῦ καὶ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Ἀμμοχώστου, Ἀμμοχώστος (1960 - 1961 καὶ 1964 -).

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ:- Προσκληθῆ καὶ ἔδωκε διαλέξεις εἰς τὰ Πανεπιστήμια Ἀθηνῶν (1961) καὶ Βόννης, (1965).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ:- Ἐξέδωσεν εἰς βιβλία τὰς ἐξῆς μελέτας: Βιβλιογραφία τῆς Κυπριακῆς Λαογραφίας καὶ Γλωσσολογίας (Σύγχρονης Γλώσσας), Λευκωσία, 1933. — Περὶ τῶν ἐν τῇ Μεσαιωνικῇ καὶ Νεωτέρᾳ Κυπριακῇ ἑθνῶν γλωσσικῶν στοιχείων, Ἀθῆναι, 1936. — Ξενοφώντος Κύρου Ἀνάβασις. Ἐκλογαὶ διὰ τὴν Β' τάξιν τῶν Ἐξαταξίων Γυμνασίων, μετὰ σχολίων. Λευκωσία, 1944. — Κυπριακοὶ Μῦθοι, Λευκωσία, 1948. — Ἡ 9η Ἰουλίου τοῦ 1821 ἐν Κύπρῳ (δραματοποιήσις τοῦ ποιήματος τοῦ Βασίλη Μιχαηλίδη), Ἀμμοχώστος, 1960. — Κυπριακὰ Διαλεκτικὰ Κείμενα, Ἀμμοχώστος, 1961. — Τὰ ἐν Διασπορᾷ, Λευκωσία, 1969.

Πλὴν τῶν βιβλίων τούτων ἐδημοσίευσεν καὶ ἄλλας μελέτας, ἄρθρα καὶ κρίσεις εἰς τὰ περιο-

δικά: Κυπριακὰ Χρονικά, Κυπρ. Γράμματα, Πάφος, Δελτίον Πνευματικοῦ Ὁμίλου Κύπρου, Ἀγωγή, Καιροὶ τῆς Κύπρου (Times of Cyprus), Κυπριακὴ Ἐπιθεώρησις (Cyprus Review), Πνευματικὴ Κύπρος, Cyprus Today, Δελτίον Ἐπιστημονικοῦ καὶ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Ἀμμοχώστου, Λαογραφία, Ἀθῆναι, Ἐπετηρὶς Ἐταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, Man (the Journal of the Royal Anthropological Institute), Archäologischer Anzeiger, Byzantinische Zeitschrift καθὼς καὶ εἰς τὰ Πρακτικὰ τῶν Συνεδρίων εἰς τὰ ὁποῖα ἔλαθε μέρος.

ΠΑΡΑΣΗΜΑ: Ὁ Μέγας Ἀσπὴρ τῆς ἠνωμένης Ἀραβικῆς Δημοκρατίας (1961).



ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Καλή τύχη και ή αγάπη του κ. Χατζηϊωάννου να υπηρετή στο Γυμνάσιό μας χάρισαν στην «Αγωγή» την ευκαιρία να τιμήση με το αφιέρωμα τουτο, ύστερα από εικοσιτρία χρόνια ζωής, τόν ιδρυτή της και αξιο Γυμνασιάρχη του πρώτου Γυμνασίου τής Αμμοχώστου που φεύγει φέτος από την εκπαιδευτική υπηρεσία.

Τις τελευταίες εβδομάδες τής φετεινής σχολικής χρονιάς το Γυμνάσιο θρυσκόταν σε μιὰ πρωτόφαντη πυρετική κατάσταση. Ο πραγματικά αναπνευστικός Γυμνασιάρχης του θά φευγε κι έπρεπε να τόν τιμήση όσο καλύτερα μπορούσε.

Δέος κυριαρχούσε σ' άλλους στη σκέψη πώς την έρχομενη χρονιά θά λειπε ο ίκανός πηδαλιούχος. Δεν μπορούσε κανείς να έννοήση τὸ Α' Γυμνάσιο χωρίς τόν κ. Χατζηϊωάννου. Η αποχώρησή του όμως ήταν μιὰ πραγματικότητα και οι έκδηλώσεις τιμής έπρεπε να γίνουιν και να είναι άντάξιες.

Η μνημειακή τιμητική έκδήλωση είχε άρχισει από καιρό: Μιά επιτροπή από παλιούς μαθητές του, τούς κ.κ. Ρένο Σολομίδη, Φρίξο Βράχα, Παναγιώτη Σέργη, Κυριάκο Πλησή, Νίκο Γεωργούδη και Κυριάκο Χαραλαμπίδη, ανέλαβε να έκδώση τὰ έν διασπορά έργα του. Άθροισι γράφτηκαν οι συνδρομητές. Ο δγκώδης τόμος, ένα έκδοτικό άριστούργημα, κατόρθωμα του έπιμελητή τής έκδόσεως κ. Κ. Πλησή, έπιδόθηκε στον τιμώμενο κατά τήν τελική γιορτή από τόν Μακαριώτατο Πρόεδρο τής Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.

Στις 27 Μαΐου 1969 ο Πνευματικός Όμιλος του Γυμνασίου τίμησε τὸ Γυμνασιάρχη σε μιὰ σεμνή συγκέντρωση στη νέα αίθουσα τής βιβλιοθήκης. Ο κ. Χατζηϊωάννου με τὰ μάτια δακρυσμένα άκουσε τούς μαθητές του να μιλοϋν για τή ζωή και τὸ έργο του και άπάντησε με λόγια αγάπης και γλυκιᾶς ταραχῆς.

Στις 4 Ιουλίου 1969, στην αίθουσα τῶν καθηγητῶν, έγινε μιὰ άλλη «οικογενειακή» συγκέντρωση. Ο κ. Γυμνασιάρχης έκλεινε τὰ 60 χρόνια του. Έκ μέρους τῶν καθηγητῶν τόν συνεχάρη και τὸ εϋχῆθηκε πολλά άκόμη εϋδόκιμα χρόνια, μὰ μαζι και τόν αποχαιρέτησε ο Β. Διευθυντής και πνευματικό παιδί του — όπως ο ίδιος εἶπε — κ. Κυριά-

κος Πλησή, με δυσκολία κρατώντας τούς λυγμούς, και τὸ πρόσφερε ένα αναμνηστικό δῶρο του Συλλόγου. Βαθύτατα συγκινημένος άπάντησε ο Γυμνασιάρχης και αποχαιρέτησε με άσπασμό έναν έναν τούς καθηγητές. Όλα σταμάτησαν εκείνη τήν ώρα. Μόνο άκουγόταν τὸ και τὸ κλάμα εκείνων που μπορούσαν να κλάψουν. Ήταν ή τελευταία συνεδρία του Καθηγητικού Συλλόγου.

Στις 5 Ιουλίου 1969 έγινε ή τελική γιορτή του Γυμνασίου, που ο Καθηγητικός Σύλλογος τήν αφιέρωσε στον άφυπηρετοϋντα Γυμνασιάρχη. Τήν τελική τιμήσαν με τήν παρουσία τους ή Α. Μ. ο Πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ή Α. Θ. ο Χωρεπίσκοπος Κωνσταντίας Χρυσόστομος, ο Αρχιερατικός Έπίτροπος Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Εϋστάθιος, ο Έπιτετραμμένος τής Ελλάδος κ. Αλέξης Στεφάνου, ο Διευθυντής Τύπου τής Ελληνικής Πρεσβείας κ. Πουλάκος, ο τέως Υπουργός κ. Σολομίδης, ο Έπαρχος Αμμοχώστου κ. Δ. Παραλικκης, ο Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Ανδρέας Πούγιουρος, ο Στρατιωτικός Διοικητής Αμμοχώστου κ. Κεφάλας και άλλοι άνωτεροι άξιωματικοί τής Έθνικής Φρουράς, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αμμοχώστου κ. Κωνσταντινίδης, οι Βουλευτάι κ.κ. Νίκος Αγγελίδης, Παναγιώτης Τουμαζής και Κώστας Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος τής Έπιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας κ. Νικόλαος Αντωνίου, ο Τμηματάρχης Άνωτέρας και Μέσης Εκπαιδεύσεως κ. Φρίξος Βράχας, ο Τμηματάρχης Τεχνικής Εκπαιδεύσεως κ. Ν. Χατζηνικόλας, ο Διευθυντής τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου κ. Μ. Μαραθεύτης, ο Πρόεδρος τής Σχολικής Έφορείας Αμμοχώστου κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης και τὰ λοιπά μέλη αϋτῆς, ο Μορφωτικός Λειτουργός του Υπουργείου Παιδείας κ. Παναγιώτης Σέργης, Γυμνασιάρχαι, Εϋεργέται και Δωρητάι του Γυμνασίου και πλήθος κόσμου

Η «Αγωγή» κλείνοντας τή σειρά τῶν τιμητικῶν έκδηλώσεων και δημοσιεύοντας στο πρώτο μέρος του αφιερωματικού τούτου τεϋχους τὸ πρόγραμμα, τις όμιλίες και τούς χαιρετισμούς που έγιναν στην τελική γιορτή, καθώς και τις όμιλίες τῶν μαθητῶν στη συγκέντρωση του Πνευματικού Όμιλου, αποχαιρέτᾳ με εϋγνωμοσύνη τόν ιδρυτή της και τὸ εϋχεται Καλὸν Νέον Στάδιον.

Δ. Π. ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΤΕΛΕΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΦΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΩΑΝΝΟΥ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΕΛΕΤΗ

ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1968—1969
ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1969, ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ.

Ἀφιερωμένη εἰς τὸν ἀφυπηρετοῦντα Γυμνασιάρχην
Δρα ΚΥΡΙΑΚΟΝ Π. ΧΑΤΖΗ΄ΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Προσευχή ὑπὸ τῆς χορωδίας.
2. Ἐναρκτήριος προσλαλιά ὑπὸ τοῦ Ἀναπληροῦντος τὸν Γυμνασιάρχην Β. Διευθυντοῦ κ. ΣΚΕΥΟΥ ΣΥΡΙΩΤΗ.
3. «Ὁ Κυριάκος Χατζηϊωάννου ὡς ἐκπαιδευτικὸς» ὑπὸ τοῦ Β. Διευθυντοῦ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΛΗΣΗ.
4. Χαιρετίζουν τὸν τιμώμενον:
 - α) Ἡ Ἐφορεία τῶν Ἑλληνικῶν Ἐκπαιδευτηρίων Ἀμμοχώστου διὰ διὰ τοῦ Προέδρου κ. ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ.
 - β) Τὰ Γυμνάσια καὶ ἡ Τεχνικὴ Σχολὴ διὰ τοῦ Γυμνασιάρχου τοῦ Β΄ Γυμνασίου κ. ΣΠ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ.
 - γ) Ὁ Σύνδεσμος Μητέρων τῶν Μαθητῶν τοῦ Α΄ Γυμνασίου διὰ τῆς Προέδρου κ. ΧΡΥΣΤ. ΡΙΡΗ.
 - δ) Οἱ μαθηταὶ τοῦ Γυμνασίου διὰ τοῦ ἀρχηγοῦ των, τελειοφοίτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ.
 - ε) Χαιρετίζουν τὰ Σχολεῖα εἰς τὰ ὅποια ἐδίδαξεν:
 - I Ἡ Παιδαγωγικὴ Ἀκαδημία Κύπρου διὰ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ.
 - II Τὸ Παγκύπριον Γυμνάσιον διὰ τοῦ Β. Διευθυντοῦ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ.
 - III Τὸ Γυμνάσιον Θηλέων διὰ τῆς Β. Διευθυντρίας κ. ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ.
 - IV Ἀναγινώσκονται χαιρετισμοὶ τῶν Διευθυντῶν τῶν Γυμνασίων Κυρηνείας καὶ Μόρφου κ.κ. ΑΘ. ΜΕΡΕΜΕΤΗ καὶ ΧΡ. ΠΕΤΡΩΝΔΑ.
5. Ἀπευθύνουν χαιρετισμὸν:
 - α) Ἡ Α.Ε. ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλλάδος κ. ΜΕΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ.¹
 - β) Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ.²
 - γ) Ὁ Δήμαρχος Ἀμμοχώστου κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΣ.
 - δ) Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκδόσεως κ. Ρ. ΣΟΛΟΜΙΔΗΣ.
Ἐν κατακλείδι: Ὁμιλεῖ ἡ Α.Μ. Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ καὶ ἐπιδίδει τὸν τόμον εἰς τὸν τιμώμενον.
6. ᾠσμα ὑπὸ τῆς χορωδίας τοῦ Γυμνασίου: Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ «Ναμποῦκο» τοῦ Verdi.
7. Ὁ κ. ΧΑΤΖΗ΄ΙΩΑΝΝΟΥ εὐχαριστεῖ καὶ ὁμιλεῖ μὲ θέμα «Ἡ Κυπριακὴ Ἐκπαίδευσις κατὰ τὰ 37 ἔτη τῆς διακονίας μου εἰς αὐτήν».
8. Ἀνακοίνωσις τῶν ὀνομάτων τῶν βραβευθέντων μαθητῶν τοῦ Σχολ. Ἔτους 1968—1969.
9. ᾠσμα ὑπὸ τῆς χορωδίας: Ἀποχαιρετισμός.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

1. Λόγος ἀπουσίας τοῦ κ. Προέδρου εἰς Ἑλλάδα δι' ὑπηρεσιακοῦς λόγους τὸν χαιρετισμὸν ἀνέγνωσεν ὁ Ἐπιτετραμμένος τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξης Στεφάνου.
2. Λόγος ἀπουσίας τοῦ κ. Ὑπουργοῦ ἔνεκεν ἀσθενείας τὸν χαιρετισμὸν ἀνέγνωσεν ὁ Β. Δ. κ. Σκ. Συριώτης.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ κ. ΡΕΝΟΥ ΣΟΛΟΜΙΔΗ

Μακαριώτατε,

Οί παλαιοί μαθηταί του τιμωμένου επί τη άφυπρητήσει του διακεκριμένου έκπαιδευτικού και επίσημον Κυριάκου Χατζηϊωάννου δέν ητο δυνατόν νά άφήσωμεν άπαρατήρητον τό σημερινόν γεγονός τό όποϊον συνδέεται τόσον στενά με την πνευματικήν ζωήν του τόπου μας. Διότι, ίσως περισσότερο παντός άλλου, ήμεϊς οί μαθηταί του ζώμεν εις τόν καθημερινόν μας θίον, τά έργα και τάς επιδιώξεις μας την έξαίρετον προσφοράν του ώς διδασκάλου και καθοδηγητού και διότι έχομεν πλήρη συναίσθησιν της σημασίας του ύψηλου παραδείγματος διά την σύγχρονον νεότητά ή όποία όφείλει νά κατανοήση την άξίαν της παραδόσεως διά πάσαν περαιτέρω άτομικήν, κοινωνικήν και έθνικήν θεμελίωσιν και πρόοδον. "Άλλως τε τό παράδειγμα του Κυριάκου Χατζηϊωάννου δέν έντοπίζεται μόνον εις ό,τι ούτος έδημιούργησεν ώς καθηγητής και γυμνασιάρχης, έπεκτείνεται, μέσα εις τά σαράντα χρόνια της μέχρι τώρα δράσεώς του, εις όλους τούς τομείς της πνευματικής, επιστημονικής, κοινωνικής και έθνικής ζωής της Νήσου ώς μία πρωτοποριακή αυτόχρημα συμβολή. Καί άκόμη, ταυτίζεται με την πλέον ούσιαστικήν και έπιτυχή προσπάθειαν άνανεώσεως τών ιστορικών και παραδοσιακών δεδομένων της Κύπρου και την επιστημονικήν άποκρυστάλλωσιν του πολυδύναμου φυράματος τό όποϊον άπό χιλιετηρίδων

ύφαινει την έλληνικήν άρετήν του λαού μας.

Ο Κυριάκος Χατζηϊωάννου έδημιούργησε παράδοσιν με τό λαμπρόν πνευματικόν του έργον άπασχολούμενος επιστημονικώς με την έρευναν και την προβολήν της πολυτίμου παραδόσεως της Κύπρου. Δι' αυτό και ή ποικίλη έργασία του προσλαμβάνει πανελλήνιον χαρακτήρα και άποβαίνει άπόκτημα διά την έπιστήμη καθόλου.

Μιά μικρά όμάς μαθητών του (οί Φρίξος Βράχας, Παναγιώτης Σέργης, Κυριάκος Πλησή, Νίκος Γεωργούδης, Κυριάκος Χαρσλαμπίδης και ό ύποφαινόμενος) ώθούμενοι άπό θαθείαν έκτίμησιν και εύγνωμοσύνην και με την θεβαιότητα ότι διερμηνεύομεν τά αίσθήματα όλων τών κατά καιρούς χιλιάδων μαθητών του, επί τη 60ετηρίδι του συνεκεντρώσαμεν και έξεδώσαμεν τά έν διασπορά έπιστημονικά του κείμενα εις ένα τιμητικόν τόμον, του όποϊου τό περιεχόμενον άποτελεί πράγματι άξιόλογον και θετικήν προσφοράν εις την έπιστήμη της Κυπριολογίας.

Η Επιτροπή Έκδόσεως εύχεται εις τόν προσφιλή Διδάσκαλον και την εύγενή σύντροφόν του μακροζωϊαν, υγείαν και εύτυχίαν και θερμώς παρακαλεί την "Υμετέραν Μακαριότητα όπως εύρεσθη νά επιδώση εις τόν κ. Κυριάκον Χατζηϊωάννου, ώς ελάχιστον δείγμα τιμής τών όφειλόντων εις αυτόν τό εύ ζήν, τόν έν λόγω άναμνηστικόν τόμον.



Η Α.Μ. ό Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Άρχιεπίσκοπος Μακάριος ύπογράφον τόν τιμητικόν τόμον «Τών έν Διασπορά» έργων του κ. Χατζηϊωάννου, τόν όποϊον και του έπέδωσεν.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

Η άφυπρητέσις ένός δημοσίου άνδρός σημειοί συνήθως τόν τερματισμόν μιās ένεργου σταδιοδρομίας, την λήξιν μιās προσφοράς. Είμαι όμως βέβαιος ότι τούτο δέν θα συμβή με τόν Γυμνασιάρχην Δρα Κυριάκον Χατζηϊωάννου. Άποχωρεί άπλώς σήμεραν ό Δρ Χατζηϊωάννου άπό ένα μόνον τομέα της πολλαπλής δραστηριότητός του, την έκπαίδευσιν, την όποϊαν ύπηρέτησε με ικανότητα και ζήλον επί τριάκοντα πέντε όλόκληρα έτη. Η προσωπικότης του θα έξακολουθήση νά έπηρεάζη εύμενώς και νά επιδρά έπωφελώς εις τά εκπαιδευτήρια της πόλεως αυτής, μετά τών όποϊών ιδιαιτέρως συνεδέθη, και γενικώτερον εις τά εκπαιδευτικά πράγματα της νήσου μας.

Άλλ' ή προσφορά του σήμεραν τιμωμένου άνδρός είναι πολύ εύρύτερα. Υπήρξεν ό Δρ Χατζηϊωάννου ούχι μόνον ό έκπαιδευτικός, ό όποϊός έθεώρει τό έργον του ως έθναποστολήν. Είναι ό άκάματος πνευματικός εργάτης, ό μελετητής της ψυχής του λαού μας. Είναι μεταξύ τών πρώτων έρευνητών της λαογραφίας και της γλωσσολογίας της Κύπρου, τών παραδόσεων, τών δημοτικών μας τραγουδιών, τών δημιουργημάτων του λαού μας. Εις τάς σχετικές μελέτας του, αί όποϊαι έδημοσιεύθησαν αυτοτελώς ή εις έγκρίτους περιοδικές έκδόσεις, προσφεύγουν πάντοτε όσοι άσχολούνται με τούς βασικούς τούτους τομείς της έρεύνης του πολιτισμού και της ζωής του Κυπριακού λαού. Εις διεθνή συνέδρια προέβαλεν επίσης ό Δρ Χατζηϊωάννου την πνευματικήν κληρονομίαν της Κύπρου, ή όποία έχει κατ' έξοχήν άνθρωπιστικόν περιεχόμενον. Άπέβη, παραλλήλως, ό άκούραστος όργανωτής και ύποκινητής μιās πνευματικής και καλλιτεχνικής κινήσεως εις την πόλιν του Εύαγόρου, την πόλιν αυτήν με την αρχαίαν λαμπράν παράδοσιν πνευματικής και καλλιτεχνικής επιδόσεως. Είναι άκόμη ό έθνικός άγωνιστής, ό όποϊός διεπαιδαγώγησε τόσας Έλληνικάς Κυπριακάς γενεάς, και έθεμελίωσε τούς έθνικούς πόθους και προσανατολισμούς εις την άγνότητα τών έθνικών άξιών και ιδανικών, εις την συνείδησιν της άρετής.

Η έκδοσις του έν διασπορά συγγραφικου έργου του, τά εκπαιδευτήρια, όπου ειργάσθη, οί μαθηταί, τούς όποϊούς διεπαιδαγώγησεν, οί σύλλογοι, τούς όποϊούς ίδρυσε και κατηύθυνεν, αί δημόσιαι θέσεις, εις τάς όποϊάς ύπηρέτησε, μαρτυρούν την πολλαπλήν και πολύτιμον προσφοράν του Δρος Κυριάκου Χατζηϊωάννου προς την νήσον μας.

Άλλ' ή σημερινή τελετή δέν σημειοί τόν τερματισμόν της σταδιοδρομίας ή την λήξιν της προσφοράς του Δρος Χατζηϊωάννου. Άποσύρεται ό διακεκριμένος διδάσκαλος της ένεργου έκπαιδευτικής ύπηρεσίας, θα άφιερωθή όμως περισσότερο εις την επιστημονικήν έρευναν. Θα συνεχίση τό γενικώτερον πνευματικόν έργον του. Καί βασίμως έλπίζομεν ότι ή προσφορά του, την όποϊαν σήμεραν τιμώμεν, θα είναι άκόμη μεγαλυτέρα.

Συγχαίρω θερμώς τόν Δρα Χατζηϊωάννου διά τό πολυσχιδές έργον του και την πολύτιμον μέχρι τούδε προσφοράν του εύχόμενος εις αυτόν υγείαν σταθεράν και πάσαν παρά Θεού ένίσχυσιν και εύλογίαν.

Ως τεκμήριον τιμής επιδίδω εις τόν Δρα Κυριάκον Χατζηϊωάννου τόν τόμον τούτον του συνεκεντρωθέντος ιδικοϋ του έργου.

ἀπαραμίλλου ὑπηρετήσεν καὶ ἐκ τοῦ ὁποίου ἐφέτος ἀφυπηρετεῖ. Καὶ εἰς ἀμφοτέρας τὰς θέσεις διεκρίνετο διὰ τὴν πρωτοβουλίαν του, τὴν εἰλικρίνειαν, τὴν ἀμεροληψίαν καὶ τὴν ἀγωνιστικότητά του, ὑπεράνω δὲ ὅλων διὰ τὴν μεθοδικότητά του. Ἦτο ὁ πρῶτος ὅστις ὠργάνωσε μαθητικὰς κοινότητας καὶ μαθητικὰ δικαστήρια. Εἶναι καὶ ὁ ἰδρυτὴς τοῦ πρώτου μαθητικοῦ περιοδικοῦ, τῆς «Ἀγωγῆς», τὸ ὁποῖον ἰδρύθη τὸ 1946.

Κύριε Γυμνασιάρχα,

Πάντοτε τὰ λόγια δὲν μποροῦν νὰ ἐκφράσουν

ἐκεῖνο πὸ στὴν ψυχὴ κυριαρχεῖ. Γνωρίζομε καλά πὸς δὲν θὰ θέλατε τέτοιες τιμές. Κι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τὸ καταλαβαίνομε καὶ δὲν θέλομε νὰ σὰς δυσαρεστήσωμεν. Εἶναι ὅμως κι ἀποτελεῖ γιὰ μᾶς χρέος ἢ ἐκδήλωση τούτη τοῦ Πνευματικοῦ Ὁμίλου τοῦ Γυμνασίου μας. Εἶναι ἡ ἐλάχιστη τιμὴ πὸς μποροῦμε ν' ἀποδώσουμε σὲ σὰς πὸς μᾶς περιβάλατε μὲ τόση στοργὴ κι ἀγάπη τὴν ἐφετεινὴ χρονιά, τὴν χρονιά τοῦ ἀποχωρισμοῦ. Σὰς εὐχαριστοῦμε κι εὐχόμαστε ὁ οὐράνιος Θεὸς νὰ καθοδηγῇ τὰ βήματά σας εἰς μίαν εὐτυχισμένην περαιτέρω ζωὴν.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑΣ, Στ' 2 Κλ.



Ἡ Διεύθυνσις καὶ οἱ Καθηγηταὶ τοῦ Α' Γυμνασίου Ἀργυροτάου φωτογραφούμενοι μετὰ τὴν τελευταίαν, πρὸς τιμὴν τοῦ ἀφυπηρετοῦντος Γυμνασιάρχου, συνεδρίαν τοῦ Καθηγητικοῦ Συλλόγου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΣΥΝΗΘΗΣ ὙΛΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1968 - 1969

Ἀγαπητοί μου μαθητὲς καὶ μαθήτριες,

Προτοῦ ἀπευθύνω τὸ λόγο σ' ἐσᾶς θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὶς ἀρχὲς τῆς πόλεως, ἐκκλησιαστικὲς, διοικητικὲς, στρατιωτικὲς, δημοτικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς καθὼς καὶ τὰ συμβούλια γονέων, ποὺ τιμοῦν σήμερα μὲ τὴν παρουσία τους τὴν τελετὴ τῆς ἐνάρξεως τοῦ σχολικοῦ μας ἔργου.

Ἰδιαιτέρως ὁμως θὰ ἤθελα νὰ ἐξάρω τὴ σημασίαν τῆς παρουσίας τοῦ σεπτοῦ μας Ἱεράρχου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Κωνσταντίας κ. Χρυσοστόμου, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ ἐπισκέπτεται τὸ Γυμνάσιό μας, γιὰ νὰ εὐλογήσῃ σήμερα τὸ ἔργο μας καὶ ν' ἀπευθύνῃ σ' ἐσᾶς πατρικὲς νουθεσίαις.

Ἐλπίζομε ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ὅπως πάντοτε ἔτσι καὶ φέτος, θὰ μᾶς παρασταθῇ στὸ ἔργο μας καὶ θὰ στηρίξῃ τὰ βήματά μας ἐν πνεύματι Κυρίου.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Κάποτε ἓνας ἀνόητος ἀρχιτέκτων σκέφτηκε νὰ κτίσῃ ἓνα σπίτι πολυτελείας μ' ὅσο τὸ δυνατὸ λιγώτερο κόπο κι' ἐξοδα. Πρῶτα-πρῶτα, εἶπε, τὰ θεμέλια ποὺ δὲν φαίνονται θὰ κτισθοῦν ὅπως-ὅπως. Κι' ὅ,τι δὲν φαίνεται ὅπως τύχη πρέπει νὰ κτίζεται. Ἡ ἐπιφάνεια μόνον πρέπει νὰ εἶναι φαντακτερὴ. Καὶ τὸ σπίτι κτίστηκε ὅπως τὸ ἤθελε ὁ ἀρχιτέκτων: Πολυτελὲς ἀπ' ἐξω μὲ τὰ θεμέλια κούφια καὶ φτηνά. Μὰ πρὶν μπουὺν μέσα οἱ ἔνοικοι, οἱ τοῖχοι ἔσχισαν, οἱ ρωγμὲς μέρρα μὲ τὴ μέρα μεγάλωναν, τὰ θεμέλια ἀνίσχυρα νὰ κρατήσουν τὸν ὄγκο τοῦ σπιτιοῦ διαλύονταν κάτω ἀπὸ τὸ βάρος του καὶ στὸ τέλος ὅλο τὸ οἰκοδόμημα κατέρρευσε.

Κι' ἐσεῖς σήμερα εἴσθε οἱ ἀρχιτέκτονες ὄχι τοῦ σπιτιοῦ σας ἀλλὰ τῆς ζωῆς σας. Σ' αὐτὰ ἐδῶ τὰ θρανία τῶν σχολείων οἰκοδομεῖτε, χωρὶς νὰ τὸ καταλαμβαίνετε, τὰ θεμέλια πάνω στὰ ὁποῖα θὰ στερεωθοῦν οἱ τοῖχοι τῆς μετέπειτα ζωῆς σας. Ἄν αὐτὰ τὰ θεμέλια τὰ κτίσετε ὅπως-ὅπως, γιὰ τὴν θὰ λυπηθῆτε κόπους καὶ φροντίδες, τὸ οἰκοδόμημα τῆς ζωῆς σας θὰ εἶναι κατόπι ἐπικίνδυνα ἐτοιμόρροπο.

Ἐχετε λοιπὸν κάθε συμφέρον σήμερα νὰ κοπιᾶσετε γιὰ νὰ κάμετε αὐτὰ τὰ θεμέλια δυνατά, στερεά, γιὰ νὰ βαστάξουν τὸ βάρος ὄχι μονάχα ἑνὸς ἀλλὰ καὶ πέντε καὶ δέκα ὀρόφων. Τὸ Γυμνάσιο εἶναι πρόθυμο νὰ σᾶς βοηθήσῃ νὰ βάλετε θεμέλια γερά, προσφέροντάς σας ὅλες ἐκεῖνες τὲς γνώσεις ποὺ εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ τὴν εἰσοδό σας σ' ἀνώτερες σπουδές, πανεπιστημιακὲς ἢ πολυτεχνικὲς, ἀναγκαῖες γιὰ νὰ εὐδοκιμήσετε σ' ἓνα ἐπάγγελμα. Τὸ Γυμνάσιο προσφέρει, σ' ἐσᾶς ὁμως, ἀπόκειται νὰ δεχθῆτε τὴν προσφορὰ του. Γιὰ τὴν νὰ ἀρνηθῆτε. Οἱ φυγόπονοι, οἱ ὀκνηροί, οἱ ἄτακτοι, οἱ ταραξίες, πάντοτε τὴν ἀρνοῦνται.

Ἐκτὸς ὁμως τῶν γνώσεων τὸ Γυμνάσιο ἔχει κι' ἄλλα νὰ προσφέρῃ. Οἱ γνώσεις μόνες τους δὲν εἶναι παρὰ ἡ μιὰ ὄψη τοῦ νομίσματος. Γνώσεις καὶ μάλιστα πολλὲς ἔχουν κι' οἱ ἀπατεῶνες κι' οἱ διαρρήκτες κι' οἱ ἐκβιαστές. Τέτοιους κάλπικους ἀνθρώπους δὲν φιλοδοξεῖ τὸ Γυμνάσιο νὰ δώσῃ στὴν κοινωνία. Πρῶτιστο ἔργο τοῦ Γυμνασίου, ποὺ ἀνατρέφει τὴν ἀρχουσα τάξη τῆς κοινωνίας τῆς αὔριον, εἶναι νὰ καταστήσῃ τὸν ἄνθρωπο χρηστὸν πολίτη.

Ἐπειτα ἔργο του εἶναι νὰ ἐμφυτεύσῃ στὸν ἑλληνοπαῖδα τὰ ἑλληνικὰ ἰδεώδη ὥστε νὰ τὸν κάμῃ ν' ἀγαπήσῃ καὶ ἐνστερνισθῇ τὶς ἑλληνικὲς ἀρετές, ποὺ συνίστανται στὴν ἀγάπη πρὸς τὴν ἐλευθερία, τὴν ἀξιοπρέπεια τῆς ζωῆς, καὶ τὴν αὐτοθυσίαν στὴν υπεράσπιση τῆς πατρίδας του.

Τρίτο εἶναι νὰ καταστήσῃ τὸν νέο συνειδητὸ χριστιανό, ἐμπνεόμενον ἀπὸ τὰ θεῖα διδάγματα τοῦ Ναζωραίου δηλαδὴ ἀπὸ ἀγάπην πρὸς τὸν πλησίον, εὐσέβεια πρὸς τὸν Θεό, κοσμιότητα στὸ βίον, ἐλεημοσύνη πρὸς τὸν πτωχό, συμπαράσταση πρὸς τὸν πάσχοντα καὶ βοήθεια πρὸς τὸν ἀδύνατο.

“Όλα αυτά τα διδάγματα τὸ Γυμνάσιο θὰ τὰ μεταδώσει καὶ θὰ τὰ ἐμπεδώσει μὲ διάφορα μέσα: τὰ Ἑλληνικὰ ἰδεώδη μὲ τὸ μάθημα τῶν ἀρχαίων καὶ νέων ἑλληνικῶν, τῆς ἀρχαιογνωσίας καὶ τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, καὶ θὰ τὰ ἐμπεδώσει μὲ τὴν ὀργάνωση ἔθνικῶν μνημοσύνων. Γι’ αὐτὸ ἡ παρουσία σας στὶς ἐθνικὲς ἐκδηλώσεις, ποὺ ὀργανώνει τὸ Γυμνάσιο κ’ ἡ πολιτεία, καὶ ποὺ γεμίζουν τὴν ψυχὴ σας μὲ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια καὶ πλημμυρίζουν τὶς καρδιές σας μὲ τὴ συναισθητικὴ τῆς ὑψηλῆς στάθμης τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς, εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἐμπέδωση τῶν διδαγμάτων ποὺ ἀποκομίζετε ἀπὸ τὶς αἴθουσες διδασκαλίας.

Τὰ καθήκοντα πάλι τοῦ συνειδητοῦ χριστιανοῦ θὰ τὰ διδάξει τὸ Γυμνάσιο μὲ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴν ἐρμηνεία τῶν εὐαγγελικῶν περικοπῶν ὡς τὰ παραγγέλματα τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς. Μὲ αὐτὰ ὁ χριστιανὸς λαμβάνει συνείδηση τῶν χριστιανικῶν ἀξιών καὶ ἐκτελεῖ τὰ καθήκοντά του ἀπηλλαγμένως δεισιδαιμονιῶν καὶ εἰδωλολατρικῶν προλήψεων, ποὺ ἀποτελοῦν κατάλοιπα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς παραδόσεως καὶ τῆς παχυλῆς ἀμάθειας, ποὺ μάλιστα τὸν λαὸ μας κατὰ τοὺς σκοτεινοὺς χρόνους τῆς δουλείας.

Ἄλλ’ ὁ συνειδητὸς χριστιανὸς γιὰ νὰ ὀλοκληρώσει τὴν χριστιανικὴ του ἀγωγή πρέπει νὰ ἐκκλησιάζεται. Ἡ ἐκκλησία εἶναι ὁ ἱερὸς χώρος ὅπου ὁ πιστὸς μέσα στὴν κατανυκτικὴ ψαλμωδία τῆς θείας λειτουργίας ἐξαίρεται πρὸς ἄλλες σφαῖρες, ἔξω τῆς γῆϊνης αὐτῆς ἀτμοσφαιρᾶς τῶν μικροτήτων καὶ μὲ τὴν προσευχὴ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν Θεὸ καὶ λυτρώνεται ἀπὸ τὰ πάθη κ’ ἡ ψυχὴ του βρίσκει τὴν ποθητὴ γαλήνη. Γι’ αὐτὸ ὀρίζομε μερικὲς Κυριακὲς γιὰ κοινὸν ἐκκλησιασμό, γιατί καθήκον τόσο ἰδικό μας ὅσο καὶ τῶν οἰκογενειῶν σας εἶναι νὰ σᾶς καθοδηγοῦμε πρὸς τὸν ἐνάρετο βίον καὶ νὰ σᾶς ὀδηγοῦμε στοὺς ἱεροὺς αὐτοὺς χώρους, ὅπου ἡ ψυχὴ καὶ τὰ ἀνθρώπινα πάθη ἡρεμοῦν, κ’ ὄχι σὲ χώρους, ὅπου τὰ κατώτερα ἔνστικτά μας ἀνάθουν. Σήμερα καταντήσαμε, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὀλοένα ν’ ἀναζητοῦμε τοὺς δευτέρους χώρους καὶ σ’ αὐτοὺς νὰ συχνάζουμε, πρὸς μεγάλη ζημίαν καὶ τοῦ νευρικοῦ μας συστήματος καὶ τοῦ ἠθικοῦ μας βίου.

Ἀγαπητοὶ μου μαθητὲς καὶ μαθήτριες,

Ὁ Θεὸς μὲ βοήθησε νὰ συμπληρώσω τριάντα ἔξη χρόνια ἐκπαιδευτικῆς ὑπηρεσίας καὶ νὰ φθάσω μὲ τὸν ἐφετεινὸ χρόνο στὸ τελευταῖο ἔτος τῆς ὑπηρεσίας μου. Εἶμαι εὐτυχῆς ποὺ αὐτὰ τὰ χρόνια ὑπῆρξαν γόνιμα κ’ οἱ μαθητὲς μου, δασκάλοι, διευθυντὲς σχολείων κ’ ἐπιθεωρητὲς, ἀνώτεροι ὑπάλληλοι κ’ ἐπιχειρηματίες, γιατροὶ καὶ δικηγόροι καὶ δικαστὲς, Ὑπουργοὶ καὶ Πρέσβεις, καθηγητὲς Σχολῶν Μέσης Παιδείας κ’ ἀρχιτέκτονες κ’ ἀρχιμανδριτὲς, εἶναι σκορπισμένοι σ’ ὅλη τὴν Κύπρο, ἐνῶ ἄλλοι διαπρέπουν στὸ ἐξωτερικὸ στὶς ἐπιστῆμες καὶ στὰ γράμματα, ὡς Καθηγητὲς Πανεπιστημίων, ὡς ἐρευνητὲς καὶ διανοοῦμενοι.

“Ὅ,τι παρακαλῶ τώρα τὸν Θεὸ εἶναι νὰ μᾶς ἀξιῶσει ὅλους νὰ διανύσωμε κ’ αὐτὸ τὸ ἔτος μὲ ὑγείαν στὴν ζωὴ κ’ ἐπιτυχίαν στὸ ἔργο μας ὥστε νὰ δῶ καὶ σᾶς μιὰ μέρα διαλεκτοὺς ἀνθρώπους στὴν κοινωνία καὶ νὰ χαρῶ μ’ ὅλη μου τὴν καρδίαν γιὰ τὴν ἐπιτυχίαν σας ποὺ θὰ εἶναι καὶ δική μου ἐπιτυχία.

Δουλέψετε λοιπὸν ὅσο κάθεστε σ’ αὐτὰ τὰ θρανία μὲ ζῆλο καὶ ἀφοσίωση στὰ μαθήματά σας, μὲ σωφροσύνη καὶ κοσμιότητα στὶς πράξεις σας. Αὐτὰ θ’ ἀποτελέσουν τὰ θεμέλια τῆς κατοπινῆς σας ἐπιτυχίας.

Εἶθε ὁ Θεὸς νὰ εὐλογῇ τὸ ἔργο μας.

ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Νωρὶς ξημερώνει
Φωνὲς ἀλλόκοτες
—Φυλάξτε τὸ στένωμα.
Θὰ τὸ κάψῃ ὁ ἥλιος
Σκεπάστε τὶς σκιές σας
θὰ γίνουν ἐρείπια
Ἐρμαία τοῦ ἡλίου.
Νωρὶς ξημερώνει
Ἡ θάλασσα πῆρε φωτιά.
Βρέστε πετρέλαιο νὰ σθήσουμε τὸν ἥλιο.
Ρίξτε μιὰ ριπὴ ἀπὸ πετρέλαιο.
Τὶ κρίμα.
Φοβήθηκε ὁ ἥλιος
Κι ἡ φουρτούνα τώρα,
σκέπασε τὴ φωτιά.
Κι ὁ ἀέρας,
πῆρε τὴ στάκτη μακριά.
... Δυὸ δάκρυα
Ἦξι οἱ φλόγες δὲν νίκησαν
Δὲν κατάφεραν
οὔτε τὶς σκιές μας ν’ ἀγγίξουν.
Θὰ νικήσουμε τὸν ἥλιο
θὰ περάσουμε ἀπ’ τὶς φλόγες
μὲ πόδια γυμνά.
... Δυὸ μάτια κλειστά.
Μιὰ μαχαιριὰ στὰ στήθη μας.
—Ρίξτε.
Τὸ μακρόσυρτο κλάμα τοῦ ἀγέρα,
κι ἡ μαχαιριὰ νὰ τσοῦζη
τὰ σπλάχνα μας.
Ἀκουμπήσαμε γιὰ λίγο τὸ μέτωπό μας
νὰ πάρουμε μιὰ στερνὴ λέξη.
Καὶ δώσαμε κι ἐμεῖς
τὸ μίσος.
Παρηγοριά.
Ἦπόσχεση.
Λίγοι παρόντες
Κάτι μᾶς ἔμεινε τώρα.
Ἦ ἀνάμνηση
Φτερούγισε πάνω ἀπ’ τὴ θύελλα
κι ἔκλεισε συμβόλαιον
μαζὶ μὲ τὸν ἄνεμο.
Ἦ Ἦπόσχεση
Κλείσαμε τὰ μάτια.
Κολυμπούσαμε χωρὶς νὰ τὸ θέλουμε
σ’ ἀτέλειωτο λήθαργο.
Ἦ καταχνιά τοῦ ἑαυτοῦ μας
μᾶς ἔφερνε ἀναγούλα.
Πήραμε στὰ χέρια μας
αὐτὸ ποὺ ξεχάσαμε στὸ δρόμο,
ὅταν ἡ μπόρα
πῆρε τοὺς ἑαυτοὺς μας.

Ἔκαιγε.
 Ὁ ἥλιος δὲν ἦταν ἀδελφός μας.
 Τώρα μείναμε μόνο σκιές.
 Χωρὶς συνείδηση.
 Σκιές χωρὶς ἑαυτό.
 ... Βράδιασε.
 Κι ἓνα φεγγάρι κυλίστηκε
 μπρὸς στὰ μάτια μου
 Σκέφθηκα πὼς ἴσως νὰ γιόρταζε
 κι ἔκοψα λίγα λουλούδια.
 — χλωμά προσωπάκια —
 χλωμά καὶ νεκρά προσωπάκια
 σὲ μιὰ γιορτὴ νεκροψίας.
 Ἡ τελετὴ πῆρε τέλος.
 Μέσα μου ὅμως
 φώλιαζε τὸ Παρελθόν
 Κι ἡ φωτιὰ μιὰ πικρὴ ἀνάμνηση
 σήστηκε.
 Εἶχαμε τώρα ἀδελφό μας τὸν ἥλιο.

Μ Π Ι Α Φ Ρ Α

Λησμονήσαμε τὸ καθήκον μας
 προσμένοντας μὲς στὴν ἀστροφεγγιά,
 νὰ λάμπουν τ' ἀχνάρια τῆς συνειδήσεως.
 Μαθήσαμε λίγες βιολέττες
 κι αὐτὲς ἔκρυσαν τὸν πόνο
 κι ἔθρεψαν τὴ ραγισμένη καρδιά
 ποὺ αἰμορραγοῦσε.
 Δὲν μπόρεσαν ὅμως
 νὰ σκεπάσουν τ' ἀχνάρια,
 νὰ σθῆσουν τὴ θύμηση.
 Θέλαμε νὰ φωνάξουμε.
 Ἄλλοίμονον ...
 Κλείσαμε τὰ μάτια μας
 σὰν τὸ ρολοὶ κτυποῦσε
 ὦρα μηδέν.
 Ἄλλοίμονον καὶ πάλι.
 Οἱ σκοτεινοὶ ἄγγελοι πετοῦσαν
 νὰ κρύψουν τὸ σκοπὸ τους.
 Ἄπο ποιούς;
 Δὲν μπορεῖ νὰ κρυφτῆ ὁ σκοπὸς τους,
 σὰν κάτω στὴν Μπιάφρα
 ἢ σάρκα, τὰ κόκκαλα καὶ τὸ χῶμα
 γίνονται ἓνα.
 Καὶ σὰν ἡ μάνα
 ρημαγμένη, ἓνα ράκος
 προσπαθεῖ ν' ἀπομυζήσει
 τὴν ψυχὴ της,
 νὰ τὴ δώσει στ' ἀθῶα ματάκια
 στὰ κοκκαλιάρικα χέρια.
 Κι ὅταν τὸ αἷμα
 πάψη νὰ κυλάη
 Νὰ τραγουδάη τὸν πένθιμο σκοπὸ
 τῆς ζωῆς

Νὰ μαστιγῶνῃ ἀνήλεα
 τὴν καταιγίδα
 Τότε ὁ ἥλιος
 ἄς κρεμαστῆ ἀπ' τὰ χεῖλια μας
 Νὰ τραγουδήσῃ μαζί μας.
 Αὐτὸς μόνο ξέρει
 μαζί μὲ μᾶς
 τὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς.
 Καὶ σὺ Θεέ μου
 δὲν μπορεῖς ν' ἀναστρώσης
 γιὰ λίγο τὸ γόητρο τῆς ζωῆς,
 ἢ μᾶς ἀφήνεις
 νὰ παλαίψουμε μόνοι μὲ τὴ θύελλα.
 Ἄν εἶναι αὐτὸς ὁ σκοπὸς σου
 καὶ νὰ ἀποφύγουμε τὸ πεπρωμένο
 εἶναι ἀδύνατον
 Τότε ἄς κλάψουμε γιὰ λογαριασμό μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗ, Δ'1 Κλ.

ΕΝΑ ΙΔΑΝΙΚΟ

1. Κάτι ποὺ τ' ἀγαπήσαμε πολὺ μὲς στὴν ψυχὴ μας,
 καὶ ποὺ μαζί του ζήσαμε τὶς πιὸ γλυκὲς στιγμὲς,
 ἐκεῖνο ποὺ τὴ δόνησε θαθιὰ τὴν ὑπαρξὴ μας,
 καὶ τὰ φτερά μας ἀνοιξε πρὸς νέες χρυσαυγές,

 ἐκεῖνο χτὲς ἀπέθανε, μαρτυρικὸ κι ὠραῖο,
 σὰ μιᾶς χαρᾶς π' ἀργόσθηνε ἢ κρύα ἀναλαμπή,
 σὰν ἓνα ὄνειρο γλυκό, ἀπλὸ καὶ φευγαλέο,
 σὰν ὄπτασία ποὺ ὄσθησε ἀχνή, ρομαντικὴ ...

2. Αὐτὸ ποὺ τώρα πέθανε, ζωὴ μαζί καὶ πόνος,
 ἀπ' τὰ κατάβραθα τοῦ νοῦ γιὰ πάντα θὰ σθηστῆ;
 θὰ τὸ κοιμῆσῃ ἀξύπνητα ὁ καταλύτης χρόνος,
 ἔτσι π' ἀπὸ τὴ σκέψη μας ἀργὰ θὰ ξεχαστῆ;

 αὐτὸ ποὺ τ' ἀγαπήσαμε θὰ σθήσῃ καὶ θὰ φύγῃ,
 σὰ νὰ μὴν ἔζησε ποτὲ στὴ δόλια μας ψυχὴ;
 δὲ θὰ ὑπάρξῃ ἀνάμνηση, ποὺ νὰ μᾶς φέρῃ λίγη
 ἀπ' τὴν ἀγάπη τὴν παλιὰ στὴ νέα μας ζωὴ;

3. Ἰδανικὸ ποὺ πέρασες, παλιὸ κι ἀγαπημένο,
 ποὺ χτύπησες γλυκύτατα τὶς πιὸ γλυκὲς χορδές,
 μὲς στὴν καρδιά μου πάντοτε θὰ θρίσκεσαι κρυμμένο,
 νὰ μοῦ θυμίζῃς τὶς παλιές κι ἀνέκφραστες χαρές·

κι ὅταν ἀργὰ τὸ δειλινὸ θ' ἀπλώνῃ γύρω γύρω
 κι ὅταν τὸ φῶς θὰ χάνεται μουντὸ μὲς στὴ σιωπῆ,
 ἀπ' τῆς καρδιάς τ' ἀνάθλωμα θὰ ξεπετιέται μύρο,
 ποὺ σιγαλὰ στὴ μνήμη σου θ' ἀνάθη ἓνα κερί ...

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΝΟΜΟΣ, Δ'2 Πρ.

ΑΡΝΗΣΗ

Τους γυρέψαμε να 'ρθούνε κοντά μας
 σά νέα αδέρφια·
 κι όμως δεν ήλθαν,
 είπαν πώς ο ήλιος δε φτάνει και για τους δυό μας.
 'Ανοίξαμε τις ἀγκάλες μας να τους καλοδεχτούμε·
 κι όμως δεν ήλθαν,
 είπαν πώς η ἀγάπη είναι γι' αυτούς ένα τίποτα.
 Τους ζητήσαμε να γίνουνε φίλοι μας·
 κι όμως δε δέχτηκαν,
 είπαν πώς η φιλία είναι για τους φυλακισμένους.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΧΑΡΑΣ

Ζητήσαμε απ' τη χαρά να γίνη μάνα μας
 κι' αυτή αρνήθηκε
 και μείναμε μόνοι, πανέρημοι σ' ένα άπεραντο δάσος
 σαν πουλιά κατατρεγμένα από νυκτερινή καταιγίδα.
 Τά δέντρα μάς φίλεψαν
 κι ανοίγοντας τὰ θελούδινα κλαδιά των μάς ζέσταναν
 κι εμείς κρυφτήκαμε πίσω απ' τ' άόρατο πέπλο της λησμόνιας.
 Ταξιδέψαμε με τ' όνειρο στ' άπάτητα μέρη
 και ζητήσαμε να θρούμε τη χαμένη χαρά.
 Πουθενά δεν τη θρήκαμε.
 Βρήκαμε όμως ένα Θεό να μάς αγαπά
 και ν' άπλώνη τὰ χέρια του κοντά μας.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Ε'2 ΚΛ.

ΣΧΕΔΙΟΝ Β'

Διάθηκε λόφους από κρύσταλλο
 χάθηκε μέσα στους κύκλους
 τότε που γιόρταζαν τις 'Αμαρυλλίδες
 'Η μέρα στάζει τη μέρα και δεν μπορεί να ξεψυχήσει
 'Όπως τὸ σταμνὶ πὸὺ στάζει συνέχεια τὴν πίκρα
 και δεν μπορεί να τελέψη
 Τὸ νέο φεγγάρι κρατεῖ ἀγκαλιὰ τὸ παλιὸ ματωμένο
 μέσα στη νύκτα ὅπου τ' ἀγάλματα
 ἔκαψαν τὸ μουσεῖο και ξεσηκώθηκαν στοὺς δρόμους
 με συρτάρια στὸ στήθος και ἄδεια λαγήνια στην καρδιά
 Και ἀπὸ τότε;
 «Πυραὶ νεκῶν ἑκαίοντο θαμειαί»
 «'Εδὼ θὰ χωριστοῦμε» φώναξαν οἱ ψυχές
 «Καληνύκτα»
 Πῆρε τὸ δρόμο κατὰ τὴ δημοσιὰ
 κεί που ἄλλοτε γινόταν μάχη
 και τώρα θλάστησε χορτάρι
 Πῶς πεθαίνουν τὰ δέντρα;
 'Ετσι ἀδιάφορα
 Τουλάχιστον να ξέραμε πῶς να πεθάνουμε
 για να ζήσουμε πιότερο

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εἶχες στὰ χεῖλη τὴ γεύση τῆς θάλασσας
 Εἶχες στὰ μάτια τὴν ἀκτινοβολία τοῦ ἡλίου
 Ζωή!
 Σὲ γνώρισα μέσα στις θαλασσοσπηλιές
 ὅταν γύρευα να ἀνακαλύψω τις φλέβες τῶν ἀνθρώπων
 Προαίσθημα τοῦ ἡλίου!
 Εἶδες τὴ σπηλιά με τὰ ὄστρακα
 με τὰ φύκια ἢ με τὰ θότσαλα
 και ἔπαιξες μ' ἔνανε τῆ συνοδεία τῶν ἄστρων
 'Ερώτας!
 Κάθισες στὸν πιὸ θρεμένο θράχο τῆς ἀμεριμνησίας
 μες στὰ εὐρύχωρα ὄνειρα
 Προσμένοντας
 'Ενα καράβι!
 Γέλασες με τις λευκὲς πεταλοῦδες
 στις ἄυπνίες τῶν γλάρων στὰ γενέθλια τῶν κισσῶν
 κρύβοντας τὸ θολὸ συναίσθημα τῶν κυπαρισσιῶν
 Διάβασα στὰ δάκτυλα
 μέσα ἀπὸ τὸ μαντήλι τῶν ὀνείρων σου
 τὴ λέξη
 'Εγκαρτέρηση!

ΠΑΛΜΟΙ

Χαμόγελο. 'Η γαλάζια πεταλούδα θέλησε
 να γεννηθῆ κάτω ἀπὸ τὴ δυναστεία τῶν ρόδων
 θάφοντας τὰ φτερά της σαν τὰ φτερά τῶν γλάρων
 που ἄγγιξαν τὰ φτερά τοῦ ἀγέρα μες στὸν ἀγέρα
 σὲ μιὰ στιγμή που οἱ θράχοι γέλασαν
 ὡσαν θεατὲς σὲ ἄδεια κοχύλια
 παραπεταμένων θεάτρων
 Βάφοντας τὰ φτερά της
 σαν τις παλιὲς πλαγιὲς τῆς θύμης
 σαν τὰ ὄνειρα τοῦ ἀνέμου
 ὡσαν τὸ χρῶμα τῆς σιωπῆς
 Μέσα στὰ δάκτυλα πρόβαλαν σωροὶ
 ἀπὸ ἀγάλματα μέσα ἀπὸ τὰ μάτια
 δυὸ σκουριασμένα πεῦκα που
 τραγουδοῦσαν τὴν αὐγὴ με τρόπο κυνικὸ
 Μέσα ἀπὸ τὴν ἀνεξάντλητη νύκτα
 βοριάδες και καράβια ὀργώσανε
 τὴ θύμησιν και θρήκανε τὰ πέταλα τῆς πίκρας.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ, Ε'2 ΚΛ.

ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ

'Επρεπε να γίνη ἡ ἀπογείωση.
 Κανέννας μας δεν ἦταν ἔτοιμος·
 κι ἐκεὶ που οἱ μηχανὲς βοῦίζαν κι ἐδιορθώνονταν,
 ξαφνικά κι ἄλλες προσγειώσεις γίνηκαν.
 Στὸ νοσοκομεῖο ἡ Μαρία γέννησε ἀγόρι.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Στ'1 ΚΛ.

Η ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

I

Μᾶς ἔχετε στὰ χέρια —
Τί ἄλλο θέλετε λοιπόν;

Πέρ' ἀπὸ μᾶς ρίχνει
τὸν ἥσκιο του μαῦρο
ἓνα κυπαρίσσι. Πλάϊ στήν ἀγχόνη
ἔχει ἀνθίσει μιὰ μυγδαλιά.
Μέσα μας ἓνα ποτάμι
σταματᾷ τοὺς αὐτοσχεδιασμούς,
στερεύει μέσα μας ἓνα ποτάμι
μετασχηματίζοντας σὲ σιωπὴ
τὰ δάκρυά του, σὲ σιωπὴ
τὴ ροὴ καὶ τὴ ζωὴ του.

II

Δὲν πεθαίνουν τὰ ποτάμια.
Δὲν πιστεύω πὼς ὑπάρχει
ποτάμι χωρὶς ζωὴ.

Δὲν ξέρεις ἂν εἶναι φῶς τοῦτο.
Δὲν ξέρεις κἄν
σὲ τί νὰ προσχωρήσης.

Δὲν μπορεῖς ν' ἀντικρίσης
τὸν ἥλιο. Ἄνοίγεις
τὶς παλάμες καὶ ξεπετάγεται
ἓνας ἥλιος. Κλείνεις
τὰ μάτια καὶ πῶς μέσα
ἀπ' τὸ σκοτάδι
ὑπάρχει τὸ φῶς.

Σὲ κυνηγᾷ τοῦτο τὸ φῶς!

III

Πιστεύω στὸ σκοτάδι
ποὺ γίνεται φῶς,
πιστεύω στὸ φῶς ποὺ γίνεται
σκοτάδι. Πιστεύω
σ' τοῦτο τὸν ἥλιο ποὺ πεθαίνει.

Μὴ μοῦ μιλάτε γιὰ ζωὴ σήμερα,
μὴ μοῦ μιλάτε γιὰ τὸ φῶς.
Μὴν ἐκθέτετε τὴ μόνωσή μου
— Ἄφήστε με μόνο.

IV

Δὲ θὰ τοὺς ἐκλιπαρήσουμε σήμερα.
Θὰ τραθήξουμε τὸ δρόμο
ὡς τὸ ἔπακρο.
Δὲ θὰ ὑποχωρήσουμε σήμερα.

Ἐπάρχει μόνο τὸ φῶς καὶ τὸ σκοτάδι.
Δὲ συμβιβάζονται. Μέσος δρόμος
δὲν ὑπάρχει. Θὰ πολεμήσουμε
γιὰ τὸ ἓνα. Θὰ πέσουμε.
Πρέπει νὰ πέσουμε. Ὅχι

γιατὶ τὸ θέλει Ἐκείνη.
Μὰ γιατί ὑπάρχει ἡ Θάλασσα.
Γιατὶ θὰ μπορούσαμε
νὰ ἴμασταν γνήσια παιδιά της
καὶ δὲν εἴμαστε, γιατί
θὰ μπορούσαμε νὰ κλάψουμε
καὶ δὲν κλαίμε. Γιατὶ
ὁ θάνατος μᾶς ἀποκρούει.
Γι' αὐτὸ καὶ μόνο.

V

Πῶς πέρα ἀπὸ μᾶς ὑπάρχει Ἐκείνη.
Πλάϊ σὲ Κείνην ἡ Θάλασσα — δὲν ξέρουμε,
δὲν μπορούμε νὰ διαχωριστοῦμε,
νὰ διαχωρίσουμε.

Πῶς πέρα ἀπ' τὴ Θάλασσα
ὑπάρχει ἡ Ἀγάπη. Εἶναι θέβαια
πολὺ μακριὰ ἡ Θάλασσα. Πῶς μακριὰ
ἀκόμα — πιστεψέ το. Ἀξίζει ὁ θάνατος
— ὄχι γιὰ Κείνην, οὔτε
γιὰ τὴ Θάλασσα μοναχά.
Μὰ γι' αὐτὸ πού ἔναι πέρα
ἀπ' τὴ Θάλασσα.

VI

Θὰ μπορούσα νὰ μὴν ἐρχόμουν.
Κι ὅμως τὸ διακύβευσα.
Θὰ μπορούσα νὰ πεθάνω.
Κι ὅμως δὲν τὸ ἐπιχειρῶ.

Ἐπάρχει ἓνας ἄγνωστος ἥλιος
μέσ στο θάνατο, ἓνας ἀσυμβίβαστος ἥλιος
πῶς πέρα ἀπ' τὴ ζωὴ — Ἐπάρχει
παντοῦ ἓνα φῶς.

Κλείσε τὰ μάτια. Φῶς.
Ἄνοιξε τὰ χέρια. Φῶς.
Δὲν ὑπάρχει μέσος δρόμος ὁδὸ πέρα.
Ἐπάρχει μόνο ἓνα δέντρο
πλάϊ στὸ δρόμο. Ἐνα δέντρο
εἶν' ἀρκετό. Τὸ σπασμένο παγκάκι
δὲν ἔχει σημασία. Οὔτε τὸ τρυπημένο σου
παλτό. Λίγα δάκρυα μοναχά
γιὰ τοῦτο τὸ πληγωμένο χελιδόνι.
Καὶ φῶς. Τίποτ' ἄλλο.

Δὲν εἶναι παραλογισμὸς αὐτός.
Εἶναι Φῶς.

Π Ο Ι Η Σ Η

Δὲν εἶδαμε κόρες ὀφθαλμῶν
κι ἀναμετρήσαμε τὴν ἔλλειψη
καὶ καταγράψαμε τὴν ἀπουσία
καὶ προσδιορίσαμε τὴν ἀναγκαιότητα
— καταλήξαμε στὴν ἀπορία.
Ἐξαντλήσαμε ὅλα τὰ γνωστά,

ἀχρηστέψαμε τὰ δεδομένα,
ἀναποδογυρίσαμε τὴ συσχέτιση
κι ἡ ἀπορία δυνάμων
κι ἡ ἀπορία ἀνασχηματίζοταν,
μετασχηματίζοταν κι ἔδενε.
"Ὡσπου μᾶς τὸ ἐκμυστηρεύτηκαν
— κατὰ λάθος φαίνεται — πῶς
«μὲ μάτια πού μετροῦν τὸ χάος»
διαγραφόταν τὸ ζήτημα.
"Ἐκαμαν κι ὑπαινιγμούς
γιὰ «τρύπες στὸ σκοτάδι»
ἢ «φωτεινὰ μαχαίρια»
μὰ μοναχὰ πού ἐπέτειναν
τὴ συσκότιση. "Ἦταν δύσκολο
νὰ καταλάβουμε. «Ποίηση!» — μειδιάσαν
περιφρονητικά οἱ πολλοί...

Ε Π Ι Σ Κ Ι Α Σ Η

Δὲν μπορεῖς νὰ διαχωρίσης πιά
τὴ χαρὰ ἀπ' τὴ θλίψη
ἢ τὸ σκοτάδι ὅταν τ' ἀστέρια
πέφτουν βροχὴ ἀπάνω σου, ὅταν
μὲς στὸν ὀλοκάθαρο οὐρανὸ
τῶν ματιῶν της βλέπης νὰ διαγράφονται
ἀδιαμφισβήτητα τὰ σύννεφά σου
καὶ ξέρης πῶς ἢ μπόρα πιά,
δὲν μπορεῖ νὰ ἴν' πολὺ μακριὰ
ἐνῶ ὁ ἥλιος της ἀργὰ ἀργὰ
βασιλεύει.

Α Κ Ο Ρ Ε Σ Τ Η

Μ' ὄλα τὰ δάκρυα
τῶν θυμάτων της
ἀκόμα διψασμένη
ἢ μοναξιά.

Ο Ξ Υ Μ Ω Ρ Ο Ν

Κι ὅμως,
ἐγὼ σὰς λέω πῶς
ἂν δὲ μᾶς κατεδίωκαν
δὲ θὰ μπορούσαμε κὰν νὰ ἐπιβιώσουμε.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, Στ' 1 Κλ.

Ο Ι Ν Ο Ν Π Ο Λ Υ Ν

Τις νύχτες πού συλλογιέμαι
τῶν μυστηρίων τὸ φῶς
ἀναταράζομαι σὰν ξανθὴ λάβα
ἠφαιστειῶν κραταιῶν
καὶ ὀδύρομαι λυπητερά
γιατὶ μέχρι τὰ τώρα
δὲ γέννηκα ἀναχρονιστικά
φυτῶρια ἀμπελώνων.

ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Στ' 2 Πρ.

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Τὸ πιὸ εὐχάριστο παιχνίδι μου μὲ τὰ γειτονόπου-
λα εἶναι τὸ ποδόσφαιρο. "Όταν δὲν ἔχουμε πολλὰ μα-
θήματα, μαζεύομαστε καὶ ἀρχίζουμε.

Σήμερα ὅμως τὸ παιχνίδι ἦταν πολὺ ἐνδιαφέρον.
Καλέσαμε τὴ φημισμένη σὲ ἄλλες γειτονιὲς ὀμάδα τῶν
Τούρκων. Ἡ ἀκαταμάχητη αὐτὴ ὀμάδα ἔπαιξε πολὺ
καλὰ. Ἄλλὰ πρὸς τὸ τέλος τὴ νικούσαμε μὲ ἓνα — μη-
δέν. Αὐτὸ ὅμως δὲν τοὺς ἄρεσε καθόλου καὶ γιὰ ἓνα
φάουλ ἄρχισε ἡ λογομαχία. Αὐτὸ ἔκανε τοὺς γειτό-
νους νὰ βγοῦν ἔξω καὶ νὰ θάλουν τὶς φωνές. Τίποτε
ὅμως δὲ μᾶς σταματοῦσε, οὔτε τὸ νερὸ πού μᾶς πέ-
ταγαν, οὔτε οἱ φωνές τῶν γειτόνων. "Ο καυγάς ἀναψε
γιὰ καλὰ, ὅχι μὲ λόγια ὅμως, ἀλλὰ μὲ πέτρες, ξύλα,
γροθιὲς καὶ μὲ κλωτσιές. Τέλος οἱ ἀρχηγοὶ τῶν δύο
ὀμάδων συμφιλιώθηκαν προσωρινὰ καὶ ἀνάβαλαν τὸν
καυγά γιὰ τὴν ἄλλη μέρα.

Σωροὶ ἀπὸ πέτρες ἦταν στὸ ὄχυρό μας ὅπως καὶ
στὸ δικό τους. "Όταν ὁ ἀρχηγὸς μᾶς ἔδωσε τὸ σύνθη-
μα, ἓνα σμῆνος πέτρες ἔφυγαν ἀπὸ τὸ ὄχυρό μας. Σὲ
λίγο μᾶς ἀπάντησαν μὲ ἓνα σμῆνος ξύλα.

Ἡ μάχη ἀναψε γιὰ καλὰ. "Ο ἀρχηγὸς μᾶς σταμά-
τησε γιὰ λίγο λέγοντας:

—Φτάνει πέτρες. Πάρτε ὄλοι ἀπὸ δυὸ, καί, ὅταν δώ-
σω τὸ σύνθημα, θὰ ἐπιτεθοῦμε. Πάρτε καὶ ἀπὸ ἓνα γε-
ρὸ ξύλο, γιὰ νὰ χαλάσουμε τὰ ὄχυρά τους. "Ετοιμοί...
Πῦρ!

"Ορμήσαμε μὲ τόση ὀρμὴ πού τὸ ἔβαλαν στὰ πό-
δια.

"Ετσι ἡ περιθώρη αὐτὴ ὀμάδα νικήθηκε σὲ ἓνα τί-
μιο ἀγώνα πετροβολίας.

ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α' 1

ΑΠΟ ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ἡ ὥρα εἶναι πέντε τὸ πρωί. Στὸ σπῆτι ἡ ἡσυχία
βασιλεύει. Τὰ μικρὰ ἀδελφάκια μου κοιμοῦνται θα-
θιά. Ἐγὼ ἀγουροξυπνημένος σηκώνομαι καί... πέφτω
μὲ δύναμη στὸ στρῶμα τοῦ ἀδελφοῦ μου καὶ μετὰ κάνω
τὸν ἀνήξερο.

—Μαμά, μαμά, ὁ ἀδελφός μου μὲ χτύπησε, φωνάζει
ὁ μικρός.

Καὶ καταφθάνει ἡ μαμὰ μὲ τὴ σκούπα.

—Νά, γιὰ νὰ μάθετε παλιόπαιδα.

Μοῦ δίνει τρεῖς καρπαζιὲς καὶ μιὰ στὸν μικρό.

—Γιατὶ τόση ἀδικία μαμά; Μοῦ ἔδωσες τρεῖς καὶ
αὐτοῦ μιά.

—Ἐπειδὴ εἶσαι ὁ μεγάλος, μοῦ ἀπαντᾷ.

"Ο μπάρμπα Θύμιος κτυπᾷ τὸ παράθυρο καὶ φω-
νάζει:

—Δὲ μᾶς ἀφήσατε νὰ κοιμηθοῦμε παλιόπαιδα. Ξε-
λαρυγγιστήκατε σήμερα. Καὶ φεύγει μονολογώντας.

Ἡ ὥρα ἤδη ἔχει γίνει ἑπτὰ.

Σὲ λίγο τὸ πρωῖνὸ ρόφημα ἔχει τελειώσει, ἡ εἰρήνη
ἔχει ἀποκατασταθῆ καὶ μὲ τὰ κατευοδίματα τῆς μα-
μᾶς ξεκινᾷ γιὰ τὸ σχολεῖο. Ἄλλὰ οἱ καρπαζιὲς μοῦ
ἔχουν κάνει τὴν πλάτη μαύρη! "Ας εἶναι, τὴν ἄλλη

φορὰ θὰ προσπαθῶ νὰ ἀμυνθῶ. Αὐτὰ ἔγιναν σήμερα.

Συνήθως ὅμως κάθε πρωὶ ἔχουμε τὸ ἴδιο βιολεῖ.
Ἡ φωνὴ τῆς μαμᾶς μὲ ξυπνᾷ ἀπὸ τὰ γλυκὰ ὄνειρα πού
θλέπω τὴ νύκτα. «Σήκω παιδάκι μου, εἶναι ὥρα γιὰ
τὸ σχολεῖο». Ἐγὼ ἀγουροξυπνημένος τεντώνω τὰ χέ-
ρια μου νὰ ξεμουδιάσω καὶ μὲ πολλὴ λύπη ἐγκαταλείπω
τὸ στρῶμα μου. "Όταν ξεκινᾷ γιὰ τὸ σχολεῖο, οἱ φω-
νές τοῦ μαννάθη καὶ τοῦ ἐφημεριδοπώλη ἀντηχοῦν στὶς
γειτονιές. Τὰ καταστήματα στολιζοῦνται μὲ χριστου-
γεννιάτικες εἰκόνες. Στὸ αὐτοκίνητο πού μὲ περιμένει,
οἱ συνομιλίες γιὰ ἐνδοσχολικά καὶ ἐξωσχολικά θέματα
δίνουν καὶ παίρνουν. Τελικὰ ξεκινοῦμε γιὰ τὸ σχολεῖο.
Στὸ δρόμο συναντοῦμε μικρὰ χωριὰ στὶς πλαγιές τῶν
βουνῶν. Στὴν πόλη, ὁ κόσμος ψωνίζει μέσα στὰ κατα-
στήματα. Ποδηλατιστές, αὐτοκίνητα, πεζοὶ εἶναι μέσα
στοὺς δρόμους καὶ πηγαίνουν ὄλοι στὶς ἐργασίες τους.
Μερικὲς καθυστερήσεις συμβαίνουν ἀκόμα καὶ τέλος ἀ-
πὸ μακριὰ διακρίνουμε τὸ σχολεῖο. Σὲ λίγο φτάνουμε
καὶ ὁ καθέννας τραβᾷ γιὰ τὴν τάξη του. Αὐτὰ συμβαί-
νουν κάθε πρωί.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α' 1

ΠΡΩΙΝΟ ΞΥΠΝΗΜΑ

Κοιμοῦμαι συνήθως ἐννέα ἕως δέκα ὄρες. Ξυπνῶ συν-
ήθως τὴν ὥρα πού θέλω ἀπὸ ἓνα ἐνοστικτὸ ἢ ὅταν ὁ σκύλος
μᾶς συναντήση κανένα συνάδελφό του ἢ καμιά γάτα καὶ
ἀρχίσῃ τὰ γαυγίσματα. "Όταν ὅμως εἶναι κάτι σπουδαῖο
καὶ πρέπει νὰ ξυπνήσω πιὸ γρήγορα ἀπὸ τὴ συνηθισμένη
ὥρα, βασίζομαι στὴ μητέρα.

Τὴν ὥρα πού ξυπνῶ αισθάνομαι ὅτι τελείωσε κάτι πολ-
λὸ ὄρατο, χωρὶς κινδύνους καὶ δυσκολίες, ἔστω καὶ παιδι-
κές. Αὐτὴ τὴν ὥρα ἡ πρώτη μου δουλειὰ εἶναι νὰ κοιτάξω
τὸ ρολοῖ πού εἶναι πάντα κοντὰ στὸ κομοδίνο, δίπλα στὸ
κρεβάτι μου, γιὰ νὰ δῶ τὴν ὥρα χωρὶς νὰ σηκωθῶ, διότι
μπορεῖ νὰ ξύπνησα λίγο πιὸ γρήγορα ἀπὸ τὴ συνηθισμένη
ὥρα, γιὰ νὰ ἐκμεταλλευθῶ τὰ λίγα λεπτὰ στὸ κρεβάτι

μου. Καμιά φορὰ ὅμως συμβαίνει τὸ ἀντίθετο καὶ πετιέμαι
γρήγορα γρήγορα γιὰ νὰ μὴν ἀργήσω στὸ σχολεῖο.

Μόλις σηκωθῶ, μέσα στὸ σπῆτι ὑπάρχει κάποια δια-
φορετικὴ κίνηση ἀπὸ τὶς ἄλλες ὄρες. "Όλα κινοῦνται σὲ
διαφορετικὸ μέρος, ἀλλὰ καμιά φορὰ πού ἀργοῦμε νὰ ση-
κωθοῦμε, ὁ ἀδελφός μου κι ἐγὼ φιλονικιοῦμε ποῖος θὰ πάη
πρῶτος στὴ βρύση. Τότε ἔρχεται ὁ πατέρας καὶ μοῦ ὑπο-
δεικνύει ἔμμεσα πού εἶμαι ὁ μεγαλύτερος νὰ πάω στὴ βρύ-
ση τοῦ μπάνιου πού, ἔδῳ πού τὰ λέμε, δὲν εἶναι καὶ τόσο
πρακτικὴ. Τέλος, ἀφοῦ ἐτοιμαστοῦμε, πηγαίνουμε στὸ scho-
λεῖο.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Α' 1



«Στό δρόμο»

Χρωματιστά μολύβια: ΧΑΡ. ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ, Γ'1.

«Η επίσκεψη»

Σινική μελάνη: Κ. ΣΑΒΒΑ, Α'4.



«Τοπίο»

Σινική μελάνη και κέρινα χρώματα: Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α'1.



«Τò αγρόκτημα»

Ψηφιδωτό με κόλλες γλασέ: Ζ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Α'1.



«Βυθός»

Κολλάζ με κόλλες γλασέ και εικόνες: ΧΡ. ΧΡΥΣΑΦΗΣ, Α'4.



«Τοπίο»

Κολλάζ με χρωματιστά πετραδάκια: Μ. ΘΕΟΔΟΤΟΥ, Α'2.



«Νησιώτικο τοπίο»

Λινόλεουμ: ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΥΣ, Γ'1.



«'Αγροικία»

Μακέττα: ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΦΗ, Γ'1.



«Θέμα από τόν πόλεμο τοῦ '40»
Παστέλ: ΚΥΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Γ'1.



«Σύνθεση με μπουζάλια»
Σινική μελάνη: Χ. ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΙΟΥ, Α'3.



«Ο βασιλιάς»
Ξυλόγλυπτο: ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗ, Α'4.



«Μορφή»
Πλαστικό με σύρμα και γύψο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Γ'1.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 1968 - 1969

Πλούσια και πολύπλευρος υπήρξεν η αθλητική κίνησις εις τὸ Γυμνάσιόν μας κατὰ τὸ σχολικὸν ἔτος 1968-69.

Ἡ ὁμάς τῆς Πετοσφαίρας ἀποτελουμένη ἀπὸ τούς Χατζηγεωργίου Παναγιώτην, Κωνσταντινίδην Ἀνδρέαν, Γεωργιάδην Ἀνδρέαν, Πιτσιλλίδην Θεόδωρον, Κοντογιώργην Γεώργιον καὶ Ψύλλαν Φίλιππον ἐκέρδισεν τὸ Παγκύπριον Πρωτάθλημα καθὼς καὶ ὄλους τούς ἀγῶνες πού ἔδωσαν καθ' ὅλον τὸ σχολικὸν ἔτος.

Ἡ ὁμάς τῆς καλαθοσφαίρας ἀρκετὰ θελιωμένη ἀπὸ πέρσι καὶ μὲ πρωταγωνιστὰς τούς Γεωργιάδην Ἀνδρέαν, Γεωργιάδην Χρῆστον καὶ Χαραλάμπους Χαράλαμπον ἐκέρδισεν ἀνετα τὸ περιφερειακὸν Πρωτάθλημα μαθητῶν καὶ ἠγωνίσθη εἰς τούς προημιτελικούς τοῦ Παγκυπρίου Πρωταθλήματος τὸ ὅποιον μὲ ὀλίγην τύχην εἶχεν τὰς δυνατότητας νὰ τὸ κατακτήσῃ.



Ἡ ὁμάς πετοσφαίρας.

Εἰς τὸν Στίβον τὸ Γυμνάσιόν μας συνεχίζοντας τὴν παράδοσιν του ἐκέρδισεν τούς Ἐπαρχιακοὺς Ἀγῶνας πού διωργάνωσεν ὁ Γ.Σ.Ε. καθὼς καὶ τούς Περιφερειακοὺς Ἀγῶνας μαθητῶν Δ', Ε', Στ' τάξεως.

Εἰς τούς Παγκυπρίους Μαθητικοὺς Ἀγῶνας κατέλαβεν τὴν τρίτην θέσιν μὲ 32 βαθμούς ὑστερήσαν μόνον κατὰ δύο βαθμούς τοῦ Γυμνασίου πού κατέλαβε τὴν δευτέραν θέσιν. Ταλαντούχου καὶ ἐξελίξιμο ἀθλητὰ εἰς τὸ Γυμνάσιόν μας εἶναι οἱ Χατζησιτάθης Παναγιώτης, Πιερίδης Ἡλίας, Βεληγκέκας Παναγιώτης, Βασιλειάδης Κυριάκος καὶ Παπαλεοντίου Λεόντιος. Ἐξ αὐτῶν οἱ Χατζησιτάθης Παναγιώτης καὶ Πιερίδης Ἡλίας ἠγωνίσθησαν ὡς μέλη τῆς μει-

κτῆς ὁμάδος Κύπρου κατὰ τὴν συνάντησιν Κύπρου-Ἐθνικῆς Ἐνόπλων Ἑλλάδος καὶ ἔλαβον μέρος εἰς τούς Πανελληνίους Μαθητικοὺς Ἀγῶνας, μὲ τὴν μεικτὴν ἀθλητικὴν ὁμάδα στίβου μαθητῶν Κύπρου, ὅπου ὁ μὲν Χατζησιτάθης κατετάγη πρῶτος εἰς τὸ ἄλμα εἰς μήκος, ὁ δὲ Πιερίδης τέταρτος εἰς τὸν δρόμον τῶν 100 μ.

Εἰς τὴν Κολυμβησὶν τὸ Γυμνάσιόν μας παραμένει ἀσυναγώνιστον. Τοῦτο ἀπέδειξαν καὶ οἱ Παγκύπριοι Κολυμβητικοὶ Ἀγῶνες μαθητῶν κατὰ τούς ὁποίους ἐπρώτευσεν καὶ ἐπῆρεν τὰς ἑννέα πρώτας νίκας ἀπὸ δώδεκα ἀγωνίσματα πού διεξήχθησαν. Ἑπτὰ μαθητὰ τοῦ Γυμνασίου μας συμπεριελήφθησαν εἰς τὴν Κυπριακὴν Μαθητικὴν ὁμάδα Κολυμβήσεως κατὰ τούς Πανελλ. ν.ους Κολυμβητικούς Ἀγῶνας, οἱ ὅποιοι διεξήχθησαν εἰς τὸ Κολυμβητήριον Ἀθηνῶν εἰς τὰς 2 καὶ 3 Ἰουλίου.

Τὴν 14ην Μαΐου 1969 διεξήχθησαν αἱ Γυμναστικά Ἐπιδείξεις κατὰ τὰς ὁποίας οἱ μαθητὰ καὶ αἱ μαθήτριά ἐξετέλεσαν πλούσιον πρόγραμμα τὸ ὅποιον ἀφῆσεν ἀριστὰς ἐντυπώσεις εἰς ὄλους.



Ἡ κολυμβητικὴ ὁμάς.

Διὰ πρώτην φοράν μαθητὰ τοῦ Γυμνασίου μας ἐφιλοξένησαν εἰς τὰς οἰκίας των μαθητῶν-ἀθλητῶν τοῦ Γυμνασίου Καισαριανῆς Ἀθηνῶν καὶ ἔθεσαν ἔτσι τὰ θεμέλια διὰ μελλοντικὰς ἀθλητικὰς συναντήσεις μὲ μαθητὰς τῆς Μητρὸς Ἑλλάδος.

Ἐνα εἶχε καὶ εὐχαριστῶ ἀνήκει εἰς ὄλους τούς μαθητὰς-ἀθλητὰς, εἰς τὸν Σεβαστὸν καὶ φίλαθλον Γυμνασιάρχην μας, καθὼς καὶ εἰς τὴν Σχολικὴν Ἐφορεῖαν τῶν Ἑλληνικῶν Ἐκπαιδευτηρίων Ἀμμοχώστου ἡ ὁποία δὲν φείδεται χρημάτων διὰ τὴν πρόοδον καὶ ἐξύψωσιν τοῦ ἀθλητισμοῦ εἰς τὸ Γυμνάσιόν μας.

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γυμναστής.

ΠΙΝΑΞ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1968 - 1969

Τάξεις	Γιτήματα	Ἐγγραφέντες	Προσφθέντες ἢ ἀπολυθέντες	Ἀνεξέταστοί	Ἀποσυμφθέντες	Παρασυμφθέντες εἰς συμπληρομ. ἐξέτασιν κατὰ Σ.επιτέμριον	Μὴ προσελθόντες εἰς ἐξέτασιν	Ἀποσυμφθέντες λόγω ἐλλειπῶς φοιτήσεως	Μετεγγραφέντες
Α'	4	196	117	40	26	—	1	1	11
Β'	4	178	104	46	19	1	—	3	5
Γ'	3	140	86	35	14	—	1	—	4
Δ' Κλ.	2	64	36	12	6	—	—	—	10
Δ' Πρ.	3	112	79	25	3	1	—	—	4
Ε' Κλ.	2	63	40	15	7	—	—	—	1
Ε' Πρ.	2	79	55	19	5	—	—	—	—
Στ' Κλ.	3	92	70	22	—	—	—	—	—
Στ' Πρ.	2	46	45	1	—	—	—	—	—
Σύνολ.	25	970	632	215	80	2	2	4	35

ΣΗΜ.: Εἰς τὸ πρακτικὸν τμήμα ἐφοίτησαν καὶ 47 μαθήτριά, ἧτοι 26 εἰς τὴν Δ', 17 εἰς τὴν Ε' καὶ 4 εἰς τὴν Στ' τάξιν.

ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1968-1969

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Πρόεδρος
Ἀνδρέας Μιχαηλίδης
Ἀντιπρόεδρος
Δημήτριος Μαραγκός
Γραμματεὺς
Μιχαὴλ Κιαγιάς

Ταμίας
Μιχαὴλ Μέρτακκας
Μέλη
Ἀνδρέας Κουνῶς
Θεόφιλος Τουμάζος
Γεώργιος Χατζηγιώργης
Διονύσιος Τουμαζῆς
Γεώργιος Δημητρίου

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ
Κυριάκος Χατζηγιάννου (Φιλολόγος)
ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ
Σκεῦος Συριώτης (Φιλολόγος)
Κυριάκος Πλησῆς (Φιλολόγος)
Στέλιος Χριστοδουλίδης (Μαθηματικός)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
Χρῆστος Παπαδόπουλος
Χρῆστος Πετάσης
Ἀδάμος Τσολάκης
Ζαννέτος Ζαννέτος
Χρυσόστομος Χρυσόστομου
Κυριάκος Χατζηλουκάς
Μιχαὴλ Δαμιανίδης
Ἀλέξανδρος Πραξιτέλου
Ἀλέξανδρος Μαυρομάτης
Δημήτριος Λεβόντης
Χρυσόστομος Σοφιανός

ΘΕΟΛΟΓΟΙ
Παπαμιλιτιάδης Χριστοδούλου
Νίκος Παπανικολάου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
Ἀνδρέας Χριστοφίδης
Χριστάκης Βασιλείου
Γεώργιος Καράβης
Γεώργιος Οικονόμου

ΦΥΣΙΚΟΙ
Ἡλίας Ἀνδρονίκου

Ξενης Ξενης
Ἀνδρέας Κασιουρῆς
Γεώργιος Ζαχαριάδης
ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΑΙ
Γεώργιος Σταυρινός
Χρῆστος Γεωργιάδης

ΧΗΜΙΚΟΣ
Χριστοφῆς Γιαννάκος

ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Γεώργιος Λοϊζίδης
Δημήτριος Ἀθανασιάδης
Νίκος Μιχαηλίδης
Μιχαὴλ Γερολέμου
Derek Blackwell

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Γεώργιος Μπισκίνης
Γεωργία Μιχαηλίδου — Ἀχιλλέως

ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Ρεβέκκα Κουκίδου
Θέλμα Μούζουρου

ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ἡλίας Ἡλία
Χρῆστος Χατζηευτυχίου

ΓΥΜΝΑΣΤΑΙ
Νικόλαος Νικολάου
Ἀνδρέας Πανταζῆς
Παναγιώτης Ἰακώβου
Γιωργούλα Χριστοφόρου

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόεδρος
Χρυσταλλένη Ριρή
Γραμματεὺς
Νίτσα Πυλιώτου
Ταμίας
Φιλῶ Βαρνάβα

Μέλη
(Σοφοῦλα Ἀντωνίου)
Ἄδνη Εὐαγγελίδου
Δέσπω Θεοδοῦλου
Τούλα Μουσουλίδου
Εὐαγγελία Τουμαζῆ
Χρῆσος Χατζηαθανασίου
Μαρούλα Πιερίδου

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γραμματεῖς
Γεώργιος Ἀντωνίου
Ἀντώνιος Κυριάκου
Εἰσπράκτωρ
Χρῆστος Κυριαζῆς

Βιβλιοθηκῆριος
Δήμητρα Σκούρου
Ἐπιμεληταὶ
Μιχαὴλ Μιχάλας
Ἀθραάμ Χριστοφῆ

 Η «Α Γ Ω Γ Η»

● Τὸ Γυμνάσιον, λόγω τῆς ιδρύσεως καὶ ἄλλων Γυμνασίων εἰς Ἀμμόχωστον, μετωνομάσθη κατὰ τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1960 ἀπὸ Ἑλληνικὸν Γυμνάσιον Ἀμμοχώστου εἰς Α' Γυμνάσιον Ἀρρένων Ἀμμοχώστου. Ἡ «Ἀγωγή» διετήρησε τὸν παλαιὸν ἐκ παραδόσεως τίτλον, ἀλλ' ἐπειδὴ ἤδη ἐδημιουργήθη νέα παράδοσις καὶ ἡ παλαιὰ ἐξέλιπεν, ἐκρίθη ἀναγκαία ἡ χρῆσις τῆς νέας ὀνομασίας τοῦ Γυμνασίου καὶ ὑπὸ τῆς «Ἀγωγῆς».

● Εἰς τὰ κείμενα, ἐκεῖνα διὰ τὴν ὀρθογραφίαν τῶν ὁποίων τὴν εὐθύνην φέρει ὁ ἐπιμελητὴς τῆς «Ἀγωγῆς» καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι γραμμένα εἰς δημοτικὴν γλῶσσαν, ἐτηρήθη τὸ σύστημα ὀρθογραφίας τοῦ Μ. Τριανταφυλλίδη, διότι εἶναι τὸ μόνον ὑπάρχον πλήρως συγκροτημένον σύστημα ὀρθο-

γραφίας τῆς δημοτικῆς γλῶσσης. Εἰς τὸν συλλαβισμόν ἐτηρήθη εἰς ὅλα τὰ κείμενα τὸ σύστημα τοῦ Ἀχ. Τζαρτζάνου.

● Μὲ πρωτοβουλίαν τοῦ Β. Διευθυντοῦ κ. Κυριακοῦ Πλησῆ καὶ μὲ ὑπεύθυνον καθηγητὴν τὸν ἐπιμελητὴν τῆς «Ἀγωγῆς» ιδρύθη καὶ λειτουργεῖ ἀπὸ τοῦ σχολικοῦ ἔτους 1968-1969 Συγγραφικὸς Ὀμιλος Μαθητῶν, κατὰ τὰς συγκεντρώσεις τοῦ ὁποίου γίνεται κριτικὴ τῶν ὑποβαλλομένων πρὸς δημοσίευσιν συνεργασιῶν τῶν μαθητῶν. Οἱ συγγράψαντες παρευρίσκονται καὶ λαμβάνουν μέρος εἰς τὴν συζήτησιν ἐπὶ τοῦ ἔργου τῶν. Πρόεδρος τοῦ Ὀμίλου κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς λειτουργίας του ἦτο ὁ Γεώργιος Τσαλακὸς τῆς Στ' 1 Κλ., μέλη δὲ οἱ κυριώτεροι συνεργάται τῆς «Ἀγωγῆς».



BIBΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΡΧΕΙΟΝ