

Βαρώνια 22 Ιουλίου 1946

Σεβαστέ μου θείε,

Ελπίζω και εύχομαι η παρούσα μου να σας εύρη εν πλήρη υγεία και χαρά όπερ ευτυχώς συμβαίνει με όλους μας, εδώ. Μόλις έχω επιστρέψει αυτήν την στιγμήν (4η ώρα) από του κ. Γιάννη Ιακώβου όπου εξεφορτώσαμεν ένα αυτοκίνητο με ξύλα.

Έτσι, επειδή παρέλαβε ολόκληρον την ποσότητα του αυτοκινήτου εγλυτώσαμεν από ένα σωρό φασαρίαν. Δεν μπορείτε να φαντασθείτε τι γίνεται με τα ξύλα και ότι και αν σας γράψω είναι λίγο. Αρχίσαμεν την πώλησιν την πρωΐαν της Παρασκευής και μέχρι της μεσημβρίας της ίδιας ημέρας δεν είχαμεν εις την αποθήκην παρά ελάχιστα τεμάχια εις τρόπον ώστε να κάμωμεν ευκόλως την καταμέτρησιν των υπολοίπων διά να τσιεκκάρωμεν την εισαγωγήν με την πώλησιν. Ευτυχώς απεδείχθη ότι δεν έγιναν λάθη διότι η μόνη διαφορά που είχαμεν ήτο πλεόνασμα των πωλήσεων κατά 2 μόνο δέκατα του κυβικού ποδός. Όταν έρχονται αυτοκίνητα έχομεν ολόκληρον πανηγύριν. Τουλάχιστον 10-15 πελεκάνοι και άλλοι περιμένουν κάθε στιγμήν έξω από το μαγαζίν για να ρθη το αυτοκίνητον.

Σήμερα κατέβηκαν αρκετοί από τα χωριά και όταν κατά τες 8 περίπου ήρθε το αυτοκίνητο τα κατέβασαν οι ίδιοι, εχώρισαν ότι ήθελαν ή για να είμαι περισσότερο ακριβής άρπαξαν ότι βρήκαν με τους καυγάδες και σε ένα τέταρτον το αυτοκίνητον ήτο ελεύθερον. Το ίδιο έγινε και το Σαββάτον, θα γίνεται δε όπως φαίνεται για αρκετόν καιρόν. Τους βάζομεν έπειτα και τα τακτοποιούν, τα μετρούμεν κατόπιν όλα χωριστά του καθενός, και έπειτα με την σειράν πληρώνουν και τα παίρνουν. Έτσι η δουλειά φαίνεται κανονικά, και το πράμαν φεύγει, ενώ ταυτοχρόνως φεύγουν και οι μισοί με άδεια τα χέρια για να στραφούν έπειτα να περιμένουν. Ως γεγονός είναι μερικοί χωριάτες που τους βλέπωμεν 2-3 μέρες να περιμένουν οι περισσότεροι τσάπες σε βαθμόν που τους λυπάσαι γιατί εκτός του ότι αφήνουν τες δουλιές τους, δεν τα καταφέρνουν να πάρουν ότι χρειάζονται.

Κατά τα άλλα περνούμεν καλά. Πήραμεν τα βύσινα που μας στείλατε, τα εγεύθημεν με υγείαν και χαράν και σας ευχαριστούμεν. Τρώγω στην κ. Πολυξένην, είναι δε όλοι καλά και σας χαιρετούν. Δυστυχώς ο αγ. Αντωνάκης συνεχίζει τες γκρίνιες του σε βαθμόν που εμπνέει ανησυχίαν.



Σχετικά με τα ξύλα του σ. μου πάππου θα κανονίσω αν δεν θαρθή το αυτοκίνητον με τα φυντούκια - δεν έχομε ακόμη ειδήσεις - να τα στείλω ως την Τετάρτην Πέμπτην με τον τραϊνον.

Δεν είχαμεν τίποτε νέα για το ταξίδι του αγ. Ανδρέα ως την ώρα.

Εγκλείστως σας στέλλω ένα γράμμα του σ. κ. Παναγιώτη το οποίον δεν σας πρόφθασε.

Ο κ. Γιάννης και όλοι οι άλλοι είναι καλά και σας χαιρετούν.

Με αγάπην και σεβασμόν

Κυριάκος

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΡΧΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΙΤΣΗ