

Κύριον
Νίκον Νεοφύτου
Ριχάρδου 9
Λευκωσία.

Βαρῶσια 29 Ιουλίου 1946

Αγαπητέ Νίκο,

Πήρα σήμερα το γράμμα σου της 26ης τρέχοντος και χάρηκα για την καλή σας υγεία.

Αντιλαμβάνομαι πως επιδίδεσαι εντατικά στο ποδόσφαιρο. Σε θυμάμαι άλλωστε και από το χωριό για την μανία σου, η οποία ελπίζω δε θα χαλαρωθή γιατί είναι αλήθεια πως τα σπορτς είναι απαραίτητα γιατί αναπλάθουν αρμονικό και δυνατό κορμί χαρίζοντας παράλληλα την απαιτούμενη ευρωστία χωρίς την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να δουλέψη ορεξάτα.

Εμείς εδώ έχουμε ευτυχώς την θάλασσαν και δεν χάνουμαι ευκαιρία απολαμβάνοντάς την. Κάθε απόγευμα μετά την δουλειά βρισκόμαστε εκεί.

Το ίδιο γίνεται κάθε σχεδόν μέρα έτσι που να θεωρούμαι την στέρησή της σαν κάτι το αναγκαίο που πρέπει να το έχουμε. Και μιας και μιλώ για την θάλασσα τι θα λέγατε για καμιά εκδρομή καμιά Κυριακή ως το Βαρῶσι. Να βρεθῆτε κάμποσοι, να ξεκινήσετε πρωί να πάρετε το μπάνιο και να στραφήτε μια χαρά.

Ξαίρω βέβαια πως προτιμάτε την Κερύνεια γιατί εκτός του ότι είναι πιο κοντά είναι και πιο φθηνά αλλά και η παραλία του Βαρωσιού με την παρέα της της Κυριακής αξίζει τον κόπο. Οποσδήποτε αυτήν την Κυριακήν θα χάσω το μπάνιο γιατί όπως είπαμε θα ρθω στην Λευκωσία. Έτσι θα μου δοθή η ευκαιρία να σας συναντήσω. Και δεν ξαίρετε πως περιμένω την ώρα εκείνη. Είμαι άλλωστε και δικαιολογημένος γιατί ομολογώ ξέχωρα πως ένα κομμάτι της ζωής μου είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ζωή που περάσαμε μαζί, κάτω από τες ξεχωριστές εκείνες περιστάσεις. Με υποχρεώνετε εξαιρετικά με τες φασαρίες στες οποίες θα σε βάλω να με περιμένεις. Πάντως αν δεν συμβή τίποτε το απρόοπτον θα είμαι περί την 10ην πρωινήν της προσεχούς Κυριακής 4 Αυγούστου στο Σ. Ε. Α. Α. Σ. Λευκωσίας για εργασία η οποία δεν πιστεύω να κρατήση πέραν των 2 ωρών το μάξιμουμ. Μετά θα είμαι ελεύθερος να πάμε όπου θέλουμε.

Τα θερμά μου χαιρετίσματα σε όλους και καλήν αντάμωσην.

Κυριάκος.