

Επειδή θεωρώ απίθανον, αν θα δυνηθώ να σας δω πριν φύγω, σας διαβιβάζω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και τας απείρους μου ευχαριστίας, με την υπόσχεσιν ότι με τα έργα μου θα ικανοποιήσω τους κόπους σας που καταβάλλετε δψ' εμέ. /c

Τους χαιρετισμούς μου στην σ. κ. Μαρίαν και την αγ. Λουλλούν.

Με αγάπην και σεβασμόν

Κυριάκος. 4

5/9/47

XXXX

**ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗΝ ΕΞΟΧΗΝ  
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ**

Σταθερά κι αθόρυβα το Λύκειον Ελληνίδων Αμμοχώστου συνεχίζει για 16 χρόνια το υψηλόν και κοινωφελές έργον της Παιδικής Εξοχής.

Εξήντα άπορα παιδιά της πόλης μας έζησαν και φέτος τον αέρα της εξοχής, ένοιωσαν τη χαρά της κι αισθάνθηκαν τα ευεργετικά της αποτελέσματα να διατρέχουν σφριγηλά τα τρυφερά των κορμιά, χαρίζοντας μαζί με την αγαλλίαση της ξένοιαστης ζωής την υγεία, την χαρά και το γέλιο.

Τα αποτελέσματα της Παιδικής Εξοχής είναι τόσο πασιφανή, ώστε να μη χρειάζεται να τα υπογραμμίσωμεν εδώ. Εκείνο όμως που κάμνει ευθύς αμέσως εντύπωσιν είναι η ομολογουμένως τεραστία διαφορά που επήλθε στην όψη των παιδιών, διαφορά που δεν είναι μόνο επιφανειακή αλλά καταδεικνύεται από το βάρος των παιδιών, του οποίου η αύξησις κυμαίνεται μεταξύ της μιας και των τριών οκ.

Ενας πραγματικός έπαινος αξίζει τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου, πούχε την ωραίαν και αξιοπρόσεκτη πρωτοβουλίαν να διοργανώση και να συνεχίση τόσο ευγενικά την Χριστιανικήν αυτήν πράξιν, όσο και σε όλους εκείνους που βήθησαν και βοηθούν χρηματικά, καθώς και σε όλους τους άλλους που τόσο ανιδιοτελώς προσέφεραν ευγενικά τες υπηρεσίες τους, /ελ /ελ