

Βαρύσια 5 Σεπτεμβρίου 1947

Σεραστὲ μου πάππε,

Λυπούμαι εξαιρετικὰ διότι δυστυχῶς θα αναχωρήσω χωρὶς να κατορθώσω να σας δω. Ως γεγονός εἶχα σκοπὸν να ανέβω πάνω ὅταν περνούσα ἀπὸ το χωριὸ ἀλλὰ εἶχα κτυπήσει το πόδι μου και με ἐμπόδιζε πολὺ στο περπάτημα. Τώρα ευτυχῶς εἶναι εντελῶς καλὰ.

Ἔχω υπ' ὄψιν μου ἀμφοτέρας τας ἐπιστολάς σας και ἐσημείωσα μετὰ προσοχῆς τα γραφόμενά σας. Οὕτω σχετικῶς με την Σχολήν θα ἐξετάσω τα πράματα εἰς Αθήνας και θα πάρω τας χρησίμους συμβουλὰς ἀπὸ τα κατάλληλα πρόσωπα, θα σας γράψω δε ἀμέσως ἀναλυτικὰ ἀπὸ τας Αθήνας αν πρόκειται να κλείνω προς την ἄποψιν να μείνω ἐκεῖ διὰ να ἔχω και την γνώμην σας. Αναφορικῶς με την υπόθεσιν των χρημάτων θα συναντηθῶ με την ἐρίτιμον κ. Μεταξά και θα κανονίσω σχετικὰ.

Πάντως εἶναι προτιμότερον να παίρνω μέσον της δραχμῆς διότι τες μεν χρυσῆς λίρες εἶναι δύσκολον να μου τες ἐμβάζει προκειμένου να ευρίσκομαι εἰς Θεσσαλονίκην ἐνῶ ἀφ' ἐτέρου η τιμὴ των εἰς δραχμὰς ἀυξομειοῦται συνεχῶς.

Νομίζω λοιπὸν φρονιμότερον να κανονίσωμεν να μου ἐμβάζει μέσον της Τραπεζῆς τα ἰσάξιον £20-0-0 (εἴκοσι) λιρῶν μηνιαίως ἐγὼ δε θα ἀποστέλλων Αὐτὴ τας σχετικὰς ἀποδείξεις.

Τελειωτικῶς θα σας γράψω πῶς θα κανονίσομεν.

Ἐχομεν τακτοποιήσει με τον σ. μου θείον να φύγω ἀπὸ την Κύπρον την Κυριακὴν 7 τρέχοντος με το ΚΥΡΗΝΕΙΑ ἀπὸ την Λεμεσό. Εἰς Ελλάδα θα φθάσωμεν την 13ην ἰστ. και τοῦτο διότι το πλοῖον προσεγγίζει εἰς πολλὰ λιμάνια (Βυρητόν, Χαΐφα, Πορτ Σάϊδ, Αλεξάνδρειαν, Ρόδον, Πειραιά). Εκεῖθεν θα αναχωρήσομεν, ἐάν βεβαίως δεν μείνω εἰς Αθήνας, διὰ Θεσσαλονίκη με πρώτην ευκαιρίαν.

Ἐπειδὴ θεωρῶ ἀπίθανον αν θα δυνηθῶ να σας δω πριν φύγω, σας διαβιβάζω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και τας ἀπείρους μου ευχαριστίας με την υπόσχεσιν ὅτι με τα ἔργα μου θα ικανοποιήσω τους κόπους σας που καταβάλλετε δι' ἐμέ.

Τους χαιρετισμούς μου στην σ. κ. Μαρίαν και την ἀγ. Λουλλούν.

Με ἀγάπην και σεβασμὸν  
Κυριάκος.  
5/9/47