

ΕΠΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΪΣΗ

Μισός αιώνας δεν είναι χρόνια πολλά, αρκετά να διώξουν τέτοιες θύψεις. Γρανίτης αν ήμουνα, ίσως να σκούριαζα. Ήμουν όμως ψυχωμένη και άντεξα. Γιατί σήμερα ειδικά, όλη την νύχτα, δεν κοιμόμουν; Πριν 43 χρόνια, -ήταν Κυριακή των Βαΐων και ήρθε το ΡΙΚ στο Λίκωμο, να δείξει τα αποκαλυτήρια της προτομής του Β' τη Τάξη: υπαρχηγού της ΕΟΚΑ, Κυριάκου Μάιση.

Το 1960 είχα τοποθετηθεί δασκάλα στο Α. Δημοτικό Λίκωμου, ακολουθώντας τον σύζυγον μου αστυνομικό, πρώτα στην Μόρτουνκι έπειτα, νοικιάσαμε σπίτι στην Οδόν Ουζουνιάν-κοντά στην Πύλην Πάφου, για να ευκολύνομαι στην μετάβαση μου στο σχολείο, με τρία παιδάκια, .., 6, 8 και 10 αντίστοιχα.

Πρέπει να αναφέρω, ότι μεσολάβησε τοποθέτηση μου στο Καπούτι, για το σχολικό έτος '58-'59, για να επισκέπτομαι τον έμπιστον μου γιατρόν Κλείον Ιακωβίτς που μου χορήγούσε στρεπτομηκύνες για τελική ανάρρωση από Τ.Β.

Με το τέλος της Κυριακής Επανάστασης - ήμουν τοποθετημένη ακόμα στο Βαρώνσι)ο δικός μου αγώνας δεβ είχε λήξει. Καταπονημένη ήμουνα με τέσσερα αγόρια στην ποδιά - το μεγαλύτερο '10 και το μικρότερο, τεσσάρων.

Και πώς να ξεχάσω την συμπόρευση του λατρευτού μου συζύγου, τις αβάσταχτες εκείνες ώρες. Ήμουν μόνο 32 χρόνων, λύγιζα σαν πυρακτωμένο σίδερο, αλλά πάλι σηκωνόμουν, χάρη στο θεσπέσιο κλίμα Λιοριού-Μόρτους-Πανάγρων-Βαβυλά και με την άδολη αγάπη, μάνας, συζύγου και παιδιών. Χωρίς να παραλείψω τις οικογενειακές μου υποχρεώσεις, ανέβασα στο Καπούτι πρώτα, το έργο του Σπυρίδωνος Περεσιάδη, Ο Χορός του Ζαλόγγου κι έπαιρνε και το Καποδύτι μέρος στους αγώνες και τις επιδείξεις στην Μόρφου.

Θυμάμαι - πώς να το ξεχάσω - εγώ έφτιαξα το λάβαρο του σχολείου, με τον 'Αη-Γιώργη στο κέντρο, να φυλάει την κοινότητα της DE MADONAS.

Ακόμα να αγγίξω τον διορισμό μου στο Λίκωμο, τρεις Λιευθυντές, άλλαξα στα τρία χρόνια της θητείας μου εκεί. Σοφοκλής Κυριακίδης, πεθερός του στρατηγού Λόττα, Μιχαήλ Ταμάσιος κι ο Λικωμίτης Γεώργιος Μαυροκορδάτος. Ας πουν οι χωριανοί, αν είναι ευχαριστημένοι, από την δασκάλα τους, που δεν φειδόταν κόπων για να τους βγάξει πάντα και παντού ασπρόπρόσωπους.

Αν υπάρχει ακόμα στο ΡΙΚ η ταινία των αποκαλυπτηρίων του 'Ηρωα των Ηρώων Κυριάκου Μάιση, το παιδάκι, που προσφώνει τον Μακάριον, είναι ο 10χρονος γιος της Γεωργίας, Μιχαλης Οικονομίδης. Γνωστός μας και φίλος μας ήταν ο γεωπόνος, απόφοιτος του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου από 'το Παλαιχώρι. Ελαφρό το χόμα που σε σκέπασε Αθάνατε 'Ηρωα.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ.

Έχω γράψει και πριν 19 των Κυριακή
Μάιση. Όταν ακόβα δούλενα. Πέρι το 1983,
στον Φιλαδέφειο