

Κύριον
Παύλον Κουλλή
Παλαιχώριν.

Βαρῶσια 20/9/46.

Αγαπητοί συναγωνιστές,

Μαζευτήκαμε στην σημερινή μας ιστορική συνέλευση με πλήρη πεποίθηση στο δίκαιο του αγώνα μας αλλά και με την ασάλευτη αποφασιστικότητα να τραβήξουμε μπροστά στην επιδίωξη των απαραγράπτων μας δικαιωμάτων, δικαιωμάτων μπροστά στ' οποία κανένας ανθρώπινος νόμος δεν μπορεί ν' αντισταθεί.

Χωρίς να το θέλω έρχονται τώρα στο νου μου οι πρώτες μέρες που μια ομάδα προοδευτικών γεωργών μας τράβηξε αποφασιστικά στην ίδρυση ενός συλλόγου που να περιφρουρεί τα δίκαια των. Και ιδρύσαμε την οργάνωσή μας μόνοι και μέσα από δυσκολίες και βάσανα κρατήσαμε το καράβι μας στον ορθό δρόμο οδηγώντας το μέσα από τους σκοπέλους και τα κύματα μιας πολυκύμαντης θάλασσας αντιξοοτήτων στο δρόμο της νίκης.

Από τότε μεσολαβήσανε πολλά γεγονότα.

Ιδρύθηκε η Μεγάλη Μάνα της τίμιας Αγροτιάς, πούνε και δική μας Μάνα Η Παναγροτική Ένωση Κύπρου.

Μπροστά στο ολοκληρωμένο αυτό κίνημα των αγροτών μας εμείς δεν δείξαμε την απαιτούμενη προσοχή. Συνεχίζαμε μόνοι μας. Πάντα μόνοι. Αυτό είναι ένα βασικό λάθος. Πρέπει να ξέρετε ότι μόνο με την γερή οργάνωση όλων των Κυπρίων γεωργών θα αποκτήσουμε την επιβλητικότητα και το σθένος να μιλούμε και να ακουόμαστε.

Είναι γιαυτό σήμερα που σας καλώ να ενώσετε τας δυνάμεις σας μαζί με τους άλλους αγρότες στην προάσπιση και επιδίωξη των συμφερόντων μας. Σας καλώ σήμερα να πάρετε την ιστορικότερη και σοβαρότερη απόφαση που πήρατε ως τώρα. Και η απόφαση αυτή θα παίξει σπουδαίο ρόλο για την γενική σταδιοδρομία του Αγροτικού μας Συλλόγου στο μέλλον.

Σας καλώ να αποφασίσετε όλοι με μια φωνή την ενσωμάτωση του δικού μας Συλλόγου μέσα στο ολοκληρωμένο αγροτικό κίνημα της Κύπρου μας που αντιπροσωπεύεται από τον εκπρόσωπο της τάξης μας, την ΠΕΚ. Εμπρός λοιπόν. Αναστυλώσατε αρρενωπόν το παράστημά σας με σαφή αντίληψιν των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων σας προς αυτούς τους ιδίους τους εαυτούς σας και αφήστε μεγαλόηχον και επιβλητικήν την φωνήν σας να διαλαλήσει το δίκαιο του τίμιου σας αγώνα. Χτυπάτε αλύπητα όλους σας τους εχθρούς όλους σας τους εκμεταλλευτές.

Τους εκμεταλλευτές του τίμιου σας ιδρώτα, αυτούς που απομυζούν διαρκώς το αίμα σας και ζουν πλουσιοπάροχα από τους δικούς σας τους άγιους τόπους. Κτυπάτε την ντόπια Κυβέρνηση που σας ρίχνει με την στάση της και την αντιαγροτική της πολιτική στην μιζέρια και στην απογοήτευση.

Κτυπάτε επίσης και τους εκμεταλλευτές των αγνών σας αγώνων στους αρχηγούς του κόμματος εκείνου, εννοώ το παρδαλό και Σλαυόπληκτο ΑΚΕΛ που αφού πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις την οργάνωση της Αγροτιάς για να μη ιδρυθεί απέτυχε παταγωδώς. Προσπάθησε ύστερα να την εγκολπωθεί με απώτερο σκοπό του να την διαλύσει. Δυστυχώς δι' αυτό δεν το κατόρθωσε και έρχεται τώρα να μας φάει το τραγούδι της Ενότητας. Χύνει βρύσες δάκρυα. Για είναι τα δάκρυα του αυτά δάκρυα κροκοδείλου, ψεύτικα δάκρυα που μοναδικό σκοπό έχουν να μας παραπλανήσουν. Δεν είμαστε όμως μωρά παιδιά και απορούμεν όλοι με στεντορίαν την φωνήν να τους φωνάξωμεν Αρκούν κύριοι τα κροκοδείλια δάκρυά σας. Ο λαός δεν τρώει κουτόχορτο και δεν πέφτει εύκολα στην παγίδα.

Προπάντων σήμερα φαίνεται ολοκάθαρα πόσο προδοτική είναι η στάση του. Με σφιγμένη την καρδιά η απανταχού της γης Έλληνες παρακολουθούν την δραματική εξέλιξη των Εθνικών μας δικαίων στο συνέδριο της ειρήνης. Προαιώνιοι ακοίμητοι πόθοι διακυβεύουν την εκπλήρωσίν των και δούλοι και αδελφοί μας περιμένουν την απόφασιν της Ελευθερίας των, διά την οποία μάχεται τόσον σθεναρώς η λαοπρόβλητος Κυβέρνησις της Μεγάλης Πατρίδος. Οι Σλαυοί λυσομανούν και μετέρχονται παν μέσον για να κατασυκοφαντήσουν την μαρτυρικήν Ελλάδα μας. Και όμως βρέθονται άνθρωποι που κρατάτε την αναπνοήν σας και ακούσετε το, όχι μόνο υποστηρίζουν φανατικά τας εις βάρος της Ελλάδος συκοφαντίας του Ρωσικού μπλοκ, αλλά κάτι το χειρότερον, προσπαθούν να πείσουν τους αφελείς οπαδούς των ότι φίλοι και υποστηρικταί των εθνικών μας δικαίων είναι ο Ρώσος Μολότωφ και ο πρώην αντιπρόσωπος της Ρωσίας στην τρίτη διεθνή και νυν Πρωθυπουργός της Ουκρανικής Ρωσίας Μανουήλ, αυτός ο ίδιος ο οποίος καταγγέλλει την Ελλάδα πως απειλεί την ειρήνην του κόσμου. Είναι ολοφάνερο το κατρακύλησμα του προδοτικού αυτού κόμματος. Αν δεν υπάρξουν ακόμη παραπλανημένα μερικά αγροτόπαιδα, παιδιά που ξεκληρισμένα ακόμη από τα βουνά και τους κάμπους μας χαροκτυπημένα από μεγάλη κοινωνική ανισότητα, που πιστεύουν ακόμη πως εκεί μέσα θα βρουν τη δικαίωσή των, αν λέω υπάρχουν παιδιά που πεινούν και γυρίζουν μακριά από τα άγια χώματα του βουνού μας για μια καλύτερη ζωή, ας τα

καλέσουμε να ενώσουν μαζί μας την φωνή, την τιμία των φωνή που να διαλαλήσει σ' όλους τα δίκαιά μας κι' ας τους φωνάξουμε να πυκνώσουν τες φάλαγγες μας για την προάσπιση των δικών μας δικαιωμάτων. Νοιώθουμε τον πόνο των και ξέρουμε τον λυγμό των. Είναι ο ίδιος που τραντάζει τα δικά μας στήθια. Και είναι τα στήθια αυτά που πρέπει να γίνουν τα ακλόνητα φρούρια από τα οποία θα εξαπολύσουμε γιγάντια την αντεπίθεσή μας ενάντια στους προαιώνιους εχθρούς μας. Καθοδηγήτρα στον αγώνα είναι η Μεγάλη μας ΠΕΝ. Εμείς δεν είμαστε τίποτε άλλο παρά οι πιστοί στρατιώται της. Ας αφήσουμε ρυθμικά τα βήματά μας να κινούνται υπό τον ήχον των εγερτηρίων σαλπισμάτων της κι ας είμαστε πάντα έτοιμοι να θυσιάσουμε για αυτήν. Εμπρός λοιπόν. Αποφασείτε με μια φωνή την ενσωμάτωση του Συλλόγου μας στην ολοκληρωμένη οργάνωση των αγροτών μας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μια για καλά πως μόνο εν τη ενώσει η ισχύς ευρίσκεται και ν' αντιληφθούμε πως τα πιο πάνω λόγια πρέπει να τα μεταβάλουμε σε έργα. Ας ενωθούμε λοιπόν γύρω από τους δουλευτάδες του κάμπου μας και τους ρεσπέρηδες της γης μας γιατί και μεις δεν είμαστε τίποτε άλλο παρά δουλευταράδες όπως και κείνοι. Τίποτε δε μας χωρίζει και όλα μας ενώνουν.

Μας ενώνουν οι κοινοί μας αγώνες και τα βάσανά μας, οι πόνοι και η καταπίεση. Ζούμε κάτω από τες ίδιες συνθήκες και οι συνθήκες αυτές είναι άθλιες. Αν θέλετε να γίνει η φωνή σας σεβαστή από τους φίλους σας και τρομερή από τους εχθρούς σας ενώστε σε μια συμβολική χειραφία το χέρι με τους τίμιους αγωνιστές της ΠΕΚ. Αποφασίστε με μια φωνή με μια καρδιά.

Σκεφτείτε καλά κι αποφασίστε για το φωμί και το μέλλον σας.

Κυριάκος
20/9/46