

Βαρύσια 3 Απριλίου 1946

Σεβαστοί μου γονείς,

Είμεθα όλοι καλά ελπίζομεν και για σας το ίδιο. Μόλις αυτήν την στιγμήν έχω επιστρέψει από το λιμάνι από όπου παρέλαβα τες νεύκες μας.

Όπως σας έχω γράφει και προηγουμένως σας έχω κρατήσει εκείνην που χρειάζεσθε και τώρα μένει να σας την στείλω. Το μήκος της είναι 22 πόδια και το πλάτος 6 ίντρες. Στο γράμμα σας πρόσεξα πως την χρειάζεσθε μόνο 18 πόδια και καλά θα ήτο να μου γράφεται αν δεν την θέλετε πιο μακριά από τα δεκαοκτώ να κόφομεν τα υπολοιπόμενα τέσσερα πόδια. Θα φροντίσω να σας την στείλω περί τας αρχάς της ερχομένης εβδομάδος γιατί τώρα υπάρχουν ακόμα μερικές δυσκολίες. Θα την στείλω σιδηροδρομικώς μέχρι της Λευκωσίας και θα κανονίσω να πάει στον κ. Γερολεμίδην από τον οποίον θα πεις στους σιωφέρ του χωριού μας να την πάρουν και να την φέρουν στο χωριό.

Νομίζω πως αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, θα σας γράψω δε και πάλιν προτού την στείλω. Εν τω μεταξύ αν έχετε καμιάν παρατήρησιν μου γράφετε σχετικώς ως το Σαββάτον.

Αυτήν ακριβώς την στιγμήν πήρα το γράμμα του αγ. Γιαννάκη δεν είδα όμως να μου γράφετε τίποτα σχετικόν με την προηγουμένην μου επιστολήν στην οποίαν σας ζητούσα πληροφορίες για τα διάφορα υλικά οικοδομής που χρειάζεσθε. Καλά είναι να μου γράφετε για να σας ευκολύνω.

Στο ταξίδι μας στο Τρόδος περάσαμε θαυμάσια. Μείναμε τη νύχτα στην Κακοπετριά κατά δε την διαδρομή μας προς το Τρόδος περάσαμε και από τον Αμίαντον. Επίσης μείναμε στες Γιλάντες, και σταματήσαμε στην Λεμεσό για καμιά-δυο ώρες. Κάναμε τον περίπατό μας, επισκεφθήκαμε το άγαλμα του Χρ. Σώζου και τα διάφορα αξιοθέατα μέρη της πόλεως. Φεύγοντας για την Σκάλα σταματήσαμε στην Σκαρίνου, όπου πληροφορηθήκαμε από το ράδιο τα αποτελέσματα των πρώτων εκλογών στην Ελλάδα, αποτελέσματα που αποτελούν συντριπτική ήττα των κομμουνιστών. Χαρούμενοι έτσι στραφήκαμε στην πόλη μας τραγουδώντας πατριωτικά τραγούδια. Περάσαμε γενικά θαυμάσια, είδαμε δε πολλά μέρη της Κύπρου. Συν τοις άλλοις σταματήσαμε και στην Τροοδίτισσα.

Χαιρετίσματα από όλους τους συγγενείς μας σε όλους εκεί πάνω.

Πολλά φιλιὰ στους μικρούς.

Με αγάπην και σεβασμόν  
Κυριάκος