

Βαρώσια 13 Σεπτεμβρίου 1945

Σεβαστοί μου γονεῖς,

Αν και είναι αρκετές μέρες να σας γράψω εντούτοις ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι σας καλά τουθόπερ ευτυχώς συμβαίνει με εμάς εδώ.

Ο αγ. Ανδρέας είναι τώρα σχεδόν καλά και ευρίσκεται εις το στάδιον της αναρρώσεως. Ελπίζουμε πως σε λίγες μέρες θα σηκωθή για πάντα. Προς το παρόν σηκόνεται μόνο για καμιά δυο ώρες την ημέρα. Οι άλλοι είναι στην Καντάρα με τον μικρόν Συμεών. Πήγαμε το περασμένο Σαββατοκυρίακο με την θείαν μου ως την Καντάρα. Ενοικιάσαμε ταξί και έμεινε ο θείος μου κάτω στο μωρό εγώ δε με τη θεία μου και την κ. Πολυξένην πήγαμεν και είδαμεν τον μικρόν Συμεών που είναι πολύ χαριτωμένος.

Η θεία μου στράφηκε την ίδια μέρα αλλά εγώ έμεινα το Σαββατοκυρίακο και την Δευτέρα ήρτα πίσω την Τρίτην. Στην εξοχική αυτή περιοχή περάσαμε πολύ καλά. Άλλωστε εδώ πηγαίνουν όλες σχεδόν οι Βαρωσιώτικες οικογένειες και έτσι είχαμε αρκετή παρέα με τους συνομίληκούς μας. Περάσαμε θαυμάσια.

Χτες επεσκέφτηκε την πόλη μας ο Ελληνικός θίασος για να δώσῃ μια σειρά παραστάσεων. Ψες πέχτηκε το πρώτο έργο που ήταν πραγματικά θαυμάσιο. Οι ηθοποιοί παιζανε εξαίρετα τους ρόλους των και συγκίνησαν το ακροατήριο από το οποίο πολλοί σχεδόν έκλεαν. Ότι σας πω είναι λίγο. Θα παιξουν ένα άλλο έργο σήμερα και ακόμα ένα αύριο. Χτες έμεινε ο θείος μου σπίτι και πήγα εγώ με την θεία μου. Σήμερα όμως θα μείνουμε εμείς και θα πάη με την σειρά του ο θείος μου.

Ο κ. Παναγιώτης ήρθε χθες το βράδυ στο Βαρώσι από την Πιτσιλιά. Ήθελε λέει πολύ να σας δη αλλά δεν του δόθηκε ευκαιρία. Παραπονέθηκε μάλιστα γιατί δεν πήγατε να τον δήτε. Μόνο η Μαρίνα πήγε για μια στιγμή ενώ κανένας άλλος από τους δικούς μας του χωριού δεν πήγε.

Σήμερα ο Ανδρέας της νούννας μου με βρήκε και μου έδωκε το γράμμα που δώσατε στον Γιαννην.

Είναι αλήθεια πως δεν έστειλα τα βιβλία γιατί ενώ τα είχα δεμένα και πακεταρισμένα ο Γιαννης έφυγε.

Ήμουν με την εντύπωση πως θα έφευγε την επόμενη. Πάντως θα τα στείλω τώρα με τον Γιαννην αλλά πάντα να θυμάστε τα όσα σας έγραφα στο προηγούμενο γράμμα.

Να του πήτε του Γιαννη να τα φυλάει σαν τα μάτια του γιατί αν τα καταστρέψει δεν θα του στείλω άλλα.

Τώρα σχετικά με το σχολείο δεν ξαίρουμε ακόμα τι θα γίνη, γιατί έχουν μεγάλο αριθμό οικοτρόφων και έγραφαν σε μένα ότι δεν με δέχουνται. Έκαμα λίγο αργά την αίτηση και ίσως να είναι αυτός ο κυριώτερος λόγος. Τους εγράφαμε πίσω και τους παρακαλέσαμε να αναθεωρήσουν την απόφασή των αλλά δεν μας απάντησαν ως την ώρα.

Πως τα πάτε με τον καιρόν. Μάθαμε πως την περασμένη Κυριακή είχατε δυνατές βροχές. Έχετε καμπόσους ξενούς ή άρχισαν να φεύγουν. Όσο για μένα λυπούμαι πραγματικά γιατί δεν μπορώ να ανέβω για λίγες μέρες αλλά τι να γίνη. Οι περιστάσεις τώχουν. Πάντως ελπίζω να συναντηθούμε σύντομα.

Με αγάπην και σεβασμόν

Κ. Χρ. Μάτσης.

13/2/45