

Βαρῶσια 29.8.1945

Σεβαστοί μου γονεῖς,

Πῆρα το τελευταῖο γράμμα του αγ. Γιώργου και χάρηκα πολὺ που εἴσθε ὅλοι σας καλὰ. Εδῶ ο μικρὸς Ανδρέας ἔγινε με την βοήθειαν του Θεοῦ καλὰ. Αν και εἶναι ἀκόμα στο κρεβάτι ἐλπίζομεν ὅτι γρήγορα θα γίνῃ τελείως καλὰ και θα μπορέσῃ να σηκωθῇ.

Σήμερα ἐξαιρετικῶς εἶχε πολὺ κέφι και τραγουδοῦσε σχεδὸν διαρκῶς. Το περασμένο Σαββάτον εἶχα κατέβῃ στην Λευκωσία για να πάω στο νοσοκομεῖο και να διορθώσω κάτι σχετικὰ με την αρρώστια του Ανδρέα. Εὐτυχῶς τα αποτελέσματα ἦσαν πολὺ εὐνοϊκὰ γιατί η ἐξέταση ἀπέδειξε πως η αρρώστια εἶχε ἀρχίσει να οπισθοχωρεῖ. Πράγματι ὕστερα ἀπὸ λίγες μέρες ἀρχισε να χάνεται ο πυρετός και σήμερα εἶναι σχεδὸν καλὰ.

Λυπούμαι ἐξαιρετικὰ γιατί δεν εἶναι δυνατὸ να ἀνέβω για να περάσουμε μαζί λίγες μέρες. Ἐτσι φέτος χάσαμε τα σταφύλια και τα σύκα, τα μήλα και τα ροδάκινα και ὅλα τα εὐχημα ἐκεῖνα φρούτα τα οποία σκορποῦν την υγιεία. Ελπίζω πως θα σας ἐπισκεφθῶ τες γιορτές των Χριστουγέννων για να τες περάσουμε μαζί.

Φέτος πιθανὸ να πάω στην Ἀμερικανικὴ Ἀκαδημία για ἀνώτερες σπουδές. Η σχολή αὐτὴ βρίσκεται στη Σκάλα και προκειμένου να πάω θα πάω ως οἰκότροφος στο Οἰκοτροφεῖο της Σχολῆς. Ο κυριώτερος λόγος για τον οποίο πηγαίνω εἶναι να μάθω τελείως τα Ἀγγλικὰ, γιατί αν και ξέρω αρκετὰ καλὰ ὥστε να διαβάζω οἰονδήποτε Ἀγγλικὸν βιβλίον πάρω στα χέρια μου εν τούτοις δεν εἶναι εὐκόλον εἰς ἓνα τελειόφοιτον Γυμνασίου να γράφῃ σε Ἀγγλικὴν ὅτι θέλει. Και ακριβῶς ἐγὼ πηγαίνω για να μάθω να ἐκφράζομαι ἐλεύθερα στην Ἀγγλικὴν και για να παρακολουθῶ ἀνώτερες Ἐμπορικὲς Σπουδές.

Ελπίζω πως με τη βοήθεια του Θεοῦ και με την εὐχή σας θα εὐδοκιμήσω. Τώρα που βγήκαμε ἀπὸ το σχολεῖο και δουλέψαμε ἔστω και λίγο καιρὸ καταλάβαμε την πραγματικὴ ἀξία της μόρφωσης. Γι αὐτὸ στέλλω στον αγ. Γιάννη με τον Γιάννην Μακρυγιάννην αρκετὰ βιβλία τα οποία να διαβάσει και να τα προσέχει γιατί ἐκτὸς του εἶναι σπάνια

Κυριάκος