

Δύο αντίθετα πολιτικά ρεύματα συγκλονίζουν εκ βάθρων ολόκληρον την ανθρωπότητα. Δύο αντίθετοι κόσμοι συμπλέκονται και συγκρούονται εις ένα αγωνιώδη αγώνα επικρατήσεως μέσα στη σκοτινή αλλά δημιουργική αυτή εποχή που διερχόμαστε. Δύο κόσμοι τους οποίους διαχωρίζει χάος τεράστιον τόσον τεράστιον όσον τεράστιαί είναι αι ιδεολογικαί των διαφοραί. Πρόδρομος σκοτινών ονείρων και φριχτών επιδιώξεων ο Κομμουνισμός ξεχύθηκε από τη Μόσχα για να υποβοηθήση την εκπλήρωσιν των απανθρωπωτέρων Ιμπεριαλιστικών κατακτήσεων, τας οποίας συνέλαβε η νοσηρά φαντασία των καιροσκόπων της Μόσχας και τας οποίας υποθάλπτουν και ενισχύουν οι εχθροί της Πατρίδος Έλληνες Κομμουνισταί.

Το υπέροχον κίνημα του Ρωσικού λαού κατά της Τσαρικής δεσποτείας εξεφυλίσθη κατά τον χειρότερον τρόπον στα χέρια ενός νέου κόκκινου Τσάρου του Πανσλαυισμού, ο οποίος με όργανον το μοιραίον και ακατατόπιστον προλεταριάτον των διαφόρων χωρών φαντάζεται ότι είναι δυνατόν κατά τον 20όν αιώνα να πραγματοποιήση τα όνειρα του Μεγάλου Πέτρου και της Αικατερίνης ατενίζοντας προς το βυζάντιον ενώ οι συγκεκρικαλυμμένες έως την ώρα Ιμπεριαλιστικές τάσεις των Σλαύων γίνονται από στιγμή σε στιγμή καθαρώτερες για να θέσουν μπροστά στα κατάπληχτα μάτια του κόσμου που δεν συνήλθε ακόμη από την πρώτη σύγκρουση το αγωνιώδες ερώτημα αν η σημερινή απειλή της ελευθερίας εκ μέρους των Σλαυο-Μογγολικών οрдών δεν είναι χειροτέρα από εκείνην που αντίκρουσε ο κόσμος εκ μέρους των απογόνων του Αττίλα και των Ούννων.

Ιδού λοιπόν τα βαθύτερα αίτια που ωδήγησαν εις την σύγκρουσιν των δύο κόσμων του κόσμου της βίας και της υποουλότητος του Κομμουνισμού, τον οποίον εις τον τόπον μας εκπροσωπούν εκείνοι και του κόσμου των φιλησύχων ανθρώπων, του κόσμου που επίστευσε και πιστεύει εις την ελευθερίαν των ατόμων και των λαών του κόσμου του Σοσιαλισμού, τον οποίον εκπροσωπούμεν ημείς. Αλλ' η βαθειά αντίθεσις μας προς τον Κομμουνισμόν δεν έκλειται απλώς και μόνον εις το ότι αυτός υποθάλπει Ιμπεριαλιστικά συμφέροντα ούτε εις το ότι αρνείται την πολιτικήν και οικονομικήν ελευθερίαν. Προχωρούν ακόμη βαθύτερα γιατί ο Κομμουνισμός δε μπορεί να εννοηθή χωρίς επανάσταση και δικτατορία του προλεταριάτου. Όπου βρήκε την ευκαιρία ο Κομμουνισμός εκμεταλλεύτηκε θαυμάσιαις περιστάσεις και κύρηξε τον εμφύλιο πόλεμο με αποτέλεσμα αλλού μεν να καταλάβη την αρχή όπως στη Γιουγκοσλαυία, την Βουλγαρία, την Πολωνία και την Ρουμανία, αλλού δε να συντριφτή όπως στην Ελλάδα.

Μα η πιο ριζική διαφορά μας βρίσκεται στον τρόπο ενατένησης της ζωής και των ιστορικών φαινομένων. Ο Κομμουνισμός αρνείται την ελευθερίαν του πνεύματος και καταργεί την ανεξαρτησία της Σκέψης. Θεωρεί σαν μοναδικό παράγοντα στην ιστορία των λαών τον οικονομικό και διακυρήττει πως ότι δημιουργήθηκε κάτω από ωρισμένους όρους παύει να είναι ωραίο.



Έτσι κατά τον Νίκο Ζαχαριάδη ο Παρθενώνας έχει χάσει την καλλιτεχνική του αξία γιατί δημιουργήθηκε σε μια εποχή που η Αθήνα στηριζόταν στην εκμετάλλευση των δούλων. Και είναι κάτω από τον ίδιο φακόν που κρίνουν οι Κομμουνιστάι όταν μορωλογούν ισχυριζόμενοι ότι το υπέροχον και μεγαλειώδες εκείνο αίσθημα που υπεκίνει και ενέπνεε τους Έλληνες τιτανομάχους εις έργα απαραμίλλου αυτοθυσίας κατά το 21 ήτο το κοινωνικόν αίσθημα.

Ρίχνεται όμως εις την λήθην η θλιβερά αυτή σελίς και ελπίζομεν ότι η άνανδρος επίθεσις κατά της Ελλάδος εκ μέρους των Ιταλών θα τους συνετίση. Τουναντίον, τόσον οι εκεί πράκτορες όσον και οι εδώ υποπράκτορες τορπιλίζουν κατά τον πλέον άνανδρον τρόπον τον υπέροχον αγώνα της αντιστάσεως κατά του επιδρομέως. Είναι πασίγνωστον το δεύτερον γράμμα του Ζαχαριάδη.

Ακολουθεί η τριπλή κατοχή. Οι πράκτορες της Μόσχας δεν σκέπτονται την Ελλάδα. Μοναδική των σκέψις είναι πώς να κατορθώσουν να επωφεληθούν της καταστάσεως δια την επιτυχίαν των υπούλων σκοπών των υπονομεύοντας την ίδια την της φυλής.

Αλλ' ας αφίσωμεν τους Κομμουνιστάς και ας έλθωμεν εις τους εδώ ομοϊδεάτας των. Κατά τον μάστρο Γιάννην και τα κοπέλια του, λέει μια παροιμία, και τα εδώ τσιράκια δεν ήτο δυνατόν να έχουν διαφορετικόν τρόπον πράξεως και ενεργείας.

Επεκάθησαν λοιπόν πάνω στον τράχηλον μιας μεγάλης μερίδος της εργατικής μάζας που πίστευσε τες ψευδοπροφητείες των και οραματίσθηκε μια ταχυδακτυλουργική αλλαγή της κοινωνίας και τους μετέβαλαν εις αληθινά ρομπότ έτοιμα να δεχθούν τας πλέον μικράς διαταγάς και επιθυμίας των τάζοντάς τους λαγούς και πετραχήλια. Και μεθυσμένοι από την εύκολη νίκη των πως ο λαός τρώει κουτόχορτο και πως ήταν δυνατό να παρασυρθή ολόκληρος στα δύνκτια των. Ντύθηκαν λοιπόν οι λύκοι στην προβιά του προβάτου για να μπου σαν αθώα αρνάκια μέσα στην κλυδωνιζομένην Κυπριακήν Κιβωτόν, στην Αρχιεπισκοπή μέσα.

Κι' αφέθησαν κάτω από τον μανδύα της μετανοούσης μαγδαληνής να σπορίσουν τα δάκρυά των για την προηγούμενη προδοτική στάση των και να υποσχεθούν την βοήθειάν των στην Εθνική μας προσπάθεια. Δυστυχώς όμως ήσαν προδοτικάί αι μετάνειαι των και κίβδηλα νομίσματα αι υποσχέσεις των.

Πώς λοιπόν να εμπιστευθώμεν εις αυτούς τας τύχας μας δια ότι ιερώτερον έχομεν.

Ρίχνουν ύστερα το σύνθημα της Εθνικής Ενότητος με σκοπόν να εκμεταλευτούν τα αγνά αισθήματα του λαού χάριν κομματικών συμφερόντων διότι ήσαν εκ των προτέρω βέβαιοι ότι εκείνοι που τους πολεμούσαν γιατί έμαθαν τα ύπουλα σχέδια των δεν ήταν δυνατόν να δεχθούν καμιάν συνεργασίαν. Και τους έρχεται άλος μπάτσος. Πιο δυνατός πιο επίσημος. Το ανακοινωθέν του Συμβουλίου Εθναρχίας στο οποίο διακυρήτεται πως ο λαός είναι ενωμένος γύρω από το Εθνικό του ζήτημα.

Υπάρχει κύριοι η Εθνική Ενότης. Χύθηκε αίμα έχυσε αίμα ενωμένος ο λαός το 31 και έκλαψε και πάλι ενωμένος τους



εξόριστους Μητροπολίτες και πολιτικούς του. Κρίμας που δεν ήρθαν ενωρίτερον οι Κομμουνισταί για να ενώσουν τον λαόν.

Αλλά όταν καθλώθησαν εις τον λίβανον μεταχειρίσθησαν το έσχατον εις χείρας τον μέσον. Έστρεψαν τα όπλα κατά της μητρός Ελλάδος. Είναι νωπίον ακόμη το αίμα του Δεκεμβρίου. Και μας διδάσκει πολλά. Ο νέος Κάϊν δεν μετενόησε δεν μετανοεί. Το αίμα του αδελφού του δεν τον βασανίζει δεν τον συγκινεί. Τουναντίον ραδιουργεί να παραδώση εις τους ασπονδότερους εχθρούς της Ελλάδος τα καλύτερα της εδάφη και μαζί με αυτά εκατοντάδας αδελφοί ουρλιάζουν οι βουλγαρικές ύαινες στες Μακεδονικές λαγκαδιές. Όχι ακούεται από παντού της Ελληνικής γης. Όλοι οι Έλληνες αγανακτούν. Μόνον μερικοί σιωπούν. Παρακολουθήστε τους και φρίξετε, οι Βούλγαροι αντί να χώσουν το κεφάλι στα χέρια γιατί όταν η Ελλάς πολεμούσε το Γερμανό, αυτοί του ετοιμάζαν τα γεφύρια για να περάση πιο πολύ στρατό, έχουν τη θρασύτητα να απαιτούν την γη που ποτίστηκε απ' άκρη σ' άκρη με το τιμημένο αίμα του στρατού μας. Και γιατί αυτή η θρασύτης. Δεξιά αριστερά και βόρεια στέκονται οι Σλαύοι, θερμοί συνήγοροι των προς νότον οι Έλληνες Κομμουνισταί. Οι Βούλγαροι γι' αυτούς είναι αδέρφια. Τι κι' αν ζητούν την Θράκη και τη Θεσσαλονίκη Μικροπράματα. Κρίμας στον Μίκη Ζέζα, τον ηρωικό Μελά, που πέθανε στο άνθος της ηλικίας του πολεμώντας τους Βούλγαρους Κομιτατζήδες. Μα όχι κρίμας αίσχος σ' αυτό, φωνάζουν οι Έλληνες Κομμουνισταί. Και μίας και δεν είναι ζωντανός για να τους ακούση πηγαίνουν και ασχημονούν πάνω από τον τάφο του ίσως τους ακούση νεκρός. Και πράγματι τους ακούη ο Ελληνικός λαός και ορκίζεται στη μνήμη του γενναίου παληκαριού πως οι θυσίες του δεν πήγαν στα χαμένα και πως όλοι οι Έλληνες είναι έτοιμοι να πέσουν επί των επάλξεων νεκροί παρά να δουν την Μακεδονία Βουλγαρική. Ιδού λοιπόν κύριοι γυμνοί ενώπιόν σας οι προδόται Κομμουνισταί, οι οποίοι επώλησαν τον αδελφόν τους Ιακώβ εις τους ξένους αφού τους εγύμνωσαν από τα ενδύματά των, τα οποία εβούτηξαν κατόπιν εις το ίδιο των το αίμα για να λεν στη Μάνα των πως τους ξέσχισαν τα θηρία. Και πράγματι τι τραγωδεία, τους ξέσχισαν τα θηρία, τ' αδέρφια τους.

Εν τω μεταξύ οι εδώ σύντροφοι εξακολουθούν να χύνουν κρουνούς δακρύων γύρω από το τροπάριον της Εθνικής Ενότητας. Αρκούν όμως κύριοι τα κροκοδείλια δάκρυα, ξεχύνονται ανά τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος εκ μέρους κωμικών ανθρώπων οι οποίοι ανεκάλυψαν το σωσίβιον της Εθνικής Ενότητας για να διελάσουν διά μέσου των αρραγών Συμπληγάδων τας οποίας ανύψωσε πανύψηλες και τρομερές ο λαός εδραιωμένες πάνω στες αδαμάντινες Φυλετικές και ιστορικές παραδόσεις του για να συμπτίξη μέχρι αποσυγκολλησεως τα γνωστά διεθνιστικά μαλάκια τα οποία έσπειραν τον σπόρον της Εθνικής



διαίρεσως με τα διεθνιστικά των κυρήγματα για να έρχονται την τελευταίαν στιγμήν σαν κωμικοί τσαρλατάνοι να υποδυθούν τον ρόλον του προμαχώνος της Εθνικής μας ενότητος απλώς και μόνον για να διευρύνουν το χάσμα που ήνοιξαν και να μας δώσουν νέα απτά σημεία της υπουλότητος των μέσων που μετέρχονται για να παραπλανήσουν τον λαόν.

Εύπνησε όμως ο λαός. Εύπνησε και δεν πιστεύει τα παραμύθια των γιατί θυμάται ακόμα πως όταν εμείς τραγουδούσαμε το Κοροΐδο Μουσολίνι, αυτοί τραγουδούσαν το Παγγέρα Ρώσα και το

Δεν ξεχνά ο λαός πως όταν τα παιδιά της Ελλάδος πολεμούσαν μέσα στα χιόνια αυτοί δεν έδιδαν εικοσάρα γιατί ο πόλεμος ήταν Ιμπεριαλιστικός.

Έλληνες της Πόλεως του Ευαγόρα. Ιδοῦ ενώπιόν σας οι πατριάρχαι της Κομμούνας. Είναι αυτοί που ζητούν την τίμιαν φήφον σας. Είναι αυτοί που πριν τρία χρόνια σας έταξαν εργατικές πολυκατοικίες μέριμνας διά την μόρφωση των παιδιών σας, ίδρυσιν νυκτερινής σχολής, νοσοκομείου κλπ. Που είναι όλα αυτά.

Σ' ένα φυλλάδιο που κυκλοφόρησαν τελευταία λεν πως έκαμεν την αρχήν. Και επαναπαύονται παρήγορούμενοι ότι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Καμαρώστε τους. Σε τρία χρόνια έκαμαν την αρχήν.

Έλληνες. Το παρελθόν των εγγυάται το μέλλον των και αι προδοτικαί και υστερόβουλοι πράξεις της Κομμούνας κατά το παρελθόν είναι η σφραγίς των ενεργειών της διά το μέλλον.

Ήδη θέτουν τας βάσεις διά το μέλλον. Νοιώθοντας πόσο επηρεάζεται η νεολαία μας ίδρυσαν την ΑΟΝ. Δικαίωμά των. Μα η οργάνωση πρέπει να είναι οργάνωση νέων. Όχι να παίρνουν τα μικρά παιδάκια για να τα εμποτίσουν με τα απαίσιά των κυρήγματα.

Είναι έγκλημα κύριοι αυτό. Έγκλημα της χειρίστης μορφής διότι δηλητηριάζετε εύκολα η αγνή ψυχή του ανήξερου παιδιού και το κάμνει ένα ηθικόν ερείπιον καταπτώσεως ανάξιον να ανέλθη εις ύψη ηθικής ανωτερότητος άνευ της οποίας ο άνθρωπος δεν διαφέρει καθόλου από το κτήνος των αγρίων παθών και των ταπεινών ενστίκτων. Ανατριχιάστε μπροστά στον προδοτικό εκφυλισμό γιατί είναι αργά και ο χρόνος επείγει για τη σωτηρία της φυλής. Τα νεαρά βλαστάρια που θα αποτελέσουν τα αυριανά στελέχη της Κοινωνίας μετατρέπονται στα χέρια των επιτηδειών αυτών εις αληθινούς γεννιτσάρους των Ρώσων έτοιμους να σηκώσουν αδελφοκτόνο το μαχαίρι ενάντια στ' αδέρφια των και την Πατρίδα, χωρίς να τόχουν τίποτε ύστερα να το τείνουν συναδελφικά προς τους αδελφούς Βουλγάρους και την Ελληνική Νεολαία.



Εύπνα από τον λήθαργο της αδιαφορίας. Εύπνα κι' ανώσου παληκάρι. Παιδιά των γελαστών ακρογιαλιών της πόλης του Ευαγόρα,

Κάντε να νοιώσει μέσ τα κατάβαθα της ψυχής σας ο παλμός της δικής μας ιδεολογίας γύρω από την οποία δώσαμε όρκο.

Χτίσε πανώριο μες την ψυχή σου το λαμπερό οικοδόμημα μιας καλύτερης κοινωνίας μέσα σε μια καλύτερη Ελλάδα.

Οι κρωγμές των κοράκων ας μη σε πτοούν. Μονάχα εκεί που αναδίδη η πτωμαΐνη των νεκρών ακούονται.

Στην ύπουλή των επίθεση ρίξε κατάμουτρα τη δική σου γιγάντια αντεπίθεση. Πλάσε αναρίθμητα τα τάγματα της οργής σου κι ας είναι ο δρόμος σου θύελλα.

Στάσου περήφανη πάνω από την Ελλάδα (κι αρρενωπή) που δέχεται την προσβλητική των επίθεση καισφίγγοντας το γρόθο σου πνίγοντας το λυγμό σου κάνε ν' ανθίση τ' αχάριστο γέλιο στα θολά μάτια της. Παραπλανημένα παιδιά της Πατρίδας στρέψτε τα μάτια στην Μάνα σας κι' ακούστε ποιος ξέρει, ίσως την ύστερή της φωνή.

Έλληνες. Σήμερα δεν ψηφίζεται πρόσωπα. Ψηφίζεται την Ελλάδα. Η αδιαφορία είναι εγκληματική. Κάθε ψήφος που χάνεται άδικα είναι και μια μαχαιριά που ανοίγει νέες πληγές ποιο βαθειές δίπλα σ' εκείνες των Ιταλών των Γερμανών των Βουλγάρων των Αλβανών και των Ελλήνων Κομμουνιστών. Βάλτε το χέρι στην Ελληνική σας καρδιά κι' ακούστε τη φωνή της συνειδήσής σας. Ακούστε τη φωνή της Ελλάδας. Νοιώστε τη στερνή της κραυγή κι αφίστε ν' αντιλαλήσουν μέσα σας αι παιάνες των νέων Τυρταίων.

Μαυρίστε αυτούς που ύπουλα ρίχνουν την τορπίλη κάτω από τα πόδια σας ενάντια στην Εθνική μας υπόθεση. Μαυρίστε το παράξενο μίγμα των ενώσεων, των τσακκαλιών και των λύκων, κι' ασπρίστε την τιμημένη Εθν.-Λαϊκή μας παράταξη.