

14

Από τη στιγμή που ένας κριτής μου θα μου πει ότι ένα μου ποίημα είναι θαυμάσιο και δεν θυμίζει τίποτα προηγούμενο αμέσως θα υποφιασθώ ή ότι εγώ δεν αξίζω ή ότι ο κριτής μου δεν αξίζει.

Κ. Παλαμάς

Ο Χριστιανισμός κατέστρεψε αυτοκράτορας, αλλ' έσωσε λαούς.

Μυσσέ.

Η μόδα είναι τύρρανος από τον οποίον τίποτε δεν μας ελευθερώνει. Πρέπει να συμβιβασθώμεθα με τις ιδιοτροπίες της. Αλλ' όσον και αν αναγκάζεται να υπακούει τους τρελλούς της νόμους, ο φρόνιμος ποτέ δεν θα είναι ο πρώτος εις το να τους ακολουθήσει ούτε ο τελευταίος εις το να τους αρνηθεί.

Πασκάλ.

Επί Ιουστινιανού η Α. Σοφία είχε χιλίους κληρικούς. Η Νεαρά του Ηρακλείου βασιλεύοντος τον Η' αιώνα ορίζει. Πρεσβυτέρους 80, Διακόνους 150, Διακονίσσας 40, υποδιακόνους 70, Αναγνώστας 160, Ψάλτους 25, Θυρωρούς 75 - ήτοι εν όλω 600. Ο αριθμός ηλαττώνετο κατά τα τελευταία έτη της Β. Αυτοκρατορίας ότι τα εισοδήματα του Ναού μόλις επήρκουν διά την φωταφία.

Παρηγορού με τον λογισμόν ότι όλων ημών η ζωή δεν είναι άλλο πλην ποτήριον συγκερασμένον από λυπηρά και χαρμόσυνα και η σύγκρασις αύτη είναι έργον της Θείας Προνοίας, διά να μη αηδιάζωμεν από το μέλι των χαρμοσύνων, μηδέ να αγανακτώμεν από την πικρίαν των λυπηρών, αλλά να κρατώμεθα πάντοτε εις το μέσον, το οποίον διακρίνει τους αληθείς άνδρας από τους κοινούς ανθρώπους.

Το πρώτον έργον του θέλοντος να πείση, είναι να λαλεί σαφείς, ήγουν εις τρόπον ώστε να καταλαμβάνει από εκείνους προς τους οποίους λαλεί.

Η αρετή είναι πράγμα εθιστόν, και αποκτάται, ως όλα τα αποκτώμενα, από μακράν συνήθειαν, ήτις καταντά εις έξιν και σχεδόν εις δευτέραν φύσιν. Το ήθος τούτο πρέπει να αρχίσει από νηπιακήν ηλικίαν. Καθώς, όστις συνηθίσει παιδιόθεν τον βρωμισμένον ταμβάκον κρίνει την στέρησιν του μεγάλην δυστυχίαν, απaráλακτα και όστις συνηθίσει από μικρού να χαίρει εις τα δίκαια και να αγανακτεί εις τα άδικα, την αυτήν έξιν και συνήθειαν να έχει και όταν φθάσει εις ανδρικήν ηλικίαν.

Η ανυπομονησία χαλάει κάποτε τις δουλειές. Αλλά και η απάθεια δεν κάνει δουλειές.

Μία δυσάρεστη αλήθεια είναι καλύτερη από μια ευχάριστην κολακείαν.

Καταπίπτει ο αλτρουϊσμός όταν δέχεται κανείς συγχαρητήρια· πραγματικός αλτρουϊστής είναι το δελφίνι, που παίρνει τον πνιγόμενον άνθρωπον εις την ράχιν του και, άμα τον εξασφαλίσει εις την παραλίαν, βουτά στα νερά και χάνεται.

Ηρώτησεν ο Θεός ένα παπουτσή τι ατελείας φρονεί ότι έχει ο άνθρωπος και ο παπουτσή απεκρίθη: "δυο πόδια που τούδωσες, μεγαλοδύναμε τα βρίσκω πολύ ολίγα".

Χρόνου φείδου

- | | |
|---|---|
| 1 Όσοι τον καιρόν ξοδεύουν και το μέλλον δεν μετρούν, στα χαμένα τον γυρεύουν σαν και πρώτα να τον βρουν. | 2 Επειδή φτερά βαστάει, φεύγει, τρέχει σα νερό, κι' όποιος δεν τον κυνηγάει, χάνει πάντα τον τορό= τα ίχνη. |
|---|---|

Μη αναβάλλεις δι' αύριον
ότι μπορείς να κάμεις σήμερα.

Το σταμνί της ζωής

- | | |
|---|---|
| 1 Όποιος θέλει να γεμίσει της ζωής του το σταμνί απ' της ευτυχίας την βρύση πρέπει νάχ' υπομονή. | 3 Κι' όταν το γεμίσει ακόμα, τρόμος πως θα το κρατεί γιατί του σταμνιού το στόμα είν' απίστευτα πλατύ. |
| 2 Γιατί η βρύση μόλις στάζει κι' ο μονάχος της κρουνός είν' ανάστροφος και φράζει, κι' είν' απίστευτα στενός. | 4 Κι' έτσι, πριν να το προφτάσει, μόλις γείρει το σταμνί, όλο μονομιάς θ' αδειάσει ως τη στάλα τη στερνή. |

Πάντα προδίδεται η ψυχή εκείνων που μελετούν κακά.
Φίλος μονάχα με τα λόγια δεν αξίζει.

Η Ελπίδα είναι η μεγάλη πλανεύτρα, η οποία γεννά πόθους ανόητους και ξεγελά πολλούς χωρίς να το καταλάβει κανένας.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητον ότι ο άνθρωπος περικλείει μέσα του μιαν τεραστίαν δύναμιν, το πνεύμα.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητον ότι το πνεύμα αυτό είναι εκείνο που υπεκείνει και ενέπνεε ένα Σωκράτη ένα Βούδαν, ένα Πλάτωνα, ένα Χριστόν και όλας τας μεγάλας διανοίας.

Αλλά το πνεύμα αυτό, η δύναμις είναι καλύτερα να πούμε μένει εις τους περισσότερους ανεκμετάλλευτος. Είναι η βενζίνη ήτις χρειάζεται τον σπινθήρα διά να ανάφει. Και ο σπινθήρ αυτός είναι η γνώσις της δυνάμεως.

Ας του δώσωμεν το σπινθήρα για να ανάφει.
Και τότε θα μεγαλουργήσωμεν.

Κυριάκος
28/5/45