

Ομιλία μου στην Επίσημη Παρουσία των Ανωμάτων του Κυριάκου
Μάτση στην Αίθουσα Τηλετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου
Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου ώρα 7:30 μμ. Προβόλες ο Πρύτανης
του Παν/μίου κ. Αντώνης Τραυαλέλης

Κύριε Πρύτανη
Κυρίες Γενιμέ Πρόξενη και Μύπρου
Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι

Αγαπητοί κύπριοι φοιτητές του Παν/μίου Θεσ/νίκης

Αγαπητοί φίλοι, συμφοιτητές και συναγωνιστές του ήρωα Κυριάκου Μάτση.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση υποδεχόμεθα σήμερα την παρουσίαση του λευκώματος του αγαπημένου μας φίλου και συμφοιτητού Κυριάκου Μάτση και συγχαίρουμε τον κ. Δημήτριο Ταλιαδώρο, κύπριο μεταπτυχιακό φοιτητή του Παν/μίου μας, και την Φοιτητική Οργάνωση των Κυπρίων "Πρωτοπορία" για την πρωτοβουλία και φροντίδα της συλλογής του υλικού για την ωραία έκδοση που περιγράφει και τιμά τον πατριώτη, αγωνιστή και ήρωα Κυριάκο Μάτση.

Είναι φαίνεται στη μοίρα του Ελληνισμού να δίνει τα καλλίτερα του παιδιά για να μπορεί να διατηρεί δια μέσω των αιώνων την παράδοση και τις αρετές της φυλής, την Ελληνική γλώσσα, την Ορθοδοξία και την Ελευθερία του Έθνους. Και φυσικά κάθε τιμή ανήκει σ' αυτούς τους νέους που στην ακμή της νιότης τους δίνουν την ζωή τους για τα ιδανικά της ελευθερίας γράφοντας ο καθένας τους την δική του ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία των ηρώων του Έθνους μας.

Τώρα στο πάνθεο των ηρώων έχει προστεθεί και ο Κυριάκος Μάτσης ο Κύπριος αδελφός μας που σκοτώθηκε στο Δίκωμο της Κύπρου στις 19 Νοεμβρίου 1958 και που σήμερα ύστερα από σαράντα ολόκληρα χρόνια η μνήμη του διατηρείται ολοζώντανη σ' όλους όσους τον εγνώρισαν.

Ο Κυριάκος Μάτσης δεν ήταν ο συνηθισμένος φοιτητής που ενδιαφέρεται μόνο για τα μαθήματα που παρακολουθεί. Ο Κυριάκος ήταν ο αγνός πατριώτης και ιδεολόγος φοιτητής που στέναζε για την σκλαβωμένη Κύπρο και αγωνιζόταν για την λευτεριά της από τον Αγγλικό ζυγό.

Ήταν το Κυπριωτόπουλο που τα ενδιαφέροντα του αγκάλιαζαν όλο τον Ελληνισμό. Ήταν ο Κύπριος που γνώριζε ιστορία, διάβαζε λογοτεχνία και ποίηση, σχολίαζε την πολιτική κατάσταση και που πρώτος έτρεχε στις φοιτητικές εξορμήσεις του Παν/μίου. Πάντα πρώτος σε κάθε εθνικό προσκλητήριο της Ελλάδος και Κύπρου.

Ο Κυριάκος δεν ξεχώριζε την Κύπρο από τον Εθνικό κορμό, την Ελλάδα. Για

τον Κυριάκο όλοι είμαστε "ρωμιόί". Και σαν "ρωμιός" με τους φλογερούς λόγους του έκανε ενωρίς το κυπριακό πρόβλημα γνωστό στη θεσ/νίκη και την Βόρειο Ελλάδα. Ως άνθρωπος ήταν σεμνός, απλός, γεμάτος ιδανικά. Με τον ήπιο χαρακτήρα του, την μόρφωση και την καλωσύνη της Ψυχής του απέκτησε πολλούς φίλους στο Πανεπιστήμιο και κέρδισε την συμπάθεια και εκτίμηση των καθηγητών του, των συμφοιτητών του και όλων των ανθρώπων που τον ε γνώρισαν.

Με το άγγελμα του ηρωϊκού του θανάτου εμείς οι φίλοι του, που στενά συνδεθήκαμε μαζί του όταν φοιτούσαμε στη Γεωπονική Σχολή, χάσαμε τον πιο αγνό και ειλικρινή φίλο μας και η Κύπρος ένα από τα καλλίτερα παιδιά της, που αν ζούσε σήμερα ίσως η κατάσταση της Κύπρου θα ήταν διαφορετική.

Φέτος στις 19 Νοεμβρίου τιμώντας την μνήμη του μια ομάδα φίλων του πήγαμε στο Μνημόσυνο του Κυριάκου που έγινε στο Παλαιχώρι της Λευκωσίας, όπου είναι και το πατρικό του σπίτι. Όλες οι Αρχές της Κύπρου, ο Στρατός και οι κάτοικοι του χωριού μαζί με τους δικούς του τίμησαν τον ήρωα όπως άρμοζε. Ο ηλικιωμένος πατέρας του παρών στην εκκλησία καθώς και ο βουλευτής αδελφός του που στη συνέχεια οι δυό τους μας ξενάγησαν στο πατρικό τους.

Είδαμε τον γέροντα Πατέρα Μάτση να κρατά τον πόνο του και να μας λέει "είμαι περήφανος για τον Κυριάκο". Τότε μονο κατάλαβα ποιός γαλούχησε τον Κυριάκο με τόσα υψηλά ιδανικά. Ο ήρωας Κυριάκος Μάτσης θα είναι πάντα πρότυπο ανθρώπου, επιστήμονος και πατριώτου για τους επερχομένους. Άλλωστε και η έκδοση του λευκώματος του Κυριάκου Μάτση από τους νεώτερους Κυπρίους φοιτητάς αποδεικνύει ότι οι αδελφοί μας Κύπριοι γνωρίζουν να τιμούν τους ήρωες τους.

13-12-1989

Ε. Πανέρας.

Καθηγητής

Α.Π.Θ.