

2010

## **Στον Κυριάκο Μάτση** **από το Παλαιχώρι**

*Ανδρούλλα Αναστασίου*  
*Νοέμβριος, 2010.*

**Ου περί χρημάτων τον αγώναν ποιούμεθα .....**

**έγινε άσμα.**

**Αλλά περί αρετής .....**

**έγινεν ύμνος**

**Ύμνος για να δοξάζονται  
ήρωες σαν κι ' εσένα  
που ο πλούτος και τα χρήματα  
ήταν για σένα ξένα.**

**Μάτση Κυριάκο μας  
γενναίο παλληκάρι  
που έγινες της Κύπρου μας  
τιμή της και καμάρι.**

**Ήταν τα βάσανα πολλά  
για να τους μαρτυρήσεις  
όμως ποτέ δε σκέφτηκες  
εσύ για να λυγίσεις.**

**Έπεσες εις το Δίκωμο  
με λεβεντιά και χάρη  
φωνάζοντας «μολών λαβέ»  
γενναίο παλληκάρι**

**Δεν δίστασες, δεν έσκυψες  
μπροστά εις τον εχθρό μας  
και σαν Λεωνίδα δεύτερος  
τίμησες το χωριό μας.**

**Απέδειξες περιτράνα  
τι πά να πει αγώνας  
αγώνας για τη λεφτεριά  
και λεύτερη πατρίδα  
που οι Άγγλοι δεν το πίστευαν  
ποτέ τους δεν το είδαν.**

Απέρριψες τα χρήματα  
τσαλάκωσες τον Χάρτινγ  
που σ' άκουγε και σ' έβλεπε  
με θαυμασμό και άχτι.

Σε κοίταζε κατάμματα  
και να δεχθείς ποθούσε  
να καταδώσεις το Διγενή  
και να του πεις λιμέρια.

Λιμέρια και αντάρτικα  
στης Πιτσιλιάς τα όρη  
στου Πενταδάκτυλου ψηλά  
και στης Σολιάς την αγκαλιά  
και συ του είπες ΟΧΙ.

Δεν πίστευε τι έβλεπε  
δεν πίστευε στ' αυτιά του  
και της γροθιάς σου η ηχώ  
και της ματιάς η σπίθα  
σαν λόγχης μαχαιριά  
του χάραξαν τα στήθια.

Δεν ήξερε ο άμοιρος  
ποιος είσαι Κυριάκο  
δεν ήξερε πως ένοιωθες  
της αγροτιάς το πάθος.

Το πάθος για το δίκαιο  
και για τη ρωμιοσύνη  
που η μάνα γη και μάνα σου  
σου χάρισαν, σαν άσβεστη λαμπάδα.

Και τη λαμπάδα ύψωσες  
χωρίς ποτέ να σβήσει  
κ' η φλόγα της εθέριεψε  
και έφτασε στα ύψη.

Και στου Δικώμου τη μεριά  
από το Παλαιχώρι,  
διάβηκες λόφους και βουνά  
ξεπέρασες το χάρο  
και με χαμόγελο γλυκό  
έλα του είπες σε καρτερώ

δεν σε φοβάμαι είμαι δω  
έτοιμος να θυσιαστώ  
για τον ιερό μας το σκοπό  
λεύτερος είς τον ουρανό.

Και εκεί ψηλά σαν βρίσκομαι  
σιμά στην Παναγιά μας,  
πάλιν θα αγωνίζομαι  
για την ελευθεριά μας.

Κ' οι προσευχές όλων εσάς  
όπου ποτέ δεν είδα  
θα είναι νάμα στο Θεό  
για τη γλυκειά πατρίδα.

Για τη γλυκειά πατρίδα μας  
και για το Παλαιχώρι  
που ο πόθος και το όνειρο  
για λεύτερη πατρίδα  
έθρεψε ήρωες που ζούν  
πάντα στην ιστορία.