

Ο ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

θα πάρω το ντουφέκι μου
θ'αδράξω το σπαθί μου
να πάω να βρω την κλεφτουριά
ν'αναπαυτεί η ψυχή μου.

Φωτιά να βάλουμε παντού
εις του εχθρού τα στέκια
ν'αντιλαλήσουν, ν'ακουστούν,
του κλέφτη τα ντουφέκια.

Na δρασκελίω τα βουνά,
τους βράχους τες σχισμάδες,
να δω τες όμορφες πλαγιές,
να βρω τες ανεράδες.

θα φύγω μάνα και μη κλαίς
μον'δωσ'μου την ευχή σου
τη λευτεριά μας στο Νησί
να φέρει το παιδί σου.

Κι'αν τύχει και καταχαθώ
στους βάτους τα αγκάθια,
τότες εγώ θε να διαβώ
στα λαμπερά παλάτια.

Φόβος και τρόμος έγινες
σε τρέμανε οι οχτροί σου,
στο διάβα σου στο πρόσταγμα
στην τρομερή φωνή σου.

Κι'αντριωμένα πρόσταζες,
τους 'Αγγλους να κτυπάνε,
τους δέσμλους της λευτεριάς,
τα κάγκελα να σπάνε.

Και σπάζανε τα κάγκελα,
λιώναν οι αλυσίδες
κι'η λευτεριά ξεπρόβαλλε
μέσα απ'τες θυσίες.

Οι τύρρανοι λυσάξανε
ψάχνουνε να τον βρούνε,
τον πρόμαχο της λευτεριάς,
για να συναντηθούνε.

Οι 'Αγγλοι ερευνούσανε,
αυλάκι προς αυλάκι,
και σύ τότε κατέληξες
στου Διάκου το κονάκι.

Τη σπηλιά σου εζώσανε
και πρόσταζαν γελώντας,
όλοι τους να παραδοθούν,
τα χέρια τους υψώντας.

Ο Μάτσης τότε πρόσταξε
τους άλλους για να βγούνε
και έξω απ'το κρυσφήγετο
να παρακολουθούνε.

Δυνατά οι 'Αγγλοι φώναξαν,
ξανά περιλώντας,
κι'αυτός τότε απάντησε,
θα βγώ πυροβολώντας.

Κι'αυτοί ανατινάξαν
με νάρκη τη σπηλιά σου,
στα αιθέρια πάνω πήδηξε,
στα αιώνια η θωριά σου.

Στα ουράνια ψηλά πήδησες,
στα μαρμαρένια αλώνια,
ποτίζοντας δασεύοντας,
της λευτεράς τα κλώνια.

Κι'από ψηλά αγναντεύοντας,
διαταγές μας δίνεις,
κανένας σας αδέλφια μου,
ριψάσπιδας να γίνει.

Ψηλά τα μέτωπα παιδιά,
θέλω εγώ να βλέπω,
στου Πενταδάκτυλου την κορφή
ελεύθερος να στέκω.

Το λέν πουλιά της Πιτσιλιάς,
κι'αηδόνια του Ολύμπου,
που τάσκιαζε η παγωνιά
κι'ανατριχίλα φόβου.

Το λένε κτύποι και βροντές,
το λένε κι'καμπάνες,
το λένε κι'χαρούμενες,
οι μαυροφόρες μάνες.

Το λένε τα αδέλφια μας,
το λένε τα παιδιά μας,
ψηλά τα μέτωπα ψηλά,
προστάζει η Παναγιά μας.

30/10/1994

Αφιερωμένο στη ιερά μνήμη της υπερόχου θυσίας
σου μεγάλου ήρωα του ανεξουθερωτικού αγώνα
της ΕΟΚΑ 1955-59. του γενναίου των γενναίων
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ.

Α. Μαγνήτης

Μετα εικόνας
ΑΝΑΡΕΑΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ

Τηλ. 338552