

24/4/2015

Από την ΚΟΜΗ ΤΩ  
ΣΩΝΤΑ.

ΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ  
ΚΥΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ  
ΜΑΤΣΗ  
ΕΦΑΙΔΕ 3  
(ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΑ)

~~\_\_\_\_\_~~

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΡΧΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ

### Στην ηρωική νεολαία της Κύπρου

Σε σας η καρδιά και ο νους μας πετά,  
σε σας, του λαού την ελπίδα,  
που το αίμα, τα νιάτα σας δώσατε,  
ιερή προσφορά στην πατρίδα !

Λεβεντονιοί ! Που με το όπλο στο χέρι  
στην ένδοξη μάχη επέσατε και σας πήρεν ο Χάρος,  
την ψυχή μας φλογίζετε, την καρδιά μας φωτίζετε,  
σαν ανέσπερος φάρος !

Στης φυλής τον υπέροχο νόμο πιστοί  
και σε τούτη τη γής λευτεριάς πρωτοπόροι !  
Γονατίζουμε όλοι εμπρός εις την μνήμη σας,  
Μούσκο, Λένα, Δράκο, Μάτση, Γρηγόρη !

Σε σας η καρδιά και ο νους μας πετά,  
σε σας, που το αίμα σας θέριασε του λαού την ελπίδα,  
σε σας, που τα νιάτα σας δώσατε,  
ιερή προσφορά στην πατρίδα !

Σε σκοτεινές φυλακές, οι δυνάστες έσπησαν αγχόνες,  
να δαμάσουν τους άλλους, με σκληρό, με πικρό Γολγοθά!  
Μα ορθοί, υπερήφανοι, αδούλωτοι εκείνοι  
αντικρύζουν τον θάνατο. Η λευτεριά τους μεθά.

Καραολής, Ζάκος, Δημητρίου, Πατάτσος,  
Παλληκαρίδης και άλλοι λεβέντες μαζί  
πεθαίνουν αντρίκια και δίνουν θυσίας παράδειγμα,  
που αιώνια στις καρδιές των ανθρώπων θα ζή.

Σε αυτούς η καρδιά και ο νους μας πετά,  
τους αντρειωμένους, του λαού την ελπίδα,  
που το αίμα, τα νιάτα τους δώσανε,  
ιερή προσφορά στην πατρίδα.

Χιλιάδες οι άλλοι της Κύπρου λεβέντες  
σε υγρές φυλακές και σκοτεινά κρατητήρια,  
υποφέρουν αδάμαστοι, υπομένουν αλύγιστοι  
των τυράννων φρικτά τα μαρτύρια !

Αψηφούν και γονιούς και αδέρφια και πόνο,  
της λευτεριάς τους φλογίζει μοναχά η λαχτάρα !  
Δεν τους τρομάζει, δεν τους λυγίζει,  
του πληρωμένου προδότη η κατάρα !

Σε αυτούς η καρδιά και ο νους μας πετά,  
τη νεολαία της Κύπρου, του λαού την ελπίδα,  
που το αίμα, τα νιάτα της έδωσε,  
ιερή προσφορά στην πατρίδα !

Λαμπρή 13 Απριλίου 1958

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΡΧΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ