

Βαρώσια 3 Μαΐου 1946.

Έφθασα καλά στο Βαρώσι και μρήκα όλους τους δικούς μας καλά. Μόνο ο αγ. Ανδρέας ο μικρός είναι λίγο άρρωστος και τον έχουν περιορισμένο στο στρώμα. Πάντως δεν είναι τίποτε το σοβαρόν και ελπίζουμε πως σύντομα θα γίνη καλά.

Σχετικά με την νεύκαν μόλις έφθασα τα κανόνισα. Μου έφεραν αρκετές δυσκολίες αλλά στο τέλος τους επίεσα και την φόρτωσαν, χθες φαντάζομαι πως πριν πάρετε το γράμμα μου θα έχετε πάρη την νεύκαν. Εν τοιαύτη περιπτώσει μου γράφεται δυο λόγια για να ξέρω. Τα αγώγια ως την Λευκωσίαν είναι κανονισμένα.

Με λύπη μας μανθάνομεν πως το χαλάζι σας έκαμε κάμποσες ζημιές που γίνανε γιατί νομίζω πως είναι μάλλον εξωγκομένα όσα ακούμεν για την Πιτσιλιά. Το βαρόμετρον εξακολουθεί να δείχνει τον ίδιο καιρό, αυτή δε την στιγμήν που σας γράφω ο καιρός στα χωριά δείχνει πολύ άσχημος, από ότι δε συμπεραίνομεν φαίνεται πως τους άρχισε πάλι. Στο Βαρώσι ο καιρός είναι θαυμάσιος.

Το ασκοτάβλιν και τα άλλα πράματα θα τα κανονίσω σε μιαν κόφαν και θα σας τα στείλω. Αν ως την Δευτέραν δεν βρω καμιάν ευκαιρίαν θα τα δηλώσω στο τραίνο και να το έχετε υπ' όφιν σας ως την Τρίτην, Τετάρτην να τα ζητήσετε.

Οι φωτογραφίες που βγάλαμεν είναι μάλλον πετυχεμένες. Θα σας στείλω μερικές όταν τελειώσουν όσες παρήγγειλα για δεύτερη εκτύπωση.

Με αγάπην και σεβασμόν

Κυριάκος.

Τον αιδ. Παπα Κυριάκο λέτε σας παρακαλώ ότι από ότι εξήτασα είναι πολύ δύσκολο να κάμη εδώ θεραπείαν γιατί θα του στοιχίση έγα σωρό. Ο γιατρός δεν μπορεί να μου πη αν πρέπει να ακουλουθήσῃ ορισμένη θεραπείαν αν δεν το δη.

Σχετικά με κάτι νήματα θα σας γράψω θετικά πράματα πιο ύστερα. Στο αγ. Γιώργο ετοιμάζω ένα πολύ χρήσιμο δώρον που μου ζήτησε.