

ΤΡ

Μάμμο, 25 Ια΄ 1982

Αγαπώμενε μου Γενναίε,

Αληθινή χαρά δοκίμασα με τα δύο-Σου γράμματα. Αν απο την αρχή είμασταν όλοι δραστήριοι όπως Εσύ τώρα, τα ΤΡ θα κυκλοφορούσαν πολύ πιο αποτελεσματικά. Εννοώ: το βιβλίο του Λυσσαρίδη. Και βέβαια, ο λόγος δεν είναι για τα ΤΡ, παρα για τον αγώνα. Αγωνιζόμαστε και ζοδεβούμε χρήματα όχι για να πετάμε τα πάντα στη θάλασσα.

Ποιος είναι ο Μαντζαράκης; Μήπως της ΕΔΕΚ;

Και τί θα κάνει ο Λυσσαρίδης για το βιβλίο-του, εφόσον άλλοι το διαχειρίζονται και αυτοί οι άλλοι, ορισμένοι επιτελείς, αδιαφορήσαν ωστόσο;

Τώρα αποφάσισα να κατεβω σύντομα στην Κύπρο. Για καμια δεκαρια μέρες μόνο. Τί θα προφτάσω να κάμω; Αραγε θα συναντηθούμε όλοι στη Λάρνακα;

Στη Λάρνακα φτάνω το Σάββατο, 4 του Δεκέμβρη, με το αεροπλάνο των Κυπριακών Γραμμών, που απο την Αθήνα απογειώνεται στις 16.50. Νομίζω θα μείνω εκεί. Ο Φοίβος, όπως πάντα, ταχτοποιεί τη διαμονή-μου. Ελπίζω όμως να ανεβω και στη Λεφκωσία μια και δυο φορές. Λογάριαζα μάλιστα να μιλήσω σε σχολείο με θέμα το γλωσσικό όπως παρουσιάζεται σήμερα. Προτιμώ να μιλήσω ή να κουβεντιάσω με τους εκπαιδευτικούς, να συζητήσω το θέμα μαζί-τους. Είναι ανάγκη να συνεχιστεί ο αγώνας για τη γλώσσα (τη σωστή Δημοτική). Εγγραφα σχετικά στον επιθεωρητή Ανδρ. Πολυδώρου, ίσως αυτός ενεργήσει για καμια συνάντηση με δάσκαλους.

Αφτα για την ώρα. Ελπίζω να συναντηθούμε γρήγορα, ίσως την Κυριακή 5 του Δεκ., αν κατεβεις στη Λάρνακα με τον Παννίκο.

Γράψε με γρήγορα
ο φίλος σου
Αμ

ANTONIS MYSTAKIDIS
Falkmansgatan 5 A IV
S-217 62 MALMO
Svea



Του Λεύμιου Ζαφειρίου
Λουκη Ακρίτα 6
(Πεδιαδου, διαμ. 411)
~~ΛΕΦΚΟΣΙΑ~~ Nicosia
Chypre

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου - Αρχείο

28.11.1982
ΔΕ-

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου - Αρχείο Λεύκου Ζαφειρίου