

### Υπάρχει!

**Κ**ΑΤΑΠΕΑΤΗΣ ήταν ο πρόεδρος της Κύπρου κ. Ν Κρανιδιώτης όταν πήρε τον λόγο στη Τοπωνυμική Διάσκεψη των Ηνωμένων Έθνών που ολοκληρώνει τώρα τις εργασίες της στην Αθήνα, με πληροφορεί συνάδελφος που τον άκουσε να μιλά « Έγγραφες πρόσθεσε στα Παρασκήνια, πως θα έπρεπε να διαβάσει τον κατάλογο των ονομάτων που έδωσαν οι Τουρκοί στα ελληνικά χωριά της κατεχόμενης Κύπρου. Έκανε, κάτι περισσότερο...»

Και μου απαρίθμησε τα συντηρητικά πραγματικά επιχειρήματα που παρέταξε ο κ. Πρόεδρος για να αποδείξει ότι ο Άτιτλος και σάν στρατός κατοχικός ενσκήπτει σαν ολετήρας κατά του πολιτισμού σ' όλες του τις μορφές.

Περιορίζομαι, στο έπισημα που έκανε την τουρκική αντιπροσωπεία να ούρλιάζει, τόσο που ο Πρόεδρος της Διάσκεψης ύπακουήθηκε να την πετάξει έξω από την αίθουσα:

— Η σύμβαση της Χάγης, είπε ο κ. Κρανιδιώτης, είναι σαφής. Δεν επιτρέπει την αποκατάσταση μίας νομίμου κυβερνήσεως από στρατεύματα κατοχής. Αλλά κι η σύμβαση να μην υπάρξει κι' ο Διεθνής Νόμος να είχε καταργηθεί, πως είναι δυνατόν ξένοι στρατιώτες να στήσουν με την παρουσία τους και την τρομοκρατία τους την ουσουρευμένη μέσα στους αιώνες πολιτιστική παράδοση ενός λαού.

Πως, αλήθεια; Χθές η τουρκική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε ότι δεν αναγνωρίζει στον κ. Κρανιδιώτη το δικαίωμα να μιλά για Ανεξαρτησία του συνόλου του Κυπριακού λαού.

Δεν χρειάζεται αναγνώριση αυτό το δικαίωμα. Υπάρχει!

Α. Δ.

### Έν χορώ

**Τ**ΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ το «Δεν πάω σπίτι μου απόψε...» έφυγαν από το γραφείο του κ. Στράτου βαουλευτές και δήμαρχοι της Αττικής προχθές. Αίτια τα τελευταία λόγια του κ. υπουργού στη συζήτηση που είχαν μαζί του.

Τού έζησαν — με βασικό «επιφομάχο» — στη συζήτηση το δήμαρχο Σπάτων κ. Δ. Μπότσαρη, να προτείνει την κατάργηση του νόμου 651 «Εκφράζει πιστά τη λαϊκή ρήση "πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι" αυτός ο νόμος κ. υπουργέ περί καταμήσεως αγροτεμαχίων και δομήσεως Αττικής, οφείλετε να τον καταργήσετε...». Και η απάντηση: «Κύριε Μπότσαρη, αν τον καταργήσω θα πάω μετά σπίτι μου και ούτε σεις θα το θέλατε αυτό...».

Α. Κ.

u  
"Ελευθεροτυπία"  
Τρίτη  
23 Απριλίου 1977

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου - Αρχείο Πάνου Κρανιδιώτη