

Για πρώτη φορά ο στρατηγός ΓΚΙΖΙΚΗΣ λύνει τη

ΠΩΣ ΣΩΘΗΚΕ

σιωπή του και ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ

Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ από τὰ δίχτυα τῶν συνωμοτῶν

Η πρώτη ύλη... κατέληξε...



Βαρουσάμαντη αποκλειστική συνομιλία του στρατηγού Γκιζίκη με τον Γιάννη Μαρᾶ

8 Στους κινδύνους που διέτρεξε η Δημοκρατία γενικά και ο κ. Κ. Καραμανλής προσωπικά, αναφέρθηκε στη χθεσινή του συνομιλία με τον στρατηγό Φαίδων Γκιζίκη...

— Ήταν κι' αυτή, λοιπόν, μία από τις τέσσερις φορές που ἐκινδύνευσε ή μεταπολίτευση και ο κ. Καραμανλής. Και αναφέρομαι στις περιπτώσεις, για τις οποίες έχω προσωπική αντίληψη...

— Καί με πιθανότητες ἐπιτυχίας; — Ναι. Είχε σχεδιασθή ή σύλληψη του κ. Καραμανλή, μέσα στο ίδιο το γραφείο μου. Πριν από αυτό όμως, για να αντιληφθῆτε σε ποιά κλίμαα ζούσε ή Κυβέρνηση, την εποχή που ο κόσμος πίστευε ότι όλα πάνε καλά...

— Συνηθίζα, όπως σας είπα, να πηγαίνα πάντοτε στο γραφείο μου χωρίς. Έπτά το πρωί, έπτά και μισό το πολύ...

Ένα Σάββατο, λέω στον συνταγματάρχη κ. Μπραδάκο, τον διευθυντή του στρατιωτικού Γραφείου (αλήθεια, κατά την πρώτη σύσκεψη αρχηγών και πολιτικών, στις 23 Ιουλίου, περιγράφοντας πῶς μάθαμε την είδηση της αντικαταστάσεως του Σαμψών από τον κ. Κληρίδη στην Κύπρο...

ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ!

Το σχέδιο ήταν καλῶς ὀργανωμένο στην ἀπόληπτά του, μόνο που ἀπατοῦσε... και τῆς συνηθισμένης του στρατηγῶν Γκιζίκη...



Ο στρατηγός Γκιζίκης με τὸν ἀρχηγὸ Στρατοῦ ἀντιστρατήγου Ντάβο.



Οι ὑπουργοὶ Ἐθνικῆς Ἀμύνης και Δημοσίας Τάξεως τῆς πρώτης Κυβερνήσεως Καραμανλή κ. κ. Ε. Ἀβέρωφ και Σ. Γκιζίκης. Εἶχαν ἀνησυχίσει ότι ο στρατηγός Γκιζίκης εἶχε συλληφθῆ...



Ο Δ. Ἰωαννίδης. Οι συνομιλίες τοῦ Σεπτεμβρίου ἐκινεῖτο ἀπὸ αὐτό. Ἀλλὰ και κατ' ἐντολήν του;

ΑΥΡΙΟ: Γιατί δὲν ἐπρόδωσα τὸν Κ. Καραμανλῆ • Ἡ 21η Ἀπριλίου και ἡ 25η Νοεμβρίου • Πικρίες και ἀπειλές ἀπὸ παλιούς φίλους • Ήταν ὄντως ἰσχυρός ὁ «πανίσχυρος» Δ. Ἰωαννίδης;

κυβερνήσεως στὸν κ. Γαρουφαλιά, με ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τὸν ἐπισκέπτη μου. Δὲν μοῖ εἶπαν ἄν ἔρχονται ἐκ μέρους τοῦ κ. Γαρουφαλιά ἡ μετὰ σχετικῆς συνενόησης μαζί του...

της Ε.Σ.Α. δὲν τὸν συνάντησα ποτὲ και οὐνεπὸς δὲν ἔχω δικάωμαι νὰ ἰσχυρισθῶ πῶς ἔβρω τὸν χαρακτήρα του...

— Ὁ κ. Καραμανλῆς, ὅπως σας εἶπα, ἐπρόκειτο νὰ ἔβρω τὸν γραφείο μου και νὰ μοῖ φέρῃ τὸ δίσταγμα τῆς προκηρξέως τῶν ἐκλογῶν...

— Ὁ κ. Καραμανλῆς, ὅπως σας εἶπα, ἐπρόκειτο νὰ ἔβρω τὸν γραφείο μου και νὰ μοῖ φέρῃ τὸ δίσταγμα τῆς προκηρξέως τῶν ἐκλογῶν...

Ο ἸΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ — Στρατηγέ, τὴν ἔρευνα, τὴν ἱστορία και τοὺς ἀναγνώστες μου σε ἐνδιαφέρονται...

— Τί θέλετε νὰ πῆτε; — Μοῖ εἶπατε ότι ο Ἰωαννίδης εἶχε πῶς δὲν θὰ τὸ πίστευα. Ο κ. Ἰωαννίδης ἦταν φίλος...

ἐποχῆ που ο ἰωαννίδης ἦταν ἀκόμα ἰσχυροί. Μποροῦσε κάποιος ἄλλος νὰ κινή αὐτὸ που δὲν ἔβρωσα νὰ κινή ἐγώ, νὰ τοὺς εἰδοποιήσῃ...

— Θὰ μοῖ ἐπιτρέψετε νὰ σας κῶμαι μὲ ἐρώτησῃ, στρατηγέ; Γ Ι Α Σ Τ Ὀ Κ & Ν Α Σ; — Ποιῶ;

7 ἡμέρες κρουαζιέρες T.S.C.S. NAVARINO (ex GRIPSHOLM) 23.000 GR. TON. Τὸ ὑπερπολυτελές ὑπερκαρκεῖνο κρουαζιερὸ πλοῖο...