

18877 ο Μπασκάλης ο Σπύρος από το Μεσολόγγι
πολέμησεν ως πυροβολητής υπό τον Δεληγιώργη
κι έπεσε στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία.

* * *

18880 Ο Μπαταριάς ο Βασίλης από το Δραγαμέστο
όντας κάτω απ'τις διαταγές των Κοντογιανναμαίων
διακρίθηκε ιδιαίτερα μέσ' την πολιορκία
την υστερνή και τη δεινή στο Μεσολόγγι μέσα.

* * *

Ο Μπάτελος ... μα μ' άγνωστο το μικρό τ'όνομά του
από τον Βάλτον έλαβε μέρος εις τον αγώνα
μ'οδηγητή του κι αρχηγό τον Αντρέα τον Ίσκο.
Παρευρέθει σε πολλές μάχες και στη στερνή μέσα
πολιορκία της ηρωικής πόλης, το Μεσολόγγι.

18890 Λίγο πριν απ'την άλωση, στάληκε με τον Δούλο
και τον Θανάση Κανατά προς τον Καραϊσκάκη
για να ζητήσουν στήριξη στο Μεσολόγγι μέσα.

* * *

Ο Μπακοτρόπουλος Νικόλαος από το Μεσολόγγι
πήρε μέρος από'ξαρχής στις μάχες του Κοσιένα,
καθώς και στου Μεσολογγιού τις τρεις πολιορκίες
δείχνοντας αφοσίωση και πίστη στον αγώνα
χωρίς καμιάν ανταμοιβήν από πουθενά να λάβει.

* * *

18900 Ο Μπέικος ο Δήμος που μέσ' από την κώμη
του Αιτωλικού κατάγοταν, μέσ' όλες παρευρέθει
της πόλης του Μεσολογγιού στενές πολιορκίες
κι αφού κατά την έξοδο ξηφήρης διεσώθει
μετέβηκε στη Ζάκυνθο, όπου κι εκεί θα μείνει
για κάποιο χρόνο· κι ύστερα μέσ' τις χιλιαρχίες
θα ενταχθεί ως τη στιγμή της καταργήσεώς τους.

Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα την Τάξη.

* * *

- 18906 Ο Μπείρος ή Γεράσιμος ο Πάνος καταγόταν
απ' την Τρώφον Ξερόμερου και μπήκε στον αγώνα
και μ' αρχηγό κι οδηγητή τον Τσόγκα μέρος πήρε
μεσ' τις μάχες της Βόνιτσας και το Μοναστηράκι
- 18910 και απεκεί στον άγιον Ηλίαν Ξηρομέρου
και στις μάχες του Αετού, Χελώνας, Πλάκας, Πέτα,
στης Αρτας και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
την πρώτη παρευρέθηκε. Με τον Δήμο τον Τσέλιο
μέσ' τις μάχες της Ναύπακτου. Ξανά στο Μεσολόγγι
θε νά' μπει, για ν' αγωνιστεί ίσαμε και τη νύχτα
της επικής της έξοδου της φρουράς απ' την πόλη
Με τον μεγάλο αρχηγό, Γιώργο Καραϊσκάκη
στη μάχη παρευρέθηκε μέσα στο Πετροχώρι
Με τον Πεσλή θε να βρεθεί ξανά στο Πετροχώρι
όπου και θε να πληγωθεί βαρειά μέσ' το κεφάλι.
Ξανά με τον οπλαρχηγό Γιώργο Καραϊσκάκη
στις μάχες παρευρέθηκε του Μαχαλά, Μανίνας,
σ' Αράχωβα, Καρβασαρά, στη Ρίγανι, στο Ρίβιο,
στο Δίστομο και στις σκληρές τις μάχες της Αθήνας.
Με αρχηγό τον Διαμαντή τον Ζέρβα παρευρέθει
μέσ' τις μάχες της Βόνιτσας, στις μάχες Μακρυνόρους
στις μάχες μέσ' το Κομπότι, στον Αετό Ξηρομέρου
ο Κολοκοτρώνης Θόδωρος π' από του Ξηρομέρου,
την πόλη της Βάρνακας καταγότανε μέσα
- 18920 μ' οδηγητή κι αρχηγό τον Γιώργο Βαρνακιώτη.
Πολέμησε, συνέχεια, με τον Θεοδωράκη
μέσ' τις μάχες της Βόνιτσας και γύρω από την Πάτρα
την πρώτη του Μεσολογγιού απ' τον Ομέρ Βρυώνη,

μέσ' τη μάχη της Λεπενούς, όπου ο Ομέρ Βρυώνης
έχασε μπόλικο στρατό μέσα στον Αχελώο.
Επίσης παρευρέθηκε μέσ' τη μάχη στ'ανάπλι
κι ολόστερνα και στη μάχη μέσα στους Μύλους τ' αργά
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
18940 στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα στην τάξη

* * *

Ο Μπελάς ο Δημήτριος από το Μεσολόγγι
ως Υπαξιωματικός μπήκε μέσα στις μάχες
καθώς και μέσ' τις τρεις σφοδρές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, όπως και σ'άλλες μάχες.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονέ κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Μπελέκος Γεώργιος από το Ευηνοχώρι
της πόλης του Μεσολογγιού, μπήκε μέσ' τον αγώνα
ως μπουλουκσής και έχοντας κάπου κοσπέντε άντρες
18950 κάτω απ'τις προσωπικές διαταγές του, πήρε
μέρος στις μάχες Ζαπάντι τ' Αγρίνιου του Πέτα
και μεσ' τη μάχη Γαβαλούς επίσης παρευρέθει
Κομπότι, Κεφαλόβρυσο στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου θα πολεμήσει
μα μέσα στην υστερινή πληγώθει στο κεφάλι
και στο λαιμό ταυτόχρονα, μα τελικά διεσώθει
και βρέθηκε μέσ' τις μάχες του Μύτικα Φοντάνα
της Κατοχής της Παπαδιάς, Δερβέκιστας, Πλατάνι
στις μάχες της Αράχωβας, στο Τουρκοχώρι μέσα
18960 μέσ' τις μάχες της Βόνιτσας, καθώς και σ'άλλες μάχες
όμως αβαθμολόγητο στερνά θα τον αφήσει
η αρμόδια Επιτροπή των θυσιών κι αγώνα.

* * *

- Ο Μπελέκος ο Χρήστος** από το Ευηνοχώρι της πόλης του Μεσολογγιού, ως μπουλουκσής εμπήκε μέσα στον απελευθερωτικόν του Κοσιένα αγώνα και με πενήντα μαχητές εις τις διαταγές του με αρχηγό του τον Μακρή, πολέμησε στις μάχες στ'Αγρίνιο, στο Ζαπάντι, Κομπότι, Κρυονέρι, Κεφαλοβρύσι Αιτωλικού, Δερβέκιστας και σ'άλλες·
- 18970 καθώς και μέσ' τις τρεις σκληρές πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού, όπου κι εκεί θα χάσει όλη την οικογένεια, κι όλες τις αδελφές του.
- 18973 Ο Χρήστος παρευρέθηκε στις μάχες της Λαγκάδας Καρβασαρά, Μακρύνορους, του Πέτα, Άρτας, Πλάκας. Στην Ανατολικοστερεάν πολέμησεν ακόμα μέσ' τις μάχες των Αθηνών και στη μάχη του Ξένιου, στη μάχη της Ανδρίτσαινας, στη μάχη στα Πηγάδια της Μάνινας Ξηρόμερου, σ'Αιτωλικό και πάλιν με αρχηγό τον Αστιγγα, ίσα με που και πάλιν
- 18980 στην πόλη του Μεσολογγιού, την ιερή την πόλη να ξανανθίσει η λευτεριά, να ξαναροδαμίσει ... Στην Έξοδον ολόκληρη η οικογένειά του από οκτώ συνολικά μέλη της αναρπάσθει. Σαράντα χρόνια αργότερα ούτε ένα, έστω, ίχνος της οικογένειας αυτής, ποτές, κανείς δεν είδε. Η Επιτροπή κατέταξε τον Χρήστο τον Μπελέκο στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

- Ο Μπέμπελης Ιωάννης** από το Μεσολόγγι δούλεψε πυροβολητής μέσα στο Βασιλάδι
- 18990 και μέσ' τον Προκοπάνιστο κι ύστερα από την πτώση του νησιού του Βασιλαδιού, θε να σωθεί και θά'ρθει ξανά μέσ' του Μεσολογγιού στο κάστρο, πολεμώντας

ίσαμε την επικήν την Έξοδο απ' την πόλη
για να πέσει μαχόμενος στο ματωμένο κάμφο
της πόλης του Μεσολογγίου και να ταχθεί, στο τέλος
μέσ' τους υπαξιωματικούς στη Δεύτερη την τάξη.

* * *

Ο Μπέμπελης ο Σπύρος π' από το Μεσολόγγι,
μέσα στον Προγκοπάνιστο, μετά στο Βασιλάδι
πολέμησεν ηρωικά και τελικά θα πέσει
19000 στη δεύτερη αναμέτρηση μέσα στο Βασιλάδι.

* * *

Ο Μπενέκος ο Στάθης, που μέσα από την κώμη
τη Λεπενού κατάγοταν, μπήκε μεσ' τον αγώνα
και έπεσε μαχόμενος μέσα στο Μεσολόγγι.

* * *

19004 **Ο Μπενέκος ο Γιάννης** και αδελφός του Στάθη
σκοτώθηκε μαχόμενος στο Μεσολόγγι μέσα.

* * *

Ο Μπενέκος Χριστόδουλος που μέσα από του Βάλτου
κι από την κώμη Λεπενού, καταγότανε πήρε
στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
μέρος με τον προλαρχηγό τον Κώστα Παλιομήτρο
19010 και παρευρέθει σε μάχες, όπου και είχε δείξει
ζήλο και γενναιότητα. Επίσης παρευρέθει
από 'ξαρχής κι ως το τέλος μέσ' την πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγίου υπό τον Γιάννη Ράγκο
Μέσ' του Μεσολογγίου τις μάχες εφονεύθει
κι ο Πάνος, ο πατέρας του, η Αγγελική η μητέρα
κι ο αδελφός του ο Θωμάς στις ίδιες μάχες μέσα.

* * *

Ο Μπεργγίνης ο Σπύρος από το Μεσολόγγι
με τη δική σου πάσαρα συχνοτροφοδοτούσε

19020 την πόλη του Μεσολογγιού, παίρνοντας από πλοία εκεί λιμενιζόμενα, απ'τον Πεταλάν επίσης άλευρα κι άλλα τρόφιμα κι ως έμπειρος που ήταν πηδαλιούχος, κάτοχος των μυστικών της λίμνης, εσπούσε τον αποκλεισμό του τουρκικού στολίσκου φτάνοντας πάντα συνεπής, τις την αποστολήν του. Τη νύχτα τη δραματική της Έξοδου απ'την πόλη ο ίδιος διασώθηκε· τα τρία όμως παιδιά του κι η σύζυγός του πέσανε μέσ' των εχθρών τα χέρια. Ο Μπεργούνης συνέχισε την τόση προσφορά του μ'όλα τούτα τα δυνατά χτυπήματα που εδέχτει.

19030 Και πάλιν με το πλοίο του μπήκε στην εκστρατεία πού'χε αναλάβει ο Τζιώρτζ για την πολιορκία της πόλης τ'Ανατολικού κι είχε διακινδυνεύσει.

* * *

Ο Ιωάννης Μπέρικος, που από την Κατούνα την κώμη του Ξηρόμερου καταγότανε μέσα πολέμησεν από' ξαρχής τ' αγώνα του Κοσιένα.

19036 Με αρχηγό κι οδηγητή τον Θεωδωράκη Γρίβα στις μάχες μέρος παίρνοντας : στ' Αγρίνιο, Ζαπάντι του Λουτρακιού Ξηρόμερου και τ' άγιου Ηλία, στον Αχελώο ποταμό και στην πολιορκία

19040 την πρώτη του Μεσολογγιού, έχοντας για αρχηγό του κι οπλαρχηγό του τον γνωστό Νώντα Μαυρομμάτη. Μπήκε μέσ' τη συνέχεια στη φονική τη μάχη της πόλης του Καρπενησιού, μ'αρχηγό του τον Μάρκο τον Μπότσαρη, που έπεσε στην ομώνυμη μάχη. Συνέχισε μ'οπλαρχηγούς Λόντο, Μαυρομιχάλη να συμμετέχει σε μάχες, όπως μέσ' την Κορώνη, ενώ, μετά, πολέμησε με τον Μπότσαρη Κώστα μέσ' τις μάχες του Κρεμμυδιού, στις μάχες των Σαλώνων,

19050 ύστερα παρευρέθηκε με τον Γιάννη Σουλτάνη μέσα στη δεύτερη γνωστή, δεινή πολιορκία της πόλης του Μεσολογγίου, απ' όπου διεσώθει τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη. Στη μάχη παρευρέθηκε, συνέχεια, της Ντομπραΐνας. Και με τον αρχιστράτηγο Γιώργο Καραϊσκάκη πολέμησε στην ένδοξη των Αθηνών τη μάχη. Μπήκεν, εις τη συνέχεια, μέσ' τη χιλιαρχία του Γαρδικιώτη του Γρίβα κι υπό τις διαταγές του πολέμησε στο Αιτωλικό και μέσα σ' άλλες μάχες. Και με τον ίδιο αρχηγό στις μάχες παρευρέθει :

19060 της Βόνιτσας κι ευθύς μετά στις μάχες Μακρυνόρους. Σ' όλες τις μάχες έδειξε ζήλο και πειθαρχία αλλά και ικανότητα στρατιωτικήν αρίστην. Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει μέσ' τους Υπαξιωματικούς στη Δεύτερη την τάξη.

* * *

Ο Τάσος ο Μπερτζόπουλος, από το Μεσολόγγι πήρε στον «κατά θάλασσαν» αγώνα του Κοσιένα ως ικανός και γενναίος πολύ, πηδαλιούχος.

19067

* * *

Ο Μπεσιάς ο Γιαννάκης που από τη Συβίστα της πόλης του Μεσολογγίου καταγόταν την κώμη με τον Δημήτρη τον Μακρή και τον Πέτρο Τζερπέλη πήρε στην Επανάσταση του Κοσιένα μέρος και μαζί τους πολέμησε στις μάχες στο Ζαπάντι, στις μάχες στο Αγρίνιο, τη Βόνιτσα, το Πέτα, τη Γαβαλού, τον Μύτικα, και στις μάχες στην Πλάκα μέσα στο Κεφαλόβρυσσο, στις μάχες Μακρυνόρους, στις μάχες της Δερβέκιστας και στις πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγίου, απ' όπου διεσώθει,

19070

μπαίνοντας, στη συνέχεια, στις μάχες της Ναυπάκτου, μέσ' τις μάχες του Πλάτανου, καθώς και σ' άλλες μάχες.

* * *

19080 **Ο Μπεστιάς Κωνσταντίνος** από της Μακρυνείας την κώμη της Σεβίστας εκαταγότανε μέσα πήρεν από' ξαρχής τ' αγώνα του Κοσιένα μέρος, μ' αρχηγό του τον Μακρή τον Δημήτρη μπήκε στις μάχες του Βραχοχωριού, της Λεπενούς, Ζαπάντι, του Μαχαλά Ξηρόμερου, στις μάχες Μακρυνόρους, στις μάχες του Λιδωρικού, Αράχωβας, Σαλώνων.

Σ' όλες τις μάχες έδειξε θάρρος και καρτερία καταφρονώντας πάντοτε, έστω κι αν φτερουγούσε ολόμπροστά του ο θάνατος. Μετά από τον αγώνα τραβήχτηκε στο σπίτι του, όπου και εργαζόταν να κερδίσει «τα προς το ζην», χωρίς να επιδιώξει καμιάν ανταμοιβήν απ' το κράτος να λάβει.

* * *

Ο Πάνος ο Μπεστιάς, που από τη Συβίστα την πόλη καταγότανε της Μακρυνείας, μπήκε στον απελευθερωτικόν του Κοσιένα αγώνα και μ' αρχηγούς του τους Μακρή και τον Πέτρο Τζεραπελή στις μάχες παρευρέθηκε στ' Αγρίνιο, Ζαπάντι, στο Πέτα, Κεφαλόβруσο, τη Γαβαλού, Κομπότι,

19099 τον Μύτικα, τη Βόνιτσα, την Κατοχή, την Πλάκα,

19100 την Παπαδιά, Δερβέκιστα, καθώς και σ' άλλες μάχες. Μέρος ακόμα έλαβε στις τρεις πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου ως διεσώθει συνέχισε αδιάλειπτα τον εθνικόν αγώνα χωρίς καμιάν ανταμοιβήν, στο τέλος, ν' αναλάβει.

* * *

Ο Μπέρτζος ο Κώστας από το Μεσολόγγι

πολέμησε μεσ' τη στερνή, δεινή πολιορκία
του Μεσολογγιού ως πυροβολητής στρατιώτης
κάτω απ' τις διαταγές του Μήτσου Δεληγιώργη
και τελικά σκοτώθηκε γενναία πολεμώντας.

* * *

19110 **Ο Μπήβας ο Παναγιώτης** από το Μεσολόγγι
ως μπουλουκσής πολέμησε σε πλείστες όσες μάχες
καθώς και μέσα και στις τρεις σκληρές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, της Ιερής, της Πόλης.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονέ κατατάξει
στην Πρώτην των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

19120 **Ο Μπήλιος ο Νικόλαος** από της Ναυκακτρίας
την κώμη τον Πλάτανο καταγότανε μέσα
έχοντας για οδηγητές τους Κίτσο και Νικόλα
τους Τζαβέλαρους αρχηγούς, πήρε μέρος στις μάχες
στο Καρπενήσιον, αρχικά, ενάντια στον Σκόδρα,
στη μάχη της Καλιακούδας, ενάντια στον ίδιο
και στη μάχη της Άμπλιανης Σλώνων παρευρέθει,
στη μάχη του Νεόκαστρου, στη μάχη στο Κρεμύδι
και μ' αρχηγό, συνέχεια, τον Κίτσο τον Τζαβέλα
μέρος στις μάχες έλαβε έξω απ' το Μεσολόγγι
λίγες μέρες, στερνότερα, στο Μεσολόγγι μπήκε
και παρευρέθει στη γνωστή, πασίγνωστη, τη μάχη
της Κλείσοβας όπου κι εκεί, και πάλιν, διεκρίθει.

19130 Θε ν' αστραφεί, συνέχεια, πίσω στο Μεσολόγγι
όπου κι εκεί παρέμεινεν ίσαμε της Εξόδου
τη νύχτα, την ηρωική, της φρουράς απ' την πόλη.
Κι αφού κι εδώ διασώθηκε, συνέχισε τη δράση
παίρνοντας μέρος στη γνωστή κι αιματηρή τη μάχη
του Σένιου, όπου και δυο πληγές στα πόδια του θα λάβει.

Συνέχεια, κατατάχτηκε μέσ' την χιλιαρχία
του Κίτσου του Τζαβέλα και με αυτήν μετέσχε
στη μάχη της Λαμποτινάς κατά του Αχμέτ Πρεβίστα,
μέσ' τη μάχη της Τέρνοβας, στη μάχη της Ναυπάκτου
μέχρι και την οριστική ανάκτηση της πόλης.

19140 Μόλις όμως τις προσφορές, κι αυτόν θα τον αφήσει,
στερνά, αβαθμολόγηταν η Επιτροπή αγώνων.

* * *

Ο Μπιθιφίκος ο Φώτης και γιος του Παναγιώτη
που μέσ' από τ' Αγγίνιου την πόλη καταγόταν
πήρε μέρος στον Ιερό του Κοσιένα αγώνα.
Πολέμησεν από' ξαρχής στις μάχες μέσ' το Σούλι
Κι ύστερα στου Καρπενησιού ενάνται στον Σκόδρα.
Πολέμησε στο Αιτωλικό, στη μάχη στο Κρεμμύδι,
κι ύστερα μέσ' την τελική, σκληρή πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου κι εκεί'θα πέσει

19150 μαχόμενος ηρωικά μέσα στο εικοσι πέντε.
Η επιτροπή εκδουλεύσεων και θυσιών τ' αγώνα
στην τέταρτη αξιωματικών θε να τον κατατάξει.

* * *

Ο Μπιλάλης Αναγνώστης, π'απίτης Ευρυτανίας
την κώμη το Κρίκελο, καταγότανε μέσα
πολέμησε στον ένδοξο του Κοσιένα αγώνα.
Σε μάχες παρευρέθηκεν υπό τους Γιαλδασαίους :
της Λάσπης, Κεφαλόβρυσου, στη μάχη Καλιακούδας,
στον Αετόν Αγάθωνος, μετά στο Γυφτοχώρι,
όπου εκεί πολέμησε με τον Δυοβουνιώτην.

19160 Επίσης παρευρέθηκε στη μάχη στα Τριζόνια
υπό τον ίδιον αρχηγό· συνέχεια στη μάχη
της Άμπλιανης μ'οδηγητή Βαγγέλη Κοντογιάννη
και στη μάχη του Δίστομου με τον Καραϊσκάκη.

* * *

- 19164 **Ο Μπίρας ή Μπόρας Δημήτριος του Χρήστου**
που απ' της Τριχωνίας ήτανε την κώμη Πετροχώρι
μπήκεν από ξαρχής στ' αγώνα του κοσιένα
και μ' αρχηγό κι οδηγητή τον Κώστα τον Σιαδήμα
πολέμησε στ' Αγρίνιο, Καρπενήσι, Ζαπάντι,
στη μάχη του Καρπενησιού, στις μάχες Καλιακούδας
19170 της Άμπλιανης, Πετροχωριού, στο Μεσολόγγι μπήκε
ενάντια στον Κιουταχή που το πολιορκούσε
και στις μάχες της Ντόμπραινας, Αράχωβας, Διστόμου,
στης Ελευσίνας τις μάχες, στις μάχες στα Τριζόνια.

* * *

- Ο Μπισάλας ή κι αλλιώς ο Μπισαλής ο Πάνος**
από την πόλη Βόνιτσα, μαχόμενος θα πέσει
εις την στερνή κι οδυνηρή πολιορκία μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, γενναία πολεμώντας.
Η σύζυγος του Μπισαλή κι η μάνα της Γιανούλα,
κι η αδελφή της, Χριστίνα, αιχμάλωτες πιαστήκαν
19180 κι οι τρεις και μεταφέρθηκαν σ'αλβανικό Μπεράτι,
απ' όπου λυτρωθήκανε μετά από δέκα χρόνια.

* * *

- Ο Μπισμπίκης Δημήτριος, γιος του Αθανασίου**
που απ' της Τριχωνίας την κώμη το Μεγάλο Δέντρο
κατάγοταν, νωρίς μπήκε στον Μεγάλον αγώνα.
Μ' οδηγητές του κι αρχηγούς τον Κώστα τον Σιαδήμα
και τον Μαυράκο τον Χρήστο, πολέμησε στις μάχες :
στ' Αγρίνιο, στο Ζαπάντι, και μέσ' το Καρπενήσι
-σε μάχες που διεξάχθηκαν στο κοσιένα μέσα –
στη μάχη της Καλιακούδας μέσα στο εικοστρία
19190 και μέσα στο κοστέσσερα στην Άμπλιανη Σαλώνων.
Ολοστερνά, μ' οδηγητή τον Χρήστο τον Μακράκη

μπήκε μ'άλλους πολλούς μέσ' την πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, που επολιορκείτο
από τους Τούρκους αρχηγούς Μπραήμη και Κιουτάγια.
Στην έξοδο σκοτώθηκε, πέφτοντας μέσ' τον κάμπο
της πόλης του Μεσολογγιού, τον αιματοβαμμένο.

* * *

Ο Μπιτζικόκος ο Γιώργος απ' της Ευρυτανίας
την κώμη το Κελάκι καταγότανε μέσα
με αρχηγό κι οδηγητή Σωτήρη Γκοτζαμάνη
πολέμησε στ' Αγρίνιο, στη μάχη στο Ζαπάντι
19201 στη μάχη της Κορομηλιάς στον Άι Βλάση μέσα,
μέσ' το κοστρία μ' αρχηγούς τον Γιώργο Καραϊσκάκη
σύγχρονα με συναρχηγό και τον Πεσλή τον Γιώργο.
Στην ίδια μέσα τη χρονιά, μέσα στο Καρπενήσι
και μ' αρχηγό του τον Πεσλή θα να βρεθεί στη μάχη.
Μέσ' το κοσπέντε μ' αρχηγούς Πεσλή – Καραϊσκάκη
πολέμησαν ενάντια στους στρατηγούς τους Τούρκους
που επολιορκούσανε τ'άπαρτο Μεσολόγγι.
Μπήκεν, εξάλλου, σε μάχες διάφορες, και πάλιν
19210 με αρχηγό του τον Πεσλήν, από το κοσιέξι
ίσαμε το κοσιενιά που θε να σταματήσει
τη στρατιωτική τη δράση του για την ελευθερία.

* * *

Ο Μπιτζόπουλος ο Γιάννης π' από της Μακρυνείας
την κώμη τη Γαβαλού καταγότανε μέσα,
με αρχηγό του τον Μακρή παρευρέθει στις μάχες
του Βραχωριού, του Ζαπάντι, στο Πέτα, στο Κομπότι
στο Μακρυνόρος κι ύστερα μέσ' την πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και συνελήφθει
αιχμάλωτος στην τρομερή τη νύχτα της Εξόδου.
19220 Οι τύραννοι αιχμάλωτο τον είχαν δέκα χρόνια

ωσότου τα κατάφερε, στερνά, να δραπετεύσει
και θα στραφεί στο σπίτι του, όπου και θα βιώσει
στα υστερνά τα χρόνια του μέσ' σε μεγάλη φτώχεια.
Στην Εξοδο πιαστήκανε αιχμάλωτοι συγγενείς του
πολλοί κι αναμεσίς σ' αυτούς η μάνα κι ο πατέρας
οι αδελφοί και οι αδελφές, δίχως και να δηλούνται
19227 ποια στάθηκεν η τύχη τους μετά τη δούλωσή τους.

* * *

Η Μπλαλοπούλα η Μαρία που αιχμάλωτη επιάσκει
στο τέλος ελυτρώθηκε με συνδρομές κι εράνους.

* * *

19230 **Ο Μπλάντζης ο Γιάννης**, ο γιος του Ζαχαρία ήταν
και μέσ' απ' του Καρπενησιού την πόλη καταγόταν
μέλος ήτανε της φρουράς μέσ' την πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού ίσαμε το κοσιέξι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό των Κώστα τον Σιαδήμα
σύντομα προβιβάστηκε και στο κοσπέντε μέσα
του δόθηκε και ο βαθμός της υποχιλιαρχίας.
Στην έξοδον αιχμάλωτος μέσ' των εχθρών τα χέρια
θε να πέσει, σαν έπεσαν και πάρα πολλοί άλλοι.
Η αρμόδια Επιτροπή θε να τον κατατάξει
19240 μέσ' τους Υπαξιωματικούς την Πρώτη μέσα τάξη.

* * *

Ο Μπαλογιάννης ή Μπούγιαννης, όπως κι αλλιώς λεγόταν,
Ο Θανάσης του Δήμου π'από τον Ζουλιμά του Βάλτου
την κώμη καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα.
Στις μάχες παρευρέθηκε με αρχηγό τον Ίσκο :
του Άννινου, Μακρύνορους, του Πέτα και της Άρτας
και στη στερνή, οδυνηρή, πολιορκία μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου κι εκεί θα πέσει
μαχόμενος ηρωικά για την Ελευθερία.

* * *

19250 **Ο Μπόγανης ή Μπούγανης ο Δήμος** καταγόταν από την κώμη Ζουλιμά του Βάλτου και μετέσχε μέσ' σε μάχες διάφορες και στην πολιορκία την υστερνή, τη φοβερή, μέσα στο Μεσολόγγι όπου κι εκεί απέθανεν απ' τις πολλές στερήσεις τις κακουχίες, τα δεινά και τις ταλαιπωρίες.

* * *

Ο Μπογάσιος ο Μήτρος που απ' το Μεσολόγγι την κώμη του Γαλατά καταγότανε μέσα ως μπουλουκσής πολέμησε για τη γλυκειά πατρίδα. Μ'οδηγητή του τον Μακρή παρευρέθει στις μάχες : τ' Αγρίνιου, του Ζαπάντι, Καρβασαρά, Κομπότι, 19260 στις μάχες του Μακρύνορους, μέσ' τις μάχες του Πέτα. Επίσης παρευρέθηκε στις τρεις πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού· κι όταν εκεί διεσώθει τη νύχτα τη δραματική της Έξόδου απ' την πόλη με τους Παπασταθόπουλο και τον Σισίνη πήρε μέρος στις μάχες Αθηνών· ακόμα παρευρέθει στις μάχες του Καματερού, στου Πειραιά τις μάχες με αρχηγό τον Στρατάρχη, Γιώργο Καραϊσκάκη.

* * *

Ο Πέτρος ο Μπογιαντζής, που από το Μεσολόγγι Την πόλη καταγότανε, πανέτοιμος ευρέθει 19270 σαν ήχησεν η σάλπιγγα της λευτεριάς του έθνους. Ως ανθυπολοχαγός στο Πυροβολικό, πήρε μέρος σε μάχες μ'αρχηγόν τον Μήτσο Δεληγιώργη. Με αρχηγό κι οδηγητή του τον Χορμόβα μπήκε στις τρεις δεινές, στενές, σκληρές, πολιορκίες μέσα της πόλης του Μεσολογγιού απ' όπου, ως διεσώθει, συνέχισε τη δράση του με θάρρος κι ευτολμία

ίσαμε το κοσιενιά, τη λήξη του αγώνα
οπότε κι αποσύρθηκε μέσα στο σπιτικό του
δουλεύοντας πολύ σκληρά για να επιβιώσει.

19280 Τη νύχτα τη δραματική της Έξοδου απ'την πόλη
συνελήφθει αιχμάλωτη κι η σύζυγος του Πέτρου
ενώ τα δυο της τα παιδιά δίπλα της νεκρά πέφταν
απ'τα πυρά τα εχθρικά και στη σκλαβιά θα μείνει
και στη βαρειάν κι απάνθρωπην αιχμαλωσία μέσα
χρόνια συνολικά επτά, οπότε κι ελυτρώθει
μ'εξαγορά της λευτεριάς από τον σύζυγό της
με λύτρα που κατέβαλε στους άθλιους δουλοκτήτες.

* * *

19290 **Ο Πάνος ο Μπόμπουλης**, που από την Κατούνα
Ξηρόμερου κατάγοταν, μπήκε μέσ' τον αγώνα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Θεωράκη Γρίβα.
Μέρος στις μάχες έλαβε : σ' Αγρίνιο, Ζαπάντι,
στο Λουτράκι Ξηρόμερου, στον Άγιον Ηλίαν,
εγώ με Τσόγκον αρχηγό στο Μεσολόγγι μπήκε
μέσ' τη στενή κι αιματηρή, δεινή, πολιορκία,
απ' όπου διασώθηκε τη νύχτα της εξόδου
κι ενώθηκε με το Σώμα τ' Αλέξη Γαρδικιώτη
και μαζί του πολέμησε στη θρυλική τη μάχη
19300 της επικής Αράχωβας· και μ' αρχηγό τον ίδιο
πολέμησε κατέναντι στο Φρούριο της Βονίτσας
σ' όλες τις μάχες δείχνοντας προπαίδειαν αρίστην
κι ανάλογη διαγωγή με όσους συνεργάσει.

* * *

Ο Μπόντικος Αναστάσης από το Μεσολόγγι
μπήκε με Ραζικότσικα Θανάση στον αγώνα
και παρευρέθει και στις τρεις πολιορκίες μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και διεκρίθει

για τις πολλές πολεμικές τις ικανότητές του
και για τη γενναιότητα στις πιο κρίσιμες ώρες.
19310 Στην Έξοδο διασώθηκε, μα η οικογένεια του
ολόκληρη αφανίστηκε. Και τελικά θα φτάσει
με της φρουράς τα λείψανα, κι αυτός μέσα στ' Ανάπλι.
Κι όμως εξακολούθησε τις μάχες, τον αγώνα.
Με τον Σταματελόπουλο παρευρέθει στη μάχη
μέσ' τ' Αχούρια της Τρίπολης· πολέμησεν επίσης
στο Καματερό Αττικής με τον Συνταγματάρχη
τον Βούρβαρη. Και στη μάχη των Αθηνών επήρε
μέρος, με αρχηγό κι οδηγητή τον Νίκο Κριεζώτη
και με τον Στρατηγό τον Τζιώρτζι πολέμησεν επίσης
19320 στο Δραγαμέστο (Αστακόν), και, τέλος, στις Ναυπάκτου
στις μάχες τις υστερνές με Θυμόπουλο Γιώργο.
Για την όλη του προσφορά, καμιάς δεν είχε τύχει
ανταμοιβής ή παροχής από κανένα Σώμα.

* * *

Η Μπόνικου, η Αλτάνη που στων εχθρών τα χέρια
θε να πιαστεί αιχμάλωτη μέσα στο Μεσολόγγι
την νύχτα την αιματηρή της Έξοδου απ' την πόλη,
λυτρώθηκε με εισφορές κι εράνους και βρισκόταν,
τον Μάρτη του κοσιοχτώ, ελεύθερη στ' Ανάπλι.

* * *

Ο Μπονοσέρης ο Παύλος από το Μεσολόγγι
19330 που μέλος όντας της φρουράς μέσ' την πολιορκία
της πόλης διερχόμενος, απ' των εχθρών τα στίφη
κατέληξε στο Ναύπλιο, απ' όπου θα προσφέρει
νέες προς την πατρίδα του πολλές υπηρεσίες.
Όλη η περιουσία του : λιόδεντρα εκατοντάδες
και με δεκάδες στρέμματα τ' αμπελοχώραφά του
γίνανε «στάχτη και σποδός» απ' των εχθρών τα χέρια.

19340 Παράλληλα, προσέφερε πολλές χιλιάδες γρόσια για τις ανάγκες της φρουράς σε μετρητά και είδη. Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει στην έκτη των αξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Μπορμόχης Νικόλαος, που από τη Βονίτσα την κώμη καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα του κοσιένα κι έλαβε μέρος σε πολλές μάχες καθώς και μέσ' τις τρεις σκληρές πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού. Ακόμη συμμετέσχε και στη μάχη των Αθηνών, όπου κι ετραυματίσκει. Η Επιτροπή η αρμόδια τον έχει κατατάξει στην Δεύτερη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

19350 **Οι Μπορνόβα ...** τρεις θυγατέρες μ' άγνωστα το μικρονόματά τους όπως και του πατέρα τους τ' όνομα άγνωστο μένει, πιαστήκανε αιχμάλωτες τη νύχτα της Εξόδου κι ύστερα απολυτρώθηκαν και βρίσκονταν στ' Ανάπλι μέσα στο εικοσιεφτά και τον Ιούλη μήνα.

* * *

Ο Μπουγατζής Αθανάσης από το Μεσολόγγι και την κώμη του Γαλατά καταγότανε μέσα. Ως προεστός επρόσφερε πολλές υπηρεσίες στρατιωτικές και πολιτικές στη δούλη του πατρίδα. Επίσης στου Βενέτικου μέσα στην επαρχία κατείχε τ' αξίωμα του πρώτου επιστάτη συνεργαζότανε στενά και με την εφορεία που επέβλεπε τα πράγματα στη Δυτικήν Ελλάδα για τις ανάγκες του στρατού σε Ναύπλιο, σ' Αργίρι καθώς και του Μεσολογγιού τις άμεσες ανάγκες. Μπήκε, μετά, στο φρούριο, στο Μεσολόγγι μέσα

- μ' άλλους πενήντα μαχητές και συνεπαρχιώτες
π' ο ίδιος προσωπικά μισθοτροφοδοτούσε.
Ύστερα από την Εξοδο, μέσ' τον Μοριά κατέβει
και με τον οπλαρχηγό τον Χρύσανθο Σισίνι
μαζί συσσωματώθηκε, αντάμα προωθώντας
θέματα στρατιωτικοπολιτικά μα κι άλλα.
Εκτός απ'όσα πρόσφερε για τη φρουρά σε είδη
και σε χιλιάδες μετρητά, η περιουσία του όλη
και κινητή κι ακίνητη :από τρακόσια κάπου
βουβάλια καθώς και γελάδια, όπως κι από εφτακόσια
κι ίσως και περισσότερα πρόβατα και γελάδια
ολοσχερώς εχάθηκεν απ' των εχθρών τη δράση.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα στην τάξη.
- 19380 **Ο Μπούνος ο Κώστας** π'απ'του Αιτωλικού την πόλη
εκαταγότανε μέσα, μπήκε στο Μεσολόγγι
με σώμα συμπολεμιστών ίσαμε δεκαπέντε
και αγωνίστηκε ζεστά στους πολιορκητές ενάντια·
μα μέσα στην αιματηρή τη νύχτα της εξόδου
ο Κώστας συνελήφθηκε αιχμάλωτος κι εσύρθει
μέσα στη μαύρη δουλεία, την άθλια αιχμαλωσία
όπου θα ζήσει δέσμιος, για δεκαπέντε χρόνια.
Μέσ' το σαράντα αφέθηκεν ελεύθερος κι εστράφει
πίσω στην πατρική του γη, στου Αιτωλικού την πόλη.
- * * *
- 19390 **Ο Μπούργαγης ο Ευστράτιος** π'από την Κοινοπίνα
Ξηρόμερου κατάγοταν, μπήκε μέσ' τον αγώνα
και μ'αρχηγούς διάφορους, πολέμησε σε μάχες :
στ' Αγρίνιο, Προφήτη Λια, Ξηρόμερο, Λουτράκι
στην πρώτη του Μεσολογγιού γνωστή πολιορκία
στην αιματηρή μάχη Κρεμμυδιού, στη μάχη της Ντομπραίνας,

στη μάχη της Αράχωβας, της Παπαδιάς Κραβάρων,
στη Σίμου της Ναυπακτίας, Μαραφέντη, Φοντάνα,
στο Δίστομο, τον Μαχαλά, στη μάχη στη Φοντάνα,
στη μάχη μέσ' τον Άγιο Νικόλα, δομημένο
19400 μέσ' την κώμη της Μάνινας, στον Άη Λια Σαλώνων,
μέσα στα Πέντε Όρια, έξω απ'το Μεσολόγγι,
μέσ' τη μάχη της Βόνιτσας και σ' άλλες μάχες μέσα
Μ'όλη αυτή την προσφορά η Επιτροπή η αρμόδια
θα τον αφήσει, τελικά, εκτός βαθμολογίας.

* * *

Ο Μπουρδάρης Δημήτριος, π'απ'της Ευρυτανίας
την κώμη τη Φουρνά καταγότανε μέσα
μπήκε μέσα στον Ιερό του κοσιένα αγώνα.
Στις μάχες παρευρέθηκε στο Μεσολόγγι μέσα,
στις μάχες μέσ' τα Καγκέλια, στη Βρύση Ζαχαράκη
19410 στον Άι Βλάση κι ύστερα στις μάχες στα Καγκέλια
μ' οδηγητές του τους : Βελή, Καραϊσκάκη, Ζώτο.
Η Επιτροπή η αρμόδια θα τονέ κατατάξει
στη Δεύτερη των αξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Μπουρδούβαλης ή Μάης όπως κι αλλιώς λεγόταν,
ο **Κωνσταντίνος**, ήτανε από το Ευηνοχώρι
της πόλης του Μεσολογγιού, και στον αγώνα μπήκε
μ'οδηγητή του τον Μακρή και έχοντας μαζί του
κάπου εξήντα μαχητές, μ'οδηγητή τον ίδιο,
ως μπουλουκσής που ήτανε, παρευρέθει στις μάχες
17420 αντάμα με τον αρχηγό στ' Αγρίνιο, στο Ζαπάντι
στο Πέτα και στο Κομπότι, Κεφαλοβρύσι, Πλάκα,
στο Μακρυνόρος και στις τρεις πολιορκίες μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και θα νε πέσει
στον κάμπο του Μεσολογγιού, γενναία πολεμώντας

τη νύχτα τη δραματική της Έξοδου απ' την πόλη.
Η σύζυγος κι ένας του γιος, ο Γιώργος, κι άλλος ένας
αιχμάλωτοι θε να πιαστούν μέσ' του εχθρού τα χέρια
την ίδια νύχτα τη δεινή της Έξοδου απ' την πόλη
της κεντρικής μας της φρουράς, από το Μεσολόγγι.

19430 Κι η μεν σύζυγος κι ένας του γιος, ο Γιώργος, θα στραφούνε
κάποτε, μέσ' απ' τη σκλαβιά, όμως ο άλλος γιος του
είκοσι χρόνια αργότερα απ' την αιχμαλωσία
βρισκόταν μέσα στην σκλαβιά, και μ' άγνωστη την τύχη.

* * *

Ο Μπουρλεσιώτης Δημήτρης, που από της Μακρυνείας
την κώμη την Μπουρλέσα καταγότανε μέσα,
η σύζυγος κι η κόρη του, άγνωστων ονομάτων
αιχμάλωτες πιαστήκανε τη νύχτα της εξόδου
τη νύχτα τη δραματική της Έξοδου απ' την πόλη
κι ελευτερώθηκαν μετά με εισφορές κι εράνους.

* * *

19440 **Μπουρλεσιώτισσες** ... Δυο αδελφές κι άγνωστων ονομάτων
αιχμάλωτες πιαστήκανε τη νύχτα της Εξόδου
τη νύχτα την αιματηρήν από το Μεσολόγγι.
Λευτερωθήκανε, στερνά, μετά από ένα χρόνο.

* * *

Ο Μπούρλος ο Κωτσαύτης, όπως κι αλλιώς λεγόταν
ο Κώστας, καταγότανε από το Μεσολόγγι.

Πολέμησε στον Ιερόν του κοσιένα αγώνα.

Μέρος στις μάχες έλαβε σ' Αργίνιο, Ζαπάντι,

στη Ναύπακτο, στης Ήπειρου την εκστρατεία μέσα

και στις μάχες που γίνανε στην Άρτα και στην Πλάκα

19450 μ' οδηγητή του τον Μακρή. Μέρος επίσης πήρε
και μέσα στου Μεσολογγιού τις τρεις πολιορκίες.

Στην έξοδο όμως της φρουράς από το Μεσολόγγι

συνελήφθει αιχμάλωτος και τού' κοψαν τ' αυτιά του.
Όμως μόλις το μπόρεσε, δραπέτευσε και μπήκε
μέσα στις τάξεις του στρατού υπό τις οδηγίες
και τις διαταγές τις άμεσες του Χρύσανθου Σισίνη.
Κι υπό τον Γενικό Αρχηγό, Γιώργο Καραϊσκάκη
στης Αθήνας πολέμησε μέσ' την πολιορκία.
Αργότερα, και μ' αρχηγό τον Βλαχόπουλο Κώστα
19460 πολέμησε σ' Αιτωλικό, Μάνινα, στης Βοσνίτσας
τη μάχη, και, ξανά, γύρισε μέσ' τ' Ανάπλι
όπου κι εκεί παρέμεινε μέχρι που διαλυθήκαν
με διάταγμα βασιλικό και οι χιλιαρχίες.
Στο τέλος ξαναγύρισε μέσα στο Μεσολόγγι.

* * *

Ο Μπουρνάζος ή Μπουρναζόπουλος, όπως κι αλλιώς λεγόταν
Ο **Γιάννης** καταγότανε απ' της Ευρυτανίας
το Μεγαλοχωριό και μ' οδηγό τον Ράγκο
πολέμησεν εις τις μάχες, μέσα στο κοσιένα
όντας κι ο ίδιος κεφαλή σε αριθμό μαχίμων.
19470 Μπήκε στις πιο σημαντικές που διεξαχθήκαν μάχες
μέσ' τις οποίες λαβώθηκε και τέλος, συνελήφθει
απ' τους εχθρούς αιχμάλωτος τη νύχτα της Εξόδου
την νύχτα τη θρυλικήν, από το Μεσολόγγι.
Ο Γιάννης' κόμα έχασε και πλείστους συγγενείς του
τη νύχτα την αιματηρή της Έξοδου απ' την πόλη.
Ο Γιάννης επολέμησε, πρόσθετα από τον Ράγκο,
μαζί και μ' άλλους αρχηγούς όπως Καραϊσκάκη
τον Μπότσαρη τον Μάρκο, και τον Μακρυγιάννη Γιάννη.

* * *

19480 **Ο Νικολός Μπουρνόπουλος** από το Μεσολόγγι
ως πυροβολητής, πολέμησε μέσα στο Μεσολόγγι,
μέσ' την στερνή κι οδυνηρή πολιορκία μέσα

μ'οδηγό του κι αρχηγό τον Μήτσο Δεληγιώργη
και τελικά σκοτώθηκε γενναία πολεμώντας
στις τάπιες του Μεσολογγίου, μέσα εκεί που ετάχθει.

* * *

19490 **Ο Μπούρος Αθανάσιος** απ' του Μεσολογγίου
την Ντόριζαν κατάγοταν. Μπήκε μέσ' τον αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες τ' Αργίνιου, Ζαπάντι,
στο Μεσολόγγι, Αιτωλικό, στη μάχη της Βονίτσας
και μέσ' της Λαύρας τη μάχη υπό τον Νάσιο Νίκα.
Μ' όλες αυτές τις προσφορές προς την πατρίδα κι άλλες.
Σε γεωργοκτηνοτροφικά είδη και προϊόντα
όπως βοϊδογάλαδα και πρόβατα μα κι άλλα
καμιάν δεν έλαβε αμοιβήν γι' αυτήν την προσφορά του.

* * *

19500 **Ο Μπούρος ο Γεώργιος** απ' του Μεσολογγίου
την Ντόριζαν καταγόταν, μπήκε μέσ' τον αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες τ' Αργίνιου, Ζαπάντι,
στο Μεσολόγγι, Αιτωλικό, στον Ντολμά, τη Βυνίτσα
καθώς και μέσ' τον Κρακουντζάν υπό τον Νάσιο Νίκα.
Μέσ' τον αγώνα ο Μακρής θε να του κατασχέσει
διακόσια γιδοπρόβατα κι άλλα βοϊδογελάδια.

* * *

19510 **Ο Μπούρος ο Γιάννης** π' από το Μεσολόγγι
την Κώμη την Ντόριζα καταγότανε μέσα
μαζί με τον οπλαρχηγό και πρωτοκαπετάνιο
του Ζυγού, τον Δημήτρη τον Μακρή, μέρος επήρε
στον Ιερόν και επικόν του Κοσιένα αγώνα,
και παρευρέθει στις μάχες τ' Αργίνιου, Ζαπάντι,
Μεσολογγίου κι Αιτωλικού με Λιακατάν Γρηγόρη,
μέσ' τα νησιδία του Ντολμά, βαθμούχος όντας, πάντα.
Μέσ' τη μάχη της Βόνιτσας, πληγώθηκε στο πόδι

και μέσ' τη μάχη του Μολμά στο δεξιό του χέρι.
Η αρμοδία Επιτροπή θε να τον κατατάξει
μέσ' τους Υπαξιωματικούς στη δεύτερη την τάξη.

* * *

Ο Μπούρος ο Χρήστος π' από το Μεσολόγγι
την Ντόριζα κατάγοταν, μπήκε μέσ' του αγώνα
της λευτεριάς τον Ιερό προς την πατρίδα χρέος
στις μάχες παρευρέθηκε: τ' Αγρίνιου, Ζαπάντι
στο Μεσολόγγι, Αιτωλικό, στον Ντολμά, στη Βονίτσα.
19520 Κι εδώ ο Δημήτρης ο Μακρής θε να τον αποσπάσει
για τις ανάγκες της φρουράς και βοϊδογελάδια
καθώς και γιδοπρόβατα, στο έθνος θα προσφέρει
δίχως καμιά αντιπαροχή για όλα όσα είχε δώσει.
Η επιτροπή η αρμόδια θα τονε κατατάξει
μέσ' τους Υπαξιωματικούς στη Δεύτερη την τάξη.

* * *

Ο Μπούσγος ο Αναγνώστης απ' της Αποδοτίας
της Ναυπακτίας, ήτανε απ' τη Βοϊτσά την κώμη.
Μέσ' τη Λαμποτινά και μπροστά στον Ειρηνοδίκη
ο μάρτυρας Χαράλαμπος Σπανός θα καταθέσει.
19530 Με τους Αναγνώστην κι Ηλία τους Μπούργους που βρισκόνταν
κάτω απ' τις διαταγές Πάνου Σωτηροπούλου
με αρχηγό κι οδηγητή τον Κίτσο τον Τζαβέλα
όλοι τότε βρεθήκανε μέσ' την πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού κι απ' το κοσπέντε ήδη.
Πολεμώντας ο Σπανός με τον Μπούσγα Αναγνώστη
μέσ' τη μάχη της Κλείσοβας και στην πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, στου Μάρτη τις κοσιέξι
ο Μπούσγος εσκοτώθηκε μέσα στην αγκαλιά του
ευθύς μόλις χτυπήθηκε ο Μούσας θε να πέσει
19540 νεκρός πάνω στα γόνατα του μάρτυρα που πήρε

την είδηση πως σε δυο μέρες σκοτώθει κι ο Ηλίας
κι ο αδελφός τ' Αναγνώστη, μέσα στο Μεσολόγγι
έτρεξε τότες παρευθύς ο μάρτυρας και είδε
και τον Ηλία ναν' νεκρός, με σφαίρα τηλεβόλου.
Αυτά βεβαίωσ' ο μάρτυρας προς τον Ειρηνοδίκη
προσθέτοντας πως ο πεσών, ο Αναγνώστης ήταν
και βαθμούχος (και μπουλουκσής), όταν πεια είχε πέσει.

* * *

Ο Μπουσμπουρέλης ο Ζώης από το Μεσολόγγι
με αρχηγό του τον Μακρή πολέμησε στις μάχες :
19550 στ' Αγγίνιο, το Ζαπάντι, τη Βόντισα, Κομπότι,
Κεφαλοβρύσι, Μύτικα, Δερβέκιστα, την Πλάκα,
τον Πλάτανο, Αράχωβα, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού απ' όπου διεσώθει.
Πάντοτες τον διέκρινεν υπακοή και ζήλος.

* * *

Ο Μπουσμπουρέλης Παντολέων από το Μεσολόγγι
πήρε μέρος από ξαρχής τ' αγώνα του κοσιένα,
και παρευρέθει στις μάχες Βραχοχωριού, Ζαπάντι,
του Μακρυνόρους, του Πέτα, στις δυο πολιορκίες
19560 της πόλης του Μεσολογγιού από Ομέρ και Σκόδρα.
Πολέμησε επιπρόσθετα ξανά στο Μεσολόγγι
μέσ' τη στερνή, την τελική, θερμή πολιορκία
μαζί με το ξαδέλφι του, τον Πέτρο Μπουσμπουρέλη
και παρευρέθει στη λαμπρή της Κλείσοβας τη μάχη.
Τη νύχτα τη δραματική της Έξοδου από την πόλη
ο ίδιος διασώθηκε, μα η οικογένειά του όλη,
αδέλφια κι άλλοι συγγενείς πέσαν στην πεδιάδα
της πόλης του Μεσολογγιού, την αιματοβαμμένη.
Συνέχεια προσέβαλε με τον Γιώργον Κουφίνα
19570 το νησί του Βασιλαδιού και τ' απελευθερώσαν.

Και, τελικά, μ'οδηγητή τον Στρατηγό τον Κώστα
τον Βλαχόπουλο, στις μάχες μέρος πήρε
στην άλωση, την υστερνή, του Κάστρου της Βονίτσας
με στόχο την ανάκτηση, τη λευτεριά, της πόλης.

* * *

Ο Παναγιώτης Μποχώρης από το Μεσολόγγι
μ'οδηγητή του κι αρχηγό τον Μήτσο Δεληγιώργη
πολέμησε, πυροβολητής, μέσα στο Μεσολόγγι
μέσ' τη στερνή, δραματική, γνωστή, πολιορκία.

* * *

19580 **Ο Μποχώρης ο Σπύρος** από το Μεσολόγγι
με αρχηγό κι οδηγητή τον Μήτσο Δεληγιώργη,
Πολέμησε, πυροβολητής, μέσα στο Μεσολόγγι
μέσ' τη γνωστή, δυναμική, στερνή πολιορκία
όπου θα πέσει τελικά γενναία πολεμώντας.

* * *

Ο Μπρασιόλας ο Σπύρος από το Μεσολόγγι
ως πυροβολητής πολέμησε στο Μεσολόγγι μέσα
όπου, στερνά, θα σκοτωθεί μαχόμενος γενναία.

* * *

19590 **Ο Μπρεζολός ή Μπροζολός** όπως κι αλλιώς λεγόταν
Χαράλαμπος, κατάγοταν από το Μεσολόγγι.
Στον πρώτο μέσα φάκελο τονίζεται πως ο ίδιος
κι η σύζυγός του μπόρεσαν να διασωθούν κρυμμένοι
μεσ' τον βάλτο του Γαλατά για ένα σχεδόν μήνα
χωρίς τροφή, τρεφόμενοι με τ'άβραστα τα χόρτα.
Στο δεύτερο τον φάκελο : «Χαράλαμπος Μπραζόλος»,
δηλούται πως η σύζυγος μαζί του «συνεξήλθε»
«ενδεδυμένη» και αυτή μ' αντρική «πανοπλία»
και διασώθηκαν, στερνά, στου Γαλατά το δάσος.

- Και απ' εκεί αναχώρησαν με πλοίο στη Λευκάδα
όταν τους δόθει, προς στιγμήν, η σχετική ευκαιρία
κι απ' όπου πάλιν έφυγαν και γύρισαν στ' Ανάπλι.
- 19600 Στο φάκελο προστίθεται πως ο Χάμππος Μπροζόλος
μπήκεν από' εξαρχής στον Ιερόν αγώνα
και μ' οδηγό του τον Μακρή, στις μάχες παρευρέθει:
τ' Αγρίνιου και Ζαμπάντι, μετά με τον Θανάση
στον Ραζικότσικα θα μπει μέσα στο Κρυονέρι.
Και στη μάχη της Κλείσοβας με τον Κίτσο / Τζαβέλα
και με τον Ραζικότσικα στο Μεσολόγγι πάλι.
Όμως σε τρίτο φάκελο, στ' όνομα Λούλας, χήρας,
Χαράλαμπου του Μπρόδουλου από το Μεσολόγγι
όπου εκεί τονίζεται πως η Χήρα, Λούλα,
- 19610 μέσ' σ' όλες παρευρέθηκε στο Μεσολόγγι μάχες
και πως μεσ' του Μεσολογγιού την πρώτη πολιορκία
τον αδελφό της έχασε, που «προ των οφθαλμών» της
τον είδε σφαγιαζόμενο και πως στην ίδια νύχτα
της έξοδου πληγώθηκε και πως αιχμαλωτίστηκε
κι εσύρθει σαν τετράποδο μέσ' την αιχμαλωσίαν
όπου και ανελέητα κει μέσα βασανίστει.
Υπάρχει όμως διαφορά ανάμεσα στους πρώτους
τους δυό μέσα τους φάκελους σε σχέση με τον τρίτο.
Κι όπως, σωστά ειπώθηκεν η διαφορά παύει
- 19620 αν δεχτούμε πως στο κοσιένα υπήρξαν
δύο μ' ίδιο τ' όνομα κι επώνυμο Μεσολογγίτες
αγωνιστές που πάλαιψαν σκληρά μέσ' τον αγώνα.

* * *

Ο Μπρόζιας ή Μπρεζιάς Γεώργιος όπως κι αλλιώς λεγόταν
του Πάνου γιος, πολέμησε μέσα στο Μεσολόγγι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον οπλαρχηγό Μπίνα
και έπεσε μαχόμενος τη νύχτα της Εξόδου

την ηρωική της φρουράς από το Μεσολόγγι.

* * *

Ο Μπρίζιας ή Μπερζιάς Δημήτριος όπως κι αλλιώς λεγόταν
κι αδελφί του Γεώργιου, πήρε με τον πατέρα
και με τον αδελφό του απόδιπλα, μέρος μέσ' τον αγώνα
του Κοσιένα. Βρέθηκε μέσ' την πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού μ' οδηγητή του Μπίνο
και θα πέσει μαχόμενος τη νύχτα της Εξόδου.

* * *

Ο Μπρόζολος Ασημάκης από το Μεσολόγγι
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες τ' Αγρίνιου, Ζαπάντι,
στο Κρυονέρι, Αιτωλικόν υπό τις οδηγίες
Θανάση Ραζικότσικα, του Μαυρή και του Βέρρη
όντας και μέλος της φρουράς Κλείσοβας –Βασιλάδι
19640 Μπήκε συνέχεια στη φρουρά στο Μεσολόγγι μέσα
μέχρι και τη θρυλική την έξοδο απ' την πόλη
απ' όπου διασώθηκε και θα φτάσει στ' Ανάπλι.
Συνέχισε να πολεμά για την ελευθερία
μέχρι την καταξίωση της λευτεριάς στη χώρα.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσ' τους Υπαξιωματικούς στη Δεύτερη την τάξη.

* * *

Ο Μπρούντζος ο Κωνσταντίνος από το Μεσολόγγι
μέσα στην επανάσταση του κοσιένα μπήκε
κι ως μπουλουκσής επρόσφερε πολλές υπηρεσίες
19650 κατά την Επανάσταση του κοσιένα μέσα.
Στην επική την έξοδον από το Μεσολόγγι
σκοτώθηκαν κι οι δυο γονείς, ενώ οι αδελφοί του
πιαστήκανε αιχμάλωτοι μέσ' του εχθρού τα χέρια.
Η Επιτροπή η αρμόδια θα τονε κατατάξει

στη Δεύτερη Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Μπύρρος ή Πύρρος Δημήτριος του Χρήστου

19660 π' απ' την κώμη Πετροχωριού της Ναυπακτίας ήταν πολέμησε μ' οδηγητή τον Κώστα τον Σιαδήμα στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα και παρευρέθει στις μάχες : τ' Αγρίνιου, Ζαπάντι : Καρπενησιού, της Άμπλιανης, Ρίγανης, Ξηρομέρου ακόμη παρευρέθηκε στις τρεις πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού, όπ' έπεσε ο Σιαδήμας. Συνέχεια πολέμησε μαζί με Χατζηπέτρο σε μάχες, ως την άφιξη του πρώτου Κυβερνήτη, του Γιάννη Καποδίστρια, στην λεύτερη Ελλάδα. Εντάχθηκε, συνέχεια, μέσ' τη χιλιαργία του Γιάννη Στράτου, μ' οδηγό το λοχαγό τον Τσόγκα. με τον οποίο δούλεψε μέχρι που θε να φτάσει 19670 μέσ' την Ελλάδα ο Όθωνας, οπότε διαλυθήκαν τα τάγματά κι ο Δημητρός θε να ιδιωτεύσει.

* * *

Ο Μυκωνιάτης Αντώνης από το Μεσολόγγι

έντονα διακρίθηκε μέσ' τις πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού για το πολύ του θάρρος και για το ριψοκίνδυνο και για την πειθαρχία.

* * *

Ο Μυκωνιάτης ο Κώστας από το Μεσολόγγι

διακρίθηκε ιδιαίτερα μέσ' τις πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού για το λαμπρό του ήθος.

* * *

19680 **Ο Μυλωνάς Αναστάσης** απ' τη Λεπενού του Βάλτου μπήκεν από' ξαρχής στον Ιερόν αγώνα. Μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Πάτση τον Βασίλη

μέρος στις μάχες έλαβε Λαγκάδας, Μακρυνόρους
μέσ' τον Σταυρό Ξηρόμερου, στο Βουλγαρέλι, Πλάκα,
μέσ' τη μάχη στο Κομπότι, στο Πέτα και στην Άρτα
και ύστερα από εντολή στο Μεσολόγγι μπήκε.
Πολέμησε στις Κλείσοβας τη μάχη με τον Σιάραν
τον αδελφό του, που μαζί μπήκαν στο Μεσολόγγι
κάτω απ' τις διαταγές του Κίτσιου του Τζαβέλα.
Στην Έξοδο διασώθηκε όπως κι ο αδελφός του,
19690 και φτάσαν στη Δερβέκιστα κι απ'εκεί με Ράγκο,
τον Τσόγκα και τον Στρατηγό τον Κοντογιάννη φτάσαν
στο Λιδορίκι κι απ' εκεί μπήκαν στην Αποκλείστρα
της πόλης του Λιδορκιού, απ' όπου πολεμήσαν
τον Σιλιχτάρην· και, μετά, περάσανε στ' Ανάπλι.
Συνέχεια εντάχθηκε, με τον Κώστα τον Σιάραν,
τον αδελφό του, στις γραμμές του Θοδωράκη Γρίβα.

* * *

Ο Μυλωνάς Δημήτριος από το Μεσολόγγι
σκοτώθηκε μαχόμενος στην Ιερήν την πόλη.
Τη νύχτα τη δραματική, τη γνωστή της Εξόδου
19700 η σύζυγος του Μυλωνά, Μαρία, αιχμαλωτίστηκε
μαζί μ' ένα της δίχρονο παιδάκι και συρθήκαν
αιχμάλωτοι στην Κόνιτσα. Όμως δεν σημειούται
πότε γύρισε απ'τη σκλαβιά κι ούτε γνωστόν εγίνει
εάν και πότε το παιδί αφέθει να γυρίσει.

* * *

Ο Μυλωνάς ο Ζαχαρής π' από τους Χαλκιοπούλους
του Βάλτου καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα από' ξαρχής και βρέθηκε στις μάχες
μ' οδηγό τον οπλαρχηγό Βαγγέλη Κοντογιάννη
στης Άρτας και στο Κομπότι. Μαζί μ' αρχηγούς άλλους,
19710 τον Μπότσαρη, τον Μάρκο, Στράτο και Καραϊσκάκη

πολέμησε, συνέχεια, στις μάχες Μακρυνόρους.
Στο Ρίβιο παρευρέθηκε με τον Ανδρέαν Ίσκο,
στη μάχη στην Κορομηλιά με τον Καραϊσκάκη,
στην Καλιακούδα ενάντια στον Σκόδρα παρευρέθει·
μ'οδηγητήν του κι αρχηγό Βαγγέλη Κοντογιάννη
μπήκε και στου Μεσολογγιού μεσ' την πολιορκία
και μέσα' κει πολέμησεν ίσαμε και τρεις μήνες.
Στην Έξοδο διασώθηκε και στο Μαυρολιθάρι
θα πολεμήσει μ'αρχηγό, ξανά, τον Κοντογιάννη
19720 όπως και σ' άλλες διάφορες μάχες που διεξαχθήκαν
στην ανατολικοστερεάν και στον Μοριάν ακόμα.
Όμως, ενώ τιμήθηκεν, ακόμα, μ'αριστείον
η Επιτροπή τον άφησε χωρίς βαθμολογίαν.

* * *

Ο Μοριάνης ο Γιώργος, που από την Μπουρλέσα
την κώμη του Μεσολογγιού, καταγότανε μέσα,
μ' οδηγητή του τον Μακρή, μπήκε μεσ' τον αγώνα
του Κοσιένα κι έλαβε μέσα στις μάχες μέρος :
τ' Αγρίνιου, του Ζαπάντι, και μεσ' της εκστρατείας
της Ήπειρου, σ'όσες εκεί διεξαχθήκαν μάχες.
19730 Συνέχεια θε να βρεθεί και μεσ' το Μεσολόγγι
και θε να μπει και μεσ' τις τρεις τρανές πολιορκίες.
Ύστερα από την Εξοδο θα ξανακολουθήσει
τον Δημήτρη τον Μακρή, και θα πάρει μαζί του
μέρος στις μάχες Αθηνών, Αράχωβας και σ' άλλες,
ενώ η περιουσία του, πρόβατα και γελάδια,
πάνω από χίλια τάληρα, εκαταδιαγουμίστει
απ' τους εχθρούς που πρόλαβαν και την καταληστέψαν.

* * *

Ο Μυριάνης ο Χρήστος, ο αδελφός του Γιώργου
θε να πέσει μαχόμενος τη νύχτα της Εξόδου

19740 στον κάμφο του Μεσολογγιού, ενώ και δυο του αδελφια αιχμάλωτοι πιαστήκανε την ίδια νύχτα μέσα και σύρθηκαν στην Αίγυπτο. Κι ως το εξήντα πέντε, σαράντα χρόνια αργότερα, δεν γνώριζε κανένας ποια ήτανε η τύχη τους, αν ζούσαν ή πεθάναν.

* * *

Ο Μυτάλης Αναγνώστης από τη Χρυσοβίτσα της Τριχωνίας ήτανε· και μπήκε στον αγώνα του κοσιένα μ' αρχηγούς τον Κώστα τον Σιαδήμα, Καραϊσκάκη, Νοταρά και στη συνέχεια μπήκε μέσ' τα κανονιστάσια στο Μεσολόγγι μέσα.

19750 Στην Εξοδο διασώθηκε μ' άλλους εφτά μονάχα από το Σώμα τ' αρχηγού, τον Κώστα του Σιαδήμα. Όλοι οι άλλοι πέσανε μαζί κι ο αρχηγός τους.

* * *

Ο Μωραϊτάκης ο Δήμος, από το Μεσολόγγι πήρε μέρος στον Ιερόν του Κοσιένα αγώνα και παρευρέθει και στις τρεις σκληρές πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού. Ως πυροβολητής στις τάπιες μέσ' στα κανονιστάσια του φρούριου της πόλης θα πολεμήσει μ' οδηγό τον αρχηγό Τσιριγώτη.

19760 Τη νύχτα τη δραματική της Έξοδου απ' την πόλη θε να πέσει μαχόμενος, όπως κι ο αρχηγός του στον κάμφο του Μεσολογγιού, τον αιματοβαμμένο.

* * *

Ο Μωραϊτής Παναγής, γέρος με δυο μικρά του παιδάκια αιχμαλωτίστηκε τη νύχτα της Εξόδου κι αφού λευτερωθήκανε, βρισκόντουσαν στ' Ανάπλι με σχετική επιστολή σ' Επιτροπή, ζητάει τη συνδρομή της και γι' αυτό, το ταπεινό, ψωμί τους.

* * *

Ο Μωρός ο Θανάσης από το Μεσολόγγι
ως πυροβολητής πολέμησεν στο Μεσολόγγι μέσα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μήτσο Δεληγιώργη·
19770 τη νύχτα τη δραματική της Έξοδου διεσώθει.

* * *

Ο Μπρέλας ο Αλέξης π' από το Μεσολόγγι
την κώμη τη Μακρυνού καταγότανε μέσα,
με τον Μακρή, οπλαρχηγό, τη συνοδεία χτυπήσαν
των Τούρκων που μετάφερνε στο Ναύπλιο τους φόρους
στον Κοσιένα τις αρχές και στην πρώτη του Μάρτη.
Ο Μπρέλας, όμως, τελικά, Αλέξης θε να πέσει
μέσ' τον Ντολμά του Αιτωλικού τη φοβερή τη μάχη.

* * *

Η Ναβαρίκου η Σόφω από το Μεσολόγγι
19780 επιάστηκε αιχμάλωτη τη νύχτα της Εξόδου
ενώ, σύγχρονα, ο σύζυγος και τα παιδιά της όλα
σκοτώθηκαν μέσ' της στερνής πολιορκίας μέρες.
Μέρος των όσων μετρητών η οικογένειά της
μέσ' την πολιορκία πρόσφερε για ανάγκες του αγώνα
της επεστράφει αργότερα και τώρα αποπληρώθει
ενώ η Σόφω βρίσκεται, λεύτερη πεια, στ' Ανάπλι.

* * *

Ο Νάκας Αθανάσιος από του Αγρινίου
την κώμη τη Βελάσυστα καταγότανε μέσα
πολέμησεν ως μπουλουκσής από' ξαρχής τ' αγώνα
19790 και σ' όλες παρευρέθηκε της Στερεάς Ελλάδας
τις μάχες, που διεξάχθηκαν μ' οδηγητή τον Γιάννη
τον Στάικο. Στην Έξοδον ο Νάκας θε να πέσει
στον κάμπο του Μεσολογγιού, τον αιματοβαμμένο.
Μετά κι από το θάνατο του Αθανασίου Νάκου
τη διοίκηση του Τμήματος που είχε ο πατέρας

θε ν'αναλάβει, ευθύς μετά, ο Γεώργιος, ο γιος του.

* * *

19800 **Ο Νάκος ο Δημήτριος** από το Μεσολόγγι την πόλη καταγότανε. Και μέσ' το Μεσολόγγι, μέσ' τη στερνή, δραματική, δεινή πολιορκία όντας δεκαπεντάχρονος, αιχμάλωτος, επιιάσει, απ' Αλβανούς στρατιωτικούς, πο'τονέ μεταφέραν δεμένονε' πιστάγκωνα, στα Γιάννινα την πόλη. Όμως, για τύχη του καλή, θα τον εξαγοράσει ο Δεσπότης στα Γιάννενα που τον περιποιήθει και με δικά του έξοδα τον έστειλε στ' Ανάπλι.

* * *

19850 **Ο Νάκος ο Γεώργιος** που μέσ' απ' την Κατούνα Ξηρόμενου κατάγοταν, μπήκε μέσ' τον αγώνα από' ξαρχής της έκρηξης και βρέθηκε στις μάχες : τ' Αγίου Ηλία, Αετού, στο Κομπότι, στο Πέτα, στην Άμπλιανη των Σάλωνων, στη μάχη στο Κρεμμύδι στις δυο δεινές και αιματηρές πολιορκίες μέσα της πόλης του Μεσολογγιού, στις μάχες του Διστόμου, στις μάχες της Αράχωβας, στις μάχες της Αθήνας μ' οδηγητές και αρχηγούς Ράγκο, Καραϊσκάκη, Βλαχόπουλο, Βαρνακιώτη καθώς κι αρχηγούς άλλους. Έδειξε σ' όσες βρέθηκε μάχες αντρείοσύνη. Ενώ κι ένας του αδελφός, ο Δημήτρης, θα πέσει στου Λουτρακιού Ξηρόμερου τη μάχη πολεμώντας μ' άφθαστη γενναιότητα κι ηρωισμό περίσσιο.

* * *

19860 **Ο Νάκος ο Γαβριήλ** από το Μεσολόγγι πολέμησε ως πυροβολητής μέσ' τις πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού, υπό τις οδηγίες του Φρούραρχου Μεσολογγιού, Ραζικότσικα Θάνου.

Διασώθηκε στην έξοδο κι ύστερα θα μετάσχει
σε εκστρατείες που' γιναν σ' Αιτωλικό, Μεσολόγγι.
Μέσ' τη στερνή της Ιερής πόλης πολιορκία
έχασε και μια γόνδολα, π' απ' εχθρικών επιιάσει
η γόνδολα ατμοκίνητο, σαν στάληκε στις Σκρόφες
να φέρει απ' εκεί τροφές μέσα στο Μεσολόγγι.

* * *

19870 **Ο Νεπαχτίτης ο Κώστας του Γιάννου** θε να πέσει
στο Μεσολόγγι, ηρωικά στις τάπιες πολεμώντας
στη δεύτερη της Ιερής πόλης πολιορκία
στις κοσιέξι τ' Αύγουστου και στο εικοσιπέντε μέσα

* * *

Ο Νικολάου ο Γιώργος ή Νικολάου Βασίλης
Σουλιώτικης καταγωγής και από της Ναυπάκτου
την πόλη καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του Κοσιένα μ' αρχηγό τον Γιάννη τον Γιαλδάση
μέσα στα δυο πρωταρχικά του κοσιένα χρόνια.
Στις μάχες μέσα βρέθηκε : Καρπενησιού, Μιάρας,
19880 στα Καγκέλια Καρπενησιού, στο Τρανό Χωριό μέσα,
στις μάχες του Αγάθωνα, Νευρόπολης, Αγράφων,
στο Σοβολάκο, αργότερα, ενάντια στον Πλιάσα.
Μέσ' το κοστρία βρέθηκε με τον Κίτσο Τζαβέλα
και με τον ίδιον αρχηγό μέσ' το Κεφαλοβρύσιν
της πόλης του Καρπενησιού πολέμησε συνέχεια.
Στην Καλιακούδα ευθύς μετά ενάντια στον Σκόδρα
και μέσα στο κοστέσσερα στην Άμπλιανη Σαλώνων
ενάντια στον Δερβίς πασάν· στο μεταξύ προήχθει
στη θέση εκατόνταρχου. Και με τον Κίτσο πάλιν
19900 πολέμησε τον Κιουταχίν έξω απ' το Μεσολόγγι.

Σε λίγες μέρες θε να μπει μέσα στο Μεσολόγγι.
Όμως μέσ' την εικοστήν πέμπτη του Μάρτη μήνα

του κοσιέξι έπεσε στις Κλείσοβας τη μάχη
μαχόμενος ηρωικά για λευτεριά της γης του.

* * *

- Ο Νικολάου ή Καρακώλης**, όπως κι άλλως λεγόταν
ο Γιώργος, καταγότανε από της Ναυπακτίας
την πόλη της Αράχωβας. Στο Μεσολόγγι μπήκε
και μέρος τότες έλαβε μέσ' την πολιορκία
με αρχηγό κι οδηγητή τον Χρήστο Χατζηέτρου·
19910 συνέχεια πολέμησε στη μάχη Νεκάστρου
μ' οδηγητές του κι αρχηγούς τους αδελφούς Γιαλδάση,
στη Ναύπακτο και Καστέλι υπό τους Σιαμαναίους,
μέσα τις μάχες των Αθηνών, στον Κιουταχίν ενάντια
μ' οδηγητή τον αρχηγό Καρακώστα Δροσίνη
στην Πέτρα παρευρέθηκε με Χρήστο Χατζηπέτρου
και μέσ' στις διάσημης της Κλείσοβας τη μάχη
μπήκεν ως συνεποίκουρος του Κίτσου τον Τζαβέλα
έχοντας ως οδηγητή Δροσίνη Καρακώστα
όπου κι εκεί πληγώθηκε και από την πληγή του
19920 γίνηκε, πια, ανίκανος για κάθε εργασία.
Μέσα στο εικοσιοχτώ μέσ' τη χιλιαρχία
του Χατζηπέτρου θε να μπει, παρευρεθείς σε μάχες
διάφορες που ξέσπασαν την εποχήν εκείνην.
Στην όλη στρατιωτική τη δράση είχε επιδείξει
θάρρος και γενναιότητα, υπακοήν και ζήλο.

* * *

- Ο Νικολάου ή Σιαλμάς ή Σάλμας Κωνσταντίνος**
π' από της Τριχωνίας ήτανε την κώμην Αμβρακίαν
ως μπουλουκσής και κεφαλή σε αριθμόν ενόπλων
μπήκεν μέσα στον Ιερόν του Κοσιένα αγώνα
19930 και παρευρέθει στις μάχες Βραχοχωριού, Ζαπάντι
της Πλάκας και του Λουστρακιού και του Κεφαλοβρύσου

της πόλης του Καρπενησιού, στη μάχη Καλιακούδας, καθώς και μέσα στη στερνή, δεινή πολιορκία της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει τη νύχτα τη μοιρόγραφη της Έξοδου απ' την πόλη· ο Κωνσταντίνος βρέθηκεν ακόμα και στις μάχες σε Κεφαλοβρύσι Αιτωλικού, στη μάχη τ' Άι Βλάση, Καρβασαρά, Σοβολάκου, Ρίγανης Ξηρομέρου και στη μάχη της Ναύπακτου παρευρέθει ακόμα.

19940

Τιμήθηκε με τ' αργυρό του έθνους αριστείο
Κι η αρμοδία επιτροπή θα τονέ κατατάξει
μέσ' των Υπαξιωματικών τη Δεύτερη την Τάξη.

* * *

Ο Νικολάου ή Μπαλατζούρας, όπως κι αλλιώς λεγόταν
ο Κώστας, καταγότανε από της Ναυπακτίας
του Πλάτανου και μ' αρχηγούς Βότσαρη, Γιώργο Κίτσο
πολέμησεν ηρωικά σ' όλο το κοσιένα.

19950

Μπήκε μέσ' του Μεσολογγιού πρώτη πολιορκία,
στη μάχη του Καρπενησιού ενάντια στον Σκόδρα,
στη μάχη της Καλιακούδας ενάντια στον ίδιο,
ενώ απ' το κοστέσσερα και για τέσσερα χρόνια
πολέμησε με αρχηγό τον Κίτσο τον Τζαβέλα
μέσ' τη μάχη της Άμπλιανης Σαλώνων, στο Κρεμμύδι,
κι έξω απ' την πολιορκούμενη πόλη, το Μεσολόγγι
ενάντια στον Κιουταχίν που το πολιορκούσε.
Μέρος επίσης έλαβε στις μάχες της Αθήνας
στις μάχες της Λαμποτινάς κατά του Αχμέτ Πρεβίστα,
και στη στερνή της Ναύπακτου πολιορκία μέχρι,
την πτώση του φρουρίου της και την ανάκτησή της.

* * *

Ο Νικολάου ο Λάμπρος, που από της Ναυπάκτου
την πόλη καταγότανε, μ' οδηγητή τον Λάμπρο

19960 τον Βέικο πολέμησε μέσ' την πολιορκία της πόλης του Μεσολογγιού, που την πολιορκούσαν ο Κιουταχής κι ο Ιμπραήμ. Στην έξοδο πιαστήκαν αιχμάλωτες η πενθερά του Λάμπρου και ακόμη και μία θυγατέρα της κι ένα μικρό εγγονάκι. Κι ενώ μέσ' το κοσιενιά η πεθερά λυτρώθει και το μικρό εγγονάκι της. Όμως η θυγατέρα ζούσαν ακόμα στη σκλαβιά και μ' άγνωστη την τύχη.

* * *

Ο Γιώργος Νικολόπουλος π' από την Τριχωνία και την κώμη την Μώκιστα καταγότανε μέσα μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Κώστα τον Σιαδήμα μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα και παρευρέθει στις μάχες : Βραχοχωριού, Ζαπάντι, και στη μάχη Καρπενησιού, μέσα στο κοσιένα, στο Λουτράκι Ξηρόμερου, στη Ναύπακτο, Καστέλι μέσα στο εικοσιδύο, ενώ μέσ' το κοστρία στη μάχη του Καρπενησιού, όπ' ως γνωστόν, σκοτώθει ο θρυλικός πολεμιστής ο Μπότσαρης ο Μάρκος. Τον άλλο χρόνο βρέθηκε –στο κοστέσσερα μέσα– στη μάχη του Καρβασαρά, στο Βουλγαρέλι επίσης και στις μάχες της Άμπλιάνης στα Σάλωνα ακόμα. Μέσ' το κοσπέντε βρέθηκε στη μάχη που διεξάχθει έξω απ' του Μεσολογγιού την παρίκλειστη πόλη, στο Πετροχώρι Απόκουρου, Καρβασαρά, Δραγαμέστο, στην Καροπούλα, κι ύστερα με εντολή Μαρκάκη όντας κι αυτός στις διαταγές του Κώστα του Σιαδήμα, τον αρχηγόν, εστάληκε μετά του Μαραθιώτη τον Αναγνώστη μ' εντολήν να μπει στο Μεσολόγγι με ειδικήν αποστολή. Επίσης προσταχθήκαν και φτάσανε στη Ρίγανη και με σκοπόν τον ίδιο.

19990 Στο κοσιέξι βρέθηκε στη μάχη της Δομπραΐνας, στις μάχες της Αράχωβας καθώς και σ' άλλες μάχες Ζήλον παντού επέδειξε κι άφθαστη προθυμία χωρίς ούτε έναν οβολόν ν' αποδεχτεί να πάρει κι ας κατεκδαπάνησεν ολάκερο το βιος του.

* * *

Ο Κώστας Νικολόπουλος, π' από της Ναυπακτίας τη Μεγάλη Λαμποτινά καταγότανε μέσα πολέμησεν ως μπουλουκσής στον ιερόν αγώνα του κοσιένα κι έλαβε μέρος σε πλείστες μάχες. Εξάλλου, παρευρέθηκε και στην πολιορκία της πόλης του Μεσολογγιού· για την οχύρωσή της εργάστηκε ως πρωτόμαστρος και το δεξί το χέρι του αρχιμηχανικού, τ' απέθαντου Κοκκίνη όντας επικεφαλής πολλών συμπολιτών του. Η αρμοδία Επιτροπή θα τονέ κατατάξει στη Δεύτερη Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Νίκου Τριαντάφυλλος από της Ναυπακτίας την κώμη Κρόνακα Προσχίου καταγόταν. Πολέμησεν από' ξαρχής τ' αγώνα του κοσιένα. Μπαίνοντας επί κεφαλής σε συμπολεμιστές του π' ο ίδιος προσωπικά μισθοτροφοδοτούσε. Μέρος στις μάχες έλαβε : μέσα στο Καρπενήσι στη μάχη της Καλιακούδας και μέσα στο Βραχώρι στις μάχες του Αιτωλικού και μέσ' το Μεσολόγγι. Στην έξοδο πληγώθηκε. Μέσ' τον αγώνα εργάσται με αρχηγούς κι οδηγητές τους : Γιάννη τον Γιαλδάση και τον Ανδρίτσο Σαφάκα, Στάικο και Σιαδήμα.

* * *

Ο Νούλας Τάσος του Χρήστου καταγότανε μέσα

απ' την πόλη τ'Αγρίνιο. Μπήκε μέσ' τον αγώνα
από' ξαρχής και βρέθηκε στις μάχες : στο Βραχώρι,
του Μακρυνόρους, Λαγκάδας, στη μάχη στο Ζαπάντι,
στο Πέτα και στο Κομπότι και στις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει.
Και στη συνέχεια θα μπει μέσ' τις χιλιαρχίες
και μαζί μ' αυτές θε να βρεθεί στις Τέρνοβας τη μάχη
στα Κάγκελια Καρπενησιού και στην πολιορκία
της Ναύπακτου, ως την οριστική πτώση του φρούριού της,
στο Ρίο, στο Αιτωλικό, ξανά στο Μεσολόγγι
κι ίσαμε την ανάκτηση της Ιερής της πόλης.

20030 Στην έξοδο διασώθηκε μα απ' τους συμμαχητές του
και κάποιους απ' τους συγγενείς που βρίσκονταν μαζί του
και π' αριθμούσαν, τελικά, πάνω από δέκαπέντε
μονάχα αυτός διασώθηκε. Όλοι οι άλλοι πέσαν.

* * *

Ο Κίτζος ο Νταγκλής του Κώστα καταγόταν
μέσα από τ' Αγρίνιο. Καταγωγή : Σουλιώτης.
Ο Κίτζος παρευρέθηκε και στις μάχες στο Σούλι
όντας, μάλιστα, κεφαλή πολλών συμμαχητών του.

20040 Στις μάχες παρευρέθηκε μέχρι το κοσιδύο
οπότε και μέσ' του Σουλιού λύθει η πολιορκία.
Συνέχεια, πολέμησε μέσα στο Καρπενήσι,
στην άμυνα του Αιτωλικού ενάντια στον Σκόδρα.
Τότες που ήταν φρούραρχος σ' ολόκληρη την πόλη
πήρεν απ'την Κυβέρνηση βαθμόν αντιστρατήγου.
Επίσης μέρος έλαβε και σ' άλλες πολλές μάχες :
στη Σκάλα του Αιτωλικού, στα Λεχαινά, Κρεμμύδι.
Επίσης παρευρέθηκε και μέσ' το Μεσολόγγι
στην υστερνή, την επική, πολιορκία μέσα
όπου μαχόμενος εκεί, ηρωικά, θα πέσει.

Η αρμοδία Επιτροπή θα τότε κατατάξει
στην τρίτη την αξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

20050 Μπήκεν **ο Ντίγκλης ο Νάστος** και αδελφος του Κίτζου
κι αυτός μέσα στις ίδιες τις μάχες με τον Κίτζο :
στην Ήπειρο και Στερεάν και στον Μοριάν ακόμα
και, τέλος, μέσ' την επική, δεινή, πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού με βαθμό χιλιάρχου.
Το όνομα τ' αγωνιστή, είν' καταχωρημένο
και μέσα στον τιμητικό κατάλογον εκείνων
που λαμπρά διακρίθηκαν στον Ιερόν αγώνα.

* * *

20060 **Η Νταϊνιπτονύμφη Χρήσταινα**, που αιχμαλωτίσθει
μέσ' τη νυχτιά της έξοδου από το Μεσολόγγι
κι ύστερα λευτερώθηκε, μ'ομαδικό της γράμμα
στην τοτινή Κυβέρνηση το βασικό ψωμί της
ζητάει για να διασωθεί, μην πεθάνει της πείνας.

* * *

20070 **Ο Νταλομάγκας Ζαφείρης** από του Αγρινίου
την κώμη του Παλιόπυργου καταγότανε μέσα
μπήκε στην επανάσταση του κοσιένα μέσα
και παρευρέθη στις μάχες τ' Αγρινίου, Ζαπάντι,
με αρχηγό κι οδηγητή τον Στάϊκο τον Γιάννη
και στις μάχες Μακρύνορους και Πλάκας παρευρέθει
μ' αρχηγό κι οδηγητή Βλαχόπουλο τον Κώστα·
και με τον θρυλικό αρχηγό Γιώργο Καραϊσκάκη
στη μάχη παρευρέθηκε στο Λιγοβίτσι μέσα.
Στο κοσιέξι βρέθηκε με τον Στάϊκο Γιάννη
στο Μεσολόγγι, όπου εκεί μέσα θα πολεμήσει
ως τη νυχτιά της έξοδου, κι απ' όπου διεσώθει.
Συνέχισε να πολεμά σε μάχες κι εκστρατείες :

μέσ' τις μάχες των Αθηνών και μέσ' το Χαϊδάρι
με αρχηγό τον θρυλικό Γιώργο Καραϊσκάκη.
Κι ενώ είχε προβιβαστεί σε θέση εικοσιπεντάρχου
Η αρμοδία Επιτροπή χωρίς βαθμολογία
20080 θα τον αφήσει τελικά, χωρίς επεξηγήσεις.

* * *

Ο Νταλέλης Παπαλέων από το Μεσολόγγι
παρευρέθει μέσ' τις μάχες τ' Αγρίνιου, Ζαπάντι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μακρή τον Δημήτρη.
Ύστερα, ως μέλος της φρουράς μέσα στο Μεσολόγγι
όπου κι εδώ πληγώθηκε στη μέση, στο κεφάλι
πολέμησεν ως τη στερνή την ώρα της εξόδου
απ' όπου διασώθηκε, ξιφήρης πολεμώντας,
αφού πιο πριν εσκότωσε με τα δικά του χέρια
την ίδια του τη σύζυγο, μην τυχόν και πέσει
20090 μέσα στα χέρια του εχθρού στην τρομερή τη νύχτα.
Μετά κι από την έξοδο, πορεύτηκε στ' Ανάπλι
απ' όπου και συνέχισε να πολεμά ως το τέλος.

* * *

Ο Ντενατζής ή Ντένασης, όπως κι αλλιώς λεγόταν,
ο Παύλος, καταγότανε από τ' Ασπροποτάμου
την κώμη, αφού μετοίκησε μέσ' από τη Λαμία.
Ως μπουλουκσής πήρε μέρος στον Ιερόν αγώνα
μπαίνοντας επικεφαλής ομάδας μαχητών του
π' ο ίδιος, πλείστες φορές, μισθοτροφοδοτούσε.
Ο Παύλος παρευρέθηκε στην Πόρτα Ασπροποτάμου
με αρχηγό κι οδηγητή τον Νίκο τον Στορνάρη
καθώς και μέσα στη μάχη της Πέτρας κατά Σκόδρα.
Στη μάχη παρευρέθηκε, μετά, του Νεοκάστρου
20120 μ' οδηγητή του και αρχηγό τον Χρήστο Χατζηπέτρο
ο Παύλος παρευρέθηκε και μέσ' την εκστρατεία

του θρυλικού πολέμαρχου, Γιώργου Καραϊσκάκη
όπως μέσ' τον Κραβασαράν κι όπου αλλού ο μεγάλος
ο Ρουμελιώτης αρχηγός είχε εκστρατεύσει.
Εξάλλου, διακρίθηκε και στην πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγίου, απ' όπου διεσώθει
ξιφήρης, διασχίζοντας τις εχθρικές τις τάξεις.
Μετά κι από την έξοδο, συνέχισε τη δράση
μετέχοντας μέσ' τις μάχες Αράχωβας, Διστόμου
20130 στην εκστρατεία Αθηνών, με τον Καραϊσκάκη.
Η αρμοδία Επιτροπή θε να τον κατατάξει
στη Δεύτερη Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Ντάνος ο Παναγιώτης από του Ξηρομέρου
την Κατοχή κατάγοταν, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα εξαρχής και βρέθηκε στις μάχες :
τ' Αγρίνιου μ' οδηγητή τον Γιώργο Βαρνακιώτη.
Μπήκε στις μάχες Ζαπάντι, του Μακρυνόρους, Πέτα,
κι ευθύς αμέσως βρέθηκε μέσ' τη μάχη της Πλάκας.
Στερνότερα, μ' οδηγητή τον Κουσουρή Αποστόλη
20140 μπήκε και στου Μεσολογγίου μέσ' τις πολιορκίες
όπου και διακρίθηκε τη νύχτα της εξόδου·
ξιφήρης διασώθηκε και για να συνεχίσει
τη δράση την πολεμική μετέχοντες στις μάχες :
Υπό τον Γιάννη τον Νύτρα στις μάχες της Αθήνας
στη μάχη της Αράχωβας υπό τον Γαρδικώτη
τον Γρίβα και υπό τον ίδιο αρχηγό θε να υπηρετήσει
ίσαμε την κατάργηση των ελαφρών ταγμάτων.

* * *

Ο Νταρμανής ο Δημήτρης, που η σύζυγος του επιάστει
στο Μεσολόγγι αιχμάλωτη τη νύχτα της Εξόδου
20150 μαζί με τη μητέρα της και που με μια της κόρη

κι η μάνα της συζύγου του, αιχμάλωτες βρισκόνταν,
τον Μάρτη του κοσιοχτώ ελεύθερες στ' Ανάπλι
λυτρωμένες απ' της σκλαβιάς τη μαύρη αιχμαλωσία.

* * *

Ο Ντζαμουλιάς ή Γκαντούλης, όπως κι αλλιώς λεγόταν
Ο Θανάσης, απ' του Ξηρόμερου την πόλη καταγόταν,
πολέμησε μ'οδηγητή τον Δημήτρη τον Ζέρβα :
στην πόλη του Μεσολογγίου που επολιορκείτο
απ'τον γνωστό τον Στρατηγό, Ομέρ Πασάν Βρυώνη,
στη μάχη του Καρπενησιού και στου Προφήτη Ηλία
20160 στην εκστρατεία και μετά στην Ανατολική Ελλάδα
του θρυλικού πολέμαρχου, Γιώργου Καραϊσκάκη,
και παρευρέθει στις μάχες Αράχωβας, Ντομπραΐνας
καθώς και σε διάφορες και πλείστες όσες μάχες.
Κι ολοστερνά πολέμησε στις μάχες της Αθήνας.
Σ' όλες τις μάχες έδειξε ζήλο και προθυμιά.
Καμμιάν όμως αμοιβήν γι'αυτή την προσφορά του
ο Θανάσης, αργότερα, από πουθενά δεν πήρε.

* * *

Ο Ντόβας Αθανάσιος απ' του Μεσολογγίου
την κώμη το Κεράσοβο καταγότανε μέσα
20170 μέσα στην επανάσταση του κοσιένα μπήκε
όντας ο ίδιος μπουλουκσής και κεφαλή σε σώμα
κάπου εξήντα μαχητών· και με τις οδηγίες
τ' οπλαρχηγού Δημήτριου Μακρή θα πολεμήσει
στις μάχες του Αγρίνιου, του Ζαπάντι, του Πέτα
και στο Καμπότι, ευθύς μετά, και στο Κεφαλοβρύσι
μέσ' τις μάχες στον Γαλατά, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγίου, στου Μύτικα τη μάχη,
της Βόνιτσας, της Κατοχής, της Παπαδιάς Κραβάρων,

20180 του Πλάτανου, Δερβέκιστας, του Μύτικα, της Πλάκας
Στη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ'την πόλη
της φρουράς του Μεσολογγιού, αιχμάλωτη επιιάσκει
ολόκληρη η οικογένεια του Αθανάση Ντόβα
χωρίς να μνημονεύεται πόσοι μα κι ούτε και ποιοι ήσαν.

* * *

Ο Ντόβας ο Αντρέας π' απ' τ' Αγγελοκάστρου
την κώμη του Μεσολογγιού καταγότανε μέσα
θε να πέσει μαχόμενος τη νύχτα της έξοδου
της φρουράς του Μεσολογγιού τη δραματική νύχτα.

* * *

20190 **Ο Ντόβας ο Γεώργιος**, από τους Παπαδάτες
της πόλης του Μεσολογγιού καταγότανε μέσα.
Μ' οδηγητή του τον Μακρή, μπήκε μεσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε στις μάχες μέρος μέσα:
του Βραχωριού, του Ζαπάντι, σ' αριστερό το χέρι
πληγώθηκε, θε να βρεθεί στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, μέσ' τις μάχες της Πλάκας,
της Άρτας, Πέτα, Λαγκάδας, Λουτρακιού Ξηρομέρου,
της Ναύπακτου, της Γαβαλούς, της Παπαδιάς, Σαλώνων,
του Κλίματος, Βαρνάκοβας, στις μάχες Μακρυνόρους,
των Σουδενών, Αράχωβας και μέσ' τις μάχες όλες
όπου διεξαχθήκανε στη Στερεάν Ελλάδα·

20200 πολέμησε κατά παντού ζεστά κι αντρειωμένα
χωρίς και την ανταμοιβήν που τ' άξιζε να πάρει.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Γιάννης Ντόβας, π' απ' το Αιτωλικό καταγόταν
μέσα σε μάχες βρέθηκε στη Δυτικήν Ελλάδα
μ' οπλαρχηγούς διάφορους και στην πολιορκία

της πόλης του Μεσολογγίου, την υστερνή, της πόλης
όντας υπό τις διαταγές του Μπότσαρη του Νότη
καίρια επληρώθηκε στο δεξιό το χέρι.

20210 Μ'όλα ταύτα διασώθηκε στην έξοδο τη νύχτα
και μ' ίδιο συνέχισε τον ζήλο του αγώνα.

* * *

Ο Κώστας Ντόβας ήτανε απ' του Μεσολογγίου
την Κώμη το Κεράσοβο, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα μ' αρχηγό τον Μακρή τον Δημήτρη.
Ως μπουλουσκής παρευρέθει μέσα σε πλείστες μάχες:
στη μάχη του Αγρίνου, Καρβασαρά, Ζαπάντι,
του Μακρυνόρους, Κομποτιού, του Πέτα και της Πλάκας
στις μάχες : Κεφαλόβρυσου, Κρυονεριού και πήρε
μέρος και μέσα στις τρεις γνωστές πολιορκίες

20220 της πόλης του Μεσολογγίου· προσγράφεται στον Κώστα
το γεγονός πως και πιο πριν την έναρξη τ' αγώνα
μέσ' σ' όλη την Αιτωλία ο Κώστας απεστάλει
με πολύ λίγους σύντροφους στον Οδυσσέα Ανδρούτσο
μ' οδηγητή του τον Μακρή Δημήτρη και θα λάβει
μέρος στη μάχη της Γραβιάς, όπου κι εκεί, πληγώθει
ενώ μέσα στην υστερνή, δεινή, πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγίου, τέσσερις πληγές πήρε
σε σώμα και σε κεφαλή. Κι όμως, μ' έτσι συνθήκες
στο τέλος διασώθηκε την οδυνηρή νύχτα.

20230 Έχασεν όμως συγγενείς κι αγαπητά του αδέλφια
Συνέχισε με τον Μακρή να πολεμά σε μάχες
στις Θήβες, στην Αράχωβα, στις μάχες της Δομπραίνας,
του Στεβενίκου, Δίστομου, στις μάχες της Φοντάνας,
της Ναύπακτου, των Κράβαρων, στις μάχες για ανακτήσεις.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονέ κατατάξει
στην Έβδομη των αξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Ντόβας Πέτρος ήτανε απ' του Μεσολογγίου την πόλη το Κεράσοβο. Τη νύχτα της Εξόδου της φρουράς του Μεσολογγιού, μαχόμενος θα πέσει.
20240 Το όνομά του βρίσκεται και καταχωρημένο μέσ' τον τιμητικό κατάλογο ονομάτων, ενώ και η αρμόδια Επιτροπή αγώνων στην Πέμπτη αξιωματικών τάξη, θε να τον τάξει.

* * *

Ο Ντόβας ο Σωτήριος από τους Παπαδάτες της πόλης του Μεσολογγιού καταγότανε μέσα. Με αρχηγό κι οδηγητή τον Μακρή τον Δημήτρη πολέμησε στις Στερεάς της Ελλάδας τις μάχες : τ' Αγρίνιου, του Ζαμπάτι, της Πλάκας και του Πέτα, Παλιολαγκάδας, Λουτρακιού, Ξηρόμερου, της Άρτας
20250 στο Μακρυνόρος, Γαβαλού, στις τρεις πολιορκίες, της πόλης του Μεσολογγιού· στις μάχες, κόμα μπήκε της Ναύπακτου, της Παπαδιάς, της Μονής Βαρνακόβας, του Κλίματος, Αράχωβας, των Σαλώνων και σ' άλλες. Μέσ' όλη τη διάρκεια τ' αγώνα διεκρίθει τόσο για την ανδρεία του, όσο και για τον ζήλο στην πατρίδα οπού' δειξε μέσα σ' όλες τις μάχες.

* * *

Ο Ντόκας Κώστας ήτανε απ' τα Ζητούμενα Θέρμου· μπαίνοντας επί κεφαλής πενήντα μαχητών του πήρε μέρος στον Ιερόν του κοσιένα αγώνα
20260 και παρευρέθει στις μάχες: Αγρίνιου, Ζαπάντι μέσ' τις μάχες του Μαχαλά, της Πλάκας και του Πέτα Μπήκε και στου Μεσολογγιού στερνή πολιορκία μέσ' το κοσπέντε κι ίσαμε και μ' έξι κάπου μήνες. Στερνότερα πολέμησε μέσ' τα γνωστά Γιοφύρια :

τ' Αλάμπη μ'οδηγητή τον Στάικο τον Γιάννη.
Εκτός από τις στρατιωτικές στο έθνος εκδουλεύσεις
πρόσφερε και σημαντική χρηματική βοήθεια.
20270 Δυό του εξαίρετα παιδιά, Νεόφυτος και Γιάννης
σκοτώθηκαν στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
την υστερνή κι αιματηρή της ιερής της πόλης.
Η αρμοδία Επιτροπή θά'τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών την τάξη.

* * *

Ο Ντόκας Κώνστας κάτοικος Ναυπάκτου και με ρίζες
πολύ βαθιές σουλιώτικες, μεσ' την πολιορκία
- απ' τον γνωστό Χουρσίτ πασάν-του θρυλικού Σουλίου
μέσα'κεί παρευρέθηκεν, με καθοδηγητή του
τον γνωστόν οπλαρχηγό Γιαννούση Πανωμάρα
και μ'αρχηγό στο εγχείρημα τον Κίτσο τον Τζαβέλα.
20280 Επίσης παρεβρέθηκε σ'επιδρομές στο Βούτσι
στα Πέντε τα Χαλάσματα, Χανόπουλο της Άρτας.
Μπήκε και στου Καρπενησιού τη μάχη με Τζαβέλα
το κοσιένα, και μετά, στο κοστέσσερα μέσα
στη μάχη παραβρέθηκε της Άμπλιανης Σολώνων.
Ένα χρόνο στερνότερα και μέσα στο κοσπέντε
μπήκε μέσ' την περικλειστη πόλη, το Μεσολόγγι
ίσαμε την ηρωικήν έξοδα της φρουράς του.
Ξανά με Κίτσο Τζαβέλαν, ως αρχηγόν, επήρε
μέρος στη μάχη τη δεινή του Σένιου, στην Αθήνα.
Συνέχεια, κατατάχτηκε μέσ' τη χιλιαρχία
20290 την Πρώτη, με Διοικητή τον Κίτσο τον Τζαβέλαν
με τον οποίον βρέθηκε και μέσα στις Ναυπάκτου
τη μάχη στην υστερινή, για την ανάκτησή της.

* * *

Ο Ντούβας ο Γεώργιος, από τ' Αργύρι Αγράφων

το Νέον, επολέμησε με τον Καραϊσκάκη
με τον οποίο βρέθηκε σε σημαντικές μάχες.
Επίσης παρευρέθηκε μ'οπληρχηγούς και άλλους :
Γιάννη Ράγκο, Κώστα Γιάννη, Γιώργο Βελή, τον Ζέρβα
τον Διαμαντή κι ολοστερνά με τον Κατσικοστάθη
στο φρούριο της Βόνιτσας, όπου κι ετραυματίσθει·
20300 μπήκε μέσα στη δεύτερη, τρανή, πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, κι εδώ θα παραμείνει
για, κάπου, μήνες τέσσερις όπου κι εδώ εφονεύθει
ο ξαδελφός του, Παπαδιάς, από το Νέο Αργύρι
Η αρμοδία Επιτροπή θά τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Ντούλας ή Ντούλης Πάνος από το Μεσολόγγι
Μπήκε μέσ' του Μεσολογγιού τις τρεις πολιορκίες
με Θάνο Ραζικότσικα οδηγητή –αρχηγό του.
Στην Έξοδο διασώθηκε μ' ένα τραύμα στο πόδι.
20310 Κι όταν, στο τέλος, έφτασε στον Πλάτανο Γραβάρων
μπήκε στο Σώμα τ' αρχηγού, Γιώργου Καραϊσκάκη
που τον ακλούθησε μετά μέσ' σ' επόμενα χρόνια
που ο Στρατάρχης βρίσκοταν στη ζωή και σε δράση.

* * *

Ο Ντούμας ο Δημήτριος από το Μεσολόγγι
παραυρέθηκε και στις τρεις, σκληρές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού. Στην έξοδο εσκοτώθει.

* * *

Ο Ντούλιας Γιάννης ήτανε απ' τη Γιαννιτσού Αγράφων
και πρόσφερε πολύτιμες στον Ιερόν αγώνα
υπηρεσίες, έχοντας υπό τις διαταγές του
20320 και ένα δεκαπενταμελές πολεμιστών Σώμα.
Ο Ντούλιας Γιάννης έπεσε, μαχόμενος τη νύχτα

της ηρωικής έξοδου της φρουράς απ' την πόλη.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών την τάξη.

* * *

- Ο Ντούμας ο Γεώργιος** π' απ' της Ευρυτανίας
το Κρίκελο κατάγοταν· μπήκε μεσ' τον αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες : μέσα στο Καρπενήσι
μ' οδηγητές του κι αρχηγούς τους αδελφούς Γιαλδάση
στη μάχη της Λασίνειας με αρχηγούς τους ίδιους,
20330 στη μάχη Κεφαλόβρυσου, Καρπενησιού ενάντια
στον Σκόδρα, στη μάχη της Καλιακούδας ενάντια
στον ίδιο τον Τούρκον αρχηγόν, στον Σκόδρα,
στης Σκάλας Τέρνου τη μάχη, όπου κι αιχμαλωτίσει
μέσα ο Νούρκας Σέβρανης, στη μάχη Νεοκάστρου
και στο Κρεμμύδι του Μοριά υπό τους Γιολδασαίους,
στα Καγγέλια Καρπενησιού κατά του Αλαμπέη,
στον Αετόν Αγάθωνος, και μέσ' το Γυφτοχώρι,
στην Άμπλιανη των Σάλωνων, με Βάγγο Κοντογιάννη
20340 κι επίσης μέσα στη δεινή τρίτη πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει
για να βρεθεί στον Δομοκό με τον Καραϊσκάκη·
στην πολιορκίαν Αθηνών με αρχηγόν τον ίδιο.

* * *

- Ο Ντούμας Γιάννης** ήτανε απ' της Ευρυτανίας
την κώμη το Κρίκελο και μπήκε στον αγώνα
όντας ο ίδιος κεφαλή σε συμπολεμιστές του
κάπου δέκα, τουλάχιστον, και παρευρέθει μέσα
σε μάχες και διάφορες άλλες επιχειρήσεις.
Στο Καρπενήσι βρέθηκεν υπό τους Γιολδασαίους,
20350 μέσα στη μάχη της Λάσπης, στον Δράμαλην ενάντια
στη μάχη της Καλιακούδας και στη Σκάλα του Τέρνου,

στις μάχες του Νεόκαστρου, στις μάχες στο Κρεμμύδι,
στα Καγγέλια Καρπενησιού, μέσα στο Γυφτοχώρι,
στον Αετόν Αγάθωνος, στις μάχες στα Τριζόνια,
στην υστερνή κι οδυνηρή πολιορκία μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, καθώς και σ'άλλες μάχες.

* * *

Ο Ντούμας Κώστας που κι αυτός καταγότανε μέσα
την κώμη το Κρίκελο, Ευρυτανίας, μπήκεν
από 'ξαρχής στον Ιερόν του κοσιένα αγώνα.

- 20360 Στη μάχη παρευρέθηκε, μέσ' την πολιορκίαν
της πόλης του Καρπενησιού, υπό τους Γιολδασαίους,
στη Λάσπη με τους ίδιους οπλαρχηγούς και πάλιν.
Στη μάχη Κεφαλόβρυσου Καρπενησιού ευρέθει
μέσ' το κοστρία και, μετά, μέσ' τη Σκάλα του Τέρνου,
στα Καγγέλια Καρπενησιού μέσα στο κοσιένα,
μέσ' τη Μονή τ' Αγάθωνα και μέσ' το Γυφτοχώρι,
στη μάχη μέσ' τα Τριζόνια, στην Άμπλιανη Σαλώνων,
στη δεύτερη κι αιματηρή πολιορκία μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού απ' όπου διεσώθει·
- 20370 στη μάχη μέσ' το Δίστομο με τον Καραϊσκάκη
και, τελικά, στην Αθηνών μέσ' την πολιορκία.

* * *

Ο Ντούμας ή Ντουμής, όπως κι αλλιώς λεγόταν
Ο Μαργαρίτης, ήτανε απ' της Ευρυτανίας
το Κρίκελο, και πρόστρεξεν αρπάζοντας τα όπλα
μόλις ήχησ' η σάλπιγγα του Ιερού τ' αγώνα.
Στο Καρπενήσι βρέθηκεν από 'ξαρχής τ'αγώνα
μ' οδηγητές του κι αρχηγούς τ'αδέλφια Γιολδασαίους.
Επίσης παρευρέθηκε στη μάχη της Ρεντίνας
εκεί όπου ο οπλαρχηγός, Βελής, εσυνελήφθει
κι απ' κει μεταφέρθηκε στην Πόλη, όπου εκτελέσθει

20380

με πράξη αποκεφαλισμού. Επίσης παρευρέθει στη μάχη Κεφαλόβρυσου μέσα στο Καρπενήσι κατά του Σκόδρα του πασά, όπ' έπεσε κι ο Μάρκος. Πολέμησε, επιπρόσθετα, στη μάχη των Αγράφων, στη μάχη του Καρβασαρά, στη μάχη Δραγαμέστου όπου κι εκεί πολέμησε και ο Καραϊσκάκης, στη Σκάλα του Αιτωλικού ενάντια στον Κιουτάγια. Επίσης παρευρέθηκε μέσ' τη Σκάλα του Τέρνου κατά του Νούρκα Σέρβονης, στη μάχη Καλιακούδας και μέσ' τις μάχες τ'Αετού τ'Αγάθωνα θα λάβει μέρος, καθώς και στις μάχες μέσα στο Γυφτοχώρι με αρχηγό κι οδηγητή τον Γιώργο Δυοβουνιώτη. Επίσης παρευρέθηκε στη μάχη στα Τριζόνια υπό τον ίδιο αρχηγό, στην Άμπλιανη Σαλώνων μαζί με τον οπλαρχηγό Κοντογιάννη Βαγγέλη. Μπήκε 'κόμα στη δεύτερη πολιορκία μέσα της πόλης του Μεσολογγιού, με τον Κίτσο Τζαβέλα απ' τη στιγμή της έναρξης των μαχών ως το τέλος που βγήκε με διαμπερές μέσ' τον τράχηλο τραύμα. Επίσης παραυρέθηκε στη μάχη του Διστόμου μ' οδηγητή τον Στρατάρχη Γιώργο Καραϊσκάκη, καθώς και μέσα στη σκληρή, δεινή, πολιορκία των Αθηνών, που δέχτηκε κι ένα καινούργιο τραύμα.

* * *

Ο Ντουραμάνης ο Γιάννης, που μέσα απ' τ' Αγράνι την πόλη προερχότανε, μα και που καταγόταν απ' τη γνωστή κωμόπολη Συράκο της Ηπείρου - που θ'αναδείξει, αργότερα, ο Κώστας ο Κρυστάλης ο πανάξιος υμνωδός του βουνού και της στάνης.

20410 Ο Γιάννης επολέμησε στο Σώμα Λάμπρου Ζέρβα με τον βαθμό χιλίαρχου. Και στο Κάμπο θα πέσει

της πόλης του Μεσολογγιού τη νύχτα της εξόδου.
Η Επιτροπή εκδουλεύσεων θα τονε κατατάξει
στην εβδόμη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Ντούρος Αναστάσιος από το Μεσολόγγι
μέσ' σ' όλες παρευρέθηκε τις δεινές περιστάσεις
καθώς και μέσα και στις τρεις σκληρές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου θα πολεμήσει
ως πυροβολιστής πάνω στο φρούριό της
20420 όπου κι εκεί εστάθηκε «με αρειμάνιον ζήλον»-
κι άφθαστη γενναιότητα. Στο Μεσολόγγι εστάθει
κι ένας λαμπρός οδηγητής μιας κανονιοστοιχείας
Μα και πιο πριν διακρίθηκε μέσα στο Βασιλάδι
όπου θα δείξει άφταστη γενναιότητα, ζήλο.
Στο Βασιλάδι βρίσκετο κι η οικογένειά του
και, όπως αναφέρεται, «επέσατο όλη θύμα».
Η Επιτροπή εκδουλεύσεων θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Ντούρος ο Αντρέας από το Μεσολόγγι
μπήκε μέσ' σε διάφορες μάχες, πολιορκίες
20430 κατά την επανάσταση του κοσιένα μέσα
κυρίως στου Μεσολογγιού, όπου είχε υπηρετήσει
όντας και επικεφαλής μιας κανονιοστοιχείας.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην Πέμπτη υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Ντόκας ο Νικόλαος από το Μεσολόγγι
πολέμησεν από' ξαρχής του Ιερού τ'αγώνα.
Με αρχηγόν του τον Μακρή Δημήτρη παρευρέθει
στις μάχες να του Αγρίνιου, Ζαπάντι και στην πρώτη

- 20440 πολιορκία της λαμπρής κι ιστορικής πόλης,
του ένδοξου Μεσολογγιού. Με τον Στρατηγό Ζέρβα
μπήκε και μέσ' τη δεύτερη, σκληρή πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, ενάντια στον Σκόδρα.
Τέλος, επαρευρέθηκε και στην πολιορκία
την τρίτη και ιστορική της ίδιας της πόλης
Με δυό μέσα εξόδους τους απ' το τείχος της πόλης
πετύχανε : «Βουλώσαμε τα εχθρικά κανόνια»,
θα γράψουνε στερνότερα. Όμως σ'αυτές θα λάβει
ισάριθμες λαβωματιές στο πληγωμένο σώμα.
- 20450 Τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ'την πόλη
μέσ' απ' τις εχθρικές γραμμές, στερνά, θα διαφύγει
και θε να φτάσει τελικά κι αυτός μέσα στ' Ανάπλι,
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μήτσο Δεληγιώργη
και που μαζί του δούλεψε για άλλα πέντε χρόνια.
Πολέμησε μέσ' τις μάχες και τις πολιορκίες
που γίνανε στην Αττικής και του Μωριά τα μέρη.

* * *

- Έξι, καλοί αγωνιστές, με το **Ξηρομερίτης**
π'όλοι τους κατάγονταν από το Ξηρομέρο,
οι μαχητές : Γεώργιος, Χρήστος και Αναγνώστης
20460 κι οι μαχητές : Αλέξανδρος, ο Νίκος κι ο Βαγγέλης
διακρίθηκαν, ως μαρτυρεί σαφώς ο Κλεφτοδήμος
μέσ' τη στερνή, την επική πολιορκία μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού κι όλοι διασωθήκαν.

* * *

Ο Ξύγκας ο Κωνσταντίνος π' από της Τριχωνίας
την πόλη το Ζελίχωβο καταγότανε μέσα,
θε να πέσει μαχόμενος μέσ' την πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού· και όπως αναφέρει
η χήρα η μητέρα του, μοναχογιός ως ήταν,

20470 την άφησε παντέρημη, σαν καλαμιά στον κάμπο,
κι απ'όλους αππροστάτευτη, στους πέντε μέσα δρόμους.

* * *

Ο Οικονομίδης ή ο Οικονόμου ο Γιώργος,

απ' τον Κλινοβό τ'Ασπροποτάμου, κι είχε πιο πριν ήδη
μέσ' την Υπάτη την κώμη μέσ'κει μετοικήσει,
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα.
Ξεκίνησ' τως υπασπιστής του Λιακατά Γρηγόρη
κι αντάμα με τον Λιακατάν είχε προκινδυνεύσει
σε πλείστες μάχες και, στερνά, μέσ' του Ντολμά τις μάχες
Συνέχισε με αρχηγό τον Χρήστο Χατζηπέτρο.
Διέπρεψεν μέσ' τις μάχες μέσα στο Μεσολόγγι.

20480 Κι όταν, ξιφήρης, σώθηκε τη νύχτα της Εξόδου,
στις κρίσιμες ευρέθηκε στις μάχες του Διστόμου,
Αράχωβας και Αθηνών μέσ' την πολιορκίαν,
Καθώς και στην ιστορική, δυναμική, εκστρατεία
οπού είχε διεξαχθεί απ' τον Καραϊσκάκη,
και σ'όσες ακολούθησαν, τις πεισματώδεις μάχες.
Υπήρξε γενναιότατος, αγωνιστής με πάθος.
Η αρμοδία Επιτροπή τον είχε κατατάξει
μέσ' τους Υπαξιωματικούς στην πρώτη μέσα τάξη.

* * *

20490 **Ο Βενδραμής Οικονομόπουλος,** που καταγόταν
μέσ' απ' του Μεσολογγιού την Ιερή την πόλη
πολύμορφα συνέτρεξε τη δούλη του πατρίδα
από'ξάρχης του Ιερού τ'αγώνα του κοσιένα
κι έπεσε μαχόμενος τη νύχτα της εξόδου
-την επική κι ηρωικήν – από το Μεσολόγγι.

* * *

Ο Οικονομόπουλος Γρηγόρης που καταγόταν
απ' του Μεσολογγιού την πόλη, και μ'οδηγητή του

- τον Θάνο Ραζικότσικα, πήρε μέρος στις μάχες :
τ' Αγγίνιου, του Ζαπάντι, Κρουονεριού 'κει όπου,
στο τέλος, τραυματίστηκε στ'αριστερό το πόδι.
- 20500 Επίσης παρευρέθηκε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου εκεί εκτελούσε
- μέσ' τη στερννή, την επική, δεινή πολιορκία –
και χρέη πυροβολιστή· κι ως τέτοιος παρευρέθει
στις μάχες του Βασιλαδιού και του Προκοπανίστου
μ'οδηγητή τον αρχηγό Παπαλουκά Αναστάση
φρούραρχο του Βασιλαδιού, κι όταν κι αυτό θα πέσει
στερνά διαπεραιώθηκε μέσα στο Μεσολόγγι.
Μέσ' της εξόδου της φρουράς από την πόλη μέσα
επιάστηκεν αιχμάλωτος με όλους του δικούς του.
- 20510 Όπως τους δυο του αδελφούς, τον Φλώρο και τον Παύλο
καθώς και τη μητέρα του, τη μια την αδελφή του.
Μέσ' τη σκλαβιάν παρέμεινε, συναπτά τρία χρόνια
και μην μπορώντας άλλο πεια μέσ' τη σκλαβιά να μένει
και μολονότι «έχαιρε της εύνοιας των τυράννων»,
«οπλισθείς διά νυκτός» κατάφερεν ο ίδιος
αρπάζοντας τους δυο αδελφούς και τους τέσσερις άλλους
νέους, που αιχμαλωτίστηκαν μαζί στην ίδια νύχτα
να φτάσει στην ελεύθερη πατρίδα και θε νά'μπει
σαν πρώτος εικοσπένταρχος μέσ' τη χιλιαρχία
του αρχηγού Ευμορφόπουλου. Ο Γρηγόρης, εξάλλου,
θα δει και τον πατέρα του, μαχόμενο, να πέφτει
στην πρώτη του Μεσολογγιού μέσα πολιορκία
ενώ η Μάνθα, η αδελφή, ως το σαράντα έξι
δεν είχε, τελικά, στραφεί απ'την αιχμαλωσία
κι αδήλωτη παρέμενεν η τύχη της ως τότες
ενώ και η μητέρα του, αφού εβασανίσθει
σκληρά και ιδιαίτερα μετά που ο Γρηγόρης

μπόρεσε και δραπέτευσε στο τέλος λευτερώθει
μετά δεκαπεντάχρονη κι απάνθρωπη, δουλεία.

* * *

20530 **Ο Οικονομόπουλος ή Γκολφίνος**, όπως κι αλλιώς λεγόταν,
ο **Κωνσταντίνος**, κάτοικος Αιτωλικού, θέ νά'μπει
από'ξαρχής στον Ιερόν του κοσιένα αγώνα.

Ο Κώστας, αφού πέτυχεν υπό τις διαταγές του
να συγκεντρώσει πάμπολλους οπλίτες, πήρε μέρος
στις μάχες του Αιτωλικού με πεντακόσιους άντρες
και θα συντρίψει τους εχθρούς που είχαν «επιπέσει»
ενάντια στο Αιτωλικό και μέσ' το Μεσολόγγι.

Πολέμησε, παράλληλα, τους Τούρκους μέσ' τ' Αγρίνι
που, τελικά, «απαξάπαντες» θε να παραδοθούνε.

20540 Επίσης επολέμησε μέσ' την πολιορκίαν
μέσ' την κώμη το Ζαπάντι, όπου κι εδώ οι Τούρκοι
παραδοθήκαν όλοι τους, και στη μάχη του Πέτα
όπου και μάχη τρομερή συνάφθηκε· κι εσώθει
μόλις την ύστατη στιγμή, όταν καντά προστρέξαν
διάφοροι οπλαρχηγοί, που τονέ διασώσαν
ενώ οπλίτες του έπεσαν στη φονική τη μάχη.

Μέσ' το κοσπέντε έπεσε στου Αιτωλικού τις μάχες.

Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει

στην έβδομη των αξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

20550 **Ο Οικονομόπουλος του Βενδραμή, Παναγιώτης**
απ'την πόλη Μεσολογγιού καταγότανε μέσα
μοναχογιός τ' αγωνιστή του Οικονομοπούλου
του Βενδραμή, υπηρέτησε μέσ' την αστυνομία
της πόλης του Μεσολογγιού. Τη νύχτα της εξόδου
σκοτώθηκεν απ'τους εχθρούς, που' χανε χωσιές στήσει
στον κάμπο του Μεσολογγιού τον κατάστικτο μ' αίμα.

* * *

Ο Οικονόμου Αντώνιος, από της Μακρυνείας
την κώμη τη Μακρυνού καταγότανε μέσα,
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μακρή τον Δημήτρη
20560 παρευρέθει μέσ' τις μάχες τ'Αγρίνιου, Ζαπάντι,
του Πέτα και του Μύτικα, στο Κατζιλάρι, Πλάκα,
στο Λεσίφι, το Αιτωλικό, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγίου απ' όπου διεσώθει
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη.
Κι ο Αντώνης συνέχισε την ένοπλή του δράση.
Μπήκε στις μάχες των Θηβών, Αράχωβας, της Πέτρας
των Κράβαρων, της Ναύπακτου και μέσα σ' άλλες μάχες.
Λόγω επιτηδειότητας, μα και ωκυπωδίας
ως ταχυδρόμος στάληκε μηνύματα να πάρει
20570 μα και να φέρει, αργότερα, στους μαχητές της πόλης
Μέσ' τη στερνή και τη σκληρή, δεινή, πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγίου, ο φτερωτός Αντώνης
βγήκε και μπήκε δυο φορές μέσα στο Μεσολόγγι
περνώντας μέσ' απ' τις γραμμές των Αλβανών και Τούρκων
Κι ενώ γίνεται πρόταση να τον βαθμολογήσει
ανάλογα με την πολλή, τη θετική του δράση,
η αρμοδία επιτροπή, στερνά θα τον αφήσει
κι αυτόν αβαθμολόγητον, όπως και πλείστους άλλους.

* * *

Ο Οικονόμου ο Γιώργος, που από της Βονίτσας
20580 την κώμη καταγότανε, μα και που προερχόταν
απ' την κώμη Σκουληκαριά της Ήπειρου, της Άρτας.
Μαζί με τ' άλλα αδέρφια του πολύ είχε συνδράμει
τα ελληνικά στρατεύματα στην εκστρατεία μέσα
π' αναλήφθει στη Δυτική τη Στερεάν Ελλάδα
ενώ και χρήματα πολλά πρόσφερε στον αγώνα

αβέρτα κι αφειδώλευτα, που μαζί ξεπερνούσαν
τις εκατόν πενήντα ακριβώς τις χιλιάδες σε γρόσια.
Ο Γιώργος εθυσίασε την ίδια τη ζωή του
για να ροδίσει η λευτεριά στη δουλωμένη γη του :
20590 πολέμησε και έπεσε στο Μεσολόγγι μέσα
όπου σ' αυτό επέδειξε καρτεριαν κι ανδρεία.

* * *

Ο Οικονόμου Γιαννούσης που καταγόταν μέσα
απού του Ασπροπόταμου το Κλιναβό την κώμη.
Μαζί με συμπολεμιστές φίλους και χωριανούς του
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Χρήστο Χατζηπέτρο
βρέθηκε στου Νεόκαστρου μέσ' την πολιορκία
ενάντια στον Ιμπραήμ. Επίσης παρευρέθει
στη θρυλική την άμυνα μέσα στο Μεσολόγγι,
20600 πήρε μέρος στις θρυλικής της Κλείσοβας τη μάχη.
Όμως τη νύχτα τη δεινή της έξοδου απ' την πόλη
ο Γιαννούσης σκοτώθηκε μέσα εις το Μποχώρι.
Μαζί με τον αγωνιστή, χαθήκαν τ'άρματά του
καθώς και το κεμέρι του με κάποια χρήματά του
Κι ως σχετικά πιστοποιεί ο Χρήστος Χατζηπέτρο :
Στα πέντε που βρισκότανε τα χρόνια στο πλευρό του
και τον ακλούθαγε παντού, σε μάχες κι εκστρατείες
«εξόδευε χρήματα πολλά στον Ιερόν αγώνα
χωρίς να παίρνει τίποτε απ' όσα είχε ξοδέψει».
20610 Το γεγονός και μόνο αυτό ενέβαλε σε σκέψεις
και κάποιους π' ασχολήθηκαν μαζί με τ'όλο θέμα
να υποθέσουν πως κι αυτόν ίσως και να συνέβει :
το γεγονός, δηλαδή, πως κάποιος να'χε ζηλέψει
τα όπλα και τα χρήματα του Γιάννη Οικονόμου
γι' αυτό και τον εσκότωσε, για να τα διαρπάσει
Η αρμοδία Επιτροπή θε να τον κατατάξει

Στην έβδομη των αξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

- 20620 **Ο Οικονόμου ο Δημήτρης** από το Μεσολόγγι πήρε μέρος και μέσ' τις τρεις γνωστές πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού μέσα στο κοσιένα. Με αριθμό στρατιωτών υπό τις διαταγές του ολοστερνά διασώθηκε την εφιαλτική τη νύχτα της έξοδου της λαμπρής φρουράς από το Μεσολόγγι ενώ ο οπλαρχηγός Ραζικότσικας Θάνος ατυχώς σκοτώθηκε στην ίδια τη νυχτιά μέσα. Ο Δημήτρης συνέχισε δυναμικά τη δράση ενάντια στους κατακτητές της ακριβής πατρίδας και με καινούργιον αρχηγόν, τον Ραζικότσικα Γιάννη μαζί του παραυρέθηκε σε πλείστες μάχες μέσα.
- 20630 Τελικά, με τον Άστιγγα στις μάχες παρευρέθει στου Αιτωλικού, Μεσολογγιού μέσ' τις πολιορκίες για την οριστική, τη μόνιμη πια, επανάκτησή τους.

* * *

- 20640 **Η Οικονόμου η Οικονομόπουλου**, όπως κι αλλιώς λεγόταν η **Ελεφάντω** απ' το Αιτωλικό καταγότανε μέσα. Με τις δυο θυγατέρες της και τις τρεις αδελφές της πιαστήκανε αιχμάλωτες τη νύχτα της Εξόδου. Η Ελεφάντω μπόρεσε, στερνά, να δραπετεύσει και παρευθύς προσέτρεξε στου καπτά Βιάρου του Καποδίστρια, τη συνδρομή εκζητώντας να λευτερώσει άμεσα παιδιά και αδελφές της. Η Ελεφάντω μπόρεσε, στερνά, να λευτερώσει πέντε συνολικά ψυχές απ' την αιχμαλωσία. Όμως η μια η κόρη της, η Παπούλα κρατιόταν μέχρι και το κοσιοχτώ μέσ' την αιχμαλωσία. Η δεύτερη η κόρη της, η Μαργαρώνα, εσώθει

μ'εξαγοράν απ'τη σκλαβιάν από τον Κυπριώτη
τον Φίλιππα, π' ο ίδιος την εκρατούσε μέσα
στην πόλην Αλεξάνδρεια και μέσ' το σπιτικό του.
Μ' επιστολή ικετήρια πολλοί Μεσολογγίτες,
20650 που μένανε στον Κάλαμο, ζητάνε τη βοήθεια
την κρατική, την άμεση από τον Κυβερνήτη
και για τις έξι αυτές ψυχές π'ούτε ψωμί να φάνε
στο σπίτι τους δε βρίσκεται για πολλές μέρες τώρα.

* * *

Ο Οικονόμου Καραγιάννης π' απ' της Ευρυτανίας
τον Άι Βλάση ήτανε, μπήκε μεσ' τον αγώνα
και μέσ' τις μάχες βρέθηκε της Αμπλιανής, Φοντάνας
στο Ναύπλιο, στην Αθηνών τη μάχη, στο Κρεμμύδι.

* * *

Ο Οικονόμου ο Κώστας, από της Αμβρακίας
τη Στάνου καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
20660 του κοσιένα μ' αρχηγούς τους Ίσκο, Καραγιάννη
τον Ράγκο και τον Μπάκολα, τον Χατζηπέτρο, Γρίβα,
και τον λαμπρό τον Στρατάρχη, Γιώργο Καραϊσκάκη
και παρευρέθει σε πολλές και σημαντικές μάχες :
Μακρυνόρους, Καλιακούδας, της Πλάκας και της Άρτας.
Μπήκε και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
απ' όπου διασώθηκε κι ευθύς θε να προστρέξει
μέσ' τη μάχη του Πειραιά, σ' Αράχωβας τις μάχες.
Η αρμοδία Επιτροπή θε να τον κατατάξει
μέσ' τις υπαξιωματικούς στη Δεύτερη την τάξη.

* * *

20670 **Ο Οικονόμου Παπαντώνης του Γερμανού**, που ήταν
από την πόλη Ναύπακτο, μέσ' τον αγώνα μπήκε
κι ως μάγκατζης πολέμησε μέσα στο Καρπενήσι
- υπό τον Μάρκο Μπότσαρη κι ενάντια στον Σκόδρα -

μέσ' το οποίον έπεσε μαχόμενος ο Μάρκος,
πάντα προκινδυνεύοντας και πάντα προμαχώντας.
Συνέχεια πολέμησε με τον Μπότσαρη Κώστα
στη μάχη της Καλιακούδας και πάλιν με τον Σκόδρα
τον γνωστό Μουσταφά πασά, αντίπαλος του να' ναι
Και από το κοστέσσερα μέχρι το κοσιέξι
20680 πολέμησε μ'οδηγητή τον Κώτσικα Θανάση
στη στερνή του Μεσολογγιού μέσα πολιορκία.
Διασωθείς στην έξοδο, συνέχισε τις μάχες
υπό τον Κώστα Μπότσαρη και Γενικόν αρχηγό του
τον θρυλικό τον Στρατάρχη, Γιώργο Καραϊσκάκη.
Εξάλλου, ο Παπάντωνης πήρε μέρος στις μάχες
για την απελευθέρωση και της Ακαρνανίας.

* * *

Ο Ορφανός ο Ανδρικός, από το Μεσολόγγι
που υπήρξε μέλος της φρουράς της επικής πόλης
20690 σκοτώθηκε μέσ' τη νυχτιά της έξοδου απ' την πόλη
στο γνωστό του Μεσολογγιού το ματωμένο κάμπο.

* * *

Ο Ορφανός Γεώργιος και του Ανδρέα ο γιος του,
έπεσε και αυτός νεκρός στο ματωμένο κάμπο
της πόλης του Μεσολογγιού, τη νύχτα της εξόδου.

* * *

Η Ορφανού Λάμπρω η προσφιλής κόρη τ Ανδρέα Γιώργου
συνελήφθει αιχμάλωτη τη νύχτα της Εξόδου
και με φροντίδες συγγενών, στο τέλος, λευτερώθει
γυρίζοντας, πεντάρφανη, στο πατρικό της σπίτι.

* * *

20700 **Ο Ορφανός ο Ζώστρος** που από το Μεσολόγγι
την πόλη καταγότανε, πολέμησε στην τάπια
τη γνωστή μ'αριθμόν ενιά, την τάπια της Λουνέτας

υπαξιωματικός και πυροβολητής, ως ήταν,
θε να πέσει μαχόμενος ενάντια στους τυράννους
μέσ' τη γνωστή, δραματική, στερνή πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, γενναία πολεμώντας.

* * *

Ο Τάτζης ο Ορφανός, πουν κι αδέλφι του Γιώργου
με τον πατέρα κι αδελφό σκοτώθηκε τη νύχτα
της επικής της έξοδου από το Μεσολόγγι.

* * *

20710 **Ο Πάγουρας Παναγιώτης**, και γιος τ' **Αναστασίου**
από την πόλη τ' Αγρίνιο, καταγωγής Γιαννιώτης,
παρευρέθει μέσ' σε πολλές μάχες μέσ'τον αγώνα
- μαζί με δυο τ' αδελφια του, Γιάννη και Κωνσταντίνο -
και μπήκαν στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
καθώς και μέσ' το Αιτωλικό ενάντια στον Σκόδρα
κι ενάντια στον Κιουταχίν καθώς και τον Μπραήμη
όπου και διακρίθηκαν, αυτός κι οι αδελφοί του.
Πιο μπροστά, πολεμήσανε με τον Γιάννη Κωλέττη
μέσ' τις μάχες της Ήπειρου και με Κίτσο Τζαβέλα
στη μάχη του Καρπενησιού, όπ'έπεσεν ο Μάρκος.

* * *

20720 **Ο Παιδάκος Απόστολος** από το Μεσολόγγι
πολέμησε πρωταρχικά πάνω στον προμαχώνα
της πόλης του Μεσολογγιού με αρχηγό τον Δημήτρη
τον Μακρή και, συνέχεια, με διαταγή που πήρε
και μ'άλλους συμπολεμιστές, καθώς και τον Θανάση
τον αδελφόν του, 'ξόπλισαν ένα μικρό πλοιάριο
φυλάσσοντες την Κλείσοβα, μπας και μέσα εισβάλει
αιφνίδια, κάποια στιγμήν, ο Τούρκος και την πάρει.
Συνέχεια, ο Απόστολος μαζί με τον Θανάση

20730 κάρβουνο και δαδί από Πύργο, Κυλλήνη

μπόρεσαν και μετέφεραν με πλήρη επιτυχία
για τις ανάγκες του στρατού, δίχως να πληρωθούνε.
Μπόρεσαν και διέφυγαν τη νύχτα της εξόδου.

* * *

Ο Παιδακός Γεώργιος από το Μεσολόγγι
μπήκε μέσα στον ιερών του κοσιένα αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες τ' Αγρίνιου, Ζαπάντι
στο Κομπότι, Καρβασαράν, με αρχηγό τον Γιώργη
τον Βαλτινό, συνέχεια μέσα στο Μεσολόγγι
και πάλιν επολέμησε, με αρχηγό τον Τάσο
χρέη ασκώντας πολεμιστή στο Φρούριον επάνω
20740 κι αλλού κι όπου το πρόσταζεν η ανάγκη τ' αγώνα
στην ξηράν και στη θάλασσα με προθυμίαν πάντα.
Μέσ' τη στερνή, την επική πολιορκία μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, μπήκε στο Βασιλάδι
και μέσ' τον Προκοπάνιστο, όπου εκτελώντας χρέη
πανάξιου πυροβολιστή, πολέμησε ένα μήνα
απ' την αρχή του Απριλιού κι ως το τέλος του μήνα
εξάλλου, ο Παπαλουκάς μ'έγγραφο βεβαιώνει
πως ο Παιδάκος κάτεχε μέσα στο Βασιλάδι
20750 πλοίο χωρητικότητας περίπου πέντε τόνων
που το χρησιμοποιούσανε μέσα στο Βασιλάδι
και τελικά βυθίσανε στ'αυλάκι στο νησάκι
για να εμποδίσουν εχθρικήν έφοδον ως κι εγίνει.
Ο Γιώργος όλα τα'χασε, τόσο στο Βασιλάδι
όσο και κατά την έξοδον από το Μεσολόγγι.

* * *

Ο Παιδάκος Σπυρίδωνας και γιος του Ιωάννου
μέσ' από του Μεσολογγιού την πόλη καταγόταν.
Μπήκε με καθοδηγητή Ραζικότσικα Θάνο
και μ' άλλους συμπολίτες του μέσ' στο Κοσιένα

20760 και μέσ'σε μάχες βρέθηκε και μακρυνές πορείες
καθώς και στου Μεσολογγιού τις τρεις πολιορκίες,
Κι αφού κατά την Έξοδο, στο τέλος, διεσώθει
έφτασε μέσ' το Ναύπλιο, όπου θ'ακολουθήσει
τον πασίγνωστο αρχηγό, το Μήτσο Δεληγιώργη.
Στην αίτησή του πρόσθετε πως μπήκε και στις μάχες
στους Μύλους καθώς και στ' Άστρος στον Ιμπραήμ ενάντια
παράλληλα ανέφερε πως πρόσφερε στο Έθνος
κι ένα σημαντικό ποσό: δέκα χιλιάδες γρόσια,
το πλοίο του, καθώς και μια καινούργια κατοικία,
«νεόδμητη», που και αυτή «πλήρως» κατεδαφίστει,
20770 για να παρθούν τα υλικά για το τείχος της πόλης.

* * *

Ο Παλαιομήτρος ο Κώστας π' από τον Ταξιάρχη
και το χωριό τ'Απόκουρου, καταγότανε μέσα,
παραυρέθηκε σε μάχες στο κοσιένα μέσα·
μπήκε και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
στις εκστρατείες Ήπειρου, καθώς και Θεσσαλίας.

* * *

Ο Παλαμάς Αθανάσης, προσφιλής γιος τ' **Αλέξη**
π' απ' την πόλη Μεσολογγιού καταγότανε μέσα,
μπήκε στον απελευθερωτικό του κοσιένα αγώνα
και βρέθηκε και μέσ' τις τρεις γνωστές πολιορκίες
20780 της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και θε να πέσει
ως Υπαξιωματικός, τη νύχτα της Εξόδου.
Η αρμοδία Επιτροπή θε να τον κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Παλαμάς ή Καραπιπέρης, όπως κι αλλιώς λεγόταν
ο Αναστάσης ήτανε από το Μεσολόγγι
πρόκριτος του Μεσολογγιού· μέσ' τις πολιορκίες

πολέμησε της ένδοξης, της μαρτυρικής πόλης
και έπεσεν ηρωικά μαχόμενος τη νύχτα
την επική, της έξοδου από το Μεσολόγγι.

* * *

20990 **Ο Παλαμάς ο Ανδρέας και γιος του Αλεξίου**
κι αδέλφι τ' Αθανάσιου, από το Μεσολόγγι,
πολέμησεν ηρωικά μέσ' τον Μεγάλο αγώνα
καθώς και μέσ' τις τρεις, σκληρές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού. Ταυτόχρονα θα πέσει
στη θρυλική, ηρωική, τη μαρτυρική πόλη.

* * *

Ο Παλαμάς Παναγιώτης και γιος πού 'ναι τ' Αλέξη
μπήκε ως Υπαξιωματικός μέσ' σε διάφορες μάχες
και έπεσε μαχόμενος τη νύχτα της εξόδου
στον κάμπο του Μεσολογγιού, τον αιματοβαμμένο.

* * *

20800 **Ο Παλιούρας ο Θανάσης** απ' της Ευρυτανίας
την κώμη τη Ροσκά καταγότανε μέσα,
μπήκε και επολέμησε σε πλείστες όσες μάχες :
στο Μεσολόγγι, στη Θήβα, Αράχωβα, Αθήνα,
Κεφαλοβρύσι Καρπενησιού, στη μάχη Ξηρομέρου
στον Άγιο Νικόλαο, καθώς και σ' άλλες μάχες
κάτω απ' τους πολέμαρχους : Γιάννη Γιολδάση, Ράγκο,
τον Τσέλιο και τον Στρατάρχη Γιώργο Καραϊσκάκη.
Μαζί με τον Αθανάση πολέμησε κι ο γιος του,
ο Χρήστος, που υπέβαλε τα συναφή στοιχεία.

20810 Η αρμοδία Επιτροπή θα τότε κατατάξει
στη Δεύτερη των αγωνιστών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Παλιούρας Αναστάσιος απ' της Ευρυτανίας
την κώμη τη Βελαώρα καταγότανε μέσα

πολέμησεν από'ξάρχης μέσ' το Μεγάλο Αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες : Πλάκας, Παλιολαγκάδας,
Ζατάρνας και της Ρίγανης και στην πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, υπό τις οδηγίες
και των δύο οπλαρχηγών : Ράγκου κι Ανδρέα Ίσκου.
Εξάλλου, παρευρέθηκε στις μάχες Καλιακούδας,
20820 στις μάχες της Αράχωβας και παντού ανεδείχθει
τίμιος και υπάκουος, ψύχραιμος και γενναίος.

* * *

Ο Παλιούρας Γεώργιος απ' της Ευρυτανίας
την κώμη τη Βελαώρα καταγότανε μέσα
μ' οδηγητή του τον Βελή, πολέμησε στην Πλάκα,
με Βαγγέλη Κοντογιάννη μπήκε στο Μεσολόγγι
και στ' Άγιου Νικόλαου του Ξηρόμερου μέσα.
Επίσης στον Καρβασαράν μ'οπλαρχηγό τον Ράγκο
μαζί με τον οπλαρχηγό τον Αντρέα τον Ίσκο.

* * *

20830 **Ο Παλιούρας Δημήτριος** απ' τα Σαρδίνινα Βάλτου
την πόλη καταγότανε, μ' οδηγητή τον Ίσκο
πολέμησεν απ' την αρχή μεσ' τον Μεγάλο αγώνα.
Σε μάχες παρευρέθηκε, όπου είχαν επιδείξει
ανδρείαν εξαιρετικήν, όπως στο Μεσολόγγι
απ' όπου διασώθηκε τη νύχτα της Εξόδου.
Η αρμόδια Επιτροπή θε να τον κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Παλιούρας Δημήτριος απ' της Ευρυτανίας
την κώμη τη Βελαώρα καταγότανε μέσα
μπήκεν από 'ξάρχης στον Ιερόν αγώνα
20840 και παρευρέθει στις μάχες : της Ρίγανης, της Πλάκας,
Παλιολαγκάδας, Ζατάρνας και στην πολιορκία

της πόλης του Μεσολογγίου υπό τις οδηγίες :
του Μήτσου του Κοντόγιαννη, του Γιάννη Ράγκου κι Ίσκου
κι ακόμη τ'Αρχιστράτηγου, Γιώργου Καραϊσκάκη.
Επίσης παρευρέθηκε στις μάχες Καλιακούδας,
στις μάχες της Αράχωβας και σ'όλες θα επιδείξει
θάρρος και γενναιότητα κι εντιμότητα, πίστη.

* * *

Ο Παλιούρας Νικόλαος, αδελφός του Δημήτρη
απ' τα Σαρδίνια τυ Βάλτου κατάγοτανε μέσα.
20850 Πήρε στην επανάσταση του Κοσιένα μέρος
και μ'αρχηγό κι οδηγητή τον οπλαρχηγόν Ίσκο
μπήκε μαζί του σε μάχες και στην πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγίου, στο χρόνο της οποίας
τιμήθηκε με τον βαθμό και της χιλιαρχίας.
Όντας μέσα, χιλίαρχος, στη μαχομένη πόλη
σκοτώθηκε, μαχόμενος μέσ' την πολιορκία.
Η αρμόδια Επιτροπή θε να τον κατατάξει
στην έκτη των αξιωματικών την τάξη μέσα.
Και εις υπολογαγό με τα σύγχρονα τα μέτρα.

* * *

20860 **Ο Παλιούρας ο Νικολός** π' από του Ξηρομέρου
την πόλη καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα κ'έλαβε μέρος μέσα σε μάχες.
Του Νικολού, ο πατέρας κι ο αδελφός του πέσαν
μέσ' τη στερνή, οδυνηρή, σκληρή, πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγίου από Ιμπραήμ, Κιουτάγια.

* * *

Ο Παλιούρας Τριαντάφυλλος, π' απ' της Ευρυτανίας
την κώμη τη Βελαώρα καταγότανε μέσα,
πήρε μέρος στον ιερόν του κοσιένα αγώνα

20870 και παρευρέθει στις μάχες : Πλάκας, Παλιολαγκάδας, Τατάρνας και της Ρίγανης και μέσ' το Μεσολόγγι στην επική, ηρωική, στερνή πολιορκία μ' οδηγητές του κι αρχηγούς : Ίσκο, Καραϊσκάκη, και Κοντογιάννη. Κι έλαβε μέρος και μέσ' τις μάχες : Καλιακούδας, Αράχωβας, της Λειβαδιάς και σ'όλες θα πολεμήσει με ψυχή και πάθος στον αγώνα.

* * *

20880 **Ο Παλάσκας Γεώργιος** ήταν στο Μεσολόγγι, μέρος της ένδοξης φρουράς. Χρημάτισεν, ακόμα, μέλος φρουράς τ' Αιτωλικού, λίγο πριν απ' το τέλος της τρίτης του Μεσολογγιού, στερνής, πολιορκίας. Πολέμησε μ'οδηγητή τον Γιώργο Καραϊσκάκη κι απ'όπου πήρεν εντολήν να μπει στο Μεσολόγγι· συνέχεια αποσπάστηκε και μ' εντολή καινούργια μπήκε μέσ' το Αιτωλικό για υπεράσπισή του. Εκεί αιχμαλωτίστηκε κι από κει μεταφέρθει στην Άρτα, απ' όπου μπόρεσε στερνά να δραπετεύσει για να φτάσει στο Ναύπλιο. Συνέχεια προβιβάσθει στον μήνα τον Ιούλιο της χρονιάς του κοστρία αρχικά σε Ταξίαρχο, μετά σε Ταγματάρχη. Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει 20890 στην έβδομη των αξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Παλάσκας ο Γιάννης, μέλος της φρουράς ως ήταν της πόλης του Μεσολογγιου, έντονα διεκρίθει ως δεινός πυροβολιστής και, σύγχρονα, γενναίος.

* * *

Ο Παλουκσής Ιωάννης, π' απ' της Ακαρνανίας την κώμη τ'Ανακτόριον καταγότανε μέσα Μπήκεν ο ίδιος αρχηγός σε μαχητών το Σώμα

κι έσπευδεν ολοπρόθυμα όπου τον χρειαζόταν
η πολυχειμαζόμενη κι η δούλη του πατρίδα.
Έχασε πλείστους συγγενείς και όλο του το έχει
20900 σε κινητά κι ακίνητα, προσφέροντας συνέχεια
κάθε φορά χρηματικά ποσά μέσ' τον αγώνα.
Στις μάχες παραυρέθηκε μέσ' την Παλιολαγκάδα
με αρχηγό κι οδηγητή του Ίσκο τον Αντρέα,
στη μάχη Παλιμάνινας και του Προφήτη Ηλία
καθώς και σε διάφορες και σ' άλλα μέρη μάχες
με αρχηγό κι οδηγητή Βλαχόπουλο τον Κώστα.
Και με τον θρυλικό αρχηγό, Γιώργο Καραϊσκάκη
στις μάχες παρευρέθηκε μέσα στο Σοβολάκο
στη μάχη την πολύνεκρη της Καροπούλας μέσα
20910 και στη μάχην ενάντια στον Κιουταχίν ευρέθει
καθώς και σ' άλλες πού' γιναν μέσ' σε πολλά άλλα μέρη.
Με τον Γρηγόρη Λιακατά πολέμησε στις μάχες
σ' Αιτωλικό, Ασπροτόταμο και μέσα στα Τζουμέρκα.
Με τον Τσόγκα πολέμησε μέσα στου Ξηρομέρου
στον Αετό, τον Σύντεκνο, στο Μεσολόγγι μέσα
στη μάχη του Καρβασαρά, στις Βόνιτσας τη μάχη.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην Πρώτη των Υπαξιωματιών την τάξη μέσα.

* * *

20920 **Ο Παλούκης ή Παλουκάς**, όπως κι αλλιώς λεγόταν
ο **Σπύρος** καταγότανε από το Μεσολόγγι
και μπήκεν από τα πρωταρχικά βήματα στον Αγώνα.
Και παρευρέθει στις μάχες : Νεόκαστρου, και σ' άλλες.
Με Αναστάσιο αρχηγό και με τον Κολανδρούτσο
και στη μάχη της Ναύπακτου μ' αρχηγό τον Κολόμπο
και μέσα στου Μεσολογγιού στερνή πολιορκία
με αρχηγούς του τον Μακρή και τον Κίτζο Τζαβέλα.

- Και μέσα στο Αιτωλικό πολέμησεν ακόμα
κάτω απ' τις διαταγές των : Άστιγγα, Μανσούρα,
Στη Βόνιτσα διορίστηκε στο πλοίο «Βαβαρία»
σημαιοφόρος μ' αρχηγό τον Ανδρέα τον Μύρα.
- 20930 Επίσης παρευρέθηκε και μέσ' το Βασιλάδι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό στις μάχες που δοθήκαν
τον Χρύσανθον οπλαρχηγό, γνωστό Μωραϊτάκη.
Στην αίτησή του πρόεσθετε πως είχε πολεμήσει
«Ναυτοστρατιωτικά», υπαξιωματικός όντας
μέσ' στις τρομερότερες κι αιματηρότερες μάχες
καθώς και μέσ' τις πιο σκληρές, δεινές, πολιορκίες
που ως τότες διεξάχθηκαν μέσ' όλο τον αγώνα
όπως μέσ' : του Νεόκαστρου, Μεσολογγιού, Ναυπάκτου,
της Βόνιτσας και σε πολλές άλλες πολιορκίες.
- 20940 Στον Σπύρο απονεμήθηκε το χάλκινο αριστείο.

* * *

- Ο Παλούκης ο Χρήστος** π' απ' της Ακαρνανίας
τη γνωστή κώμη την Ζωή τ' Ανακτορίου ήταν
πολέμησεν από' ξαρχής μέσ' το Μεγάλο Αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέσα σε μάχες μέρος :
μέσ' τη δεινή και φονική μάχη Παλιολαγκάδας
και μ' αρχηγό Βλαχόπουλο μέσ' την Παλιομανίνα.
Μετά, με τον αείδημο Γιώργο Καραϊσκάκη
πολέμησε μέσ' τ' Άγραφα, στη μάχη Σοβολάκου
στης Καροπούλας τη μάχη και στη νυκτομαχίαν
- 20950 έξω απ' του Μεσολογγιού το κάστρο κι εναντίον
στον στρατηγό τον Κιουταχήν που το πολιορκούσε.
Με αρχηγόν τον Λιακατάν πολέμησεν επίσης
στη μάχη τ' Ασπροπόταμου, στη μάχη στα Τζουμέρκα
και στη μάχη του Αιτωλικού. Και, τέλος, με τον Τσόγκα
στο Μεσολόγγι βρέθηκεν μέσ' την πολιορκία,

μέσ' τις μάχες του Σύντεκνου, Καρβασαρά, Βονίτσας,
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσ' τους Υπαξιωματικούς τη Δεύτερη την τάξη.

* * *

20960 **Ο Παλούμπας ο Θανάσης** από το Μεσολόγγι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μήτσο Δεληγιώργη
πολέμησεν ως πυροβολητής στην Ιερή την πόλη
μέσ' τη στερνή, δραματική, σκληρή πολιορκία.

* * *

Ο Παναγιώτου ή Λάμπρος, όπως και αλλιώς λεγόταν,
Ο Γιώργος, καταγότανε από της Ναυπακτίας
τον Πλάτανο και έλαβε στο κοσιένα μέρος.
Τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ'την πόλη
θε να πέσει μαχόμενος μέσα στο Μεσολόγγι.

* * *

20970 **Ο Παναγιώτου ή Λάμπρος**, όπως κι αλλιώς λεγόταν
Ο Γιώργος, καταγότανε από της Ναυπακτίας
την κώμη Πλάτανο. Μπήκε στον Ιερόν Αγώνα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Γιάννη τον Σουλτάνη
μέσ' όλες παραυρέθηκε τις μάχες τ'αρχηγού του.
Απ' το κοστρία και μετά με τον Μπαϊρακτάρη
τον Γιάννην επολέμησεν ως το τριάντα δύο
και παρευρέθι στις μάχες Μεσολογγιού, Σαλώνων,
μέσ' τις μάχες των Αθηνών, καθώς και σ' άλλες μάχες
όπως και στην πασίγνωστη μάχη του Νεοκάστρου.

* * *

20980 **Ο Παναγιώτου Δημήτριος** ή και **Μήτρος** λεγόταν
μέσα από τον Πλάτανο της Ναυπακτίας ήταν.
Μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Γιώργο τον Πιλάλα
πολέμησε στις Ναύπακτου πρώτη πολιορκία
καθώς και σ'ακροβολισμούς απ' τον Έπαχτο γύρω,

- στη μάχη του Αιτωλικού κατά του Ομέρ Βρυώνη.
Μαζί συμπολεμήσανε κι οι δυο οι αδελφοί του,
ο Γιώτης κι ο Γεώργιος, μέσ' τις πιο πάνω μάχες,
στα δυο χρόνια π'ακλούθησαν, κοστέσσερα, κοστρία
πολέμησε μ'οδηγητή τον Δήμο Πλεσοβίτη
στη μάχη της Καλιακούδας ενάντια στον Σκόδρα
Και από το κοστέσσερα κι ίσαμε το κοσιέξι
20990 πολέμησε στην Ανατολική, τη Στερεάν Ελλάδα.
Πολέμησε σε τρεις μάχες μέσα εις τη Γαστούνη,
στη μάχη Παλαιών Πατρών, στην μάχη στο Κρεμμύδι,
στη μάχη του Προφήτη 'Λια των Σάλωνων, κι επίσης
στην άμυνα της άπαρτης, το Μεσολόγγι, πόλης
ενάντια στον Κιουταχή καθώς και στον Μπραήμη
που το πολιορκούσανε εδώ και μήνες τώρα.
Διασώθηκε στην έξοδον από το Μεσολόγγι
και παρευρέθει στις σφοδρές τις πάρα κάτω μάχες:
στη μάχη της Αράχωβας, της Λειβαδιάς, Δομπραίνας.
21000 Στο κοσιέξι κι ύστερα, στο κοσιεφτά μέσα
με δεκαπέντε σύντροφους, ως μπουλουκσής που ήταν,
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μπότσαρη Θανάση
τον Τούσια, παραυρέθηκε, μέσ' τη μάχη του Σένιου
τη φονική, κι όπου 'κει θα πέσει κι ο αρχηγός του.
Μέσα στο εικοσιοχτώ μέσ' του Γιαννάκη Στράτου
Μπήκε και κατατάχτηκε στην Τρίτη Χιλιαρχία
και μπήκε μέσα στη στερνή της Ναυπάκτου τη μάχη
ως την πτώση του κάστρου της και την ανάκτησή της.
Επίσης παρευρέθηκε κι έξω απ' το Μεσολόγγι
21010 μέχρι και την ανάκτηση της Ιερής της πόλης.
Η Επιτροπή η αρμόδια θά τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Παναγιώτου ο Μήτρος, κι αδελφός του Θανάση
απ' την Κοζίτσαν ήτανε, πόλη της Ναυπακτίας.

Σε μάχες παραυρέθηκε μέσα στο κοσιένα
και έπεσε μαχόμενος στο Μεσολόγγι μέσα

.....

στο Γριπονήσι Εύβοιας με τον Δυοβουνιώτην
στο Κεφαλόβρυσου Αιτωλικού μ'αρχηγό τον Τζαβέλαν,

21050

στην Καλιακούδα μ'αρχηγό τον ίδιο πολεμάρχο
στο Χαϊδάρι Αττικής, Αράχωβας, Δομπραϊναν,
στο Μεσολόγγι, Σάλωνα, με Περραιβό αρχηγό του
στο Πετροχώρι ενάντια στον Άγιο Μουχουρδάρη,
μέσ' τις μάχες του Δίστομου κατά του Ομέρ Βρυώνη,

στις μάχες μέσ' τον Πειραιά, στις μάχες της Αθήνας
με τον αείμνηστο αρχηγό, Γιώργο Καραϊσκάκη

στο Νόστιμο Καρπενησιού κατά των Ασλαμπέη
και του Καριοφίλμπεη με τον Κίτσο Τζαβέλα,
καθώς και σε διάφορες και συμπλοκές και μάχες
και πάντα την πατρίδα του θε να υπηρετήσει
21060 με ζήλον πάντοτε ένθερμον και διαγωγὴν ἀρίστην.

* * *

Ο Γιαννάκης ο Γιάννης, π'από το Μεσολόγγι

την κώμη τ'Αγγελόκαστρο καταγότανε μέσα
μπήκε μέσα στον Ιερόν του κοσιένα αγώνα

ακλουθώντας τον μάγκατζη στον Ιερόν αγώνα
στον ένθερμον αγωνιστή, πολεμιστή πατέρα.

Απ' την αρχή του ένοπλου τ'αγώνα ως το τριάντα
μ'αρχηγό τον οπλαρχηγό τον Μακρή τον Δημήτρη
επαυρέθηκε κι αυτός σ'όσες του αρχηγού του
το σώμα διοργάνωσε μάχες, πολιορκίες.

21070

Έτσι, ο Γιάννης έδωσε το βροντερόν παρόν του
στο Βραχώρι, στο Ζαπάντι, Κομπότι, Μακρυνόρος

την Πλάκα, Κεφαλόβруσο, στο Πέτα, Κρυονέρι
στις τρεις γνωστές κι οδυνηρές πολιορκίες μέσα
της πόλης του Μεσολογγίου :στο κοσιδυό, κοστρία,
και στο κοσπέντε κι έπειτα, μέχρι το κοσιέξι.
Μέσ' τη γνωστή κι οδυνηρή της έξοδου τη νύχτα
ο μαγκατζής πατέρας του και δύο αδελφοί του
καθώς και μ όλα τα λοιπά της οικογένειάς του
τ' αγαπημένα μέλη της, μέσ' τον κάμπο θα πέσουν
της πόλης του Μεσολογγιού, τον ζυμωμένο μ' αίμα,
21080 από τις σφαίρες του εχθρού κι από τις ξιφολόγχες.
Ο Γιάννης διασώθηκε και μ' αρχηγό τον ίδιο
παρευρέθει μέσ' τις μάχες : της Θήβας, της Δομπραίνας,
του Δίστομου, των Κράβαρων, Αράχωβας, Φοντάνας,
της Ναύπακτου, Μεσολογγιού, καθώς και σ' άλλες μάχες.
Η Επιτροπή η αρμόδια θα τονε κατατάξει
στην πρώτη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Παναγιώτης ο Σπύρος, απ' του Αιτωλικού την πόλη,
πολέμησε μ'οπλάρχηγούς γνωστούς μέσ' τον Αγώνα
και βρέθηκεν, ως μάγκατζης σε πλείστες όσες μάχες
21020 στο Κρεμμύδι, Νεόκαστρο, με Ασπροποταμίτη,
μέσ' τις μάχες του Ναύπλιου, μαζί με τον Κωλέττη,
στο Μεσολόγγι μ' αρχηγό και καθοδηγητή του
καθώς και μέσα στις μάχες, μετά, στον Αβαρικό,
ξανά με καθοδηγητή τον Ασπροποταμίτη.
Στην Αθήνα πολέμησε υπό τον Γιάννη Κώστα
ενώ μέσ' του Χαϊδαριού τις μάχες επληγώθει.
Επίσης μέσ' της Κάρυστου τη μαχη παρευρέθει
καθώς και μέσ' το Τρίκερη, μ' αρχηγό τον Γκριτζώτη,
στη μάχη της Αβόρανης υπό τον Κώστα Βέρρη
21030 και με τον ίδιο αρχηγό στη μάχη της Ναυπάκτου.

Η αρμοδία Επιτροπή θε να τονε κατατάξει
μέσ' τους Υπαξιωματικούς στη Δεύτερη την Τάξη.

* * *

21040 **Ο Παναγιώτης ο Φώτης**, που από το Αγρίνι
την πόλη καταγότανε, καταγωγής Σουλιώτης
εργάστηκε ως λογαγός εις την Ρωσσίαν μέσα
κι εστράφει στην πατρίδα του και μ' αρχηγό τον Μάρκο
τον Μπότσαρη, πολέμησε μέσ' σε διάφορες μάχες
μέσ' τις οποίες διέλαμψε η λεβεντιά του Φώτη.
Στη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
της φρουράς του Μεσολογγιού, μαχόμενος θα πέσει.
Η Επιτροπή εκδουλεύσεων θά τονε κατατάξει
στην πέμπτη των Αξιωματιών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Παναγός ο Θανάσης, π' απ' της Ευρυτανίας
απ' την κώμη τη γνωστή Δομνίτσα καταγόταν
βρέθηκε σε διάφορες και πλείστες όσες, μάχες
του κοσιένα, όπου κει λαμπρά θα πολεμήσει.

* * *

21090 **Ο Παναράς Παναγιώτης** π' από το Καρπενήσι
το Κρίκελο κατάγοταν, μπήκε μέσ' τον αγώνα
με δέκα συμπολεμιστές υπό τις διαταγές του
και κάτω απ' τον αρχηγό, τον Γιάννη τον Γιαλδάση
βρέθηκε στου Καρπενησιού μέσ' την πολιορκία
και στη μάχη, συνέχεια, της Λάσπης μ' αρχηγούς του
τους Γιολδασαίους μετέσχε, στον Δράμαλην ενάντια,
στη μάχη Κεφαλόβρυσου Καρπενησιού κι ενάντια
στον πασά Σκόδρα κι ύστερα στη μάχη Καλιακούδας,
στη Σκάλα Τέρνου πιο μπροστά, εις το κοσπέντε μέσα
στη μάχη του Νεόκαστρου, στη μάχη στο Κρεμμύδι
στα Κάγκελια Καρπενησιού και μέσ' το Γυφτοχώρι

21100 στου Αετού Αγάθωνος, στη μάχη στα Τριζόνια
στην Άμπλιανη των Σάλωνων και μέσ' το Μεσολόγγι
π' από στεριά και θάλασσαν το επολιορκούσαν
ο Κιουταχής κι ο Ιμπραήμ και μ' αρχηγό τον Κίτζο
τον Τζαβέλα, όπου σ' αυτό μεσα θα παραμείνει
ως το τέλος της σύρραξης και που σ' αυτήν πληγώθη
στον τράχηλο, μα μπόρεσε, στερνά, να διαφύγει
με τη γενναία τη φρουρά της άπαρτης της πόλης.
Συνέχεια παραυρέθηκε στις μάχες της Αθήνας
και με τον ίδιο αρχηγόν, τον Κίτζο τον Τζαβέλα,
όταν ξαναπληγώθηκε στο δεξιό το πόδι.

* * *

21110 **Ο Γανόπουλος Κολιός**, που μέσα από τον Βάλτο
κατάγοταν, πολέμησε με Μήτσο Κοντογιάννη
μέσ' την γνωστή και αιματηρή, στερνή, πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και διεκρίθει.

* * *

21120 **Ο Γιώργος ο Πανόπουλος** από το Μεσολόγγι
παιδί ακόμα, θε να μπει στον μεγάλο αγώνα
στο κοσιένα μ' αρχηγούς πολλούς και διαφόρους.
Τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
της φρουράς του Μεσολογγιού, αιχμάλωτος επιάστει
κι αφού υπέστει πάμπολλες μέσ' τη δουλεία κακώσεις
στο τέλος λευτερώθηκε από Στρατηγό Ρώσσο.

* * *

Ο Γιάννης ο Πανόπουλος απ' του Μεσολογγίου
τη γνωστή κώμη, τα Σταμνά, καταγότανε μέσα
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα,
μ' οπλαρχηγούς διάφορους : Μακρήν και Μποτσαραίους,
τον Ρούκα κι άλλους αρχηγούς, μέσ' της Ευρυτανίας
στον Παραιά κι άλλες μάχες, ο Γιάννης παρευρέθει

Μπήκεν επίσης και στις δυο στερνές πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγίου. Μέσα στην τελευταία ο αδελφός του έπεσε, ενώ και ο πατέρας κατέστει αγνοούμενος, χωρίς κανείς να ξέρει αν τελικά σκοτώθηκεν ή κι αν αιχμαλωτίσει . Μετά κι από την έξοδο, συνέχισε τις μάχες με ζήλο κι αυταπάρνηση παντού κι όπου ευρέθει.

* * *

Ο Διαμαντής ο Πάνου, π' απ'του Αποκορώνου την πόλη καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα του κοσιένα από' ξαρχής κι υπό τις οδηγίες : Καραϊσκάκη, Λιακατά, του Πανουργιά, Στουρνάρα καθώς και άλλων αρχηγών κι ως μπουλουκσής ο ίδιος

.....
πολέμησε στου Μεσολογγίου τις μάχες, στο Χαϊδάρι, στις μαχες της Αράχωβας, της Άμπλιανης και σ' άλλες, Η αρμοδία Επιτροπή θα τονέ κατατάξει μέσ' τους Υπαξιωματιούς στην πρώτη μέσα τάξη.

* * *

Ο Πάνου Χρήστος ήτανε από το Μεσολόγγι πολέμησε απ'τον Αύγουστο του κοσιένα μέχρι το τέλος του κοσιοχτώ. Παρευρέθει στις μάχες της πόλης του Καρπενησιού με αρχηγό τον Μάρκο τον Μπότσαρη και στου Μεσολογγίου μέσ' την πολιορκία από τον Σκόδρα τον πασά, με το γνωστό το φιάσκο με αρχηγό τον Μπότσαρη τον Κώστα, και στις μάχες των Λεχαινών, του Κρεμμυδιού, του Νεοκάστρου μέσα ξανά εις του Μεσολογγίου μέσ' την πολιορκία με Ραζικότσικα αρχηγό τον Θανάση ως το τέλος. Εξάλου παρευρέθηκεν από'ξαρχής τ'αγώνα μέσα στις μάχες του Πέτα και στις μάχες της Πλάκας

21150

στις μάχες του Μεσολογγίου, μέσα εις το εικοσπέντε
πληγώθηκε στ'αριστερό το χέρι. Η σύζυγός του
επιάστηκεν αιχμάλωτη, με άγνωστη την τύχη.

* * *

21160 **Ο Πανουργιάς Ευάγγελος** απ' τη Φραγκίστρα Αγράφων
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα.
Σε μάχες παρευρέθηκε στους Καλαρύτες μέσα.
Στο Βουλγαρέλι, τον Σταυρό, Μελισσουργούς, στη Μάνη
στο Νιόκαστρο, στου Μεσολογγίου την πολιορκία
ίσα με και την έξοδο της θρυλικής φρουράς του,
στης Παπαδιάς των Κράβαρων και στον Ανηφορίτη,
μέσ' της Χαλκίδας και, στερνά, μέσ' των Θηβών τις μάχες
Σ' όλες μέσα πολέμησε ζεστά κι αντρειωμένα.

* * *

21170 **Ο Πανταζής ο Θανάσης** από το Μεσολόγγι
μέσα σε μάχες βρέθηκεν στον Ιερόν αγώνα
και έπεσε μαχόμενος τη νύχτα της εξόδου
της θρυλικής του της φρουράς μέσ' απ' το Μεσολόγγι.
Ακόμη αιχμαλωτίστηκαν : σύζυγος, τα παιδιά του
μέσα στην πολυαίμακτη τη νύχτα της εξόδου
της φρουράς του Μεσολογγίου κι ενώ η σύζυγός του
στερνά ελευθερώθηκεν, εν τούτοις τα παιδιά του
εξακολουθούσαν να ζούνε μέσ' την αιχαμλωσία.

21180 Έτσι ο Δημήτρης ο Μακρής μ' επιστολή ζητάει
να στηριχτεί οικονομικά και η Πανταγονύμφη
η Νάσαινα, προκειμένου ευθύς μετά να τρέξει
στα ξένα σ'αναζήτηση των σκλάβων των παιδιών της.

* * *

Ο Πανταζιάδης Πανταζής από το Μεσολόγγι
πήρε στην επανάσταση του κοσιένα μέρος
και έπεσεν ως μαγκατζής, μαχόμενος στην πόλη

τ' απέθαντου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία.
Τη νύχτα τη δραματική και δυο απ'τα παιδιά του
αιχμάλωτα πιαστήκανε μέσ' των εχθρών τα χέρια
στις ώρες τις οδυνηρές της έξοδου απ' την πόλη.
Η αρμοδία Επιτροπή θε να τον κατατάξει
21190 στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Πανταλώνης ή Πανταλωνιάς, όπως κι αλλιώς λεγόταν,
Ο Σπύρος καταγότανε από το Μεσολόγγι.
Πολέμησε στη Ναύπακτο μέσ' την πολιορκία
όντας ο ίδιος αρχηγός είκοσι μαχητών του
κάτω απ'τις διαταγές τ'οπλάρχηγού Κακούρη.
Συνέχεια, πολέμησε στη μάχη τ' Αγρινίου
όντας ο ίδιος αρχηγός πυροβολιστών δέκα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Σπύρο Πεταλούδη.
21200 Επίσης παραυρέθηκε, κανονοπατριάρχης,
υπό τον Ραζικότσικα στη μάχη στο Κομπότι
και στις μάχες, συνέχεια, εις το Λουτράκι μέσα.
Μπήκε και στου Μεσολογγιού τις τρεις πολιορκίες
με αρχηγό κι οδηγητή τον Μήτσο Δεληγιώργη
όπου κι αγωνίστηκεν ως κανονοστοιχειάρχης.
Ξιφήρης αφού σώθηκε στις έξοδου τη νύχτα
θα καταφθάσει, τελικά, κι αυτός στ' Ανάπλι μέσα.
Συνέχισε να πολεμά για την Ελευθερία
και θα βρεθεί με Άστιγγα στ' Αιτωλικού τις μάχες.
Η αρμοδία Επιτροπή θε να τον κατατάξει
21210 μέσ' τους Υπαξιωματικούς στη Δεύτερη την τάξη.

* * *

Ο Παντελεγάκης Δημήτρης από το Μεσολόγγι
ως μαχητής μπήκε κι αυτός μέσα στο Μεσολόγγι
στις αγωνιστικές γραμμές υπό την αρχηγίαν

του Θάνου Ροζικότσικα και μαζί παρευρέθει
στις μάχες μέσ' τ' Αγγίνιο, στις μάχες του Ζαπάντι
καθώς και μέσα και στις τρεις δεινές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγίου, όπου και θε να πέσει
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
στον κάμπο του Μεσολογγίου, τον αιματοβαμμένο.

21220

Η Επιτροπή εκδουλεύσεων θε να τον κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.
Η σύζυγος τ'αγωνιστή, η Σοφία, βρισκόταν
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
στη θέση «Ανεμόμυλος», πυριτιδαποθήκη,
που οι Τούρκοι πυρπολήσανε και την αποτεφρώσαν
μα, σαν με θεία πρόνοια, η ίδια διεσώθει
κι αιχμαλωτίστηκε, μετά, τη νύχτα της Εξόδου.
Μαζί και με το τρίχρονο, μικρό της, κοριτσάκι
και μέσ' της Αλεξάνδρειας, στο μακρινό Μισίρι

21230

τελικά απαχθήκανε. Αργότερα η Σοφία
Μπόρεσε και επέστρεψε, μα μ'άγνωστη την τύχη
της μικροθυγατέρας της, αν πέθανε ή ζούσε.

* * *

Η Ζωίτσα Παπάντωνη, από το Μεσολόγγι
συνελήφθει αιχμάλωτη μαζί με τα παιδιά της
τη νύχτα την πασίγνωστη της έξοδου απ' την πόλη
του θρυλικού Μεσολογγίου, απ' όπου μεταφέρεται
στη Σμύρνην, όπου έζησεν μέσ' την αιχμαλωσία
τέσσερα χρόνια· αργότερα στην Αίγινα θα φτάσει
όταν με διαβήματα πολλά απελευθερώθει.

21240

Ζητάει από την αρχή, μαζί μ'άλλες γυναίκες
τα έξοδά τους για να'ρθούν πίσω στο Μεσολόγγι.

* * *

Ο Κώστας Παπαβασίλης από το Μεσολόγγι

μπήκεν από' ξαρχής μέσ' στον Μεγάλο Αγώνα
και μ'οδηγό του τον Μακρή καθώς και τον Θανάση
τον Ρατζικότσικα μαζί, μπήκε στις μάχες μέσα :
στον Γαλατά, καθώς και στις μάχες στ' Ανάπλι μέσα
και μέσα στου Μεσολογγιού τις τρεις πολιορκίες
στην άμυνα της πόλης του· στην έξοδο θα πέσει
μαχόμενος ηρωικά στο ματωμένο κάμπο.

* * *

21250 **Ο Παπαβασιλόπουλος ο Γιάννης** απ' την Άρτα
απ' όπου και μετοίκησε, μετά, στο Μεσολόγγι
βρέθηκε σε διάφορες μάχες μέσ' τον αγώνα
καθώς και στου Μεσολογγιού τις τρεις πολιορκίες,
όπως και μέσ' την ύστατη, απ'όπου διεσώθει.
Συνέχισε να πολεμά και μέσα παρευρέθει
στις μάχες που συνάφθηκαν στα Κράβαρα, στην Άρτα
στις μάχες της Λαμποτινάς, στις μάχες της Ναυπάκτου
Στην έξοδο, τότες, της φρουράς από το Μεσολόγγι
ο ίδιος διασώθηκε με έναν αδελφό του.

21260 Όμως, ο άλλος του αδελφός αιχμάλωτος επιιάσται.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονέ κατατάξει
μέσ' τους Υπαξιωματικούς στη Δεύτερη την τάξη.

* * *

Ο Παπαγεωργίου ο Θανάσης απ' της Ευρυτανίας
τη γνωστή κώμη Κρίκελα, καταγότανε μέσα
μόχθησε στρατιωτικά για την ελευθερία
όντας κι ο ίδιος κεφαλή σε αριθμόν ενόπλων.
Με τον Γιαλδάσην αρχηγόν κι οδηγητήν ευρέθει
έξω απ' του Καρπενησιού στενή πολιορκία,
στο Κεφαλοβρύσι, ευθύς μετά, μέσα στο Καρπενήσι.

21290 Στη Λάσπη, στην Καλιακούδα και στη Σάλα του Τέρνου
στη μάχη του Νεόκαστρου, του Κρεμμυδιού κι ακόμη

στις μάχες που διεξάχθηκαν μέσα εις τα Καγκέλια
στον Αετόν Αγάθωνα, Τριζόνια, Γυφτοχώρι,
στην Άμπλιανη στα Σάλωνα, μετά στο Μεσολόγγι
με αρχηγό κι οδηγητή τον Κίτζο τον Τζαβέλα
θα πολεμησει ως τη στερνή τη νύχτα της εξόδου.
Στο Δίστομο θε να βρεθεί με τον Καραϊσκάκη.
Παρά την πλούσια δράση του, η Επιτροπή η αρμόδια
αβαθμολόγητον κι αυτόν, στερνά, θα τον αφήσει.

* * *

21280 **Ο Παπαγεωργίου Αναγνώστης** π'από της Ναυπάκτου
μέσα εκαταγότανε την κώμη της Κοζίτσας,
σε μάχες παραυρέθηκε μέσ' το μεγάλο αγώνα,
καθώς και μέσ' τις τρομερές μάχες στο Μεσολόγγι
όπου εκεί πολέμησε στο κοσπέντε, κοσιέξι
οπότε διεξάχθηκεν έξοδος της φρουράς του,
η επική, πολύνεκρη, απ' όπου διεσώθει
Προάχθηκεν ευθύς μετά σε θέση χιλιάρχου
μ' ολοστερνά του δόθηκε μικρή βαθμολογία
του υπολοχαγού της φάλαγγας και μόνο.

* * *

21290 **Ο Παπαγεωργίου ή Σαλόγιαννης**, όπως κι αλλιώς λεγόταν
Ο Γιάννης, καταγότανε από της Μακρυνείας
μέσα από τη γνωστή την κώμη την Ευβίστα.
Όντας ο ίδιος μαγκατζής και κεφαλή ενόπλων
με αρχηγό του τον Μακρή παρευρέθει στις μάχες :
Βραχοχωριού, του Ζαπάντι, του Πέτα, στο Κομπότι,
καθώς και μέσ' τις τρεις γνωστές, δεινές, πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ'όπου διεσώθει
Παραβρέθηκε, ξανά, μέσ' σε πολλές άλλες μάχες :
σ' Αράχωβα, Λαμποτινά, την Παπαδιά Κραβάρων,
21300 στον Πλάτανο, στο Δίστομο, στη μάχη της Φοντάνας.

Στο Μεσολόγγι πέσανε δυο πρωτεξαδελφοί του
ενώ αιχμαλωτίστηκαν κόρη και αδελφή του
κι ο ίδιος πληγώθηκε στην κάτω σιαγόνα.
Μα μ'όλη αυτή τη δράση του χωρίς βαθμολογία
θα τον αφήσει και αυτόν η Επιτροπή στο τέλος.

* * *

21310 **Ο Παπαγεωργίου Δημήτρης** απ' της Ευρυτανίας
τη γνωστή κώμη Κρίκελο καταγότανε μέσα.
Στη μάχη παραυρέθηκε μεσα στο Καρπενήσι
με Γιολδασαίους αρχηγούς, και στη μάχη της Λάσπης,
μέσα στου Κεφαλόβρυσου τη μάχη θα μετάσχει,
στη Σκάλα Τέρνου ευθύς μετά, στο Νιόκαστρο, Κρεμμύδι,
στα Καγκέλια Καρπενησιού, κατά του Αλαμπέη
στον Αετόν Αγάθωνος μέσα στο Γυφτοχώρι
μέσ' τα Τριζόνια, αργότερα, στην Άμπλιανη Σαλώνων
στη δεύτερη την επική, δεινή πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού με τον Κίτσο Ταβέλα
στη μάχη μέσ' το Δίστομο με τον Καραϊσκάκη,
καθώς και σε διάφορες και πλείστες μέσα μάχες.

* * *

21320 **Ο Παπαγεωργίου ο Γιάννης** ή κι αλλιώς και **Φώτης**
π'από της Τραχωνίας ήτανε την κώμη του Μποτίνου,
στις μάχες παραυρέθηκε μέσ' τον Μεγάλο Αγώνα
στ' Αγρίνιο, στο Ζαπάντι, στην Άμπλιανη Σαλώνων
στη μάχη του Μεσολογγιού, στη μάχη Μαυροπούλας
Καρπενησιού, του Μαχαλά Ξηρόμενου της Πλάκας
μέσ' τη μάχη της Ρίγανης, στην Καροπούλα Αγράφων,
με αρχηγούς κι οδηγητές : Σιαδήμα, Γιάννη Ράγκο,
Καραϊσκάκη Στρατάρχη, και τον Χρήστο Μακράκη.
Στην αίτηση τ' αγωνιστή προστίθενται ακόμα
οι μάχες οι δραματικές τ' Απόκουρου, στο Πέτα,

21330 οι μάχες Κεφαλόβρυσου Καρπενησιού κι επίσης
προστίθεται πως ο Φώτης μπήκε στο Μεσολόγγι
όπου μέσα πολέμησεν απ' την αρχή της πάλης
κι ίσαμε και τη στερνή τη νύχτα της εξόδου
όταν σκοτώθηκε ο αρχηγός, ο Κώστας ο Σιαδήμας,
κι ο Φώτης τότε εντάχθηκε με τους Γιολδάση, Ράγκο.
Με τον Γιολδάση βρέθηκε μέσα στο Πατρατζίκι
καθώς και σε διάφορες και πλείστες μέσα μάχες.
Παρόλο πως χιλιάρχος κάποτε, ανεδείχθει
η Επιτροπή η αρμόδια στο τέλος θα τον' φήσει
21340 πλήρως αβαθμολόγητο, δίχως επεξηγήσεις.

* * *

Ο Παπαγεωργίου ο Γιάννης από το Μεσολόγγι
τη γνωστή κώμη τη Γουριά, καταγότανε μέσα.
Στον φάκελο τ' αγωνιστή ελλείπαν τα στοιχεία
όλ' όσα ακριβώς συνάπτονται με τη συμμετοχή του
στον απελευθερωτικό του κοσιένα αγώνα.
Μνεΐα υπάρχει μοναχά για τη σύζυγό του, Φέγγω,
χήρα του αγωνιστή Γιάννη Παπαγεωργίου.
Η Φέγγω αιχμαλωτίστηκε τη νύχτα της έξοδου.
Εξάλλου, ο πατέρας της, ο Κωνσταντίνος Σταύρου
21350 σκοτώθηκε ως πολέμαγε μέσ' του Ντολμά τη μάχη
κι ως μαγκατζής, με αρχηγό τον Στρατηγό τον Σίψου.

* * *

Ο Παπαγεωργίου ή Κολοκυθάς, όπως κι αλλιώς λεγόταν
ο Κωνσταντίνος, ήτανε από της Ναυπακτίας
την κώμη τον Πλάτανο κι από' ξαρχής μετέσχε
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Θοδωράκη Γρίβα
μέσα στον απελευθερωτικό του κοσιένα αγώνα.
Στις μάχες παραυρέθηκε στ' Αγρίνιο, στο Πέτα
στην Πλάκα και στον Αετό, Λουτράκι Ξηρομέρου

- 21360 μέσ' τον Προφήτην Άι Λια και την Ποδοβολίτσα
στη μάχη που διεξάχθηκε έξω απ'το Μεσολόγγι
μέσ' του οποίου θε να μπει και στην πολιορκία
ενάντια στον πολιορκητήν Ομέρ πασάν Βρυώνη
στη μάχη του Αλάμπει, στη μάχη τ' Αχελώου
στη μάχη του Καρπενησιού ενάντια στο Σκόδρα,
στη μάχη της Καλιακούδας ενάντια στον ίδιο .
Μέσ' το κοσπέντε βρέθηκε στη μάχη του Νιοκάστρου
τον ίδιο χρόνο βρέθηκε με τον Καραϊσκάκη
στη μάχη που διεξάχθηκε, έξω απ'το Μεσολόγγι
ενάντια στον Κιουταχίν που το πολιορκούσε.
- 21370 Σε λίγα κοσπετράωρα μπήκε στο Μεσολόγγι
με αρχηγό κι οδηγητή τον Κίτζο τον Τζαβέλα.
Πήρε, μετά, την εντολή να μπει στον προμαχώνα
για να υπερασπίζεται την τάπια της Λουνέτας.
Κι εκτέλεσε το χρέος του ως τη μοιραία νύχτα
της έξοδου, που θα σωθει και θε να πολεμήσει
μέσ' τις μάχες της Αταλάντης και στο Τριμέρι μεσα
με αρχηγό του κι οδηγητή τον **Τάσο Καρατάσο**.
Μέσα στο εικοσιοχτώ μέσ' τη χιλιαρχία
του Τόλια Λάζου βρέθηκε και θε να πολεμήσει
- 21380 στις μάχες: τ' Ανηφοριτή, στη Θήβα και στην Πέτρα.
Στο τέλος η Επιτροπή θα τότε κατατάξει
μέσα στον υπαξιωματικών την πρώτη μέσα τάξη.

* * *

Ο Παπαγεωργίου ο Φώτης απ' την Κώμη Μπερίκα
που και **Παπαγεωργακόπουλος** λεγότανε επίσης
ο Φώτης επολέμησε στον Ιερόν αγώνα.
Με αρχηγό κι οδηγητή τον Κώστα τον Σιαδήμα·
όντας κι ο ίδιος κεφαλή σε αριθμό μαχίμων
στις μάχες παραυρέθηκε : τ' Αγκρίνιου, Ζαπάντι,

21390 του Λουτρακιού, Ξηρόμερου, Καρπενησιού, Ναυπάκτου
του Καστελιού Καρπενησιού, μέσα στο Βουλγαρέλι
στη μάχη του Καρβασαρά, στο Μεσολόγγι μπήκε
απ' την αρχή της υστερνής, δεινής πολιορκίας
ίσαμε και την επική τη νύχτα της εξόδου.
Στη μάχη του Αγρίνιου πληγώθηκε στο χέρι
π' ανίκανο τον έκαμε για κάθε εργασία.
Σε δεύτερο υπόμνημα στο φάκελό του μέσα
δηλούται η συμμετοχή η ενεργός του Φώτη
και η δυναμική η εμπλοκή τ'αγωνιστή στις μάχες:
της Άμπλιανης, Αράχωβας, και μέσ' το Τουρκοχώρι,
21400 στο Δίστομο, Τριπολιτσά, και στη Δομπραίνα μέσα.
Ο Φώτης εκδαπάνησε προσωπικά, ο ίδιος,
χρήματα για τον οπλισμό, μισθοτροφοδοσία
των οπλιτών που βρίσκονταν υπό τις διαταγές του.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονέ κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Παπαγεωργόπουλος ή Σαμαράς ο Γιώργος
που από τ' Αγρίνιου την κώμη καταγόταν
πολέμησεν απ' την αρχή τ' αγώνα ως το τριάντα.
21410 Στις μάχες παρευρέθηκε τ' Αγρίνιου, Ζαπάντι,
μ' αρχηγό καθοδηγητή Βλαχόπουλο Αλεξάκη,
στις μάχες, μ' ίδιο αρχηγό, επίσης παρευρέθει
της Πλάκας, Πέτα και μετά μπήκε στο Μεσολόγγι
όπου κι εκεί πολέμησεν ίσαμε και το τέλος
με αρχηγό κι οδηγητή Λαμπρόπουλο Νικόλα
κι όταν αυτός σκοτώθηκε σε μίαν απ' τις εξόδους
κάτ' απ' του Μακρή του Δημήτρη την αρχηγία μπήκε.
Κι όταν, στερνά, διασώθηκε στις έξοδους τη νύχτα
στα Τριζόνια πολέμησε με αρχηγό τον Βέρη

21420 και με τον Αρχιστράτηγο Γιώργο Καραϊσκάκη πολέμησε στον Πειραιάν, στις μάχες της Αθήνας. Ο Γιώργος παραυρέθηκε μέσα και σ' άλλες μάχες δείχνοντας γενναιότητα παντού και πειθαρχίαν.

* * *

Ο Παπαγιάννης ο Βλάχος, απ' την Ακαρνανία μέσα εκαταγότανε και μπήκε στον αγώνα του κοσιένα κι έλαβε μέσα στις μάχες μέρος : στο Βραχώρι, στο Ζαπάντι, στις μάχες Μακρυνόρους στο Κομπότι, μέσ' την Πλάκα και στις μάχες στο Πέτα, στον Αετό Ξηρόμερου, στη μάχη της Βονίτσας
21430 με αρχηγό κι οδηγητή Βλαχόπουλο Αλεξάκη. Ο Βλάχος επολέμησε και μέσ' το Καρπενήσι μέσ' τη μάχη της Ρίγανης, με τον Πεσλή αρχηγό του και μπήκε στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία με αρχηγό κι οδηγητή στον Στάικο τον Γιάννη. Στο Ζαπάντι πληγώθηκε. Με το μικρό του Σώμα μπήκε μέσ' σ' επικίνδυνες πολιορκίες, μάχες. Στο τέλος η Επιτροπή θε να τον κατατάξει στην έβομη των Αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Παπαγιάννης ο Μήτσος από το Ζευγαράκι της πόλης του Μεσολογγιού καταγότανε μέσα.
21440 Μ' οδηγητή του τον Μακρή πολέμησε στις μάχες τ' Αγρίνιου, του Ζαπάντι, Μαχαλά, Μακρυνόρους, στο Κομπότι, στη Βόνιτσα, στις τρεις πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού και μέσ' το Κρυονέρι, στις μάχες του Αιτωλικού. Πολέμησεν ακόμα σε μάχες μέσα στο Μωριά, την Στερεάν Ελλάδα και σ' όλες παντού, πάντοτε, τον θάνατο αφηφούσε.

* * *

21450 **Ο Παπαγιάννης Σωτήρης** από το Ζευγαράκι της πόλης του Μεσολογγιού κι αυτός εκαταγόταν. Μ' οδηγητή του τον Μακρή, μπήκε μέσ' τον αγώνα του κοσιένα κι έλαβε μέρος στις μάχες μέσα : στο Βραχώρι, στο Ζαπάντι, Μαχαλά, Μακρυνόρους στη Λεπενού και μέσ' τις τρεις, γνωστές, πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού, τ' Αιτωλικού, συνέχεια, της Ναύπακτου, στα Σάλωνα, σ' Αράχωβα τις μάχες, και γίνηκε ολοκαύτωμα για πίστη και πατρίδα.

* * *

21460 **Ο Παπαγιαννόπουλος ο Κώστας** καταγόταν απ' την πόλη τη Γαβαλού της Μακρυνείας μέσα. Μέσ' τη στερνή κι οδυνηρή, γνωστή, πολιορκία της πόλης του Μεσολογγιού, πολέμησε με πάθος κι ηρωισμό πρωτόγνωρο στην άμυνα της πόλης. Στην Έξοδο μαχόμενος ηρωικά, θα πέσει ενώ η σύζυγος τ'αγωνιστή, η Κατερίνη, επιάστει τη νύχτα της αιματηρής, πολύνεκρης εξόδου αιχμάλωτη στων Τουρκαλβανών τ'άνομα τα χέρια και θε να ζήσει στη σκλαβιάν εικοσιτρία χρόνια πριν τελικά, λευτερωθεί με δωρεές κι εράνους, ενώ τα δυο της τα παιδιά πιαστήκαν απ' τη μάνα που τα κρατούσε αγκαλιά δεξιά κι αριστερά της για να βρεθούνε τελικά και αυτά κατασφαγμένα.

* * *

Ο Παπαγρηγόρης Θανάσης από της Ωλενείας την κώμη τα Σταμνά καταγότανε μέσα. Σαν άρχισε της λευτεριάς ο επικός αγώνας Ο Παπαγιάννης τάχθηκε μπέσα στις φάλαγγές του μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Στάθη Τσιμπουράκη και μαζί του πολέμησε σε πλείστες μέσα μάχες.

21480 Ολοστερνά ο Θανάσης μπήκε στο Μεσολόγγι
όπου και μέσα στη στερνή, δεινή, πολιορκία
πολέμησεν ηρωικά μεσ' σ' όλες τις εκφάνσεις
της επικής, της θρυλικής, της γιγαντομαχίας
και τελικά στης έξοδου τη νύχτα θε να πέσει
στον κάμπο του Μεσολογγίου, τον μ' αίματα βαμμένο.

* * *

21490 **Ο Παπαντώνης Γεώργιος**, που από την Μπουρδέσα
της πόλης του Μεσολογγιού καταγότανε μέσα,
μπήκεν κιόλας από ξαρχής στον Ιερόν αγώνα.
Με αρχηγό του τον Μακρή πολέμησε στις μάχες :
μέσ' το Βραχώρι, στο Πέτα, Ρίγανης, Δραγαμέστου,
μέσ' τις μάχες της Βόνιτσας, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού όπου κι εκεί επληγώθει
στη μάχη της Λαμποτινάς, της Παπαδιάς Ναυπάκτου
της Άμπλιανης, του Πλάτανου, τη μάχη Καροπούλας,
Πετροχωριού, Καρπενησιού, Κεράσοβου Αγράφων,
μέσα στις μάχες του Βλαχού, Αράχωβας και σ' άλλες.
Όμως η Επιτροπή, στερνά, θαν' τον αφήσει
πλήρως αβαθμολόγητον, όπως και τόσους άλλους.

* * *

21500 **Ο Παπαδάτος ο Δήμος**, που καταγόταν μέσα
απ' την πόλη τ' Αιτωλικού, μπήκεν εις τον αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες : Βραχοχωριού, Ζαπάντι,
με αρχηγό κι οδηγητή τον Σωτήρη τον Γιώτη.
Συνέχεια, πολέμησε, στ' Αιτωλικού τις μάχες
όταν η πόλη ασφυκτικά τότες πολιορκείτο
από τον Σκόδρα τον πασά καθώς και τον Κιουτάγια.
Μετά και την εκπόρθηση του Αιτωλικού κι ακόμη
της πόλης του Μεσολογγιού μπήκε στο πλοίο πάνω
«Ο Βόλος» και παρευρέθει σε πλείστες ναυμαχίες

και πιο πολύ στη φύλαξη του θαλασσινού δρόμου
από τα πλοία του εχθρού Μύτικα – Βασιλάδι.
Η αρμοδία Επιτροπή θε να τονε κατατάξει
στην πρώτη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

- 21510 **Ο Παπαδάτος ο Στάθης** καταγότανε μέσα
απ' την πόλη του Αιτωλικού και μπήκε στον αγώνα.
Όταν ήτανε Έπαρχος στη Δυτικήν Ελλάδα
και σαν κάποτε έφθασε στην πόλη της Γλαρέντζας
στ' ακροθαλάσσι αγνάντεψε δυο όμορφες βρατσέρες
μια του Στάθη Παπαδάτου κι η άλλη του Τζαλικά
και μιας και βιαζότανε να μπει στο Μεσολόγγι
αμέσως τους διέταξε να τονέ μεταφέρουν.
Όμως ο πολυάριθμος ο τούρκικος ο στόλος
παρέπλεε, μερόνυχτα, σ' όλα κείνα τα μέρη.
- 21520 Έτσι στο δρόμο πέσανε στον εχθρικό το στόλο
και μόλις που διασώθηκαν αράζοντας στις Σκρόφες.
Όμως, οι Τούρκοι πρόλαβαν, συνέλαβαν και 'κάψαν
τις δυο μικρές πανόμορφες ελληνικές βρατσέρες.
Έτσι δίνει το πιστοποιητικό για ν'αποζημιωθούνε
οι κάτοχοι των δυο μικρών πανόμορφων βρατσέρων.
Μέσα σ' ένα άλλο έγγραφο η εντολή Ναυάρχου
να περιπλέει τακτικά με το «Άγιος Νικόλας»
το πλοίο το πολεμικόν, από το Ακρωτήριο
τον Πάππα κι ίσαμε τις Οξιές, καθώς και τ' Έσω Κόλπου
για να αποτρέπει μεταφορά τροφών στις εχθρικές τις θέσεις.
- 21530 Εξάλλου, ο αρχιστράτηγος, ο Τζωρτζ, τον προμηθεύει
με διαβατήριο ειδικό και που του επιτρέπει
με το Μπόβο «Άγιος Νικολάος» καθώς κι ένα κανόνι
με ναύτες κάπου δώδεκα, όπου'ν χρεία να πλέει
και, πρόσθετα, παρακαλεί φίλιες υπηρεσίες

καθώς και τις ελληνικές και να του επιτρέπουν και να τον ευκολύνουνε σ'όλους του τους διάπλους. Εξάλλου, μ' άλλο' να χαρτί του Ναύαρχου Μιαούλη παρέχει το δικαίωμα στον πλοίαρχο του «Μπόβο» να πάρει στου Μεσολογγιού τον αποκλεισμό μέρος όπως και στον αποκλεισμό τ' Αιτωλικού συνέχεια. Σ'άλο 'να πιστοποιητικό δηλούται πως ο Στάθης πολέμησε μ'οδηγητή τον Ναύαρχο Μιαούλη όπως και Αρχιστράτηγον του Τζιώρτζ, και του Στολάρχου του Κόχραν υπηρέτησε μέσ' τα χρόνια τ'αγώνα.

* * *

Ο Παπαδημητρίου ο Γιώργος, απ' του Μπερικού Κουρίτιδας της Τριχωνίας καταγόταν μέσα μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Κώστα τον Σιαδήμα πολέμησε στον Ιερόν του Κοσιένα αγώνα και πορευρέθει στις μάχες : Καρπενησιού, Ζαπάντι στο Λουτράκι Ξηρόμερου, στη Γαβαλού, στο Πέτα, στις μάχες του Βραχοχωριού, μετά στο Καρπενήσι στο Βουλγαρέλι μ' αρχηγό κι οδηγητή τον Ράγκο στις μάχες του Καρβασαρά με τον Κώστα Σιαδήμα στον Μαχαλά Ξηρόμερου, μέσα στο Πετροχώρι στη μάχη του Μεσολογγιού, έξω από τα τείχη, στην Καροπούλα στ' Άγραφα και μέσ' το Μεσολόγγι. Σ' άλλο πιστοποιητικό δηλούται πως ο Γιώργος στις μάχες παραυρέθηκε : σε Βραχώρι, Καστέλι, 21550 στη Σκάλα του Αιτωλικού και στο Ντουγρί Αποκούρου Επίσης παραυρέθηκε, κοντά, τέσσερις μήνες Στου θρυλικού Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία ενάντια στον Κιουταχήν, απ' όπου και διεσώθει. 21560 Παράξενη η αναφορά πως μέχρι το κοσιέξι βρισκόταν με τους Έλληνες και, επομένως, βγαίνει

το πόρισμα πως στο κοσιεφτά βρισκόταν με τους Τούρκους
και από τον επόμενο το χρόνον επανήλθε
στις τάξεις τις ελληνικές ίσαμε και το τέλος.

Η αρμοδία Επιτροπή θα' τονε κατατάξει

21570 στην Έβδομη των αξιωματικών μέσα την τάξη

* * *

Ο Παπαδημητρίου ο Γιάννης από το Μεσολόγγι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό του Μπότσαρη τον Μάρκο
μπήκε μέσ' του Μεσολογγιού την πρώτη πολιορκία
απ' όπου οι Τούρκοι ηττήθηκαν και φύγαν εσπευσμένα.

Ο Γιάννης, στα συνέχεια, μπήκε μέσα στη μάχη
της Μάνινας στον Άγιο Νικόλα, στ' Αιτωλικού τις μάχες
και οδηγητή του κι αρχηγό τον Μπότσαρη του Κώστα,
στη μάχη του Καρβασαρά με τον Καραϊσκάκη
και μέσα σε διάφορες άλλες μάχες μετέσχε

21580 Μπήκε, μεταπελευθερωτικά, μέσ' τη χιλιαρχία
του Νίκα Νάσιου κι έμεινε μέσ' το στρατό ως την πτώση
του φρούριου της Βόνιτσας, μέχρι που διαλυθήκαν
τα ελαφρά τα Σώματα. Πολέμησε γενναία
με ζήλο κι αφοσίωση σ' όλους τους αρχηγούς του
χωρίς καμιάν ανταμοιβήν από πουθενά να λάβει.

* * *

Ο Παπαδημητρίου Ηλίας π' από της Κοζίτσας
της Ναυπακτίας, ήτανε, παρευρέθει σε μάχες,
του κοσιένα μ' αρχηγούς πολλούς και διαφόρους.

21590 Πιο πολύ διακρίθηκε μέσ' την πολιορκία
την υστερνή κι οδυνηρή στο Μεσολόγγι μέσα.
Πολέμησε στην άμυνα της πόλης μ' αρχηγό του
τον αγωνιστήν οπλαρχηγό, Ανδρέα Πριμηκύρη.
Κι όταν στη θρυλική την έξοδο, έπεσε ο Πριμηκύρης
μαχόμενος ηρωικά μέσ' τον Κάμπο της πόλης

κι ο ίδιος διασώθηκε, σε νέες εκδουλεύσεις
προς την πατρίδα δόθηκε : Παρευρέθει στις μάχες
των Αθηνών μ' οδηγητή τον Κίτσο τον Τζαβέλα.
Μέρος επίσης έλαβε μέσα στην εκστρατεία
της Κρήτης κι επολέμησε με τον Χατζημιχάλη.

* * *

- 21600 **Ο Παπαδημητρίου ο Φάνης**, από το Μεσολόγγι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μπότσαρη τον Μάρκο
μπήκε μέσ' τον ηρωικόν του Κοσιένα αγώνα
Μπήκε και στου Μεσολογγιού την πρώτη πολιορκία
όταν οι Τούρκοι απέτυχαν και φυγαν ντροπιασμένοι.
Ο Φάνης παραυρέθηκε στη μάχη τ' 'Αι Νικόλα
της Μάνινας μ' οδηγητή τον Μπότσαρη τον Κώστα
στη μάχη του Αιτωλικού, Καρβασαρά, συνέχεια
με αρχηγό τον Στρατάρχη, Γιώργο Καραϊσκάκη,
όπου οι Τούρκοι ηττήθηκαν, καθώς και σ' άλλες μάχες.
- 21610 Όταν, μετά, συστάθηκαν και οι χιλιαρχίες
στου Νάσιου Νίκα εντάχθηκε μέσ' τη χιλιαρχία,
με την οποία βρέθηκε στου φρούριου την πτώση
της Βόνιτσας και, τελικά, την επανάταξη της
στον κορμό του λεύτερου ελληνικού του κράτους.
Συνέχεια θε να βρεθεί μέσα στη Σαλαώρα,
φιλοπατρία και ζήλο παντού είχε επιδείξει
χωρίς καμίαν ανταμοιβήν από πουθενά να λάβει.

* * *

- 21620 **Ο Παπαδημητρίου ο Νίκος** από του Ξηρομέρου
κι απ' την Καντουνα την κώμη καταγότανε μέσα
με αρχηγό κι οδηγητή τον Θεωράκη Γρίβα
μπήκεν στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα.
Στις μάχες παραυρέθηκε τ' Αγρίνιου, Ζαπάντι,
του Λουτρακιού Ξηρόμερου και μέσ' τ' Αγίου Ηλία

επίσης παραυρέθηκε μέσ' την πολιορκία
την πρώτη του Μεσολογγίου απ' τον Ομέρ Βρυώνη.
Μέσ' το κοστρία εντάχθηκε στο Σώμα Κώστα Βέρρη
με τον οποίο βρέθηκε μέσ' την πολιορκία
της πόλης του Αιτωλικού απ' τον πασά τον Σκόδρα,
καθώς και μέσ' την υστερνή, σκληρή πολιορκία
21630 της πόλης του Μεσολογγίου και μ' αρχηγό τον Βέρρη.
Στην Έξοδο διέφυγε και μόλις διεσώθει
κατέφθασε στο Ναύπλιο· μετά στο Παλαμήδι
όπου και μέσα στη φρουράν εντάχθηκε της πόλης
και κάτ' απ' τις διαταγές του Θεωράκη Γρίβα.
Και μολονότι έδειξεν διαγωγήν αρίστην
καθώς και στρατιωτική δεινότητα μεγίστην
παρέμεινε, μέσ' τα στερνά, χωρίς βαθμολογία.

* * *

Ο Παπαδημητρίυ ή Τριαντάφυλλος, όπως κι αλλιώς λεγόταν,
Ο **Νίκος** καταγότανε από το Παπαρούσι
21640 την Κώμη του Καρπενησιού και μπήκε στον αγώνα
με αρχηγούς κι οδηγητές τους Μακρή και Γιολδάση
κι όντας κι ο ίδιος κεφαλή σε Σώμα οπλοφόρων
δεκαπέντε μ' είκοσι ανδρών, παρευρέθει σε μάχες
κι ιδίως στο Μεσολογγίου όπου και διεκρίθει
Διέπρεψε για τον ζήλο και τη φιλοπατρία
χωρίς ποτές του να δεχτεί να πάρει αντιμισθίαν
ενώ τους στρατιώτες του μισθοτροφοδοτούσε
ο ίδιος ή φίλοι του κι ουδέποτε το κράτος.
Τιμήθηκε με τ' αργυρό αριστείον του αγώνα
21650 για τις υπηρεσίες του στη δούλη του πατρίδα.

* * *

Ο Δημητρίου ο Τάσος από το Καρπενήσι
μ' οδηγητές του κι αρχηγούς Βλαχόπουλο, Αλεξάκη

πολέμησε μέσ' τις μάχες : σ' Αγρίνιο, Ζαπάντι,
επίσης αναφέρεται πως με τον Γκοτζαμάνη
φρουρούσε τη μεθόριον Αγράφων, ν' αποτρέψει
επέλαση ενδεχόμενη από τη Θεσσαλία.

Μέσ' το κοστρία βρέθηκε στη μάχη τ' Άι Βλάση
με αρχηγό κι οδηγητήν τον Γιώργο Καραϊσκάκη.

Συνέχεια, με Διαμαντήν και τον Νικόλα Ζέρβα

21660

στις μάχες μέσα βρέθηκεν : εις το Κεφαλοβρύσι
της πόλης του Καρπενησιού. Μέσα στο Μεσολόγγι
ίσαμε και της Έξοδου την επική τη νύχτα
απ' όπου διασώθηκε και έφτασε στ' Ανάπλι.

Συνέχεια, πολέμησε μέσ' τη γνωστή τη μάχη
της πόλης της Αράχωβας και στη συνέχεια πήρε
μέρος στις μάχες Αθηνών κι ολοστερνά στις μάχες
του Πειραιά κι οριστικά εδώ θα τερματίσει
τη δράση την πολεμική μέσ' το Μεγάλο Αγώνα.

* * *

Ο Παπαδημητρίου ή Κοματάς, όπως κι αλλιώς λεγόταν

21670

ο Χρήστος, απ' την Κοσκινά της Τριχωνίας ήταν.

Μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Κώστα τον Σιαδήμα,
πολέμησε στον Ιερόν του Κοσιένα αγώνα

και παρευρέθει στις μάχες : Βραχοχωριού, Ζαπάντι
του φρούριου της Ναύπακτου, του φρούριου του Ρίου.

Συνέχεια, πολέησε μέσ' το Κεφαλοβρύσι
της πόλης του Καρπενησιού, στην Άμπλιανη Σαλώνων
και το κοσπέντε βρέθηκε μέσα στο Μεσολόγγι
απ' την αρχή της άλωσης ίσαμε και την πτώση.

21680

Πολέμησε, συνέχεια, και στην πολιορκία
του φρούριου της Ναύπακτου μέχρι την άλωσή του
όντας πάντοτε κεφαλή δέκα συμμαχητών του.
Στο τέλος η Διοίκηση της χώρας θα τιμήσει

με το βαθμό Χιλίαρχου τον Κομματά τον Χρήστο.

* * *

Ο Παπαδογιάννης ο Γιάννης, γιος του Αθανασίου

από τη Βετολίστα ήτανε, κώμη της Ναυπακτίας.

Με αρχηγό κι οδηγητή τον Γιώργο Δράκου μπήκε

μεσ' τον μεγάλο κι ιερό του Κοσιένα αγώνα

και παρευρέθει στις μάχες : στο Καρπενήσι μέσα,

21690 της Καλιακουδας ύστερα, στην Άμπλιανη Σαλώνων.

Στο Κοσπέντε πολέμησεν υπό τις οδηγίες

του Κώστα Σωτηρόπουλου και μ' αρχηγό τον Κίτσο

τον Τζαβέλα πολέμησε έξω απ' το Μεσολόγγι

ενάντια στον Κιουταχίν που το πολιορκούσε.

Λίγες μέρες, στερνότερα, και με τον αρχηγό του

στο Μεσολόγγι μπόρεσε και τελικά εμπήκε

με στόχο την ενίσχυση της επικής φρουράς του.

Ενώ συνεχιζότανε μέσα στο Μεσολόγγι

η απηνής κι οδυνηρή, μακρά, πολιορκία

21700 βρέθηκε μέσ' της Κλείσοβας, την επική τη μάχη,

λίγα μόλις κοστετράωρα πριν από τη νύχτα

της Έξοδου της θρυλικής φρουράς από την πόλη

απ' όπου διασώθηκε μεσ' τη μοιραία νύχτα.

Πολέμησε στην Αττική με τον Κίτσο Τζαβέλα,

μέσα στην καταστροφική, γνωστή, μάχη του Σένιου

μέσ' την οποία δέχτηκε πληγή παν' στο κεφάλι

Συνέχεια, πολέμησε ξανά με τον Τζαβέλαν

μέσ' την πολύ σημαντική της Λαμποτινάς μάχη

και στη μάχη της Τέρνοβας, ενάντια σ' Ασλαμπέη

21710 καθώς και Χουσεϊν πασά. Για την όλη του δράση

ο Γιάννης ετιμήθηκε με σιδηρό αριστείο.

Όμως η αρμοδία επιτροπή, στερνά, θα τον αφήσει

αβαθμολόγητον κι αυτόν, παρόλη του τη δράση.

* * *

- Ο Παπαδόπουλος ο Θανάσης**, που καταγόταν από το Μεσολόγγι, έλαβε μέρος εις τον αγώνα του Κοσιένα κι έλαβε σε μάχες κι εκστρατείες μέρος, και σε σημαντιές πολύ πολιορκίες : Μεσολογγιού κι Αιτωλικού, Βραχοχωριού, Ζαπάντι, στη μάχη του Μακρύνορους και της Παλαιολαγκάδας, 21720 της Ναύπακτου, Κρυονεριού, καθώς και σ' άλλες μάχες μ' οδηγητές του κι αρχηγούς : Μακρή, Σπύρο Μήλιο, Σύψα τον Δημήτρη Μακρυκώστα, τον Βαλτινό, τον Γρίβα Σταύρο, Φαρμάκη, τον Στράτο, τον Ασπροποταμίτη, τον Χατζηχρήστο, τον Λόντο· στο φρούριο της Γαστούνης μαζί με άλλους πιάστηκεν από τους Αιγυπτίους απ' όπου μεταφέρθηκε μέσα εις την Μεθώνην. Ο Θανάσης λυτρώθηκε με διαμεσολαβήσεις από τις τρεις πολύ γνωστές «προστάτιδες» δυνάμεις. Στον σχετικό του φάκελλο τονίζεται, εξάλλου, 21730 η πατρική συνεισφορά προς τον Μαυροκορδάτο από γελάδια και ποσό χρηματικό γενναίο π' ανερχότανε σε δεκαπέντε χιλιάδες γρόσια. Ο Θανάσης τιμήθηκε με τ' αργυρό αριστείο ενώ η αρμόδια Επιτροπή θα τονε κατατάξει μέσ' τους υπαξιωματικούς στη Δεύτερη την τάξη.

* * *

- Ο Παπαδόπουλος Αναστάσης** από το Μεσολόγγι μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μήτσο Δεληγιώργη μπήκε στον Ιερόν του Κοσιένα αγώνα που μέσα 'κει πολέμησε σε διάφορες μάχες. 21740 Επίσης παραυρέθηκε στις τρεις πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγίου, ως μέλος της φρουράς του. Στην Έξοδον επιάστηκεν αιχμάλωτος στα χέρια

τα εχθρικά, όπου έμεινε μόνο για ένα χρόνο
κι ύστερα λευτερώθηκε. Συνέχισε τη δράση
παίρνοντας και στην Αττικής μέρος στις μάχες μέσα
ίσαμε να λευτερωθεί, στερνά, το Μεσολόγγι.
Γυρνώντας στην ιδιαίτερη την πατρίδα μέσα
βρήκε καμένη, τελικά, διά πυρός και σιδήρου
όλη την κινητή κι ακίνητη περιουσία που είχε :
21750 σπίτια και στραφιδάμπελα, ελιώνες, εργαστήρια.

* * *

Ο Βλάχος Παπαδόπουλος από της Ναυπτακτίας
την κώμη το Χρύσοβο καταγότανε μέσα.
Μπήκε στον απελευθερωτικόν του Κοσιένα αγώνα
με Σκαλτσοδήμον αρχηγό και μέσ' τις μάχες μπήκε:
στη μάχη της Βαρνάκοβας· επίσης παρευρέθει
στη μάχη του Καρπενησιού μ' αρχηγό τον Σαφάκα,
στη μάχη της Καλιακουδας, στη μάχη Μουσουνίτσας.
Μπήκε μετά στις Άμπλιανης, στα Σάλωνα, τη μάχη,
στη μάχη, λίγο αργότερα, έξω απ' το Μεσολόγγι,
21760 του πολιορκημένο από ξηρά και θάλασσαν ακόμα.

Σε λίγα κοστετράωρα μπηκε στο Μεσολόγγι
μ' οδηγητή τον οπλαρχηγό, γνωστό, Παναγιωτάκη,
καθώς και τον οπλαρχηγό τον Κίτσο τον Τζαβέλα
ως αρχηγό του, όπου εκεί σκληρά θα πολεμήσει
ως τη νυχτιά της έξοδου της θρυλικής φρουράς του,
απ' όπου διασώθηκε, προσφέροντας, συνέχεια,
με Σωτηρόπουλο οδηγό και τον Καραϊσκάκη,
τον θρυλικό τον Στρατάρχη, στις μάχες οδηγό του
πολέμησε στη σημαντική την πολύ γνωστή μάχη
21770 Αράχωβας της Λειβαδιάς, κατά του Μουσταμπέη
ως και του Κεχαγιάπεη, που κι οι δυο' ξοντωθήκαν.
Πολέμησε στο Δίστομο κατά του Ομέρ πασά Καρύστου,

στερνότερα στην Αττική, μετά στο Κερατσίνι.
Ακόμα παραυρέθηκε με τον Καραϊσκάκη
που στη μοιραία, φονική, μάχη του Φαληρέα
όπου ο αρχιστράτηγος σε καίρω σημείο
λαβώθηκε θανάσιμα, για να σβήσει σε λίγο.
Συνέχεια, ακλούθησε τον Κίτσο τον Τζαβέλα
αφού κι ο Σωτηρόπουλος είχε κι εκείνος πέσει
21780 λίγο προτού να φονευθεί και ο Καραϊσκάκης.
Ο Βλάχος παραυρέθηκε και στις μάχες του Σένιου.
Με του Τζαβέλα αργότερα με τη χιλιαρχία
μπήκε μέσ' της Λαμποτινάς τη σημαντική μάχη
όπου οι δυνάμεις του εχθρού, με τον Αχμέτ Πρεβίσταν
εξοντωθήκαν παντελώς, μιας και εσκοτωθήκαν
κάπου τετρακόσιοι εχθροί, ενώ άλλοι εξακόσιοι
αιχμάλωτοι πιαστήκανε, όπως και ο Πρεβίστα.
Ακόμη επολέμησε στην Τέρνοβα Κραβάρων
καθώς και στην υστερινή πολιορκία μέσα
21790 της Ναύπακτου μέχρι και την οριστική την πτώση
του φρούριου της πόλεως και την ανάκτησή της.

* * *

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος που απ' το Μεσολόγγι
την Κώμη του Γαλατά, καταγότανε μέσα
όντας κι ο ίδιος κεφαλή σε μικρό Σώμα ενόπλων
και τον Δημήτρη τον Μακρή οδηγητή του, μπήκε
στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα.
Στο κοσιδυό ακλούθησε τον Μήτσο Δεληγιώργη
και παρευρέθει σε μάχες στη Δυτικήν Ελλάδα.
Επίσης παρευρέθηκε και στις πολιορκίες
21800 της πόλης του Μεσολογγιού, όπου κι ετραυματίσθει.
Από τα πιστοποιητικά προκύπτει πως ο Γιάννης
πολέμησε στην Τραμπάλα, στο Τρίκορφο, Βαλτέτσι

στη μάχη Αλωνίσταινας κι εκείνη της Καυκάρειας
«δείχνοντας πάντα και παντού εξαιρετην ανδρεία».

* * *

21810 **Ο Σπύρος Παπαδόπουλος** από το Μεσολόγγι
κι αδελφί τ' Αναστάσιου, που είδαμε πιο πάνω,
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
της φρουράς του Μεσολογγιού, κι αυτός αιχμαλωτίσκει
γνωρίζοντας μέσ' της σκλαβιάς τα μύρια τα δεινά της
ενώ κι η αδελφή τ' Αναστάση και Σπύρου,
η Τσαντάνη, συνελήφθει τη νύχτα της Εξόδου
χωρίς να διευκρινίζεται αν και πότες εστράφει
πίσω, στην πατρική της γη, στ' όμορφο Μεσολόγγι.

* * *

21820 **Ο Κώστας ο Παπαδόπουλος**, π' απ' της Γουριάς την κώμη
της πόλης του Μεσολογγιού, καταγότανε μέσα,
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
μ' οδηγητή του τον Μακρή, παρευρέθει στις μάχες :
τ' Αγρίνιου και του Βλάχου, συνέχεια, στις μάχες
τ' Άι Νικόλα Μάνινας, υπό τις οδηγίες
του Βελισσάριου του Καλογερόπουλου.
Επίσης παραυρέθηκε και στην πολιορκία
την τρίτη, τη φαρμακερή, μέσα στο Μεσολόγγι
με αρχηγό του τον Μακρή κι απ' όπου διεσώθει.
Όταν οργανωθήκανε και οι χιλιαρχίες,
στου Κώστα του Βλαχόπουλου μέσ' τη χιλιαρχία
βρέθηκε τότες και μ' αυτήν μέσ' την πολιορκία
του Φρούριου της Βόνιτσας είχε τότες μετάσχει
ίσαμε την ανάκτηση του κάστρου και της πόλης.

* * *

21830 **Ο Γιάννης Παπαζαφειρίου** από το Μεσολόγγι
την πόλη καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα.

21840

Στο σχετικό το φάκελο τονίζεται πως όλα τα μέλη της οικογένειας (του Γιάννη) είχαν πέσει μαχόμενα ηρωικά ενάντια στους δυνάστες. Εξάλλου, μνημονεύεται πως η δράση του Γιάννη ως σημαιοφόρου του Γιάννη του Στουρνάρη, που ήταν αξιωματικός του Στρατάρχη, Γιώργου Καραϊσκάκη στάθηκε από πληθωρική, μέχρι λαμπρή συνάμα. Ο Γιάννης επολέμησε στις μάχες της Λομπραΐνας στη μάχη της Αράχωβας, στο Ζεμενό, Φοντάνα, σ' Ομέρ αφέντη, και στις τρεις πολιορκίες μέσα της πόλης του Μεσολογγίου. Μέρος επίσης πήρε και μέσα στις διάσημες της Κλείσοβας τη μάχη απ' όπου μόλις σώθηκεν απ' του Χάρου τα δόντια στάληκεν απ' την Επιτροπήν της Δυτικής Ελλάδας μεσ' το νησάκι Πεταλά μ'εξήντα στρατιώτες να μεταφέρει τρόφιμα μέσα στο Μεσολόγγι Όμως μόλις πλησίασαν τη μαρτυρική πόλη οι Τούρκοι, που τους έστησαν χωσιά, τους περιμέναν. Ομιλημένοι από πριν από αιχμαλωτισμένους που γνώριζαν με λεπτομέρειες τα της αποστολής τους κι όντας πολυπληθέστεροι, στερνά, επιβληθήκαν. Οι πλείστοι απ' τους αγωνιστές στα έμπεδα είχαν πέσει κι άλλοι αιχμαλωτίστηκαν. Πολύ λίγοι σωθήκαν κι ανάμεσα σ'αυτούς που σώθηκαν, κι ο Γιάννης. Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει στην έκτη τάξη (υπολοχαγός), στην αξιωματικών την τάξη.

- 21858 **Ο Δημήτρης Παπαζήσιμου** από της Ναυπακτίας και την Κώμη του Πλάτανου καταγότανε μέσα.
- 21860 Μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Αναγνώστη Ξύδη. Πολέμησε στη Ναύπακτο μέσ' την πολιορκία μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Γιώργο τον Πιλάλα στο φρούριο τ' Αντίρριου και στο Κεφαλοβρύσι του Αιτωλικού ενάντια σ' Ομέρ πάσαν Βρυώνην. Πολέμησε, συνέχεια, μέσα στο Καρπενήσι μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μπότσαρη τον Μάρκο, στην Καλιακούδα, αργότερα, ενάντια στον Σκόδρα. Μπήκε και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
- 21870 μ' οδηγητή του και αρχηγό τον Νικόλα Τζαβέλα, και στη μάχη Αράχωβας στη Λειβαδιάν ευρέθει μ' οδηγητή τον Στρατηγό Γιώργο Καραϊσκάκη. Στη μάχη της Λαμποτινάς, μ' αρχηγό τον Φαρμάκη, θα πολεμήσει, τελικά, κατά του Αχμέτ Πρεβίστα. Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει στην Πρώτη των Υπαξιωματιών την τάξη μέσα.

* * *

- Ο Δημητρός Παπάζογλου** από το Μεσολόγγι τονίζει με μια του επιστολή προς τον Κυβερνήτη πως πολέμησε στη θάλασσα και στη στεριάν και ότι
- 21880 έχασε μέσ' τον πόλεμο την οικογένειά του. Με τα λοιπά τα λείψανε της οικογένειας του λιμοκτονεί στην Αίγινα και εκζητάει βοήθειαν.

* * *

Ο Παπαθανασίου Δημήτρης από της Ναυπακτίας την κώμη τη Χόμορη καταγότανε μεσα. Μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Γιάννη τον Γουσίτο στη μάχη παραυρέθηκε μέσ' το Κεφαλοβρύσι,

ενώ μ' άλλν οδηγητή, τον Μπότσαρη τον Νότη
μπήκε και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία.
Πολέμησε στις Έξοδου την τρομερή τη νύχτα
21890 απ' όπου διασώθηκε, και για να συνεχίσει
να πολεμά, να μάχεται για την ελευθερίαν.
Μ'οδηγητή την Νοταράν τον Γιάννη παρευρέθει
μέσ' τις μάχες των Αθηνών και στη μάχη του Ξένιου
την πολυφοινικότατη για τους επαναστάτες
Εκεί, όπου σκοτώθηκε κι ο Νοταράς ο Γιάννης
ή και το Αρχοντόπουλο, όπως κι αλλιώς λεγόταν,
με τον βαθμό του Στρατηγού. Στο κοσιοχτώ μέσα
με του Στράτου εντάχθηκε μέσ' τη χιλιαρχία
με την οποία βρέθηκε στις Τέρνοβας Κραβάρων,
21900 στα Καγκέλια Καρπενησιού κατά των Ασλαμπέη
καθώς και στον Στρατηγόν τον Χουσεΐν πασάν ενάντια.

* * *

Ο Παπαθανασίου ο Γιάννης, από την Τσεβελιάσα
την κώμη της Μακρύνειας καταγότανε μέσα
μπήκε στον απελευθερωτικόν του Κοσιένα αγώνα
με αρχηγό κι οδηγητή τον Κώστα τον Σιαδήμα
και μέσ' τις μάχες βρέθηκε στην Καροπούλα Αγράφων,
στον Μαχαλά Ξηρόμερου με αρχηγό τον θρύλο,
και τον ανεπανάληπτο Γιώργο Καραϊσκάκη.
Με αρχηγό κι οδηγητή τον Σιαδήμα και πάλιν
21910 μπήκε μέσ' του Μεσολογγιου τις επικές τις μάχες
απ' την αρχήν ως τη νυχτιά της έξοδου απ' την πόλη
Στην Έξοδο διασώθηκε κι ευθύς εντάχθει μέσα
στο Σώμα Χρήστου Μακράκη και μ' οπλαρχηγούς άλλους
με τους οποίους βρέθηκε να πολεμά συνέχεια :
στον Πλάτανο των Κράβαρων, στην Άμπλιανη Σαλώνων,
χωρίς καμιάν ανταμοιβή για όσα είχε προσφέρει.

* * *

21920 **Ο Παπαϊωάννου Αλέξανδρος** από το Μεσολόγγι όμως στο νέο μητρώο, εκεί, καταχωρείται ως Παπαϊωάννου Αλεξάνδρα, που επιάστει αιχμάλωτη στη θρυλική τη νύχτα της εξόδου αφού ετραυματίστηκε στ'αριστερό το χέρι. Μαζί αιχμαλωτίστηκαν και δύο της αδέλφια. Παράλληλα, σημαντικά πρόσφερε στον αγώνα κι ο αγωνιστής πατέρας της : Και θα την κατατάξει στην πρώτη τάξη υπαξιωματικών μέσα η αρμόδια Επιτροπή των θυσιών κι αγώνων.

* * *

Ο Θανάσης Παπάκαλος από το Μεσολόγγι έπεσε μαχόμενος τη νύχτα της Εξόδου της φρουράς του Μεσολογγιού από την πόλη μέσα.

* * *

21930 **Ο Γιάννης ο Παπάκαλος** από το Μεσολόγγι μαχόμενος ως πυροβολητής στο κανονιοστάσιο Ρήγα έπεσε αγωνιζόμενος μέσ' την πολιορκία, της πόλης του Μεσολογγιού, υπό τον Δεληγιώργη.

* * *

Ο Πάνος ο Παπάκαλος από το Μεσολόγγι ως ναύτης μέσ' το πλήρωμα της πάσαρας Φαγκρίλα πήρε μέρος στον απελευθερωτικόν αγώνα του Κοσιένα κι έπεσε, γενναία πολεμώντας στην πόλη του Μεσολογγιού, υπό τον Δεληγιώργη ως πυροβολητής μέσ' τη στερνή πολιορκία.

* * *

21940 **Ο Παύλος ο Παπάκαλος** από το Μεσολόγγι ως πυροβολητής πολέμησεν υπό τον Δεληγιώργη και έπεσε μαχόμενος μέσα στο Μεσολόγγι

τη νύχτα την αιματηρή της Εξόδου απ' την πόλη.

* * *

Ο Πέτρος ο Παπάκαλος από το Μεσολόγγι πολέμησεν ως πυροβολητής στην Ιερά την Πόλη. Τη νύχτα τη δραματική της Έξοδου διεσώθει.

* * *

Ο Παπάκασελας ο Κώστας, παπάς απ' τη Βονίτσα με αριθμό στρατιωτών και μ'οδηγό τον ίδιο στις μάχες παραυρέθηκε : της Βόνιτσας, του Πέτα, 21950 του Άι Λια Ξηρόμερου, της Λεπενούς κι ακόμη στη μάχη του Κατάκωλου και μέσα σ' άλλες μάχες· στην πρώτη του Μεσολογγιού πολιορκία μέσα από τον Σκόδρα τον Πασά· κι ακόμα παρευρέθει στην υστερνή, πολύνεκρη, δεινή πολιορκία της πόλης του Μεσολογγιού από Ιμπραήμ, Κιουτάγια. Επίσης παραυρέθηκε στις μάχες της Δομπραΐνας, στις μάχες Πέντε Όρια, Αράχωβας και σ' όλες 21960 μέσ' τις μάχες της Αττικής μ'αρχηγούς διαφόρους : τον Τσόγκα, και τον Σουλτάνη, Πανουργιά, Καραϊσκάκη καθώς και τον οπλαρχηγό Χριστόδουλο Χατζηπέτρου. Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Η Παπακώσταινα με άγνωστο το μικρονόματό της και ίσως, πιθανότατα, σύζυγος Παπακώστα του Θανάση απ' τη Γαβαλού, που έπεσε τη νύχτα της Έξοδου της φρουράς από το Μεσολόγγι αιχμάλωτοι πιαστήκανε η ίδια και τα παιδιά της. Μ' επιστολή του ο Μακρής ζητάει απ' τον Κυβερνήτη να ενισχυθεί η παπαδιά, προκειμένου να φύγει 21970 σύντομα, σ'αναζήτηση των αιχμάλωτων παιδιών της.

* * *

Ο Παπακώστας Αναστάσης π' απ' της Μακρυνείας
την κώμη τη Γαβαλού καταγότανε μέσα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μακρή τον Δημήτρη
πολέμησε στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
με αριθμό στρατιωτών υπό τις διαταγές του.
Στις μάχες παραυρέθηκε : Αράχωβας, του Πέτα,
καθώς και μέσ' της τρεις, δεινές, πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει
τη νύχτα της ηρωικής εξοδου από την πόλη.

21980 Όμως την ίδια τη νυχτιά στην έξοδο θα πέσει
ο πιο μεγάλος του αδελφός, με τ' όνομα Θανάσης.

* * *

Ο Παπαλουκάς Αθανάσης από το Μεσολόγγι.
Τόσον ο Αθανάσιος όσον και ο πατέρας,
ο Αντώνης Παπαλουκάς, πρόσφεραν στον αγώνα
σημαντικότερα ποσά για την ενίσχυσή του
ποσά που υπερβαίνουνε τις διακόσιες χιλιάδες
γρόσια κι όλη η ακίνητη περιουσία που είχε
η σημαντική, μ'ελιώνες σταφυδαμπέλια κι άλλα
καταστράφηκε ολοσχερώς στις τρεις πολιορκίες.

21990 Η αρμοδία Επιτροπή θα τάξει τον Θανάση
στην τέταρτη αξιωματικών (Ταγματάρχη) τη θέση μεσα.

* * *

Ο Παπαλουκάς Ασημάκης από το Μεσολόγγι
πλούσιος, γενναιόδωρος για τις ανάγκες τ'αγώνα,
θε να πέσει μαχόμενος στο Βασιλάδι μεσα.
Η σύζυγός του, η Τασώ, κι οι δυο του θυγατέρες,
η Ευγενούλα, μ'άγνωστο τ' όνομά της η άλλη
κι οι τρεις αιχμαλωτίστηκαν. Η Τασούλα πεθαίνει
αιχμάλωτη στην Αίγυπτο. Η Ευγενούλα λυτρώθει

μα μ'άγνωστη της δεύτερης της αδελφής την τύχη.
22000 Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
στην πρώτη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Παπαλουκάς Γεώργιος από το Μεσολόγγι
παρευρέθει και στις τρεις πολιορκίες μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού και στη στερνή ακόμα,
οπότε διατάχθηκε απ' τον Μαυροκορδάτο
να μεταφέρει εφόδια μέσα στο Μεσολόγγι,
πολεμοφόδια και τροφές π' αναζητούσε η πόλη
επίμονα, επιτακτικά για επιβίωση της.
22010 Ο Γιώργος τα κατάφερε σε πλείστες περιπτώσεις
να πετύχει στο στόχο του. Όμως, στην τελευταία,
τη δύσκολη, δραματική, δεινή, πολιορκία
δυο φορές τα κατάφερε. Όμως, στην Τρίτη μέσα
σημάνθηκε και διώχθηκε απ' τον τούρκικο στόλο
και μόν' από θαύμα γλύτωσε στερνά τη σύλληψή του
βρίσκοντας καταφύγιο στην Κεφαλονιά μέσα.
Ο Γιώργος εκδαπάνησεν ολόκληρο το βιός του
εκείνο που προσωπικά μετέφερε μαζί του
για την απελευθέρωση πολλών γυναικοπαίδων
μα και ανδρών που πιάστηκαν μέσα στο Μεσολόγγι.
22020 Ενδεικτικά αναφέρεται πως είχε επιτύχει
να λευτερώσει απ' τη σκλαβιά πολλούς Μεσολογγίτες :
όπως την Αθανάσινα, του Σάκου τη γυναίκα,
τη Μαρία Θεόφιλου και τον Πέτρο τον Φλούδα
τον Παπαπαναγιώτη Δημητρό, μια μέσ' απ' τ'Αγρίνι
κι άλλους πολλούς που πιάστηκαν στο Μεσολόγγι μέσα.
Στο τέλος ο Παπαλουκάς, άπορος μα και γέρος
χρειάζεται βοήθεια για να επιβιώσει.
Ένας Γιώργος Παπαλουκάς λαμβάνει από το κράτος

τριάντα όλες κι όλες δραχμές για ν'αναχωρήσει
στην Αίγυπτο για λευτεριά ομήρων συγγενών του.

* * *

22030 **Ο Πάνος Παπαλουκάς** από το Μεσολόγγι
μπήκε στον Επικόν του Κοσιένα αγώνα
και μέσ' τις μάχες βρέθηκε, τις συμπλοκές κι εφόδους
που διενήργησε ο εχθρός στο Μεσολόγγι ενάντια
σ'όλες όσες διεξαχθήκανε στις τρεις πολιορκίες
της θρυλικής κι απέθαντος, κείνης εποποιίας.
Τέλος, την ίδια τη ζωή πρόσφερε στον αγώνα
μαχόμενος, ενάντια σ' εχθρούς που ενεδρεύαν
στον κάμπο του Μεσολογγιού, μέσ' τις χωσιές κρυμμένοι
τη νύχτα τη δραματική της Έξοδου απ'την πόλη.

* * *

22040 **Ο Πάνος Παπαλουκάς** από το Μεσολόγγι
μπήκε στον Απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
κάτω απ'τις διαταγές του Κότσικα Θανάση.
Μέσ' σ' όλες παρευρέθηκε, τις τρεις, πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και διεκρίθει.
Στην έξοδο διασώθηκε, και φτάνοντας στ' Ανάπλι
συνέχισε να πολεμά για την ελευθερίαν.
Πολέμησε στον Αστακό με τον Τζιώρτζ οδηγό του
και κάτω απ' τις διαταγές τ' οπλαρχηγού του Ρούτσου.
Στην αίτησή του πρόσθετε πως είχε υπηρετήσει

22050 ως πυροβολητής δεινός μέσ' του Μακρή την τάπια
στην τάπια, επιπρόσθετα, του Ραζή του Θανάση.
Οι πιο πολλοί του συγγενείς προσφέρθηκαν θυσία
στον αγώνα για λευτεριάν απ'τη μακρά δουλειάν.
Στην ένορκη βεβαίωση του Κώστα Βλαχοπούλου
και του Ρούτσου προστίθεται πως ο Παντολέων ήταν
απ' το κοσιένα και μετά κι ίσαμε το κοσιέξι

κάτω απ' τις διαταγές του ραζικότσικα Θάνου
κι όταν αυτός σκοτώθηκε στις Έξοδου τη νύχτα,
κάτω απ' τις διαταγές της Κυβέρνησης μπήκε.

22060 Για τις πολύ σημαντικές όλες του εκδουλεύσεις
τιμήθηκε με τ'αργυρό της πατρίδας αριστείο
ενώ και η Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην έβδομη των αξιωματικών (ανθυπολοχαγό) την τάξη μέσα.

* * *

Ο Φραγκίσκος Παπαλουκάς από το Μεσολόγγι
γιος τ'Ασημάκη, έπεσε μέσα στο Βασιλάδι
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονέ κατατάξει
στην έκτη αξιωματικών (υπολοχαγό) την τάξη μέσα.

* * *

22070 **Ο Γιάννης Παπαμαυρομμάτης**, που μέσα από του Βάλτου
την Ιδομένη, Ξηρακιά, καταγότανε μέσα
μέσ' στον αγώνα πρόσφερε πολλές υπηρεσίες
στη μαχομένη, ηρωικήν, αιμάσσουσαν πατρίδα
και παρευρέθει στις μάχες της Άρτας και της Πλάκας
τ' Αγρίνιου, Αράχωβας, υπό τις οδηγίες
και των δύο οπλαρχηγών, του Ίσκου και του Ράγκου
Επίσης παραυρέθηκε μέσα στο Μεσολόγγι
στην πρώτη και στη δεύτερη πολιορκία της πόλης.
Διασωθείς, στην Έξοδο, συνέχισε τις μάχες
με τον Στρατάρχη κι αρχηγό, Γιώργο Καραϊσκάκη
μέσ' τις μάχες του Πειραιά κι Αράχωβας ακόμα.

22080 Η Επιτροπή εκδουλεύσεων θα τονε κατατάξει
στην έβδομη των αξιωματικών την τάξη μέσα (ανθυπολοχαγό).

* * *

Ο Κώστας Παπανάσιος απ' της Ευρυτανίας
την κώμη την Κόπραινα καταγότανε μέσα
μ'οδηγητές κι αρχηγούς Γιαλδάση και Σιαδήμα

βρέθηκε μέσα σε μάχες, όπως στην Καλιακούδα
κι απ'την αρχήν ως τη στερνή τη νύχτα της Εξόδου
βρέθηκε στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία.
Τη νύχτα της μοιρόγραφτης φυγής από την πόλη
συνελήφθη αιχμάλωτος, ενώ ο αρχηγός του
22090 ο Σιαδήμας έπεσε γενναία πολεμώντας.
Ο Κώστας μεταφέρθηκε στην Αλβανία μέσα
όπου εκεί αιχμάλωτος θα μείνει πέντε χρόνια
οπότε και δραπέτευσε απ' των εχθρών τα χέρια.

* * *

Ο Γιώργος Παπαναστασίου από της Μακρυνείας
την κώμη Κάτω Μποτίνου καταγότανε μέσα
με αρχηγό του τον Μακρή, μπήκε μέσ' τον αγώνα
κι έλαβε μέρος μέσα σε μάχες : Στο Μεσολόγγιν
αρχικά, μέσ' την πολιορκία· μέρος επίσης
πήρε μέσα στις Δυτικής της Στερεάς τις μάχες
22100 στις μάχες της Αράχωβας, στις μάχες Μουσουνίτσας.

* * *

Ο Πάνος Παπανδρεόπουλος από το Μεσολόγγι
πολέμησε και μέσ' τις τρεις σκληρές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού. Κι οικονομικά 'κόμα
χωρίς κανένα αντάλλαγμα, πολλά πρόσφερεν είδη :
στο στράτευμαν όπως : κρασί, σάρι, λάδι μα κι άλλα.
Μα οι αποδείξεις χάθηκαν σαν χάθηκε κι ο ίδιος
τη νύχτα την οδυνηρή της Έξοδου απ' την πόλη.
22110 Πρόσθετα, και τα τρία του παιδιά του σκοτωθήκαν
- ο ένας και γραμματικός του Κίτσου του Τζαβέλα -
στον κάμπο του Μεσολογγιού τη νύχτα της Εξόδου.
Η μάνα των παλλικαριών και σύζυγος του Πάνου
ζούσεν, ογδοντάχρονη, μέσα σ' ένα έρμο σπίτι
χωρίς καμιάν βοήθειαν από την πολιτεία

για την πλούσια προσφορά και των τριών παιδιών του.

* * *

Η Παπά – Νικόλα η Μαρία, από το Μεσολόγγι
Συνελήφθει αιχμάλωτη τη νύχτα της εξόδου
μαζί με το παιδάκι της και το κοσιεννέα
22120 π'επέστρεψεν στην Αίγιναν απ' την αιχμαλωσία
την τρίχρονη κι οδυνηρή από τη Σμύρνη μέσα
με γράμμα στην Κυβέρνηση ζητάει τα έξοδά της
για να στραφεί στο σπίτι της, στο έρμο Μεσολόγγι.

* * *

Ο Παπανικολάου ο Γιάννης π' απ' της Ευρυτανίας
την κώμην Άμπλιανη καταγότανε μέσα, πήρε
μέρος στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα,
μ' οδηγητές του κι ο αρχηγούς τ' αδέλφια Γιολδασαίους
Στον Γιούνη του κοσιένα πήρε στην πολιορκία
22130 της πόλης του Καρπενησιού στις μάχες ενεργό μέρος.
Στου κοστρία τον Αύγουστο σε φοβερή μια μάχη
πολέμησεν ενάντια στου Δράμαλη το Σώμα.
Στη Σκάλα Τέρνου βρέθηκε, στη μάχη Νεοκάστρου
μέσ' τη μάχη του Κρεμμυδιού ενάντια στου Μπραήμη
στα Καγκέλια Καρπενησιού κατά τον Αλαμπέη
στον Αετόν Αγάθωνος, μέσα στο Γυφτοχώρι
και μέσ' τη δεύτερη, μετά, πολιορκία μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού με τον Κίτσο Τζαβέλαν,
απ' όπου διασώθηκε· συνέχισε τη δράση
με τη μάχη στο Δίστομο με τον Καραϊσκάκη
20140 και με τον ίδιο αρχηγό, μπήκε και σ' άλλες μάχες.

* * *

Ο Παπανικολάου ή Κοκώνης, όπως κι αλλιώς λεγόταν
Ο Κωνσταντίνος, ήτανε από της Ναυπακτίας
τη γνωστή κώμη την Κόνισκα και μ' αρχηγούς πήρε

μέσα σε μάχες διάφορες. Υπό τον Θύμιο Ξύδη
πολέμησε στις Ναύπακτου την πρώτη πολιορκία,
στη μάχη της Καλιακούδας, στη μάχη στο Κρεμμύδι.
Με Χατζηπέτρο οδηγητή, μπήκε στο Μεσολόγγι
κι από εξαρχής πολέησεν ως τη στερνή τη νύχτα
της επικής της Έξοδου της θρυλικής φρουράς του
22150 Κι αφού, στερνά, διασώθηκε, στις Αττικής τις μάχες
με Παναγιώτη Νοταράν πολέμησε ως το τέλος
μέσα στις πιο σημαντικές, τις πιο κρίσιμες μάχες.
Μ' οδηγητή τον Στρατηγό, τον Γιάννη Μακρυγιάννη
ως τα μισά υπηρέτησε του εικοσιεννέα
ως Πολιτάρχης Γενικός μέσ' της Πελοποννήσου.
Για τις υπηρεσίες του στον εννιάχρονο αγώνα
για την απελευθέρωση της σκλαβωμένης γης του
τιμήθηκε με τον βαθμό του Δεκανέα μέσα.

* * *

22160 **Ο Παπαντώνης Θανάσης**, από του Ξηρομέρου
τον Μαχαλά κατάγοταν, μπήκε μέσα στ' Αγρίνι
στις μάχες, όπου σκοτώθηκε μαχόμενος γενναία.
Φεύγοντας απ' τον Μαχαλά, έχασε όλο το βίος του
σε κινητά κι ακίνητα, παραμένοντας ρέστος.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.
Η σύζυγος του Θανάση, με τη φυγή τ' αντρός της
απ' την κώμη του Μαχαλά, τα πάνδεινα υπέστει
απ' τις καταδρομές του εχθρού, που την εξαναγκάσαν
να πάει στο Αιτωλικό για νά βρει σωτηρίαν.
22170 Αργότερα, μ' όλη την οικογένεια, μπήκε στο Μεσολόγγι
και σ' όλο το διάστημα μέσ' την πολιορκία
υπέφερε τα πάνδεινα κι αυτή και τα παιδιά της
που όμως με τους δυο της γιους άπαυτα αγωνιζόταν

ενάντια στους εισβολείς των Μπραημοκιουτάγια
Στην έξοδο όμως της φρουράς η Παπαντωνίου επιάσκει
αιχμάλωτη μ' ένα της γιο, τις δυο της θυγατέρες.
Η Τρίτη θυγατέρα της, η Γεωργούλα, εσώθει
σαν από θαύμα απίθανο, όταν ακολουθώντας
τους άλλους τους πολεμιστές, μπόρεσε να ξεφύγει.

22180 Τελικά μεταφέρθηκε στον Κάλαμο με μόνη
τη συντροφιά της στεναγμούς και την άφατη λύπη.

* * *

Ο Γιάννης Παπαντωνίου από το Μεσολόγγι
πολέμησεν από 'ξαρχής στον Ιερόν αγώνα
στο Μεσολόγγι, καθώς και σε διάφορες μάχες.
Αργότερα πολέμησε μέσ' τη μάχη του Σένιου
κι όπου' κει μέσα έπεσε, γενναία πολεμώντας.

* * *

22190 **Ο Παπαπαναγιώτου ο Παντελής, ο Γιάννης** ήταν
κάτοικος του Μεσολογγιού κι υπό τις οδηγίες
τ' Αναστάση Παπαλουκά, μέσα στο Βασιλάδι
και μέσ' τον Προκοπάνιστο πολέμησε ένα χρόνο
ως πυροβολιστής· κι ενώ απ' το Βασιλάδι
στο τέλος διασώθηκε, όταν τούτο είχε πέσει,
σκοτώθηκε μαχόμενος τη νύχτα της Εξόδου
στον κάμπο του Μεσολογγιού τον αιματοδιφασμένο
μέσα στην εφιαλτική τη νύχτα της Εξόδου.

* * *

22200 **Ο Παπαπαναγιώτου Παντελέων**, από το Μεσολόγγι
πατέρας του Γιάννη Παντελή, που είχε κι αυτός πέσει
στον κάμπο του Μεσολογγιού τη νύχτα της Εξόδου
πήρε μέρος στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μήτσο Δεληγιώργη
και έπεσεν, καθώς κι ο γιος, τη νύχτα της Εξόδου

στον κάμπο του Μεσολογγίου, τον αιματοβαμμένο.

Όλη η περιουσία του, τεράστια, που είχε

μ' ελιώνες, σταφιδάμπελα, και μαγαζιά κι οικίες

πενήντα κι ίσως πλιότερες, τότες, δραχμές χιλιάδες

ολοσχερώς εχάθηκζε. Η σύζυγός του, Ειρήνη,

αιχμάλωτη επιάστηκε τη νύχτα της Εξόδου

με τα τρία τ' αγόρια της και τα τρία κορίτσια.

Η Ειρήνη στ' Αργυρόκαστρο, συνέχεια, μεταφέρθει,

22210

ενώ τ' άλλα της παιδιά παντού διασκορπισθήκαν :

στην Κωνσταντινούπολη, στην «Ελασσόνα» Ασίαν

και άλλα μέσ' την Αίγυπτο. Κι όταν, στερνά, η Ειρήνη

απ' τη σκλαβιά λυτρώθηκε, με λύτρα που δοθήκαν

από « χριστιανούς ετερόχθονες», αμέσως περιήλθε

στα Τετραπέρατα της Γης, για να' βρει τα παιδιά της.

Μα ύστερα από τρίχρονη, δεινή, ταλαιπωρία

κι αδιάκοπη περιπλάνηση, ένα βρήκε μονάχα,

παιδί της, που αφάρπασε και τό' φερε μαζί της

στην πόλη του Μεσολογγιού, «που δεν της ζει, όμως, πλέον».

22220

Έτσι, η Ειρήνη μόνη ζει έρημος στη χηρεία

χωρίς καμιάν ανταμοιβήν από πουθενά να πάρει.

Όμως, όπως μέσα σ' έγγραφο του γιου της, Γιάννη,

σαφώς διευκρινίζεται πως και τα τρία αγόρια

σκοτώθηκαν απ' τους εχθρούς, μετά τη σύλληψή τους,

ενώ εξισλαμίσθηκαν τα τρία της κορίτσια.

* * *

Ο Παπαπάνου ο Γιάννης από της Ναυπακτίας

τον Πλάτανο καταγόταν, μπήκε μέσ' τον αγώνα

του κοσιένα κι έλαβε μέρος μέσα στις μάχες :

στ' Αγρίνιο, στο Κομπότι, στην Άρτα, Μακρυνόρος,

22230

στο Λουτράκι Ξηρόμερου, στην Πλάκα και στο Πέτα,

στης Ποδοβολίτσας τη μάχη και μέσ' το Μεσολόγγι

στην, από τον Ομέρ Πασάν, πρώτη πολιορκία,
στον Αχελώο ποταμό, στου Μπέγη τα γεφύρια,
στην Καλιακούδα, Νιόκαστρο, στη μάχη Καλλιδρόμης,
καθώς και μέσ' την υστερνή, τρανή, πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και συνελήφθει
αιχμάλωτος απ' τους εχθρούς για δέκα οκτώ μήνες.

* * *

22240 **Ο Παπαπετρόπουλος ο Γιώργος** καταγόταν
απ' την κώμη το Κεράσαβο του Μεσολογγίου
μπήκε μέσ' τον Ιερόν του Κοσιένα αγώνα.
Ο Γιώργος θε ν'αγωνιστεί μέσα στο Μεσολόγγι
και θε να πέσει, ηρωικά μαχόμενος, τη νύκτα
της επικής της έξοδου από το Μεσολόγγι.

* * *

Ο Παπαπετρόπουλος ο Μήτσος, αδελφός του Γιώργου
μαχόμενος για τον ξεσκλαβωμό του δύσμοιρου έθνους
ακλούθησε στο θάνατο, τον αδελφό του, Γιώργο
πέφτοντας και αυτός νεκρός τη νύχτα της εξόδου
στον Κάμπο του Μεσολογγίου, τον μ'αίματα βαμμένο.

* * *

22250 **Ο Παπετρόπουλος ο Σπύρος**, αδελφί των πιο πάνω
μ'οδηγητή του τον Μακρή, μπήκε μεσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος μέσα στις μάχες :
Κεφαλοβρύσι, Γαβαλού στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού. Τη νύχτα της Εξόδου
επιάστηκεν αιχμάλωτος, μαζί με τον πατέρα,
ιερέα, τη μάνα του και με την αδελφή του,
Βασιλική, που βρίσκονταν κι αυτοί στο Μεσολόγγι
όπως κι ολη η οικογένεια, στην ίδια τη νύχτα.

22260 Ο ίδιος και οι γονείς λυτρώθηκαν κατόπιν
όμως και της Βασιλικής η μοίρα αγνοείτο

είκοσι χρόνια αργότερα, απ' τη φριχτή τη νύχτα.

* * *

22270 **Ο Παπαπέτρου ο Γιώργος**, που από το Νιοχώρι του Αιτωλικού κατάγοταν, μπήκε μέσ' τον αγώνα όντας ο ίδιος κεφαλή σε συμπολεμιστές του ίσα με μια σαρανταριάν. Κι υπό τις οδηγίες τ' οπλαρχηγού του τον Μακρή, Δημήτρη, παρευρέθει στις μάχες του Αγρίνιου, Ζαπόντι, Μακρυνόρους, μέσ' τις μάχες της Βόνιτσας, στις τρεις πολιορκίες, της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου αφού διεσώθει τη νύχτα της ηρωικής εξόδου από την πόλη συνέχισε τη δράση του στις μάχες της Αθήνας, Καματερού, του Πειραιά στις μάχες του Διστόμου, στις μάχες της Αράχωβας κι όπου αλλού το Σώμα τ' οπλαρχηγού Μακρή Δημήτρη, παρευρέθει. Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει στην Πρώτη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

22280 **Ο Πάπας ο Βασίλειος** που απ' τ' Αγγελοκάστρου την κώμη του Μεσολογγιού, καταγότανε μέσα μπήκε μέσα στον ιερό του κοσιένα αγώνα με αρχηγό του τον Μακρή, και θα βρεθεί στις μάχες τ' Αγρίνιου, του Ζαπάντι, του Πέτα και της Πλάκας, της Βόνιτσας, του Μύτικα και του Κεφαλοβρύσου της Γαβαλούς, Δερβέκιστας στις τρεις πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού, στο διπλανό νησάκι, στις μάχες μέσα στο νησί, όπου κι ετραυματίσθει στ' αριστερό το χέρι του και μέσ' την ωμοπλάτη. Μέρος, ακόμα, έλαβε στις μάχες της Ναυπάκτου, στις μάχες της Αράχωβας στις μάχες του Πλατάνου καθώς και σε διάφορες άλλες τ' αγώνα μάχες

22290 χωρίς ποτέ ανταμοιβήν προσήκουσαν να πάρει.

* * *

Ο Παπάς ή Μάργελος, όπως κι αλλιώς λεγόταν,
Ο Δήμος, καταγότανε από της Ευρυτανίας
την κώμη το Κεράσοβο και μπήκε στον αγώνα
με αρχηγό του τον Βελή και μπήκε μέσ' τις μάχες
του Κρεμμυδιού μέσ' τον Μοριά και στην πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, στις μάχες του Ρεβίου
στις μάχες μέσ' της Κερασιάς, τις μάχες Σοβολάκου.

* * *

Ο Παπάς ο Ζαφείρης του Θόδωρου προερχόταν
από την πόλη Ναύπακτο, καταγωγής Σουλιώτης
22300 κι άρχισε ν'αγωνίζεται για την Ελευθερία.

Πολέμησε δυναμικά στη μάχη στο Κρεμμύδι
και μέσ' την ίδια χρονιά, στο κοστέσσερα μέσα
πήρε μέρος στου Μετοχιού, στα Σάλωνα τη μάχη
στο κοσιέξι βρέθηκε στις μάχες της Αθήνας
μέσ' τις μάχες στα Κράβαρα, στις μάχες της Ναυπάκτου
για άλωση του φρούριου κι ανάκτηση της πόλης.
Στις μάχες του Μεσολογγιού έχασε και δυο αδέρφια
με τον ένα του αδελφόν είκοσι χρόνων μόλις
ενώ και ο πατέρας του πιάστηκε στο Κρεμμύδι

22310 στη μάχη και παρέμεινε σκλάβος τέσσερα χρσόνια
στη μακρινήν, αλλοδαπήν, στη χώρα της Αιγύπτου
Γύρισε και σε λίγο πέθανε, σ' ελεύθερη πατρίδα.

* * *

Ο Παπάς Ιωάννης, από το Μέγα Δένδρο
την κώμη της Κουρίτιδας της της Τραχωνίας ήταν.
Ο Γιάννης επολέμησε μ'αρχηγό τον Σιαδήμα
από' ξαρχής της έκρηξης του Ιερού τ'αγώνα
κι ίσαμε το εικοσιοκτώ' και μπήκε μεσ' τις μάχες

στο Κερατσίνιν αρχικά και στην πολιορκία
την πρώτη του Μεσολογγίου και μ'αρχηγό τον Τσόγκα,
22320 μέσ' τη μάχη της Άμπλιανης υπό τον Σκαλτσοδήμο
και ξαναμπήκε, αργότερα, μέσα στο Μεσολόγγι
στην τρομερή, πολύ σκληρή, στερνή πολιορκία
με αρχηγό τον Βαλτινόν ενάντια στον Μπραήμην,
στη μάχη της Αράχωβας με τον Καραϊσκάκη
και στις μάχες των Αθηνών με αρχηγό τον ίδιο.
Στον αγώνα δαπάνησεν ενιά χιλιάδες γρόσια
για τις μισθοσυντήρηση των συμπολεμιστών του.
Η αρμοδια Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην έβδομη των Αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

22330 **Ο Παπάς Κωνσταντίνος**, από το Παλήμπεϊ
της κώμης της Κόνιτσας καταγότανε μέσα.
Μέσ' τον αγώνα έτρεξε και μπήκε μέσ' τις μάχες :
Στις μάχες στους Καλαρίτες, της Καλιδρόμης, Πέτα,
στον Αετό Ξηρόμερου, μέσ' τις μάχες της Άρτας
καθώς και στου Μεσολογγίου τη στερνή πολιορκία
μέσ' τις μάχες του Πειραιά, Αράχωβας, Ναυπάκτου,
του Φάληρου, της Βόνιτσας, των Ορεών Θυάμου,
μ'οδηγητές του κι αρχηγούς τους : Ράγκο, Τσόγκαν, Ίσκο
τον Ζέρβα και του Διαμαντήν, Γρίβα και Καραγιάννη.

22340 Κι ενώ τιμήθει με βαθμό, η Επιτροπή αγώνων
αβαθμολόγητον κι αυτόν τον άφησε, στο τέλος.

* * *

Ο Παπάς ή Παπαδιάς, Νικόλαος, απ' του Βάλτου
την κώμη τη Σαρδίνινα καταγότανε μέσα
έπεσε μαχόμενος μέσ' την πολιορκία
την υστερνή, δραματική, στο Μεσολόγγι μέσα.

* * *

* * *

Ο Παπάς ή Παπαροϊδάμης, αλλιώς, ο **Χρήστος**
απ' την Ευρυτανίας την κώμη Κόνιαβην ήταν,
μ' οδηγητές του κι αρχηγούς Ράγκον, Καραϊσκάκην
τον Γιάννη Κώστα και Τσόγκα σε μάχες παρευρέθει,
22350 μέσ' του Μεσολογγιού τις φοβερές, δεινές πολιορκίες
μέσ' τη μάχη της Μάνινας, τη μάχη Σοβολάκου
καθώς και μέσα σε πολλές μέσ' τον αγώνα μαχες.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην έβδομη των Αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Παπάς ή Καρπεδάς, ο Χρήστος, απ' τ' Αγρίνι,
μπήκε μέσ' τον τιτάνιο του κοσιένα αγώνα
από 'ξαρχής της έκρηξης μέχρι το τριάντα δύο.
Μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Βλαχόπουλο Κώστα
πολέμησε στο Ζαπάντι, όπου κι ετραυματίσθει.
22360 Στο κοσιδυό πολέμησεν μέσα στο Μεσολόγγι
με αρχηγό κι οδηγητή τον Κίτσο τον Τζαβέλαν,
στη μάχη του Καρπενησιού, στη μάχη Καλιακούδας,
με Χατζηπέτρον, αργότερα, και τον Καραϊσκάκη
στις μάχες του Καρβασαρά και στις μάχες της Λάσπης.
Μπήκε ξανά στην ιερήν πόλη, το Μεσολόγγι
και βρέθηκε στη φοβερή τρίτη πολιορκία,
απ' όπου διασώθηκε και για να συμμετάσχει
με Χατζηπέτρου αρχηγό και τον Καραϊσκάκη
στις μάχες της Αράχωβας, της Ναύπακτου, Φοντάνας
22370 του Δίστομου, των Αθηνών και των Πατρών τη μάχη.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσα στους υπαξιωματικούς στην πρώτη μέσα τάξη.

* * *

66 **Ο Χατζηγιώρκης Παπασπύρου**, από το Μεσολόγγι

- μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μήτσο Δεληγιάννη
μπήκε σε μάχες διάφορες στη Δυτικήν Ελλάδα
καθώς και μέσ' τις τρεις, δεινές, πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού· και μέσ' την τελευταία
στης τάπιας της Τερίμπιλε το κανονιοστάσι
μπήκε και πολέμησεν ως πυροβολητής μέσα
22380 βάζοντας πύρ σ' υπόνομο του κανονιοστασίου
την ώρα π' ο εχθρός κουβάλαγε χώμα να γεμίσει
τον Χάνδακα απ' όπου, πια, στο τέλος θα ορμούσε
για νά 'μπει τελειωτικά μέσα στο Μεσολόγγι.
Ο Γιώργος Σπύρου, ως μαρτυρεί ο Χρήστος Χατζηπέτρου
άναψε πυρ που έκαιγε και τους πυροβολιστές τους.
Σαν αστραπή κινήθηκαν οι άλλοι σύντροφοί του
ρίχνοντας τον Γεώργιο σε κοντινό χαντάκι
διασώζοντάς του τη ζωή που είχε κινδυνέψει
να γίνει παρανάλωμα της φωτιάς που τον είχε
22390 κι από τις τέσσερις πλευρές κι ολούθε καταζώσει.
Μέσ' τη νύχτα της έξοδου της φρουράς απ' την πόλη
ο Χατζηγιώργης έπεσε, μαχόμενος μ' ανδρείαν
Για τον Γιώργην αγωνιστήν προστίθεται ακόμα
πως ζώντας για πολύ χρόνο σε χώρες της Ευρώπης,
όπου πληροφορήθηκε για τη Φιλική Εταιρεία
κι αφού και «όρκον πίστεως» στη Φιλική είχε δώσει
από την Πόλην έφυγε κι ήρθε στο Μεσολόγγι.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην έκτη των αξιωματικών την τάξη μέσα.
22400 Η κόρη του Παπασπύρου, Ελένη, συνελήφθη
τη νύχτα την οδυνηρή της Έξοδου απ' την πόλη
χωρίς να μνημονεύεται και πότε ελευθερώθει
Πάντως, μετά τον γυρισμόν απ' την αιχμαλωσία
ζούσεν μέσα σ' απέραντη φτώχεια και δυστυχία

μιας κι όλη η περιουσία της πλήρως εκατεστράφει.

* * *

Ο Παπαστεργίου ο Θανάσης, από το Πετροχώρι Κουρήτιδας Τριχωνίας καταγότανε μέσα.

22410 μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Κώστα το Σιαδήμα μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα και μέσ' τις μάχες βρέθηκε τ' Αγρίνιου, Ζαπάντι καθώς και μέσα και στις δυο πρώτες πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού απ' τους Ομέρ και Σκόδρα. Επίσης παραυρέθηκε στις Άμπλιανης τη μάχη, στη μάχη της Καλιακούδας μέσα στο Καρπενήσι και στη στερνή κι οδυνηρή πολιορκία μέσα της πόλης του Μεσολογγιού ως τη λαμπρή της πτώση και, στο τέλος, με τον Αθανασόπουλο τον Ζέρβα μέσ' τις μάχες των Αθηνών, Αράχωβας, Δομπραίνας

* * *

Ο Παπατριαντάφυλλου Ανδρέας απ' την Κώμη τη Βόνιτσα Ναυπακτίας καταγότανε μέσα.

22420 Μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Ανδρίσο Σαφάκα πολέμησε στις Ναύπακτου την πρώτη πολιορκία στο Μαραφέντη αργότερα, μετά στο Τσακαλάκι. Επίσης παραυρέθηκε μέσ' της Οξυάς τη μάχη. Απ' το κοστρία και μετά με τον Κίτσο Τζαβέλα πολέμησε μέσ' τις μάχες: Στο Καρπενήσι πρώτα ενάντια στον Μουσταφά πασά και τον γνωστόν ως Σκόδρα στην Καλιακούδα ευθύς μετά ενάντια στον ίδιο. Με τον Κίτσο πολέμησε έξω απ' το Μεσολόγγι.

22430 Λίγες μέρες στερνότερα στο Μεσολόγγι μπήκε όπου και παραυρέθηκε ως τη μοιραία τη νύχτα της ηρωϊκής εξόδου της φρουράς απ' την πόλη. Και με τον ίδιον αρχηγό πήρε μέρος σε μάχη

22440 πιο μπροστά επολέμησεν υπό τον Θύμιον Ξύδη
στη μάχη του Νεόκαστρου, ενάντια στον Μπραήμη.
Μέσα στο εικοσιοχτώ και τη χιλιαρχία
του Κίτσου του Τζαβέλα, την πρώτη, πήρε μέρος
στη μάχη της Λαμποτινάς κατά του Αχμέτ Πρεβίστα
μέσ' τη μάχη της Τέρνοβας Κραβάρων· στη συνέχεια
στα Καγκέλια Καρπενησιού, και τέλος, στης Ναυπάκτου
ως τη στερνή κι οριστική πτώση του φρούριού της.
παρ' όλη του την προσφοράν, η επιτροπή αγώνων
αβαθμολόγητον κι αυτόν, στο τέλος, θα τον'φήσει.

* * *

Ο Παπατριαντάφυλλου Δημήτρης ή ο Μήτρος
22450 απ' της Ναυπακτίας την κώμη της Βονδρίτας μέσα
πολέμησε στον ιερόν του κοσιένα αγώνα:
στη μάχη της Καλιακούδας, στη μάχη Νεοκάστρου
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Θύμιο Ξύδη, ενάντια
στους Άραβες του Ιμπραήμ, στη μάχη του Διστόμου
μέσ' τη μάχη της Άμπλιανης στα Σάλωνα επίσης
καθώς και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία.
Ο Μήτρος αδικήθηκε και δεν εξετιμήθει
η πολλαπλή του προσφορά στη δουλωμένη γη του.
Έτσι, με πιστοποιητικό οπλαρχηγών διαφόρων
τονίζεται η προσφορά του Μήτρου στην πατρίδα.
Το έγγραφο π' υπογράφουνε ο Νικόλας Γκριτζιώτης,
ο Γρίβας Θεοδωράκης, ο Γιάννης ο Γιολδάσης,
ο Χατζηπέτρου ο Χρήστος, Γιώργος Δυοβουνιώτης,
ο Περραιβός Χριστόφορος, εξάιρεται η δράση
22460 του Παπατριαντάφυλλου, που είχε υπηρετήσει
Χωρίς καμιά διακοπή, για δέκα σχεδόν χρόνια
απ' το κοσιένα και μετά, ως το κοσιεννέα
μέσ' τον τιάνιο κι αυτό του κοσιένα αγώνα.

- Ο Μήτρος δίχως διακοπές στις μάχες παρευρέθει:
στη Σκάλα Τέρνου μ' αρχηγό τον Ζαχαρία Γιολδάση
στα Καγκέλια Καρπενησιού, στις μάχες στη Μιάρρα
στη μάχη του Αγρίνιου, με Θοδωράκη Γρίβα
και με τον Κώστα τον Βελή στις Ρεντίνας ΑΓράφων.
Ο Μήτρος, στη συνέχεια, πήρε μέρος στη μάχη
22470 της Γιαννιτσούς μέσ' τ' Άγραφα μαζί με τον Σαφάκα,
με Ζαχαρία Γιολδάση μέσ' τη μάχη της Λάσπης,
μέσ' το Μεγάλο το Χωριό στον Δράμαλην ενάντια,
στη μάχη του Διπόταμου, τη μάχη στο Μαυρίλο
στη μάχη Κεφαλόβρυσου, στη μάχη της Υπάτης,
στη μάχη της Νευρόπολης με τον Καραϊσκάκη
και με τον ίδιο αρχηγό έξω απ' το Καρπενήσι
μέσ' τη μάχη της Γαβαλούς με τον Ανδρέα Λόντο
στη Σκάλα του Αιτωλικού κατά του Ομέρ πασά Βρυώνη
στην Έξω του Μεσολογγιού, στον Κιουταχίν ενάντια
22480 στο Πετροχώρι Απόκαστρου κατά του Μουχουδάρη
μέσ' τη μάχη της Ρίγανης, ενάντια στον Κιουτάγια
Σ' όλες τις μάχες έλαβε μέρος της εκστρατείας
στο Κερατσίνι, Πειραιάν απ' τον Καραϊσκάκη.
Στο Νιόκαστρο Καρπενησιού επίσης παρευρέθει
με αρχηγό κι οδηγητή τον Κίτσο τον Τζαβέλαν
στον Άϊ Λιά Νεοχωριού μέσα στην Καστριάδα
και σ' άλλες μάχες, συμπλοκές, όπως και σ' εκστρατείες.
Όλη η περιουσία του, εξάλλου, κατεστράφη.
Όμως, μ' όλη τη δράση του, χωρίς βαθμολογία
22490 θε να τον 'φησει και αυτόν η Επιτροπή Αγώνων

* * *

Ο Παπαφράγκος ο Στάμος από το Μεσολόγγι
όντας ο ίδιος αρχηγός σ' είκοσι στρατιώτες
παρευρέθει στου Μεσολογγιού τις τρεις πολιορκίες

στην πρώτη απ' τον Βρυώνη, στη δεύτερη, τρίτη
απ' την αρχή της σύρραξης ως τη στερνή τη νύχτα
της έξοδου της θρυλικής φρουράς μέσ' απ' την πόλη.
Ο Στάμος παραυρέθηκε και μέσ' το Βασιλάδι
όπου στις μάχες που 'γιναν πληγώθηκε στο πόδι.
Ακόμη παραυρέθηκε στ' Αγρίνιο, στο Πέτα.

22500

Από'να πιστοποιητικό προκύπτει πως ο Στάμος
παρευρέθει στο Κομπότι και μέσ' το Κρυονέρι
ενώ μέσ' την υστερινή, πολιορκία της πόλης,
του θρυλικού Μεσολογγιού, εφάνηκε γενναίος
με τρόπον εξαιρετικό προσφέροντας με ζήλο
όπου το καλούσε η ανάγκη κι όπου διαταζόταν.
Μέσ' τη δεινή, την υστερνή, τρίτη πολιορκία
θε να πέσει μαχόμενος κι ο Πάνος, ο αδελφός του,
που πολεμούσε με ψηχή απ' το κανονοστάσι
της τάπιας της Τερίμπιλε κι έχοντας μαζί του

22510

το τρίτο το αδέλφι τους, τον Γιάννο Παπαφράγκο
Στη μάχη του Βασιλαδιού ο Σπύρος Πεταλούδης
πήρε μαζί του στο νησί και τα δύο τ' αδέλφια
τους Στάμο και Σπυρίδωνα, τους δύο Παπαφράγκους.
Στη μάχη του Βασιλαδιού θα πέσει ο Πεταλούδης
πολεμώντας μ' άφθαστη ανδρεία κι ευψυχία
ενώ οι δύο αδελφοί μόλις που θα μπορέσουν
να διασωθούνε, φεύγοντας, από το Βασιλάδι
πέφτοντας εις τη θάλασσαν, απ' όπου κολυμπώντας
παρά τις τόσες τους πληγές, που είχαν στο κορμί τους
να διασωθούνε τελικά μέσα στο Μεσολόγγι.

22520

Στην πόλη του Μεσολογγιού συνέχισαν τη δράση
μ' οδηγητές τους κι αρχηγούς τον Μήτσο Δεληγιώργη
τον φρούραρχο Μεσολογγιού, καθώς και τον Θανάση
τον γνωστό Ραζικότσικα. Στερνά διασωθήκαν

τη νύχτα της πολύνεκρης εξόδου από την πόλη
φτάνοντας μέσ' τη Ναύπακτο, απ' όπου συνεχίσαν
τη δράση την πολεμική μέχρι που λυτερώθει
η πόλη του Μεσολογγίου, όπου κι εκεί γυρίσαν.
Αξίζει να μνημονευθεί πως μέσ' το Μεσολόγγι
22530 φονεύθηκαν μαχόμενοι οι συγγενείς τους όλοι.
Εξάλλου να καταγραφεί πως δώσαν στην πατρίδα
πολύ γενναίες εισφορές σε είδη και σε χρήμα
22533 Απ' την Αρμόδια Επιτροπή ο Στάμος και ο Γιάννης
εντάχθηκαν στην έβδομη των αξιωματικών την τάξη.

* * *

Ο Παπαφουρνάρης ο Γιώργος από το Μεσολόγγι
μπήκε μέσ' τον ηρωικόν του κοσιένα αγώνα
κι έντονα διακρίθηκε μέσ' την πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγίου για τη λαμπρή του δράση.

* * *

Ο Παπαχρήστου ή Παπαχριστοδούλου Αναγνώστης
22540 απ' το Θραψίμι, Άγραφων καταγότανε μέσα
με αρχηγούς κι οδηγητές Μπότσαρη, Καρατάσο
καθώς και τον Γεώργιον Καραϊσκάκη, πήρε
μέρος στις μάχες της Πλάκας, στα Πέντε τα Πηγάδια,
στο Σοβολάκο, στη Βράχα και στις μάχες του Πέτα
στην πόλη του Μεσολογγίου μέσ' την πολιορκία
έως την υστερνή στιγμή της έξοδου απ' την πόλη,
στη μάχη της Αράχωβας, της Λειβαδιάς, Ναυπάκτου,
στη μάχη του Αντίρριου, στη μάχη στο Κρεμμύδι
μέσ' τις μάχες των Αθηνών και σ' άλλες πολλές μάχες
22550 Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Παπαχρήστου Γεώργιος από το Μεσολόγγι

μέσα σ' όλη τη διάρκεια της πολιορκίας
της πόλης του Μεσολογγιού, πολέμησε με σθένος.
Μέσ' τις μάχες πληγώθηκε στ' αριστερό του χέρι
ενώ κατά την είσοδο των Τούρκων μέσ' την πόλη
κατεδαφίστηκε κι αυτό τ' όμορφο σπιτικό του.

* * *

Ο Παπαχρήστου ο Γιάννης π' από της Ναυπακτίας
τη Δορβιτσά την όμορφη την κώμη καταγόταν
22560 πήρε μέρος μέσ' σε πολλές μάχες στο Μεσολόγγι
Μεταπελευθερωτικά, στα Στύλια Ναυπακτίας
χειροτονήθηκε παπάς, αναπτύσσοντας δράση
κοινωνική, κοινωφελή μέσ' την κώμη τα Στύλια.

* * *

Ο Παπαχρήστου ο Κωνσταντής από της Ναυπακτίας
την κώμη τη Βετοψίστα καταγότανε μέσα
Μ' οδηγητές του κι αρχηγούς τον Γιώργο τον Πιλάλα
καθώς και τον σπλαρχηγό, τον Διαμαντή Χορμόβα
μπήκε στις μάχες Ναύπακτου, στις μάχες Αντιρρίου
εκεί όπου κι ο άτρομος Χορμόβας εσκοτώθει
22570 καθώς, μονάχος, τράβηξε προς την πόρτα του κάστρου
Χτυπώντας την μ' ένα μπαλτά να την παραβιάσει.
Ο Κωνσταντής πολέμησε, μετά, στον Μαραφέντη,
ενώ και με οδηγητή τον Γιάννη τον Φαρμάκη
στη μάχη παραυρέθηκε μέσα στο Τσακαλάκι.
Αργότερα πολέμησε μέσα εις το κοστρία
στο Καρπενήσι ενάντια στον Μουσταφά τον Σκόδρα,
στη μάχη της Καλιακούδας ενάντια στον ίδιο
μέσ' την οποίαν έπεσεν ο Ζυγούρης Τζαβέλας
που υπό την αρχηγία του ο Κωνσταντής βρισκόταν.

22580 Συνέχεια, πολέμησε με τον Κίτσο Τζαβέλα
μέσ' τη μάχη της Άμπλιανης Σαλώνων· στο κοσπέντε

με ίδιο και πάλιν αρχηγό, έξω απ' το Μεσολόγγι
ενάντια στον Κουταχίν που το πολιορκούσε.
Σε λίγα κοστετράωρα μπήκε στο Μεσολόγγι
με Σωτηρόπουλο οδηγό και μ' αρχηγό τον Κίτσο.
Μέσ' τη γνωστή δραματική έξοδο από την πόλη
ο Κωνσταντής διασώθηκε και θε να συνεχίσει
τις μάχες για τη λευτεριά της σκλαβιάς του πατρίδας.
Ξανά με Κίτσον αρχηγό στη μάχη πήρε μέρος
τη μάχη τη σημαντική της Λαμποτινάς μέσα,
μέσ' τη μάχη της Τέρνοβας κατά του Ασλαμπέη,
στα Καγκέλια Καρπενησιού στον ίδιον ενάντια
και τελικά στις Ναύπακτου μέσ' την πολιορκία
ίσαμε την οριστική πτώση του φρούριού της
οπότε κι αποσύρθηκε κάθε υπηρεσίας.

* * *

Ο Παπαχρήστου ο Χάμπος από τη Ναυπακτία
κι από την κώμη την Κλεπτά καταγότανε μέσα
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
από την πρώτη τη χρονιά, συνέχεια για επτά χρόνια.
Ο Παπαχρήστου βρέθηκε σε πλείστες μέσα μάχες
μα βασικά στην άμυνα στο Μεσολόγγι μέσα,
στην υστερνή, τη φοβερή, τρίτη πολιορκία
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Κίτσο τον Τζαβέλαν.
Ο Χάμπος παραυρέθηκε και στην πολιορκία
τη θρυλική της Κλείσοβας, όπου οι εχθροί υποστήκαν
τη φοβερή καταστροφήν εις την προσπάθειά τους
να καταλάβουν το νησί μέσ' το λιμνοθαλάσσι.
Επίσης παραυρέθηκε στη μάχη Νεοκάστρου
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον οπλαρχηγό Ξύδη,
μέσ' τη μάχη του Δίστομου με τον Καραϊσκάκη
μέσ' τις μάχες των Αθηνών, στου Πειραιά τις μάχες

22590

22600

22610

μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον θρύλο Καραϊσκό
ακόμα παραυρέθηκε και μέσα σ' άλλες μάχες
μ' οπλαρχηγούς διάφορους, δείχνοντας πάντα ζήλο
και θεαματική ικανότητα σ' όλες τις εκδουλεύσεις
όσες του ν' ανατίθενταν απ' τους ανώτερούς του.

* * *

- Ο Παπαχαστόπουλος Γεώργιος** καταγόταν
μέσ' από της Ναυπακτίας την κώμη Βετοψίστα
και μ' αρχηγό του κι οδηγό τον Κώστα τον Χορμόβα
22620 βρέθηκε μέσ' της Ναύπακτου την πρώτη πολιορκία
καθώς και, στη συνέχεια, εκείνης τ' Αντιρρίου.
Πήρε μέρος, ευτύς μετά, στη Μάχη Μαραφέντη,
στο Τσακαλάκι, σ' ορεινή τοποθεσία μέσα
σε τόπον που βρισκότανε σιμά με το χωριό του.
Απ' το κοστρία κι έπειτα κι ίσαμε το κοσιέξι
πολέμησε με αρχηγό τον Κίτσο τον Τζαβέλαν,
στη μάχη του Καρπενησιού, όπ' έπεσεν ο Μάρκος
στη μάχη της Καλιακούδας, στην Άμπλιανη Σαλώνων
στη μάχη που διεξάχθηκε έξω απ' το Μεσολόγγι
22630 μέσ' το οποίο βρέθηκε σε λίγες μόλις μέρες
έκει μέσα έκει πολέμησεν ως τη στερνή τη νύχτα
της θρυλικής της έξοδου της φρουράς απ' την πόλη
απ' όπου διασώθηκε και για να συνεχίσει
με αρχηγό κι οδηγητή τον Γιάννη Μακρυγιάννη
μέσ' σε μάχες διάφορες μέσα στις Ναυπακτίας.
Κι όταν εις το κοσιοχτώ, τότε, σχηματιστήκαν
οι πρώτες χιλιαρχίες, θα ξαναπολεμήσει
με αρχηγό κι οδηγητή τον Κίτσο τον Τζαβέλαν
στη μάχη της Λαμποτινάς κατά του Αχμέτ Πρεβίστα
22640 και στη μάχη της Τέρνοβας· στη μάχη στα Καγγέλια
και, τελικά, μέσ' τη στερνή τη μάχη της Ναυπάκτου

μέχρι και την οριστική πτώση του φρούριού της.
Και σαν ο αγώνας έληξεν, ο Γιώργος αποσύρθηκε
σεμνά πολύ κι αθόρυβα, μέσα στο σπιτικό του
χωρίς ανταμοιβή υλικήν ή ηθική να λάβει.

* * *

Ο Παπαχριστόπουλος ο Γιάννης καταγόταν
απ' την κώμη του Γαλατά, μέσ' απ' το Μεσολόγγι
τις στρατιωτικές του πρόσφερε στο έθνος εκδουλεύσεις
μέσα στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα.

22650 Με αρχηγό του κι οδηγό τον Μήτσο Δεληγιώργη
μπήκε και επολέμησε μέσα στο Μεσολόγγι.
Και μέλος όντας της φρουράς από 'ξαρχής ως τέλος,
σώθηκε στη δραματική τη νύχτα της εξόδου.

Με της φρουράς τα λείψανα κατέφθασε στ' Ανάπλι
Κάτω απ' τον Κολιόπουλο θε να υπηρετήσει
χρόνια πολλά, συνέχεια, τη δούλη του πατρίδα
Πάντοτες διακρίθηκε για τη μεγάλη ανδρεία
και για τις αδιαμφισβήτητες τις ικανότητές του.

22660 Κι όταν η Ειρήνη άπλωσε τις πρώτες της φτερούγες
στον τόπον όπου πότισαν σπονδές πολλές δακρύων
κι αιμάτινες αρίφνητες, ο Γιάννης θα γυρίσει
στον Γαλατά, μα για να βρει το βιος του όλο καμένο.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην έβδομη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Παπούλας ο Πάνος από το Μεσολόγγι
όντας και δημογέροντας στην Ιερή την Πόλη
έντονα διακρίθηκε μεσ' την πολιορκία

* * *

Ο Παπούλας ο Σπύρος, γενναίος Μεσολογγίτης
που πριν την επανάσταση σε πειρατικό δρούσε

22670 στον απελευθερωτικόν του Κοσιένα αγώνα
όντας και υποπλοίαρχος πασάρας διεκρίθει
μέσ' τη δραματική τ' Αιτωλικού πολιορκία
Στην έξοδο διασώθηκε· κι ύστερα απ' τον αγώνα
αναδείχθηκεν ως πλοίαρχος στα δικά του καΐκια

* * *

Ο Παπουτσής Δημήτριος από το Μεσολόγγι
την κώμη τ' Αγγελόκαστρο καταγότανε μέσα.
Μ' οδηγητή του το λαμπρό οπλαρχηγό Δημήτρη
τον Μακρή, παραυρέθηκε μεσ' τις μάχες. Στ' Αγρίνι
Κεφαλοβρούσι, Ζαπάντι, στο Πέτα, στο Κομπότι,
22680 τη Γαβαλού, τον Μύτικα, Δερβέκιστας, Πλατάνου,
καθώς και μέσα και στις τρεις δεινές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει.
Όμως κατά την έξοδον από το Μεσολόγγι
θε να πέσει, μαχόμενος, στον ματωμένο κάμπο
κι ο αδελφός του, ο Γιάννης, που αποτελούσε
μέλος της θρυλικής φρουράς της ηρωικής πόλης.
Εξάλλου, και η έγγαμος αδελφή του Δημήτρη,
η Κατερίνη, έπεσε τη νύχτα της εξόδου
στα χέρια των αδίστακτων και αιμοδιψών τυράννων
22690 μαζί με τις δυο κόρες της· κι ως το σαράντα έξι
μένανε μέσ' τη σκλαβιά και μ' άγνωστη την τύχη

* * *

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, από το Μεσολόγγι
μ' οδηγητή του τον Μακρή, μπήκε μεσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος σε πλείστες μάχες.
Στην έξοδο πληγώθηκε και τραυματίας όντας
έπεσε μεσ' των δυναστών τα ματωμένα χέρια.
Ο Γιώργος μεταφέρθηκε στο μακρινό Μισίρι
ζώντας στη μαύρη τη σκλαβιά για κάπου εφτά χρόνια

22700 οπότε και δραπέτευσε, γυρνώντας στην Ελλάδα
Ο Γιώργος επιμήθηκε με σιδηρό αριστείο
ενώ και η επιτροπή των θυσιών και αγώνων
στην έβδομη των αξιωματικών την τάξη θα τον βάλει.

* * *

Ο Γιάννης Παπουτσόπουλος, ο πατέρας του Γιώργου
κάτοικος του Μεσολογγίου, μπήκε μεσ' τον αγώνα
και έπεσε μαχόμενος, μεσ' τη διάρκειά του.

* * *

22710 **Ο Παπουτσόπουλος Θεόδωρος** από το Μεσολόγγι,
με Γιάννη Ραζικότσικα, οδηγητή του, μπήκε
απ' τους πρώτους στην Ήπειρου την εκστρατεία μέσα
και παρευρέθει στις μάχες, πρωταρχικά, της Σπλάντζας
καθώς και μεσ' τις τρομερές τις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγίου, όπου κι εκεί 'λαβώθει
με δυο σπαθιές στην κεφαλή. Κι ημιθανής επιιάσκει
αιχμάλωτος απ' Άραβες. Και στην αιχμαλωσία
τη φριχτή για συναπτά ολόκληρα επτά χρόνια
θα παραμείνει δέσμιος. Τη νύχτα της εξόδου
όλοι οι δικοί του πέσανε, όπως και δυο του αδέρφια
μαχόμενοι ηρωικά ενάντια στους τυράννους
Η Επιτροπή εκδουλεύσεων θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

22720 **Ο Παπουτσόπουλος Λουκάς** από το Μεσολόγγι
γιος του Γιάννη σκοτώθηκεν, όντας κοσπέντε χρόνων
στην ίδια περίοδο πού πεσε κι ο πατέρας
μαχόμενος ηρωικά στο Μεσολόγγι μέσα.

* * *

Ο Πολύζος ο Παπουτσόπουλος από το Μεσολόγγι
αδελφός του Λουκά, πού'πεσε μέσα στο Μεσολόγγι

έπεσε, μαχόμενος κι αυτός, μέσ' την πολιορκία
όντας εικοσπεντάχρονος τη χρονιά που'χε πέσει.

* * *

22730 **Ο Σπύρος Παπουτσόπουλος**, από το Μεσολόγγι
και του Πολύζου αδελφός, έπεσε μεσ' τις μάχες
της πόλης του Μεσολογγιού όντας είκοσι χρόνων.
Η μάνα των παλικαριών και σύζυγος του Γιάννη
επιάστηκε αιχμάλωτη τη νύχτα της εξόδου
μαζί με την Παρασκευή, κόρη της και 'συρθήκαν
αιχμάλωτες μεσ' τη σκλαβιά στο μακρινό Μισίρι.
Κι όταν ο Γιώργος μπόρεσε, στερνά, να δραπετεύσει
απ' την πικρή, οδυνηρή, αιχμαλωσία μέσα,
τα βήματά του ακλούθησαν η αδελφή κι η μάνα
και τελικά μπόρεσαν να ελευθερωθούνε
22740 ύστερα από εφτάχρονη δεινήν αιχμαλωσία.

* * *

Ο Παναγιώτης Παραδής από το Μεσολόγγι
μεγάλως διακρίθηκε μεσ' την πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού για το πολύ το θάρρος.

* * *

Η Παναγιώτα του Παρασκευά η θυγατέρα
που είχεν αιχμάλωτη πιαστεί τη νύχτα της εξόδου
κι ύστερα λευτερώθηκε με δωρεές κι εράνους
ζητάει απ' τον Καποδίστρια μ' ομαδικό της γράμμα
την άμεσή του συνδρομή για τη «ζωοτροφή» της.

* * *

22750 **Ο Παργανάς ή Περγανάς, Νίκος** απ' την Μποτίνου,
πολέμησε με αρχηγό τον Κώστα τον Σιαδήμα
από 'ξαρχής του Ιερού τ' αγώνα και ευρέθει
μεσ' τις μάχες τ' Αγρίνιου, Καρβασαρά, Ζαπάντι,
του Μακρυνόρους, Κρεμμυδιού, του Πέτα και της Άρτας

και μεσ' τις μάχες των Θηβών, Αράχωβας, Ναυπάκτου
και μ' αρχηγό του τον Μακρή, μεσ' τις πολιορκίες
Μεσολογγιού κι Αιτωλικού πολέμησε ως το τέλος
Επίσης παραυρέθηκε στις μάχες Γαβρολίμνη
στο Κρυονέρι, Λεσίνοι, καθώς και σ' άλλες μάχες
Η αρμοδία επιτροπή θά τονε κατατάξει

22760 στη δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη
Ο αδελφός του, ο Γιώργος, στη μάχη τ' Αποκούρου
σκοτώθηκεν, ενώ ο άλλος αδελφός του
μέσ' το χωριό τη Μακρυνού αιχμάλωτος επιιάσει
και εκαρατομήθηκεν απ' τους ωμούς δυνάστες

* * *

Ο Πάργας ο Νικόλαος, που μέσ' απ' το Μποχώρι
Μεσολογγιού κατάγοταν, μέσ' τον αγώνα μπήκε
και μ' οδηγούς του κι αρχηγούς τον Βλαχόπουλο Κώστα
και με τον Βελισσάριο τον Καλογήρου επίσης,
επρόσφερε δυναμικά μεσ' τον μεγάλο αγώνα
22770 απ' το κοστρία κι ύστερα μέχρι το τριάντα τρία
Με Καλογήρου οδηγητή και τον Κολοκοτρώνη
να αρχηγεύει, πρόστρεξε και μπήκε μεσ' τις μάχες
της πόλης της Τριπολιτσάς, μέχρι την άλωσή της.
Στο κοσιδυό μέσ' τις μάχες στο Παλαμήδι ευρέθει
ίσαμε και την τελική πτώση του φρούριού του
Επίσης παραυρέθηκε μέσ' τη μάχη στο Πέτα
πολέμησε, επιπρόσθετα, μέσα στα Ντερβενάκια
ενάντια στον Δράμολη, καθώς και σ' άλλες μάχες
ενάντια στον ίδιο τον Τούρκο επιτελάρχη.

22780 Στο κοσπέντε πολέμησε στη μάχη της Γραμπάλας
ενάντια στους Άραβες με τον Κολοκοτρώνη.
Με τον Κώστα Βλαχόπουλο πήρε στο Μεσολόγγι
μέρος μεσ' την υστερνή, δεινή, πολιορκία

ίσαμε και την έξοδο. Με Κώστα Καλογήρου
πολέμησε σ' Αράχωβαν κατά τον Μουσταμπέη.
Επίσης παρευρέθηκε στις μάχες της Αθήνας
και στις μάχες του Πειραιά. Ακόμη παρευρέθει
μέσ' τη μάχη της Μάνινας, στον Άγιο Νικόλα
του Αιτωλικού μ' οδηγητή τον Βλαχόπουλο Κώστα.
22790 Ολοστερνά παρευρέθει στη μάχη της Βονίτσας
ίσαμε και την οριστική πτώση του φρούριού της.
Κι όμως μ' όλην αυτή την προσφορά την τόση
η επιτροπή η αρμόδια των θυσιών κι αγώνων,
θα τον αφήσει οριστικά εκτός βαθμολογίας.

* * *

Ο Πασχάλης ο Γιάννης, που από της Ναυπακτίας
την πόλη καταγότανε, μπήκε σε μάχες μέσα
απ' το κοστρία και μετά, για κάπου έξι χρόνια.
Στο σχετικό το φάκελο μνεία γίνεται μόνο
για τη δράση τ' αγωνιστή μέσ' την πολιορκία
22800 της πόλης του Μεσολογγιού, όπως σημειώνουν
τόσον ο Υποστράτηγος Νικόλαος Τζαβέλας
όσον και ο Ταγματάρχης, Αναγνώστης Φασίτσας
καθώς και ο Λοχαγός Καλεντζόπουλος Γιάννης
επέδειξε διαγωγήν λαμπρήν, «τιμιοτάτην».

* * *

Ο Κίτσος Πάσχος, οπλαρχηγός, μπήκε στον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος σε πολλές μάχες
και τελικά παρευρέθει στις Κλείσοβας τη μάχη
όπου 'κει μέσα έπεσε, γενναία πολεμώντας

* * *

Ο Πάταγος Γεώργιος από το Μεσολόγγι
22810 παρευρέθει στων Αθηνών τις μάχες ως το τέλος,
ενώ σε πιστοποιητικό του Μήτσου Δεληγιώργη

προστίθεται πως ο Γιώργος, υπό τις διαταγές του πολέμησε στο Βραχώρι, μέσα στο Λιγοβίτζι, στη μάχη Κεφαλόβρυσου και μέσ' το Κρυονέρι καθώς και στου Μεσολογγιού κι τρεις πολιορκίες ίσαμε και τη στερνή τη νύχτα της εξόδου.

* * *

22820 Ο Πάταγος ο Στέφανος από το Μεσολόγγι με αρχηγό κι οδηγητή τον Χρύσανθο Σισίνη μέρος σε μάχες έλαβε σ' όλες τις περιστάσεις. Πολέμησε στις Ηλείας, στις μάχες της Αθήνας στη Δυτική τη Στερεάν, όπου και διεκρίθει. Σε άλλο πιστοποιητικό πρικόπτου πως ο Στέφος απ' το κοσιένα και μετά, κι ίσαμε το κοσιπέντε δούλεψε υπαξιωματικός κι έχει επιτελέσει όσα του ανατέθηκαν καθήκοντα να πράξει με θάρρος κι εντιμότητα, καρτερία και πίστη.

* * *

22830 **Ο Πάτελος ή Πάτουλας Δημήτρης** καταγόταν από του Βάλτου τη μεριά και μπήκε στον αγώνα και παρευρέθει σε μάχες και στην πολιορκία της πόλης του Μεσολογγιού όπου κι εκεί θ' αφήσει κενά όπως αφήνονται για κάποιες περιόδους που φαίνεται προχώρησε προς την πλευρά των Τούρκων· το σχετικό το πιστοποιητικό υπογράφει ο Ίσκος.

* * *

Ο Πατζούρας Δημήτριος που από της Βονίσσας την κώμην Ανακτόριον καταγότανε μέσα μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα και μ' αρχηγό τον Λιακατά τον Γρηγόρην εμπήκε μέσ' τις μάχες του Αιτωλικού, στις μάχες των Τζουμέρκων, στις μάχες τ' Ασπροπόταμου και στις πολιορκίες

22840 της πόλης του Μεσολογγίου, απ' όπου, ως διεσώθει,
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Ανδρίτσο Σαφάκα
πολέμησε μεσ' τις μάχες της Παπαδιάς Κραβάρων.
Με τον Γιολδάση βρέθηκε μέσα στο Καρπενήσι
κι υπό τον Αρχιστράτηγο Γιώργο Καραϊσκάκη
μαζί του παραυρέθηκε στην Καροπούλα Αγράφων,
στο Σοβολάκο· μ' αρχηγό, συνέχεια, τον Τσόγκα
πολέμησε στου Σύντεκνου, Καρβασαρά, Βονίτσας
και τ' Αετού Ξηρόμερου μ' οδηγητή τον ίδιο.
Μ' έξοδά του προσωπικά μισθοτροφοδοτούσε
22850 κάπου τριάντα μαχητές, με συγγενείς και φίλους.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Πατζούρας ο Καραλής, που μέσ' απ' της Βονίτσας
την Κώμη τ' Ανακτόριο καταγότανε μέσα.
Μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
και μ' αρχηγό τον Λιακατά Γρηγόρη, παρευρέθει
σ' Αιτωλικό, Ασπροπόταμο, στη μάχη στα Τζουμέρκα
και μέσα στου Μεσολογγίου την άγρια «τολμομάχην».
Κι αφού, στερνά, διασώθηκε, μπήκε με τον Σαφάκα
22860 μεσ' τη μάχη της Παπαδιάς, στα Κράβαρα. Συνέχεια,
με τον Γιολδάση βρέθηκε στο Καρπενήσι μέσα
και μ' αρχηγό τον θρυλικό Γιώργο Καραϊσκάκη
πολέμησε μέσ' τ' Άγραφα καθώς και σ' άλλες μάχες.
Στο Σοβολάκο ευθύς μετά καθώς και σ' άλλες μάχες.
Στη μάχη του Καρβασαρά, του Σύντεκνου, Βονίτσας
πολέμησε μ' οδηγητή και μ' αρχηγό του Τσόγκαν
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην Πρώτη Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

22870 **Ο Πατουλιάς Δημήτριος** από το Μεσολόγγι
σε μάχες αγωνίστηκε μέσα στο κοσιένα
και παρευρέθει και στις τρεις πολιορκίες μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, από ξαρχής ως τέλος.
Τη νύχτα τη φαρμακερή της έξοδου απ' την πόλη
θε να πέσει αιχμάλωτος μέσ' των εχθρών τα χέρια
απ' όπου λευτερώθηκε με συνδρομές κι εράνους.
Στις κρίσιμες περιστάσεις πρόσφερε στην πατρίδα
μεγάλα και σημαντικά ποσά για την ελευθερία.
Πρόσθετα, κι η γυναίκα του κι αυτή αιχμαλωτίσθει
και λευτερώθηκε, στερνά, με εισφορές κι εράνους.

22880 Η αρμοδία επιτροπή τον είχε κατατάξει
μεσ' τους Υπαξιωματικούς της πατρίδας την τάξη.

* * *

Ο Πατούχας ο Θανάσης απ' της Αποδοτίας
και την κώμη τη Γρανίτσα, καταγότανε μέσα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Κίτσο τον Τζαβέλαν
πολέμησε στη δύσκολη μάχη στο Καρπενήσι
και στις μάχες της Άμπλανης Σαλώνων, στο Κρεμμύδι
μεσ' το κοσπέντε ενάντια στο στρατό του Μπραήμη.
Στην ίδια μέσα τη χρονιά έξω απ' το Μεσολόγγι
πολέμησεν ενάντια στον στρατόν του Κιουτάγια
που σαν το φίδιν έζωνε την πόλην απ' ολούθε.

22890 Λίγες μέρες στερνότερα με τον Κίτσο Τζαβέλα
εις του Μεσολογγιού το πολιορκημένο κάστρο
μπήκε μέσα κι ενίσχυσε τη θρυλική φρουρά του.
Σύγχρονα παραυρέθηκε στην επική τη μάχη
της Κλείσοβας με την καταστροφή των Τουρκαραπάδων.
Στο τέλος, διασώθηκε τη νύχτα της εξόδου
και μ' αρχηγό τον ίδιο, τον Κίτσο τον Τζαβέλαν
μπήκε στη φονικότατη για τους Έλληνες μάχη

δίπλα από την Ακρόπολη των Αθηνών, του Σένιου.

22900

Με τον Τζαβέλαν πάντοτε οδηγητή του μπήκε στις μάχες της Λαμποτινάς, στις Τέρνοβας τη μάχη και τελικά μεσ' τις στερνές τις μάχες της Ναυπάκτου π' οδήγησαν στην τελική πτώση του φρούριού της.

* * *

Ο Πατρωνάς Νικόλαος, που από τη Ζαβέρδα της Βόνιτσας κατάγοταν, μ' οδηγητές διαφόρους πήρε στην επανάσταση του κοσιένα μέρος και παρευρέθει στις μάχες: Αετού Ξηροποτάμου, μεσ' τις μάχες της Λεπενούς και του Μεσολογγίου στη μάχη για ενίσχυση της ηρωικής φρουράς του όπου και στη διάρκεια της μάχης τραυματίσθει.

22910

Μαζί με τον οπλαρχηγό τον Γιάννη τον Σουλτάνη μπήκε και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία όπου μέσα πολέμησεν ως τη στερνή τη νύχτα της έξοδου της ένδοξης φρουράς από την πόλη κι όταν κι εκεί διασώθηκε, συνέχισε τις μάχες μέσ' τις μάχες της Αττικής με τον Καραϊσκάκη, κι ύστερα από το θάνατο του Στρατηγού Σουλτάνη μέσ' τη μάχη της Δόμπραινας, στις Θήβες, θ' ακλουθήσει τον Στρατηγό κι οπλαρχηγό τον Αλέξη τον Γρίβα

22920

με τον οποίο θα βρεθεί στη μάχη του Διστόμου. Επίσης παραυρέθηκε μέσ' την πολιορκία, τη γνωστή, της Ακρόπολης των Αθηνών κι αμέσως, μετά κι από τη λύση της, γύρισε στις Βονίτσας την επαρχία μ' αρχηγό τον Γρίβα ή Γαρδικιώτη όπου κι εδώ παρέμεινε μέχρι και της Βονίτσας την άλωση του κάστρου της κι ανάκτηση της πόλης.

* * *

Ο Πατρώνης Νικόλαος απ' του Μεσολογγίου

την κώμη τη Γαβαλού καταγότανε μέσα.
Ως Σωματάρχης έλαβε μέρος μεσ' τον αγώνα
22930 του κοσιένα μ' αρχηγό κι οδηγό τον Δημήτρη
τον Μακρή και βρέθηκε στις μάχες μεσ' τ' Αγγρίνι,
στο Ζαπάντι, στον Μαχαλά, στη μάχη Μακρυνόρους,
μεσ' το Κομπότι, στην Πλάκα, στη Βόνιτσα, στο Πέτα
μεσ' τις γνωστές κι οδυνηρές, τις τρεις πολιορκίες,
Μεσολογγιού κι Αιτωλικού, Ναύπακτο, Κρουνέρι,
στο Λιδορίκη, στη γνωστή της Κομποτινάς μάχη
στις μάχες της Αράχωβας, του Ζεμενού, Σαλώνων,
στις μάχες στο Κεράσοβο με τον Καραϊσκάκη.
Ο αδελφός τ' αγωνιστή, ο Βασίλης θα πέσει
22940 στη μάχη του Μεσολογγιού, μέσ' την πολιορκία
την τρίτη πιθανότατα, κι ίσως στο κοσιέξι
Η αρμοδία Επιτροπή θα τάξει τον Νικόλα
μεσ' τους Υπαξιωματικούς στη Δεύτερη την τάξη.

* * *

Ο Πατούρας ή Πασουρής, όπως κι αλλιώς λεγόταν
Ο **Γιώργος**, καταγότανε απ' της Ακαρνανίας
μέσ' απ' την κώμη Ζαβέρδα, μπήκε μεσ' τον αγώνα
του κοσιένα· κι έχοντας από τις διαταγές του
κι ένα σώμα πολεμιστών από πενήντα άντρες
μπήκε στου Μεσολογγιού τη στερνή πολιορκία,
22950 στις μάχες του νησιού Ντολμά, μεσ' το Λιμνοθαλάσσι
στων Τζουμέρκων συνέχεια τη μάχη παρευρέθει
όπου κι εκεί πληγώθηκε στ' αριστερό το χέρι
καθώς και στην αριστερή πλευρά του σώματός του
Έχοντας καθοδηγητές και αρχηγούς τους: Ράγκο
τον Γιάννη, και τον Στουρνάρνη, τον Λακατά Γρηγόρη.
Επίσης παραυρέθηκε και μεσ' το Καρπενήσι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Γιάννη τον Γιαλδάση.

22960 Επίσης επολέμησε και μέσ' την πεδιάδα
της πόλης του Μεσολογγιού, υπό τις οδηγίες
του θρυλικού του Στρατάρχη, Γιώργου Καραϊσκάκη.
Ακόμη παραυρέθηκε στην πασίγνωστη μάχη
εκείνη της Λαμποτινάς, όπως και μέσ' τις μάχες
του Αιτωλικού, Καρβασαρά, τη μάχη της Βονίτσας
ίσαμε την οριστική πτώση του φρούριού της
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στους Υπαξιωματικούς στην Πρώτη μέσα τάξη

* * *

22970 **Ο Βάσος ο Παυλόπουλος**, που μέσα από τ' Αργίни
την πόλη καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος μέσα στις μάχες,
πορείες κι εκστρατείες της, πολιορκίες σ' όλες
όσες το Σώμα τ' Αρχηγού, του Στάικου του Γιάννη
ανέλαβε κι εκτέλεσε: στις μάχες μέσ' τ' Αργίни
στο Ζαπάντι, Καρβασαρά, στις μάχες στο Κομπότι,
κι ύστερα στου Μεσολογγιού μέσ' τις πολιορκίες:
φρουρός στην τάπια Λουνέτας, στη Μαρμαρού, συνέχεια.
Κι αφού, στερνά, στις έξοδου τη νύχτα διεσώθει,
συνέχισε τη δράση του, ολοκληρώνοντάς τη
ακλουθώντας τον αρχηγό, τον Σταικό τον Γιάννη.

* * *

22980 **Ο Μήτσος Πέγκος** ήτανε από το Μεσολόγγι.
Μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μήτσο Δεληγιώργη
υπηρέτησεν ως πυροβολητής μέσα στο Μεσολόγγι
μεσ' της στερνής, της θρυλικής, πόλης πολιορκία

* * *

Ο Πεπονής ο Θανάσης από το Μεσολόγγι
πήρε μέρος στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
και σ' όλες παραυρέθηκε στο Μεσολόγγι μέσα

τις τρομερές και τις δεινές, τις τρεις πολιορκίες.
Μέσ' τη στερνή πληγώθηκε βαρεία, μα διεσώθει
και, τέλος, στου Αιτωλικού τη μάχη παρευρέθει.

* * *

22990 **Ο Περάτης Γεώργιος**, που από της Βονίτσας
την κώμη καταγότανε, θε να πέσει στον κάμπο
της πόλης του Μεσολογγίου, στις έξοδου τη νύχτα.

* * *

Ο Περάτης, ο Δημήτρης, που ήταν γιος του Γιώργου
θε να πέσει νεκρός κι αυτός στις έξοδου τη νύχτα
στον κάμπο του Μεσολογγίου, γενναία πολεμώντας

* * *

23000 **Ο Περγανάς ή Παργανάς** όπως κι αλλιώς λεγόταν
Ο Νίκος καταγότανε από το Μεσολόγγι.
Μπήκε μεσ' τον ηρωικόν του κοσιένα αγώνα
μαζί με τ' άλλα αδέρφια του π' όλα θυσιαστήκαν
χωρίς να μνημονεύεται ο αριθμός κι ο τόπος
κι ο τρόπος της ομαδικής και σταυρικής θυσίας
Η αρμοδία επιτροπή θα κατατάξει τον Νίκο
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Γεργαντής ο Γαβριήλ απ' του Μεσολογγίου
την κώμη τη Γουριά καταγότανε μέσα, μπήκε
στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
και μ' οδηγό του τον Μακρή, μπήκε σ' όλες τις μάχες
όπου μέσα πολέμησε στο Σώμα τ' αρχηγού του
χωρίς καμιάν ανταμοιβήν για όσες εκδουλεύσεις
προς την πατρίδα πρόσφερε από πουθενά να λάβει.

* * *

23010 **Ο Περγαντής ο Κωνσταντής** απ' του Μεσολογγίου
τη γνωστή κώμη τη Γουριά καταγότανε μέσα

μ' οδηγητή του τον Μακρή ή και αλλιώς Ζυγιώτη,
μιας κι ήτανε οπλαρχηγός μέσ' του Ζυγού τα μέρη,
ως μπουλουκσής παρευρέθει σ' όλες τις εκστρατείες,
πολιορκίες και μάχες μέσ' τις οποίες πήρε
μέρος το Σώμα του Μακρή, όπως μέσα στ' Αγρίνι,
στο Ζαπάντι, Καρβασαρά, Κομπότι, Μακρυνόρος,
του Πέτα, Άρτας και Πλάκας και του Κεφαλοβρύσου
καθώς και μεσ' τις τρεις γνωστές πολιορκίες
23020 της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει
με μόνο δυο λαβωματιές σε πόδι και κεφάλι,
ακολουθώντας πάντοτε τον ίδιο αρχηγό του
και παρευρέθει στις μάχες στην Ανατολική Ελλάδα,
την Στερεάν, όπως: Θηβών, της Ράχωβας, Φοντάνας
στις μάχες πάλιν παίρνοντας Μεσολογγιού, Ναυπάκτου
μέρος ως την οριστική απελευθέρωσή τους.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσ' τους Υπαξιωματικούς την Πρώτη μέσα τάξη.

* * *

Ο Περγαντής Νικόλαος απ' του Μεσολογγίου
23030 την κώμη τη Γουριά καταγότανε μέσα,
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
με αρχηγό του τον Μακρή και μέσ' σ' όλες τις μάχες
που πήρε και του αρχηγού το Σώμα, παρευρέθει,
καθώς και μέσα και στις τρεις γνωστές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει.
Η κόρη του Νικόλαου, η Τσάντα, αιχμαλωτίσθει
τη νύχτα την οδυνηρή της έξοδου απ' την πόλη
και τελικά λυτρώθηκε μέσ' το κοσιεννέα.

* * *

Ο Περιβολαρόπουλος Δημήτρης καταγόταν
23040 μέσ' απ' του Μεσολογγιού την Κώμη Παπαδάτες.

Ως Σωματάρχης βρέθηκε σε πλείστες μέσα μάχες
απ' την αρχή του ιερού τ' αγώνα του κοσιένα,
στην Στερεάν και στον Μοριάν: στις μάχες τ' Αग्रινίου,
του Ζαπάντι και της Πλάκας, στις Μάχες Μακρυνόρους,
καθώς και μέσ' τις τρεις σκληρές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγίου, όπου κι εκεί 'πληγώθει
στ' αριστερό το πόδι του, μα τέλος διεσώθει
παρόλα του τα τραύματα, τη νύχτα της εξόδου.

23050

Συνέχισε να πολεμά μετά το Μεσολόγγι
παίρνοντας μέρος στις μάχες των Λεχαιών, Γαστούνης,
κάτω στην Πελλοπόννησο· κι αργότερα στις μάχες
των Αθηνών και σ' άλλες και θ' αναδειχθεί στο τέλος.
Ως φροντιστής Στρατού της Δυτικής Ελλάδας
καθώς και μέσ' σε διάφορες πολιτικές θέσεις.
Παντού ανταποκρίθηκε προς τα καθήκοντά του
και, μάλιστα, προσφέροντας όχι περιορισμένη
ακίνητη και κινητή περιουσία πού'χε
για τον ηρωικό, τον ιερόν αγώνα του κοσιένα.

23060

Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσα τους Υπαξιωματικούς στη Δεύτερη την τάξη.

* * *

Ο Περιβολαρόπουλος Ματθαίος, ιερέας

π' απ' του Μεσολογγίου την πόλη καταγόταν μέσα
με όπλα και παραινήσεις στήριξε τον αγώνα
ως ιερέας κι έμεινε μέσα στο Μεσολόγγι.

Μ' οπλαρχηγό του τον Μακρή μπήκε σε μάχες μέσα
ενώ χρηματικά ποσά πρόσφερε στον αγώνα
σημαντικά σε τακτικά διαστήματα μέσα.

* * *

Ο Πεταλάς Κωνσταντίνος από το Μεσολόγγι:

πολύπλευρη η αξιοποίηση της προσφοράς του Κώστα

23070 μεσ' τα πολλά και καίρια που του ανατεθήκαν δημόσια αξιώματα, για πάρα πολλά χρόνια. Απ' το κοστρία και μετά και για κοστρία χρόνια ανέλαβε καθήκοντα: Γενικού Γραμματέα, του Φροντιστή, Διοικητή, Διευθυντή, Επάρχου. Ανάμεσα στα πάμπολλα τα αξιώματά του του Γενικού του Φροντιστή μεσ' την πολιορκία την πρώτη του Μεσολογγιού, Διευθυντή ακόμα Μεσολογγιού κι Αιτωλικού πλείστων κοινών θεμάτων. Ο Κωνσταντίνος τάχθηκεν απ' την επιτροπήν αγώνα

23080 στην Τρίτη των αξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Πεταλιάς ο Τζούνης από τη Ζάβιτσα ήταν. Μ' οδηγητή τον Στρατάρχη Γιώργο Καραϊσκάκη μπήκε μέσ' της Αράχωβας τη φοβερή τη μάχη κι ακόμη μέσ' την έξοδον από το Μεσολόγγι όπου κι εκεί πολέμησεν καρτερικά, γενναία καθώς και σε διάφορες μέσ' της Αττικής μάχες Μ' οδηγητή τον Στρατηγό τον Τζιόρτζε επαυρέθει στις μάχες για εκπόρθηση του κάστρου της Βονίτσας Συνέβαλε σημαντικά εις την εκπόρθησή του

23090 μιας και συνέλαβε τον ίδιο τον τροφοδότη του Φρούριου της Βόντισας. Αυτόν που κουβαλούσε στο Κάστρο μέσα, πρόσθετα, και τα πολεμοφόδια. Γι' αυτό κι ο Τζιόρτζε διέταξε να του παραχωρήσουν ως δώρον απ' το Κρατικό, το Δημόσιο Ταμείο και εξακόσιους φοίνικες, πρόσθετα κι απ' τη μνεία την εύφημη που δόθηκε και πάλιν απ' τον ίδιο. Ο Τζούνης παραυρέθηκε στη μάχη Μακρυνόρους μ' αρχηγό κι οδηγητή τον οπλαρχηγό Γκριτζιώτη. Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει

23100 στην έβδομη των αξιωματικών μέσα την τάξη.
Ο Πεταλούδης Γαλάνης από το Μεσολόγγι
θε να πέσει μαχόμενος στο ματωμένο κάμπο
στο κάμπο του Μεσολογγιού τη νύχτα της εξόδου.

* * *

Ο Πεταλούδης Δημήτριος αδελφός του Γαλάνη
θε να πέσει μαχόμενος τη νύχτα της εξόδου
στον κάμπο του Μεσολογγιού, τον αιματοβαμένο.
Είχε, κατά τις εκθέσεις τον «πιο πλούσιον οίκο
της πόλεως» σε κτήματα και σ' έσοδα ετήσια,
σταφιδαμπέλια, λιόδεντρα, μύλον και «λαμπρούς οίκους»
23110 αργυρά σκεύη, κι έπιπλα, χρυσά, μαλαματένια
κοσμήματα και πίνακες αμύθητης αξίας
καθώς και καταστήματα, π' όλα καταστραφήκαν
με τη φωτιά και σίδερο, με τη φωτιά κι ασάλι
με λύσαν απροσμέτρητην απ' τους εχθρούς, σαν μπήκαν
τη νύχτα την αιματηρή στην ιερή την πόλη.
Ο Πεταλούδης πρόσφερε, συχνά, μέσ' τον αγώνα
και για την πληρωμή μισθών και για πολεμοφόδια
του πεζικού και ναυτικού για τη μεγάλη ιδέα
της λευτεριάς και της τιμής της ακριβής πατρίδας
23120 Μέσα στην εφιαλτική τη νύχτα της εξόδου
όλ' ανεξάιρετα τα τέκνα του Δημήτρη:
ο Κώστας, ο Ευστάθιος, Διαμάντω, Ευφροσύνη,
και η Ειρήνη πέσανε, μαζί με την μητέρα
αιχμάλωτοι, όλοι ανεξάιρετα, μέσ' των εχθρών τα χέρια
Είκοσι χρόνια αργότερα απ' την αιχμαλωσίαν
τα τρία από τα παιδιά, οι: Στάθης κι η Ειρήνη
κι η Ευφροσύνη βρίσκονταν ακόμα στη δουλεία
μ' άγνωστη κι αδήλωτη την πάρα πάρα τύχη
και μ' άγνωστη, παράλληλα, την τύχη της μητέρας.

- 23130 Ο Κώστας, αφού έζησε μέσ' την αιχμαλωσία
δεκάξι χρόνια, συναπτά, στο μακρινό Μισίρι,
στο τέλος, πίσω γύρισε, μέσα στο Μεσολόγγι.
Ολοστερνά λυτρώθηκε κι η αδελφή η Διαμάντω
βρισκόμενη σε ένδειαν και σε αμηχανίαν.
Κι όμως του πλουσιότατου Δημήτρη Πεταλούδη
που τόσα εθυσίασε για την πικρή πατρίδα,
ο Κώστας, που εστράφηκεν απ' την αιχμαλωσία,
βαρειάν, δεκαεξάχρονη, γυμνός και πεινασμένος
κι δεν έχει ούτε καν έναν απλόν οικίσκον
- 23140 διάγοντας αβίωτον, πενιχρότατον βίον
γυμνός, πένης, λιμοκτονών και τετραχιλισμένος
το σχετικό το έγγραφο πιστοποιούν, συν άλλους,
Οι Γιάννης Ραζικότσικας, Καλογεράς, Σιδέρης,
Οικονόμου, κι άλλοι γνωστοί και διακεκριμένοι.

* * *

- Ο Πεταλούδης ο Σπύρος**, ξάδελφος του Δημήτρη
φρούραρχος όντας στο νησί στο Βασιλάδι μέσα
μαχόμενος ηρωικά μεσ' την πολιορκία
κι ύστερα απ' την εκπόρθητη του νησιού απ' τους Τούρκους
μέσα θα πέσει, τελικά, γενναία πολεμώντας
- 23150 Η σύζυγος κι ο γιος του Σπύρου Πεταλούδη
σωθήκανε σαν έπεσε, τότες, το Βασιλάδι
μα πιάστηκαν αιχμάλωτοι και συρθήκανε σκλάβοι
κάτω στην Αλεξάνδρειαν, απ' όπου λυτρωθήκαν
και γύρισαν στην πατρική τη γην, ύστερα από χρόνια.
Μαζί με τον Πεταλούδη, στο Βασιλάδι πέσαν
οι πλείστοι πατριώτες του, που τον ακολουθούσαν.

* * *

Ο Πετρίκας Δημήτριος π' απ' του Καρπενησιού
την κώμη το Βούτυρο καταγότανε μέσα,

μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
23160 κι ως μπουλουκσής πολέμησε σε πλείστες μέσα μάχες:
στη Βρύση του Ζαχαράκη, μέσα στο Καρπενήσι,
στου Άι Βλάση, αργότερα, με τον Καραϊσκάκη
και μπήκε μεσ' τη δεύτερη, μετά, πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου ως διεσώθει,
πολέμησε σ' Αράχωβαν με τον Καραϊσκάκη
μέσ' τη μάχη του Πειραιά με Νοταράν και σ' άλλες
αψιμαχίες και μάχες στον Ιερόν αγώνα.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

23170 **Ο Πετούλας Παναγιώτης** από το Μεσολόγγι
πολέμησε, συνέχεια, μέσα στο Μεσολόγγι
απ' το κοσιένα κι ύστερα κι ίσαμε το κοσιέξι
οπότε η πόλη έπεσε μεσ' του εχθρού τα χέρια
Ο Πετρούλας πολέμησε μ' όλες του τις δυνάμεις
ενάντια στις εχθρικές εφόδους κι επιθέσεις
που λάβανε και μέσ' τις τρεις πολιορκίες μέσα
στην πόλη του Μεσολογγιού· και θα σωθεί στο τέλος.

* * *

23180 **Η Πετρολιάρου Ασήμω** και μία αδελφή της
μ' άγνωστο μικρονόματο, πιαστήκανε τη νύχτα
τη δραματική της φρουράς εξόδου από την πόλη
αιχμάλωτες· και σύρθηκαν μεσ' την αιχμαλωσίαν
απ' όπου λευτερώθηκαν με εισφορές κι εράνους,
μ' επιστολή δραματική ζητάν να τους δοθούνε
τα στοιχειώδη χρήματα για το ψωμί τους μόνο.

* * *

Ο Θανάσης Πετρόπουλος π' απ' της Ευρυτανίας
μέσα εκαταγότανε, την κώμη τη Δομνίτσα

με Περαιβό Χριστόφορο πολέμησε στις μάχες:
στο Χαϊδάρι, Αράχωβα, στα Σάλωνα, Ντομπραίνα,
στο Μεσολόγγι όπ' έδειξεν ευπείθειαν και ζήλο
23190 άψογα διεξάγοντας τα συναφή του χρέη.
Μ' επιστολή του ο ίδιος ο Θανάσης τονίζει:
πολέμησεν πρωταρχικά εις την πολιορκίαν
της πόλης του Καρπενησιού, στο κοσιένα μέσα.
Το κοσιδού πολέμησε στη μάχη της Υπάτης
και στο Μεγάλο το Χωριό. Επίσης μέρος πήρε
στις μάχες στην Καλιακούδα, στη μάχη στα Τριζόνια,
στο Νόστιμο Καρπενησιού και μέσα σ' άλλες μάχες
Ο Θανάσης πολέμησε σ' όλες αυτές τις μάχες
23200 με αρχηγούς διάφορους ως τη λήξη τ' αγώνα.
μα βασικά με Περαιβό και τον Κίτσο Τζαβέλα.

* * *

Ο Θανάσης Πετρόπουλος ή και αλλιώς και Γίδας
απ' την κώμη Κεράσοβο καταγότανε μέσα.
Με αρχηγό του τον Μακρή, στις μάχες παρευρέθει:
τ' Αγρίνιου, του Ζαπάντι, στο Πέτα, στο Κομπότι,
στις μάχες Κεφαλόβρυσου, στον Γαλατά· κι ακόμη
πήρε μέρος και μεσ' τις τρεις δεινές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου κι εκεί επληγώθει
μέσ' τον λαιμό, μα σώθηκε. Συνέχισε τη δράση
23210 μετέχοντας μέσ' τις μάχες: του Μύτικα, της Πλάκας
της Βόνιτσας, της Κατοχής, της Παπαδιάς Κραβάρων
στις μάχες της Δερβέκιστας, Αράχωβας, Πλατάνου.
Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
μέσ' τους υπαξιωματικούς τη Δεύτερη την τάξη.
Αξίζει να σημειωθεί πως και τρία του αδέρφια:
Ο Σπύρος και ο Κωνσταντής, καθώς κι η αδελφή τους,
η Κατερίνη, πέσανε τη νύχτα της εξόδου.

Εξάλλου, σ' ένα δεύτερο φάκελο του Θανάση
προστίθεται πως πρόσθετα απ' τις πιο πάνω μάχες
23220 πολέμησε και στις μάχες: Ναυπάκτου, της Διαύλιας
στου Μακρυνόρους, Ναύπακτου, στο Λεσίφι, στην Πέτρα

* * *

Ο Αλέξης Πετρόπουλος από το Μεσολόγγι
μ' απ' το νησί της Κέρκυρας καταγότανε μέσα
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μήτσο Δεληγιώργη.
Μαζί του παραυρέθηκε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου θα πολεμήσει
ως άριστος οδηγητής του κανονοστασίου
και να διακριθεί για τις λαμπρές τις ικανότητές του
23230 και για την απaráμιλλη την ανδρεία που'χε δείξει.
Στην έξοδο πληγώθηκε στ' αριστερό το χέρι
καθώς και μεσ' την κεφαλή και μέσ' την ωμοπλάτη.
Όμως, αφού διασώθηκε, ακλούθησε τους άλλους
τους εξοδίτες της φρουράς, φτάνοντας μέσ' τ' Ανάπλι
μ' οδηγητή του πάντοτε τον Μήτσο Δεληγιώργη.
Γίνηκε πεντηκόνταρχος μέσ' τις χιλιαρχίες.
Με τον Γεράσημο Φωκά, μετά, θα υπηρετήσει,
ενώ και μεσ' της Βόντισας τη μάχη θα μετάσχει.
Όταν, πια, οριστικά η τάξη εμπεδόθει
στο Μεσολόγγι γύρισε οριστικά ο Αλέξης
κι όπου ως υποδηματοποιός άρχισε να δουλεύει.

* * *

Ο Βασίλης Πετρόπουλος από το Μεσολόγγι
πήρε στην επανάσταση του κοσιένα μέρος
και παρευρέθει στις μάχες: Ζαπάντι, Μακρυνόρους,
τ' Αιτωλικού, Παλιόκουλας, στη μάχη της Βονίτσας
με αρχηγό κι οδηγητή τον Βλαχόπουλο Κώστα.

Μπήκε και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
με Ραζικότσικα αρχηγό, όπου θε να επιδείξει
ήθος και γενναιότητα, λαμπρή συνεργασία
23250 μ' όλους τους ανωτέρους του και μ' όσους συνεργάσθει.
Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα στο Ζαπάντι
μαχόμενος ηρωικά μεσ' τις μάχες θα πέσει
και του λαμπρού τ' αγωνιστή, Πετρόπουλου, ο πατέρας
χωρίς να επισημαίνεται το μακρινόματο του

* * *

Ο Γιώργος ο Πετρόπουλος ή και αλλιώς και Γούλας
απ' την κώμη τ' Αγρίνιο καταγότανε μέσα
και μ' αρχηγό κι οδηγητή Βλαχόπουλο τον Κώστα
πολέμησε στ' Αγρίνιο, στη μάχη στο Ζαπάντι
στη μάχη του Μεσολογγιού κατά του Ομέρ Βρυώνη
23260 μ' οδηγητές του κι αρχηγούς Βλαχόπουλο, Τζαβέλα.
Ξανά με τον Βλαχόπουλο στο Καρπενήσι μπήκε.
Πολέμησεν ευθύς μετά στη μάχη Καλιακούδας.
Στις μάχες παραυρέθηκε Καρβασαρά, στη Λάσπη,
στις μάχες της Αράχωβας, Φοντάνας, του Διστόμου,
της Πέτρας και των Αθηνών, καθώς και σ' άλλες μάχες.
Λόγω της γενναιότητας και των ικανοτήτων
πήρε μέσα στο κοστρία τον βαθμό του Πεντάρχου.

* * *

Ο Πέτρου ο Γεώργιος απ' της Ευρυτανίας
την κώμη το Κρίκελο καταγότανε μέσα.
23270 Μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Γιάννη τον Γιολδάση,
τον Ευρυτάνα οπλαρχηγό, πολέμησε στις μάχες
στο Καρπενήσι κι ύστερα μέσ' το Κεφαλοβρύσι
στης ίδιας πόλης τη μάχη: ξανά στο Καρπενήσι
σε Νιόκαστρο, σ' Αράχωβα και μέσ' την Καλιακούδα.
Στη μάχη, επίσης, βρέθηκε έξω απ' το Μεσολόγγι

στα Καγκέλια Καρπενησιού, στο Σοβολάκο μέσα
και στην στερνήν, ως μπουλουκσής μέσ' την πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, όντας και κεφαλή ο ίδιος
κοσιεφτά στρατιωτών, που τους καθοδηγούσε,
23280 ως την στερνήν ανάκτηση της Ιερής της πόλης.

* * *

Ο Πέτσικας ο Δημήτρης απ' της Ευρυτανίας
την κώμη το Βούτυρο καταγότανε μέσα
μ' οδηγητές τους Νοταράν υπό τον Καραϊσκάκη
κι Αραπογιάννη βρέθηκε: μέσ' το Κεφαλοβρύσι
μέσα στην Κονταρόβρυση Ρεντίνας, τ' Άι Βλάση,
στις μάχες μέσ' τον Πειραιά, σ' Αράχωβας τις μάχες
καθώς και μέσ' τις φοβερές, δεινές, πολιορκίες,
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου μετά βίας
και ίσως «ως εκ θαύματος» στο τέλος διεσώθει.

* * *

23290 **Ο Πιπιρίγκος ο Θύμιος**, που από το Αγρίνι
μετοίκησεν, αργότερα, μέσ' της Ακαρνανίας
την κώμη την Μπαμπίνη, με τον Μπότσαρη Κώστα
μπήκε σε μάχες αρκετές: μέσ' την πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού: Στης Κλείσοβας τη μάχη,
καθώς και μέσ' τις φοβερές, δεινές, πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει,
στη μάχη του Νεόκαστρου, σ' Αράχωβας τη μάχη
και μέσα σε διάφορες, ποικίλες άλλες μάχες.

23300 Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Κωνσταντίνος Πιστογιάς από του Ξηρομέρου
την κώμη την Κατοχή καταγότανε μέσα.
Με αρχηγό κι οδηγητή τον Γιώργο Βαρνακιώτη

στις μάχες παρευρέθηκε: σ' Αγρίνιο, Ζαπάντι,
Καρβασαρά, Μακρύνορους, στο Κομπότι, στο Πέτα
Επίσης παραυρέθηκε με αρχηγό τον Τσόγκα
τις μάχες μέσ' τη Βόνιτσα, στις μάχες στο Λεσίφι
και μ' αρχηγό τον Κουσουρή Αποστόλη παρευρέθει
μέσ' τη στερνή, πολύνεκρη, δεινή, πολιορκία
23310 της πόλης του Μεσολογγιού, στημένος μέσ' την τάπια
την τρομερή Τερίμπιλε, απ' όπου διεσώθει
και σ' όλες μέρος έλαβε μάχες μέσα το Σώμα
του Κώστα του Βλαχόπουλου, μέσ' της Πελοποννήσου
καθώς και μέσ' της Στερεάς της Ελλάδας τις μάχες,
όπως στις μάχες των Θηβών, στις μάχες Σοβολάκου,
στις μάχες της Αράχωβας καθώς και σ' άλλες μάχες
όπως και στην ανάκτηση Μεσολογγιού, Ναυπάκτου.

* * *

Ο Παναγιώτης ο Στάθης και Παξινός λεγόταν
που μέσα απ' τ'Ανακτόριου την Πλαγιά, της Βονίτσας
μέσα εκαταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον οπλαρχηγό Τσόγκα
και μπήκε μέσα από'ξαρχής στον Ιερό αγώνα.
Τελικά κατόρθωσαν και τους εχθρούς να διώξουν
23290 αλλά και ν' ανακτήσουνε της Περατιάς το κάστρο
καθώς κι εκείνο της πλαγιάς να τ'απελευθερώσουν
Με τον Τσόγκα, ξανά, αρχηγό, μέσα σ' όλες τις μάχες
τις γύρω από τη Βόνιτσαν, ο Στάθης συμμετέσχε.
Μπήκεν, εξάλλου, σύντομα μέσα στο Καρπενήσι
με αρχηγό τον Μπότσαρη π' εδώ μέσα θα πέσει
κι αμέσως, στη συνέχεια, με Ζυγούρη Τζαβέλα
στη μάχη της Καλιακούδας, όπου και ο Ζυγούρης
ο νέος αρχηγός, του Στάθη, θε να πέσει.
Μπήκεν, εις τη συνέχεια, μέσα στο Μεσολόγγι

23300 αντάμα με τον Κατζαρόν· με τον Μαυροκορδάτο
πολιτικό του αρχηγό. Κι επίσης παρευρέθει
στη γνωστή μάχη Κρεμμυδιού με αρχηγόν και πάλιν
τον Κατζαρόν, ενώ μπήκε μεσ' τη μάχη της Χρέπας,
μαζί με τ' Αρχοντόπουλο, τον Ναταράν τον Γιάννη.
Κι αντάμα με τον Στρατάρχη, Γιώργο Καραϊσκάκη
τον θρυλικόν αγωνιστή, τον θρύλο πολεμάρχο
πολέμησε μέσ' τ' Άγραφα καθώς και σ' άλλα μέρη.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη

* * *

23310 **Ο Πλακιώτης Γεώργιος**, από το Μεσολόγγι
την Κώμη τα Σταμνά καταγότανε μέσα
διετέλεσεν «αείποτε αρματωλός» στα χρόνια
της τούρκικης της κατοχής. Και με Μακρή οδηγό του
κι έχοντας Σώμα μαχητών υπό τις διαταγές του
μπήκε σ' όσες πολέμησε και του Μακρή το Σώμα
πολιορκίες και μάχες, καθώς και σ' εκστρατείες:
Στο Βραχώρι, στο Ζαπάντι, Μακρύνορος, Κομπότι,
στοι Πέτα, Άρτα, την Πλάκα και το Κεφαλοβρύσι,
καθώς και σε διάφορες σε μάχες άλλες μέσα.
Μπήκε και στου Μεσολογγιού τις τρεις πολιορκίες
και έπεσε μαχόμενος τη νύχτα της εξόδου
23320 στον κάμπο του Μεσολογγιού, γενναία πολεμώντας.
Στον κάμπο του Μεσολογγιού στην ίδια νύχτα μέσα
σκοτώθηκαν και δυο παιδιά του Γιώργη του Πλακιώτη
μ' άγνωστα κι ακατάγραφα τα μικρονόματά τους.
Η σύζυγος τ' αγωνιστή, Μαρούλα, που βρισκόταν
μ' ολόκληρη τη φαμελιά στο Μεσολόγγι μέσα
επιάστηκεν αιχμάλωτη, χωρίς γνωστή να είναι
η μέρα που κατάφερε και πάλι να γυρίσει

στο σπίτι το παντέρημο, το κατακουρσεμένο.

23330

Η σύζυγος τ' αγωνιστή υπέβαλεν αρμόδια
αίτηση για αναγνώριση της προσφοράς τ' αντρός της.

* * *

Ο Γούλας ο Πλακώτης π' από τις Τριχωνίας
την Προστοβά κατάγοταν την κώμη μέσα μπήκε
στη θρυλική επανάσταση του κοσιένα μέσα
ως Σωματάρχης κι αρχηγός δέκα συμμαχητών του.
Μαζί τους παραυρέθηκε στις μάχες μέσ' τ' Αγρίνι
μεσ' στις μάχες του Ζαπάντι, του Πέτα και της Πλάκας.

23340

Ο Γούλας παραυρέθηκε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, όπ' έπεσε ο Σιαδήμας
ο αρχηγός του, στη στερνή, τρίτη πολιορκία.
Συνέχεια, μ' οδηγητές τους: Κουσουρή, Τρομάρα,
καθώς και τον αείμνηστο Γιώργο Καραϊσκάκη
παρευρέθει: στα Σάλωνα, σ' Αράχωβα, Ντομπραίνα
στην Ελευσίνα, Δίστομο, στο Χαιδάρι μέσα
μέσ' τις μάχες των Αθηνών, στις μάχες στα Τριζόνια
στις μάχες τ' Ανηφορίτη, καθώς και σ' άλλες μάχες.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην έβδομη των αξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

23350

Ο Πλαστήρας Ευστάθιος από τ' Ευηνοχώρι
της πόλης του Μεσολογγιού καταγότανε μέσα
Μ' οδηγητή του τον Μακρή μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος μέσα στις μάχες:
τ' Αγρίνιου, του Ζαπάντι, στο Πέτα, στο Κομπότι,
Κεφαλοβρύσι, Γαβαλού, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, σ' Αράχωβα, στην Πλάκα,
τον Μύτικα, την Κατοχή, την Παπαδιά, Φοντάνα,
τη Βόνιτσα, Ντερβέκιστα, τον Πλάτανο και σ' άλλες

Τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
της φρουράς του Μεσολογγίου, πληγώθει στο κεφάλι.
23360 Κι αφού, στερνά, διασώθηκε, θε να φτάσει στ' Ανάπλι
με της Φρουράς τα λείψανα και θε να συνεχίσει
ν' αγωνιά, να μάχεται, για την ελευθερία.
Ο Στάθης παραυρέθηκε στις μάχες της Αθήνας
ενώ κατά την έξοδον από το Μεσολόγγι
στη μάχη μέσα πέσανε και πλείστοι συγγενείς του.
Εξάλλου, μια του αδελφή, π' αιχμάλωτη επιιάσει,
είκοσι χρόνια αργότερα ούτε ένα απλό σημάδι
ζωής ποτές δεν έδωσε και μένει αγνοουμένη.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
23370 στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Πλατής ο Θανάσης από της Ναυπακτίας
την κώμη, Άγιο Γεώργιο καταγότανε μέσα.
Το κοσιένα μ' οδηγό τον Κώστα τον Χορμόβα
πολέμησε στις Ναύπακτου την πρώτη πολιορκία,
στη μάχη του Αντίριου, στη μάχη Ομέρ Αφέντη
καθώς και μέσ' σε διάφορες άλλες μάχες μπήκε.
Απ' το κοστρία και μετά ίσαμε το κοσιέξι
πολέμησε με τον Μακρή μέσα στο Πετροχώρι
και στη μάχη της Γαβαλούς, καθώς και σ' άλλες μάχες.
23380 Μεσ' το κοσπέντε μ' αρχηγό του τον Μακρή και πάλιν
μέσ' την πολιορκία τη στερνή στο Μεσολόγγι μπήκε
κι υπέφερε καρτρικά πείνα, δεινά, στερήσεις
ως τη γνωστή, δραματική τη νύχτα της εξόδου
απ' όπου διασώθηκε και για να συνεχίσει
την προσφορά προς τη μικρή, χιλιάκριβη, πατρίδα
Στο κοσιέξι μ' οδηγό του τον Μακρή και πάλιν
και μ' αρχηγό τον θρυλικό Γιώργο Καραϊσκάκη

23390 πολέμησε σ' Αράχωβα, στη μάχη του Διστόμου,
στο Κερατσίνι Αττικής και στη μοιραία μάχη
στου Φαληρέα, όπου 'κει βαθιά ετραυματίσθει
ο θρυλικός πολέμαρχος· κι ύστερα από λίγες ώρες
μέσ' την Κούλουρη πέθανε. Ακόμα παρευρέθει
μέσα στη φονικότατη, γνωστή, μάχη του Σένιου.
Πήρε, στο τέλος, ενεργό ρόλο στη μάχη μέσα
της Ναύπακτου, ως τη στερνή πτώση του φρούριού της.

* * *

23400 **Ο Πλατυκάς Δημήτριος** από το Μεσολόγγι
απ' την αρχή του ιερού πολέμου του κοσιένα
ως το κοσιέξι πού 'φυγε στο Μεσολόγγι μέσα
επέδειξεν υπακοήν προς τους ανώτερους του,
ζήλο και γενναιότητα, ενώ είχε προσφέρει
πάρα πολύ σημαντικά ποσά για τον αγώνα
σε είδη και σε χρήματα. Σε τρόφιμα και λάδι.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην τέταρτη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

23410 **Ο Πλατυκάς Παναγιώτης** από το Μεσολόγγι
κι ακόμη του Δημήτρη γιος, μπήκε μέσ' τον αγώνα
και παρευρέθει σε πολλές μάχες, πολιορκίες,
με αρχηγούς διάφορους όπου και διεκρίθει.
Με Ραζικότσικα αρχικά κι ίσαμε και την πτώση
της πόλης του Μεσολογγιού. Βρέθηκε στο Κομπότι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Σπύρο Πεταλούδη,
στη Γαβρολίμνη και μετά στην Κακιά Σκάλα μέσα
με τον Δημήτρη τον Μακρήν οδηγό κι αρχηγό του.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην πρώτη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Πλατύκας Παντολέων από το Μεσολόγγι του Παναγιώτη αδελφός, μπήκε μέσ' τον αγώνα και παρευρέθει σε μάχες και στις πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού, όπου θα πολεμήσει ως πυροβολητής, δεινός, υπό τις οδηγίες τ' οπλαρχηγού κι οδηγητή, του Μήτσου Δεληγιώργη, αντάμα με τ' αδελφι του, το Πάνο τον Πλατύκα. Ο Παντολέων έπεσε μέσ' την πολιορκία την τρίτη του Μεσολογγίου, γενναία πολεμώντας. Πολλά για όλη την προσφορά στον εθνικόν αγώνα της οικογένειας Πλατύκα καταγράφει ο συγγραφέας ο Γάλλος, Μαντζάρ, σ' έργο του μέσα «αναμνήσεις απ' τον Μοριά», απ' τη «Βιβλιοθήκη» του Γεωργίου Τσουκαλά στον εικοστό τον τόμο.

* * *

23430 **Ο Πλάτσικα Ιωάννης** από το Μεσολόγγι με ζήλον υπηρέτησε τη σκλάβα την πατρίδα. Είχε προσφέρει απλόχερα στον ιερόν αγώνα όλη την κινητή κι ακίνητη περιουσία που 'χε. Κι ο ίδιος μαχόμενος, στο τέλος, θε να πέσει μέσ' τη στενή, πολύχρονη, Τρίτη, πολιορκία της πόλης του Μεσολογγιού. Οι προσφορές του φθάνουν και ξεπερνάνε το ποσό των είκοσι χιλιάδων γροσίων, π' αφειδώλευτα πρόσφερε στην πατρίδα. Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
23440 στην έβδομη των αξιωματικών μέσα την τάξη

* * *

Ο Πλιάτσικας Κωνσταντίνος από το Μεσολόγγι του Γιάννη γιος, πολέμησε μέσ' την εμποιοία του κοσιένα κι έλαβε μέρος σε πλείστες μάχες παρά τον νεαρότατο της ηλικίας που είχε

κι επέδειξεν ευπείθειαν προς τους ανώτερούς του.

* * *

Ο Πολίτης ο Στράτος απ' την κώμη Μπερμπάτη της Μακρυνείας ήτανε. Μπήκε μέσ' τον αγώνα μ' οδηγητή του τον Μακρή. Και σ' όλες όσες μέσα πολιορκίες και μάχες το Σώμα είχε δώσει
23450 του αρχηγού του, βρέθηκε κι αυτός να συμμετέχει: στο Βροχώρι, στο Ζαπάντι, Καρβασαράν, στο Πέτα, στου Μακρυνόρους τις μάχες, στις μάχες στο Λεσίφι, καθώς και μέσ' τις τρεις, σκληρές, πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπ' ως διεσώθει, και με τον ίδιο αρχηγό, πολέμησε στις μάχες της Ανατολικής της Στερεάς: στο Δίστομο, στις Θήβες στο Λιδωρίκι, Αράχωβα και στον Ομέρ αφέντη.

* * *

Ο Μήτρος Πολιτόπουλος, π' απ' της Αποζοτίας της Ναυπακτίας ήτανε την κώμη της Γρανίτσας, μ' οδηγητή του, αρχικά, τον Γιάννη Κραβαρίτη τον Μακρυγιάννη, βρέθηκε μέσ' την πολιορκία της Ναύπακτου την πρώτη. Και, πρόσθετα, παρευρέθει μέσα στο Ξεροπήγαδο, σε μάχη που συνάφθει. Επίσης παραυρέθηκε και μέσα σ' άλλες μάχες: μέσα στο ελαιοστάσιο και πάλιν της Ναυπάκτου. Συνέχεια, πολέμησε στη μάχη Ομέρ Αφέντη, απ' το κοστρία και μετά για μιαν πενταετία κι ίσαμε το κοσιεφτά, με τον Παναγιώτακη τον Σωτηρόπουλο οδηγό και μ' αρχηγό τον Κίτσο
23470 τον Τζαβέλα, πολέμησε στις Άμπλιανης τη μάχη στα Σάλωνα· κι ευθύς μετά μέσα στα Πέντε Όρια. Ο Δημήτρης πολέμησε στη μάχη στο Κρεμμύδι και παρευρέθει στις μάχες Πετροχωριού, Αποκούρου,

στις μάχες στη Δερβέκιστα, κι έξω απ' το Μεσολόγγι,
μέσ' το οποίο θε να μπει σε λίγες μέρες μέσα
για να συνδράμει τη φρουρά την ένδοξη της πόλης.
Στο χρόνο του αποκλεισμού στο Μεσολόγγι μέσα
πήρε μέρος στις τρομερές της Κλείσοβας τη μάχη
«ότε και ο αείμνηστος ο αρχηγός Τζαβέλας
23480 έδραμε στο νησίδιον προς υπεράσπισίν του».
Όταν τη νύχτα σώθηκε της έξοδου απ' την πόλη
της φρουράς του Μεσολογγιού, πήγε κι αυτός στ' Ανάπλι
με της φρουράς τα λείψανα· κι αμέσως παρευρέθει
στη μάχη της Αράχωβας. Θα πολεμήσει ακόμα
στο Κερατσίνι Αττικής, μέσα στο Χαϊδάρι,
στη μάχη στο Καματερό και στη μάχη του Σένιου.
Αργότερα με Κολοφωτιάν Δημήτρη παρευρέθει
μέσ' τη μάχη της Τέρνοβας, στη μάχη στα Καγκέλια,
στη μάχη της Λαμποτινάς στη θέση Μερμιγκιάρι,
23490 καθώς και μέσα στη στερνή της Ναύπακτου τη μάχη.
Όμως μ' όλη την προσφορά και τις τόσες θυσίες
η επιτροπή εκδουλεύσεων και θυσιών τ' αγώνα
αβαθμολόγητον κι αυτόν, στερνά, θα τον αφήσει.

* * *

Ο Γιώργος Πολυγόπουλος από της Μακρυνείας
την κώμη το Κεράσοβο, μέσ' τον αγώνα μπήκε
και μ' αρχηγό του τον Μακρή παρευρέθει στις μάχες:
τ' Αργίνιου, του Ζαπάντι, στο Πέτα, όπου επληγώθει
στ' αριστερό το χέρι του, στη Γαβαλού, Κομπότι,
στη μάχη Κεφαλόβρυσου, στον Μύτικα, στην Πλάκα
23500 καθώς και στις πολύνεκρες, τις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει,
στης Βόνιτσας, στης Κατοχής, Ντερβέκιστας, Πλατάνου
μέσ' τη μάχη της Παπαδιάς και μέσα σ' άλλες μάχες.

Για τον αγώνα πρόσφερεν εκατοντάδες γίδια
στα σώματα των Γιολδάση, του Τσόγκα και του Στράτου
χωρίς καμιάν προσήκουσαν ανταμοιβή να πάρει.

* * *

Ο Μοναχός Πολύκαρπος της Αμπελακιωτίσσης
της Παναγίας της Μονής πολέμησε τους Τούρκους
στη γνωστή μάχη Παπαδιάς ενάντια στον Μπάνο
23510 Μπήκε, λίγο στερνότερα, μέσα στο Μεσολόγγι
Ύστερα, από την Επιτροπή, θ' αποσταλεί στ' Ανάπλι
Στο πέρασμα του όμως 'κει της Στερεάς τα μέρη
στο δρόμο του προς τον Μοριάν, απ' τους εχθρούς επιιάσει
και τον φριχτό ανασκολοπισμό θε ν' αντιμετωπίσει.

* * *

Ο Κώστας ο Πολυμέρης ή Καβλίζος ακόμα
όπως κι αλλιώς λεγότανε, διακρίθηκε σε μάχη
στον αγώνα της λευτεριάς, μέσα στο κοσιένα,
σαν στις μάχες Μακρύνορους, στις μάχες της Βονίτσας,
στη θέση Κόζα Τρίκαλων και στην πολιορκία
23520 της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και συνελήφθει
και μετεφέρθει αιχμάλωτος μέσ' την πόλη της Άρτας
που κι από κει δραπέτευσε κι έφτασε στο Μενίδι
και μεσ' το Σώμα εντάχθηκε, μετά, του Γιάννη Κώστα
με το οποίο βρέθηκε στις μάχες της Βονίτσας
όπου παραδοθήκανε της πόλης μέσα οι Τούρκοι.

* * *

Ο Πολυχρόνης Θανάσης, του Χρίστου, καταγόταν
από την κώμη Πλάτανο μέσα της Ναυπακτίας.
Μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Ανδρίτο Σαφάκα
πολέμησε μεσ' τις μάχες: στο Καρπενήσι μέσα,
23530 στην Καλιακούδαν, Άμπλιανη Σαλώνων, στο Κρεμμύδι
στο Νιόκαστρο μέσ' τον Μοριάν και με Κίτσο Τζαβέλαν

πολέμησε ενάντια στον Κιουταχίν απέξω
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου σε λίγες μέρες
στην ίδια την πόλη θε να μπει για την ενίσχυσή της
Μπήκε, ενώ βρισκ'τοανε κλειστός στο Μεσολόγγι
μέσ' τη γνωστή, την τρομερή, της Κλείσοβας τη μάχη.
Στην έξοδο διασώθηκε και μπήκε μεσ' του Σένιου
τη γνωστή, καταστροφική, για τους αντάρτες μάχη.
Μ' αρχηγό τον χιλίαρχο, τον Κίτσο τον Τζαβέλα
23540 μπήκε μέσ' τη σημαντική της Λομποτινάς μάχη
και στη μάχη της Τέρνοβας, για να αφυπηρετήσκει
από το δέκατο όγδοο, το τάγμα του Φαρμάκη,
του Γιάννη, όπου υπηρέτησεν, ως το τριάντα δύο.

* * *

Ο Πολυχρόνης ο Νίκος ή και Πολυχρονίου

του Χρίστου, κι αδέλφι τ' Αθανάσιου, μπήκε μέσα
στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
και μ' αρχηγό κι οδηγητή του Ανδρίτσο Σαφάκα
στις μάχες παραυρέθηκε: στο Καρπενήσι μέσα,
της Καλιακούδας, Άμπλιανης Σαλώνων, Νεοκάστρου,
του Κρεμμυδιού, συνέχεια, κι έξω απ' το Μεσολόγγι
θα πολεμήσει αργότερα, στον Κρουταχίν ενάντια.
Σε λίγες μέρες θε να μπει και μέσ' το Μεσολόγγι
με αρχηγό κι οδηγητή τον Κίτσο τον Τζαβέλαν.
Μπήκε από κει, συνέχεια, στις Κλείσοβας τη μάχη,
ενώ κατά την έξοδο, αφού στερνά διασώθει
συνέχισε να πολεμά για την ελευθερία.
Στη μάχη παραυρέθηκε του Σένιου, στην Αθήνα,
παρέξω της Ακρόπολης· και με τον Μακρυγιάννη
23550 μπήκε μέσ' της Λαμποτινάς και Τέρνοβας τις μάχες.
Μπήκε, στερνά, στο δέκατον όγδοο μέσα τάγμα
του Γιάννη του Φαρμάκη σε θέση απλού στρατιώτη

στο λόχο του Κολοφωτιά κι ως το τριάντα δύο.

* * *

Η Ποντικοπούλα η Αλάνη, π' αιχμάλωτη επιιάσει
μέσ' τη νύχτα της έξοδου από το Μεσολόγγι
και σύντομα λυτρώθηκε, μ' επιστολή ζητάει
απ' τις αρμόδιες αρχές το σχετικό ψωμί της.
Δεν υπάρχει ένδειξη για την καταγωγή της
και ίσως απ' τη Δυτική την Στερεάν να φτάνει
23560 ή κι απ' της Ευρυτανίας ναν' η καταγωγή της
απ' όπου κι οικογένεια με τ' όνομα το ίδιο
υπάρχει και διακινείται και μέσα στην Αθήνα.

* * *

Ο Πορτινός ο Θανάσης από τ' Ασπροποτάμου
την κώμη, που μετοίκησε μέσα στο Μεσολόγγι
μπήκε μέσα στις λευτεριάς τον Ιερόν αγώνα
και παρευρέθει σε μάχες: στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και διεκρίθει
και για τις στρατιωτικές τις ικανότητές του
αλλά και την ανδρεία του μέσα σε πλείστες φάσεις.
23570 Πολέμησε για λευτεριά της σκλαβωμένης γης του
χωρίς καμιάν ανταμοιβήν για όσες εκδουλεύσεις
πολύχρονες επρόσφερε. Η Επιτροπή Αγώνων
κατέταξε τον Θανάση τον Πορτινό, στο τέλος,
μέσα στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών την τάξη.

* * *

Ο Πορτινός Δημήτριος, ο Ασπροποταμίτης
που απ' εκεί μετοίκησε στο Μεσολόγγι μέσα
με αρχηγό κι οδηγητή τον Νίκο τον Στουρνάρη
μέσ' το κοστρία βρέθηκε μέσα στο Βουλγαρέλι
στη μάχην όπου βρίσκοταν κι ο Στρατηγός Στουρνάρης,
23580 καθώς κι ο Ράγκος ο Γιάννης, που, μάλιστα, υπογράφει

το πιστοποιητικό του Δημήτρη για τη συμμετοχή του
και πάλιν με οδηγητή τον Νίκο τον Στορνάρη.
Ο Δημήτρης πολέμησε και στην πολιορκία
την τρίτη του Μεσολογγιού, σπ' όπου διεσώθει.

* * *

- Ο Παπαγιαννόπουλος Δημήτρης** καταγόταν
απ' την κώμη Βελβίτσαινα μέσ' της Αποδοτίας.
Μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Σκαλτσοδήμο μπήκε
στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα.
Πολέμησε στη Ναύπακτο την πρώτη πολιορκία
23590 ευθύς μετά σ' Αντίρριον και στον Ομέρ Αφέντη.
Για δυο χρόνια πολέμησε, κοστρία με κοσπέντε
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον οπλαρχηγό Δράκο
στη μάχη του Καρπενησιού και στις μάχες απέξω
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου μετά τις μάχες
μπήκε μετά κι ο ίδιος μέσα σε λίγες μέρες.
Στις μέρες που βρισκότανε στο Μεσολόγγι μέσα
πολέμησε στις Κλείσοβας τη θρυλική τη μάχη
και πίσω γύρισε ξανά μέσα στο Μεσολόγγι
23600 ίσαμε την ηρωικήν έξοδο της φρουράς του
απ' όπου διασώθηκε. Πολέμησε, συνέχεια,
στη μικρομάχη τη γνωστή του Φαληρέα μέσα
όπου ο θρυλικός αρχηγός θανάσιμα ελαβώθει.
Επίσης παραυρέθηκε μέσ' τη μάχη του Σένιου,
στη μάχη της Λαμποτινάς και στην πολιορκία
την υστερνή της Ναύπακτου ως την παράδοσή της.

* * *

Ο Γιάννης ο Πράσινος από το Μεσολόγγι
σ' όλες τις μάχες βρέθηκε μέσ' τις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, στις μάχες Μακρυνόρους.
Επίσης παραυρέθηκε στις μάχες Γαυρολίμνης

καθώς και μεσ' τις θρυλικές μάχες στο Βασιλάδι
και στις μάχες στο Αιτωλικό με τον Τζιώρτζ αρχηγό του
Τρεις αδελφοί του πέσανε στο πεδίο της μάχης.
Φτωχός ο Γιάννης έμεινε «ο μόνος επιζήσας
απάσης οικογένειας». Στο τέλος κατατάχτει
απ' την αρμόδια Επιτροπή των θυσιών κι αγώνων
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Πρασόζμος ο Γιάννης απ' της Ευρυτανίας
μέσ' απ' την κώμη τ' Άγραφα, μπήκε μέσ' τον αγώνα
και μέσ' τις μάχες βρέθηκε: αρχικά στο Ζαπάντι,
23620 μέσ' τη στερνή, πολυαίμακτη πολιορκία μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει.
Πολέμησεν ευθύς μετά στις μάχες της Αθήνας
με αρχηγό τον Στρατάρχη, Γιώργο Καραϊσκάκη.

* * *

Ο Πρεβεζιάνος Θανάσης από της Μακρυνείας
την κώμη το Κεράσοβο, μέσ' τον αγώνα μπήκε
και μ' αρχηγό του τον Μακρή παρευρέθει στις μάχες:
στο Βραχώρι, στο Ζαπάντι, Κομπότι, Μακρυνόρος,
στις μάχες στον Καρβασαράν, στο Πέτα και στην Άρτα,
στην Πλάκα, στο Κρυονέρι, και στο Κεφαλοβρύσι
23630 καθώς και μέσ' τις τρεις, σκληρές, πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου, τραυματίας,
στον ώμο, διασώθηκε στις έξοδου τη νύχτα.
Με τον Κότσικα αρχηγό, τον Γιάννη, παρευρέθει
μέσ' τη γνωστή, τη θρυλική, τη μάχη της Δομπραϊνας
μέσα στη μάχη των Θηβών, Αράχωβας, Διστόμου,
περιμετρικά στις γνωστές τις μάχες της Αθήνας
και στις μάχες του Πειραιά· κι ολοστερνά θε νά μπει
στην έφοδο, π' οδήγησε ξανά το Βασιλάδι

στην ελευθερωμένη, πια, περιοχή του έθνους.
23640 Υπό τον Γιώργο Κοφινά, συνέχεια, παρευρέθει
στις τελικές κι οριστικές εις επαναπροσκτήσεις
της πόλης του Αιτωλικού και του Μεσολογγίου

* * *

Ο Γρεβεζιάνος ο Στασής από το Μεσολόγγι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μήτσο Δεληγιώργη
πολέμησε στην υστερνή πολιορκία μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού ως λαμπρός στρατιώτης
μέσ' την πολιορκία την υστερνή, πολύνεκρη, την αιματοβαμμένη

* * *

Ο Πρεβεζιάνος Βασίλης, που από την Μπουρλέσα
23650 Την κώμη της Μακρύνειας καταγότανε μέσα
μ' οδηγητή του τον Μακρή μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος μέσα στις μάχες:
στ' Αγρίνιο, στο Ζαπάντι, Ρίγανη, Δραγαμέστο,
τον Μαχαλά Ξηρόμερου, στη μάχη της Βονίτσας·
Μέρος επίσης έλαβε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, Άμπλανη, Πετροχώρι,
την Παπαδιά των Κράβαρων, Ναύπακτο, Καροπούλα,
στον Πλάτανο, Κεράσοβο, Βλαχό, το Καρπενήσι,
στην υστερνή κι οδυνηρή πολιορκία μέσα

23660 της πόλης του Μεσολογγιού ο Βάσος Πρεβεζιάνος
πληγώθει και ζωγήθηκε. Και στην αιχμαλωσία
οκτώ χρόνια παρέμεινε. Όμως μια ασυστοιχία
των ημερών που σε μάχες φαίνεται πως μετέσχε
ενώ τότες βρισκότανε μέσ' την αιχμαλωσία
πρέπει να υπογραμμισθεί, και στο αρχείο μέσα.

* * *

Ο Πρεβεζιάνος ο Γιώργος π' από το Μεσολόγγι
κι απ' την κώμη του Γαλατά καταγότανε μέσα

23670 μ' οδηγητές του τους Μακρή και Βλαχόπουλο Κώστα
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες: Αγρίνιου, Ζαπάντι,
του Μαχαλά Ξηρόμερου, Μακρύνορους, Βονίτσας,
της Ναύπακτου το Κοστέλι, Ναύπακτο, Κυρονέρι
καθώς και μέσ' τις τρεις δεινές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου και τη νύχτα
της επικής της έξοδου, στερνά, θα διαφύγει.
Καμιά αμοιβή δεν έλαβε, μόλο που είχε χάσει
την κινητή κι ακίνητη περιουσία που'χε.
Στο σπιτικό του γύρισε και μέσα 'κει εργαζόταν
για να βγάλει τα προς το ζήν, μ' όλες τις εκδουλεύσεις
23680 που στον αγώνα πρόσφερε, τις συναφείς θυσίες.

* * *

Ο Πρεβεζιάνος ο Γιάννης από το Μεσολόγγι
πολέμησεν ως πυροβολητής μέσα στο Βασιλαδι
ως την οριστική την πτώση του. Πιο πριν στον προμαχώνα
του. Προκοπάνιστον είχε κι εκεί γενναία πολεμήσει.

* * *

Ο Πρεβεζιάνος ο Σίμος από της Ωλενείας
την κώμη τα Σταμνιά προερχόταν μέσα
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
μ' οδηγητή του τον Μακρή· πήρε μέρος στις μάχες
τ' Αγρίνιου, του Ζάπαντι και στην πολιορκία
23740 της πόλης του Μεσολογγιού απ' όπου διεσώθει
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
με της φρουράς τα λείψανα φτάνοντας μέσ' τ' Ανάπλι.
Μπήκε, συνέχεια, μ' αρχηγό τον Γιώργο Καραϊσκάκη
μέσ' τις μάχες των Αθηνών, απ' όπου θα γυρίσει
στο Ναύπλιο πίσω ξανά κι απ' όπου θα επιστρέψει
στο σπίτι του εις τα Σταμνά, πίσω στην Ωλενεία.

23750 Τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
η σύζυγος τ' αγωνιστή με τα δυο τα παιδιά της
αιχμάλωτοι πιαστήκανε. Μέσ' την αιχμαλωσία
τα δυο παιδιά πεθάνανε. Η σύζυγος, Μαρούλα,
κάποτε απολυτρώθηκε, και στα Σταμνιά γυρνώντας
ζούσε, χήρα, πεντάρφανη, στη μαύρη μέσα φτώχεια.
Γι' αυτό και στην Επιτροπή στρέφεται, εκζητώντας
μια κάποιας μορφής σύνταξη, ζώντας χωρίς προσάτη.

* * *

23760 **Ο Πρεβεζιάνης ο Σπύρος** από το Μεσολόγγι
πήρε μέρος από ξαρχής στον Ιερόν αγώνα
και μέσ' τις μάχες βρέθηκε: Πέτα, Παλιοπλατάνου
Αιτωλικού, Βασιλαδιού, και στις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου, πληγωμένος,
διασώθηκε στης έξοδου τη δραματική νύχτα
αφού με Νότη Μπότσαρη και Κότσικα Θανάση
γενναία αγωνίστηκε, έντιμα και με ζήλο.
Σ' ένα άλλο πιστοποιητικό προστίθεται, ακόμα,
πως ο Σπύρος πολέμησε και μέσ' το Βασιλάδι
με εντολή και τ' αρχηγού, Παπαλουκά Αναστάση
όντας κι ο ίδιος αρχηγός δέκα συνεργατών του.
Μετά κι απ' του νησιού Βασιλαδιού την πτώση
στο Μεσολόγγιν έφτασε, ξέπνοος, κολυμπώντας,
μπαίνοντας στις διαταγές του Μπότσαρη του Νότη
23770 και μαζί του πολέμησε με τους δέκα συντρόφους.
Αφού, στερνά, διασώθηκε τη νύχτα της εξόδου
μέσα στ' Ανάπλιν έφτασε με τους συμμαχητές του.
Από τ' Ανάπλιν έφυγε κι ακλούθησε τον Ράντζον
τον γνωστό του οπλαρχηγόν, ως μπουλουκσής, κι ο ίδιος
μένοντας στο στρατόπεδο του Μύτικα ως τη μέρα
που έφτασε στη λεύτερη πατρίδα ο Κυβερνήτης.

Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

23780 **Ο Πρεμετής Κωνσταντίνος** από το Μεσολόγγι
πολέμησεν από'ξάρχης τ' αγώνα του κοσιένα
στο Μεσολόγγι, κι έλαβε μέρος σ' όλες τις μάχες
όσες διεξαχθήκανε μέσ' την πολιορκία.
Τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
τελικά διασώθηκε, ενώ την ίδια νύχτα
πληγώθηκε ο πατέρας του, μα, τελικά, δισώθει.

* * *

23790 **Ο Πρέντζας ο Γεώργιος** από της Ναυπακτίας
την κώμη το Μπειζαδέ καταγότανε μέσα
μ' οδηγητή του τον Μακρή, μπήκε μέσ' τον αγώνα
και παρευρέθει σε μάχες και σε πολιορκίες.
Πολέμησε στ' Αγρίνιον μέσ' την πολιορκία
ενάντια στους τοπικούς στασιαστές τους Τούρκους,
στο Ζαπάντι, στη Λεπενού, Μαχαλά Ξηρομέρου,
στο Μακρυνόρος, στην Πλάκα, στη Βόντισα, στο Πέτα,
και μπήκε μέσα και στις τρεις γνωστές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού κι Αιτωλικού επίσης,
στις μάχες του Κρυονεριού, του Ναύπλιου, Πλατάνου,
Λαμποτινάς, των Σάλωνων και μέσ' το Λιδωρίκι
στις μάχες της Αράχωβας και μέσα σ' άλλες μάχες.
23800 Κι όμως, μ' όλη τη ζηλευτή πολεμική του δράση
αβαθμολόγητον κι αυτόν, στερνά, θα τον αφήσει
η αρμοδία επιτροπή των θυσιών κι αγώνων.

* * *

Ο Πριμηκύρης Παναγιώτης από της Ναυπακτίας
κι από την κώμη της Κοζίτσα καταγόταν μέσα
πρόσφερε τις υπηρεσίες του μεσ' τον Μεγάλο Αγώνα

μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον οπλαρχηγό Γιάννη
τον Φαρμάκη πολέμησε μέσα στο Μεσολόγγι
αλλά και σε διάφορες και πολλές μάχες μέσα.

* * *

23810 **Ο Πριμηκύρης Αντρέας** κι αυτός απ' την Κοζίτσα
πήρε μέρος από'ξαρχής τ' αγώνα του κοσιένα
μέσα σε μάχες αρκετές και μέσ' το Μεσολόγγι
και έπεσε μαχόμενος τη νύχτα της εξόδου
στον κάμφο του Μεσολογγιού και χιλίαρχος όντας.

* * *

23820 **Ο Πρινέας ή Τσιριγώτης Κώστας**, καταγόταν
μέσ' απ' του Μεσολογγιού την πόλη και βρισκόταν
στης δούλεψης τ' Αλή Πασά Τεπενενλή το στόλο
ως αξιωματικός που ήτανε του ναυτικού σπουδαίος
Κι όταν κάποτε στάληκε απ' τον πασά στην Πάτρα
να βρει, στρατολογώντας τους, της πόλης Αρβανίτες,
στο Βασιλάδι, στα ρηγά, βούλιαξε το καράβι,
απ' όπου το ανέσυρεν αργότερα ο ίδιος
μετά κι από το θάνατο τ' Αλή πασά, στο τέλος.
Ο Τσιριγώτης ο Κώστας πρόσθετα παρευρέθει
και στη στερνή, τη φοβερή, δεινή πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου είχε διατελέσει
ως Πολιτάρχης και δεινός, ως σκοπευτής, συνάμα.
Με το βαθμό Αντιστράτηγου, προήχθει το κοστρία.
Ο Τσιριγώτης πέθανε στον Κάλαμο, όπου πήγε
για να λύσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας
που'χε και τον ταλάνιζαν έντονα τελευταία.
23830 Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην Πέμπτη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Γιώργος ο Πριόβολος απ' το Σύντεκνο Βάλτου

πήρε στην επανάσταση του κοσιένα μέσα
μέρος με τον πατέρα του, τον Κώστα Πριοβόλο
καθώς και με τον αδελφό, Νικόλα Πριοβόλο,
μ' οδηγητές του κι αρχηγούς τον Μάρκο και τον Νότη
τους Μποτσαραίους· κι έπεσαν στο Πέτα ο πατέρας,
ενώ και ο Νικόλαος τη νύχτα της εξόδου
της φρουράς του Μεσολογγιού, μαχόμενος θα πέσει.

23840 Εξάλλου, αιχμαλωτίστηκαν μάνα και δυο αδελφές του
μαζί μ' ένα του αδελφό, μέσα στο Σακουρέτσι
μέσ' τη γνωστή θέση Μηλιές, από τον Μουσταμπέη.
Κι η μεν μάνα λυτρώθηκε με την εξαγορά της
απ' τον Γιώργο που πλήρωσε χίλια εφτακόσια γρόσια
ενώ κι οι δυο του αδελφές κι ο αδελφός του ήσαν
σαράντα χρόνια ολάκερα στη μαύρη αιχμαλωσία.
Η αρμοδία επιτροπή κατέταξε τον Γιώργο
στη Δεύτερη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη
που σύγχρονα τιμήθηκε και μ' αργυρό αριστείο.

* * *

23850 **Ο Θωμάς ο Πριόβολος** π' απ' τ' Αγγελοκάστρου
την κώμη καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα μ' αρχηγό τον Μακρή τον Δημήτρη,
Πολέμησε στ' Αγρίνιο, στο Ζαπάντι, στο Πέτα,
Κομπότι, Κεφαλόβρυσσο, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, στη Γαβαλού, στην Πλάκα,
στον Μύτικα, στη Βόνιτσα, στις Παπαδιάς τη μάχη,
στη μάχη της Δερβέκιστας, στη μάχη του Πλατάνου,
χωρίς καμιάν προσήκουσαν ανταμοιβή να λάβει.
Πρόσθετα, μέσ' την έξοδον από το Μεσολόγγι
23860 δυο αδελφοί του πέσανε, μαχόμενα στον κάμπο
της πόλης του Μεσολογγιού μέσ' τη μοιραία νύχτα.

* * *

Ο Γιάννης ο Τριόβολος από τ' Αγγελοκάστρου
την κώμη του Μεσολογγιού, μπήκε μέσ' τον αγώνα
με αρχηγό του τον Μακρή και μπήκε μέσ' τις μάχες
στ' Αγρίνιο, στο Ζαπάντι, στο Πέτα, στο Κομπότι,
Κεφαλοβρύσι, τον Ντολμά, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει.
Πολέμησε, συνέχεια, στον Μύτικα, στην Πλάκα,
στη Βόνιτσα, την Κατοχή, στις Παπαδιάς τις μάχες,
23870 Ντερβέκιστας, της Γαβαλούς, λίγο πιο πριν Πλατάνου
χωρίς καμιά προσήκουσαν ανταμοιβή να πάρει.

* * *

Ο Κώστας ο Πριόβολος π' απ' του Αγγελοκάστρου
την πόλη του Μεσολογγιού καταγότανε μέσα
πήρε στην επανάσταση του κοσιένα μέρος
και έπεσε μαχόμενος μέσ' το Λιμνοθαλάσσι
της πόλης του Μεσολογγιού στου Ντολμά το νησάκι

* * *

Ο Πρόκος Αναστάσιος που μέσ' απ' τ' Αγρίνι
την κώμη προερχότανε· καταγωγής: Σουλιώτης
πήρε μέρος στον Ιερό του κοσιένα αγώνα·
23880 σε μάχες μέρος έλαβε· μπήκε στο Μεσολόγγι
και παρευρέθει στη στερνή, τρίτη, πολιορκία.
Ο Αναστάσης έπεσε τη νύχτα της εξόδου
στον κάμφο του Μεσολογγιού, γενναία πολεμώντας.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην Πρώτη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Πρόκος ο Γεώργιος, ο γιος τ' Αναστασίου
μαχόμενος ηρωικά ενάντια στους Τούρκους
έπεσε και αυτός νεκρός τη νύχτα της εξόδου
της φρουράς του Μεσολογγιού, τη θυλική τη νύχτα.

23890 Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα
Η αδελφή τ' αγωνιστή, Ελένη, θε να πέσει,
στερνά, νεκρή κι αυτή στο ματωμένο κάμπο
της πόλης του Μεσολογγιού, μιας κι ήδη υπηρετούσε
επάξια μέσ' τη φρουρά της Ιερής της πόλης.
Πρόσθετα, και μια της αδελφή, η Ρήνα, συνελήφθη
αιχμάλωτη στην επική τη νύχτα της εξόδου
και θε να ζήσει στη σκλαβιά μ' όλα τα βάσανά της
έξι χρόνια ολόκληρα κι ως το τριάντα δύο
23900 οπότε λευτερώθηκε και στράφηκε στ' Αργίни.

* * *

Ο Προκόπης Αναστάσης από το Μεσολόγγι
διακρίθηκε ιδιαίτερα μέσ' τις πολιορκίες
της θρυλικής κι απέθαντης του Μεσολογγιού πόλης.

* * *

Ο Πρωτόγερας Αντώνης από το Μεσολόγγι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μήτσο Δεληγιώργη
πολέμησε πυροβολητής στην πολιορκία
τη στερνή του Μεσολογγιού, όπου κι εκεί θα πέσει
μαχόμενος ηρωικά για την ελευθερία.

* * *

23910 **Ο Διαμαντής Πρωτόγερου**, που από της Ναυπάκτου
την πόλη καταγότανε, απ' την αρχή τ' αγώνα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μπότσαρη τον Μάρκο,
κι ύστερα από το θάνατο του θρυλικού του Μάρκου,
πολέμησε μ' οπλαρχηγούς διάφορους: Τζαβέλαν,
καθώς και Νότη Μπότσαρη, Πλαπούτα και Γενναίο
και βρέθηκε στις πιο τρανές στη Στερεάν τις μάχες
ενώ μετά την έξοδον από το Μεσολόγγι
μπήκε σε μάχες στον Μοριά, σημαντικές επίσης.

23920 Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην έκτη των αξιωματικών μέσα την τάξη.
Ταυτόχρονα τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο.
Σε δεύτερο μέσα φάκελο φαίνεται καταγμένος
στην πρώτη των υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

23930 **Ο Γιώργος ο Πρωτοπαπάς, Κικίτσας**, καταγόταν
από την κώμη την Κλεπά της Ναυπακτίας μέσα.
Μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
και μέσ' τις μάχες βρέθηκε: Ναυπάκτου, Αντιρρίου
στο Τσακαλάκι Κράβαρων, μέσα στην Καλιακούδα
στο Νιόκαστρο, στο Κρεμμύδι, στην Τέρνοβα Κραβάρων,
στα Καγκέλια Καρπενησιού, στης Άμφισας τη μάχη
στον Μαχαλά Ξηρόμερου, στο Μεσολόγγι ακόμα
καθώς και σε διάφορες και σημαντικές μάχες
Η αρμοδία επιτροπή τον έχει κατατάξει
στην Υπαξιωματικών την πρώτη μέσα τάξη
ενώ τ' απενεμήθηκε και χάλκινο αριστείο.

* * *

23940 **Ο Κώστας ο Πρωτοπαπάς ή κι αλλιώς Κοτίνης**
τι' από την κώμη την Κλεπά της Ναυπακτίας ήταν,
όντας ο ίδιος κεφαλή σε συμπολεμιστές του
με κάπου ογδόντα μαχητές, πολέμησε στις μάχες:
στο Φρούριο της Λειβαδιάς, στο Κάστρο τ' Αντιρρίου,
στη μάχη του Μακρύνορους και στου Γηροκομείου
της πόλης μέσα των Πατρών, τις μάχες που'χε δώσει
μέσ' τις μάχες της Ναύπακτου και των Δερβενακίων
στο Αγκονάρι αργότερα, μετά στο Τσακαλάκι,
στη μάχη του Καρπενησιού, στη μάχη Καλιακούδας,
στου Μαραθώνα τη μάχη, στη μάχη Μουσουνίτσα
στης Άμπλιανης των Σάλωνων, στη μάχη Νεοκάστρου

μέσ' τη μάχη του Κρεμμυδιού. Στις δώδεκα τ' Απρίλη
του εικοσπέντε εισέδυσε μέσα στο Μεσολόγγι
όπου εκεί παρέμεινε, συνέχεια πολεμώντας
23950 ένα χρόνο ολάκερον. Ως δώδεκα τ' Απρίλη
του κοσιέξι, τη νυχτιά της έξοδου απ' την πόλη
απ' όπου διασώθηκε. Συνέχισε τη δράση
κάτω απ' τον οπλαρχηγό Γιώργο Καραϊσκάκη
με τον οποίο βρέθηκε σ' Αράχωβας τις μάχες
μέσ' τις μάχες του Δίστομου, στη μάχη Φαληρέα.
Αργότερα πολέμησε μέσ' τη μάχη του Σένιου.
Ο Κώστας κατατάχτηκε μέσ' τη χιλιαρχία,
ως Υπολοχαγός, του Κίτσου του Τζαβέλα
και με αυτήν πολέμησε κατά του Αχμέτ Πρεβίστα
23960 στη μάχη της Λαμποτινάς, κι ενάντια σ' Ασλαμπέη,
μέσ' τη μάχη της Τερνάβας και μέσα στα Καγκέλια
στο Καρπενήσι· ολοστερνά μέσ' την πολιορκία
του φρούριου της Ναύπακτου κι ως την κατάληψή του.
Η επιτροπή εκδουλεύσεων θα τονε κατατάξει
στην Πέμπτη των αξιωματικών μέσα την τάξη

* * *

Ο Κωτζής ο Πρωτοπαπάς από τη Ναυπακτία
και την κώμη του Πλάτανου καταγότανε μέσα,
μέσα μπήκεν από ξαρχής στον Ιερόν Αγώνα
του κοσιένα κι έχοντας υπό τις διαταγές του
23970 είκοσι συμπολεμιστές, πολέμησε σε μάχες
διάφορες και σημαντικές· πιο σημαντικές όλων
τις μάχες που διεξάχθηκαν μέσα στο Μεσολόγγι
όπως και στη μοναδική, την επική τη μάχη
της Κλείσοβας μ' οδηγητή τον Κίτσο τον Τζαβέλα.
Επίσης παραυρέθηκε στη μάχη του Νιοκάστρου
κάτω στην Πελοπόννησο, με αρχηγό τον Ξύδη

τον Γιάννη, που σκοτώθηκε, σ' αυτή τη μάχη μέσα.
Επίσης επολέμησε στις μάχες του Διστόμου
και στις μάχες των Αθηνών υπό τον Καραϊσκάκη
23980 και στη μάχη της Τέρνοβας υπό τον Γιάννη Στράτο.
Στερνά, εικοσπένταρχος με τον Γιάννη Φαρμάκη
μπήκε, σαν σχηματίστηκαν και οι χιλιαρχίες.

* * *

Ο Μήτρος ο Πρωτοπαπάς π' από του Πλατάνου
την κώμη καταγότανε, παρευρέθει σε μάχες
διάφορες· συνέχεια στο Μεσολόγγι μπήκε
πολεμώντας αδιάκοπα σ' όλες τις μάχες μέσα.
Στερνά αφυπηρέτησε με βαθμό ταγματάρχη.

* * *

Ο Στράτος Πυργοβασίλης από του Αγρινίου
και την κώμη του Πλάτανου καταγότανε μέσα.
23990 Τη νύχτα της δραματικής της έξοδου απ' την πόλη
της φρουράς του Μεσολογγιού ο Στράτος θε να πέσει
μαχόμενος ηρωικά για την ελευθερία.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσ' τους Υπαξιωματικούς την πρώτη μέσα τάξη.

* * *

Ο Μήτρος Πύργος π' ήτανε από της Μακρυνείας
την κώμη του Μακρυνού, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα από'ξαρχής στη Στερεάν Ελλάδα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μακρή τον Δημήτρη.
Επίσης επολέμησε και μέσ' το Μεσολόγγι
24000 Και σ' όλη τη διάρκεια τ' αγώνα όλου ο Μήτρος
έντονα διακρίθηκε και γι' αντρεία και ζήλο
καθώς και για εντιμότητα πού' χε παντού επιδείξει
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

- Ο Πυρογιώργος ο Γιάννης** από της Τριχωνίας την κώμη τη Μώκιστα καταγότανε μέσα πολέμησεν από 'ξαρχής τ' αγώνα του κοσιένα και παρευρέθει στις μάχες: στο Βραχώρι, Ζαπάντι στις Ναύπακτου την πρώτη της πολιορκία μέσα 24130 στο Λουτράκι Ξηρόμερου, στην Άμπλιανη Σαλώνων Κεφαλοβρύσι Αιτωλικού, στη μάχη της Βονίτσας Κεφαλοβρύσι Καρπενησιού, μέσα στην Καλιακούδα στο Πετροχώρι Απόκουρου, στην Καροπούλα Αγράφων και μέσα στην περίλαμπρη της Κλείσοβας τη μάχη Επίσης παραυρέθηκε μέσ' την πολιορκία της πόλης του Μεσολογγιού μ' αρχηγό τον Σιαδήμα απ' την πρώτη τη στιγμή της τρίτης πολιορκίας κι ίσαμε και τη θρυλικήν έξοδο απ' την πόλη. Κι όταν κατά την έξοδο θα φονευθεί ο Σιαδήμας 24140 ο Κώστας, ακολούθησε τον Χρήστο τον Μαυράκη.

* * *

- Ο Παύλος ο Δημήτριος** από το Μεσολόγγι μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Κότσικα Θανάση μπήκε και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία την τρίτη και δραματικήν όπου ετραυματίσθει κι αφού, στερνά, διασώθηκε τη νύχτα της εξόδου μέσα στ' Ανάπλιν έφτασε κι εκεί θα αποτελέσει μέλος του Μπούρτζι τη φρουράν υπό τις οδηγίες των Δεληγιώργη του Μήτσου και Κότσικα Θανάση. Η σύζυγος τ' αγωνιστή, Σωζάνα, αιχμαλωτίσκει 24150 μεσ' τη νυχτιά της εξόδου, από τους Αιγυπτίους που όμως τα κατάφερε, στερνά, να δραπετεύσει ενώ κόμα βρισκότανε αιχμάλωτη στην Πύλα με τελικό προορισμό το μακρινό Μισίρι

κι έτσι διασώθηκε απ' της αιχμαλωσίας
τα χίλια μύρια βάσανα, τους άμετρους κινδύνους.

* * *

Ο Πώλος Διονύσιος από το Μεσολόγγι
απ' την αρχήν πολέμησε τ' αγώνα κι ως το τέλος.
Στην εκστρατεία βρέθηκε της Ήπειρου και μπήκε
μέσα σε μάχες πού'γιναν στον Μούρτο, στο Φανάρι.

24160 Επίσης παραυρέθηκε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, ενώ στην τελευταία
μέλος υπήρξε της φρουράς στις Κλείσοβας τη μάχη.
Κι όταν, στερνά, διασώθηκε τη νύχτα της εξόδου
ακλούθησε τον αρχηγό, τον Κότσικα τον Γιάννη
και παραυρέθηκε μ' αυτόν στις Ανατολικής Ελλάδας
τις μάχες που διεξάχθηκαν στο Δίστομο, στη Θήβα,
τον Πειραιάν, Αράχωβα, την μάχη της Ναυπάκτου
ως την στιγμή της τελικής ανάκτησης της πόλης.

* * *

Ο Ράγκος Γιάννης ήτανε απ' το Σύντεκνο Βάλτου
και κάτοικος τ' Αιτωλικού. Μυήθει στον αγώνα
και μέσα πήρε σε πολλές μάχες, πολιορκίες
και πάμπολλοι αγωνιστές της περιοχής γύρω
βρεθήκαν κάτω απ' τις προσωπικές διαταγές του.
Ο Ράγκος επολέμησε στην Ανατολικήν Ελλάδα
στη Στερεάν, μέσ' τον Μοριάν και μέσ' το Μεσολόγγι.
Όμως, ενώ βρισκόντουσαν κι οι δυο τους με τον Τσόγκα
εις το πολιορκούμενο το Μεσολόγγι μέσα
το άφησαν και φύγανε μεσ' την πολιορκία.

24180 Και για το θέμα ελέγχονται από τον Κασομούλη,
αντίθετα, ο Υψηλάντης μ' έγγραφό του στον Γιάννη
μιλάει κυριολεκτικά για το Στρατηγό Ράγκο.
Στο φάκελο προστίθεται ότι τοποθετείται

στη Δεύτερη των αξιωματικών την τάξη μέσα
γιατί, προσωρινά, τ'α'χε κάνει καπάκια
με τους Τούρκους κατακτητές κι ύστερα επανήλθε
τις τάξεις τ' απελευθερωτικού, τ' αγώνα πάλιν.

* * *

- Ο Ράγκος Χρήστος** μ' έγγραφην αναφοράν τονίζει πως όντας μέλος της Φιλικής της Εταιρείας, μπήκε στον Ιερό Λόχο μέσα. Μετά τη συντριβή του, 24190 στο Μεσολόγγιν έφτασε και στην πολιορκία την πρώτη παραυρέθηκε με τον Μαυροκορδάτο. Στον φάκελο τ' αγωνιστή έγγραφο π' εδόθει με τις υπογραφές των Πετρομπέη Μαυρομιχάλη του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ, τ' Αντρέα του Ζαΐμη, του Κανέλλου Δεληγιάννη, του Άρτης Πορφυρίου ακόμα και του Μπότσαρη του Μάρκου, που προτρέπει τον Χρήστο Ράγκο να στραφεί πίσω εις την Ευρώπη να συνεχίσει τις σπουδές που είχε διακόψει για να μετάσχει στις μάχες μέσα στο Μεσολόγγι 24200 στις τάξεις του Ιερού Λόχου, υπό τον Υψηλάντη. Εξάλλου ο Ράγκος έδωσε και την προσμαρτυρία του ίδιου του ιδιαίτερου Γραμματέα του Λόχου του Στρατάρχη Κατακουζηνού του Αμβροσιάδη. Όμως ενώ ετοιμαζότανε και πάλιν να σαλπάρει για την Ευρώπη, για σπουδές, οι νέοι π' απειλούσαν κίνδυνοι την πατρίδα του, τον ξανακαθηλώσαν. Διορίστηκε στον Κάλαμο μέλος της Γραμματείας της μυστικής π' ανέλαβε τρόφιμα ν' αποστέλλει στην πόλη του Μεσολογγιού, στους πολιορκουμένους 24210 και προς τις οικογένειες των μαχητών που βρήκαν καταφυγή στον Κάλαμο, τροφές να διανέμει. Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει

στην Πέμπτη των αξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Ραγκούτας Βασίλειος π' απ' την Ακαρνανία
ίσως να καταγότανε, μ' οπλαρχηγούς διαφόρους:
Τζαβέλαν, Ίσκον, Πανουγιά, Βαγγέλη, Κοντογιάννη,
Γιάννην Κώστα, Δυοβουνιώτην κι άλλους, πήρε μέρος
στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες: στην Πλάκα, Μακρυνόρος
24220 στο Λουτράκι Ξηρομερου, στη μάχη Σοβολάκου,
στον Αετό, στην Άμπλιανη, στο Νιόκαστρο, Κρεμμύδι,
στα Σάλωνα, μεσ' τη Γραβιά και μεσ' το Καρπενήσι
Πήρε μέρος και στις μάχες στο Μεσολόγγι μέσα
καθώς και μεσ' την έξοδον απ' όπου διεσώθει
και τις μάχες συνέχισε: μέσα στην Κοροπούλα
μέσ' την Παλαιομάνικα, μέσα στο Πετροχώρι,
στις μάχες του Καρβασαράν, Ρίβιο, Μουσουνίτσα
στο Χαϊδάρι, Αράχωβα, στη μάχη της Ντομπραΐνας,
στο Πετροχώρι, Δίστομο, Περαιά κι άλλες μάχες,
24230 όπως: στις μάχες μεσ' τον Πειραιά, Δίστομο, Τουρκοχώρι
τον Μύτικα κι Αιτωλικό, στην Τέρνοβα, στις Θήβες
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Ραζικότσικας Θανάσης από το Μεσολόγγι
πήρε μέρος, νεότατος, στον Ιερό αγώνα
και ανεδείχθει αρχηγός σ' όλο το Μεσολόγγι.
λόγω της εντονότατης δραστηριότητάς του
Στον Θανάσην οφείλονται όλες οι οχυρώσεις
της πόλης του Μεσολογγιού και η μετατροπή τους
24240 σε φρούριο-κάστρον άπαρτο, παρά τις αντιρρήσεις
και τις επιφυλάξεις αρκετών και του Μαυροκορδάτου

που εντελώς ανάξιος λόγου τις θεωρούσε.
Παράλληλα οχύρωσε καλά το Βασιλάδι
που στάθηκεν εμπόδιο στου Μεσολογγιού την πτώση
μιας και το νησί κράτησεν όλες τις επιθέσεις
του τουρκοαιγυπτιακού του στόλου κι Αλγερίνων.
Ο Θανάσης πολέμησε σε πλείστες μέσα μάχες
ενάντια στις έφοδες του Κιουταχή στην πόλη
στην υστερνή, τη φοβερή, πιο δυνατήν απ' όλες
24250 πολιορκία της θρυλικής και της άπαρτης πόλης.
Κι όταν, μ' άλλους, ορίστηκε να μεταβεί στ' Ανάπλι
και να ζητήσει συνδρομην, αρνήθηκε να φύγει
εγκαταλείποντας έτσι μονάχο τ' οχυρό του.
Λιγάκι πριν την έξοδο ορίσκει να επιβλέψει
στο φτιάξιμο των γεφυριών, απ' όπου θα περνούσαν
οι εξοδίτες στη δεινή την ώρα της εξόδου.
Στην έξοδον ηγήθηκε ανδρών κι ενώ προσπάθα
να διευκολύνει τη φυγή και των γυναικοπαίδων
μέσ' απ' την τάπια «Λουνέτα», σκοτώθηκε από σφαίρα.
24260 Κανένας δεν του δόθηκε βαθμός για τις θυσίες
τις άμετρες που πρόσφερε στη σκλάβα την πατρίδα
Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
στην πρώτη των αξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Του Ραζικοτσικα η Μηλιά, η ψυχοπαίδα επιάσκει
αιχμάλωτη μέσ' τη βαρειά τη νύχτα της εξόδου
και με συνεισφορές πολλές, στο τέλος λευτερώθει.

* * *

Ο Γιάννης Ραζηκότσικας από το Μεσολόγγι
λαμπρός στάθηκε οπλαρχηγός μέσ' τον μεγάλο αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος σε πλείστες μάχες
24270 της Στερεάς της Δυτικής και Ανατολικής Ελλάδας.

Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Ραζής Γιάννης του Κώστα, από το Μεσολόγγι
σκοτώθηκε στην έξοδο μέσ' τη μοιραία νύχτα.
Ήταν το μοναδικό παιδί του Ραζή του Κώστα.

* * *

Ο Ραζής Γιώργος ήτανε από το Μεσολόγγι·
μεσ' τον αγώνα έχασε αμύθητης αξίας,
κτήματα, εργαστήρια, λαμπρή μια κατοικία
είτε για τη διατροφή των πολιορκημένων
24280 είτε απ' τους Αγαρηνούς σαν μπήκανε στην πόλη.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην πρώτη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.
Δυο θυγατέρες του Ραζή, η Ζάμπια κι η Μαρούλα
πιαστήκανε αιχμάλωτες τη νύχτα της εξόδου
ενώ μια τρίτη του Ραζή, η κόρη του, Ειρήνη
κατόρθωσε και γλύτωσεν απ' του εχθρού τα νύχια
χωρίς να γίνει αντιληπτή περνώντας τις γραμμές του.
Έν' άλλο πιστοποιητικό για τον Ραζή προσθέτει
πως έπεσε στην έξοδο· κι η Ζάμπια αιχμαλωτίσθει
24290 ενώ μνεία δεν γίνεται της κόρης του, Μαρούλας.

* * *

Ο Ραζής ο Δημήτριος του Στάμου καταγόταν
απ' του Μεσολογγιού την πόλη· κι αναφέρει
σε αίτησή του σχετική πως μέσ' το Μεσολόγγι
ως αξιωματικός πολέμησε μέσ' την πολιορκία
κι ύστερα από την έξοδο με τον Καραϊσκάκη
μεσ' της Αθήνας τις μάχες πολέμησεν επίσης.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην έκτη τάξη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

- 24300 **Ο Ραζής Κώστας** ήτανε από το Μεσολόγγι
κι ως επιστήμονας γιατρός δούλεψε στον αγώνα
ως την πτώση του Αιτωλικού. Και σ' όλη τη διάρκεια
της πόλης την πολιορκία, αδιάκοπα βρισκόταν
στο πλάι των αγωνιστών, σ' όλους παρέχοντάς τους
τη γιατρική του συμβολή και κάθε άλλη βοήθεια.
Συνέχεια αιχμάλωτος μέσ' των εχθρών τα χέρια
Θε να πέσει τόσον αυτός όσο κι η οικογένειά του.
Στην Ήπειρον, αιχμάλωτος, θε να συρθεί κατόπιν
απ' όπου θα λευτερωθεί με συνδρομές μεγάλες
από πλείστους ομογενείς, που βαθειά τον τιμούσαν
24310 για την λαμπρή του προσφορά μέσ' τον μεγάλο αγώνα,
και το μεγάλο αλτρουϊσμό που είχεν επιδείξει.
Τελικά στην Επτάνησον ο Κώστας θα περάσει
όπου θα ζήσει ως τα στερνά της μακρινής ζωής του.

* * *

- Ο Ραζής Σταύρος**, που ήταν από το Μεσολόγγι
με πάθος αγωνίστηκε και με αυτοθυσία
στον άφθαστο ξεσηκωμό κατά της τυραννίας.
Τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
δυσογαμπροί του σκοτώθηκαν μαχόμενοι στον κάμπο
της πόλης του Μεσολογγιού κι από τις αδελφές του
24320 τις χήρες που απέμειναν, η μια αιχμαλωτίσκει
και λευτερώθηκε, στερνά, με χρήματα του Σταύρου.

* * *

Ο Ροκαΐδης ο Γιώργος από το Μεσολόγγι
θε να πέσει μαχόμενος στο ματωμένο κάμπο
της πόλης του Μεσολογγιού τη νύχτα της εξόδου.

* * *

Ο Ροκαΐδης ο Μήτρος και αδελφός του Γιώργου

θε να πέσει κι αυτός στον ίδιο μέσα κάμπο
μέσα στην πολυδάκρυτη τη νύχτα της εξόδου.
Τ' ανήλικο τ' αδέλφι του, εξάλλου, συνελήφθει
αιχμάλωτο στην ίδια τη δραματική νύχτα.

* * *

- 24330 **Ο Ροκαΐδης ο Χρόνης**, πατέρας των πιο πάνω
πρόσφερε στρατιωτικές υπηρεσίες μέσα
στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα,
όντας αξιωματικός μέσ' τη φρουρά της πόλης
του πυροβολικού. Και μέσα ακόμα παρευρέθει
σε εκστρατείες και μάχες: σε Βραχώρι, Ζαπάντι,
στο Μακρυνόρος, στου Πέτα, στη μάχη στο Λεσίни.
καθώς και στου Μεσολογγιού τις τρεις πολιορκείες
και έπεσε μαχόμενος στο Βασιλάδι μέσα
Πρόσθετα από τα δυο παιδιά, τον Γιώργο και τον Μήτρο
24340 που πέσανε ταυτόχρονα τη νύχτα της εξόδου
και τον μικρό Χαράλαμπο, που αιχμάλωτος επιάστει
είχε και κόρες τέσσερις, που απ' αυτές η Άννα
θε ν' ακλουθήσει στον τάφον αδέλφια και πατέρα
στον κάμπο του Μεσολογγιού, τον αιματοβαμμένο.
Σε λίγο και μια δεύτερη αδελφή, η Πράσια, θα πέσει
κι αυτή νεκρή στην ίδια την πικρή τη νύχτα μέσα.
Η τρίτη τους η αδελφή, η Τσαντινή, επιάστει
αιχμάλωτη μαζί με τη μανούλα της, Σταυρούλα,
μαζί με τον Χαράλαμπο, τον γιο και αδελφό τους.
24350 Μετά απ' τα δωδεκάχρονα μαύρης αιχμαλωσίας
γυρίζοντας εβρήκανε την τόση περιουσία
κάρμαλο και κάρβουνο και πέντε μέσ' τον τάφο.
Σ' άλλα δυο πιστοποιητικά που βρέθηκαν τονίζουν
πως ζούνε κι άλλα δυο παιδιά, ο Γιάννης κι η Ειρήνη
και πέντε γιοι σκοτώθηκαν, πρόσθετ' απ' τον πατέρα.

* * *

Ο Ραπέσης..... μ' άγνωστο το μικρονόματό του από το Μεσολόγγιν έπεσε μαχόμενος γενναία ενάντια στον τύραννο της σκλάβας του πατρίδας.

* * *

24360 **Ο Ράπεσης Αποστόλης** από το Μεσολόγγι μαχόμενος θε να πέσει μέσα στην πολιτεία στην υστερνήν -ως πυροβολητής- πολιορκία της πόλης του Μεσολογγιού, γενναία πολεμώντας με αρχηγό κι οδηγητή τον Μήτσο Δεληγιώργη.

* * *

24370 **Ο Ράπεσης ο Ζαφείρης** από το Μεσολόγγι στην αίτησή του τονίζει πως είχε πολεμήσει ως αξιωματικός μέσα σε πάμπολλες μάχες: στο Πέτα και στο Φανάρι, μέσ' τη μάχη στον Μούρτο, στην Αττική και Πειραιάν, στις τρεις πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου με μια βάρκα με μπαρουτόβολα αρκετά, νερό, θε να τραβήξει για το νησί της Κλείσοβας στις κοσπέντε του Μάρτη του εικοσιέξι ακριβώς κι ενώ ξεδιπλωνόταν απ' τα βαθειά χαράγματα η έφοδος η πρώτη με δυόμισι και πιότερες χιλιάδες στρατιώτες Τούρκους, που διενήργησαν μέχρι το μεσημέρι έξι έφοδες διαδοχικά για την κατάκτησή του. Το νησάκι προάσπιζε με λιγοστούς του άντρες ούτ' εκατόν κοσιοχτώ πολεμιστές του μέσα ο ήρωας αγωνιστής, ο Πάνος Κραβαρίτης

24380 ή και Σωτηρόπουλος, όπως κι αλλιώς λεγόταν Στην έκτη μέσα επίθεση, ο Κιουταχής που μπήκε των μαχητών του κεφαλή, για να τους εμψυχώσει πληγώθει κι αποχώρησε απ' το πεδίο της μάχης.

- Σε λίγην ώραν άρχισαν καινούργιες επιθέσεις
απ' άλλες δυο με δυόμισι χιλιάδες Αραπάδες
έχοντας επί κεφαλής του Μπράημα τον γαμπρό του
τον Στρατηγό τον Χουσεΐν, που πρωτοπόρος μπήκε
στην τελική, την υστερνήν, έφοδο των Αράβων.
Όμως ο Σωτηρόπουλος τον είχε διακρίνει
24390 κι αφού καλά σημάδεψε, τον Στρατηγό σκοτώνει.
Σαν φροκαλίδια πλέουνε μέσ' το λιμνοθαλάσσι
χιλιάδες νεκρά σώματα των Τουρκοαραπάδων.
Σαν τέλειωσαν οι τούρκικες στην Κλείσοβα επιθέσεις
και πριν ακόμα οι Αιγύπτιοι αρχίσουν τις δικές τους
ο μαχητής ο Ράπεσης Ζαφείρης θα φορτώσει
στη βάρκα μπαρουτόβολα, νερό κι άλλα εφόδια
και από του Μεσολογγιού την πόλη θα τραβήξει
προς το νησί της Κλείσοβας, το πολιορκημένο
θεόκλειστον από παντού με πλοία και κανόνια
24400 όπως και Τουρκοάραβες, χιλιάδες, στρατιώτες.
Μα μ' όλο το κυνηγητό, τ' άπαυτο ντουφεκίδι
έφτασε στο μικρό νησί, που άνετα μπορούσες
με τρακόσιες μπορούσες τριγύρω να το φέρεις
και έδωσε στους μαχητές του Πάνου Κραβαρίτη
το δροσερό νεράκι του, τα μπαρουτόβολά του
φωνάζοντας, ταυτόχρονα στους πολιορκημένους.
- Παιδιά, ας μη δειλιάσουμε! Μπάλες πολλές κρατάτε
μα και μπαρούτι μπόλικο. Αλύπητα βαράτε!
Κι όμως μ' όλη τη δράση του, την τόσην ευτολμίαν
24410 μέσα στην τάξη των απλών, χωρίς βαθμολογίαν
θα τον αφήσει τελικά η επιτροπή τ' αγώνα.

* * *

Ο Δήμος Ράπος ήτανε από την Κουνοπίνα
την Κώμη του Ξηρόμερου και με τον Γριβογιώργο

τον Αντρέα, πολέμησε μεσ' την εποποιία
του κοσιένα, παίρνοντας μέρος στις μάχες μέσα:
σε Μακρυνόρος, Αετό, Κατάκωλο, Μεσολόγγι
όταν η πόλη βρίσκοταν υπό πολιορκία
απ' το στρατό του Κουταχή. Στην έξοδο διασώθει
24420 όμως τη νύχτα τη δεινή θα πέσει ο Γριβογιώργος
ο αρχηγός. Κι ο Δήμος ευθύς μετά θε να στέρξει
να ενταχθεί μέσ' το Σώμα του Κώστα Γριβογιώργου.
Πρόσθετα, παραυρέθηκε και μέσα σ' άλλες μάχες:
στο Κομπότι, στη Λαγκάδα, Βόνιτσα, Ευαγγελίτρια
και μέσα στου Ξηρόμερου: τον Άι Λιά, Λουτράκι.
Μέσ' τη μάχη του Κρεμμυδιού, Αράχωβας, Διστόμου,
καθώς και σε διάφορες μέσ' την Αθήνα μάχες.

* * *

Ο Ράπτης ο Βασίλειος, που μέσ' από τ' Αγρίνι
την πόλη καταγότανε, μπήκε μεσ' τον αγώνα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Στάικο Σταθάκη
24430 και παρευρέθει στις μάχες: τ' Αγρίνιου, Ζαπάντι,
μέσ' τις μάχες Μακρύνορους και στην Παλιολαγκάδα.
Επίσης παραυρέθηκε και μέσ' το Μεσολόγγι
στην υστερνή, την επική, πολιορκία μέσα.
Πρόσφερε επίσης στήριξη στον θρυλικόν αγώνα
σε χρήμα, σ' είδη αγροτικά κι ακόμα σε γελάδια.
Η αρμοδία Επιτροπή θε να τονέ κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Ράπτης ή Ραπτόπουλος ο Γιώργος καταγόταν
απ' την πόλη το Νιόκαστρο της Ναυπακτίας μέσα.
24440 Μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μακρή τον Δημήτρη
πολέμησε στη Ναύπακτο, στη μάχη τ' Αντιρρίου,
- όπου σκοτώθηκε ο αρχηγός, ο Διαμαντής Χορμόβας –

στη Σκάλα του Μαυρομματιού, μετά στο Πετροχώρι.
Μπήκε και στου Μεσολογγιού, μέσ' την πολιορκία
την υστερνή, την κρίσιμη, όπου κι ετραυματίσει
τη νύχτα τη μοιρόγραφη της έξοδου απ' την πόλη
Συνέχεια, πολέμησε με τον Καραϊσκάκη
και με τον θρυλικό αρχηγό στις μάχες παρευρέθει:
σ' Αράχωβα, στον Πειραιά, μέσα στο Κερατσίνι,
24450 στον Άγιο Σπυρίδωνα, στη μάχη Φαληρέα
όπου ο μεγάλος αρχηγός, βαρειά τραυματισμένος,
θε να πεθάνει σύντομα, σε λίγες μέσα ώρες.
Συνέχεια με αρχηγό τον Κίτσο τον Τζαβέλα
μέσ' τη δραματική του Σένιου μάχη μπήκε.
Επίσης παραυρέθηκε στ' Αιτωλικού τη μάχη
όπου βαρειά πληγώθηκεν ο φιλέλληνας Άστιγξ
για να πεθάνει σύντομα, μέσα σ' οκτώ ημέρες
μέσ' το νησί της Ζάκυνθος, εκεί όπου μεταφέρεται.
Τέλος, επαραυρέθηκε στη μάχη της Ναυπάκτου
24460 ίσαμε την οριστικήν ανάκτηση της πόλης.
Ύστερα από τη Ναύπακτον, ο Γιώργος απεσύρθει
οριστικά στο σπίτι του, στου Νιόκαστρου την πόλη.

* * *

Ο Ράπτης ο Δημήτριος, που μέσα από την Κοζίτσα
της Ναυπακτίας ήτανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
το θρυλικό κι επικόν του κοσιένα μέσα.
Πολέμησε σ' Αράχωβα, στις μάχες στο Κρεμμύδι,
μέσ' τη μάχη του Νιόκαστρου, στη μάχη Καλιακούδας
και μέσα στου Μεσολογγιού στερνή πολιορκία.
Παιδιά του ο Παναγιώτης, που πολέμησε μαζί του
24470 κι επίσης τραυματίστηκε, καθώς και ο Ηλίας.

* * *

Ο Ηλίας ο Ράπτης απ' την κώμη Κοζίτσα

της Ναυπακτίας ήτανε· μπήκε μέσ' τον αγώνα
αντάμα με τ' αδέλφι του, τον Παναγιώτη Ράππη
καθώς και τον πατέρα του, τον Παναγιώτη Ράππη.
Ο Ηλίας πολέμησε μέσα στην Καλιακούδα
καθώς και μέσ' το Νιόκαστρο· στη μάχη στο Κρεμμύδι.
Επίσης επολέμησε στο Μεσολόγγι μέσα
όπου κι εκεί σκοτώθηκε, γενναία πολεμώντας.

* * *

24480 **Ο Ράππης ο Νικόλαος** απ' της Ευρυτανίας
την κώμη το Κρόκερο καταγότανε μέσα
μπήκε μέσ' τον ηρωικόν του κοσιένα αγώνα
και πήρε μέρος σε μάχες γενναία πολεμώντας
σε πόλεων πολιορκία, μεσ' τη μάχη της Λάσπης,
στη μάχη Κεφαλόβρυσου και στη Σκάλα του Τέρνου
στις μάχες του Νεόκαστρου, στου Κρεμμυδιού ακόμα,
στη δεύτερη απ' τον Κουταχή πολιορκία μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού απ' όπου διεσώθει
στα Καγκέλια Καρπενησιού, καθώς και σ' άλλες μάχες.

* * *

24490 **Ο Ραντάκης ο Μάνθος** από το Μεσολόγγι
πολέμησε στις Κλείσοβας τη θρυλική τη μάχη
όπου κι ετραυματίστηκε, μαχόμενος γενναία.
Επίσης παραυρέθηκε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, καθώς και μέσ' τις μάχες
Κρυονεριού, του Γαλατά, στη μάχη στο Κομπότι.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Ραυτογιάννης Βασίλης π' από του Αγρινίου
την κώμη της Βελάνυστα καταγότανε μέσα
μπήκε μέσα στον Ιερόν του κοσιένα αγώνα

24500 μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Στάικο τον Γιάννη
και παρευρέθει στις μάχες Ρίβιου, στα Γεφύρια
τ' Αλάμπη και στη στερνή πολιορκία μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού από 'ξαρχής ως τέλος.
Μέσ' τη νυχτιά της έξοδου της φρουράς διεσώθει
μαχόμενος ηρωικά. Συνέχεια, παρευρέθει
με αρχηγό τον Στάικο τον Γιάννη μέσ' σε μάχες
διάφορες, όπου κι εκεί έξοχα διακρίθει
και για την γενναιότητα και την ευπείθειά του.

* * *

24510 **Ο Ραυτογιάννης ο Γιώργος** από του Αγρινίου
τον Πύργο καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος σε πλείστες μάχες.
Επίσης παραυρέθηκε και στην πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού απ' τις αρχές Μαΐου
του εικοσπέντε κι ίσαμε το Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου,
οπότε με Διαταγή, βγήκε απ' το Μεσολόγγι.
Η Επιτροπή η αρμόδια τον έχει κατατάξει
μέσα στους αξιωματικούς στην έβδομη την τάξη
κι επίσης ετιμήθηκε μ'αργυρόν αριστείο.

* * *

24520 **Ο Ραυτόπουλος ο Γρηγόρης**, που από της Βονίτσας
την κώμη προερχότανε, καταγωγής Λευκάδας
με αρχηγό τον Μπότσαρη τον Μάρκο παρευρέθει
μαζί του κι επολέμησεν ίσαμε το κοστρία,
οπότε ο πολέμαρχος Σουλιώτης εφονεύθει.
Με τον Μάρκο πολέμησε μέσ' τη μάχη της Σπλάντζας
οπότε κι εσκοτώθηκεν εκεί ο Μαυρομιχάλης
ο Κυριακούλης ή κι αλλιώς γνωστός ως Σπαρτιάτης.
Επίσης παραυρέθηκε μέσ' την πολιορκία
την πρώτη του Μεσολογγιού και μέσ' την τελευταία

απ' όπου διασώθηκε τη νύχτα της εξόδου.

24530 Μέσα στο εικοσιοχτώ μέσ' τη χιλιαρχία
την Τέταρτην εντάχθηκε και πήρε μ' αυτήν μέρος
μέσα στις Ακαρνανίας τη γνωστήν εκστρατεία.
Επίσης παραυρέθηκε και στην πολιορκία
του Φρούριου της Βόνιτσας ως το κοσιεννά.

* * *

Ο Ράφτης Μήτσος ήτανε από του Ξηρομέρου
την Κατοχή την κώμη κι έλαβε μέρος εις τον αγώνα
του κοσιένα παίρνοντας μέρος σε πλείστες μάχες :
στη Μάνινα, τον Μαχαλά, Καρβασαρά τη μάχη
όπου κι εκεί συνέλαβε κατάφορο ένα πλοίο

24540 που εμετάφερε τροφές σε Τούρκους στρατιώτες
και τελικά τ' οδήγησε μέσ' την Ακαρνανία
και στην κώμη το Λουτράκι για τους επαναστάτες
Σ' άλλ'ο'να πιστοποιητικό τονίζεται πως μπήκε
μ' οδηγητή του τον Μακρή στις μάχες μέσ' τ' Αγρίνι
στο Ζαπάντι, Καρβασαρά, στο Κομπότι, την Πέτρα
μέσ' τις μάχες Μακρύνορους, της Πλάκας και της Άρτας,
μέσα στο Κεφαλόβρυσσο, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει
μέσ' τη νυχτιά της έξοδου της φρουράς από την πόλη.

24550 Πολέμησε με τον Μακρήν μέσ' τις μάχες της Θήβας,
στη μάχη της Αράχωβας και όταν συσταθήκαν
οι χιλιαρχίες, θε να μπει μέσ' τη χιλιαρχία
του Γιάννη Ράγκου, όπου εκεί παρέμεινε ως το τέλος
της μακροχρόνιας της στρατιωτικής του δράσης.

* * *

Ο Ρέμπος Γιάννης που κι αυτός απ' του Μεσολογγίου
την κώμη τη Γουριά καταγότανε μέσα
με αρχηγούς του τους: Μακρή, Πασχάλη Καλογήρου,

μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
και παρευρέθει και στις τρεις πολιορκίες μέσα
24560 της πόλης του Μεσολογγιού, ως μέλος της φρουράς του.
Διασώθηκε στην έξοδο και με τους εξωδίτες
πήγε στην Πελλοπόννησο, απ' όπου θ' ακλουθήσει
ως την Μπούντα τον Νοταράν, ως τη λήξη τ' αγώνα.
Κι όταν πίσω θε να στραφεί, θα βρει κατεστραμμένη
την όχι ευκαταφρόνητη περιουσίαν που'χε.
Καμιάν δεν πήρεν αμοιβήν για όσες εκδουλεύσεις
πρόσφερε στην πατρίδα του μέσ' σ' όλο τον αγώνα.

* * *

Ο Χρήστος Ρέστης ήτανε απ' του Ασπροποτάμου
την κώμη μέσα την Κρασιά και μπήκε στον αγώνα
24570 του κοσιένα μ' άλλους τρεις συγγενείς του και φίλους.
Με τον Γρηγόρη Λιακατά, γνωστό συμπατριώτη
μπήκανε στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
την υστερνή, πολύνεκρη. Και μόλις εκεί φτάσαν
τους πρόσταξαν να μεταβούν στου Ντολμά το νησάκι.
Στις έφοδους που έγιναν, σκοτώθηκε ο Ρέστης
αντάμα με τον Λιακατά και τους τρεις συγγενείς του.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Ρήγας ο Δημήτριος π' απ' της Αποδοτίας
24580 την Λεφτακαρυάν την κώμη καταγόταν
με αρχηγούς διάφορους μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος μέσα στις μάχες:
των Αθηνών, Νεόκαστρου, μέσα στο Τσακαλάκι,
καθώς και μέσ' τις τρεις, γνωστές, πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει.

* * *

Ο Ρήγας Γιάννης ήτανε από της Τριχωνίας
την κώμη την Κοσίνα, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος στις μάχες μέσα:
τ' Αγρινίου, του Ζαπάντι, και στο Κεφαλοβρύσι
24590 τ' Αιτωλικού, στο Κομπότι, στα Πέντε τα Πηγάδια
μαζί με Μάρκο Μπότσαρη και τον Μαυροκορδάτο
Ιατρακαίους και λοιπούς, σ' Ομέρ πασάν ενάντια,
στο Μεσολόγγι, κι ύστερα στη μάχη της Τριζήνας
όπου και μέσα έπεσεν ο θείος Καραΐσκος.

* * *

Ο Ρηνιάσας ο Δήμος, που μέσ' απ' τ' Αγρινίου
την πόλη καταγότανε, καταγωγής: Σουλιώτης,
μπήκε σε μάχες διάφορες, δυναμικές, στο Σούλι.
Επίσης παραυρέθηκε μέσ' τις πολιορκίες
Μεσολογγιού κι Αιτωλικού καθώς και σ' άλλες μάχες.
24600 Υπό τις οδηγίες του είχε κάπου σαράντα
ως και πενήντα μαχητές. Μέσ' την πολιορκία
την υστερνή, θα πέσει, του Μεσολογγιού της πόλης
μαχόμενος ηρωικά κι όπως σ' όλες τις μάχες.

* * *

Από το Μεσολόγγιν ήτανε και ο **Ριζαποστόλης**....
χωρίς ν' αναφέρεται και το μικρό όνομά του.
Μ' οδηγητή του τον Μακρή, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος στις μάχες μέσα
ως μπουλουκσής που ήτανε: Βραχώρι, Μακρυνόρος,
στο Ζαπάντι, Καρβασαράν, στο Κομπότι, στο Πέτα.
Επίσης παραυρέθηκε στις τρεις πολιορκίες
24610 της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και θε να πέσει
μαχόμενος, μ' όλη μαζί την οικογένειά του,
εκτός απ' το μικρό του γιο, Κωστούλα, που διεσώθει
και που, ως «παίς», ακλούθησε των μαχητών το Σώμα.

* * *

Ο Ρίζος ο Γεώργιος, π' απ' της Ευρυτανίας
την κώμη το Κεράσοβο καταγότανε μέσα
μ' οδηγητές του τους: Βελή και Γιάννη Ράγκο πήρε
μέρος στην επανάσταση του κοσιένα μέσα.
Μπήκε σε διάφορες μάχες, όπως στο Κρεμμύδι
καθώς και στου Μεσολογγιού, μέσ' την πολιορκία
24620 την υστερνή, που μπόρεσε, στερνά, και διεσώθει.

* * *

Ο Ρίζος ή Ρήγος ή Μάριος Δημήτρης καταγόταν
απ' το Νιοχώρι την κώμη της Ναυπακτίας μέσα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Γιάννη τον Γιολδάση
απ' το κοσιένα και μετά και μέχρι το κοστρία
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα.
Παρευρέθηκεν αρχικά μέσα στο Καρπενήσι
στην πρώτη την επίθεση ενάντια στο Κάστρο
και μέσα στου Μεσολογγιού πρώτη πολιορκία
και στον Αχελώο ποταμό ενάντια στον Βρυώνη,
24630 στις μάχες του Καρπενησιού, στις μάχες Καλιακούδας
μεσ' τη μάχη του Κρεμμυδιού, όπ' έπεσεν ο Ξύδης
ο Στρατηγός, μαχόμενος ηρωικά, σαν πάντα.
Επίσης μέρος έλαβε με αρχηγό τον Δράκο
στη μάχη του Κερατσινιού, μέσ' τη μάχη του Σένιου
και με την πεντακοσιαρχία του Βελή μπήκε
μεσ' την πολιορκία του φρούριου της Βονίτσας
ίσαμε και την οριστικήν ανάκτηση της πόλης.
Τέλος, στις μάχες βρέθηκε μέσα στο Μακρυνόρος
κατά των Πάσου, Σαρέτι, και Σέμκα Κιανζέζη.

* * *

24640 **Ο Ρίζος Κώστας** ήτανε απ' της Ευρυτανίας
την κώμη το Κεράσοβο και μ' αρχηγούς τους Ράγκο,

και τον Βελή, πολέμησε στον Ιερόν αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε στις μάχες μέρος μέσα:
μεσ' τη μάχη του Κρεμμυδιού, μέσ' την πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου ως διεσώθει
μέρος και σ' άλλες έλαβε, όπως στο Σοβολάκο,
μάχες που διακρίθηκε για ζήλο κι ευτολμία.
Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
στην έβδομη των αξιωματικών μέσα την τάξη

* * *

24650 **Ο Ρίζος Κώστας** ήτανε απ' τον Ζαλμά του Βάλτου
και έπεσε μαχόμενος μεσ' την πολιορκία
την υστερνή, τη φονική, στο Μεσολόγγι μέσα.

* * *

Ο Κώστας ο Ρικόπουλος από το Καρπενήσι
πολέμησε στον Ιερόν του κοσιένα αγώνα
στην πολιορκίαν, αρχικά, στο Καρπενήσι μέσα,
στη μάχη Μεγαλοχωριού, μέσ' το Κεφαλοβρύσι
της πόλης του Καρπενησιού, στη μάχη Καλιακούδας,
στης πόλης του Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
απ' τους στρατούς του Κιουταχή και Μπράημα συγχρόνως.

24660 Επίσης παραυρέθηκε και μέσα σ' άλλες μάχες
με θάρρος, γενναιότητα και καρτερίαν πάντα
και με Σώμα ένα μικρό υπό τις διαταγές του.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη Υπαξιωματικων μέσα στην τάξη.

* * *

Ο Ρίνας ή Πετρόπουλος Θανάσης απ' τ' Αγρίνι
παρευρέθει σε αρκετές μάχες στο κοσιένα
αντάμα με τ' αδελφι του, τον μαχητή Νικόλα
και έπεσε μαχόμενος τη νύχτα της εξόδου
στον κάμπο του Μεσολογγιού, τον αιματοβαμμένο

24670 Στην ίδια μέσα την νυχτιά συνελήφθει κι η μάνα
του Θανάση, που σύρθηκεν αιχμάλωτη στην Άρτα
απ' όπου λευτερώθηκε μετά από δύο χρόνια.

* * *

Ο Ρίνας ή Πετρόπουλος Νικόλαος απ' τ' Αγρίνι
και του Θανάση αδελφός, μπήκε μέσ' τον αγώνα
και πήρε μέρος σε μάχες: μέσ' την πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, στ' Ανάπλι, στην Ντομπραίνα
μέσ' τις μάχες των Αθηνών με τον Καραϊσκάκη
στη μάχη του Κεχρίωνα μέσ' της Πελοποννήσου,
στην Κρήτη με Βλαχόπουλο, στις Τέρνοβας τη μάχη
24680 με Σκαλτσοδήμον αρχηγό και στη χιλιαρχία
του Γιάννη Στράτου, στη μάχη Μαυρίλου και μέσ' σ' άλλες

* * *

Ο Ροκάς ο Απόστολος που μέσ' από τ' Αγρίνι
την κώμη καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
και μ' οδηγό του κι αρχηγό, τον αδελφό του Τάσο
πήρε μέρος σε διάφορες μάχες στο κοσιένα
και μπήκε στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
όπου κι εκεί πολέμησεν ως τη μπραία νύχτα
της ηρωικής της έξοδου της φρουράς απ' την πόλη.
Κι αφού στερνά διασώθηκε, με άλλους εξοδίτες
24690 στ' Ανάπλι, τέλος, έφτασε μετά τλαιπωρίαν
μεγάλη, πολυήμερη. Κι εκεί θε να μετάσχει
στην εκστρατεία Στερεάς με τον Καραϊσκάκη.
Συνέχισε να μάχεται, μέχρι που ο Κυβερνήτης,
ο Γιάννης Καποδίστριας έφθασε στην Ελλάδα.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μεσ' την τάξη των λοχαγών για την όλη του δράση.

* * *

Ο Ροκάς ο Γεώργιος, κάτοικος Αγρινίου

απ' τη Γουζίτσα την κώμη καταγότανε μέσα
μπήκε μέσα στον αγώνα αντάμα με τ' αδέρφια.
24700 τον Αναστάση, Αποστόλη και με τον Κωνσταντίνο
και παρευρέθει στις μάχες του Πέτα· μετά μπήκε
στης πόλης του Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
μ' οδηγητές του κι αρχηγούς Ροκά τον Αποστόλη,
τον αδελφό του οπλαρχηγό και τον Στρατηγό Νότη.
Κι αφού, στερνά, διασώθηκε στις έξοδου τη νύχτα,
μέσα στις μάχες βρέθηκε: Αράχωβας, Διστόμου,
στις μάχες του Χαϊδαριού, στις μάχες της Δομπραϊνας,
με αρχηγό τον Στρατάρχη, Γιώργο Καραϊσκάκη
κι απόδιπλα τον αδελφό Ροκά τον Αθανάση
24710 ίσαμε το κοσιεφτά που'πεσεν ο Στρατάρχης.
Στις μάχες παραυρέθηκε μέσα στους Παπαδάτες
μέσ' τη μάχη του Μαχαλά, στις Ρίγανης τις μάχες
και τελικά στις Βόντισας μέσ' την πολιορκία
στη μάχη Κορακόνισσας υπο'τον Κουτσονίκα.

* * *

Ο Ροκάς ο Χρήστος π' από το Μεσολόγγι
την πόλη καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα, μ' αρχηγούς Μακρή και Φαβιέρο
καθώς και τον οπλαρχηγό, τον Χρήστο Χατζηπέτρο.
Ο Χρήστος παραυρέθηκε μέσα σ' όλες τις μάχες
24720 μέσα σε όσες βρέθηκε και του Μακρή το Σώμα
καθώς και σ' όσες έκαμεν, ο αρχηγός ο ίδιος,
εκστρατείες δυναμικές, στενές πολιορκίες,
όπως στις μάχες Ζαπάντι, Αγρίνι, Μακρυνόρος,
στη μάχη μέσ' το Κομπότι και στη μάχη του Πέτα.
Επίσης παραυρέθηκε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού: του κοσιδυό, κοστρία
και κοσπέντε –κοσιέξι απ' όπου διεσώθει.

24730 Με Παπαδόπουλο τον Κάρπο και αρχηγούντος του Φαβιέρου, βρέθηκε μέσα στην εκστρατεία της Χίου. Κι υπηρέτησε υπό τον Χατζηπέτρο κι εντάχθηκε στο τάγμα του· μέσα στις μάχες μπήκε των Αθηνών και των Θηβών, Αράχωβας και σ' άλλες.

* * *

Ο Ροντήρης Αναγνώστης από τη Ναυπακτία και την κώμη τον Πλάτανο καταγότανε μέσα σκοτώθηκε στου Αιτωλικού τις φοβερές τις μάχες με το βαθμό του λοχαγού που επάξια του εδόθει.

* * *

Ο Ροντήρης ο Γιώργος, αδελφι τ' Αναγνώστη στο Μεσολόγγιν έπεσε μέσ' την πολιορκία με το βαθμό χιλίαρχου που τόσο είχε τιμήσει

* * *

24740 **Ο Σωτήρης ο Κίτσος** από της Ναυπακτίας την κώμη τον Πιτάτο, καταγότανε μέσα απ' το χωριό του φεύγοντας, στην Εταιρεία μυήθει τη Φιλική και γύριζε σ' ολάκερη τη χώρα και κατηχούσε τους Γραικούς στα μυστικά της μέσα. Για τον κοπόν εργάστηκε αδιάκοπα για χρόνια για τούτο κι αποκλήθηκε κι Απόστολος επίσης. Ο Κίτσος διακρίθηκε μέσα σε πολλές μάχες στο Μεσολόγγι. Τελικά και επροικοδοτήθει με μεγάλο τούρκικο κτήμα, έξω της Ναυπάκτου.

* * *

24740 **Ο Ρουπάκης ο Γιάννης** απ' την Κώμη Συβίστα της Μακρυνίας ήτανε. Μπήκε μέσ' τον αγώνα ως μπουλουκσής και έχοντας υπό τις διαταγές του και δεκαπέντε αγωνιστές μέσα στις μάχες μπήκε στ' Αγγίνιο, στο Κομπότι, Κεφαλοβρύσι, Πέτα,

τη Γαβαλού, τον Μύτικα, τη Βόνιτσα, την Πλάκα,
την Κατοχή, την Παπαδιά, Ντερβέκιστας, Πλατάνου
καθώς και σε διάφορες μέσα σε άλλες μάχες.

Δυο αδελφοί του πέσανε μέσα στο Μεσολόγγι
στην υστερνή, τη φοβερή, δεινή, πολιορκία.

24760 Η αρμοδία επιτροπή, όμως, θα τον αφήσει,
στερνά, αβαθμολόγητο, μ' όλη την προσφορά του.

* * *

Ο Ρουπάκης ο Πάνος π' από της Μακρυνείας
τη γνωστή κώμη Σύβιστα καταγότανε μέσα
με αρχηγό του τον Μακρή, μπήκε μέσ' τον αγώνα
και μέσ' τις μάχες βρέθηκε σ' Αγρίνιο, Ζαπάντι,
στο Κομπότι, στον Μύτικα, Βόνιτσα, Μακρυνόρος,
Δερβέκιστα, τη Γαβαλού, Κεφαλοβρύσι, Πλάκα,
τον Πλάτανο, τη Ναύπακτο, καθώς και σ' άλλες μάχες.

24770 Μέρος επίσης έλαβε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει.
Όμως ένας του αδελφός στην έξοδο θα πέσει
στον κάμπο του Μεσολογγιού, τον' ματοποτισμένο.

* * *

Ο Κώστας Ρούπας ήτανε απ' την Κόνιαβη Αγράφων.
Πολέμησε μ' οδηγητή τον οπλαρχηγό Ράγκο
με τον οποίο βρέθηκε σε πολλές μάχες μέσα:
στους Άι Βλάση κι ύστερα μέσ' την Παλιολαγκάδα
και για μεγάλο διάστημα λαμπρά θα υπηρετήσει
στην πόλη του Μεσολογγιού ως μέλος της φρουράς του,
όπου και τραυματίστηκε στο δεξιό το πόδι,
24780 ενώ και άλλες δυο πληγές μέσ' την Παλιολαγκάδα
πήρε, όταν εκεί πολέμησε στην ομώνυμη μάχη.

* * *

Ο Ρουπάκης ο Ανδρέας από το Μεσολόγγι

μ' οδηγητή του κι αρχηγό του Παναγιώτη Ρούτσο
παρευρέθει μέσ' τις μάχες: Βραχοχωριού, Ζαπάντι,
στη Λαγκάδα Μακρύνορους, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγίου. Στης έξοδου τη νύχτα
μαχόμενος θε να πέσει στο ματωμένο κάμπο
της πόλης του Μεσολογγίου, γενναία πολεμώντας.

* * *

Ο Ρουσάκης ο Στάθης, αδελφι του Αντρέα
24790 π' απ' του Μεσολογγίου την πόλη καταγόταν
πήρε μέρος στον επικόν του κοσιένα αγώνα.
Πολέμησεν ηρωικά στο Βραχώρι, Ζαπάντι,
στη Λαγκάδα Μακρύνορους, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγίου με αρχηγό τον Ρούτσο.
Στην έξοδο πληγώθηκε στο δεξιό το χέρι
καθώς και μέσ' τους δυο μηρούς: γι' αυτό και συνελήφθει
αιχμάλωτος και σύρθηκεν ως των Μαθοκορώνων
το εχθρικό στρατόπεδο, απ' όπου ως γιατρευτήκαν
και οι πληγές που δέχτηκεν, ευθύς θα δραπετεύσει
24800 και θα σωθεί απ' τα δεινά της άραχλης δουλείας.
Αμέσως κατατάχτηκε στο Σώμα του Κοφίνα
και μαζί του πολέμησε μέσα στο Βασιλάδι,
στο Μεσολόγγι, Αιτωλικό, ως την ανάκτησή τους.
Όλη η πολύ σημαντική περιουσία που είχε
ολοσχερώς εχάθηκε, ενώ απ' τις πληγές του
παρέμεινεν ανάπηρος μέσ' σ' όλη τη ζωή του.

* * *

Ο Ρουσάκης ο Χρήστος και αδελφός του Σπύρου
πήρε με τ' άλλα αδελφια του μέρος μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα. Βρέθηκε στις ίδιες μαζί τους
24810 στις μάχες του Βραχοχωριού, Ζαπάντι, Μακρυνείας
και μέσα στου Μεσολογγίου τις τρεις πολιορκίες

κι όπως τα δυο τ' αδέρφια του, Ανδρέας και ο Σπύρος
έπεσε και αυτός νεκρός τη νύχτα της εξόδου
στον κάμπο του Μεσολογγιού, γενναία πολεμώντας.
Σ' ένα άλλο πιστοποιητικό τα τέσσερα τ' αδέρφια
κατονομάζονται ως: Ανδρέας, Γαλάνης, Σπύρος, Χρίστος.
Η μάνα των Ρουσάκηδων και μία αδελφή τους
πιαστήκανε αιχμάλωτες τη νύχτα της εξόδου
και γύρισαν στ' απέθαντο, πίσω, στο Μεσολόγγι
«μετά από πολλά έτη» δεινής αιχμαλωσίας.

24820

* * *

Ο Ρώσος Σύμων ήτανε απ' της Ακαρνανίας
της Αινειάδας τον Δήμο· κι απ' την αρχή τ' αγώνα
συγκέντρωσε τριγύρω του συμπολίτες του πλείστους,
που βρίσκονταν προσωπικά υπό τις διαταγές του
και βρέθηκαν απ' την αρχή του Ιερού τ' αγώνα
με αρχηγό τον Στρατηγό τον Γιώργο Βαρνακιώτη.
Αργότερα εντάχθηκε στου Κίτσου του Τζαβέλα
το Σώμα και πολέμησε στis Κλείσοβας τη μάχη.
Επίσης παραυρέθηκε, μετά, στο Μεσολόγγι
στην τρίτη και την επική, δεινή, πολιορκία
απ' όπου, ως διασώθηκε, συνέχισε τις μάχες:
στου Πειραιά, Χαΐδαριού, στη μάχη τ' Αναλάτου
τη φοβερή, πολύνεκρη, για τους επαναστάτες.
Επίσης επολέμησε στο Φρούριο της Αθήνας.

24830

* * *

Ο Σακκάς Αθανάσιος από το Μεσολόγγι
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
και πήρε μέσα σε πολλές μάχες ενεργό μέρος.
Επίσης παραυρέθηκε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού· εκεί εκτελώντας χρέη
πότε του πυροβολητή στο Φρούριον επάνω

24940 και πότε πυροβολητή σε πολεμικά πλοία.
Η σύζυγος τ' αγωνιστή, η Λάμπρω, συνελήφθει
μέσ' τη νυχτιά της έξοδου από το Μεσολόγγι
και παραμένει άγνωστος ο χρόνος λύτρωσής της.
Σαν ο Θανάσης πέθανε, μέσ' σ' ένδειαν μεγάλη
βρισκότανε η σύζυγος μέσ' σ' όλα της τα χρόνια.

* * *

Ο Σακκάς ο Γεώργιος από το Μεσολόγγι
επαρευρέθει και στις τρεις πολιορκίες μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, και σ' όλες διεκρίθει
για τη δεινή τη στρατιωτική κατάρτισή του
24950 καθώς και την ανδρεία του μέσ' σε κρίσιμες φάσεις.
Μα πιο πολύ διέπρεψε στις Κλείσοβας τη μάχη
όπου γενναία εμάχετο, χωρίς στιγμή στη σκέψη
να φέρει την προσπάθεια να φεισθεί της ζωής του.
Στο τέλος διασώθηκεν από το Μεσολόγγι
με της φρουράς τα λείψανα, φτάνοντας μέσ' τ' Ανάπλι.
Συνέχισε να πολεμά ίσαμε και το τέλος
του απελευθερωτικού τ' αγώνα του κοσιένα
κι «υπό τις διαταγές του Φαβιέρου» ετάχθει
καθώς και μέσ' της Ναύπακτου «εντός του Ιμβρικού
24960 του Κόχραν εις τον Αστακόν», πολέμησε στο τέλος.
Ο Σακκάς ο Γεώργιος ούτε μισθόν επήρε
ούτε αξιώθηκε βαθμό από πουθενά να λάβει.
Αξίζει να σημειωθεί πως δύο αδελφοί του,
ο Γιάννης κι ο Αναστάσιος και του Γιώργου η μάνα
πιαστήκανε αιχμάλωτοι τη νύχτα της εξόδου
και από τότες αδήλωτοι κι άγνωστοι παραμένουν.

* * *

Ο Σακκάς ο Γιάννης από το Μεσολόγγι
πολέμησεν ηρωικά ως τη μοιραία νύχτα

24970 της έξοδου της φρουράς μέσα απ' το Μεσολόγγι
Στην έξοδο πληγώθηκε σοβαρά στο κεφάλι
κι ως έπεσεν, ημιθανής, απ' τους εχθρούς επιιάσκει
αιχμάλωτος· κι έμεινε μέσ' την αιχμαλωσίαν
συνολικά εφτά χρόνια και απελευτερώθει.
Τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
θα πέσουν: ο πατέρας του και δύο του αδέρφια.

* * *

24980 **Ο Παναγιώτης ο Σακκάς** από το Μεσολόγγι
πέθανε, ενώ πολέμαγε μέσα στο Μεσολόγγι.
Η χήρα, εξάλλου, σύζυγος του Παναγιώτη επιιάσκει
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
αιχμάλωτη με τα τρία παιδιά της συνελήφθει
Και κάποτες η ίδια με το ένα το παιδί της
αφέθηκαν ελεύθεροι· όμως τα δύο άλλα
μέσα στη μαύρη τη σκλαβιά ζούσαν ως το κοσιέξι
με άγνωστη κι αδήλωτη την πάρα πέρα τύχη.

* * *

24990 **Ο Σακογιάννης ο Γιάννης** απ' τη Δουνίτσα, Βάλτου
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
και κάτω απ' τις διαταγές τ' οπλαρχηγού του, Ίσκου
μέσ' τις μάχες πολέμησε: του Μακρυνόρους, Άρτας
και στις μάχες στο Κοπμπότι, μέσ' τις μάχες στου Πέτα.
Επίσης παραυρέθηκε και στην πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού. Πολέμησεν επίσης
μέσα στις τρομερές της Κλείσοβας τη μάχη.
Εξάλλου, παραυρέθηκε με τον Καραϊσκάκη
στη μάχη της Αράχωβας, στις μάχες της Αθήνας.
Μέσ' τον αγώνα πέσανε και δύο αδελφοί του.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσ' των Υπαξιωματικών στη Δεύτερη την τάξη.

* * *

25000 **Η Σάκου η Παναγιώταινα** από το Μεσολόγγι πήρε μ' ειδική εντολή του Πρώτου Κυβερνήτη του Γιάννη Καποδίστρια, βοήθεια με στόχο να ταξιδέψει για να βρεί και ν' απελευθερώσει τα παιδιά της, που σύρθηκαν μέσ' την αιχμαλωσία στη μακρυνή την Αίγυπτο. Η εντολή αφορούσε την άμεση καταβολή στη Σάκου εκατόν Φοινίκων.

* * *

24900 **Ο Σαπλαγιάννης Θανάσης** π' απ' του Μεσολογγίου την πόλη το Κεράσοβο καταγότανε μέσα **Ο Σπύρος Σακαλής** του Θανάση ο πατέρας κι ο πατέρας του Ζαφείρη, του Κώστα και του Πάνου ακλούθησε την ένδοξη προσφορά των παιδιών του, του Θανάση, του Ζαφείρη, την προσφορά του Πάνου των τριών απ' τα τέσσερα βλαστάρια του που πέσαν. Η σύζυγος του Σιακαλή επιίαστηκε επίσης τη νύχτα την πολύδακρη και γύρισε από χρόνια πολλά που διετέλεσε μέσ' την αιχμαλωσία για νά'βρει τ' άδειο σπιτικό, το καταρημαγμένο με τα τρία βλαστάρια της ναν' δολοφονημένα όπως και τον καλό σύζυγο να'χει πέσει από τα βόλια του εχθρού, που από σίγουρες θέσεις παραμόνευε, θέριζε τους ήρωες αντάρτες.

24910 Εξάλλου και μια κόρη της, πρόσθετα, συνελήφθει και την κατάπιεν η σκλαβιά, η μαύρη αιμωαλωσία. Σώθηκεν ένας, τελικά από τ' άλλα εφτά μέλη της φαμελιάς του Σολωμού, ο Κωστής, που προσπάθα παρηγοριά στη δύστυχη τη μάνα του να δώσει...

* * *

Ο Σακαλόπουλος Δημήτριος, του Ιωάννου

απ' την πόλη Καρπενησιού καταγότανε μέσα
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
και μπήκε στου Μεσολογγίου μέσ' την πολιορκία
αποτελώντας, σύγχρονα, και μέλος της φρουράς του.

24920 Ο Δημήτρης πολέμησε στις μάχες στα Τριγόνια
στην Άμφισαν, Αράχωβα, στο Δίστομο, στην Πέτρα
στην Αλαμάνα, σε πολλές και διάφορες μάχες.
Πληγώθηκε στων Σάλωνων τη μάχη στο κεφάλι
- «πράξας κατά την μάχη αυτή πολλὰς ανδραγαδίας»
Όπως, συν άλλους, μαρτυρούν: οι Ράγκος, Φωτομάρας,
ο Χατζηπέτρου, ο Γρίβας, ξκαθώς και κάποιοι άλλοι.
Κι ενώ του απονεμήθηκε το χάλκινο αριστείο
ζούσε μέσα στην ένδεια και «σ' άκρα δυστυχία»

* * *

24930 **Ο Σακαρετζιάνος Θανάσης**, απ' της Ευρυτανίας
και της Σελίτσας την Κώμη καταγότανε μέσα
πολέμησεν από' ξαρχής τ' αγώνα του κοσιένα
και μέσ' τις μάχες βρέθηκε Καρπενησιού, του Τέρνου
στη μάχη Μεγαλοχωριού, στα δυο Κεφαλοβρύσια
αντάμα με τον Φαβιέρ, όπου και επληγώθει.
Σ' όλο τούτο το μεταξύ διάστημα τ' αγώνα
απ' το κοσιένα και μετά κι ως το κοσιεννά
διακρίθηκε για το λαμπρό το στρατιωτικό του
ήθος, την ειλικρίνεια, τον ζήλο και την πίστη
24840 καθώς και γι' αφοσίωση στους στόχους του αγώνα.

* * *

Ο Σάββας ο Γιάννης π' απ' της πόλης Μεσολογγίου
τη γνωστή κώμη, τη Γουριά, καταγότανε μέσα.
Καταγωγής τ' Αργυρόκαστρο της Βόρειας Ηπείρου.
Μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Λαγουμιτζή Κώστα
τον αρχιυπονομευτή, μαζί του παρευρέθει

και σ' όλες όσες έλαβεν εκστρατείες και μάχες
ο αρχηγός του ο Κώστας, χωρίς να παρεκλίνει.
Μέσα στις μάχες βρέθηκε: στο Σούλι και στη Λάκα
και μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών τις μάχες.

24850

Στην εκστρατεία της Χίου επίσης παρευρέθει
με το Φαβιέρον, αρχηγό της όλης εκστρατείας
όπου όμως συλλήφθηκε απ' τους εχθρούς την ώρα
που έφτιαχνεν υπόνομο ενάντια του φρουρίου.
Μα στο τέλος λυτρώθηκε, όταν ο Φαβιέρος
λευτέρωσε σ' αντάλλαγμα δέκα ανώτερους Τούρκους
αξιωματικούς, που αιχμάλωτοι κρατούνταν.
Η επιτροπή η αρμόδια τον έχει κατατάξει
στην Πρώτη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Σαγόνας ο Νάσιος από της Μακρυνείας
την κώμη καταγότανε. Μπήκε μεσ' τον αγώνα
του κοσιένα μ' αρχηγούς: τον Στάικο τον Γιάννη
και τον Δημήτρη τον Μακρή· και μπήκε μέσ' σε μάχες
όπου και διακρίθηκε. Πιο πολύ διακρίθει
στις μάχες του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη.
Μέσα σ' όλο τον αγώνα έντονα διεκρίθει
για την πολλή εντιμότητα και τη διαγωγή του.

* * *

Ο Σαΐνης ο Αντώνης π' από της Ναυπακτίας
την κώμη του Πλάτανου καταγότανε μέσα
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
Μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Γιώργο τον Τζαβέλαν
στις μάχες παραυρέθηκε της Καλιακούδας μέσα.
Επίσης παραυρέθηκε μέσ' την πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει.

24870

Εξάλλου, παραυρέθηκε μέσα στου Νεοκάστρου
τις μάχες, κάτω στον Μοριάν. Ακόμα μέρος πήρε
στη γνωστή, φονικότατη, του Σένιου μέσα μάχη.
Στο τέλος παραυρέθηκε μέσ' την πολιορκία
της Ναύπακτου μ' οδηγητή τον Κίτσο τον Τζαβέλαν.

* * *

24880 **Ο Σακαλλής ο Θανάσης** και αδελφός του Κώστα
θε να πέσει μαχόμενος τη νύκτα της εξόδου
στον κάμπο του Μεσολογγιού, γενναία πολεμώντας.

* * *

Ο Σακαλής ο Ζαφείρης, αδελφός του Θανάση
έπεσε μαχόμενος, όπως κι ο αδελφός του
στον κάμπο του Μεσολογγιού, τη νύχτα της εξόδου.

* * *

24890 **Ο Κώστας ο Σιακαλής**, που από το Μεσολόγγι
κατάγοταν, στον αγώνα του κοσιένα μπήκε.
Ο Κώστας παραυρέθηκε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού. Κι αφού, στερνά, διεσώθη
μέσα στην εφιαλτική τη νύχτα της εξόδου
με της φρουράς τα λείψανα κατέφυγε στ' Ανάπλι
με αρχηγό κι οδηγητή τον Μήτσο Δεληγιώργη.
Στερνότερα πολέμησε στου Αιτωλικού τις μάχες,
Μεσολογγιού και Ναύπακτου ως την ανάκτησή τους.

* * *

Ο Πάνος ο Σακαλής, κι αδελφί του Ζαφείρη
έπεσε και αυτός νεκρός τη νύχτα της εξόδου.

* * *