

- 24897 Ο **Σπύρος Σιακαλής** του Θανάση ο πατέρας
κι ο πατέρας του Ζαφείρη, του Κώστα και του Πάνου
ακλούθησε την ένδοξη προσφορά των παιδιών του,
24900 του Θανάση, του Ζαφείρη, την προσφορά του Πάνου
των τριών απ' τα τέσσερα βλαστάρια του που πέσαν.
Η σύζυγος του Σιακαλή επιίαστηκε επίσης
τη νύχτα την πολύδακρη και γύρισε από χρόνια
πολλά που διετέλεσε μέσ' την αιχμαλωσία
για νά'βρει τ' άδειο σπιτικό, το καταρημαγμένο
με τα τρία βλαστάρια της ναν' δολοφονημένα
όπως επίσης τον καλό σύζυγο νά' χει πέσει
από τα βόλια του εχθρού, π' - από σίγουρες θέσεις -
παραμόνευε θέριζε τους ήρωες αντάρτες.
- 24910 Εξάλλου, και μια κόρη της, πρόσθετα, συνελήφθει
και την κατάπιεν η σκλαβιά, η μαύρη αιχμαλωσία.
Σώθηκεν ένας, τελικά από τ' άλλα εφτά μέλη
της φαμελιάς του Σολωμού, ο Κωστής, που προσπάθα
παρηγοριά στη δύστυχη τη μάνα του να δώσει ...
- * * *
- Ο **Σακαλόπουλος Δημήτριος του Ιωάννου**,
π' απ' την πόλη Καρπενησιού καταγότανε μέσα,
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
καθώς και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
αποτελώντας, σύγχρονα, και μέλος της φρουράς του.
- 24920 Ο Δημήτρης πολέμησε στις μάχες στα Τριζόνια
στην Άμφισα, Αράχωβα, στο Δίστομο, στην Πέτρα
στην Αλαμάνα, σε πολλές και διάφορες μάχες
πληγώθηκε στη Σαλώνων τη μάχη στο κεφάλι
-«πράξας κατά την μάχη αυτή πολλές ανδραγαθίας»
όπως, συν άλλοις, μαρτυρούν οι: Ράγκος, Φωτομάρας,
ο Χατζηπέτρου, ο Γρίβας, καθώς και κάποιοι άλλοι.

Κι ενώ του απονεμήθηκε το χάλκινο αριστείο
ζούσε μέσα στην ένδεια και «σ' άκρα δυστυχία»

* * *

24930 Ο **Σακαρετζιάνος Θανάσης**, απ' της Ευρυτανίας
και της Σελίτσας την κώμη καταγότανε μέσα·
πολέμησεν από 'ξαρχής τ' αγώνα του κοσιένα
και μέσ' τις μάχες βρέθηκε Καρπενησιού, του Τέρνου,
στη μάχη Μεγαλοχωριού, στα δυο Κεφαλοβρύσια.

* * *

24940 Ο **Σακκάς Αθανάσιος** από το Μεσολόγγι
μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα
και πήρε μέσα σε πολλές μάχες ενεργό μέρος.
Επίσης παραυρέθηκε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού εκεί εκτελώντας χρέη
πότε του πυροβολητή στο φρούριον επάνω
και πότε πυροβολητή σε πολεμικά πλοία.
Η σύζυγος τ' αγωνιστή, η Λάμπρω, συνελήφθει
μέσ' τη νυχτιά της έξοδου από το Μεσολόγγι
και παραμένει άγνωστος ο χρόνος λύτρωσής της.
Σαν ο Θανάσης πέθανε, μέσ' σ' ένδειαν μεγάλη
βρισκότανε η σύζυγος μέσ' σ' όλα της τα χρόνια.

* * *

24950 Ο **Σακκάς ο Γεώργιος** από το Μεσολόγγι
επαυρέθει και στις τρεις πολιορκίες μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, και σ' όλες διεκρίθει
για τη δεινή τη στρατιωτική κατάρτισή του
καθώς και την ανδρεία του μέσ' σε κρίσιμες φάσεις.
Μα πιο πολύ διέπρεψε στις Κλείσοβας τη μάχη
όπου γενναία εμάχετο, χωρίς στιγμή στη σκέψη
να φέρει την προσπάθεια να φεισθεί της ζωής του.
Στο τέλος διασώθηκεν από το Μεσολόγγι

με της φρουράς τα λείψανα, φτάνοντας μέσ' τ' Ανάπλι.
Συνέχισε να πολεμά ίσαμε και το τέλος
του απελευθερωτικού αγώνα του κοσιένα
κι «υπό τις διαταγές του Φαβιέρου» ετάχθει
καθώς και μέσ' της Ναύπακτου «εντός του Ιμβρικού
24960 του Κόχραν εις τον Αστακόν», πολέμησε στο τέλος.
Ο Σακκάς ο Γεώργιος ούτε μισθόν επήρε
ούτε αξιώθηκε βαθμό από προυθενά να λάβει.
Αξίζει να σημειωθεί πως δύο αδελφοί του,
ο Γιάννης κι ο Αναστάσιος και του Γιώργου η μάνα
πιαστήκανε αιχμάλωτοι τη νύχτα της εξόδου
κι από τότες αδήλωτοι κι άγνωστοι παραμείναν.

* * *

Ο **Σακκάς Γιάννης** ήτανε από το Μεσολόγγι.
Πολέμησεν ηρωικά ως τη μοιραία νύχτα
της έξοδου της φρουράς μέσα απ' το Μεσολόγγι.
26970 Στην έξοδο πληγώθηκε σοβαρά στο κεφάλι
κι ως έπεσεν, ημιθανής, απ' τους εχθρούς επιάστει
αιχμάλωτος κι έμεινε μέσ' την αιχμαλωσίαν
συνολικά εφτά χρόνια και απελευθερώθει.
Τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
θα πέσουν :ο πατέρας του και δύο του αδέλφια.

* * *

Ο **Παναγιώτης ο Σακκάς** από το Μεσολόγγι
πέθανε, ενώ πολέμαγε μέσα στο Μεσολόγγι.
Η χήρα, εξάλλου, σύζυγος του Παναγιώτη επιάστει
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
24980 αιχμάλωτη με τα τρία παιδιά της συνελήφθει
Και κάποτες η ίδια με το ένα το παιδί της
αφέθηκαν ελεύθεροι· όμως τα δύο άλλα
μέσα στη μαύρη τη σκλαβιά ζούσαν ως το κοσιέξι

με άγνωστη κι αδήλωτη την πάρα πέρα τύχη.

* * *

Ο **Σακογιάννης ο Γιάννης**, απ'τη Δουνίστα Βάλτου μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα και κάτω απ' τις διαταγές του οπλαρχηγού του, Ίσκου, μέσ' τις μάχες πολέμησε : του Μακρυνόρους, Άρτας και στις μάχες στο Κομπότι, μέσ' τις μάχες στου Πέτα.

24990 Επίσης παραυρέθηκε και στην πολιορκία της πόλης του Μεσολογγιού. Πολέμησαν επίσης μέσα στις τρομερής της Κλείσοβας τη μάχη. Εξάλλου, παραυρέθηκε με τον Καραϊσκάκη στη μάχη της Αράχωβας, στις μάχες της Αθήνας. Μέσ' τον αγώνα πέσανε και δύο αδελφοί του. Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει μέσ' των Υπαξιωματικών στη δεύτερη την τάξη.

* * *

25000 Η **Σάκου η Παναγιώταινα** από το Μεσολόγγι πήρε μ' ειδική εντολή του πρώτου Κυβερνήτη, του Γιάννη Καποδίστρια, βοήθεια, με στόχο να ταξιδέψει για να βρει και ν' απελευθερώσει τα παιδιά της που σύρθηκαν μέσ' την αιχμαλωσία στη μακρυνή την Αίγυπτο. Η εντολή αφορούσε την άμεση καταβολή στη Σάκου εκατόν φοινίκων.

* * *

Ο **Σαλπαγιάννης Θανάσης** π' απ' του Μεσολογγίου την πόλη το Κεράσοβο καταγότανε μέσα

Λείπουν σελίδες από 752 -819

- 27052 με ποια ακριβώς στρατηγική να αντιμετωπίσει τις εχθρικές του Κιουταχή εφόδους στου Φαλήρου το ελληνικό στρατόπεδο. Κι ο Γκόρτον υπακούει και έτσι και του Κιουταχή οι επιθέσεις όλες με τρόπο θεαματικών οικτρά αποτυγχάνουν. Κι ο Χρήστος ο Βυζάντιος, αγωνιστής κι εκείνος Συνταγματάρχης, ύστερα, στα απομνημονεύματά του τονίζει πως ο Γκόρτον, έχοντας για συμβούλους
- 27060 τους Μακρυγιάννη και Πάνο τον Κραβαρίτη, δίπλα δε θα μπορούσε ουδέ στιγμή να χάσει τον αγώνα. Μέσα στο εικοσιεφτά και στις αρχές του Μάρτη ο Στρατάρχης εκάλεσε για δείπνο τους δυο Πάνους : τον Πάνο Σωτηρόπουλο και Νοταρά τον Πάνο μαζί με τον οπλαρχηγό, γνωστό, Μαυροβουνιώτη Κι αφού σε κέφιν ήρθανε, πρότειν' ο Καραϊσκος νυχτερινήν επίθεση σ'ένα ύψωμα «βραχώδες» που το κατείχαν πάνοπλοι οι Τούρκοι στρατιώτες. Σ' αυτή την αψιμαχίαν, ο Πάνος τραυματίσται
- 27070 μέσ' το κεφάλι σοβαρά και μέσ' σε δέκα μέρες ο ήρωας απέθανε· γιατί κι αυτό συμβαίνει κάποτες να πεθαίνουνε κι οι ήρωες ακόμα, Η μάνα του, Βασιλική, κι η σύζυγος του, Χάιδω, καθώς κι οι δυο του αδελφές, Κατερίνα, Μαρία, αιχμάλωτες πιαστήκανε, το Αιτωλικό σαν πέσει κι απ'εκεί μεταφέρθηκαν αιχμάλωτες στην Άρτα. Η μάνα του, Βασιλική, μέσ' το τριάντα πήγε στ' Ανάπλι για βοήθειαν απ' το φτωχό το κράτος -σαράντα έξι χιλιάδες και κάτι ακόμα γρόσια
- 27080 που επίσημα δεχότανε το κράτος πως χρωστούσε στον ήρωαν αγωνιστή, τον Πάνο Κραβαρίτη – μα πέθανε, αναπάντεχα, μέσα σε πέντε μέρες

απ' την ημέρα που' φτασε στ' Ανάπλι για βοήθεια.

* * *

27090 Ο **Τακτικός ο Βασίλης**, π' απ' τα Ζακόνινα Θέρμου μέσα εκαταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα του κοσιένα από' ξαρχής. Και στο κοσιοχτώ μέσα μαχόμενος στα Τριζόνια κατά του Μουσταμπέη αιχμαλωτός επιιάστηκεν, απ' όπου μεταφέρθει πάνω ψηλά στην Πρεμετή, απ' τον Βελή Αχμέτη απ' όπου λευτερώθηκε μετά από έξι χρόνια. Του Βασίλη του Τακτικού δυό αδελφοί του πέσαν στην πόλη του Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία.

* * *

Ο **Ταλαγάνης Βασίλης** π' από της Τριχωνίας τη γνωστή πόλη Γκερποβό καταγότανε μέσα, πήρε μέρος από' ξαρχής στον ιερόν αγώνα κι έλαβε μέρος σε μάχες και σε πολιορκίες καθώς και μέσ' την τρομερή πολιορκία μέσα της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει τη νύχτα της πολύδακρης, αιματηρής εξόδου.

* * *

27100 Ο **Ταμπάκης Αναστάσης** από το Μεσολόγγι μαζί με τον οπλαρχηγό τον Σπύρο Πεταλούδη παρευρέθει μέσ' σε μάχες, όπως μέσα στ' Αγγρίνι οπ' έπαιξε σημαντικό ρόλο με πυροβόλο που κάποιος Άγγλος άγνωστος, με το όνομα Ούντερ κάποτες του παράδωσε. Κι αυτό το πυροβόλο σημαντικότερο θα διαδραματίσει ρόλο στην καθυπόταξη του εχθρού. Αργότερα με πλοίο δικό του, εφοδίασε μ' αλεύρι απ' τη Γλαρέντζα την πόλη του Μεσολογγιού που τόση τό'χε ανάγκη.

27110 Επίσης παραυρέθηκε μέσα στο Μεσολόγγι

στην πολιορκία της θρυλικής, της ιερής της πόλης
και μέλος όντας της φρουράς, με Κότσικα Θανάση
μ' υποδειγματικό τον πατριωτισμό και ζήλο
πολέμησεν ως τη στερνή την ώρα της εξόδου.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη δεύτερη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

27120 Ο **Ταμπάκης ο Ανδρέας** από το Μεσολόγγι :
δίδεται, σχετική εντολή απ' τον Βασιλικό Οίκο
στις τριάντα του Μαγιού μέσ' το τριάντα τρία
να δοθούνε στον Αντρέα και εις τη σύζυγό του
δραχμές τριάντα, για να παν και να αναζητήσουν
και ν'απελευθερώσουνε, αν τελικά τα βρούνε,
τα παιδιά τους, που πιάστηκαν αιχμάλωτα τη νύχτα
της ματωμένης έξοδου από το Μεσολόγγι.

* * *

Ο **Ταμπάκης ο Πιατούλας** από το Μεσολόγγι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μήτσο Δεληγιώργη
πολέμησε πυροβολητής μέσα στο Μεσολόγγι
στην υστερνή, δραματική, μέσα πολιορκία
και έπεσε μαχόμενος στην Ιερή την πόλη.

* * *

237130 Ο **Ταμπούρος ο Γιάννης** από το Μεσολόγγι
πολέμησεν από' ξαρχής στον Ιερόν αγώνα
και σ' όλες παραυρέθηκε μέσ' τις πολιορκίες
και μάχες που διεξάχθηκαν στο Μεσολόγγι μέσα.
Όμως κατά την έξοδο της φρουράς απ' την πόλη,
στο κοσιέξι, έπεσε, μαχόμενος, στον κάμπο
της πόλης του Μεσολογγιού. Η επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσ' τους υπαξιωματικούς στην πρώτη μέσα τάξη.
Η σύζυγός του, Χρυσάνθη, αιχμάλωτη θα πέσει

27140 μέσα στα χέρια των εχθρών τη νύχτα της εξόδου
και θε ν'απελευθερωθεί ύστερα από εφτά χρόνια
με τις φροντίδες κι έλεος των συμπατριωτών της.

* * *

Ο Ταρμπής ή Τάρμπας Αναστάσης από το Μεσολόγγι
μ'οδηγητή τον Ραζικότσικα Θάνο θα πέσει
στον κάμπο του Μεσολογγιού, μαχόμενος, τη νύκτα
της επικής της έξοδου της φρουράς απ'την πόλη.
Η Επιτροπή η αρμόδια θα τονε κατατάξει
μέσ' τους υπαξιωματικούς στην πρώτη μέσα τάξη.

* * *

27150 **Ο Ταρπής ή Τάρμπας Γαβριήλ**, αδελφός τ'Αναστάση
με τους ιδίους αρχηγούς : Δεληγιώργη, Θανάση
που κι ο αδελφός του, Αναστάσης, εμπήκε
μέσ' τον αγώνα κι έπεσε κι αυτός, όπως κι εκείνος
μέσ' του Μεσολογγιού το ματωμένο κάμπο.
Η αρμοδία Επιτροπή θά τονε κατατάξει
μέσ' τους υπαξιωματικούς στην πρώτη μέσα τάξη.
Η αδελφή του, η Αγγέλω, που στα σαράντα έξι
έφτασε στα ογδόντα της, στις έξοδου τη νύχτα
και είδε με τα μάτια της των δυο των αδελφών της
τον άγριο το σκοτωμό απ' των εχτρών τα χέρια
επιάστηκεν αιχμάλωτη τη νύχτα της εξόδου.

* * *

27160 **Ο Τασιόπουλος Γεώργιος**, που καταγόταν μέσα
απ'την κώμη Δερβέκιστα, μπήκε μέσ' τον αγώνα
μ' οδηγητές του κι αρχηγούς : Καραϊσκάκη, Γρίβα,
Μπότσαρη Κίτσον, Μακράκη και τον Κώστα Σιαδήμα
παρευρέθει και στις μάχες :Βραχοχωριού, Ζαπάντι,
στης Άμπλιανης στα Σάλωνα, Ζητούνι, Παλιοβράχας,
Κεφαλοβρύσι Αιτωλικού και στην πολιορκία

της πόλης του Μεσολογγίου, όπου κι εκεί επληρώθει
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη.
Μέρος επίσης έλαβε στη μάχη στα Τριζόνια
27170 και στη μάχη της Ναύπακτου, όπου και στις δυο μάχες
πληρώθηκε στ'αριστερό το χέρι και στο πόδι.

* * *

Ο **Τασιόπουλος Κοντόγιωργου**, όπως κι αλλιώς λεγόταν
Ο **Δημητρός** κατάγονταν από τον Άι Βλάση
την κώμη των Προπύλαιων και μπήκε στον αγώνα
και μ'οδηγητή του κι αρχηγό Βλαχόπουλο Αλεξάκη·
μέσα στις μάχες βρέθηκε Βραχοχωριού, Ζαπάντι.
Επίσης πολέμησε με τον αδελφό του, Γιάννη,
στις μάχες στα Μεθόρια Αγράφων μ'οδηγίες
του Γκοτζαμάνη Σωτήρη. Κι ύστερα με τον Μάρκο
27180 τον Μπότσαρη πολέμησε στο Καρπενήσι μέσα.
Επίσης επολέμησε με τον Καραϊσκάκη
στη μάχη την πολύ γνωστή μέσα στον Άι Βλάση.
Τέλος, και στου Μεσολογγίου μέσ' την πολιορκία
την υστερνή, την επική, μέσα θα πολεμήσει
όπου κι εκεί μαχόμενος, ηρωικά, θα πέσει.
Η αρμοδία Επιτροπή, θά τονε κατατάξει
μέσα στους υπαξιωματικούς στην πρώτη μέσα τάξη.

* * *

Ο **Τασιόπουλος ή Κοντογιώργου ο Γιάννης**
αδελφί του Δημήτριου, μέσ' τον αγώνα μπήκε
27190 και παρευρέθει στις μάχες : τ' Αγρίνιου, Ζαπάντι,
μ'οδηγητές τους αδελφούς, τους Αλέξη και Κώστα
τους Βλαχοπούλους. Κι ύστερα στις μάχες των Αγράφων
υπό τον Μάρκο Μπότσαρη και μέσ' του Άι Βλάση
μαζί με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη μπήκε.
Συνέχεια, πολέμησε μέσα στο Μεσολόγγι

27200 μ' οδηγητές του κι αρχηγούς τους Αλέξη και Κώστα τους Βλαχοπούλους. Κι ύστερα πήρεν επίσης μέρος μέσ' τη μάχη του Κρεμμυδιού με Ναπολέοντα Ζέρβα, στο Νιόκαστρο, σ'Αράχωβα, στις μάχες της Αθήνας, και στις μάχες, συνέχεια τον Πειραιά θε νά 'μπει καθώς και στην πολύ γνωστή, πολύνεκρη, του Σένιου στη μάχην όπου στοίχισεν αίμα πολύ και πόνος στους Έλληνες αγωνιστές για την ελευθερίαν. Η αρμοδία επιτροπή θα τονέ κατατάξει μέσα στους υπαξιωματιούς στην πρώτη μέσα τάξη.

* * *

27210 Ο **Παναγής Τασιόπουλος** από της Μακρυνείας, και την κώμη τη Μακρυνού καταγότανε μέσα μπήκε στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα μ' οδηγητή του τον Μακρή από 'ξαρχής εμπήκε μέχρι και το κοσιενιά· και βρέθηκε στις μάχες τ' Αγρίνιου, του Ζαπάντι, στο Κομπότι, στο Πέτα, σ' Αιτωλικό, στο Λεσίφι, στην Πλάκα και μέσ' σ'όλες τις μάχες του Μεσολογγιού και στις πολιορκίες. Πήρε, μετά την έξοδο, μέρος μέσα στις μάχες : της Ναύπακτου, Βαρνάκοβας, καθώς και σ'άλλες μάχες. Η αρμοδία Επιτροπή θα'τονε κατατάξει στους υπαξιωματικούς στην πρώτη μέσα τάξη.

* * *

27220 Ο **Ταταράκης ο Μήτρος** από της Μακρυνείας την Υπουργίνα την κώμη καταγότανε μέσα. Μ' οδηγητή του τον Μακρή Δημήτρη παρευρέθει στις μάχες του Αγρίνιου, τον Μαχαλά, Ζαπάντι, του Δραγαμέστου, Ρίγανης, της Βόνιτσας τη μάχη, καθώς και μέσ' τις τρεις, δεινές, πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει

μέσ' τη νυχτιά της έξοδου της φρουράς απ' την πόλη.
Ο Μήτρος παραυρέθηκεν επίσης μέσ' τις μάχες :
της Παπαδιάς, Λαμποτινάς, της Άμπλιανης, Ναυπάκτου,
της Καροπούλας στ' Άγραφα, Καρπενησιού, Πλατάνου
μέσα στη μάχη του Βλαχού, σ' Αράχωβας τη μάχη
και στη στερνή γι ανάκτηση της ιερής της πόλης.

* * *

Ο Τέλπας ο Νικόλαος από το Μεσολόγγι
πήρε μέρος στον αγώνα του κοσιένα μέσα
και παρευρέθει σε μάχες για την Ελευθερία
και έπεσε μαχόμενος μέσα στο Μεσολόγγι.

* * *

Ο Τεμπλονίκος ο Κώστας από της Ναυπακτίας
την Κώμη Στύλια ήτανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα μ' αρχηγό τον Μακρή τον Δημήτρη.
Στις μάχες παραυρέθηκε : στ' Αγρίνιο, συνέχεια
στο Κεφαλοβρύσι Αιτωλικού και μέσα στο κοστρία
μαζί με τον Μάρκο Μπότσαρη στο Καρπενήσι μέσα
όπου θα πέσει ο αρχηγός, γενναία πολεμώντας.
Μ' οδηγητή του τον Σίψα και με τον Σκαλτσοδήμο
ως αρχηγό του, βρέθηκε στη μάχη Καλιακούδας.
Στο κοστέσσερα μ' αρχηγούς, τους ίδιους παρευρέθει
στις μάχες της Μουσουνίτσας και Άμπλιανης Σαλώνων.
Στο κοσπέντε πολέμησε έξω απ' το Μεσολόγγι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό Σωτηρόπουλο Πάνο
και λίγες μέρες, ύστερα, μπήκε στο Μεσολόγγι.
Στο χρόνο της πολιορκίας ο Κώστας πήρε μέρος
και στη μάχη της Κλείσοβας, όπου και θε να πέσει
στη θρυλική, την επική, τιτανοναυμαχία
μαχόμενος ηρωικά για την ελευθερία.

Μέσ' τη νύχτα της έξοδου από το Μεσολόγγι

αιχμαλωτίσει η μάνα του, Τασούλα, και η Μάρθα
η κόρη του αγωνιστή· κι ως το εξήντα πέντε
κανένα σημάδι ζωής έκτοτες δεν εδώσαν.

* * *

27260 **Ο Τεντριμίδης ο Γιώργος** από τους Παπαδάτες
της Μακρυνείας ήτανε και με βαθμό χιλιάρχου
θε να πέσει μαχόμενος μέσ' του Ντολμά τη μάχη
του Αιτωλικού μέσ' της πολιορκίας το χρόνο
Μεσολογγιού κι Αιτωλικού από Ιμπραήμ –Κιουτάγια.
Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
στων αξιωματικών την έβδομη μέσα τάξη.

* * *

27270 **Ο Τετριμίδης Νικόλαος** από το Ζευγαράκι
της Μακρυνείας ήτανε. Μέσ' τον αγώνα μπήκε
μ' οδηγητή του τον Μακρήν ίσαμε το κοσιέξι
και με τα δυο τ'αδέλφια του, τον Δημήτρη και Γιώργο
που και τα δυο σκοτώθηκαν· στο Πετροχώρι ο πρώτος
και στο νησάκι του Ντολμά ο δεύτερος, ο Γιώργος.
Ο Νίκος επολέμησε και μέσ' το Μεσολόγγι
μ' άλλους πέντε του σύντροφους, που σκοτωθήκαν όλοι
στης πόλης του Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία.
Η αρμοδία επιτροπή θά τονε κατατάξει
στων αξιωματικών την έβδομη μέσα την τάξη.

* * *

27280 **Η Τηνιώτη Νούσια** ... που μέσα στο Μεσολόγγι
είχε τότ' αιχμαλωτιστεί και με τη μια της κόρη
κι ύστερα λευτερώθηκεν με εισφορές κι εράνους,
μ' επιστολή τους εκζητούν στις τέσσερις του Μάρτη
του έτους εικοσιοχτώ από τον Κυβερνήτη
ψωμί, να μην πεθάνουνε από την αστία.

* * *

Ο **Σπύρος Τζάκαλης** που μέσ' απ' της Βονίτσας
την μικρή κώμη Ζαβέρδα καταγότανε μέσα
μ' οδηγητή τον Κατσαρό, μπήκε μέσ' τον αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες : στο Λιγοβίτζι μέσα,
στης πόλης του Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
και στη μάχη του Κρεμμυδιού ενάντια στον Μπραήμη.

* * *

27290 Ο **Γιάννης Τζακαλόπουλος**, που από της Ναυπακτίας
την κώμη το Βενέτικο καταγότανε μέσα
με αρχηγό κι οδηγητή τον Πάνον Αλεξίου,
τον γνωστόν κι ως Βενέτικο, όπως κι αλλιώς λεγόταν,
μπήκε μέσ' τη στερνή, δεινή, πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και διεκρίθει.

* * *

Ο **Τζακανίκας ο Γιώργος** από το Μεσολόγγι
πήρε μέρος μεσ' σε πολλές και σημαντικές μάχες.
Η αρμοδία επιτροπή θά τονε κατατάξει
στην έβδομη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

27300 Ο **Τζακανίκας ο Γιώργος** π' απ' της Ευρυτανίας
τη γνωστή κώμη Κρίκελο καταγότανε μέσα,
πήρε μ' είκοσι μαχητές που τον ακολουθούσαν
μέρος στην επανάσταση του κοσιένα μέσα
και παρευρέθει στις μάχες και στις πολιορκίες
εν πρώτοις του Καρπενησιού εις την πολιορκία
με αρχηγούς κι οδηγητές τ' αδέλφια Γιολδασαίους·
συνέχεια πολέμησε μέσ' τη μάχη της Λάσπης
υπό τους ίδιους αρχηγούς· μέσ' το Κεφαλοβρύσι
της πόλης του Καρπενησιού, μεσ' τη Σκάλα του Τέρνου.
Επίσης παραυρέθηκε στη μάχη στο Κρεμμύδι
στον Αετόν Αγάθωνος, στη μάχη στα Καγγέλια,

27310 σε Γυφτοχώρι, Τριζόνια, στην Άμπλιανη Σαλώνων,
καθώς και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
με αρχηγό κι οδηγητή τον Κίτσο τον Τζαβέλα,
απ' όπου αφού διασώθηκε τη νύχτα της εξόδου
της επικής, ηρωικής, φρουράς από την πόλη,
μέρος σε μάχες έλαβε με τον Καραϊσκάκη
στο Δίστομο καθώς και μέσα σ' άλλες πολλές μάχες.
Παρά την πλούσια δράση του, η επιτροπή αγώνων
αβαθμολόγητο, στερνά, τον Γιώργο θε ν' αφήσει.

* * *

27320 Ο **Τζάκας Νίκος** ήτανε απ' το Μοναστηράκι
και του Δήμου των Αγραίων Ευρυτανίας, μέσα.
Με βάση, απλά, την αίτηση των εγγονιών του Τζάκα
-μιας και των εκδουλεύσεων το έγγραφον ελλείπει –
συναφώς αναφέρεται πως ο Τζάκας προσλήφθει
από τον Αρχιστράτηγο Γιώργο Καραϊσκάκη
ως σύμβουλος πολεμικός και πως σε κάθε μάχη
τον είχε ως υπασπιστή και πως σ' αυτόν χρωσιέται
η πάρα πολύ σημαντική νίκη στο Σοβολάκο.
Επίσης αναφέρεται πως ακλούθησε ο Τζάκας
το θρυλικό Αρχιστράτηγο μέχρι το θάνατό του.
Προστίθεται, παράλληλα, πως μέσα παρευρέθει
27330 στην πόλη του Μεσολογγιού υπό τον Γιάννη Ράγκο,
μέσα στη συγκλονιστική τρίτη πολιορκία
και πως σ' αυτόν οφείλονται κι αξιόλογες νίκες.
Στο τέλος αναφέρεται πως σε περιοδείαν
ο βασιλιάς ο Όθωνας, που είδε τα τραύματα του
πρόσφερε στον αγωνιστή τον Σταυρό του Σωτήρος
πρόσθετα προς «χρηματικήν τινα» βοήθειαν
που όμως, επιλέγεται, μέσ' σε μεγάλη φτώχεια
και βίωσε κι απέθανε ο αγωνιστής Τζάκας.

27340 Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην έβδομη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Τζάκνας Αθανάσιος από το Μεσολόγγι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Γιάννη τον Τσαούση
πολέμησε στ' Αγρίνιο, στο Πέτα, στο Κομπότι.
Ο Θανάσης πολέμησε και στις πολιορκίες
την πρώτη και τη δεύτερη μέσα στο Μεσολόγγι.
Επίσης παραυρέθηκε στη μάχη Καλιακούδας
μέσ' τη μάχη της Άμπλιανης με τον Δαγκλή Βασίλη
και στις μάχες της Αττικής με Γαρδικιώτη Γρίβα,
στη μάχη της Παλούκοβας με τον Γιάννη τον Στράτο
27350 και, τέλος, παραυρέθηκε στη μάχη που διεξήχθει
για τη λαμπρή ανάκτηση της ιερής της πόλης.
Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
μέσ' τους υπαξιωματικούς της πρώτης μέσα τάξης.

* * *

Ο Πέτρος Τζάλας ήτανε από το Μεσολόγγι,
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μήτσο Δεληγιώργη
μπήκε και μέσ' τις τρεις τρανές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και διεκρίθει·
και φάνηκε καρτερικός, υπάκουος, γενναίος.
Όμως κατά την έξοδον αιχμάλωτος επιάστει
27360 και μεταφέρθηκε, μετά, μέσα εις το Μισίρι
απ' όπου λευτερώθηκε μετά από τρία χρόνια.
Και κατά τη δραματική, τη νύχτα της εξόδου
όλη η οικογένεια του Τζάλα θε να πέσει
από τα εχθρικά πυρά, όπως αυτό σημειούται
στον ατομικό φάκελο τ' αγωνιστή, του Πέτρου.

* * *

Ο Σπύρος Τζάλας φρούραρχος είχε διατελέσει

μέσα στο Αιτωλικό· και μέσ'σε μάχες μπήκε
και καίριες και κρίσιμες, όπου και διεκρίθει.
Η αρμοδία επιτροπή θά τονε κατατάξει
27370 μέσα στους αξιωματικούς την έβδομη την τάξη.

* * *

Ο Τζαλαχάς ο Αποστόλης, π' από του Ξηρομέρου,
- ο παλιοκλεφταρματωλός - την πόλη καταγόταν,
ως μπουλουκσής πολέμησε μέσα στο κοσιένα
μέσα στο σώμα τ' αρχηγού, του καπετάν Στουρνάρη.
Σε πλείστες μάχες βρέθηκε και σε πολιορκίες
γενναία αγωνίστηκε και μέσ' την τελευταία,
την επική, πολύνεκρη, πολιορκία μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού. Όμως τα γηρατειά του
δεν του το επιτρέπανε κι αυτός να ακλουθήσει
27380 της επικής τους της φρουράς την έξοδο απ' την πόλη.
Έτσι ο Αποστόλης έδωσε στον ανεψιό του, Γιώτη,
τα τιμημένα του άρματα, τα χρυσοποίκιλτά του
τις δέκα χιλιάδες γρόσια του, καθώς και την ευχή του
Κι ο Αποστόλης έμεινε μέσα στο Μεσολόγγι
μα, δυστυχώς, τα ίχνη του χαθήκανε για πάντα.

* * *

Η Τζαμηνιοτοπούλα Χρήσταινα στο Μεσολόγγι
τη νύχτα αιχμαλωτίστηκε κι ύστερα λευτερώθει
μ' ομαδικό ένα γράμμα της στο κοσιεφτά ζητάει
από την πόλη τ' Αναπλιού, όπου εγκαταστάθει
27390 το καθημερινό ψωμάκι της, για να επιβιώσει.

* * *

Ο Τζάμης ή Τσάμης, όπως κι αλλιώς λεγόταν
ο **Γιώργος**, καταγότανε από το Νεοχώρι
μ' επιλοχία τον βαθμό και μ' αρχηγό τον Κίτσο
και τον Δημήτρη τον Μακρή, μπήκε μέσ' τον αγώνα·

και με τον Κίτσο τον Γιώργο μέσ' την πολιορκία
του Μεσολογγιού απ' τους τουρκαλβανοαραπάδες
μέσα επαυρέθηκε και από τη Λουνέτα
την επικινδυνοδέστατη την τάπιαν αγωνίστει.

27400

Στην έξοδο διασώθηκε και τον Μακρή κλουθώντας
μπήκε στις μάχες των Θηβών, Αράχωβας, Ναυπάκτου,
καθώς και για ανάκτηση του Αιτωλικού τις μάχες.
Η επιτροπή η αρμόδια θε να τον κατατάξει
μέσ' τους Υπαξιωματικούς στην Πρώτη μέσα τάξη.

* * *

Ο Τζάμης ή Τσάμης όπως κι αλλιώς λεγόταν
ο **Μάρκος**, καταγότανε από το Μεσολόγγι.

27410

Ο Μάρκος παραυρέθηκε σε πλείστες μέσα μάχες
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μπότσαρη τον Μάρκο
κι όταν ο Μάρκος έπεσε, μεσ' του Καραϊσκάκη
το σώμα ευθύς εντάχθηκε και βρέθηκε σ' αγώνες
κι όταν κι αυτός φονεύθηκεν ακλούθησε τον Κόχραν
κι ολοστερνά εντάχθηκε στου Κίτσου του Τζαβέλα
το σώμα κι επολέμησε στη μάχη του Νιοκάστρου,
στων Αθηνών μέσ' τις μάχες, καθώς και μέσα σ' άλλες.

27420

Ο Μάρκος χωροφύλακας, συνέχεια, διορίσκει
και σε μια μάχην έπεσε «εντός υπηρεσίας»
στην πόλη τα Καλάβρυτα κι ενώ υπηρετούσε
τις θέσεις τις βασιλικές, από αντιφρονούντες
Η σύζυγος τ' αγωνιστή, Αναστασία, επιιάσκει
αιχμάλωτη στην έξοδον από το Μεσολόγγι
Κι έμεινε μέσα στη σκλαβιάν, σωστά, είκοσι χρόνια
Κι όταν, στερνά, λυτρώθηκε, μια μικροσυνταξούλα
δεκάδραχμη εγκρίθηκε να της παραχωρείται
καυτό όμως και το ρώτημα πώς δεν πέθανε απ' τη πείνα.
Η αρμοδία επιτροπή θα κατατάξει τον Μάρκο

μέσ' τους υπαξιωματικούς στη δεύτερη την τάξη.

* * *

27430 **Ο Τζάνης ή Τσάμης**, όπως κι αλλιώς λεγόταν, ο **Δημήτρης**, κατάγοταν από της Τριχωνίας την κώμη τα Ζακόνινα, και μπήκε στον αγώνα μέσ' όσες μάχες του Μακρή το σώμα παρευρέθει : μέσα στο Κεφαλοβρύσι, και στην πολιορκία της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει μ' όλο που σοβαρά πολύ πληγώθηκε στον ώμο. Και στις μάχες της Δόμπραινας, Αράχωβας, της Θήβας και στις μάχες του Δίστομου, καθώς και μέσα σ' άλλες απ' το κοσιένα και μετά και για τέσσερα χρόνια πολέμησε μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Τσόγκα και σ' όλες μέσα βρέθηκε σε όσες και του Τσόγκα το σώμα παραυρέθηκε πολιορκίες, μάχες: 27440 στη Βόνιτσα, Ξηρόμερο, Καρβασαρά, Λουτράκι, στο Μακρυνόρος, Κομπότι, στο Πέτα και στην Πλάκα στον Αετό Ξηρόμερου, Λεσίφι κι άλλες μάχες.

* * *

Ο Τζανιάς ο Βασίλειος που μέσα από την πόλη τη Λεπενού κατάγοταν, και ανεψιός τ' Αλέξη, σκοτώθηκε στην έξοδο από το Μεσολόγγι.

* * *

Ο Τζαντάς Κωνσταντίνος, αδελφός του Βασίλη έπεσε και αυτός νεκρός τη νύχτα της εξόδου.

* * *

27450 **Ο Τζαντάς Σπύρος** ήτανε πατέρας του Βασίλη και Κωνσταντίνου κι αδελφός τ' αγωνιστή τ' Αλέξη και μπήκεν μέσ' τον ιερόν του κοσιένα αγώνα Σε μάχες παρευρέθηκε και στην πολιορκίαν της πόλης του Μεσολογγιού. Στην έξοδο σκοτώθει

ακολουθώντας στον τάφο τους δυο πεσόντες γιους του.

Η κόρη του, Αγγελική, δεν είχε υστερήσει
απ' τον πατέρα και τα δυο ηρωικά τ' αδέρφια
πέφτοντας και αυτή νεκρή στις έξοδο τη νύχτα
στον κάμπο του Μεσολογγίου, τον αιματοβαμμένο.
Η δεύτερη κόρη του Σπύρου, δεν είχε ολιγωρήσει
απ' τον πατέρα κι αδελφούς, μα θα τους ακλουθήσει
το ίδιο θαρρετά κι αυτή ενώπιον του Χάρου.

27460 Γίνηκε, έτσι, η Μαρία, το πέμπτο θύμα μέσα
της άγιας οικογένειας, στον επικόν αγώνα
προσθέτοντας, έτσι, κι αυτή, το ιδικό της βάρος,
όπως σωστά ειπώθηκεν απ' τον Γιώργο Τσατσάνη,
επάνω στ' άγια χώματα της ιερής της πόλης.
Η σύζυγος τ' αγωνιστή του Σπύρου, η Τασιούλα,
την τιμημένη θέση της πλάι στο σύντροφό της,
τα δυο τα παλικάρια της και τις λεβεντονιές της
πήρε πλήρως επάξια γι' αυτή την προσφορά της·
απέμεινε μέσ' τη ζωήν ο Αλέξης μονάχα.

27470 Η αρμοδία επιτροπή, ατυχώς, θα ονομάσει
Δεκανέα απλό τον Τζαντά με τόσες εκδουλεύσεις.

* * *

Ο Τσαούσης ο Χρήστος απ' την κώμη Βονίτσα
μπήκε στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
και παρευρέθει σε μάχες και σε πολιορκίες
όπως κι αυτήν την επική, στο Μεσολόγγι μέσα,
όπου θυσιαστήκανε και πλείστοι συγγενείς του.
Στην επική μέσα νυχτιά της έξοδο απ' την πόλη
τελικά διασώθηκε. Πήρε μέρος στις μάχες:

27480 τ' Αγρίνιου πρωταρχικά, στη μάχη Μακρυνόρους,
μέσ' τη μάχη στο Κομπότι, κι ευθύς μετά στο Πέτα
με στόχο την ενίσχυση των: Ράγκου και Μπακόλα

που είχαν επικίνδυνα αποκλεισθεί κι οι δυο τους.
Επίσης παραυρέθηκε και στις πιο κάτω μάχες:
στις μάχες των Κουρεψινών, και στο Μοναστηράκι,
Άγναντα, Θεοδώριανα, κι Αετό Ξηρομέρου,
Κατάκωλο Ακαρνανίας, Λουτράκι Ξηρομέρου,
στις μάχες του Αιτωλικού και μέσ' το Μεσολόγγι
όπου στενά κι από παντού το έζωσε ο Βρυώνης.
Μετά, με τον Πετρόμπεην αλλά κι αρχηγούς άλλους
27490 με πλοία κατευθύνθηκαν μέσ' την Ακαρνανία
κι έδωσαν τις περίφημες τις μάχες τ' Αχελώου,
καθώς και μέσ' της Λεπενούς την πασίγνωστη μάχη.
Πολέμησε, συνέχεια, μέσ' το Κεφαλοβρύσι
της πόλης του Καρπενησιού, όπ' έπεσεν ο Μάρκος.
Πήρε μέρος στην έξοδον από το Μεσολόγγι
όπου υπερασπίστηκε την ιερή την πόλη
ίσαμε τη στερνή στιγμή. Κι αφού εδιδεσώθει,
κράτησε και τα λείψανα των συμπολεμιστών του
μισθοτροφοδοτώντας τα με χρήματα δικά του.
27500 Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
ως υπολοχαγό: στην έκτη μέσα τάξη.

* * *

Ο Τζάρας ή Τσάρας ή Τζάρος, ο Νίκος

απ' τα Σταμνά Μεσολογγιού, μπήκε μέσ' τον αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες: τ' Αγρίνιου, Ζαπάντι,
Καρβασαρά, Κακρύνειας, στο Κομπότι, στο Πέτα,
στην Άρτα, Πλάκα και στις τρεις πολιορκίες μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου στην τελευταία
πήρε δυο κρίσιμες πληγές, με τη μια στο λαιμό του.
Μετά κι από τη θρυλική τη νύχτα της εξόδου
27510 ενώθηκε με το σώμα του Γαρδικιώτη Γρίβα
και μαζί του πολέμησε σ' Αράχωβα και Θήβα

και στη μάχη στο Δίστομο, στη μάχη της Φοντάνας.
Με τον Κώστα Βλαχόπουλο πολέμησε στις μάχες:
μέσα στις μάχες Αθηνών, στου Πειραιά τις μάχες
με αρχηγό τον Στρατάρχη, Γιώργο Καραϊσκάκη.
Μπήκε, συνέχεια, λοχαγός μέσ' τη χιλιαρχία
του Γαρδικιώτη του Γρίβα και μέσ' τις μάχες μπήκε
στη Ναύπακτο, Καρβασαρά, καθώς και μέσ' τις μάχες
γι' ανάκτηση Μεσολογγίου και της πόλης Βονίτσας.

27520

Στο Μεσολόγγιν έχασε την οικογένειά του:
πατέρα, θείου, ξάδελφους, καθώς κι όλα τ' ανίψια·
συνολικά χαθήκανε περίπου δεκαπέντε
συγγενικά του πρόσωπα τη νύχτα της εξόδου.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσ' τους Υπαξιωματικούς την πρώτη μέσα τάξη.

* * *

Ο Τζαρναβέλης, ο Μήτρος, απ' του Μεσολογγίου
την κώμη τη Μουρσιάνου καταγότανε μέσα
μπήκε μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες και στις πολιορκίες
μέσ' όλες όσες έλαβε και του Μακρή το σώμα
στο οποίο, ως μαγκατζής, είχε ενταχθεί μέσα:
στο Βαρχώρι, στο Ζαπάντι και μέσ' το Μακρυνόρος,
στο Κρυονέρι, Κομπότι, στο Πέτα, Άρτα, Πλάκα
και μέσα στου Μεσολογγίου τις τρεις πολιορκίες.
Στην έξοδο διασώθηκε, μολονότι στο στήθος
πολύ βαρειά πληγώθηκε· και τον Μακρή 'κλουθώντας
«καθ' οδόν» θεραπεύτηκε. Με αρχηγό τον ίδιο
πολέμησε στην Ανατολικήν Ελλάδα μέσα:
Θήβα, Δαύλια, Αράχωβα, στη μάχη της Ναυπάκτου,
και στη μάχη για ανάκτηση της ιερής της πόλης.

27540

* * *

Ο Τζάτζος ο Χριστόδουλος π' απ' τ' Αγρίνι μέσα
την πόλη προερχότανε, μέσ' τον αγώνα μπήκε
και μέσ' τις μάχες βρέθηκε: Βλαχού και Σοβολάκου,
μέσ' τις μάχες του Αιτωλικού και μέσ' της επαρχίας
όλου του Ασπροπόταμου μ' οδηγητές: Στορνάρη
και με τον Λιακατάν τον Γρηγόρην αντάμα.
Μπήκεν, εις τη συνέχεια, στο Μεσολόγγι μέσα
που είχε πολιορκηθεί δυναμικά απ' ολούθε.
Με τον Λάμπρο τον Βέικο πολέμησε στην Πάτρα
27550 και με τον Τούσια Μπότσαρη στου Μεγαλοσπηλαίου
μέσ' τη φρουρά υπηρέτησεν που επαπειλείτο
μ' ολοσχερή κατάληψην από πλευράς Αράβων.
Οι Σουλιώτες τον έστειλαν ως αντιπρόσωπό τους
στο Νομοθετικό Σώμα, στο κοσιεφτά μέσα.
Κι όταν το Νομοθετικό το Σώμα διελύθει
ο Τζάτζος πισωγύρισε μέσ' το στρατόπεδό του
στη Δυτική την Στερεάν· κι αμέσως παρευρέθει
μέσ' τις μάχες της Βόνιτσας· και στην πολιορκία
της πόλης και, στερνότερα, ο Χρήστος παρευρέθει
27560 στην εισβολή σ' Αμβρακικό με Θάνο Κουτσονίκα.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσα στους αξιωματικούς, στην έβδομη την τάξη.

* * *

Ο Τζεβελάκης ή κι αλλιώς Τζαβελάκης Ανδρέας
του **Παναγιώτη**, ήτανε από το Μεσολόγγι
μ' οδηγητές του κι αρχηγούς διάφορους εμπήκε
μέσα στον απελευθερωτκόν του κοσιένα αγώνα.
Πολέμησε μ' οδηγητή τον Γιώργο τον Κοφίνα
καθώς και με τους Κότσικα τον Γιάννη και Τρικούππη
Με Κότσικαν συμμετέσχε μέσα στην εκστρατεία
27570 της Ήπειρου· και μέσ' τις μάχες μπήκε: στο Φανάρι,

μέσα στις Σπλάντζας τη μάχη και στη μάχη του Μούρτου,
στοχοθετώντας εμπνοήν μέσ' το Σούλι να δώσουν
κι άμεσα διαλύοντας και την πολιορκία
που απ' ολούθε και στενά περίζωνε το Σούλι.
Επίσης παραυρέθηκε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού. Με τον Τούμπα Τρικούπη
στη στερνή παραυρέθηκε δεινή πολιορκία
οπότε διατάχθηκε να μπει στο Βασιλάδι
μιας κι ήτανε θαλασσινός, και ν' αντιμετωπίσει
27580 τον τουρκοαιγυπτιακό το στόλο π' απειλούσε
άμεσα με κατάληψη ύστερα από έφοδό του.
Στο Βασιλάδι πέσανε κι ο πατέρας τ' Αντρέα
μαχόμενος ηρωικά, ο Παναγιώτης, κι ένα
ακόμα του αγωνιστή ηρωικό του αδέλφι.
Πολέμησε, συνέχεια, με την αρματωμένη
του Τρικούππη την πάσαρα, ενάντια στις βάρκες
τις τούρκικες, που βρίσκονταν μέσ' το λιμνοθαλάσσι
της πόλης του Μεσολογγιού. Κι υπό τις οδηγίες
τ' αγωνιστή, πολεμιστή, Γεώργιου Κοφίνα
27590 βρέθηκε στην κατάληψη και στην ανάκτησή του
του κάστρου του μικρού νησιού κι έκτοτες το κρατήσαν.
όπως και στην ανάκτηση μετά από εφόδους
της πόλης του Αιτωλικού και του Μεσολογγίου.

* * *

Ο Τζελβές Ιωάννης, που απ' της Ναυπακτίας
την πόλη το Γρηγόριο καταγότανε μέσα
μπήκε στην επανάσταση του κοσιένα μέσα,
και μ' αρχηγό κι οδηγητή τον Σκαλτσοδήμο, μπήκε
μέσ' τις μάχες ως μπουλουκσής: στο Λιδορίκι μέσα,
στου Μαραφέντη τη μάχη και στην πολιορκία
27600 του φρούριου της Ναύπακτου, ενώ απ' το κοσπέντε

μέσ' σε μάχες διάφορες ο Γιάννης παρευρέθει
καθώς και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
τη θρυλική, την επικήν, απ' όπου διεσώθει.
Πολέμησε, συνέχεια, με τον Καραϊσκάκη
μέσ' σε μάχες διάφορες, όπως στου Φαληρέα
όπου ο μεγάλος αρχηγός θανάσιμα επληγώθει.
Με τον Φαρμάκη βρέθηκε, συνέχεια, και μαζί του
πολέμησε μέσ' τις μάχες Λαμποτινάς, Τερνόβας
στη μάχη στο Τσακαλάκι, στη μάχη στα Καγγέλια.
27610 Επίσης παραυρέθηκε και σ' άλλες μάχες μέσα.

* * *

Ο Τζεργκέλης ο Θανάσης, π' από του Αγρινίου
την πόλη καταγότανε, μπήκε μεσ' τον αγώνα
και παρευρέθει σε μάχες· και μέσ' την τελευταία
της πόλης του Μεσολογγιού δεινή πολιορκία
μέσ' την οποία έπεσε, μαχόμενος σε τάπια.

* * *

Ο Τζεργκέλης Αναγνώστης απ' της Ευρυτανίας
την κώμη την Αλέστια, μέσ' των Απεραντίων
πήρε μέρος από ξαρχής στον ιερόν αγώνα
και μ' αρχηγό Βλαχόπουλο τον Κώστα παρευρέθει
27620 στις μάχες του Βραχοχωριού, του Πέτα και της Πλάκας
και μέσα στου Μεσολογγιού πρώτη πολιορκία
με αρχηγούς τον Κότσικα τον Γιάννη και τον Ίσκο,
καθώς και μέσ' τη δεύτερη πολιορκία μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού· και ως φρουρός στην τάπια
τη μεγάλη της πόλης. Μπήκε, συνέχεια, μέσα
στην επική, τη θρυλική, της Κλείσοβας τη μάχη
μ' αρχηγό του κι οδηγητή μέσα τον Κίτσο Πάνο
και ο οποίος έπεσε στην πολύνεκρη μάχη.
Σ' άλλο 'να μέσα έγγραφο δηλούται η μετοχή του

27630 μέσ' τη μάχη Καρπενησιού και η συμμετοχή του
μέσ' του Μεσολογγιού την υστερνή πολιορκία
και με τον Γιώργο τον Πεσλή και μέσα σ' άλλες μάχες.

* * *

Ο Τζερπέλης Κωνσταντίνος π' από του Μεσολογγίου
την κώμη τη Μεσάριστα καταγότανε μέσα
μπήκε μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
μ' οδηγητές του κι αρχηγούς Μακρή, Στάικον, Ίσκο
σε πλείστες μάχες βρέθηκε και μέσ' το Μεσολόγγι
στις τρεις πολιορκίες του, όπου και διεκρίθει
και για την πειθαρχία του, την εντιμότητά του,
καθώς και την εξαίρετη τη γενναιότητά του.

27640 Ακόμη αναφέρεται πως τη μακάβρια νύχτα
της επικής της έξοδου της φρουράς απ' την πόλη
χάθηκαν οι οικείοι του, ενώ αυτός συνέχεια
πολέμαγε για λευτεριά, και για ανεξαρτησία.
Μέσ' σ' ένα άλλον έγγραφο, τονίζεται πως είχε
κάτω απ' τις άμεσες προσωπικές διαταγές του
κάπου σαράντα μαχητές, με τους οποίους πήρε
μέρος στις μάχες: Ζαπάντι, της Βόνιτσας, του Πέτα,
στις μάχες του Αγρίνιου, Κρυονεριού, της Πλάκας,
στις μάχες του Καρβασαρά, Ρίγανης, Κρυονεριού,
του Γαλατά, Καρπενησιού και του Πετροχωριού.

27650 Εξάλλου παραυρέθηκε και στην πολιορκία
της πόλης της Βαρνάκοβας και της πόλης Γρανίτσας.
Επίσης παραγωνίστηκε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου εκεί θα χάσει
όχι μόνο τη μάνα του, μα και την οικογένειά του
ολάκερη, που ποτέ πια δε θε να δει μπροστά του.

* * *

Ο Τζερπέλης ο Χρήστος, γιος του Θανάση ήταν

Μπήκε μέσ' σε μάχες διάφορες και μέσ' το Μεσολόγγι
πολέμησεν ως τη νυχτιά της έξοδου απ' την πόλη
27660 οπότε συνελήφθηκε αιχμάλωτος απ' τους Τούρκους
και απελευθερώθηκε, μετά από έξι χρόνια.

* * *

Ο Τζερατζεμελής Γρηγόριος π' απ' του Μεσολογγίου
την κώμη τα Σταμνά καταγότανε μέσα
ως μπουλουκσής πολέμησε στον ιερόν αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος στις μάχες μέσα:
σ' Αγρίνιο, στο Ζαπάντι, Μακρύνορος, Κομπότι
στου Αχελώου τα Σταμνά, τη Γαβαλού, Λεσίνοι,
στο Κρυονέρι, Αιτωλικό και μέσ' το Μεσολόγγι.
Μ' οδηγητή Νικηταρά στις μάχες πήρε μέρος
27670 των Σουδενών, συνέχεια, πολέμησε στην Κρήτη
με αρχηγό κι οδηγητή του τον Χατζημιχάλη,
μέσ' τις μάχες των Αθηνών με Γαρδικώτη Γρίβα.
Ο Γρηγόρης πληγώθηκε μέσ' την πολιορκία
του Μεσολογγιού τη δεύτερη στ' αριστερό του χέρι
καθώς και μέσ' τη δεξιά πλευρά του σώματός του.
Ο Γρηγόρης τιμήθηκε μ' αργυρό αριστείο
ενώ η επιτροπή η αρμόδια θε να τον κατατάξει
μέσ' τους υπαξιωματικούς την πρώτη μέσα τάξη.

* * *

Ο Γιάννης Τζήρος ήτανε απ' τη Μολισιάδα
22680 της Ιδομένης του Βάλτου και μπήκε στον αγώνα
του κοσιένα. Στις πιο κάτω μάχες παρευρέθει
Φοντάνας, Γιαννιτσούς, Αγράφων, Καλιακούδας,
όπου κι εκεί πληγώθηκε στο δεξιό το χέρι.
Επίσης παραυρέθηκε στη μάχη Νεοκάστρου
ενάντια στον Ιμπραήμ· στη μάχη στο Κρεμμύδι
ενάντια στον ίδιο· και μέσ' το Μεσολόγγι

μέσ' σ'όλη τη διάρκεια της επικής της πάλης
Σε δεύτερο ένα φάκελο, πρόσθετα απ' τις πιο πάνω
τις μάχες αναφέρεται και η πιο κάτω μάχη:

27690

η μάχη που διεξάχθηκε στην Άμπλιανη Σαλώνων·
στις μάχες παραυρέθηκε σε Λαγκάδα και Πλάκα
στους Καλαρύτες το Σταυρό και στη μάχη του Πέτα
καθώς και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
που, όμως, όλα τα έγγραφα, οριστικά, χαθήκαν.

* * *

Ο Τζιαδήμας Γεώργιος απ' το Σύντεκνο Βάλτου.

Σε αίτηση που υπέβαλεν η χήρα σύζυγός του
αναφέρει πως ο Γεώργιος Τζιαδήμας, σύζυγός της
πήρε μέρος στον ιερόν του κοσιένα αγώνα

ως σωματάρχης κι έχοντας σαράντα στρατιώτες

27700

υπό τις οδηγίες του και με τους Γρίβα, Ράγκο,
σε μάχες παραυρέθηκε: σε Λαγκάδα και Πλάκα,
στους Καλαρύτες, το Σταυρό και στη μάχη του Πέτα
καθώς και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
που όμως όλα τα έγγραφα οριστικά χαθήκαν.

* * *

Ο Τζίκρης ο Κωνσταντίνος, που μέσ' από τ' Αγρίνι

την κώμη καταγότανε, μπήκε μέσ'τον αγώνα

μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μπότσαρη τον Μάρκο,

ενώ μέσ' τη συνέχεια, με τον Κίτσο Τζαβέλα

με τον Νικόλα τον Ζέρβα κι οπλαρχηγούς και άλλους

27710

μπήκε σε μάχες διάφορες και σε πολιορκίες.

Σ' άλλονα μέσα έγγραφο προσγράφεται η μετοχή του

στις μάχες του Καρπενησιού, στις μάχες στο Κρεμμύδι

τις μάχες στο Νεόκαστρο. Τονίζεται επίσης

έντονα η παρουσία του εις το κοσπέντε μέσα

στης πόλης της Μεσολογγιού, μέσ' την πολιορκία,

στις μάχες της Αράχωβας, του Δίστομου, Αθήνας,
και, τέλος, μέσ' της Βόνιτσας και μέσ' του Μακρυνόρους.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
ως ανθυπολοχαγό, στην έβδομη την τάξη.

* * *

27720 **Ο Τζιλιγιάννης Νικόλας** από της Μακρυνείας
την κώμη τη Μεσάριστα καταγότανε μέσα.
Με αρχηγό του τον Μακρή, μπήκεν ως σωματάρχης
μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες τ' Αγρίνιου, Ζαπάντι,
της Πλάκας, Πέτα, Βόνιτσας, τις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, στην Παπαδιά, συνέχεια,
στη μάχη της Λαμποτινάς, Καρβασαρά, Καροπούλας
στη μάχη της Αράχωβας, Βλαχό, σε Καρπενήσι,
στη Λιάκουρα, στον Μύτικα και μέσα σ' άλλες μάχες

27730 Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη δεύτερη υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

**Ο Τζιμπερλένης ή Τζερμπενιλής ή κι άλλως Τσιμπερλένης
ο Αναγνώστης**, έλαβε μέρος εις τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέσα σε μάχες μέρος.
Ο Αναγνώστης τονίζει μέσα στο έγγραφό του
πως, μέσ' τη φονικότατη τη νύχτα της εξόδου
πιαστήκανε αιχμάλωτες μάνα κι η αδελφή του.
Η αδελφή του, μάλιστα, αιχμάλωτη κρατιέται
σαράντα χρόνια ολόκληρα, σ' άγνωστο τόπο μέσα.

27740 Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη Δεύτερη μέσ'των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Τζιμπερλένης ή Τσιμπερλένης ο Παναγιώτης
πατέρας του Αναγνώστη, μέσα σε μάχες μπήκε

καθώς και μέσ'τις τρεις δεινές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγίου, απ'όπου διεσώθει.

* * *

Ο Τσιμπούκας Αθανάσιος απ' τον Άγιο Βασίλη
Καρβασαρά κατάγοταν, πήρε μέρος στις μάχες
της Άρτας, της Καλίδρομης, τ' Αετού Ξηρομέρου
μέσ' την πρώτη κι ηρωϊκή, γνωστή πολιορκία
27750 της πόλης του Μεσολογγίου κι Αιτωλικού στο τέλος
στη μάχη της Βαρνάκοβας, στη μάχη της Βονίτσας
κάτω απ'τους οπλαρχηγούς Μπότσαρη, Ίσκο, Ράγκο
τον Θοδωράκη τον Γρίβα καθώς και κάτω απ' άλλους.

* * *

Ο Τζιμπούρης ο Μελέτης απ' του Μεσολογγίου
την πόλη το Κεράσοβο καταγότανε μέσα.
Μ' οδηγητή του τον Μακρή, πολέμησε γενναία
ενάντια στους τύραννους και μέσ' τις μάχες μπήκε
τ' Αγρίνιου, του Ζαπάντι, της Λεπενούς, του Πέτα,
του Μαχαλά Μακρύνορους, Λαμποτινούς, της Πλάκας,
27760 καθώς και μέσ' τις τρεις γνωστές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγίου, απ'όπου ως διεσώθει,
μπήκε σε μάχες αρκετές: Κρυονεριού, Ναυπάκτου,
Λιδορικιού, Αράχωβας, του Ζεμενού, Σαλώνων.
Μέσ' τη νυχτιά της έξοδου από το Μεσολόγγι
αιχμάλωτη επιιάστηκε κι η μάνα του Μελέτη.

* * *

Ο Τζίντζος ή ο Ραφτάκος Θωμάς από το Μεσολόγγι
μπήκε μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα,
ως υπαξιωματικός, με Μήτσο Δεληγιώργη
και παρευρέθει στις μάχες σ' Αγρίνιο, Ζαπάντι,
27770 καθώς και μέσ' τις τρεις, δεινές, πολιορκίες

της πόλης του Μεσολογγιού· κι ως τη στερνή μέρα
την τάπιαν υπερασπίζοταν με Κουσουρή Αποστόλη
όντας, μάλιστα, κεφαλή του πυροβολικού της,
ύστερα από διαταγή του Μήτσου Δεληγιώργη.
Μέσ' τη νυχτιά της έξοδου από το Μεσολόγγι
καίρια τραυματίστηκε στ' αριστερό το χέρι
και πιάστηκε αιχμάλωτος στα χέρια των Αράβων.
Μετά, σιδηροδέσμιο στην Αίγυπτο τον πήραν.
Τον ρίξαν σε δεσμά βαριά και σε δημόσια έργα
27780 τον χρησιμοποιούσανε· και απ'εκεί λυτρώθει
μέσα στο εικοσιεφτά, για να γυρίσει πίσω.

* * *

Ο Τζίντζος ο Ιωάννης και του Θωμά τ' αδελφι
πολέμησε κι αυτός λαμπρά μέσα στο κοσιένα
και έπεσε μαχόμενος τη νύχτα της εξόδου
στον κάμπο του Μεσολογγιού, τον αιματοβαμμένο.

* * *

Ο Τζίντζος Πέτρος, αδελφός του Γιάννη είχε την τύχη
την ίδια : Θε να πέσει κι αυτός τη νύχτα της εξόδου
στον κάμπο του Μεσολογγιού, τον ματοποτισμένο.
27790 Δυο αδελφές του πιάστηκαν τη φρικαλέα νύχτα
της έξοδου αιχμάλωτες μαζί με τα παιδιά τους.
Σαράντα χρόνια αργότερα κανένα, έστω, σημάδι
ποτές δεν φανερώθηκε. Και άφαντες εμείναν.

* * *

Ο Τζιοβίδης ο Χρήστος π' απ' την πόλη τ' Αγρίνι
μέσα εκαταγότανε, βρισκότανε στο Σούλι,
εκεί πολιορκούμενος μέσ' του Σουλίου το κάστρο.
Από το Σούλιν έφυγε και βρέθηκε στο Τζιάντε
απ' όπου και κατέληξε στο Μεσολόγγι μέσα.
Στην πρώτη του Μεσολογγιού μέσα πολιορκία

27800 θα πολεμήσει μ' αρχηγό τον Μπότσαρη τον Μάρκο
με τον οποίο βρέθηκε, μετά, στο Καρπενήσι.
Κι όταν ο Μάρκος Μπότσαρης μέσ' τη μάχη θα πέσει
ο Χρήστος συνακολουθεί τον Μπότσαρη τον Κώστα
τον αδελφό τ' οπλαρχηγού, που 'χε πέσει, τον Μάρκο.
Και με τον Κώστα θα βρεθεί ξανά στο Μεσολόγγι
όπου και θε ν' αγωνιστεί μέσ' την πολιορκία
ως τη στιγμή της έξοδου της φρουράς απ' την πόλη.
Συνέχεια, παραυρέθηκε στις μάχες Νεοκάστρου
του Άι Λιά της Άμφισσας· σ' Αράχωβα, συνέχεια,
ως τις μάχες του Πειραιά, και στις μάχες του Σένιου.
27810 Αβαθμολόγησαν κι αυτόν, στερνά, θα τον αφήσει
η αρμοδία επιτροπή των θυσιών κι αγώνων.

* * *

Ο Τζιούνης ή Τσουνής, ο Γιάννης καταγόταν
από την κώμη Μακρυνού, από το Μεσολόγγι.
Πήρε μέρος στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
με αρχηγούς του κι οδηγούς: Μακρή, Τζερπέλη, Ντόβα
και σε μάχες πολέμησε· στις μάχες τ' Αग्रινίου
καθώς και στου Μεσολογγιού μέσ' τις πολιορκίες.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσ' τους υπαξιωματικούς στη δεύτερη την τάξη.

* * *

27820 **Ο Τζιρτζιμέλης ο Χρήστος**, π' απ' του Μεσολογγίου
την κώμη τα Σταμνά καταγότανε μέσα
μπήκε στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
με αρχηγό του τον Μακρή και μ' οδηγό τ' αδελφι,
τον Γρηγόρη· και βρέθηκε σε πολλές μάχες μέσα.
Ο Τζιρτζιμέλης έπεσε μέσ' την πολιορκία
την υστερνή και τη δεινή στο Μεσολόγγι μέσα.
Παράλληλα, σκοτώθηκαν και τα δυο τα παιδιά του

ενώ και η γυναίκα του τη νύχτα αιχμαλωτίζεται
της εξόδου της φρουράς από το Μεσολόγγι,
27830 για να λευτερωθεί μετά από πάρα πολλά χρόνια.

* * *

Ο Τζίτζας ή Κατζαούνης, ο Κώστας, καταγόταν
από του Μεσολογγιού την πόλη· και επήρε
μέρος στον ιερόν του κοσιένα αγώνα.

Έσπευσεν ολοπρόθυμα την πόλη να συνδράμει
με όπλα και με τρόφιμα, που με δικό του πλοίο
στο Μεσολόγγιν έφερνε. Και στην πολιορκία
την τρίτη και τη φονική, παρά την ηλικιά του
μπόρεσε και διέφυγε τη νύχτα της εξόδου
27840 ξιφήρης διαβαίνοντας ανάμεσα απ'τις τάξεις
του εχθρικού στρατεύματος, φτάνοντας ως τ' Ανάπλι,
απ' όπου εξακολούθησε στο έθνος να προσφέρει
ακόμα αναλαμβάνοντας κι ως κυβερνήτης πλοίου
πολεμικού που πρόσφερε συνέχεια εκδουλεύσεις.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσ' τους υπαξιωματικούς στην πρώτη μέσα τάξη.

* * *

Ο Τζιτζιμάνος ή Τσιτσιμάκος ο Μήτρος

π' απ'την πόλη του Μεσολογγιού καταγότανε μέσα
ως ναύτης επολέμησε μέσα στο Βασιλάδι
και στου Μεσολογγιού την πόλη από ξαρχής ως τέλος.

* * *

27850 **Ο Τζιτζηρόπουλος του Ιωάννη ο Χρήστος**

πολέμησε στον ιερόν του κοσιένα αγώνα.
Με Χατζηπέτρο βρέθηκε σε πλείστες μέσα μάχες.
Πολέμησε στο Νιόκαστρο και μέσ'το Μεσολόγγι
με τον Γιώργο τον Βαλτινό. Με Πανουριάν, εξάλλου,
πολέμησε στην Άμπλιανη και με Καραϊσκάκη

πολέμησε στο Δίστομο· και με τον Χατζηπέτρο
πολέμησεν ηρωικά στου Πειραιά τις μάχες.
Παράλληλα, ο ίδιος τονίζει πως μετέσχε
σε μάχες επιπρόσθετες απ' όσες σημειούνται
27360 από τους οπλαρχηγούς με όσους συνεργάστη:
της Καλιακούδας, Υπάτης, Κλονιού και Διποτάμου.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσ' τους υπαξιωματικούς στη δεύτερη την τάξη.

* * *

Ο Τζιφαπανόπουλος Κωνσταντίνος, π' απ' του Μεσολογγίου
την πόλη τη Γουριά καταγότανε μέσα
μ' οδηγητή του τον Μακρήν ή και αλλιώς Ζυγιώτη,
μιας και αρχιαρματωλός Ζυγού είχε διατελέσει,
παραυρέθει μέσ' σ' όλες μάχες, πολιορκίες
μα κι εκστρατείες, πρόσθετα, π' ανέλαβε ο Ζυγιώτης:
27870 στο Βραχώρι, στο Ζαπάντι, Μακρύνορος, Κομπότι,
στου Πέτα, Άρτα, την Πλάκα, καθώς και σ' άλλες μάχες.
Τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
ως φρουρός του Μεσολογγιού, αιχμάλωτος θα πέσει
μέσα στα χέρια του εχθρού, όπου θα παραμείνει
για δώδεκα ολάκερα χρόνια σ' αιχμαλωσίαν
κι ύστερα ξαναμπόρεσε να λυτρωθεί και νά 'ρθει
πίσω στην πατρική του γη, που απελευθερώθει.

* * *

Ο Τζιφανόπουλος Κατσαντώνης, του Κώστα ο πατέρας
πρόσφερεν ολοπρόθυμα πάμπολλες εκδουλεύσεις
27880 στη σκλάβα την πατρίδα του. Πήρε μέρος σε μάχες
κι ως σημαιοφόρος έπεσε τη νύχτα της εξόδου
της φρουράς του Μεσολογγιού, ευθύς ως προσεγγίσαν
τα πρώτα, κι όλας, τμήματα της εχθρικής ενέδρας.

* * *

Η Τζιφονάσaina...στην έξοδο αιχμαλωτίσθει
μαζί μ' όλα της τα παιδιά. Ο άντρας της σκοτώθει
τη ίδια νύχτα, με Μακρή Δημήτρη πολεμώντας.
Η Τζιφονάσaina ζητά, αφού απελευθερώθει,
μ' επιστολή της σταλμένη στο χρόνο του τριάντα
βοήθεια για να τρέξει, για νά'βρει τα παιδιά της.

* * *

- 27890 **Ο Λάμπρος Τζιώκου** ήτανε απ' της Ευρυτανίας
την κώμη το Κεράσοβο τη γνώριμή μας πόλη.
Υπάρχει μόνο αίτηση της χήρας σύζυγού του,
Κυριακής, που τονίζει ότι ο σύζυγός της
ήταν από τους πιο σημαντικούς σ' όλη την επαρχία
μυημένος στη Φιλική, σαν άρχισε ο αγώνας.
Κι έτρεξεν, ως υπαρχηγός, με πολλούς στρατιώτες
π' ο ίδιος, προσωπικό, μισθοτροφοδοτούσε
και σ' όλες παραυρέθηκε τις μάχες των Αγράφων
καθώς και του Καρπενησιού. Κι όταν στ' Άγραφα μπήκε
27900 ο θρυλικός ο Στρατάρχης, ως πρώτο Σύμβουλό του
τον Λάμπρο αξιοποίησε. Κι αντάμα πολεμήσαν
σ' όλες τις μάχες στ' Άγραφα, σ' όλες τις εκστρατείες.
Στου Μεσολόγγι τις μάχες, μεσ' τις πολιορκίες,
στου Σοβολάκου τις μάχες, στις μάχες στο Κρεμμύδι,
στο Νιόκαστρο, σ' Αράχωβα, στου Δίστομου τις μάχες
και στις μάχες του Πειραιά. Η πρώτη σύνταξή της
από ογδόντα φοίνικες τον μήνα, εμειώθει
στις δεκαπέντε τις δραχμές που ούτε για το νοίκι
δεν εξαρκούν να πληρωθεί. Η επιτροπή αγώνων
27910 θα κατατάξει, τελικά, τον Λάμπρο Τζιώκου μέσα
στους υπαξιωματικούς, στην πρώτη μέσα τάξη.

* * *

Ο Τζιόλος Αθανάσιος από της Τριχωνίας

την κώμη τη Δερβέκιστα καταγότανε μέσα
πολέμησε στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες: στ' Αγρίνι, στο Ζαπάντι,
σε Καρπενήσι, Ναύπακτο, στη Βόνιτσα, Λουτράκι,
Κεφαλοβρύσι Αιτωλικού, στην Άμπλιανη Σαλώνων
Κεφαλοβρύσι Καρπενησιού, στη μάχη Καλιακούδας,
Απόκουρου Πετροχωριού, Καροπούλας Αγράφων
27920 στις μάχες του Μεσολογγιού μεσ' την πολιορκία
ίσαμε και την έξοδο, με τον Κώστα Σιαδήμα.

* * *

Ο Τζόλος ο Αντώνιος, που καταγόταν μέσα
την κώμη τη Δερβέκιστα, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος σε πλείστες μάχες.
Πολέμησεν ως μπουλουκσής με αρκετούς συντρόφους
και μ' οδηγούς τους αρχηγούς Καραΐσκο, Σιαδήμα,
πήρε μέρος μέσ' σε μάχες και μέσα σ' εκστρατείες.
Πολέμησε στο Βραχώρι, Ζαπάντι, Καρπενήσι,
στο Δίστομο, σ' Αράχωβα, Δομπραίνα, Μεσολόγγι,
27930 τον Πειραιά, Ακρόπολη, Τριζόνια, Στεβενίκο.
Πρόσθετα, παραυρέθηκε και στην πολιορκία
της Ναύπακτου· και μέσ' τις μάχες μπήκε: στο Λουτράκι
και στη μάχη της Βόνιτσας, στη μάχη Καλιακούδας
στην Άμπλιανη στα Σάλωνα, στη μάχη Αποκούρου
στην Καροπούλα στ' Άγραφα και στα Κεφαλοβρύσια
Καρπενησιού κι Αιτωλικού· και στην πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού κι ίσαμε και τη νύχτα
της επικής της έξοδου από το Μεσολόγγι.

* * *

Ο Τζόλος ο Βασίλειος π' από της Τριχωνίας
27940 την πόλη τη Δερβέκιστα καταγότανε μέσα,
παρευρέθει μέσ' τις μάχες: σ' Αγρίνιο, Ζαπάντι

στο Λουτράκι Ξηρόμερου και μέσα στις Ναυπάκτου
την πρώτη πολιορκία· στην Άμπλιανη Σαλώνων,
στην Καλιακούδα Απόκουρου και μέσ' το Πετροχώρι,
στης πόλης του Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
ίσαμε και την έξοδο με τον Κώστα Σιαδήμα,
που έπεσεν ηρωικά μαχόμενος στον κάμπο
της πόλης του Μεσολογγιού, τον αιματοβαμμένο.

* * *

27950 **Ο Μήτζος ο Τζονομήτζος**, π' από τη Μακρυνείας
τη γνωστή κώμη Μποτίνου καταγότανε μέσα,
με αρχηγό του τον Μακρή, μπήκεν ως στρατιώτης
μέσα εις τον πανίερν του κοσιένα αγώνα.
Και παρευρέθει στις μάχες: τ' Αγρίνιου, Ζαπάντι,
στου Πέτα και στο Κομπότι, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, στον Μύτικα, στην Πλάκα
στη Βόνιτσα, στην Κατοχή, στην Παπαδιάν κι ακόμα
μέσ' τις μάχες στη Γαβαλού, Δερβέκιστα, Πλατάνου.

* * *

27960 **Ο Νίκος ο Τζονόπουλος** από της Μακρυνείας
την κώμη την Μποτίνου καταγότανε μέσα
με αρχηγό του τον Μακρή, μπήκε μέσ' τον αγώνα
απ' το κοσιένα και μετά κι ως το κοσιεννέα
και παρευρέθει σε μάχες, όπως : μέσ' τον Λεσίνοι,
στης πόλης του Μεσολογγιού τρίτη, πολιορκία.
Πληγώθηκε στο πρόσωπο κι έτσι ένα του μάτι
ουσιαστικά αχρηστεύτηκε απ' ανήκεστο βλάβη
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσ' στους υπαξιωματικούς στην δεύτερη την τάξη.

* * *

27970 **Ο Τζοπανάκης ο Νάστος** απ' του Μεσολογγίου
τον Γαλατά κατάγοταν και μπήκε στον αγώνα

με αρχηγό του τον Μακρή· παρευρέθει στις μάχες
τ' Αγγίνιου, του Ζαπάντι, Μαχαλά, Μακρυνόρους
σε Πέτα, Πλάκα, Βόνιτσα, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγίου. Μέρος επίσης πήρε
στις μάχες του Κρυονερίου, του Καστελιού, Ναυπάκτου,
των Σάλωνων, του Ζεμενού, Αράχωβας και σ' άλλες·
στη μάχη της Αράχωβας πληγώθηκε στο χέρι.

27980 Ο Νάστος καταφρόναγε το θάνατο και πάντα
καρτερικά αντίκρουζεν όλες τις δυσκολίες
έχουν συχνά προκύπτανε εις τον αγώνα μέσα.

* * *

Ο Τζοπανάκης Νικόλας π' απ' την Αγιά Τριάδα
της κώμης του Καρπενησιού καταγότανε μέσα
πολέμησε με αρχηγό τον Γιάννη τον Γιολδάση
και παρευρέθει στις μάχες: μεσ' τη θέση Κοκάλα
ενάντια στον Δράμαλη μέσα στο κοσιδύο,
στη μάχη Κεφαλόβρυσου Καρπενησιού, με Μάρκο,
στην μάχη στην Καλιακούδα με τον Κίτσο Τζαβέλα,
καθώς και μεσ' την επική, τρίτη, πολιορκία
27990 της πόλης του Μεσολογγίου, από ξαρχής ως τέλος.

* * *

Ο Τζοπανάς ή Τσοπανάς Αντώνης, καταγόταν
απ' την κώμη τη Μακρυνού, της Μακρυνείας μέσα
και παρευρέθει σε μάχες στον ιερόν αγώνα
όπως: Ζαπάντι, στις μάχες μέσα στο Μεσολόγγι.
Μπήκε μεσ' το κοσιενιά υπό τον Κώστα Βέρρη
με τον οποίο βρέθηκε στις μάχες των Αγράφων,
της Τέρνοβας, της Ναύπακτου, και μέσα σ' άλλες μάχες.
Οι Τούρκοι αιχμαλώτισαν και τ' αδέλφι του: Κώστα,
28000 τον Τζοπανά· κι ολάκερη την οικογένειά του
και με τα πέντε μέλη της, που τα κατατομήσαν

Αργότερα, στο Αιτωλικό. Μέσα στην ίδια θέση,
στο Πετροχώρι την κώμη, της Τριχωνίας μέσα
αιχμαλωτίσαν δυο παιδιά του Τζοπανά τ' Αντώνη.
Η αρμοδία επιτροπή, στερνά, θα τον αφήσει
πλήρως αβαθμολόγητο, παρά την προσφορά του.

* * *

Ο Τζότζος ή Τσάτσος ή Ντάλλας, ως κι αλλιώς λεγόταν
ο **Αθανάσιος** του **Γεωργίου** καταγόταν

μέσ' από της Ναυπακτίας τον Πλάτανο την κώμη.

28010 Μ' οδηγητές του κι αρχηγούς τ' αδέλφια Τζαβελαίους
τον Κίτσο και Νικόλαο, μπήκε μέσ' τον αγώνα
απ' το κοστρία και μετά και μπήκε μέσ' τις μάχες:
στο Καρπενήσι ενάντια στον Μουσταφά της Σκόδρας,
στη μάχη της Καλιακούδας, στης Άμπλιανης τη μάχη.
Εξάλλου, παραυρέθηκε και στου Μοριά τις μάχες:
στις μάχες του Νεόκαστρου, στις μάχες στο Κρεμμύδι.
Συνέχεια, και μ' αρχηγό τον Κίτσο τον Τζαβέλλα
πήρε μέρος και στη μάχη έξω απ' το Μεσολόγγι.
Κι ύστερα σε λίγες μέρες μπήκε μέσα στην πόλη.
28020 Πρόσθετα, παραυρέθηκε στις κοσπέντε του Μάρτη
του εικοσιέξι, στη γνωστή, την επική τη μάχη
της Κλείσοβας· και θα διασωθεί τη νύχτα
τη δραματική, της έξοδου από το Μεσολόγγι
για να δοθεί, συνέχεια, στον επικόν αγώνα.
Έτσι, θε να παρευρεθεί μεσ' τη μάχη του Σένιου,
στη μάχη της Λαμποτινάς, της Τέρνοβας Κραβάρων
και, τελικά, μέσ' τη στερνή τη μάχη της Ναυπάκτου
ίσαμε την οριστική του φρούριού της πτώση.
Παρά την τόση δράση του, η επιτροπή αγώνων
θα τον αφήσει, τελικά, ως απλό στρατιώτη.

* * *

- 28030 **Ο Τζουβαλής Δημήτριος** απ' της Ευρυτανίας
το Κρίκελο κατάγοταν, μπήκε μεσ' τον αγώνα.
Με είκοσι πολεμιστές από τις διαταγές του
καθώς και του Καρπενησιού εις την πολιορκία
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Γιάννη τον Γιολδάση.
Επίσης παραυρέθηκε μέσ' τη μάχη της Λάσπης
μ' οδηγητές του κι αρχηγούς τ' αδέρφια Γιολδασαίους.
Πολέμησε, συνέχεια, στο Καρπενήσι μέσα,
στη μάχη της Καλιακούδας, όπου κι εκεί εφονεύθει
28040 ο Νίκος ο Κοντόγιαννης. Και στη Σκάλα του Τέρνου.
Επίσης παραυρέθηκε στου Νιόκαστρου τη μάχη
και στη μάχη του Κρεμμυδιού, υπό τις οδηγίες
των Γιολδασαίων αδελφών, στη μάχη στα Καγκέλια,
στου Αετού Αγάθωνος μέσα στο Γυφτοχώρι.
Με αρχηγό κι οδηγητή τον Γιώργο Δυοβουνιώτη.
Επίσης παραυρέθηκε στη μάχη στα Τριζόνια,
στην Άμπλιανη στα Σάλωνα· μέσ' τη στερνήν ακόμα
της πόλης του Μεσολογγιού δεινή πολιορκία
28050 μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Κίτσο τον Τζαβέλα.
Στο τέλος παραυρέθηκε με τον Καραϊσκάκη
μέσ' τη μάχη του Δίστομου, καθώς και σ' άλλες μάχες.

* * *

- Ο Τζουγανής ή Φαρμάκης**, όπως κι αλλιώς λεγόταν
Ο Θανάσης, κατάγοταν από του Ξηρομέρου
την κώμη τη Στυουρτού· και μέσ' στον αγώνα μπήκε
μ' οπλαρχηγούς διάφορους· με τον Μακρήν εν πρώτοις
με τον οποίο βρέθηκε και στην πολιορκία
της Άρτας· στις αιματηρές πολιορκίες μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και διεκρίθει.
28060 Στ' Ανάπλι μόλις έφτασε, πήρε μέρος σε μάχες
όπου ξαναδιακρίθηκε για θάρρος και για ανδρεία

όπου παντού επέδειξεν σ' όσες μάχες μετέσχε.

* * *

- Ο Τζούνης ή Τσουνής Γιώργος** από το Μεσολόγγι
μαζί με Γιάννη Κότσικα το σώμα παρευρέθει
σε όσες μάχες μετέσχε και σ' όσες εκστρατείες
το στρατιωτικό σώμα του Γιάννη είχε λάβει·
στην εκστρατείαν Ήπειρου και μέσ' τις εκεί μάχες:
μέσα στη Σπλάντζα, Φανάρι, στο Σκαλί και στου Μύρτου
καθώς και μεσ' τις τρεις δεινές πολιορκίες μέσα
28070 της πόλης του Μεσολογγιού, όπου κι εκεί επληγώθει
με μια πληγή στο στόμα του και μια ακόμα στο πόδι.
Κι αφού κι από της έξοδου τη νύχτα διεσώθει
ακλούθησε τον αρχηγό, Γιώργο Καραϊσκάκη
με τον οποίο βρέθηκε στις μάχες της Δομπραϊνας
και των Θηβών, Αράχωβας, στις μάχες του Διστόμου·
επίσης παραυρέθηκε στις μάχες της Αθήνας
και στις μάχες του Πειραιά, καθώς και σ' άλλες μάχες.
Η σύζυγός του, Μαρία, η Δαμιανοπούλα,
επιάστηκε αιχμάλωτη τη νύχτα της εξόδου
28080 απ' Άραβες και την ρίξαν εις το Μισίρι μέσα.
Ο Γιώργος πέντε αδέρφια του στον πόλεμο θα χάσει
τον ήρωαν Ευστάθιον Καλόγερο ή Δεστούνη
τον Τηλεκάρδιο που σαν πάντοτες παρορμούσε
τους Έλληνες, να μάχονται, σαν πάντα, ανδρειωμένα,
ως τις στερνές εσχατιές ακόμα ακουγόταν
του τούρκικου στρατόπεδου και που, στερνά, θα πέσει
στην τάπια την Τερίμπιλε, γενναία πολεμώντας.
Παράλληλα, της Κλείσοβας ο ήρωας Ασημάκης
και άλλα τρία αδέρφια του τη νύχτα θε να πέσουν
28090 στον κάμπο του Μεσολογγιού τη νύχτα της εξόδου.
Η αρμοδία επιτροπή θα κατατάξει τέλος

στη δεύτερη των υπαξιωματικών την τάξη μέσα
τον γενναίο πολεμιστή τον Γεώργιο Τζούνη
που είχε, επίσης τιμηθεί με χάλκινο αριστείο.

* * *

- Ο Τζούνης ο Γεώργιος** π' από του Ξηρομέρου
τη γνωστή κώμη το Βούστρι καταγότανε μέσα
μπήκεν ως αξιωματικός στου κοσιένα το έπος
και κάτω απ' τις διαταγές του Θοδωράκη Γρίβα
πολέμησε στον Άι Λιά, στο Βραχώρι, Ζαπάντι
28100 στο Λουτράκι Ξηρόμερου, στη μάχη Ασπροποτάμου.
Με τον Τσόγκα πολέμησε μέσ' το Μοναστηράκι,
στην κώμη το Κατάκωλο, στις Βόνιτσας τη μάχη.
Εξάλλου, με Απόστολο τον Κουσουρή και Βέρρη
στο Αιτωλικό παρευρέθει μέσ' την πολιορκία.
Με Καραϊσκό βρέθηκε στη μάχη των Αγράφων.
Συνέχεια με στρατηγό τον Νίκο Κοντογιάννη
πολέμησεν εις τις μάχες μέσα στο Πατρατζίκι
στις μάχες στον Διπτόταμο και στου Μεσολογγίου
την υστερνή και τη δεινή πολιορκία μέσα.
28110 Στην έξοδο διασώθηκε· και πάλι ενσωματώθει
στις δυνάμεις του στρατάρχη, Γιώργου Καραϊσκάκη
με τον οποίο βρέθηκε στη μάχη Νεοκάστρου,
στις μάχες στην Αράχωβα, στο Κλίμα, Μαραφέντη,
και στη μάχη στο Δίστομο, στις μάχες της Αθήνας.
Διορίστηκε εκατόνταρχος και στη χιλιαρχία
μέσα εδιορίστηκε του Γαρδικιώτη Γρίβα·
και πέρασε στη Ρούμελη, όπου και πήρε μέρος
στις μάχες του Αιτωλικού, στη Βόνιτσα, Μενίδι
κι ολοστερνά πολέμησε στις μάχες Μακρυνόρους.
28120 Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην πρώτη των υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Τζούνης ή Ρούπας ο Νίκος απ' της Ακαρνανίας
τη γνωτή κώμη Βάρνακα, καταγότανε μεσα.
Ο Νίκος Τζούνης πρόσφερεν απ' την αρχή τ' αγώνα
τις λαμπρές υπηρεσίες του στη σκλάβα του πατρίδα.
Στις μάχες παραυρέθηκε της Πλάκας και του Πέτα
μέσ' του Μεσολογγιού τις τρεις δεινές πολιορκίες.
Ακόμη ένα έγγραφο συναφώς καταγράφει
τις ίδιες, τις πιο πριν, μάχες πού'χε μετάσχει
28130 ο Ρούπας ο Νικόλαος, ενώ σ' έγγραφο τρίτο
δηλούται η συμμετοχή του Ρούπα και στις μάχες:
στο Βραχώρι, στο Ζαπάντι, τη Βόνιτσα, Λαγκάδα,
στην Άρτα και στα Τζουμέρκα και στο Μοναστηράκι.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην έβδομη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Τζουλούπας ο Γιάννης απ' την Ευρυτανία
πολέμησε στον ιερόν αγώνα του κοσιένα
και έπεσε μαχόμενος τη νύχτα της εξόδου
της φρουράς της επικής από το Μεσολόγγι.
* * *
28140 **Ο Τζουτζούρας ο Θανάσης** απ' του Βάλτου την κώμη
την Κεχρινιά κατάγοταν, μπήκε μεσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε σε μάχες πλείστες μέρος,
καθώς και στου Μεσολογγιού τις τρεις πολιορκίες
απ' όπου διασώθηκε, αφού είχεν επιδείξει
θάρρος και γενναιότητα, κάτω απ' τις οδηγίες
και αρχηγία τ' αρχηγού Καραγιάννη Αναγνώστη.
Στην αίτηση προστίθεται πως είχε πολεμήσει
μέσ' τον αγώνα ως μπουλουκσής ή ως επιλοχίας.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει

28150 στην πρώτην των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Τηγανίτης ή Καπελάκης ο Δήμος απ' τη Σκοτισιάδα

του Θέρμου καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό Βλαχόπουλο Αλεξάκη.

Στις μάχες παραυρέθηκε τ' Αγρίνιου, Ζαπάντι,
στο Πέτα, στο Μακρύνορος, Λουτράκι Ξηρομέρου

ενώ με τον οπλαρχηγό τον Στάικο τον Πάνο

παρευρέθει στην τελική, δεινή, πολιορκία

της πόλης του Μεσολογγιού κι αφού απ' εκεί διεσώθει

σε νέες μάχες βρέθηκε, όπως μεσ' τα Γεφύρια

28160 τ' Αλαμπέη καθώς και μέσ' σε πλείστες άλλες μάχες

Η αρμοδία επιτροπή, στερνά, θα τον αφήσει

αβαθμολόγητο κι αυτόν, παρά την προσφορά του.

* * *

Ο Τηλιγάδας ή Ασημακόπουλος Δημήτρης, καταγόταν

απ' την κώμη την Ασπριά της Ναυπακτίας μέσα.

Πολέμησε μεσ' της Γραβιάς το Χάνι με Ανδρούτσο,

στη μάχη των Θερμοπυλών, ενάντια στους πασάδες

μ' αναμεσίς στους τέσσερις και τον Ομέρ Βρυώνη,

μεσ' το Χαλάνδρι Αττικής κατά του Ομέρ Καρύστου.

Μεσ' το κοστρία, κοστέσσερα με τους Ξύδη, Σαφάκα

28170 στη μάχη του Καρπενησιού ενάντια στον Σκόδρα.

Επίσης παραυρέθηκε στη μάχη Μουσουνίτσας

και στις μάχης της Άμπλιανης Σαλώνων παρευρέθει.

Στο κοσπέντε πολέμησε έξω απ' το Μεσολόγι

με Πάνο Σωτηρόπουλο και τον Κίτσο Τζαβέλα.

Λίγες μέρες στερνότερα μπήκε στο Μεσολόγι

κι ευρέθει και στις Κλείσοβας τη θρυλική τη μάχη.

Στην έξοδο διασώθηκε και με Γιάννη Φαρμάκη

καθώς και με τον στρατάρχη, Γιώργο Καραϊσκάκη

πολέμησε στη 'Ράχωβα κατά του Μουσταμπέη.
28180 Πολέμησε στο Δίστομο κατά του Ομέρ Καρύστου,
στη μάχη της Λαμποτινάς, στις Τέρνοβας τη μάχη
κι ύστερα παραυρέθηκε και στην πολιορκία
την υστερνή της Ναύπακτου· ίσαμε και την πτώση
του φρούριου της πόλης της και την παράδοσή της.
Η αρμοδία επιτροπή μ' όλη την προσφορά του
αβαθμολόγητο κι αυτόν, στερνά, θα τον αφήσει.
Στο τέλος αποσύρθηκε στα ειρηνικά του έργα
αφού, κάποια, δικαίωση στους τόσους του αγώνες
ποτές του δε συνάντησε· κι όπως κι ο ίδιος 'λέγε :
28190 Άλλοι σκάψαν και κλάδεψαν κι άλλοι ήπιαν και μεθούσαν.

* * *

Ο Αντώνης ο Τιμόθεος από το Μεσολόγγι
σε μάχες παραυρέθηκε στον ιερόν αγώνα
στην έξοδο μέσα της φρουράς, τη νύχτα, αιχμαλωτίσκει.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην έβδομη των αξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Πάνος Τίτος ήτανε από του Ξηρομέρου
κι απ' την κώμη την Κατοχή· και μπήκε στον αγώνα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον οπλαρχηγό Τσόγκα.
Ο Πάνος παραυρέθηκε και στην πολιορκία
28200 και τελικά την άλωση της Βόνιτσας της πόλης.
Εξάλλου, παραυρέθηκε και μέσ' την εκστρατεία
της 'Ηπειρου και παρευρέθει στις μάχες: στο Πέτα,
στο Μακρυνόρος· στις μάχες στο Κομπότι, την Πλάκα
στην πρώτη και την υστερνή πολιορκία μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου, αφού διεσώθει
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη,
στης Βόνιτσας, συνέχεια, πήρε μέρος στη μάχη

με τον Βλαχόπουλο αρχηγό, ενώ στου Μακρυνόρους
στη μάχη μέσα έχασε το δεξιό του χέρι.

* * *

- 28210 **Ο Τομαράς ο Ανδρέας** από το Μεσολόγγι
μπήκεν από ξαρχής στον ιερόν αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες : στ' Αγρίνι, στο Ζαπάντι
στον Κομπότι και στη Σπλάντζα, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, μετά στο Κρουονέρι,
και σ' όσες παραυρέθηκε μέσ' του πολέμου μάχες
έδειξε γενναιότητα καθώς και καρτερία
σ' όλες τις κρίσιμες στιγμές που πέρναγε ο αγώνας
και μέσα στην υστερνή, δεινή, πολιορκία
28220 της πόλης του Μεσολογγιού, γενναίος ανεδείχθει
στημένος πυροβολητής στου Μονταλπέρ την τάπια
με σθένος προασπίζοντας τη δούλη του πατρίδα.
Κι αφού, στερνά, διασώθηκε στις έξοδου τη νύχτα,
θε να φτάσει στο Ναύπλιο, όπου θα παραμείνει
ως το κοσιεφτά με αρχηγό τον Μήτσο Δεληγιώργη.
Συνέχεια, αναχώρησε για την Ακαρνανία
όπου με το υπόλοιπο των στρατευμάτων πήρε
μέρος μέσ' σε διάφορες μάχες κι επιχειρήσεις
όπως μέσ' το Αιτωλικό, καθώς και σ' άλλες μάχες.
28230 Για την όλη του προσφοράν, τις εκδουλεύσεις του όλες
καμιάν και από πουθενά βοήθεια δεν πήρε
αντίθετα, προσωπικά, ο ίδιος βοηθούσε
σ' όσες η φύση τ' αγώνα, συναφώς, το ζητούσε.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσ' τους υπαξιωματικούς στην πρώτη μέσα τάξη.

* * *

Ο Τόνιος ο Γεώργιος απ' την κώμη Μπαμπίνη
της επαρχίας Ξηρόμερου καταγότανε μέσα.

Ο Γιώργος Τόνιος πρόσφερε απ' την αρχή τ' αγώνα
ίσαμε τη διάλυση των στρατευμάτων όλων.
28240 Κάτω από τον Γεώργιο τον Βαρνακιώτη πήρε
μέρος μεσ' τις μάχες: σ' Αग्रίνιο, Ζαπάντι,
στο Μακρυνόρος, την Πλάκα, τη Βόνιτσα, στο Πέτα,
στην Κατοχή, στο Λουτράκι, στον Άγιον Ηλία.
Με Αποστόλη Κουσουρή παρευρέθει επίσης
στης πόλης του Αιτωλικού πρώτη πολιορκία
καθώς και μέσ' τη δεύτερη στο Μεσολόγγι μέσα.
Με τον Μαγγίνα βρέθηκε και στην πολιορκία
του Λεσινίου και μετά, με τον Γιάννη τον Ράγκο
παρευρέθει μέσ' τ' Αστακού και Ρίγανης τις μάχες.
28250 Κι ύστερα, με τον Στρατάρχη, Γιώργο Καραϊσκάκη
στις μάχες στον Καρβασαρά και στις μάχες στο Ρίβιο
πολέμησε· κι αργότερα με τον Χρήστο τον Γρίβα
πολέμησε στις Βόνιτσας, στις μάχες Μακρυνόρους.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσ' τους Υπαξιωματικούς στη δεύτερη την τάξη.

* * *

Ο Γιώργος Τουμπανόπουλος από της Ναυπακτίας
την κώμη τη Βετοψίστα καταγότανε μέσα.
Μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Κώστα του Χορμόβα
μαζί του παραυρέθηκε στην πρώτη της Ναυπάκτου
28260 πολιορκίαν κι ύστερα, εις την πολιορκία
του φρούριου τ' Αντίρριου. Πολέμησεν ακόμα
στη μάχη του Μαραφέντη. Μ' οδηγητή Σαφάκα
στο Τσακαλάκι βρέθηκε, στις Παπαδιάς τη μάχη.
Απ' το κοστρία και μετά κι ίσαμε το κοσιέξι
με τον Κίτσο πολέμησε μέσα στο Καρπενήσι
στη μάχη της Καλιακούδας, της Άμπλιανης Σαλώνων.
Συνέχεια, πολέμησεν έξω απ' το Μεσολόγγι

όπου και η Διοίκηση στη ματωμένη τάπια
τη γνωστή την Τερίμπιλε θα τον τοποθετήσει.
28270 Στον Προμαχώνα πολέμησε ίσαμε τη νύχτα
της επικής της έξοδου από το Μεσολόγγι.
Διασωθείς πολέμησε μέσ' σε διάφορες μάχες.
Με Μακρυγιάννη τον Γιάννη παρευρέθει σε μάχες.
Μέσα στο εικοσιοχτώ με τον Κίτσο Τζαβέλα
πολέμησε μεσ' τις μάχες: Λαμποτινάς κι ακόμα
μεσ' τις μάχες της Τέρνοβας, στις μάχες στα Καγγέλια
κι ολοστερνά στης Ναύπακτου μεσ' την πολιορκία
ίσαμε την οριστική του φρούριού της πτώση.
28280 Η αρμοδία επιτροπή κι αυτόν θα τον αφήσει,
στερνά, αβαθμολόγητον, παρά την τόση δράση.

* * *

Ο Τουμπουκάκης ο Κώστας από τη Βράχα Αγράφων
πολέμησεν ως μπουλουκσής μέσ' τις μάχες της Βρύσης
του Ζαχαράκη, σ' Αθήνα, μέσα στο Μεσολόγγι
στον Άι Βλάση, Καγγέλια, υπό τις οδηγίες
Καραϊσκάκη, του Βελή, του Λογοθέτη Ζώτα.

* * *

Ο Τούρνοβας Γεώργιος από το Μεσολόγγι
παρευρέθει και μέσ' τις τρεις γνωστές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και διεκρίθει.
28290 Πήρε μέρος στης Κλείσοβας την επική τη μάχη.
Κι αφού, στερνά, διασώθηκε τη νύχτα της εξόδου
πήγε μέσα στο Ναύπλιο, απ' όπου μ' οδηγίες
του στρατηγού κι οπλαρχηγού Τζαπόντα παρευρέθει
στις μάχες του Καυκάρου, των Καλαβρύτων μέσα,
στην Άγια Ειρήνη Αίγιου, στου Μεγαλοσπηλαίου,
στα Τρίκοφα και στη Δαβιά και μέσα σ' άλλες μάχες.

* * *

Ο Τούρνοβας Δημήτριος από το Μεσολόγγι
πολέμησε μ' ηρωισμό μέσ' τις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού· κι επίσης παρευρέθει
στις εκστρατείες Δυτικής κι Ανατολικής Ελλάδας
28300 χωρίς καμιάν ανταμοιβήν πλην τ' Αργυρού Αριστείου.
Η χήρα σύζυγος, Βασίλω, αιχμαλωτίσται
κι ολάκερη οικογένεια: γονείς, τέσσερα αδέλφια
πιαστήκανε αιχμάλωτοι και εξαφανιστήκαν.
Όλη η περιουσία της αμπέλια κι ελαιώνες
οικίες κι άλλα κτήματα, ολοσχερώς εχάθει.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσα στους αξιωματικούς την έβδομη την τάξη.

* * *

Ο Τράγας ο Απόστολος από το Μεσολόγγι
πολέμησε μ' αδέλφια του στη Δυτικήν Ελλάδα
28310 και έπεσε μαχόμενος τη νύχτα της εξόδου
στον κάμπο του Μεσολογγιού τον αιματοβαμμένον.

* * *

Ο Τράγας ο Γεώργιος από το Μεσολόγγι
ως μπουλουκσής πολέμησεν υπό τις οδηγίες
τ' αντρείου του χιλίαρχου, του αδελφού του, Μήτσου,
καθώς και του Αποστόλη, οπλαρχηγού, του Τράγα
και παρευρέθει στις μάχες: στο Φανάρι, στο Μύρτο
καθώς και μέσ' της Ήπειρου στην εκστρατεία μέσα
Επίσης παραυρέθηκε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει
28320 μ' όλο το τραύμα πού'λαβε στ' αριστερό του φρύδι.
Συνέχεια, μ' οπλαρχηγό Γεώργιο Κοφίνα
μπήκε στις μάχες Αθηνών· και μέσ' το Βασιλάδι
στο Μεσολόγγιν επίσης για την ανάκτησή τους.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει

στη δεύτερη υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

28330 **Ο Τράγας Μήτσος**, αδελφός του Γιώργου, θε να πέσει
στον κάμπο του Μεσολογγιού τη νύχτα της εξόδου
- με τον βαθμό χιλίαρχου, μάλιστα, αγωνιζόταν –
κι όλη η περιουσία τους που μέσ' την Άρταν είχαν
αξίας μεγαλύτερης των είκοσι χιλιάδων
δραχμών σ' ακίνητα, σε κτήματα, λιοχώρια, αμπέλια
από τους Τούρκους παρευθύς δημεύτηκε «επισήμως»

* * *

28340 **Ο Τράης Αθανάσιος** απ' της Ευρυτανίας
την κώμη το Τρίκελο καταγότανε μέσα
πολέμησεν από'ξαρχής στον ιερόν αγώνα
μ' οδηγητές του κι αρχηγούς τ' αδέρφια Γιολδασαίους
με τους οποίους βρέθηκε μεσ' του Καρπενησιού
τη μάχη· και στο κοσιδυό μέσ' τη μάχη της Λάσπης
ενάντια στου Δράμαλη τις στρατιές του μπήκε
Συνέχεια πολέμησε μέσ' το Κεφαλοβρύσι
Καρπενησιού. Και στη μάχη της Καλιακούδας μπήκε
στη Σκάλα Τέρνου, Νιόκαστρο, Κρεμμύδι, στα Καγγέλια.
Ο Θανάσης πολέμησε μέσ' του Μεσολογγίου
στη δεύτερη, δεινή, τρανή, πολιορκία μέσα
καθώς και σε διάφορες μάχες μέρος επήρε.

* * *

28350 **Ο Τράκας ο Νικόλαος** από το Μεσολόγγι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Κίτσο τον Τζαβέλαν
πολέμησε και μέσ' τις τρεις, τρανές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού απ' όπου διεσώθει
μέσ' τη νυχτιά της επικής εξόδου από την πόλη,
μ' όλα τα πολλαπλά τα τραύματα που πήρε
σ' όλο σχεδόν το σώμα του. Όμως η σύζυγός του

κι ένας του γιός, ο Σωτήρης, αιχμάλωτοι πιαστήκαν.
Κι η σύζυγος τ' αγωνιστή, κάποτε, λευτερώθει
όμως ο γιος του βρίσκοταν και μεσ' το σαρανταέξι
αιχμάλωτος και μ' άγνωστη την πάρα πέρα τύχη.

* * *

Ο Τραυλός ο Τάιτζης ήτανε απ' το Μοναστηράκι
και μέσ' απ' τ' Ανακτόριο της Ακαρνανίας
από'ξαρχής πολέμησε στον ιερόν αγώνα
28360 κι όλη την κινητή κι ακίνητη περιουσία που είχε
θυσίασε ολοπρόθυμα για τις ανάγκες τ' αγώνα.
Και παρευρέθει σε μάχες με συμπολεμιστές του,
αρκετούς, που βρισκόντουσαν υπό τις διαταγές του
μέσ' τις μάχες της Βόνιτσας, στο Πέτα, Βουλγαρέλι,
στον Αετό Ξηρόμερου, Λουτρακιού Ξηρομέρου,
Κατάκωλου, Ξηρομέρου με τον Γιάννη τον Ράγκο.
Επίσης μέσ' το Σύντεκνο με αρχηγό τον ίδιο.
Ακόμη επολέμησε και μέσ' το Μεσολόγγι
στην ύστατη, την επική, τρίτη πολιορκία
28370 μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Κωνσταντίνο Βέρρη.
Στη θρυλικήν την έξοδον από το Μεσολόγγι
πέσαν δεκατρείς σύντροφοι και συναγωνιστές του,
ενώ επληγώθει δυο φορές κι ο ίδιος στις μάχες.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη δεύτερη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Τριανταφυλλόγιαννος ο Γιάννης καταγόταν
απ' της Αποδοτίας της Ναυπακτίας την κώμη
τη Βετοψίστα κι έλαβε μέρος μέσ' τον αγώνα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Κώστα τον Χορμόβα
28380 και πρωτοπαραυρέθηκε στην πρώτη πολιορκία
του φρούριου της Ναύπακτου που τόσο αντιστεκόταν

καθώς και στην επίθεση κατά του Αντιρρίου
Επίσης παραυρέθηκε στις μάχες Μαραφέντη.
Μ' οδηγητή του κι αρχηγό, συνέχεια, τον Σαφάκα
πολέμησε στις Παπαδιάς στο Τσακαλάκι μέσα
ακόμη παραυρέθηκε και στο Κεφαλοβρύσι
της πόλης του Καρπενησιού με τον Κίτσο Τζαβέλα,
στις μάχες της Καλιακούδας, της Άμπλιανης Σαλώνων
και στη μάχη συμμετέσχε έξω απ' το Μεσολόγγι
28390 όπου και η Διοίκηση θα τον τοποθετήσει
σε μίαν από τις τάπιες της για υπεράσπισή της.
Στο Μεσολόγγιν έμεινε ίσα με και τη νύχτα
της επικής της έξοδου της φρουράς απ' την πόλη.
Διασωθείς, συνέχισε να πολεμά με σθένος.
Με τον Γιάννη Μαυρογιάννη πολέμησε σε μάχες
και μαζί συμπολέμησαν τους Τούρκους της Ναυπάκτου.
Μέσα στο εικοσιοχτώ με τον Κίτσο Τζαβέλα
πήρε μέσ' της Λαμποτινάς μέρος στη μάχη μέσα
κι ολοστερνά στις Ναύπακτου κι ίσαμε και την πτώση
28400 οριστικά του φρούριου και την ανάκτησή της.
Η αρμοδία επιτροπή δε θα τον προωθήσει
και θε ν' αφήσει τον Γιάννη στις τάξεις στρατιώτη.

* * *

Ο Τριανταφυλλόπουλος ο Γιάννης καταγόταν
από την κώμη τον Προυσό απ' την Ευρυτανία.
Μ' οδηγητή του αρχικά τον Γκοτζαμάνη μπήκε
μέσ' τον αγώνα κι έλαβε μέρος σε πλείστες μάχες:
στο Βραχώρι, στο Ζαπάντι και μέσ' το Καρπενήσι
στη θέση Κεφαλόβρυσο, με τον Πεσλή αρχηγό του,
σ' Αράχωβα, Κορομηλά, μέσα στον Άι Βλάση,
28410 και στου Μεσολογγιού μέσ' τη δεινή, τρίτη, πολιορκία
καθώς και σε διάφορες άλλες μάχες επήρε

μέρος, όπου κι επίδειξε ευπείθειαν κι ανδρείαν.

* * *

Ο Τριανταφύλλου Γαλανίτσας από της Μακρυνείας
την κώμη το Κεράσοβο καταγότανε μέσα.

Μπήκε στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
και παρευρέθει σε μάχες και σε πολιορκίες
στ' Αग्रίνιο, στο Ζαπάντι, στο Μακρυνόρος, Πέτα
στο Λεσίνοι και μέσ' τις τρεις δεινές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού κι όπου εκεί επληγώθει
28420 με δυο πληγές πολύ βαριές από «εκραγείσαν βόμβαν»
Καθώς και «από τον μόλυβδον όπλου πυροβόλου».
Αφού, στερνά, διασώθηκε, αμέσως συνεχίζει
με τον Δημήτρη τον Μακρή· και μπήκε μέσ' σε μάχες
όπως Θηβών κι Αράχωβας, της Πέτρας, της Ναυπάκτου,
καθώς και στην ανάκτηση της ιερής της πόλης.

* * *

Ο Τριανταφύλλου ο Σπύρος από το Μεσολόγγι
διακρίθηκε στην άμυνα, μέσ' τις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, της ιερής της Πόλης.

* * *

28430 **Ο Τριανταφύλλου ο Χρίστος** απ' το Ζαλιμά Βάλτου
παρευρέθει μέσ' σε μάχες και τελικά θα πέσει
μεσ' τη στερνή, την επική, δεινή, πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, την αιματοβαμμένη.

* * *

Ο Τριγώνης Κωνσταντίνος π' από του Αग्रινίου
την πόλη καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος σε μάχες πλείστες.
Μπήκεν, ακόμα, αρχηγός σε τριακόσιους οπλίτες
π' ο ίδιος, προσωπικά, μισθοτροφοδοτούσε.
Μέσ' τις μάχες πολέμησε: στο Βραχώρι, στο Πέτα,

28440 στις μάχες Πλάκας, της Άρτας, στο Κομπότι, Ζαπάντι, σε Καρπενήσι, Αιτωλικό, ενώ πολιορκείτο από τον Σκόδρα τον πασά. Μπήκε στο Μεσολόγγι απ' όπου διασώθηκε στις έξοδοι τη νύχτα όντας υπό τις διαταγές του Στάϊκου του Γιάννη. Επίσης μέρος έλαβε στις μάχες Μακρυνόρους. Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει στην πρώτη υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Τρικούπης Κωνσταντίνος του Ιωάννη ήταν απ' την πόλη Μεσολογγίου και αδελφός του πρώτου πρωθυπουργού της Ελλάδας, του Σπύρου του Τρικούππη

28450 αγωνιστή κι ιστορικού· ο Κώστας ο Τρικούπης υπήρξε γενναίος αγωνιστής, πανάξιος κυβερνήτης πλοίου πολεμικού, και που φορές πολλές συγκρούσθαι μαζί με τον πολεμικό τον τουρκικό το στόλο. Στο Μεσολόγγι υπήρξεν και μοίραρχος στολίσκου, επιστάτης Βασιλαδιού και αρχηγός μέσα στο νησί Προκοπάνιστου, όπου κι εκεί θα πέσει Για τον Τρικούπην ο Θωμάς ο Γόρδων σημειώνει στο σύγγραμμα του για την ελληνική επανάσταση μέσα: «Ο Κωνσταντίνος Τρικούπης μ' οπλισμένη πασάρα με κανόνι τριών λύτρων «γενναίως συνεπλάκει» μαζί με αιγυπτιακές τις κανονιοφόρες. Κάποτες και του Τρικούππη η πάσαρα εβυθίσθαι κι έτσι κι αυτός κι οι άντρες του θα «διακολυμβήσουν» ως το νησί της Κλείσοβας, όπου θε να σωθούνε. Όμως και μια άλλη αναφορά απ' την εφημερίδα τα «Ελληνικά Χρονικά» απ' του Μεσολογγίου λέγει ετούτα τα καλά για τον ελληνικό στόλο σε φύλλο στις κοσιενιά τ' Ιούλη του κοσπέντε:

28460

28470 «Στις κοσπέντε Ιούλη είδαμε τον στόλο να γυρνάει,
αφού πιο πριν κυνήγησε τον τούρκικο το στόλο
στα στενά της Κεφαλονιάς, κι είχαν αποφασίσει
να βαρέσει τον τούρκικο στολίσκο στο λιμάνι.
Έτσι και εξαπόστειλε κάπου είκοσι ακάτια
που εξορμήσαν πάνω τους· και σε λίγα λεπτά μέσα
κυρίευσαν δυναμικά κι εφτά τούρκικα πλοία
κι αναμεσίς σ' αυτά δυο μύστικα και μόγια
Στη ναυμαχία τούτη'δω κι εφτά Έλληνες ναύτες
σκοτώθηκαν· ενώ και πέντε άλλοι πληγωθήκαν.
Ανάμεσα στους πεσόντες κι ο Μάνθος του Τρικούππη
28480 του Ιωάννη ο γιος, μετά από βαρύ τραύμα.
Παράλληλα κι άλλοι πέντε Έλληνες λαβωθήκαν.
Η ίδια μέσα εφημερίδα στις τέσσερις του Νιόβρη
της ίδιας μέσα της χρονιάς, στ' οχτακόσια κοσπέντε
σημείωνε και τούτα'δω τα βασικά στοιχεία:
Εφτά καράβια τούρκικα που είχαν αποπλεύσει
από τον κόλπο των Πατρών, συνάντησαν μπροστά τους
τρία μικρά ελληνικά καράβια εξοπλισμένα,
που βρίσκονταν απέναντι στο ακρωτήρι Πάπα
διοικούμενα απ' τους Μωραϊτάκη, Τρικούππη
28490 και Παναγιώτη, πέσανε ευθύς σε ναυμαχία
σκληρή, και που εκράτησε κοντά στις δύο ώρες
Όμως και αυτό τ' απίθανο το γεγονός συνέβει:
Τα υπέρτερα τα τούρκικα καράβια: μια καρβέλα,
δυο βρίκια και οι τέσσερις γολέτες διαλυθήκαν
ζητώντας καταφύγιο στο φρούριο της Πάτρας.
Για όλη τούτη τη λαμπρή τη ναυτική τη νίκη
του ελληνικού του ναυτικού μάρτυρας υπήρξεν
και ο Άγγλος ο Διοικητής σ' ένα αγγλικό βρίκι
πολεμικό και τήραγεν απόμακρα τη μάχη.

* * *

28500 **Ο Τρικούπης ο Ματθαίος**, ο αδελφός του Κώστα γενναίος υπήρξε αγωνιστής στον ιερόν αγώνα πήρε μέρος δυναμικό σε πλείστες ναυμαχίες. Θα πέσει μαχόμενος στου Μεσολογγιού τον κόλπο μετά την καταδίωξη του τούρκικου του στόλου στα στενά της Κεφαλονιάς, όπως πιο πριν σημάνθει· είναι ο Μάνθος που'γινεν αναφορά πιο πάνω.

* * *

28510 **Ο Τρικούπης ο Θεμιστοκλής**, αδελφός των Κώστα ως και του Ματθαίου και που έντονα διεκρίθει μέσ' τη στερνή, γνωστή, δεινή, πολιορκία της πόλης του Μεσολογγιού και μέσ' τη ναυμαχία Ανάμεσα Κάβο Παπά, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου.

* * *

28520 **Ο Τρίτζας ή Δαμιανού Θανάσης** καταγόταν απ' της Ναυπακτίας την κώμη την Κόζιτσα μέσα κι ο αδελφός του **ο Γιάννης Δαμιανού ή Τρίτζας** πολέμησαν μ' οδηγητή τον Κώστα Καλτσοδήμα στη μάχη Κεφαλόβρυσου, που ήταν και της Ναυπάκτου η πρώτη η πολιορκία της ισχυρής της πόλης. Πήραν μέρος, συνέχεια, στις μάχες του κοσιένα με τους Ναύπακτο-Βενέτικους υπό τις οδηγίες του Χορμόβα του Κώστα· και μέσ' το κοσιδύο με τους Πιλάλα τον Γιώργο και με τον Θύμιο Ξύδη στου Δογρί τη μάχη βρέθηκαν ενάντια στον Βρυώνη, μέσ' τις μάχες της Τριβιτζάς, στου Στρατώνα τη μάχη μέσ' το κοστρία ενάντια στον Μουσταφά της Σκόδρας. Στο κοστέσσερα μ' αρχηγό Σαφάκην πολεμήσαν στο Τσακαλάκι το βουνό ενάντια στον Μπανούση τον Σεβράνη, τον Σούλτζε Κόρτζα, Γιάτζη.

Επίσης παραυρέθηκαν μεσ' της Οξιάς τη μάχη.
Κι ο μεν Θανάσης πέρασε μέσα στο Μεσολόγγι
28530 ενώ ο Γιάννης έμεινε με τους Κολοβελώνη
τον Πάνο και τον Σαφάκα Πιστιόλη, πολεμούντες
στη Ναύπακτο ίσαμε το κοσπέντε· και τραβήξαν
στο Μεσολόγγι κι έλαβαν μέρος στη γνωστή μάχη
έξω απ' του Μεσολογγιού την πόλη, κι εναντίον
του Κιουταχή. Συνέχεια στη μάχην Αποκούρου
Πετροχωριού κατά του Κιόρ του Άγου· και κατόπιν
μ' οδηγητή του τον Πάνο Βενέτικο Αλεξίου
μπήκε στους πολιορκούμενου Μεσολογγιού την πόλη
όπου κι εκεί τον αδελφό συνάντησε, Θανάση.
28540 Στο Μεσολόγγιν έμεινεν ίσαμε και τη νύχτα
της επικής της έξοδου της φρουράς απ' την πόλη
οπότε και, μαχόμενος, ο Θανάσης θα πέσει
στον κάμπο του Μεσολογγιού, τον αιματοβαμμένο.
Ο Γιάννης διεσώθηκε και με τον Μακρυγιάννη
μαζί του παραυρέθηκε μέσ' σε διάφορες μάχες:
Στις μάχες της Λαμποτινάς, στις μάχες στ' Ανεμάκι
και με τον ίδιο αρχηγό στις μάχες στα Περιβόλια.
Επίσης παραυρέθηκε με τον Μαγκλή τον Γιώτη
28550 μέσ' τη μάχη της Παπαδιάς. Επίσης παρευρέθει
μ' οδηγητή τον Στρατηγό τον Τζιώρατζ στο Δραγαμέστο
και με τον ίδιο αρχηγό μέσ' τη πολιορκία
της Ναύπακτου κι ως την οριστική πτώση του φρούριού της.
Ο Τρίτζας επιμήθηκεν και ως πεντηκοντάρχης
ενώ του απονεμήθηκε σιδηρούν αριστείο.
Η σύζυγος τ' αγωνιστή του Ιωάννη Τρίτζα,
η Φωτεινή Μοσχόπουλου, που μέσ' το Μεσολόγγι
τη νύχτα αιχμαλωτίστηκε, στερνά απελευθερώθει,
μέσω και της συνδρομής της Εταιρείας Κερκύρας.

* * *

- 28560 **Ο Τρίτζης ο Γιάννης** π' από της Μακρυνείας ήταν την Μπουργέσα την κώμη, μπήκε μέσ' τον αγώνα ως μαγκατζής και έχοντας υπό τις διαταγές του ως δεκαπέντε μαχητές, με τον Μακρή αρχηγό του, παρευρέθει μέσ' τις μάχες: στο Βραχώρι, Ζαπάντι, στο Πέτα, Πλάκα, Βόνιτσα, στις τρεις πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγίου, στη Ράχωβα, Λεσίни, στο Μακρυνόρος, στη Γραβιά, μέσα στο Καρπενήσι· μέσ' τη στερνή και τη δεινή πολιορκία μέσα της πόλης του Μεσολογγίου, θα πέσει κι ένα αδελφι·
- 28570 καθώς κι έξι ανίψια του απ' αδελφή κι αδελφι· ο ίδιος πληγώθηκε στον αριστερόν ώμο. Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει μέσα στους υπαξιωματικούς στη δεύτερη την τάξη.

* * *

- Ο Τριφιώτης ή Τζιφιώτης ο Βασίλης**, που μέσα καταγόταν απ' του Μεσολογγίου τη Γουριά, μπήκε μέσ' τον αγώνα μ' οδηγητές του τον Μακρή και τον Βελισσαρίου αλλά και τον Βλαχόπουλο και μέσ' τις μάχες μπήκε: στ' Αγρίνιο, το Ζαπάντι, Μαχαλά, Μακρυνόρος, τη Βόνιτσα, το Κομπότι, τ' Αιτωλικό, το Πέτα,
- 28580 στα Σάλωνα, Λαμποτινά, τον Πλάτανο, την Πλάκα τη Ναύπακτο, το Δίστομο, Αράχωβαν, Αθήνα.

* * *

Ο Τριφτιάζης Θανάσης του Ιωάννη, ήταν απ' τη Γουριά Μεσολογγίου και μπήκε στον αγώνα όντας πάντοτες κεφαλή τριάντα μαχητών του. Μ' οδηγητές του τον Μακρή και τον Καραϊσκάκη παρευρέθει μέσ' σε μάχες και σε πολιορκίες: στ' Αγρίνιο, στο Ζαπάντι, Καρβασαρά, Μακρυνόρος,

Κομπότι, Πέτα, την Άρτα, μέσ' τη μάχη της Πλάκας.
Επίσης παραυρέθηκε στις τρεις πολιορκίες
28590 της πόλης του Μεσολογγίου, όπου κι εκεί επήρε
δυο σοβαρότατες πληγές: τη μια στο βλέφαρό του
στ' αριστερό το μάτι του και που θε να το χάσει
και μια άλλη στο κεφάλι του, καθώς μέσα στην τάπια
την τρομερή Τερίμπιλε επολεμούσε μέσα.
Διασώθηκε στις έξοδου την τρομερή τη νύχτα.
Μπήκε, μετά, με αρχηγό τον Γιώργο Καραϊσκάκη
μέσ' τις μάχες των Αθηνών, του Πειραιά, Διστόμου,
στη μάχη της Αράχωβας. Και στη μάχη του Σένιου
μετά και τον αδόκητο θάνατο του Στρατάρχη,
28600 θα πάρει ακόμα τρεις πληγές μέσ' τη μάχη του Σένιου
μιάν στον αριστερόν ώμο, με τ' αντίστοιχο χέρι
να'χει πλήρως αχρηστευθεί και μια στην κεφαλή του
μ' αχρηστευμένο το σώμα απ' τις πληγές που εδέχθει.
Κι όμως η αρμοδία επιτροπή των θυσιών κι αγώνων
Μέσα στη δεύτερη υπαξιωματικών την τάξη θα τον τάξει.

* * *

Ο Τριφτιάδης ο Τάσος απ' του Μεσολογγίου
την κώμη τη Γουριά καταγότανε μέσα
μπήκε στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
και μ' οδηγό του τον Μακρή πολέμησε στις μάχες
28610 σ' Αγρίνιο, το Ζαπάντι, Καρβασαρά, την Άρτα,
το Μακρυνόρος, Κομπότι, Κεφαλοβρύσι, Πέτα
και παρευρέθει και στις τρεις, δεινές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγίου. Στην έξοδο επληγώθει
στον ώμο σοβαρότατα. Κι όταν στερνά, διεσώθει
με αρχηγό τον ίδιο παρευρέθει στις μάχες:
της Θήβας, της Αράχωβας, του Δίστομου, Φοντάνας
και στις μάχες για ανάκτηση Μεσολογγίου, Ναυπάκτου.

Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσ' τους υπαξιωματικούς στη δεύτερη την τάξη.

* * *

Ο Τρούζος Αθανάσιος απ' της Ευρυτανίας
την κώμη το Κρυονέρι καταγότανε μέσα
μ' οδηγητές διάφορους μέσ' τον αγώνα μπήκε
και παρευρέθει στις μάχες: Καρπενησιού, Υπάτης,
στις μάχες του Μεσολογγιού, και στο Κεφαλοβρύσι
Καρπενησιού, Καλιακούδας, Νευρόπολης Αγράφων,
καθώς και μέσα σε μάχη έξω απ' το Καρπενήσι
πολέμησε, συνέχεια, έξω από το Μεσολόγγι
κι ύστερα απ' τη μάχην αυτή στο Μεσολόγγι μπήκε
όπου κι εκεί παρέμεινεν ως της έξοδου τη νύχτα
28620 και θα πιαστεί αιχμάλωτος, για να χαθεί, στο τέλος
ενώ βρισκόταν στις σκλαβιάς τη μαύρη αιχμαλωσία.

* * *

Ο Τρούζος ο Δημήτριος, του Γιώργου γιος κι αδελφί
τ' Αθανασίου, έλαβε μέρος στις ίδιες μάχες
μαζί με τον πατέρα του και με τον αδελφό του.
Τη νύχτα την αιματηρή της έξοδου απ' την πόλη
της φρουράς του Μεσολογγιού, τελικά θε να πέσει
μαχόμενος ηρωικά στο ματωμένο κάμπο.
Η αδελφή τ' αγωνιστή, εξάλλου, η Τασία,
είχε κι αυτή την ίδια με τον Θανάση τύχη
28630 αιχμάλωτη επιιάστηκε κι έκτοτε εξαφανίστει.

* * *

Ο Τρουμπέτας ή Κωτούλας ή Κουτούλας ο Γιάννης
μέσα από της Ναύπακτου την πόλη προερχόταν
και ήτανε, πρωταρχικά, καταγωγής Σουλιώτης
μπήκε μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Βέικο τον Λάμπρο.

Τόσο ο Τρουμπέτας ο Γιάννης όσον κι οι αδελφοί του
πολέμησαν ηρωικά μέσα στο Μεσολόγγι.
Και στη δεινή, την επική, πολιορκία μέσα
ο αδελφός του έπεσε, κι αυτός αιχμαλωτίσθει
28640 όπως αιχμαλωτίσθηκε, ακόμα, κι η αδελφή του,
που, πρόσθετα, πληγώθηκε τη νύχτα της εξόδου.
Κι όταν, μετά, λυτρώθηκεν απ' την αιχμαλωσία
συνακολούθησε πιστά στην εκστρατεία μέσα
στην Ανατολικοστερεάν, όπου και θα δείξει
δείγματα ανδρείας και ζήλου μέσ' σ' όλο τον αγώνα.
Σε σχετικό πιστοποιητικό του Βέικου του Κώστα
του γιου τ' οπλαρχηγού του Βέικου του Λάμπρου
που δόθηκεν αργότερα, διευκρινίζεται ότι
ο Κωστούλας πυροβόλησε την αδελφή του ο ίδιος
28650 μη θέλοντας ούτε στιγμή να την ιδεί να πέφτει
σε χέρια μέσα τούρκικα· και θε να την πληγώσει
μα ευτυχώς διασώθηκε· κι απ' την αιχμαλωσία
λυτρώθηκε με λύτρα Κεφάλια και Καραστάθη.
Σαν ο Τουρμπέτας γύρισεν απ' την αιχμαλωσία,
συνέχεια, κατατάχτηκε μέσ' του στρατού τη μοίρα
τ' οπλαρχηγού και μαχητή του Κίτσου του Τζαβέλα
και παρευρέθει στη γνωστή, την περίφημη μάχη
τη μάχη της Λαμποτινάς, όπου ο Αχμέτ Πρεβίστα
ο αρχηγός του τουρκικού σώματος συνελήφθει
28660 κι ολοσχερώς το τούρκικο το σώμα κατεστράφει.
Ο Κωστούλας, συνέχεια, διευκρινίζει ακόμα
πως όταν η πατρίδα του, το Σούλι, κατεστράφει
πολέμησε μέσ' σε μάχες διάφορες τ' αγώνα
μ' οπλαρχηγούς κι οδηγητές τους Βέικο, Τζαβέλα.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην πρώτη υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Τρύπας Μήτσος ήτανε απ' της Ευρυτανίας
την κώμη την Άμπλιανη· και μπήκε στον αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες: μεσ' το Κεφαλοβρύσι
28670 της πόλης του Καρπενησιού, στην Άμπλιανη Σαλώνων,
καθώς και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
ως τη στιγμή της έξοδου, απ' όπου διεσώθει.
Στη μάχη της Αβόριανης Κραβάρων παρευρέθει,
στο Μεγαλοχωριό και στου Καρπενησιού
μέσ' την πόλη το Νόστιμο, καθώς και σ' άλλες μάχες.

* * *

Ο Ταγκαράκης ο Θωμάς από το Μεσολόγγι
πολέμησεν ως ενεργό μέλος μεσ' τη φρουρά του
με Ραζικότσικα αρχηγό, Θανάση, και μαζί του
μέσ' σ' όλες παραυρέθηκε τις μάχες που γινήκαν
28680 μέσα στην ιερή πόλη, στενή, πολιορκία.
Η αρμοδία επιτροπή θά τονε κατατάξει
στην πρώτη των υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Τσαγκάρης ο Σπύρος από το Μεσολόγγι
πήρε μέρος στον ιερόν του κοσιένα αγώνα·
πολέμησε μέσ' του Μεσολογγιού σε δύο πολιορκίες
και συμμετέσχε στη γνωστή της Κλείσοβας τη μάχη.
Αφού, στερνά, διασώθηκε στην έξοδο τη νύχτα
συνέχισε τον αγώνα· και σε μάχες μετέσχε
όπου η φωνή της λευτεριάς, της πατρίδας, καλούσε.
28690 Πήρε μέρος και στη γνωστή, της Αράχωβας μάχη.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην έβδομη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Ζαφείρης ο Τσάκαλος που καταγόταν μέσα

απ' τη Χούνη τ' Αγρίνιου, μπήκε μέσ' τον αγώνα
με αρχηγό κι οδηγητή Γκοτζαμάνη Σωτήρη·
μέρος στις μάχες έλαβε σε Βραχώρι, Ζαπάντι
στο Κομπότι, στο Ρίβιο και μέσ' τον Άγιο Βλάση
στη μάχη του Πετροχωριού, στις μάχες της Αθήνας
και στις μάχες του Πειραιά και στου Μεσολογγίου
28700 την επική την έξοδον, απ' όπου διεσώθει.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην έβδομη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Τσακανίκας ο Γιώργος, που μέσ' από της Άρτας
την πόλη καταγότανε κι ήρθε στο Μεσολόγγι,
πρόσφερεν ως αρτοποιός μέσ' την πολιορκία
χιλιάδες οκάδες άλευρα για τους πεινασμένους
πολιορκημένους μαχητές μέσα στο Μεσολόγγι.
Όμως μέσα στην επική τη νύχτα της εξόδου
θε να πέσει μαχόμενος στο ματωμένο κάμπο.

* * *

28710 **Η Τσάμη Αναστασία** από το Μεσολόγγι
χήρα του Μάρκου, έπεσε μέσ' των εχθρών τα χέρια.
Ο σύζυγός της, μ' αρχηγούς τους Μπότσαρη, Τζαβέλαν,
Καραϊσκάκη, Φαβιέρ, μπήκε μέσ' τον αγώνα
κι ως χωροφύλακας μετά στο καθήκον θα πέσει
στην πόλη τα Καλάβρυτα, ενώ υπηρετούσε.

* * *

Ο Τσάντης ο Χαράλαμπος ή Τζάντης καταγόταν
από το Μεσολόγγι κι έλαβε μέρος μέσ' τον αγώνα
με Θάνο Ραζικότσικα και Βλαχόπουλο Κώστα
και παρευρέθει σε μάχες μέσ' τις οποίες πήραν
28720 μέρος και τα δυο σώματα των δυο των αρχηγών του.
Τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη

της φρουράς του Μεσολογγιού, πληγώθηκε στο χέρι
μα τελικά διασώθηκε. Όμως την ίδια νύχτα
δέκα αδελφοί και συγγενείς τ' αγωνιστή χαθήκαν.
Οι αδελφοί κι η μάνα του μέσ' του εχθρού τα χέρια
πέσαν κι εξαφανίστηκαν. Ταυτόχρονα εσκοτώθει
τη νύχτα κι ο πατέρας του, μέσα στο Μεσολόγγι.

* * *

28730 **Ο Τσαπαλός Κωνσταντίνος** που από τη Συβίστα
την πόλη καταγότανε, ως στρατιώτης μπήκε
στον αγώνα από' αρχής του κοσιένα μέσα.
Και μ' αρχηγό του τον Μακρή, πήρε μέρος στις μάχες
στ' Αγρίνιο, στο Ζαπάντι, στο Πέτα, στο Κομπότι,
τον Μύτικα, τη Βόνιτσα, το Μακρυνόρος, Πλάκα,
Κεφαλοβρύσι, Γαβαλού, τις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού. Μέρος ακόμα πήρε
στις μάχες της Δερβέκιστας, Αράχωβας, Ναυπάκτου,
μέσ' τις μάχες του Πλάτανου, καθώς και σ' άλλες μάχες.

* * *

28740 **Ο Τσαρπάρης ή Τζαπάρης ο Γιάννης**, καταγόταν
απ' την πόλη τ' Αγρίνιου· ως οπλαρχηγός πήρε
μέρος μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα,
καθώς και μέσα και στις τρεις, δεινές, πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, και θα πέσει τη νύχτα
της θρυλικής της έξοδου στο ματωμένο κάμπο.

* * *

Ο Τσαπάρης ή Τζαπάρης ο Γιάννης, του Δημήτρη
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον ίδιο τον πατέρα
μέρος μαζί του έλαβε στις ίδιες τις μάχες
και θε να πέσει και αυτός τη νύχτα της εξόδου
στον κάμπο του Μεσολογγιού, τον αιματοβαμμένο.

* * *

28750 **Ο Τσαπάλας ή Τζαπάρας ο Κώστας**, που του Γιάννη αδέλφι, κι όλας, ήτανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον ίδιο του πατέρα
και θε να πέσει και αυτός στη φρικαλέα νύχτα
στον κάμπο του Μεσολογγιού, γενναία πολεμώντας.

* * *

28760 **Ο Τσαπάρας ή Τζαπάρας ο Χρήστος** και του Κώστα αδέλφι, όντας αξιωματικός μπήκε μέσ' του αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος μέσα στις μάχες:
τ' Αγρίνιου, του Ζαπάντι, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού. Στης έξοδου τη νύχτα
αιχμάλωτος θε να πέσει μέσ' του εχθρού τα χέρια
όπου θα ζήσει της σκλαβιάς τα βάσανά της όλα
για δεκαοκτώ ολόμαυρα και κατάπικρα χρόνια.
Κι όταν, στερνά, λυτρώθηκε, τίποτε ορθό δε βρήκε
και μόλις που κατάφερνε για να επιβιώσει.
Η μάνα του, η Ελένη, σύζυγος του Δημήτρη,
ακλούθησε το σύζυγο, τα παλικαρόπουλά της
στο δρόμο της υπέρτατης, της σταυρικής, θυσίας
πέφτοντας και αυτή νεκρή απ' των εχθρών τα βόλια.

* * *

28770 **Ο Τσαπρασίλης ή Τσαπρασλόπουλος ο Νίκος** ήταν
μέσ' απ' της Ευρυτανίας την κώμη τη Δομνίτσα:
πήρε μέρος στον αγώνα του κοσιένα μέσα
και μεσ' τις μάχες έλαβε μέρος: στις Καλιακούδας
και στις μάχες του Μαχαλά με αρχηγό τον Δράκο.
Επίσης παραυρέθηκε και στην πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και θε να πέσει
μέσα στα χέρια του εχθρού στις έξοδου τη νύχτα
όπου θα ζήσει στη σκλαβιά για δυο συναπτά χρόνια
για να σωθεί μ' εξαγοράν με λύτρα που δοθήκαν,

αδρότατα, από τον ίδιο τον στοργικό πατέρα.

* * *

- 28780 **Ο Τσαρακοβίστας ή Τζαρακαβίστας ή Κουμπούρας ο Γιώργος**, που απ' τη Στύλια της Ναυπακτίας ήταν, μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Χρήστο Φωτομάρα πολέμησε στο Σούλιο και στις μάχες της Σπλάνιζας, στης Πάτρας, στη συνέχεια, όπου κι εκεί θα πέσει ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης· και στης Πλάκας τη μάχη, στη συνέχεια, και μεσ' το Καρπενήσι ενάντια στον Μουσταφά πολέμησε, της Σκόδρας. Μεσ' το κοσπέντε βρέθηκε μέσα στο Μεσολόγγι με αρχηγό κι οδηγητή τον Βέικο τον Λάμπρο όπου κι εκεί πληγώθηκε μέσ' το δεξί το χέρι.
- 28790 Κι έμεινε στην ηρωική την πόλη – ως τη νύχτα της επικής της έξοδου από το Μεσολόγγι. Κι αφού απ' εκεί διασώθηκε, με τον Γιώργο τον Δράκο μπήκε μέσ' την πασίγνωστη της Ράχωβας τη μάχη, στη μάχη μέσ' το Δίστομο, με στόχο τον Καρύστου, και μέσ' τη φονικότατη, γνωστή, του Σένιου μάχη δίπλα απ' της Ακρόπολης των Αθηνών την πόλη. Στο τέλος παραυρέθηκε και στην πολιορκία της Ναύπακτου ως την οριστική πτώση του φρούριού της. Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
- 28800 στην πρώτη των Υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Τσαρούχης Δημήτριος του Χρίστου, καταγόταν απ' την επαρχία τ' Απόκουρου κι από την κώμη το Μέγα Δένδρο· κι έλαβε μέρος μέσ' τον αγώνα με αρχηγούς : Βλαχόπουλο, Σιαδήμα και Στορνάρη κι έχοντας κι ο ίδιος υπό τις διαταγές του ένα αριθμό αξιόλογο πολεμιστών μαζί του,

στις μάχες παραυρέθηκε τ' Αγγίνιου, της Άρτας,
Καρπενησιού, Καλιάκουδας και στην πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, καθώς και μέσ' τις μάχες
28810 όσες απέξω γίνηκαν της ιερής της πόλης,
καθώς και σε διάφορες και πλείστες άλλες μάχες
όπου και διακρίθηκε σε γενναιότητα κι ήθος.

* * *

Ο Τσαρούχης ή Τζαρούχης Διονύσης του Χρήστου

από την κώμη Κόνισκα της Ναυπακτίας ήταν.
Ο Διονύσης μ' αρχηγό τον Κώστα τον Σιαδήμα
μέρος σε μάχες έλαβε του κοσιένα μέσα:
στ' Αγγίνιον ενάντια στους εντοπίους Τούρκους,
στου Αχελώου τις μάχες ενάντια στους Τούρκους
που άτακτα κι ασύντακτα κι απελπισμένα φεύγαν
28820 απ' του Μεσολογγιού τη γνωστή τη νύχτα, τη μοιραία
και που το μέγιστο του τουρκικού του σώματος επνίγει
στα φουσκωμένα τα νερά του ποταμού Αχελώου,
στη μάχη της Καλιακούδας και μέσα σ' άλλες μάχες.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
μεσ' τους υπαξιωματικούς στη δεύτερη την τάξη.

* * *

Ο Τσαρούχης ή Τζαρούχης ο Χρήστος, ο πατέρας
του Διονύση, πρόσφερεν ως μαγκατζής του Κώστα
τ' οπλαρχηγού του Σιαδήμα, πάμπολλες εκδουλεύσεις
στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα.

28830 Με τον Σιαδήμα βρέθηκε στις μάχες τ' Αγγινίου
τ' Αχελώου, Καρβασαρά, στη μάχη Καλιακούδας.
Στη μάχη παραυρέθηκε έξω απ' το Μεσολόγγι·
σε λίγα κοσσετράωρα μπήκε στο ίδιο μέσα
με πενήντα πέντε μαχητές του Κώστα του Σιαδήμα.
Απ' τους πενήντα πέντε αγωνιστές, σωθήκανε οι δύο,

ενώ ο αρχηγός του σώματος, ο Κώστας ο Σιαδήμας
και ο κολτσής του αρχηγού, ο Χρήστος ο Τσαρούχης
μαχόμενοι ηρωικά κι ενάντια στη δουλεία
πέσαν με τους πενήντα τρεις στο Μεσολόγγι μέσα
28840 Στο Μεσολόγγι έπεσε κι ο αδελφός της Ελένης
συζύγου του αγωνιστή, του Χρίστου του Τσαρούχη,
ο Παναγιώτης Κράσελος, απ' το χωριό Καινούργιο
της Τριχωνίας, που' πεσε κι αυτός κι η σύζυγός του
αφήνοντας πεντάρφανα τα τέσσερα παιδιά τους,
τον Γεωργή και τον Χρήστο που δολοφονήθηκαν
από ενεδρεύοντες εχθρούς έξω απ'το Μεσολόγγι,
ενώ οι δυο οι κόρες τους, Βασίλειω, Κατερίνη,
αφού αιχμαλωτίστηκαν, στερνά, μεταφερθήκαν
κάτω στη μακρινή Αραπιά σχεδόν σαράντα χρόνια.
28850 Κι από τότες ίχνος ζωής, σημάδι δεν εδώσαν.
Στο Μεσολόγγι πέθαναν και δυο πρώτα ξαδέλφια
της Ελένης της Τσαρούχη. Έντεκα συγγενείς της
συνολικά επέσανε μέσα στο Μεσολόγγι
αφήνοντας κατάμονη, παντέρμη, την Ελένη
με την ψυχή και την καρδιά σκασμένες απ' την πείνα
να ζει μεσ' την ανάμνηση συζύγου, πέρδικό της
και των δεκάδων συγγενών, που τραγικά χαθήκαν.

* * *

Η Τσατσάνη ή Τζάτζανη Ανάσταση από το Μεσολόγγι
που είχεν αιχμαλωτιστεί μέσα στο Μεσολόγγι
28860 κι αργότερα λυτρώθηκε με εισφορές, ζητάει
μαζί μ' άλλες ομοιοπαθείς, από τον κυβερνήτη
τον Γιάννη Καποδίστρια, στις τέσσερις του Μάρτη
μέσα στο εικοσιοχτώ, λίγο ψωμί μονάχα
για ν' αποφύγουν τελικά τον θάνατο από πείνα.

* * *

Ο Τσατσάνης ή Τζάτζανης Κωνσταντής, καταγόταν απ' τη Μεγάλη τη Λαμποτινά, την Άνω Χώρα της Ναυπακτίας τον νομό, αγαπητός προπάππος του συγγραφέα, του Γιώργου Μιλτιάδη Τσατσάνη, σουλιώτικης καταγωγής, ως και εκατοντάρχου ακριβώς για την πανάξια τη συμμετοχή του στον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα.

* * *

Ο Τσελπέλης Δάφιλος από το Μεσολόγγι Μπήκε μεσ' τον πανίερο του κοσιένα αγώνα και παρευρέθει και στις τρεις, γνωστές, πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού, ως μέλος της φρουράς του. Στην έξοδο διασώθηκε, ενώ και θα απωλέσει και την περιουσία του, χωρίς καμιά να λάβει ανταμοιβή α' πο πουθενά γι' αυτή την προσφορά του.

* * *

28880 **Ο Τσεφερής ή Τσιφέρης Δημήτρης** καταγόταν από τα Μαλατέικα του Βάλτου και θα πέσει μαχόμενος ηρωικά μέσα στο Μεσολόγγι.

* * *

Ο Τσιγαρίδας ο Κώστας από το Λυκοχώρι τ' Αγρίνου καταγόταν. Παρευρέθει σε μάχες από ξαρχής του ιερού του κοσιένα αγώνα καθώς και μέσ' τη δεύτερη πολιορκία μέσα της πόλης του Μεσολογγιού υπό τις οδηγίες του Στάικου του Γιάννη και με τον Στάικο πάλιν διασώθηκε στην έξοδον από το Μεσολόγγι. Στην Καροπούλα βρέθηκε με τον Καραϊσκάκη και με τον ίδιο αρχηγό μέσ' τη μάχη του Ρίβιου. Με τον Κώστα Βλαχόπουλο στις Βόνιτσας τη μάχη μπήκε, καθώς και μέσ' σε διάφορες άλλες μάχες.

28890 Γενναίος αναδείχθηκε και ζηλωτής σπουδαίος
της λευτεριάς της ακριβής της δουλωμένης γης του.

* * *

28895 **Ο Τσιλιγιαννόπουλος ο Σπύρος** απ' την Γρανίτσα
την κώμη της Αποδοτίας της Ναυπακτίας ήταν
με αρχηγό κι οδηγητή του Ανδρέα Σαφάκα
πολέμησε μέσ' σε μάχες Λιδορικιού, Κραβάρων
και στο κοσπέντε βρέθηκε σ' ακροβολισμούς μέσα
σ' αψιμαχίες ελαφρές Κραβάρων κι Αποκούρου.

28900 Στο κοσπέντε-κοσιέξι με τον Παναγιωτάκη
Σωτηρόπουλο, κι αρχηγό τον Κίτσο τον Τζαβέλα
στη μάχη παραυρέθηκε έξω απ' το Μεσολόγγι·
σε πέντε μέρες βρέθηκε στην ιερή την πόλη
και μπήκε και στις θρυλικής της Κλείσοβας τη μάχη.
Στην έξοδο διασώθηκε με το σπαθί στο χέρι
Ο βίος του ήταν έντιμος κι η οικογένειά του
ως ήταν πολυάριθμη και το ψωμί τους 'κόμα
κι αυτό το καθημερινό, συνήθως, το εστερούντο.

* * *

Η Τσιλιγκίρη Κατερίνη από το Μεσολόγγι
Στη Φιλιππούπολη αιχμάλωτη είχε διατελέσει
και δόθηκεν η εντολή για να της μετρηθούνε
τριάντα ακριβώς δραχμές, μετά τη λύτρωσή της.

* * *

28910 **Ο Τσαμπερλένης ο Τάσος** από το Μεσολόγγι
στης πόλης του Μεσολογγιού μέσ' τις πολιορκίες
σε όλες παρευρέθηκε και μέλος της φρουράς του
τακτικό μέλος και στις τρεις είχε διατελέσει.
Στην έξοδον επιιάστηκε αιχμάλωτος κι εστάλει
στην πόλη την Μπιτόλια απ' όπου λευτερώθει
ύστερα από δεκαενιά χρόνια αιχμαλωσίας.

* * *

- Ο Τσαμπερλένης ο Σπύρος** αδελφός τ' Αναστάση
επιάστηκε αιχμάλωτος τη νύχτα της εξόδου
28920 κι εστάλει στην Μπιτόλια. Ο Σπύρος θα πεθάνει
χωρίς να διευκρινίζεται εάν ο θάνατός του
συνέβει στην Μπιτόλια ή μετά τη λύτρωσή του.
Την ίδια τύχην ακριβώς μαζί με τα δυο αδέλφια
είχανε και η μάνα τους κι η Ειρήνη, η αδελφή τους.
Η μάνα τους λυτρώθηκε πριν απ' τον Αναστάση.
Όταν, όμως, λυτρώθηκε μέσ' το σαράντα πέντε
ο Τάσος, και εστράφηκε πίσω στο Μεσολόγγι
ούτε τη μάνα του βρήκε ούτε τα τρία τ'αδέλφια·
μάλλον γιατί πεθάνανε πριν απ' το γυρισμό του.
Εξάλλου και η αδελφή τ' Αναστάση, Ειρήνη,
28930 είκοσι χρόνια αργότερα, κι ως το σαράντα έξι
αιχμάλωτη βρισκότανε μέσ' των εχθρών τα χέρια
με άγνωστη κι αδήλωτη την πάρα πέρα τύχη.

* * *

- Ο Τσιμπουράκις Αλέξης** από το Μεσολόγγι
υπήρξε δημογέροντας της ιερής της πόλης.
Μυήθηκε στη φιλική και είχε χρηματίσει
κι έφορος του Μεσολογγιού, μ'Αποστόλη Καψάλη
και τον Πάνο Παπαλουκά. Ο Αλέξης θα πέσει
με το γιο του, τον Δημήτρη, τη νύχτα της εξόδου.

* * *

- Ο Τσιμπουράκις Νικόλας** απ' τη Σταμνά την πόλη
28940 της επαρχίας του Ζυγού, καταγότανε μέσα
και στον αγώνα βρέθηκε με τον Μακρή Δημήτρη,
κι όντας κι ο ίδιος αρχηγός με συμπολεμιστές του
ίσα με μια κοσπενταριά, σε μάχες παρευρέθει :
στ' Αγρίνιο, στο Ζαπάντι, Μακρυνόρος, Κομπότι,

στο Κρυονέρι και στις τρεις γνωστές πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγίου απ' όπου διεσώθει
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη.
Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
μέσ' στους αξιωματικούς στην έβδομη την τάξη.

* * *

28950 **Ο Τσιμπουράκης ο Πάνος**, από το Μεσολόγγι
πολύ μικρός αιχμάλωτος μέσ' τη νυχτιάν επιιάσκει
της δραματικής της έξοδου της φρουράς απ' την πόλη
και εστάληκε στην Αίγυπτον, απ'όπου θα γυρίσει
μετά από χρόνια αρκετά, μέσα στο Μεσολόγγι.
Μπήκε και στην πολιτική και είχε χρηματίσει
πολλά χρόνια ως βουλευτής και δήμαρχος της πόλης.

* * *

28960 **Ο Τσιντζιλόνης ο Γιώργος** από το Μεσολόγγι :
η σύζυγος τ' αγωνιστή, Κατερίνη, δηλώνει
ότι κατά την υστερνή, δεινή πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγίου απώλεσε τρεις γιους της
και αφού σε προηγούμενα και πριν το κοσιέξι
κι ο σύζυγός της πέθανε, ο Γιώργος, και ακόμη
έχασε τέταρτο παιδί. Ζει έτσι παντέρμη, μόνη
με τη γλίσχρα της σύνταξη, έξι δραχμών το μήνα.
Η αρμοδία επιτροπή θα κατατάξει τον Γιώργο
στην έβδομη των αξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

28970 **Ο Τσιπουρής ή Τσαπουρής ή Τσιαπουρής Γρηγόρης**
του **Γιάννη**, καταγότανε από το Καρπενήσι
με δήλωση του Βαλτινού πληροφορούμαστε ότι
ο Γρηγορης κι ο Θανάσης Τσαπάρης συμμετέσχαν
σε δυο μάχες μέσ' τον Μοριάν ενάντια στον Μπραήμη,
σε Κρεμμύδι και Γιάλοβα. Κι ύστερα επιστρέψαν

στη Ρούμελη· και βρέθηκαν στο Λιδορίκι μέσα
κι ύστερα στου Καρπενησιού τη μάχη· και συνέχεια
πήραν μέρος μέσ' τη μάχη έξω απ'το Μεσολόγγι.
Συνέχεια βρεθήκανε υπό τον Καραϊσκάκη
στο Καρπενήσι, στ'Άγραφα, Ξηρόμερο και Βάλτο.
Στρατοπεδεύσανε μετά μέσα στο Δραγαμέστο
και πήραν μέρος σε μάχες διάφορες τ' αγώνα.

28980 Επίσης παραυρέθηκε μέσ' την πολιορκία
των Αθηνών. Συνέχεια κι οι δυο τους συμμετέσχαν
στην εκστρατεία Ρούμελης, όπου διακριθήκαν.

* * *

Ο Τσιρώνης Κωσταντίνος από τους Παπαδάτες
σκοτώθηκε μέσ' τη στερνή, δεινή πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, καθώς κι η σύζυγός του.

* * *

Ο Τσιρώνης ο Σωτήρης, του Κώστα γιος, επιιάσκει
μέσ' τη νύχτα της έξοδου από το Μεσολόγγι
απ' τους εχθρούς αιχμάλωτος με όλα του τ' αδέρφια.
Κι ο μεν Σωτήρης γύρισεν απ'την αιχμαλωσία
έξι χρόνια στερνότερα· τ' άλλα του, όμως, αδέρφια
ζούσαν, ακόμη, στη σκλαβιάν ως το σαράντα τρία
με άγνωστη την τύχη τους από εκεί και πέρα.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην πρώτη υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

28990

* * *

Ο Τσιτζώνης ή Κατούνας ο Γιάννης καταγόταν
από την κώμη Κατούνα και μπήκε στον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος σε πλείστες μάχες
όντας κι ο ίδιος αρχηγός σε αριθμόν ενόπλων
π' ο ίδιος, προσωπικά, μισθοτροφοδοτούσε.

29000

Ο Γιάννης παραυρέθηκε στις τρεις πολιορκίες

της πόλης του Μεσολογγιού, όπου κι εκεί επληγώθει
μέσ' σε πλείστες περιπτώσεις και δυο πληγές εδέχθει.
Επίσης παραυρέθηκε στις Βόνιτσας τη μάχη,
στη μάχη του Μακρύνορους, καθώς και σ' άλλες μάχες.
Η αρμοδία Επιτροπή θά τονε κατατάξει
στην έβδομη των αξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Τζόφας Φώτης ήτανε από της Ιναχίας
το χωριό τ' Άργους, Πασιά, και παρευρέθει μέσα
στις μάχες του Νεόκαστρου, στις μάχες Ναυαρίνου,
29010 σε Μεσολόγγι, Πόλιανη, στα Μαύρα τα Λιθάρια,
σ' Αράχωβα της Λειβαδιάς, στο Δίστομο, Ελευσίνα,
στη Χίο με οδηγητές Τσώκρη, Καραϊσκάκη,
Γενναίο Κολοκοτώνη, κι επίσης και Φαβιέρον,
Μπότσαρη, Λόντον Ανδρέα και Χρήστο Πρεβεζιάνο.
Του Φώτη οι γονείς πέσανε μέσ' του εχθρού τα χέρια
και στο κάστρο της Ναύπακτου μέσα περιοριστήκαν.
Όμως κι εκεί πεθάνανε. Στο έγγραφό του ο Τζίφας
πρόσθετει : «στον αποκλεισμό μέσα στο Μεσολόγγι»
- στην πρώτη, μάλλον, εννοεί πολιορκία, μέσα –
29020 στο πόδι επληγωθήκε, σαν στη στερνή τη μέρα
οι Τούρκοι εφορμήσανε ενάντια στην πόλη.

* * *

Ο Τσιφοπανόπουλος ο Γιάννης καταγόταν
από την κώμη του Γουριά μέσ' απ' το Μεσολόγγι
και μ' αρχηγό του τον Μακρή μέσ' τη Ρούμελη μπήκε
στην εκστρατεία κι ύστερα μπήκε στο Μεσολόγγι.
Στην έξοδο θε να πέσει μέσ' του εχθρού τα χέρια
ενώ την ίδια νυχτιά θα σκοτωθεί ο πατέρας.

* * *

Ο Τσοβίλης Αναστάσης κάτοικος Αγρινίου

29030 από τη Λάκα του Σουλιού καταγότανε μεσα
μπήκε στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
έχοντας κιόλας τον βαθμό και του εκατοντάρχου
και έπεσε μαχόμενος στο ματωμένο κάμπο
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη.

* * *

Ο Τσοβίλης Ντζίκας, αδελφός τ' Αναστάση θα πέσει
έχοντας κιόλας τον ψηλό βαθμό του χιλιάρχου
μαχόμενος ηρωικά στον ματωμένο κάμπο
της πόλης του Μεσολογγιού, τη νύχτα της εξόδου.

* * *

29040 **Ο Τσόγκας ο Γεώργιος**, π' απ' τη Βόνιτσαν ήταν
οπληρχηγός στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
μπήκε σε μάχες διάφορες, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού και μάλιστα εκλέχτει
και αρχηγός μέσ' της φρουράς της ιερής της πόλης.
Όμως όταν κατάλαβε πως το τέλος της πόλης
ήταν να πέσει, άφευκτα, μέσ' του εχθρού τα χέρια
τάφησε με τον αρχηγό, τον Ιωάννη Ράγκο
κι αντάμα εγκαταλείψανε το πολιορκημένο
το κάστρο του Μεσολογγιού, με τη δικαιολογία
πως τάχα δεν τους σήκωνε μέσ' της πόλης το κλίμα.

29050 Μετά και του Μεσολογγιού την πτώση στο κοσιέξι
οι Τούρκοι τονέ προίκισαν με το αρματωλίκι
της Βόνιτσας, αφού πιο πριν τους είχε προσκυνήσει
Μετά κι από την άφιξη του πρώτου κυβερνήτη
του Γιάννη Καποδίστρια στη λεύτερη Ελλάδα
ο Τσόγκας πίσω γύρισε στους Έλληνες και πάλιν.

* * *

Ο Τσολάκης Αλέξιος από τον Ξηρομέρου
την κώμη την Κατούνα καταγότανε μέσα

μπήκε μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
μ'οδηγητές του κι αρχηγούς : Βαρνακιώτη και Τσόγκα,
Μακρή και Μάρκο Μπότσαρη, Πεσλή, με τους οποίους
29060 πολέμησε : σε Βόνιτσα, Λουτράκι Ξηρομέρου,
Κατάκωλον, Ανάληψη, μέσ' το Μοναστηράκι
στο Μακρυνόρος, σ' Άι Λια, μέσα στο Καρπενήσι
στην τελική, την επική πολιορκία μέσα
29064 της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει,
πολέμησε σε Ρίγανη, Καρβασαρά, Ντομπραίνα,
σ' Αράχωβα στο Ρίβιο, Πετροχώρι Απουκούρου
μέσ' τις μάχες των Αθηνών, Μύτικα, Ξηρομέρου,
μέσ' τη μάχη στον Αστακό, καθώς και σ' άλλες μάχες.

* * *

Ο Τσόλκας Γιάννης οπλαρχηγός ήτανε απ' το Βάλτο
29070 και έπεσε στην έξοδον από το Μεσολόγγι.

* * *

Ο Τσόλκας Κωνσταντίνος απ' του Μεσολογγίου
τη γνωστή κώμη τα Σταμνά καταγότανε μέσα
με το Δημήτρη το Μακρή παρευρέθει στις μάχες :
τ' Αγρινίου, του Ζαπάντι, Μακρυνόρους, Λαγκάδας
Λιγοβιτσίου, Μύτικα, Δραγαμέστου, στον Πόρο
και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία.
Σ'όλες τις μάχες έδειξε γενναιότητα κι ήθος.

* * *

Ο Τσοπανάκης ή κι αλλιώς Τζιαπινάκης Γρηγόρης
29080 απ' του Μεσολογγιού την κώμη του Γαλατά ήταν.
Πολέμησε στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
και μ'αρχηγούς του τους Μακρή και Μήτσο Δεληγιώργη
στις μάχες παραυρέθηκε τ'Αγρινίου, Ζαπάντι
του Μαχαλά, Μακρύνορους, στο Κομπότι, στο Πέτα,
στην Πλάκα και τη Βόνιτσα, στις τρεις πολιορκιές

της πόλης του Μεσολογγίου, Κρυονέρι, Καστέλι
και στην πόλη της Ναύπακτου, στου Ζεμενού τη μάχη
στη μάχη της Αράχωβας, πάντοτες οδηγώντας
κάπου είκοσι πολεμιστές σ' όλες τις μάχες μέσα.

* * *

- 29090 **Ο Τσούκας Αναστάσιος** κάτοικος της Ναυπάκτου,
σουλιώτικης καταγωγής· με τον Κίτσο Τσαβέλα
παρευρέθει και στου Σουλιού μέσ' την πολιορκία
κι όντας πολιορκημένος, μαζί με μπουλουκσήδες
έβγαινε και πολέμαγε, μέσ' τις μάχες της Σπλάντζας
πλάι στην Πάργα οπού' πεσε και ο Κυριακούλης
Μαυρομιχάλης· στη Σαμονίβα, Πέντα Πηγάδια
στο Θερακίσιο Ιωαννίνων και στους Βορράδες.
Συνέχεια, πολέμησε μέσ' το Κεφαλοβρύσι
Καρπενησιού, στην Αμπλιανή Σαλώνων, στο Κρεμμύδι,
29100 κι έξω απ' του Μεσολογγίου τη μάχη παρευρέθει.
Σε λίγα κοστετράωρα μπήκε στο Μεσολόγγι
κι έμεινεν ως την έξοδον απ' όπου διεσώθει.
Πολέμησε, συνέχεια, στις Ράχωβας τη μάχη,
στο Κερατσίνιν Αττικής, στη μάχη του Φαλήρου
και μέσ' τη φονικότατη, γνωστή του Σένιου μάχη.
Μετά θε να καταταχτεί μέσ' τη χιλιαρχία
του Κίτσου του Τζαβέλα, στην πεντακοσιαρχία
του Τζαβέλα Νικόλαου, με την οποία πήρε
μέρος και μέσα στις μάχες Λαμποτινάς, Καγγέλια
Καρπενησιού και Τέρνοβας και, τέλος, της Ναυπάκτου
29110 ως την οριστική παράδοση του φρούριου της πόλης.
Η αρμοδία Επιτροπή θε να τον κατατάξει
στην πρώτη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Τσούνης ο Ευστάθιος, που από την Κατούνα

Ξηρόμερου κατάγοταν, μπήκε μέσ' τον αγώνα.
Μ'οδηγητές του κι αρχηγούς : Βλαχοπουλαίους, Τούσα,
και τον Σισίνην έλαβεν μέρος σε πλείστες μάχες
καθώς και μέσ' την επική, δεινή, πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού από ξαρχής ως τέλος
της θρυλικής της έξοδου, απ' όπου διεσώθει.

29120 Μέσ' τη μάχη του φρούριου του Μεγαλοσπηλαίου
μέσ' τις μάχες των Αθηνών και μέσα σ' άλλες μάχες.
Η αρμοδία Επιτροπή θά τονε κατατάξει
στη δεύτερη υπαξιωματικων μέσα την τάξη.

* * *

Ο Φαγκρίλας Δημήτριος από το Μεσολόγγι

ως υπαξιωματικός μπήκε μέσ'τον αγώνα
στο πεζικό και νομικό με Μήτσο Δεληγιώργη
και Καραγιώργο Δόσταγα. Παρευρέθει σε μάχες,
μέσ' σ'εκστρατείες και μέσ'σε πολιορκίες, όπως:
στ' Αγρίνιο και Ζαπάντι, όπου κι εδώ 'πληγώθει

29130 καίρια στο κεφάλι του· για τούτο και θα χάσει
του κεφαλιού του το μισό κρανίο και συνέχεια
οι χειρουργοί προσθέσανε στη θέση «κολοκύνθη».

Ο Δημήτρης πολέμησε και μέσ'το Μεσολόγγι
στην υστερνή της ιερής πόλης πολιορκία:

βγήκε απ' το πυροβολικό· μπήκε στον «Μπόγο»

και που διευθυνότανε απ' τον Μωραϊτάκη

μέσα στη λιμνοθάλασσα, καθώς και μέσ' τον κόλπο

το γνωστό Κορινθιακό με ναύαρχο τον Κόχραν.

29140 Συνέχεια, με Άστιγγα μέσ'του Βασιλαδίου

και της πόλης τ' Αιτωλικού, μέσ'της πολιορκίας

τις μάχες παραυρέθηκε. Τότες και που ο Άστιγξ

πληγώθηκε και ο «Μπόργος», συνέχεια, διατάχθει

στον Μύτικα·να πορευθεί και από'κει «καθήρχθει»

στις φυλακές της Κέρκυρας μ' όλο το πλήρωμά του·
και τούτο γιατί κρίθηκε ως πειρατικόν πλοίο.
Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
στη δεύτερη υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

29150 **Ο Φαγκρίλας Διονύσιος** από το Μεσολόγγι,
μ' οδηγητές, κατ'εξοχήν, τον Μήτσο Δεληγιώργη
καθώς και τον οπλαρχηγό τον Φωτομάρα, πήρε
μέρος στον ιερόν του κοσιένα αγώνα.

Μπήκε μέσ'του Μεσολογγιού τρίτη πολιορκία
όπου κι εκεί πολέμησε καρτερικά, γενναία.
Στην έξοδο διασώθηκε· η οικογένειά του
ολόκληρη, θε να πέσει μέσ' του εχθρού τα χέρια
όπως και μια του αδελφή. Συνέχισε τις μάχες
που στον Μοριά διεξάχθηκαν, και στις οποίες μέρος

29160 επήρε μέσα ως μπουλουκσής, με αρχηγό του, πάντα,
τον Μήτσο του Δεληγιώργη. Μπήκεν ενωματάρχης
μέσα στη χωροφυλακή στου Όθωνα τα χρόνια.
Όμως, μετά, τυφλώθηκε· και με τη σύνταξή του
κείνην του εκατόνταρχου, ως το τέλος εζούσε.

* * *

29170 **Ο Φαγκρίλας ο Γιάννης** από το Μεσολόγγι
μόλις η σάλπιγγα σήμανε, μέσα στο Μεσολόγγι
έτρεξε για προάσπιση της ιερής της πόλης
και κατατάχτει στη φρουρά· κι αμέσως διορίσκει
ως κανονοσιτάρχης στον προμαχώνα μέσα
στον Άγιο Νικόλαο, μετά στ'Ανεμομύλι
και τελικά εντάχτηκε μέσα στο μικρονήσι
το γνώριμο κι ηρωικό: στο Βασιλάδι μέσα.
Στην έξοδο διασώθηκε ξιφήρης, πολεμώντας
μ' όλο που πήρε δυο πληγές:στο δεξιό το πόδι

και στ'αριστερό σώμα του· για να φτάσει στ' Αγρίνι
απ' όπου και συνέχισε την ένοπλή του δράση.
Μπήκε μέσ'τη γαλιότα του με εντολήν αρμοδία
μέσ' τον Αμβρακικό και στον Κορινθιακό κόλπο
29180 συνέχισεν ως πλοίαρχος της δικής του γαλιότας
τις πυκνές κατά του εχθρού σκληρές επιχειρήσεις.
Σε μια τέτοια επιχείρηση θα χάσει τη γαλιότα
κάτω απ'τις αντίστοιχες εχθρικές επιθέσεις.
Καμιάς δεν έτυχε αμοιβής και δεν έλαβε μέρος
σε χιλιαρχίες κι ελαφρά τάγματα που στηθήκαν.

* * *

Ο Φαγκρίλας ο Νίκος από το Μεσολόγγι
αρμάτωσε με εντολή και νέα πασαρά του
φρουρώντας τον αποκλεισμό τ' Αμβρακικού του κόλπου
ως και του Κορινθιακού. Σαν έφτασεν ο στόλος
ο τούρκικος, στο λιμνοθαλάσσι ευθύς θε νά'μπει
29190 κι αμέσως επολέμησε τα τούρκικα λατζόνια.
Συνέχεια ως πυροβολιστής μέσα θα πολεμήσει
στην τάπια την «Τερίμπιλε», όπου θα παραμείνει
ως τη νυχτιά της έξοδου από Μεσολόγγι.
Στην τρομερή την έξοδο πληγώθηκε στο πόδι·
όμως, παρά το τραύμα του, στο τέλος διεσώθει
μέσα στ' Ανάπλι φτάνοντας μ'όλους τους εξοδίτες.
Συνέχισε να πολεμά για τη σκλάβια πατρίδα
ίσαμε την οριστικήν απελευθέρωσή της.
Στο Μεσολόγγι στράφηκε, που όμως'κει θε νά βρει
29200 όλη του την ακίνητη περιουσία πού'χε
κατεστραμμένη παντελώς· και η δεινή πληγή του
τ' αποστερούσε παντελώς όποια πρωτοβουλία
κατά καιρούς ελάμβανε να εργασθεί, να ζήσει,
κι έπεσε μέσ' σε δεινή και σ'ανήκουστη φτώχια.

* * *

Ο Φαγκρίλας ο Πέτρος, ο αδελφός του Γιάννη
θε να πέσει μαχόμενος μέσ'την πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού μέσα στο εικοστρία.

* * *

Η Παράσχου ή Φιλίδου, σύζυγος Γεωργίου
απ' τη Μεγάλη τη Λαμποτινά της Ναυπακτίας
29210 με πιστοποιητικό του Δήμου Αποδοτίας
«ευρεθείσα εις την θέσιν την Πόργιανην του Δήμου»
αιχμαλωτίστηκε και με τα δυο μικρά παιδιά της
πεντάχρονο τό'να παιδί κι ενός χρόνου το άλλο.
Η ίδια εσύρθηκε μέσα στην Αλβανία
όπου θα μείνει αιχμάλωτη στ'Αλβανικό Πρεμέτη
για δέκα χρόνια ολόκληρα, απ'όπου θα ξεφύγει
σαν βρήκε την κατάλληλη την ευκαιρία μπρός της
κι ολοστερνά λυτρώθηκε φτάνοντας μέσ' τ'Ανάπλι.
Ζητάει καθικετεύουσα μια σύνταξη να ζήσει
29220 ας είναι και την πιο απλή για να αντιμετωπίσει
τον αναπόδραστο το θάνατο από την πείνα.

* * *

Ο Φανιάς ή κι αλλιώς ο Καραγιώργου ο Γιώργος
π' από τον Ασπροπόταμο καταγότανε μέσα,
μπήκε στην επανάσταση του κοσιένα μέσα
και παρευρέθει σε μάχες, όπως : στο Καρπενήσι,
στα Βρυσάκια, στην Άμπλιανη και στην πολιορκία
την υστερνή, την επική, μέσα στο Μεσολόγγι.
Ο Γιώργος παραυρέθηκε και μέσ'την εκστρατεία
του θρυλικού πολέμαρχου, Γιώργου Καραϊσκάκη,
29230 μέσα στις Ανατολικής, της Στερεάς Ελλάδας
τόσον, πρώτα, ως μαγκατζιής, όσον κι ως σωματάρχης.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει

στην πρώτη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Φαράντος Γεώργιος από το Μεσολόγγι
διορίστηκε ως φροντιστής των πολεμοφοδίων
της πόλης του Μεσολογγίου, κι απ' τον ίδιο χρόνο
εκλέχτηκε ως έφορος της ιερής της πόλης.
Επίσης επολέμησε μέσα στο Μεσολόγγι
και έπεσε μαχόμενος τη νύχτα της εξόδου
29240 στον κάμφο του Μεσολογγίου, το ματοποτισμένο
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην έβδομη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Φαράντος ο Δημήτρης, γιος του Γεωργίου
τη νύχτα της αιματηρής εξόδου από την πόλη
θε να πιαστεί, μαχόμενος, μεσ'του εχθρού τα χέρια
μαζί με τη μητέρα του και με την αδελφή του.
Κι ο Δημήτρης κι η μάνα του θα ελευθερωθούνε
ενώ στάθηκεν άγνωστη της αδελφής η τύχη
που μεταφέρθει αιχμάλωτη στ'αλβανικά Μπιτόλια.

* * *

29250 **Ο Φαράντος ο Γιάννης**, αδελφι του Γεωργίου
θε να πέσει στην έξοδον από το Μεσολόγγι.

* * *

Ο Φαράντος ο Πέτρος, και ο αδελφός του Γιάννη
μαχόμενος ηρωικά τη νύχτα της εξόδου
θε να πέσει κι αυτός νεκρός πλάι στ'άλλα τ' αδελφια.

* * *

Ο Φαράντος ο Σταμούλης, το τρίτο τους αδελφι
νεκρός θε να πέσει κι αυτός τη νύχτα της εξόδου
της γνωστής ηρωικής φρουράς του Μεσολογγίου.

* * *

29260 **Ο Φαρμάκης Βασίλης** απ' τη Γαβαλού την κώμη
μ' οδηγητές κι αρχηγούς, Μακρή, Πέτρο Τζερπέτο
και Μήτρο Ντόκα εντάχθηκε στον ιερόν αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος στις μάχες μέσα:
στο Βραχώρι, στο Ζαπάντι, στο Πέτα, στο Κομπότι,
στην Πλάκα, στο Μακρύνορος, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ'όπου ως διεσώθει
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ'την πόλη,
συνέχισε να πολεμά για την ελευθερία.
Στερνά μπήκε μέσ' του Βελή το τάγμα, του Γεωργίου
και παρευρέθει στις μάχες Μεσολογγιού, Ναυπάκτου
ίσαμε και τη στερνή πτώση των φρούριών τους.
29270 Η αρμοδία Επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη δεύτερη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

29280 **Ο Φαρμάκης ο Γιάννης** απ'τη πόλη του Βάλτου
και απ'εκεί μετώκησε στου Αιτωλικού την πόλη.
Μεσ'την Κωνσταντινούπολη μέσ' στο είκοσι 'βρέθει
όπου κι εκεί μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία.
Εκεί δυο φιλικούς τους Ασημάκη Κροκίδα
μαζί με τον Οικονόμου, τους στείλαν στην Ελλάδα
να οργανώσουν κίνημα ενάντια στους τυράννους.
Διαβήκανε τη Στυλίδα, τη Λειβαδιά, Λαμία
29280 τα Σάλωνα, Γαλαξίδι, την Πάτρα, Μεσολόγγι,
και φτάσανε, συνέχεια, στην Πρέβεζα, την Άρτα
όπου κι εκεί μυήσανε τον Βαρνακιώτη κι άλλους.

* * *

Ευθύς μετά την έκρηξη τ'αγώνα του κοσιένα
μέσ' σε μάχες σημαντικές παρευρέθηκε ο Γιάννης:
σε Μακρυνόρος, Κομπότι, στη Λαγκάδα, στο Πέτα,
στην Πλάκα, μέσα στ'Άγναντα και στον Σταυρόν επίσης,

στο Λουτράκι Ξηρόμερου, μέσ'τις μάχες της Άρτας,
στο Μοναστήρι του Βλαχού και στην πολιορκία
την πρώτη του Μεσολογγιού και μέσ'την τελευταία.
29290 Συνέχεια ο Φαρμάκης ο Γιάννης μέρος πήρε
μέσα στην Πελοπόννησο μέσ'σε διάφορες μάχες.
Μέσα στο εικοσιοχτώ κατέβηκε στην Κρήτη
όντας επκεφαλής σε κάπου εφτακόσιους
πολεμιστές και βρέθηκε σε πλείστες μέσα μάχες.
Μπήκεν ως υπολοχαγός μέσ'τη χιλιαρχία
του Χατζηχρίστου κι έλαβε μέρος μέσα στις μάχες :
της Ναύπακτου, του Καστελιού, των Θηβών και της Πέτρας.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην έβδομη των αξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

29300 **Ο Φαρμάκης Δημήτριος** που μέσ'από την κώμη
τη Γαβαλού κατάγοταν, μπήκε μέσ'τον αγώνα
του κοσιένα μ'αρχηγό τον Μακρή τον Δημήτρη
και μέσ' τις μάχες βρέθηκε στο Βραχώρι, Ζαπάντι,
στο Πέτα και στο Κομπότι, την Πλάκα, Μακρυνόρος,
καθώς και στου Μεσολογγιού τις τρεις πολιορκίες
απόπου διασώθηκε τη νύχτα της εξόδου
και κατατάχτηκε μετά μέσ'του Βελή το τάγμα
με τον οποίο βρέθηκεν εις την πολιορκία
Μεσολογγιού και Ναύπακτου, ίσαμε και την πτώση
29310 των φρούριων κι ως τελικά και την ανάκτησή τους.
Η αρμοδία επιτροπή θά τονε κατατάξει
στη δεύτερη υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Φαρμάκης ή Παπούλας ο Κώστας, καταγόταν
από την πόλη Νιόκαστρο της Ναυπακτίας μέσα.
Με τον Δημήτρη τον Μακρή στην πρώτη παρευρέθει

πολιορκία Ναύπακτου, του Κάστρου τ' Αντιρρίου,
στη Σκάλα του Μαυροματιού· συνέχεια στη μάχη
Πετροχωριού Απόκουρου, ενώ μέσ' το κοσπέντε
μπήκε στο πολιορκούμενο το Μεσολόγγι μέσα
29320 μένοντας ως την επική την έξοδο απ' την πόλη.
Εκεί, κι ενώ πληγώθηκε, στο τέλος διεσώθει.
Στερνότερα πολέμησε με τον Καραϊσκάκη
στη μάχη της Αράχωβας μέσα στο Κερασίφι,
μέσ' τις μάχες στον Πειραιά και μέσ' το Μοναστήρι
του άγιου Σπυρίδωνα, μέσ' τη μάχη του Σένιου
μεσ' τη μάχη του Αιτωλικού, στη μάχη της Ναυπάκτου.
Κι αφού ο αγώνας τέλειωσε, στράφει στο σπιτικό του.

* * *

Ο Φαρμάκης Μαυρομάτης από το Μεσολόγγι
μπήκε μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
29330 και παρευρέθει σε μάχες της Αιτολοακαρνανίας,
στην άμυνα Μεσολογγιού, μέσ' την πολιορκία
την υστερνή, την επική, μέσα στο κοσιέξι
απ' όπου διασώθηκε τη νύχτα της εξόδου
και φτάνοντας με της φρουράς τα λείψανα στ' Ανάπλι.
Όμως δεν άντεξε πολύ τις πλείστες κακουχίες
που τράβηξεν ως να φτάσει, κάποια στιγμή, στ' Ανάπλι.
Αρρώστησε και πέθανε μέσ' τ' Αναπλιού την πόλη.
Εξάλλου, πέντε του παιδιά μέσα στο Μεσολόγγι
απ' τις παντοίες στέρησες καθώς κι από την πείνα
29340 στο Μεσολόγγι πέθαναν. Η σύζυγος του, Χάιδω
συνελήφθει αιχμάλωτη τη νύχτα της εξόδου
και λευτερώθηκε μετά, καταβάλλοντας λύτρα
που τα εξοικονόμησε, πουλώντας όσα-όσα
ολάκαιρη την ακίνητη περιουσία πού'χε.
Για να γυρίσει, ολοστερνά, στο ρημαγμένο σπίτι

και να ζήσει παντέρμη, καταδυστυχισμένη
με συντροφιά της τις σκιές των πέντε αγγελουδιών της
και του καλού της σύντροφου, που'χε νωρίς μισέψει.

* * *

- Ο Φερεντίνος Ανδρέας ή Κλέαρχος**, όπως κι αλλιώς λεγόταν
29350 που από του Μεσολογγιού την πόλη καταγόταν
πολέμησε μέσ' την ξηράν και θάλασσαν ακόμα
στον κοσιένα τον λαμπρό, τον επικόν αγώνα
και παρευρέθει και στις τρεις πολιορκίες μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και διεκρίθει
και για την γενναιότητα και τιμιότητά του.
Στην έξοδο διασώθηκε και βγαίνοντας ξιφήρης
δέχτηκε σοβαρές πληγές στο χέρι, στο κεφάλι
και διασώθηκε, στερνά, αφού αποθεραπεύθει
σαν από θαύμα απρόσμενο. Μετά θα συνεχίσει
29360 μαχόμενος ηρωικά με Μήτσο Δεληγιώργη.

* * *

- Ο Φλοκατούλας ο Θανάσης**, από του Αποκούρου
την κώμη την Μόκιστα καταγότανε μέσα
και μ' αρχηγό κι οδηγητή τον Κώστα τον Σιαδήμα
πήρε στην επανάσταση του κοσιένα μέρος
και μέσ' τις μάχες βρέθηκε στο Βραχώρι, Ζαπάντι
στο φρούριο της Ναύπακτου, στη μάχη στο Λουτράκι,
στη Σκάλα του Αιτωλικού και στο Κεφαλοβρύσι
στο Καρπενήσι· κι ύστερα στη μάχη Καλιακούδας.
Πολέμησε, συνέχεια, έξω απ' το Μεσολόγγι
29370 στη μάχη του Πετροχωριού· στη μάχη τ' Αποκούρου,
στην Καροπούλα στ' Άγραφα, στις Ρίγανης τη μάχη.
Μέσ' το κοσπέντε μ' αρχηγό τον Κώστα τον Σιαδήμα
μπήκε και στον Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία
την υστερνή, την επικήν, απ' όπου διεσώθει

ενώ ο ως τότες αρχηγός, ο Κώστας ο Σιαδήμας
φονεύθηκε στην έξοδο. Και όμως ο Θανάσης
θα συνεχίσει τις μάχες μετά το Μεσολόγγι.

* * *

29380 **Ο Φλούδας ο Δημήτριος** που μέσα από του Βάλτου
την πόλη καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
μ' οδηγητές του τους Μακρή και τον Καραϊσκάκη
και μαζί τους πολέμησε μέσ' σε πολιορκίες,
καθώς και μέσα σε μάχες και μέσα σ' εκστρατείες.
Με τον Μακρή πολέμησε σ' Αγρίνιο, Ζαπάντι,
Καρβασαρά, Μακρύνορος, στο Κομπότι, στο Πέτα,
στην Άρτα, Πλάκα και στις τρεις πολιορκίες μέσα
της πόλης του Μεσολογγίου. Στην έξοδο διασώθει.
Πολέμησε, παράλληλα, στη Στερεάν Ελλάδα
την Ανατολική όπου και μέσα παρευρέθει
29390 σε πλείστες μάχες: κι έπεσε γενναία πολεμώντας
στη μάχη της Αράχωβας, την πασίγνωστη μάχη.
Εξάλλου, και στις έξοδου- τη νύχτα που διεσώθει
ο γιος του, Αθανάσιος-, σκοτώθηκε στον κάμπο
της πόλης του Μεσολογγίου, ενώ η σύζυγός του,
η Χριστίνα έπεσε μέσ' των εχθρών τα χέρια.
Κι αφού και για εφτά χρόνια μέσ' τη σκλαβιά θα ζήσει
ζώντας, εκεί, μαρτυρικά στα χέρια των τυράννων
θε να στραφεί στο σπιτικό, το καταρημαγμένο.

* * *

29400 **Ο Γιάννης ο Φλωτόπουλος** από τις Τριχωνίας
την κώμη το Καινούργιο καταγότανε μέσα
μ' οπλαρχηγούς, διάφορους μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος στις μάχες μέσα
στο Βραχώρι, στο Ζαπάντι, στην Πλάκα και στο Πέτα
στης Καλιακούδας τη μάχη και στην πολιορκία

την τρίτη και υστερινή μέσα στο Μεσολόγγι.
Συνέχισε να πολεμά στην ιερή την πόλη
ίσαμε τη δραματική τη νύχτα της εξόδου
απ' όπου, αφού διασώθηκε, συνέχισε τις μάχες.
Πολέμησε σ' Αράχωβα καθώς και πολλές άλλες.
29410 Εξάλλου αναφέρεται πως είχε συνεισφέρει
χρηματικά πολλές φορές στον ιερόν αγώνα.

* * *

Ο Αναγνώστης ο Φλώρος που καταγόταν μέσα
απ' την πόλη Καρβασαρά, μέσ' τον αγώνα μπήκε
μ' οδηγητές του κι αρχηγούς: Γεροθανάσην, Ίσκο,
Καραγιάννην Αναγνώστη μα κι οπλαρχηγούς κι άλλους
και παρευρέθει σε μάχες και σε πολιορκίες
τ' Αγρίνιου, Μακρύνορους, της Πλάκας και του Πέτα,
στην πρώτη του Μεσολογγιού πολιορκία μέσα.

29420 Στην τρίτη του Μεσολογγιού γνωστή πολιορκία
ο Φλώρος πολιορκήθηκε στ' Αιτωλικού την πόλη
μαζί με τη μητέρα του και με την αδελφή του.
Αφού συνθηκολόγησαν, όλοι μεταφερθήκαν
στην Άρτια απ' όπου λυτρώθηκαν με σουλτανική «χάρη»,
ο Φλώρος ακολούθησε τον οπλαρχηγό Κώστα.
Μαζί του παραυρέθηκε και στην πολιορκία
της πολιτείας Βόνιτσας ως την ανάκτησή της.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη δεύτερη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

29430 **Ο Κωνσταντίνος ο Φλώρος του Μήτρου** καταγόταν
από την κώμη το Σπάρτο της Αμβρακίας μέσα.
Μέσα στην επανάσταση του κοσιένα μπήκε
και μ' αρχηγό του τον Μακρή στις μάχες πήρε μέρος:
του Μακρυνόρους, του Πέτα, στο Ζαπάντι, της Πλάκας,

και στις Αθήνας τις μάχες επίσης παρευρέθει
όντας κι ο ίδιος κεφαλή σ' είκοσι στρατιώτες.
Επίσης παραυρέθηκε και στην πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, στην επική, την τρίτη
σ' όλη τη δραματική, χρονική, διάρκειά της.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
29440 στη δεύτερη υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

Ο Φλώρος ο Μιχαήλ που καταγόταν μέσα
απ' της Ναυπάκτου την κώμη, μπήκε μέσ' τον αγώνα
με αρχηγούς του τους Τσόγκα και τον Δήμο τον Τσέλιο
στις μάχες παραυρέθηκε του Δαμακού, της Πλάκας,
Παλιολαγκάδας, του Πέτα, στ' Αγρίνι, Μακρυνόρος,
στην πρώτη του Μεσολογγιού γνωστή πολιορκία,
στα Γεφύρια τ' Αλάμπη, στον ποταμό Αχελώο,
στο Λιγοβίτσι, Μαχαλά, και στην πολιορκία
την τρίτη του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει.
29450 Ο Φλώρος είναι πρόγονος γνωστής οικογενείας
των Ανωτάτων Δικαστών Αντώνη κι Αλεξάνδρου
Φλώρου· από την κώμη Νιοχώρι, της Ναυπακτίας.

* * *

Ο Φλώρος Σπύρος ήτανε από το Ευηνοχώρι
της πόλης του Μεσολογγιού και μπήκε στον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος μέσα στις μάχες:
στ' Αγρίνιο, στο Ζαπάντι, στο Πέτα, στο Κομπότι,
Κεφαλοβρύσι Γαβαλού, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού· στην έξοδο επληγώθει
μα τελικά διασώθηκε· και στον Μοριά θα φτάσει.
29460 Μπήκε μέσ' του Νικηταρά το σώμα και μαζί του
πήρε μέρος στου Νιόκαστρου τη μάχη· και συνέχεια
με τον Σισίνην αρχηγό, στις μάχες της Αθήνας

πολέμησε. Μετά, με τον Βενιζέλο τον Ρούφο
μαζί του παραυρέθηκε στη μάχη της Ακράτας.
Επίσης επολέμησε: στον Μύτικα, στην Πλάκα,
στη Βόνιτσα, την Κατοχή, της Παπαδιάς, Πλατάνου,
στη μάχη της Δερβέκιστας και μέσα σ' άλλες μάχες.

* * *

Ο Φουντάκης ή Φωτάκης, όπως κι αλλιώς λεγόταν
ο **Δημήτρης** κατάγοταν απ' το Μεσενικόλα
29470 των Άγραφων και μ' οδηγό τον Γάτο τον Σταμούλη
μπήκε μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα.
Μαζί του παραυρέθηκε μέσα στο Καρπενήσι.
Συνέχεια ακλούθησε τον Χρήστο Χατζηπέτρου
και μαζί του πολέμησε στο Μεσολόγγι μέσα.
Ο Δημήτρης πολέμησε και στην Κλείσοβα μέσα
καθώς και σε διάφορες άλλες ακόμα μάχες.
Μέσα στο εικοσιεφτά καίρια επληγώθει
και πέθανε στο σπίτι του, όπου αποτραβήχτει.

* * *

Η Φούρναρη η Στεφανή, η σύζυγος κι η μάνα,
29480 που είχαν αιχμαλωτιστεί μέσα στο Μεσολόγγι
κι ύστερα με «συνεισφορές», τελικά, λυτρωθήκαν
ζητάν απ' τον Καποδίστρια, πρώτο κυβερνήτη,
το καθημερινό ψωμί, για να επιβιώσουν
και ν' αποφύγουν, τελικά, το θάνατο από πείνα.

* * *

Ο Φουρτούνας ο Χρήστος από το Πετροχώρι
της Παμφίας της Αιτωλίας καταγόταν μέσα,
μπήκε μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες: Βραχοχωριού, Ναυπάκτου,
Νευρόπολης, Καλάβρυτων, του Μεγαλοσπηλαίου,
29490 Παλαιών Πατρών, Αράχωβας, Σαλώνων, Ομέρ Αφέντη,

Καρπενησιού, καθώς και μέσ' σε πλείστες άλλες μάχες,
μ' οδηγητές τους αρχηγούς: Σιαδήμα, Κοντογιάννη,
Δήμο Καλτσά, Δήμο Τσέλιου, Λόντο, Καραϊσκάκη.
Δεύτερο πιστοποιητικό προσθέτει κι άλλες μάχες:
στο Ζαπάντι, Καρπενησιού, της Άμπλιανης Σαλώνων,
στη μάχη του Ξηρόμερου. Κι ένα τρίτο προσθέτει
τις μάχες μέσα τ' Αετού, τ' Αγάθωνα, Υπάτης,
τον Λιάκοβο με τον Σκαλτσά και τον Αποκουρίτη.
Επίσης παραυρέθηκε μέσα στο Μεσολόγγι
29500 όπου και επολέμησεν ως την υστάτην ώρα.
Επίσης στις Βαρνάκοβας τη μάχη παρευρέθει
με Καστανιώτη, Καλύβα και τον Γιάννη Φαρμάκη.
Μ' Αποκουρίτη, πρόσθετα, Τριανταφύλλου ευρέθει
μέσ' τις μάχες της 'Ράχωβας, στις μάχες του Διστόμου.
Τέλος, επαραυρέθηκε στη μάχη Τριζονίων
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Χρήστο τον Μακράκη.
Η αρμοδία Επιτροπή θε να τον κατατάξει
στην πρώτη υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Φουσέκης ο Κώστας απ' το Μοναστηράκι
της Βόνιτσας κατάγοταν, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα μ' αρχηγό τον Γιάννη τον Σουλτάνη
που μέσ' τη μάχην, ως γνωστόν, έπεσε της Δομπραΐνας.
Εξάλλου, επολέμησε και μέσ' το Μεσολόγγι
και διακρίθηκε για γενναιότητα και ζήλο.

29530 καθώς και μέσ' σε διάφορες άλλες σκληρές μάχες
μ' οπλαρχηγούς ονομαστούς τους: Ζέρβα, Κουτσονίκα,
καθώς και μέσ' τον οπλαρχηγό Κουσκούρη, που τονίζουν
πως για όλα όσα πρόσφερε δεν έτυχεν, ο Κώστας,
καμιάν απολύτως ανταμοιβήν από κάπου να πάρει.

* * *

Ο Φραγκίστας ο Γιάννης, απ' της Ευρυτανίας
την κώμη τη Φραγκίστα καταγότανε μέσα.
Μικρός, εβγήκε στο βουνό· κλέφτης στον πρωτοκλέφτη
τον Δίπλα. Κι έχοντας μαζί τριάντα παλικάρια.
Συνέχεια, με τον Δίπλα και τον Καραϊσκάκη
29540 πολεμάει, άπαυτα στον Τεπελενινλή ενάντια
τον γνωστόν Αλή Πασά. Κι όταν αρχίζει ο αγώνας
με τους τρακόσιους άντρες του χτυπάει στο Καρπενήσι
τους Τούρκους· και συνέχεια δίνει μάχες στη Μπλάζου
της Θεσσαλίας· και μάχες, επίσης, δίνει ακόμα
στα Κανάλια, στη Θεσαλία πάλι. Και συτέχου
τρέχει μέσ' του Μεσολογγιού την ιερή την πόλη
ένα χέρι βοήθειας στους μαχητές να δώσει
και την υπερασπίζεται με τους Κατσαντωναίους
τους παλαιούς συμμαχητές. Με τον Καραϊσκάκη
29550 νίκη λαμπρή μέσ' τ' Άγραφα μαζί του πετυχαίνει.
Συνέχεια, παρευρίσκεται στης Άμπλιανης τη μάχη,
καθώς και μέσ' το Νιόκαστρο μέσα κει στο Κρεμμύδι.
Ακλουθώντας, συνέχεια, τον Γιώργο Καραϊσκάκη
τρέχει, ευθύς, για ακόμα μια βοήθεια να δώσει
της ηρωικής φρουράς την έξοδο απ' την πόλη
τη νύχτα τη δραματική από το Μεσολόγγι.
Μέσα στο εικοσιέξι πιάνει το Μοναστήρι
της πόλης Βαρνάκοβας μ' εκατόν πενήντα άντρες.
Μαζί του παραυρίσκονται Καλύβας και Σκαλτσαίοι.
29560 Κάποια στιγμή Τουρκαλβανοί τρέχουν και αποκλείουν
το Μοναστήρι, που μένει χωρίς τροφές, μπαρούτι.
Κάνουν γιουρούσι και φεύγουν με τα σπαθιά στο χέρι.
Οι λαβωμένοι είν' εφτά· μαζί τους κι ο Φραγκίστας
που μια βαθειά λαβωματιά μέσ' το κεφάλι παίρνει.
Όμως, μ' όλο το τραύμα του, τρέχει και πολεμάει

στη Δόμπραιναν, Αράχωβα, Φάληρο, Χαϊδάρη
και στη μάχη επιπρόσθετα, της Ελευσίνας μέσα.
Μέσ' το πενήντα τέσσερα και ενενήντα χρόνων
29570 συναντάμα με το γιο του, τον Χάμπο, πολεμάει
για την απελευθέρωση της σκλάβας Θεσσαλίας.
Απόστρατος Συνταγματάρχης, της φάλαγγας περνάει
μέσ' στην Αγία Τριάδα, κοντά στα κτήματά του
και τα πολλά κοπάδια του· και τελικά θα φύγει
σχεδόν εκατοντάχρονος: μέσ' το εξήντα ένα.

* * *

Ο Φραγκλίνος Νικόλαος από το Μεσολόγγι
πολέμησε στην άμυνα της ιερής της πόλης
ως πυροβολητής, ίσαμε και τη νύχτα
της επικής της έξοδου της φρουράς απ' την πόλη.

* * *

29580 **Ο Φραγκούλης ο Μήτζος** απ' του Αιτωλικού την πόλη
μυημένος στη Φιλική πολύ πριν τον αγώνα
κατήχησεν οπλαρχηγούς στην Αιτολοακαρνανία.
Ευθύς μετά την έκρηξη τ' αγώνα του κοσιένα
εκλέχτει πληρεξούσιος σ' εθνικές συνελεύσεις,
Έφορος του Αιτωλικού, της επιτροπής τ' αγώνα.
Και όταν το Αιτωλικό, ύστερα από συνθήκη
στους Τούρκους παραδόθηκε, αυτός θα δραπετεύσει
από το τουρκικό στρατόπεδο και θά'μπει
στην πόλη του Μεσολογγιού, την πολιορκημένη.
Τη νύχτα, την πολύνεκρη, της έξοδου απ' την πόλη
29590 βγήκε κι αυτός μαζί με τους άλλους τους εξοδίτες,
όμως μέσ' τις υπώρειες βουνού, σιμά, θα πέσει
απ' τους πεζούς και τους ιππείς που τους παραμονεύουν,
τις χιλιάδες του Μουστάμπεη που στήσανε ενέδρα.
Η θεία όμως πρόνοια λες κι είχε λειτουργήσει

κι ύστερα από λίγο καιρό, στις Ράχωβας τη μάχη
ο σφαγιαστής των εξοδιτών, θα πέσει μ' άλλους τόσους
όσους μ' ενέδρα σκότωσε στις έξοδου τη νύχτα.

Ο Μήτζος Φραγκούλης στάθηκε και χορηγός τ' αγώνα
προσφέροντας σημαντικά ποσά για στήριξή του.

29600 Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
ως συνταγματάρχη για όλες του τις εκδουλεύσεις
μόλο που της επιτροπής ο πρόεδρος ετάχθει
υπέρ της ανακήρυξης ως στρατηγού του Μήτζου.

* * *

Ο Φραγκούλης ο Σπύρος π' απ' του Μεσολογγίου
τη γνωστή κώμη Γαβαλού καταγότανε μέσα
με τον Δημήτρη τον Μακρή Ζυγιώτη παρευρέθει
σ' όλες τις μάχες πού 'δωσε και τις πολιορκίες
καθώς και τις εκστρατείες που πήρε τ' αρχηγού του
το σώμα μέσ' σ' ολόκληρη τη Στερεάν Ελλάδα.

29610 Ως δεκανέας βρέθηκε μέσ' τις μάχες: στ' Αγρίνι,
στο Ζαπάντι, στη Λαγκάδα, Μακρυνόρος, Κομπότι,
σε Πέτα, Άρτα, την Πλάκα, καθώς και σ' άλλες μάχες.
Επίσης παραυρέθηκε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού. Τη νύχτα της εξόδου
από τους Άραβες ιππείς αιχμάλωτος επιάστει
και θα γνωρίσει στην σκλαβιάς, μέσ' της αιχμαλωσίας,
τα φριχτά βασανιστήρια εφτά μέσα χρόνια.

29620 Ο πατέρας του Σπύρου, στρατιωτικός κι εκείνος,
τα δύο τ' αδέλφια του κι η μάνα του ακόμα
θε να πέσουνε νεκροί τη νύχτα της εξόδου
στον κάμπο του Μεσολογγιού, τον αιματοβαμμένο.

* * *

Ο Φρέμης ο Δημήτριος απ' τ' Αστακού την κώμη,
την κώμη Βασιλόπουλο καταγότανε μέσα.

Μπήκε μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες του Πέτα και, συνέχεια,
στη μάχη παραυρέθηκε μέσ' τον Προφήτη Ηλία.
Επίσης παραυρέθηκε μέσ' τις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού. Στην έξοδο απ' την πόλη
σε κίνδυνο σημαντικό 'βρέθει, μα διεσώθει.

- 29630 Κι ο Φρέμης εσυνέχισε μετά την έξοδό του
να πολεμά όπου κι εκεί καλούσεν η πατρίδα.
Με τον Τσόγκα πολέμησε μέσ' τις μάχες της Άρτας
του Λουτρακιού Ξηρόμερου, στη μάχη στο Βραχώρι.
Με τον Τσέλιο πολέμησε στη μάχη στο Λεσίνο
και στο κάστρο της Βόνιτσας μέχρι την άλωσή του.
Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
στην πρώτη υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Φύσας ο Δημήτριος από του Αγρινίου
την κώμη τα Καλύβια, καταγότανε μέσα.

- 29640 Πήρε μέρος από 'ξαρχής στον ιερόν αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος σε μάχες πλείστες:
στ' Αγρίνιο, στο Ζαπάντι, στο Πέτα, στο Κομπότι,
Κεφαλοβρύσι, Γαλατά, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει.
Επίσης παραυρέθηκε μέσ' τις μάχες της Πλάκας,
του Μύτικα, της Βόνιτσας, της Κατοχής, Πλατάνου,
της Παπαδιάς, Δερβέκιστας και μέσα σ' άλλες μάχες.
Η αρμοδία επιτροπή, στερνά, θα τον αφήσει
στις τάξεις μέσα του απλού του στρατιώτη, μόνο.

* * *

- 29650 **Ο Φύσας ο Χρήστος** καταγότανε μέσα
απ' την κώμη Καλύβια της πόλης τ' Αγρινίου.
Με τον Δημήτρη τον Μακρή μπήκε μέσ' τον αγώνα

του κοσιένα κι έλαβε μέρος στις μάχες μέσα:
στ' Αγρίνιο, στο Κομπότι, Κεφαλοβρύσι, Πέτα,
τη Γαβαλού, τον Μύτικα, τις τρεις πολιορκίες,
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει
τη νύχτα τη δραματική, της έξοδου απ' την πόλη.
Επίσης παραυρέθηκε μέσ' τις μάχες της Πλάκας,
της Κατοχής, της Παπαδιάς, της Βόνιτσας, Πλατάνου,
29660 στις μάχες της Δερβέκιστας, Αράχωβας και σ' άλλες.
Μα η αρμοδία επιτροπή απλό θα τον αφήσει.

* * *

Ο Φουσέκης ή Φουσέκης ο Γιάννης καταγόταν
μέσ' από της Ναυπακτίας την κώμη Γαβρολίμνη
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Δήμο Τσέλιο πήρε
μέρος μέσα στην Ναύπακτου πρώτη πολιορκία
στη Σκάλα του Μαυροματιού. Συνέχεια παρευρέθει
με τον Δημήτρη τον Μακρή στου Αιτωλικού τη Σκάλα.
Συνέχεια παραυρέθηκε και μέσ' το Μεσολόγγι :
στην άμυνα εντάχθηκε της ιερής της πόλης
29670 μαζί με τον οπλαρχηγό τον Κίτσο τον Τζαβέλα.
Μετά, όμως, η Διοίκηση θα τονε διορίσει
μέσα στην υπεράσπιση της τάπιας της Λουνέτας
κάτω απ' τις διαταγές του Γιώργου Πλεσοβίστα
του Κίτσου· κι όπου έμεινεν ίσαμε και τη νύχτα
της δραματικής της έξοδου από το Μεσολόγγι.
Πολέμησε, συνέχεια, με τον Μακρή Δημήτρη
στη Ράχωβα της Λειβαδιάς, στη μάχη του Διστόμου.
Μετά, με τον Βενέτικο τον Πάνον Αλεξίου
Πολέμησε στην Ναύπακτου στερνή πολιορκία
29680 ίσαμε και την τελική πτώση του φρούριού της.

* * *

Ο Φουσέκης ή Φουσέκης ο Κώστας καταγόταν

μέσ' από της Ναυπακτίας την κώμη Γαβρολίμνη
μπήκε μέσα στις ίδιες με τον Γιάννη Φουσέκη
τις μάχες: μέσ' της Ναύπακτου πρώτη πολιορκία
στη Σκάλα του Μαυροματιού, στ' Αιτωλικού τη Σκάλα,
στην άμυνα Μεσολογγίου κοσπέντε με κοσιέξι,
στον Προμαχώνα Λουνέτα, στις Ράχωβας τις μάχες,
στον Δίστομου μέσ' τις μάχες, στις Ναύπακτου και πάλιν,
με τον Πάνο Βενέτικο, ως την ανάκτησή της.

* * *

29690 **Ο Φωλιάς Κώστας** ήτανε από το Λυκοχώρι
τ' Αργίνιου και μ' οδηγό τον Στάικο τον Γιάννη
μπήκε μέσα στην υστερνή, δεινή, πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγίου, απ' όπου διεσώθει
μαχόμενος ηρωικά στη φρικαλέα νύχτα.
Με τον Κώστα Βλαχόπουλο στις μάχες μέρος πήρε:
στ' Αργίνιο, στο Ζαπάντι, συνέχεια, στο Κομπότι
και σ' άλλες μέσα, διάφορες μάχες επηρευρέθει
με τους: Βλαχόπουλο Αλέξη και Στάικο Γιάννη
όπου «σ' όλες ηρίστευσεν ως πιστός στρατιώτης».

* * *

29700 **Ο Φωτομάρας Λαμπρούσης**, καταγωγής: Σουλιώτης
που είχαν εγκατασταθεί στην πόλη της Ναυπάκτου
πολέμησε στη Δυτική τη Στερεάν Ελλάδα
ενάντια στον Κουταχίν εις το κοσπέντε μέσα
όντας επί κεφαλής σαράντα συμπατριωτών του.
Στην άμυνα, συνέχεια, μέσα στο Μεσολόγγι
είχε στο σώμα του μέσα κάπου εκατόν άντρες
κι ηρωικά πολέμησαν, μαζί, κι αντρειωμένα.
Μα στον αγώνα έπεσε, όπως τούτο προκύπτει
από' να πιστοποιητικό του Δήμου Ναυπακτίας.

29710 Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει

στην έκτη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Φωτόπουλος Απόστολος, από της Μακρυνείας
την κώμη τη Ματαράγκα καταγότανε μέσα
με τους Δημήτρη τον Μακρή και τον Στάικο Γιάννη
μπήκε μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα.
Σε μάχες παραυρέθηκε· πιο πολύ διεκρίθει
μέσ' του Μεσολογγιού την υστερνή πολιορκία.
Στην έξοδο διασώθηκε κι είχεν υπηρετήσει
πάντοτε ως ενεργός, υπάκουος, στρατιώτης.

* * *

29720

Ο Στάθης ο Φωτόπουλος από της Μακρυνείας
την κώμη τη Ματαράγκα καταγότανε μέσα,
με αρχηγό του τον Μακρή μπήκε μέσ' τον αγώνα
όντας και επικεφαλής δώδεκα μαχητών του.
Με τον Μακρή πολέμησε μέσ' τις μάχες στ' Αγγρίνι,
στο Ζαπάντι, Λεπενούς, Αχαιρά, Μακρυνόρους,
του Κομποτιού, Κρουνεριού, Λιδορικιού, του Πέτα
της Βόνιτσας, της Ναύπακτου, Λαμποτινάς, Σαλώνων,
του Αιτωλικού, του Ζεμενού, Τουρκοχωριού, Πλατάνου
στη μάχη της Αράχωβας, στις τρεις πολιορκίες

29730

της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει
τη νύχτα τη μοιρόγραφτη της έξοδου απ' την πόλη.
Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
μέσ' τους υπαξιωματικούς στη δεύτερη την τάξη.

* * *

Ο Χοβελές Γεώργιος απ' της Ευρυτανίας
και την κώμη την Καρύτσα καταγότανε μέσα.
Μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Βέικο τον Λάμπρο
μπήκε στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
και παρευρέθει σε μάχες. Μαχόμενος θα πέσει

29740 μέσ' την πρώτη, πολύ γνωστή, κι όλας πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγίου. Εξάλλου, κι ο πατέρας
του Γιώργου, π' αγωνίστηκε μέσ' σε διάφορες μάχες
θε να πέσει μαχόμενος ηρωικά πολεμώντας
στη γνωστή και πολύνεκρη, της Καλιακούδας, μάχη
τον Αύγουστο του κοστρία ενάντια στον Σκόδρα.

* * *

Ο Χαβελές ο Γιάννης που απ' της Ευρυτανίας
την κώμη την Καρύτσα καταγότανε μέσα
μ' οπλαρχηγούς διάφορους μπήκε μέσ' τον αγώνα:
τον Ζυγούρη τον Τζαβέλα, τον Θοδωράκη Γρίβα,
τον Γκριτζιώτη Νικόλαο και τον Καραϊσκάκη,
29750 τους αδελφούς Γιολδασαίους και σε μάχες ευρέθει:
στο Καρπενήσι, Ναύπακτου πρώτη πολιορκία
ενάντια στους εντόπιους τους Τούρκους, στα Καγκέλια,
μέσ' τον Κρεμό του Αράπη ή την Κονιαροβρύση,
μέσ' τη μάχη της Ρίγανης και στο Κεφαλοβρύσι
της πόλης του Καρπενησιού, στο Χωριό το Μεγάλο,
στην Καλιακούδα, στη μάχη μέσα στον Άι Βλάση
στου Σοβολάκου τη μάχη με τον Καραϊσκάκη,
στη μάχη του Αιτωλικού με Θοδωράκη Γρίβα
στης πόλης του Μεσολογγίου πρώτη πολιορκία
29760 με αρχηγό κι οδηγητή τον Βέικο τον Λάμπρο
στη μάχη του Διπόταμου με τον Νίκο Γκριτζιώτη,
στη μάχη του Νεόκαστρου με τον Κώστα Γιολδάση
και, τέλος, εις τον Πειραιάν με τον Καραϊσκάκη.

* * *

Ο Χαϊδούλης Χαράλαμπος από το Μεσολόγγι
πολέμησε μ' οδηγητές τον Κότσικα τον Γιάννη
και τον Μήτσο Δεληγιώργη μέσα στο Μεσολόγγι
βασικά πυροβολητής. Και μέσ' την εκστρατεία

της Ήπειρου ευρέθηκεν, όπου θα πολεμήσει
μέσ' τις μάχες: στο Φανάρι, στο Μούρτο και στη Σπλάντζα.
29770 Εξάλλου παραυρέθηκε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγίου. Και μεσ' την τελευταία
τη νύχτα, τη δραματική, της έξοδου απ' την πόλη
κι όταν ακούστηκε η φωνή που ξέσκισε τη νύχτα
«πίσω όλοι, μωρέ, παιδιά, στα οχυρώματα, πίσω»,
η φωνή που προκάλεσε ανέλπιστο τον σάλο
και σύγχυση πρωτοφανή, στραφήκαν προς τα πίσω.
Ο Χαϊδούλης κλείστηκε μαζί με τον Δεσπότη
μαζί και μ' άλλους μαχητές στην τάπια του Στουρνάρα
κι από εκεί πολέμησαν τους Άραβες και Τούρκους
29780 που καταπλημμυρίσανε όλο το Μεσολόγγι.
Πολέμησεν ολημερίς και τελικά επληγώθει
στο μάτι σοβαρότατα και αιχμάλωτος επιάστει
ενώ ο Δεσπότης έβαλε στην πυριταποθήκη
φωτιά και πυρανόλωμα της πυρκαγιάς εγίνει.
Η αδελφή κι η μάνα του τρέχουσες μέσ' τον κάμπο
αλλόφρονες, πιαστήκανε αιχμάλωτες κι εκείνες.
Ο Χαϊδούλης σύρτηκε σκλάβος μέσ' το Μισίρι
όπου και δούλευε σκληρά μέσ' τα Δημόσια Έργα
μέχρι που λευτερώθηκε με τη φιλανθρωπία
29790 που, τελικά, επιδείξανε οι κάποιες κυβερνήσεις.

* * *

Ο Χαϊνης ή Κουρδουρούμπας Δημήτρης από το Μεσολόγγι
πολέμησε μέσ' τη τρίτη, στερνή, πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγίου, της μυριοδοξασμένης
κι αφού, στερνά, διασώθηκε, κατέφυγε στ' Ανάπλι
απ' όπου και συνέχισε την πολεμική τη δράση.
Πήρε μέρος, συνέχεια, και στην πολιορκία
της Χίου και πολέμησεν υπό τον Φαβιέρον

ενάντια στα τουρκικά τα σώματα της Χίου.

* * *

29800 **Ο Χαλαστάνης ο Κώστας**, που μέσα από του Βάλτου την Λεπενού την κώμη εκαταγότανε, πήρε μέρος μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα. Και παρευρέθει σε μάχες και μέσ' την τελευταία, τη φοβερή, πολύνεκρη πολιορκία μέσα της πόλης του Μεσολογγιού, όπου κι εκεί εσκοτώθει. Στο Μεσολόγγι βρίσκονταν μεσ' την πολιορκία ολόκληρη του Χαλαστάνη η οικογένειά του από την οικογένεια τα δύο τα παιδιά του, ο Γιάννης κι ο Γεώργιος, στο Μεσολόγγι μέσα σκοτώθηκαν. Εξάλλου ένας ακόμα γιος του, ο Χρήστος κι η Ασήμω, κόρη του κι η σύζυγος του 29810 αιχμάλωτοι πιαστήκανε τη νύχτα της εξόδου απ' όπου μεταφέρθησαν στην Αλβανία μέσα από έναν Οθωμανόν, μ' όνομα Νούρκα Κότρα. Και τα παιδιά λευτέρωσε της Άρτας ο Δεσπότης αφού πρώτα κατέβαλε τα σχετικά τα λύτρα. Η σύζυγος, η Ελένη, θα μείνει στην Κολλώνια αιχμάλωτη του φοβερού του Τούρκου Νούρκα Κότρα οχτώ χρόνια μέσ' τη σκλαβιάν μέχρι που να ξεφύγει κρυφά, μ' άλλους μαζί αιχμάλωτους στην Αλβανία και έφτασε στη Λεπενού απ' όπου κι ελυτρώθει.

* * *

29820 **Ο Χαλκιάς Χρήστος** ήτανε απ' το Σύντεκνο Βάλτου· Μπήκε μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Ανδρέαν τον Ίσκου και παρευρέθει σε μάχες, όπως μέσ' της Λαγκάδας, στις μάχες Άρτας και Σταυρού, καθώς και σ' άλλες μάχες. Συνέχεια παρευρέθηκε στο Μεσολόγγι μέσα

όπου κι εκεί παρέμειναν ίσαμε και το τέλος
μολονότι ο Στρατηγός ο Αντρέας ο Ίσκου
βγήκε απ' του Μεσολογγιού την πόλη πριν την πτώση,
ο Χαλκιάς παρέμεινε στα πυροβόλα πάνω
29830 όπου τοποθετήθηκε· και διευθύνοντάς τα.
Κι όταν οι σφαίρες τέλειωσαν, μ' έξυπνη ενέργειά του
κατόρθωσε με σίδερου κομμάτια να γεμίζει
τα κανόνια της φρουράς και ν' αντιπλήττει έτσι
το εχθρικό στρατόπεδο για πάρα πολλές μέρες.
Μ' όλο που πριν την έξοδον ο Χρήστος επληρώθει
και μ' όλα τα χρονάκια του, που στην πλάτη βαραίνουν,
βγήκε κι αυτός, μαχόμενος, τη νύχτα της εξόδου
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Κίτσο τον Τζαβέλαν
με τον οποίο έμειναν ως το τέλος τ' αγώνα.

* * *

29840 **Ο Χαλκιώτης ο Γιαννακός** που μέσα από τ' Αग्रίνι
την πόλη καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Βλαχοπούλου Αλέξη
με τον οποίο βρέθηκε στις μάχες στο Βραχώρι,
στο Ζάπαντι, στου Μεσολογγιού την πολιορκία
την πρώτη κιόλας της πόλης απ' τον Ομέρ Βρυώνη,
καθώς και μέσ' τη δεύτερη πολιορκία μέσα
από τον Μουσταφά πασά της Σκόδρας στο κοστρία
όπως και μέσ' την υστερνή, δεινή πολιορκία
μένοντας ως τη θρυλική τη νύχτα της εξόδου
29850 όπου τότες μαχόμενος μεσ' τη νύχτα θα πέσει
στον κάμπο μέσα τον πλατύ της ιερής της πόλης.
Ο Χαλκιώτης, βοήθησεν, εξάλλου, τον αγώνα
και οικονομικά σε κάποιες κρίσιμες στιγμές του.

* * *

Ο Χαννακούλιας Βασίλης, π' από του Αग्रινίου

τον Πύργο καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
με αρχηγό κι οδηγητό τον Στάικο, τον Γιάννη.
Μέσα στην πρώτη του Μαγιού του εικοσπέντε μπήκε
στην πόλη του Μεσολογγιού, την πολιορκημένη·
εκεί μέσα πολέμησε μέχρι και τον Ιούνιο
29860 οπότε και μαθεύτηκεν ότι ο Βελημπέης
εισέβαλε μέσ' τα νησιά της λίμνης Τριχωνίας
όπου κι εκεί εστάλησαν για λόγους ασφαλείας
πάρα πολλοί Χριστιανοί. Για τούτο κι ο Βασίλης
εστάλει από τον Στάικο για να τους προστατέψει.
Κι απέκρουσε μ' άλλους μαζί τους τούρκικους τους στόχους·
κι όταν παρήλθε ο κίνδυνος, πίσω στο Μεσολόγγι
το πολιορκημένο γύρισε, στον Αύγουστο το μήνα.
Στη πόλη του Μεσολογγιού παρέμεινε ως τον Νιόβρη
οπότε ξαναστάληκε πίσω στην Τριχωνία
29870 για σοβαρά προβλήματα που είχαν ανακύψει.
Ο Βασίλης πολέμησε με τον Στάικο Γιάννη
στ' Αγρίνιο, στο Ζαπάντι, στη μάχη Γερακούδας
ενάντια τον Ιμέρ πασάν. Και μέσ' τον Άι Βλάση
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Γιώργο Καραϊσκάκη.

* * *

Ο Χάνης ο Δημήτριος, καταγωγής: Σουλιώτης
και κάτοικος της Ναύπακτου, μέσ' την πολιορκία,
στο κοσιένα, κοσιδυό, στου Σουλιού παρευρέθει
στις μάχες μέσα της Σπλάντζας και στα Πέντε Πηγάδια
καθώς και σε διάφορες μέσα σε μάχες άλλες.
29880 Μέσ' το κοστρία βρέθηκε μέσ' τη νυχτομαχία
της πόλης του Καρπενησιού, μέσ' το Κεφαλοβρύσι.
Πολέμησε, συνέχεια, στον άλλο μέσα χρόνο
μέσ' τη μάχη της Άμπλιανης της κώμης των Σαλώνων.
Επίσης παραυρέθηκε στη μάχη που διεξήχθει

ενάντια στου Κουταχίν, έξω απ' το Μεσολόγγι.
Σε λίγα κοστετράωρα στο Μεσολόγγι μπήκε
και πήρε κιόλας και μέρος στις Κλείσοβας τη μάχη.
Ο Χάνης διασώθηκε τη νύχτα της εξόδου
και πήρε στη συνέχεια με τον Κίσο Τζαβέλα
29890 μέρος στη φονικότατη, γνωστή, του Σένιου μάχη.
Συνέχεια πολέμησε με τη χιλιαρχία
επίσης του αρχηγού του κι οδηγητή, Τζαβέλα
στις μάχες της Λαμποτινάς της Τέρνοβας κι ακόμα
στα Καγκέλια Καρπενησιού· και μέσ' την τελευταία
πολιορκία της Ναύπακτου ως την ανάκτησή της.

* * *

Ο Χανιώτης Νικόλαος απ' του Μεσολογγίου
τη γνωστή κώμη τη Γουριά καταγότανε μέσα
πρόστρεξε μόλις σήμανε του λυτρωμού η ώρα
και μ' αρχηγό του τον Μακρή πήρε μέρος στις μάχες:
29900 τ' Αγρίνιου, Μακρύνορους, του Πέτα και της Πλάκας
τ' Άι Νικόλα Μάνινας και στην πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού πολέμησε την τρίτη
με αρχηγό κι οδηγητή τον Γιώργο Καλογήρου,
αργότερα πολέμησε με τις χιλιαρχίες
μέσ' τη μάχη της Βόνιτσας, στη μάχη της Ναυπάκτου
μέχρι και την οριστική πτώση των φρούριών της.

* * *

Ο Χαντζάκης Νικόλαος από το Καρπενήσι
πολέμησεν στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
κι όντας αξιωματικός είχε στις διαταγές του
29910 κάπου πενήντα μαχητές. Προσφέροντας ο ίδιος
και όλα τους τα έξοδα μισθοτροφοδοσίας.
Ο Νίκος με τους άντρες του παρευρέθει σε μάχες
στη μάχη του Νεόκαστρου· και στο Κεφαλοβρύσι

της πόλης του Καρπενησιού· στη μάχη Καλιακούδας
καθώς και σε διάφορες μέσα σε άλλες μάχες.
Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
στην πρώτη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

29920 **Ο Χαντζάρας Κωνσταντίνος** από το Σακαρέτσι
του Βάλτου καταγότανε. Και μπήκε στον αγώνα
του κοσιένα έχοντας μαζί του είκοσι άντρες.
Με αρχηγό του αρχικά τον Ανδρέαν τον Ίοκο
πολέμησε μεσ' τις μάχες: Ρίβιου, Μακρυνόρους
καθώς και μέσα σε πολλές, σε διάφορες μάχες.
Επίσης παραυρέθηκε και στην πολιορκία
την υστερνή, την επική, στο Μεσολόγγι μέσα
καθώς και μέσ' της έξοδου της φρουράς απ' την πόλη
μέσ' την οποία έπεσε μαχόμενος στον κάμπο
της πόλης του Μεσολογγιού, μ' όλους τους σύντροφούς του.

29930 Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
στην πρώτη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Χαντζαρούλας Δημήτρης, που από την Κρακούνη
του Βάλτου καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
με αριθμό στρατιωτών υπό τις διαταγές του.
Πολέμησε μ' οπλαρχηγούς πολλούς και διάφορους:
τον Γιάννη Ράγκον αρχικά, και τον Ανδρέα Ίσκο,
Μπότσαρη Μάρκο και Βελή, καθώς και Καραγιάννη.
Ο Δημήτρης παρευρέθει στις μάχες Αग्रινίου,
της Άρτας, του Μακρύνορους και στις μάχες της Πλάκας,
29940 στις μάχες του Νεόκαστρου, του Αετού και σ' άλλες.
Επίσης επολέμησε σε δυο πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού: τη δεύτερη και πρώτη.
Τέλος υπογραμμίζεται πως μέσα στον αγώνα

έχασε τον πατέρα του, μάνα, και αδελφό του.
Μαζί τους, 'κόμα χάθηκε κι η αδελφή τού Δημήτρη,
χωρίς να διευκρινίζεται πότε και πού επέσαν·

* * *

29950 **Ο Χαντζής Απόστολος** απ' του Καρπενησιού
την κώμη το Κλαψί καταγότανε μέσα
επαρευρέθει στις μάχες Καλιακούδας, Υπάτης,
Μιάρας, του Καρπενησιού. Με τον Μαυροκορδάτο
πολέμησε στο Νιόκαστρο μέσ' της Πελοποννήσου.
Εξάλλου, με οπλαρχηγό, τον Χρήστο Φωτομάρα,
πολέμησε στα Σάλωνα κι έξω απ' το Μεσολόγγι.
Στη μάχη μέσ' τα Τριζόνια, μπήκε με τον Γιολδάση.
Ακόμα διευκρινίζεται πως μέσα και στη νύχτα
της θρυλικής της έξοδου από το Μεσολόγγι
στο κεφάλι πληγώθηκε και σώθηκε από θαύμα.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη δεύτερη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

29960 **Ο Χαντζής ο Δημήτριος** π' από τους Χαλκιοπούλους
του Βάλτου καταγότανε, μπήκε μέσ' τον αγώνα
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μήτσο Κοντογιάννη
και παρευρέθει στις μάχες όσες συγκροτηθήκαν
από τον αρχηγόν από'ξαρχής του κοσιένα.
Παρευρέθει μέσ' τις μάχες Υπάτης, Καλιακούδας
στις μάχες Ακαρνανίας, των Τζουμέρκων, της Άρτας.
Επίσης παραυρέθηκε στη μάχη στο Κρεμμύδι,
καθώς και μέσ' την υστερνή, δεινή, πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού μ' όλες τις κακουχίες
29970 όντας επικεφαλής σε σώμα στρατιωτών του
όπου και ανδραγάθησε. Γι' αυτό του επετράπει
ν' αυξήσει σε εκατόν τους άντρες που οδηγούσε.

Η αρμοδία επιτροπή, όμως, θα τον εντάξει
στη δεύτερη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

29980 **Ο Χαντζίρας ή Χατζάρας**, όπως κι αλλιώς λεγόταν,
ο **Καραδήμας** ήτανε από το Σακαρέτσι
του Βάλτου και με αρχηγό τον Ανδρέα τον Ίσκο
όντας και επικεφαλής είκοσι μαχητών του
πολέμησε μέσ' τις μάχες: της Άρτας, των Τζουμέρκων
και των δύσκολων Άγναντων, του Πέτα και της Πλάκας,
καθώς και μέσ' την επική, τρίτη, πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού και μέσ' την έξοδό της
οπότε κι εκεί πέσανε του Κωνσταντή τ' αδέλφι
κι ένα πρωτοξαδέλφι του, χωρίς να σημειούνται
και τα ονόματα των δύο πεσόντων συγγενών του.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη δεύτερη υπαξιωματικών την τάξη μέσα.

* * *

29990 **Ο Θανάσης Χαντζόπουλος** από της Μακρυνείας
την πόλη του Κεράσοβου καταγότανε μέσα
παρευρέθει σ' ολάκερη, δεινή, πολιορκία
τη στερνή του Μεσολογγιού, με τον Μακρή αρχηγό του.
Στην έξοδο διασώθηκε, για να συνεχίσει
τον πόλεμο για λευτεριά, που είχεν ήδη αρχίσει.
Πολέμησε στις θρυλικής της Ράχωβας τη μάχη.
Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
στη δεύτερη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

30000 **Ο Θανάσης Χαντζόπουλος** από το Καρπενήσι
μπήκε μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
έχοντας κι αριθμό μικρό πολεμιστών μαζί του
που ο ίδος προσωπικά μισθοτροφοδοτούσε.

Μπήκε μέσα με δώδεκα συμμαχητές μαζί του
στην πόλη του Μεσολογγίου, όπου τοποθετήθει
μέσ' την τάπια του Δεσπότη· κι εκεί θα παραμείνει
ίσαμε και τον Αύγουστο μέσ' του πενήντα πέντε,
απ' όπου διατάχθηκε από εκεί να πάει
στο στρατόπεδο τ' αρχηγού Καραϊσκάκη μέσα
που τότες ευρισκότανε μέσ' την Ακαρνανία.
Κι όταν αυτό διαλύθηκε, πίσω στο Μεσολόγγι
ο Θανάσης θε να στραφεί· εκεί όπου είχε αφήσει
30010 τους λίγους στρατιώτες του. Όμως σε λίγους μήνες
και πάλι διατάχθηκε να φύγει για τ' Ανάπλι.
Ανταμοιβήν ουδέποτε ζήτησεν ο Θανάσης
«εις τα δικά του αρκούμενος για να μπορούν να λάβουν
οι άποροι οι μαχητές κάποιαν αντιμισθία».
Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
στην πέμπτη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Χαντζόπουλος ή Χαντζής, όπως κι αλλιώς λεγόταν
ο **Γιώργος** καταγότανε απ' του Μεσολογγίου
την πόλη το Κεράσοβο. Με τον Μακρή αρχηγό του
30020 μπήκε μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα.
Και μέσ' τις μάχες βρέθηκε: στ' Αγρίνιο, Ζαπάντι,
στο Πέτα, Κεφαλόβруσο, τη Βόνιτσα, την Πλάκα,
την Κατοχή, την Παπαδιά, Δερβέκιστα, Κομπότι,
τη Γαβαλού, τον Μύτικα, τις τρεις πολιορκίες,
της πόλης του Μεσολογγίου, στον Πλάτανο και σ' άλλες.
Μεσ' τη στερνή, δραματική πολιορκία μέσα
της πόλης του Μεσολογγίου, πάμπολλοι συγγενείς του
απ' τους εχθρούς σκοτώθηκαν, χωρίς τα ονόματά τους
κάπου να καταγράφονται· κι ούτε κι ο αριθμός τους.
30030 Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει

στους υπαξιωματικούς στη δεύτερη την τάξη.

* * *

Ο Χαντζόπουλος ο Γιαννάκης καταγότανε μέσα απ' τη Μεγάλη Λαμποτινά. Μπήκε στον αγώνα με αρχηγούς τον Μπότσαρη και τον Καραϊσκάκη και παρευρέθει στις μάχες σ' όλες τις εκστρατείες καθώς και μέσ' τις πολιορκίες των δυό των αρχηγών του. Ο Γιαννάκης πολέμησε στις μάχες Καλιακούδας, Καρβασαρά, Μεσολογγιού μέσ' τις πολιορκίες απ' όπου διασώθηκε, καθώς και σ' άλλες μάχες. Προάχθηκε χιλίαρχος. Η επιτροπή αγώνων οριστικά τον μαχητή θε να τον κατατάξει στην έβδομη αξιωματικών μέσα την τάξη.

30040

* * *

Ο Συνέσης Χατζόπουλος, του Δημητρίου, ήταν κάτοικος του Μεσολογγιού· κι ως χειρουργός που ήταν σημαντικές επρόσφερε, λαμπρές υπηρεσίες στους τραυματίες μαχητές μέσα στο Μεσολόγγι. Στην τρίτη του Μεσολογγιού, γνωστή, πολιορκία στο νοσοκομείο εργάστηκε ως υποχειρουργός και φάνηκεν αντάξιος και της εμπιστοσύνης με την οποία όλοι τους τον είχαν περιβάλει. Πληγώθηκε και δυο φορές μέσ' την πολιορκία της πόλης του Μεσολογγιού, απ' την οποία εσώθει τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη.

30050

* * *

Ο Χαντζόπουλος Χαράλαμπος, π' από της Ναυπακτίας την κώμη τη Χόμαρη καταγότανε μέσα, με αρχηγό κι οδηγητή τον Πάνο Κραβαρίτη μπήκε στου Κεφαλοβρυσίου τ' Αιτωλικού τη μάχη. Στο κοστρία πολέμησε μέσ' το Κεφαλοβρύσι

30060 Καρπενησιού, όπ' έπεσεν ο Μπότσαρης ο Μάρκος.
Μέσα εις το κοστέσσερα ο αρχηγός του, Πάνος,
ενώθηκε με το σώμα του Κίτσου του Τζαβέλα.
Μαζί τους κι ο Χαράλαμπος στη μάχη παρευρέθει
της Άμπλιανης στα Σάλωνα, και μέσα στο κοσπέντε
πολέμησε τον Κιουταχίν έξω απ' το Μεσολόγγι
Σε λίγα κοστετράωρα θα μπει στο Μεσολόγγι
μ' οδηγητές του κι αρχηγούς Κραβαρίτη, Τζαβέλα.
Στην έξοδο διασώθηκε. Μετά θα πολεμήσει
μέσα σε ακροβολισμούς στα Κράβαρα διαφόρους.
Μετά, μέσ' τη χιλιαρχία του Γιάννη Στράτου μπήκε
30070 και παρευρέθει στις μάχες Λαμποτινάς, Κραβάρων
της Τέρνοβας· κι ύστερα στου Καρπενησιού τη μάχη
στα Καγκέλια, στους Χουσεΐν κι Ασλάμπεην ενάντια.
Τέλος, μέσα στις Ναύπακτου τις μάχες παρευρέθει
ως την οριστικήν πτώση του φρούριου της πόλης.

* * *

30080 **Ο Χαράλαμπος Δημήτρης** που από τη Συβίστα
την κώμη του Μεσολογγιού, καταγότανε μέσα
με αρχηγό του τον Μακρή, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέσα στις μάχες μέρος:
στ' Αγρίνιο, το Ζαπάντι, Κεφαλοβρύσι, Πέτα
τη Γαβαλού, το Κομπότι, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, στου Μύτικα, στην Πλάκα,
τη Βόνιτσα, την Κατοχή, την Παπαδιά Κραβάρων,
Δερβέκιστα, τον Πλάτανο, καθώς και σ' άλλες μάχες.
Στην τρίτη, τη φαρμακερή, πολιορκία μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, μάνα και δυο του αδέλφια
σκοτώθηκαν· ενώ κι άλλα του δύο αδέλφια
αιχμαλωτίστηκαν χωρίς ποτέ γνωστά να γίνουν
ονόματα, καθώς και η μελλοντική τους τύχη.

30090 Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
στη δεύτερη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Χαραλάμπους Δημήτρης, που απ' του Μεσολογγίου
τη γνωστή κώμη τη Γουριά καταγότανε μέσα,
μ' οδηγητή του τον Μακρή μπήκε μέσ' τον αγώνα
και παρευρέθει στις μάχες: στο Βραχώρι, Ζαπάντι,
τη Λεπενού, τον Μαχαλά, Μακρυνόρος, Κομπότι,
το Πέτα, Πλάκα, Βόνιτσα, τις τρεις πολιορκίες
Μεσολογγιού κι Αιτωλικού. Ο Δημήτρης πληγώθει
πέντε φορές στ' αριστερό και στο δεξί του πόδι.
30100 Εξάλλου, και του Λεσινιού, μέσ' την πολιορκία
της πόλης όπου βρίσκοταν, αιχμάλωτος επιάσκει
σε μια μικρή του έξοδο μέσα από την πόλη.
Κι η σύζυγος του Δημήτρη θα συλληφθεί επίσης
μέσ' την πόλη του Αιτωλικού, απ' όπου λευτερώθει
από τον ίδιο ακριβώς, μετά, τον σύζυγό της.
Σε δεύτερο έγγραφο μέσα προστίθεται, ακόμα,
πως πέρα από τις μάχες, μέσα επηρευέθει
και στις μάχες της 'Ράχωβας, στις μάχες της Αθήνας
στου Άγιου Νικόλαου, τ' Αιτωλικού, τη μάχη.
Επίσης παραυρέθηκε στη μάχη Δραγαμέστου
30110 κι ολοστερνά της Βόνιτσας εις την πολιορκία
όπου θα μείνει ως τη στιγμή πτώσης του φρούριού της.

* * *

Ο Χαραλάμπους ο Γιάννης απ' του Μεσολογγίου
τη γνωστή κώμη τη Γουριά καταγότανε μέσα
με αρχηγό του τον Μακρή Δημήτρη, τον Ζυγιώτη,
απ' το κοσιένα και μετά κι ίσαμε το κοσιέξι
στις εκστρατείες βρέθηκε και στις πολιορκίες
μέσ' τις οποίες βρέθηκε και του Μακρή το σώμα:

30120 Στο Βραχώρι, στο Ζαπάντι, Μακρυνόρος, Κομπότι, στο Πέτα, Άρτα, την Πλάκα, τις τρεις πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού. Τη νύχτα τη μοιραία της έξοδου απ' την πόλη, ο Γιάννης θε να πέσει μαχόμενος ηρωικά, στο διψασμένο κάμπο της πόλης του Μεσολογγιού. Μαζί του θε να πέσει κι η σύζυγος τ' αγωνιστή, στον ίδιο ακριβώς τόπο την ίδια ακριβώς νυχτιά που έπεσε ο καλός της. Ο γιος του, ο Διονυσάκης, συνελήφθει τη νύχτα της δραματικής της έξοδου από το Μεσολόγγι και θα λευτερωθεί, στερνά, μετά από πέντε χρόνια.

* * *

30130 **Ο Χαραντζάρης Δημήτρης** από το Μεσολόγγι μπήκε μέσα και στις τρεις γνωστές πολιορκίες της πόλης τους Μεσολογγιού, αλλά και σ' άλλες μάχες. Ο Δημήτρης βοήθησε χρηματικά, εξάλλου, τον απελευθερωτικόν του κοσιένα αγώνα. Εμφαντικά τονίζεται κι ο ρόλος του πατέρα και τ' αδελφού του Δημήτρη, στον ιερόν αγώνα. Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει στην πρώτη των Υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

30140 **Ο Χαραντζάρης ο Σπύρος** απ' τα Σαρδίνια Βάλτου πήρε μέσα στου αγώνα του κοσιένα μέρος όντας κι ο ίδιος αρχηγός σ' ένα σώμα ενόπλων και παρευρέθει στις μάχες: Μακρυνόρους, Λαγκάδας του Κομποτιού και του Σταυρού, του Πέτα και της Άρτας, στο Βουλγαρέλι, της Πλάκας και μέσ' την τελευταία την τρίτη, τη δραματική, πολιορκία μέσα της πόλης του Μεσολογγιού όπου κι ετραυματίσκει μα τελικά διασώθηκε τη νύχτα της εξόδου.

* * *

Ο Χαρατζάρης Δημήτρης από το Σακαρέτσι του Βάλτου καταγότανε κι απομεινάρι ήταν των προεπαναστατικών του Κατσαντώνη ομάδων.

- 30150 Μπήκε στην επανάσταση του κοσιένα μέσα και όντας επι κεφαλής πενήντα μαχητών του μπήκε στην πολυθρύλητη, στερνή πολιορκία της πόλης του Μεσολογγιού μ' οδηγητή τον Ίσκο. Επίσης παραυρέθηκε στις μάχες Μακρυνόρους, της Άρτας, Πέτα, της Πλάκας υπό τις οδηγίες των δυο γνωστών οπλαρχηγών: Γιάννη Ράγκου και Τσόγκα. Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει στη δεύτερη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Χαρήτου ο Αντώνης από το Μεσολόγγι

- 30160 μ' οδηγητές του κι αρχηγούς Κότσικα, Δεληγιώργη, παρευρέθει μέσα σ' όλες, πολιορκίες, μάχες στην εκστρατεία Ήπειρου, μέσ' τις μάχες της Σπλάντζας, του Μούρτου και του Φαναριού· και στις πολιορκίες της πόλης του Μεσολογγιού. Πολέμησεν επίσης μέσ' τη γνωστή, την επική, της Κλείσοβας τη μάχη. Στο τέλος, αφού σώθηκε τη νύχτα της εξόδου ακλούθησεν τον αρχηγό τον Κότσικα τον Γιάννη. Φτάνοντας ως την Κόρινθο, απ' όπου θα μετάσχει στην εκστρατεία των Αθηνών και μέσ' τις εκεί μάχες και στις μάχες του Πειραιά, όπ' ο Καραϊσκάκης θα πληγωθεί θανάσιμα· γι' αυτό και ο Αντώνης μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Μήτσο Δεληγιώργη θα μεταβεί στο Ναύπλιο, όπου θα πολεμήσει ενάντια του Ιμπραήμ· στους Μύλους μέσα τ' Άργους. Ολοστερνά μέσ' το τάγμα του Κότσικα Γιαννάκη

θε να καταταχτεί και κει θε να υπηρετήσει
ίσαμε την ανάκτηση της ιερής της πόλης
για την οποία μόχθησε κι είχε προσφέρει τόσα.

* * *

- Ο Χαρίτος Σπυρίδωνας** από το Μεσολόγγι
30180 με τον Θανάση Κότσικα μπήκε μέσ' τον αγώνα
και παρευρέθει και στις τρεις πολιορκίες μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, όπου και διεκρίθει
τόσο για το θάρρος του και για την καρτερία
που σ' όλη τη διάρκεια τ' αγώνα είχε δείξει.
Στην έξοδο διασώθηκε και φτάνοντας στ' Ανάπλι
φρουρός στους Μύλους δούλεψε για κάπου έξι μήνες.
Συνέχεια παρευρέθηκε στα Κούντουρα, στα Βίλια
και μέσ' τις μάχες Αθηνών υπό τις οδηγίες
του Γιώργου του Θωμόπουλου και τελικά εμπήκε
30190 μέσ' τις μάχες στου Μύτικα με τον Γιώργο τον Ρούτσα.

* * *

- Ο Χασάπης ή Χασάπας Δημήτρης** καταγόταν
από την κώμη τη Μακρυνού της Μακρυνείας μέσα
και μ' οδηγό του τον Μακρή μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέσα στις μάχες μέρος:
στ' Αγρίνιο, στο Ζαπάντι, το Κομπότι, την Πλάκα,
τη Βόνιτσα, τη Ναύπακτο, Παναγιά, Γαβρολίμνη,
τη Μονή της Βαρνάκοβας, στις τρεις πολιορκίες
Μεσολογγιού κι Αιτωλικού, όπου και διεκρίθει.
Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
30200 στους υπαξιωματικούς δεύτερη μέσα τάξη.

* * *

Ο Χασάπης Νικόλαος από του Άι Βλάση
την κώμη Παρακαμπύλιων της Ευρυτανίας
ως μπουλουκσής πολέμησε μέσα στο κοσιένα

και όντας επικεφαλής ίσαμε και τριάντα
πολεμιστές, μ' οδηγητή τον Διαμαντή τον Ζέρβα
καθώς και τον Στρατάρχη, Γιώργο Καραϊσκακη
στη μάχη του Καρπενησιού, στη μάχη τ' Άι Βλάση
στη μάχη του Σοβολάκου και στις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού απ' όπου διεσώθει
30210 Η αρμοδία Επιτροπή θε να τον κατατάξει
στη δεύτερη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Χασάπης ο Στέφανος, πατέρας του Νικόλα
πήρε μέρος στον ιερόν του κοσιένα αγώνα.
Σε μάχες παραυρέθηκε. Και στην πολιορκία
την τρίτη του Μεσολογγιού, μαχόμενος θα πέσει
αφήνοντας πέντε παιδιά, ανήλικα, στα χέρια
του, μόνου επιζήσαντος τ' αγώνα, του Νικόλα.

* * *

Ο Χασιάκης ο Στέφανος, από τον Άι Βλάση
μ' οδηγητή του κι αρχηγό Βλαχόπουλο Αλεξάκη
30220 στις μάχες παραυρέθηκε στ' Αγρίνιο, Ζαπάντι
στον Άι Βλάση, σε μάχες στα όρια των Αγράφων.
Τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
της φρουράς του Μεσολογγιού, μαχόμενος θα πέσει.

* * *

Ο Χατζηαθανασίου Μήτσος στον Κυβερνήτη γράφει,
πως στη στερνή την άμυναν στο Μεσολόγγι μέσα
πρόσφερε στους συνευρισκόμενους στην ιερή την πόλη,
όταν αυτή απ' Άραβες στενά επολιορκείτο,
εξήντα, κάπου, χιλιάδες γρόσια για τον αγώνα.
και για κατεπείγουσες αγωνιστών ανάγκες
30230 Εξάλλου, τον πληροφορεί πως σε πεισματική μάχη
δυο αδελφοί του πέσανε· κι ο ίδιος λαβώθει

στο πόδι· κι έτσι, ανήμπορος, αιχμάλωτος επιιάσται,
για να συρθεί, συνέχεια, στην Αλεξάνδρεια μέσα
όπου θα μείνει στη σκλαβιάν κάπου τέσσερα χρόνια.
πέραν απ' τ' άλλα τα δεινά, έχασε και το φως του.
Τώρα μόλις λυτρώθηκε, συνέχεια προσθέτει,
αδύναμος, ανήμπορος, σακάτης, τραυματίας
με κάπου εννιά τραύματα στο άρρωστο κορμί του
ζητάει να οικονομηθεί, έτσι που να γυρίσει
πίσω, μέσ' την Ανατολή, στην πατρίδα του μέσα.

30240

* * *

Ο Χατζηπέτρου Γιαννάκης, ο Ασπροποταμίτης,
πολέμησεν από' ξαρχής στον ιερόν αγώνα
με αρκετούς πολεμιστές υπό τις διαταγές του.
Ο Γιαννάκης πολέμησε και στη μάχη της Πόρτας
όπου και «χαλαστήκανε» από μέρους των Τούρκων.
Μέσα εις το κοστέσσερα με Χρήστο Χατζηπέτρου
μπήκε μέσα στον Μοριάν, φτάνοντας στο Νιοκάστρο
και συμμετάσχανε κι οι δυο στου Φαρεζέ τη μάχη
όπου μεγάλο ηρωισμό επέδειξε ο Γιαννάκης
Εκεί, στερνά, ο Χριστόδουλος θ' αφήσει τον Γιαννάκη
μαζί με τον οπλαρχηγό Γιώργο Καραϊσκάκη,
ενώ ο Χριστόδουλος θα μπει μαζί μ' εκατόν άντρες
στο φρούριο. Συνέχεια στη Δυτικήν Ελλάδα
στη Στερεάν θε ν' ανεβούν, όπου ο Γιαννάκης μπήκε
στης πόλης του Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκίαν,
κι όπου ξανά επέδειξε γενναιότητα, ζήλο.

30250

Όμως κατά την έξοδο σκοτώθει στο Μποχώρι
με τους τριάντα εφτά τους άντρες του, π' όλοι στη μάχη πέσαν
Πρόσθετα, «ο Γιάννης έχασε μεγάλη περιουσία
τσιφλίκια, χίλια πρόβατα και άλλα πολλά μέσα».
Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει

30260

στην πέμπτη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Χατηπέτρου ο Στάθης, ο Ασπροποταμίτης,
έφυγεν απ' τα Τρίκαλα, μπαίνοντας στον αγώνα
κι έφτασε στη συνέχεια, ως του Ασπροποτάμου
την πόλην, όπου έλαβε μέρος μέσα στις μάχες.
Συνέχεια, έφυγε από'κει και μέσ' το Μεσολόγγι
στην πρώτη του Μεσολογγιού, πολιορκίαν βρέθει.
Μπήκε, μετά, μέσ' του Μοριά τις μάχες από όπου
30270 θα μετάσχει σ' αποστολές καθώς κι υπηρεσίες.
Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
στην πέμπτη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Χατζής ο Αποστόλης ο παπάς από τη Δέση
τ' Ασπροπόταμου κατάγοταν μέσα στον αγώνα
μπήκε μ' οδηγητή τον Νίκο τον Στορνάρη
και μαζί του βρέθηκε μέσ' σε διάφορες μάχες.
Επίσης παρευρέθηκε και στην πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού· στη μάχη Νεοκάστρου
όπου εκεί δεκαεφτά δικοί του στρατιώτες
30280 και δυο πρωτοξαδέλφια του στη μάχη σκοτωθήκαν.
Μέσ' τον αγώνα έχασε λαμπρή περιουσία.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στην πρώτη υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Χατζής ή Χατζόπουλος, όπως κι αλλιώς λεγόταν
ο Σπύρος, καταγότανε από το Μεσολόγγι.
Ο Σπύρος παραυρέθηκεν υπό τις οδηγίες
τ' οπλαρχηγού του, του Μακρή, μέσ' την πολιορκία
την τρίτη του Μεσολογγιού και που θα επιδείξει
και ζήλον και ευπείθειαν· κι υπό τις διαταγές του

30290 έχοντας κάπου είκοσι πολεμιστές μαζί του.
Κι αφού, στερνά, διασώθηκε μέσ' τη μοιραία νύχτα,
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
συνέχισε να πολεμά με αρχηγό τον ίδιο
ίσαμε την ανάκτηση της ιερής της πόλης.
Επίσης παραυρέθηκε και στη γνωστή τη μάχη
της Ράχωβας, τη θρυλική και τη σπουδαία μάχη.

* * *

Η Δημητρούλα Χατζίνα από το Μεσολόγγι
πληροφορεί μ' επιστολή αρμόδιους του κράτους
πως η Ελένη η κόρη της, αιχμάλωτη κρατιέται
30300 στα χέρια κάποιου Αχμέτ Χότζα, στο χωριό Κεσεράκι

* * *

Ο Χειλακόπουλος ο Βασίλης, από της Μακρυνείας
την γνωστή κώμη Μακρυνού εκαταγόταν μέσα
μ' οδηγητή του τον Μακρή μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα κι έλαβε μέρος στις μάχες μέσα :
τ' Αγρίνιου, του Ζαπάντι, στη Βόνιτσα, Κομπότι,
την Πλάκα, το Αιτωλικό, στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, Ναύπακτο, Γαβρολίμνη,
στη Μονή της Βαρνάκοβας, καθώς και σ' άλλες μάχες.
Η μάνα του αιχμάλωτη μέσ' των εχθρών τα χέρια
30310 είχε πέσει· μα τελικά μ' εξαγορά απ' το γιο της
μπόρεσε και λυτρώθηκεν απ' την αιχμαλωσία.

* * *

Ο Χειλαράς ο Θανάσης από το Λακοχώρι
τ' Αγρίνιου κατάγοταν, μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα μ' αρχηγό τον Στάικο τον Γιάννη.
Μπήκε σε μάχες διάφορες και στην πολιορκία
την τρίτη του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει
τη νύχτα την πολύνεκρη της έξοδου απ' την πόλη

Μ' Αλεξάκη Βλαχόπουλο πολέμησε στην Πλάκα
και με τον ίδιο αρχηγό και Γαρδικιώτη Γρίβα
30320 στη μάχη του Μακρύνορους, ενώ με Αλεξάκη
πολέμησε στη Βόνιτσα, καθώς και σ' άλλες μάχες
όπου και διακρίθηκε για το μεγάλο θάρρος.

* * *

Ο Γιώργος ο Χεινόπορος που από τη Μυρίνη,
της πόλης του Καρπενησιού, καταγότανε μέσα,
με αρχηγό κι οδηγητή τον Γιωργούλα Γιολδάση
στη μάχη παραυρέθηκεν εις την Μιάρα μέσα,
στο Πετροχώρι Απόκουρου κι απέ στο Μεσολόγγι
μ' οδηγητές τους Μπότσαρη Κώστα και Γιολδασαίους.
Επίσης παραυρέθηκε στις Ράχωβας τη μάχη
30330 μ' αρχηγό τον στρατάρχη, Γιώργο Καραϊσκάκη.
Σαν ο στρατάρχης μίσεψε, μπήκε μέσ' του Φαρμάκη
το σώμα, και πολέμησε στις Τέρνοβας τη μάχη
με Γιάννη Στράτο αρχηγό και Γιωργούλα Θανάση.
Επίσης παραυρέθηκε στη μάχη στα Καγκέλια
στο Καρπενήσι, μ' αρχηγούς τους ίδιους και πάλιν.
Παρά την πλούσια δράση του, η επιτροπή τ' αγώνα
θα τον αφήσει, τελικά, χωρίς βαθμολογία.

* * *

Ο Νίκος ο Χεινόπορος από της Μακρυνείας
την κώμη τον Πλάτανο καταγότανε μέσα·
30340 με αρχηγό του τον Μακρή μπήκε μέσ' τον αγώνα
του κοσιένα· κι έλαβε στις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού μέρος, ως της φρουράς του
μέλος· σ' όλες βρισκότανε τις τρεις πολιορκίες.
Ο Νίκος ο Χεινόπορος μαχόμενος θα πέσει
στον κάμπο του Μεσολογγιού τη νύχτα της εξόδου
σαν, ξιφήρης, διέσχιζε τις εχθρικές δυνάμεις,

κι άφησε τη γυναίκα του, στερούμενη των πάντων.

* * *

Ο Χήρας Νάσσης ήτανε καταγωγής Σουλιώτης
με την οικογένειά του στ' Αργίρι εγκαταστάθει.

30350 Ως σωματάρχης, κεφαλή πολλών συμμαχητών του,
σε μάχες παρευρέθηκε. Και πέθανε στο τέλος,
αφού υπέστει τα δεινά μέσ' την πολιορκία
μαχόμενος θε να πέσει μιας και θανατηφόρα,
στην ένδοξη την έξοδο, πληγήν μέσα είχε λάβει.

* * *

Ο Χήρας ο Νικόλαος, του Γ. Ιωαννίτης

μ' επιστολή του στο κράτος, ζητάει τη συνδρομή του
για την απελευθέρωση νύμφης και ανεψιών του
που πιάστηκαν αιχμάλωτοι μέσα στο Μεσολόγγι
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη
30360 ενώ και το αδέλφι του, σύζυγος και πατέρας
των αιχμαλώτων, έπεσε στο Μεσολόγγι μέσα.

* * *

Ο Χονδροδήμου ή Δενδραμής ή Βενδραμής, Δημήτρης

με το δικό του μύστικο και με κοσπέντε άνδρες
βρέθηκεν από ξαρχής στις δεινής πολιορκίας
της πόλης του Μεσολογγιού, ίσαμε και την πτώση
της μαρτυρικής κι ένδοξης ετούτης πολιτείας.

Το μύστικό του κάηκε μέσα στο Βασιλάδι
όπως κι ο ίδιος πάν' στο πλεύμενο του.

30370 Τα δύο, εξάλλου, κανόνια που ήσαν στο Σαράι
στο Εθνικό το οίκημα του Μουσείου της Πόλης
ήσανε ιδιόκτητα του Δενδραμή ή Χονδροδήμου
που χρησιμοποιήθηκαν μέσ' τα κανονιοστάσια
της πόλης του Μεσολογγιού μέσα στο κοσιένα
για απεράσπιση των πολιορκημένων μέσα

Η Επιτροπή εκδουλεύσεων θε να τον κατατάξει
στην έβδομη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Αναγνώστης ο Χονδρός από της Μακρυνείας
την κώμη τη Γαβαλού καταγότανε μέσα.

Μυημένος από πριν στη Φιλική Εταιρεία,
30380 έλαβεν ενεργό μέρος σαν άρχισε ο αγώνας
και παρευρέθει στις μάχες : στ' Αγρίνιο, Ζαπάντι,
μέσ' το Πέτα, Κομπότι, Κεφαλοβρύσι, Πλάκα,
τη Βόνιτσα, τον Μύτικα, τις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, στον Πλάτανο Κραβάρων.
Στο τέλος, μέσα στου εχθρού τα χέρια θε να πέσει
μαχόμενος ηρωικά στου Αιτωλικού τις μάχες
και μεταφέρθηκε από' κει αιχμάλωτος στην Άρτα.
Πεθαίνοντας θε ν' αφήσει τη χήρα σύζυγό του,
τη Βασίλω, να στερείται και το ψωμάκι ακόμα
30390 μιας κι η περιουσία τους ολάκερη εχάθει.
Η επιτροπή εκδουλεύσεων θα τότε κατατάξει
στη δεύτερη υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Χουλιάρης ο Θανάσης απ' της Ευρυτανίας
την κώμη το Κρίκελο καταγότανε μέσα·

30395 μπήκε μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
και μέσα στου Καρπενησιού τις μάχες παρευρέθει
μ' οδηγητές του κι αρχηγούς τους αδελφούς Γιολδάση.
Επίσης πολέμησε μέσ' τη μάχη της Λάσπης
με αρχηγούς τους ίδιους. Και στο Κεφαλοβρύσι
30400 στη μάχη του Καρπενησιού ενάντια στον Σκόδρα.
Στην Καλιακούδα βρέθηκεν, ενάντια στον ίδιο,
στη Σκάλα Τέρνου μ' αρχηγούς ξανά τους Γιολδασαίους,
στις μάχες του Νεόκαστρου, στο Κρεμμύδι, Καγκέλια,

μέσ' τη στερνήν, οδυνηρή, τρίτη πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγίου, καθώς και σ' άλλες μάχες.
Ο Θανάσης διέπρεψε για τη φιλοπατρία
καθώς και για το ζήλο τους που δείξε στον αγώνα.

* * *

- Ο Χουλιάρης Κωνσταντίνος** απ' της Ευρυτανίας
την κώμη το Κρίκελο καταγότανε μέσα,
30410 μπήκε μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
όντας οδηγητής δέκα συμμαχητών του
με τους οποίους βρέθηκε μέσα στο Καρπενήσι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Γιάννη τον Γιολδάση.
Επίσης παραυρέθηκε μέσ' τη μάχη της Λάσπης,
στη μάχη Κεφαλόβρυσου Καρπενησιού κι ακόμα
στη μάχη της Καλιακούδας, που 'πεσε ο Κοντογιάννης
στη Σκάλα Τέρνου, ευθύς μετά, στις μάχες Νεοκάστρου,
και Κρεμμυδιού, συνέχεια, υπό τους Γιολδασαίους ,
στα Καγκέλια Καρπενησιού, μέσα στο κοσιένα,
30420 στον Αετόν Αγάθωνος και μέσ' το Γυφτοχώρι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό Γιώργο Δυοβουνιώτη,
στη μάχη μέσ' τα Τριζόνια υπό τον Κοντογιάννη
και στη στερνή, την επική, τρίτη πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγίου με τον Κίτσο Τζαβέλα
όπου μέσα παρευρέθει κι ίσαμε και την νύχτα
της επικής της έξοδου από το Μεσολόγγι,
όπου κι ετραυματίστηκε και όμως διεσώθει,
μέσ' τη μάχη του Δίστομου με τον Καραϊσκάκη
καθώς και μέσ' τις Αθηνών τις μάχες με τον ίδιο
30430 όπου κι εκεί πληγώθηκε στο δεξιό το πόδι.

* * *

Ο Χρηστίδης ο Γιαννακός από της Τριχωνίας
την κώμη τον Ταξιάρχη καταγότανε μέσα,

μ'οπληρχηγούς διάφορους βρέθηκε στον αγώνα,
τους αρχηγούς Δήμο Σκαλτσά, τον Στάικο τον Γιάννο
Σαφάκα, Καραϊσκάκη, Μακρή και τον Μακράκη
και παρευρέθει σε μάχες, όπως μέσ' το Βραχώρι,
στο Καρπενήσι, Ζαπάντι, Άμπλιανη, Μαραφέντη,
Καστροσειρά, Βαρνάκοβα, Αράχωβα, Τριζόνια
και μέσα στου Μεσολογγιού, σταλμένος του Μακράκη
30440 στην τρίτη πολιορκία, όντας μέσ' σε τριάντα
συμμαχητές, οδηγητής που απ' το λογαριασμό του
ο ίδιος προσωπικά, μισθοτροφοδοτούσε.
Ο Γιαννακός ο Χρηστίδης πήρε στις εκστρατείες
της Θεσσαλίας κι Ήπειρου μέρος μέσα στις μάχες
και στις μάχες των Αθηνών, καθώς σ' άλλες μάχες :
μέσ' τη μάχη της Άμπλιανης πληγώθηκε στο χέρι.
Η αρμοδία Επιτροπή θε να τον κατατάξει
στη δεύτερη υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Χρήστου ή ο Χρηστίδης όπως κι αλλιώς λεγόταν,
30450 **ο Γιάννης**, καταγότανε από το Καρπενήσι.
Πολέμησεν απο' ξαρχής στον ιερόν αγώνα:
και στου Μεσολογγιού τη στερνή, δεινή, πολιορκία
μ'οδηγητή του κι αρχηγό τον Χρήστο Χατζηπέτρου.
Επίσης παραυρέθηκε, μαχόμενος γενναία
μ' ευπείθεια παντοτεινή και με μεγάλο ζήλο
και μέσα σε διάφορες τ' αγώνα άλλες μάχες
Εξάλλου παραυρέθηκε και μέσ' την εκστρατεία
του θρυλικού πολέμαρχου, Γιώργου Καραϊσκάκη.
Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
30460 στη δεύτερη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Χριστοδούλου ο Γιάννης, από της Μακρυνείας

την κώμη το Μπερμπάτι καταγότανε μέσα.
Με αρχηγό του τον Μακρή πήρε σε μάχες μέρος :
στο Μακρυνόρος και στις τρεις πολιορκίες μέσα
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει
τη νύχτα της ηρωικής, πολύνεκρης εξόδου
της φρουράς του Μεσολογγιού μέσα από την πόλη.
Και με τον ίδιο αρχηγό μπήκε και μέσ' τις μάχες
30470 της Ανατολικοστερεάς, όπως Θηβών, της Πέτρας
του Δίστομου, Αράχωβας, καθώς και σ' άλλες μάχες
κι ίσα με την ανάκτηση της ιερής της πόλης.

* * *

Ο Γιώργος ο Χριστόπουλος από της Ναυπακτίας
και την κώμη την Ασπριά καταγότανε μέσα
με αρχηγούς τους Ανδρίτσο, Σαφάκα, Σκαλτσοδήμο
πολέμησεν από' ξαρχής του ιερού τ' αγώνα
στης Ναύπακτου την πρώτη της πολιορκία μέσα
στη μάχη του Μαραφέντη, της Άμπλιανης Σαλώνων,
μέσα στη μάχη της Γραβιάς κατά του Ομέρ Βρυώνη,
30480 στο Λιδορίκι και μετά, μέσα στο Μακρुकάμπι,
στη μάχη του Καρπενησιού, στη μάχη Καλιακούδας.
Συνέχεια, και μ' αρχηγό τον Κίτσο τον Τζαβέλα
πολέμησε μέσ' τον Μοριά, στη μάχη στο Κρεμμύδι,
καθώς και εις την άμυνα στο Μεσολόγγι μέσα
στην τρίτη πολιορκία της ιερής της πόλης
ίσαμε και την επική τη νύχτα της εξόδου
απ' όπου διασώθηκε· συνεχιστής της δράσης
παρευρέθει μέσ' τη γνωστή, περίπυστη, τη μάχη
του Ξένιου, την ολέθρια για τους επαναστάτες
30490 και στη μάχη του Πειραιά. Και στη συνέχεια μπήκε
μέσ' την πεντακοσιαρχία του Γιάννη του Φαρμάκη
και με αυτήν πολέμησε στις Τέρνοβας Κραβάρων,

μέσα στις Ευρυτανίας τη μάχη στα Καγγέλια.
Συνέχεια, παραυρέθηκε στη μάχη Μυρμηγκιάρι
που σιμά βρίσκεται στη Λαμποτινά τη Μεγάλη
Τέλος, παραυρέθηκε, μέσ' τις πολιορκίες
Μεσολογγιού, Αντίρριου, κι ολοστερνά Ναυπάκτου,
ίσαμε την οριστικήν την επανάκτησή τους.
Παρά την τόσο ζηλευτήν πολεμική του δράση
30500 η Επιτροπή τον άφησε στις τάξεις στρατιώτη.

* * *

Ο Χρυσανθόπουλος Γιαννακός ή Μωραϊτάκης
όπως κι αλλιώς λεγότανε, από το Μεσολόγγι,
επαυρέθει και στις τις τρεις γνωστές, πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, με αρχηγό στην πρώτη
τον Μήτσο τον Δεληγιώργη· στη δεύτερη ευρέθει
μ' οδηγητή του κι αρχηγό Παπαλουκά Αναστάση
και στη στερνή, πολύνεκρη, με τον Νίκο Στορνάρη.
Στην έξοδο διασώθηκε· κατέφυγε στ'Ανάπλι
30510 απ' όπου και συνέχισε τις μάχες ως την ώρα
που πωσώγυρισε, στερνά, μέσα στο Μεσολόγγι
όπου θα ζήσει ταπεινά και σε μεγάλη φτώχεια
μιας κι όλη η περιουσία του πλήρως εκαταστράφει.

* * *

Ο Χρυσικόπουλος Γεώργιος από της Ναυπακτίας
με αρχηγό κι οδηγητή τον Θύμιο Ξύδη μπήκε
μέσα εις τον πανίερον του κοσιένα αγώνα.
Μαζί του παραυρέθηκε μέσ' την πολιορκία
πρωταρχικά της Ναύπακτου κι ύστερα και οι δυο τους
μπήκανε στου Μεσολογγιού πρώτη πολιορκία.
Συνέχεια πολέμησε στη μάχη Καλιακούδας
30520 και στη μάχη στα Λεχαινά, όπου εκει θα πέσουν
και δυο πρωτοξαδέλφια του κι ο ίδιος πληγώθει.

Στο κοσπέντε προσχώρησε στον Κίτσο τον Τζαβέλα
και μπήκανε κι οι δυο μαζί στο Μεσολόγγι μέσα
στην υστερνή, την επική, τρίτη, πολιορκία.
Λίγο πριν απ' την έξοδο, μέσα στο κοσιέξι
με μια κοινή αποστολην από το Μεσολόγγι
στάλθηκε στη Δερβέκιστα και στον Καραϊσκάκη
και δώσανε το μήνυμα στο θρύλο καπετάνιο
για προσβολήν από κοινού στου Κιουταχή το σώμα
30500 πράξη που, ως ένα βαθμόν, εππραγματοποιήθει.
Όταν η πόλη έπεσε φεύγει απ' το Μεσολόγγι
και θα φτάσει με της φρουράς τα λείψανα στ' Ανάπλι
κι εντάχθηκε στο στράτευμα του Ιωάννη Φέζου
με τον οποίο βρέθηκε μέσ' τις μάχες στους Μύλους
του Άργους· κι ακολούθησε τον Γιάννη Μακρυγιάννη
και με τον Κίτσο Τζαβέλα, στρατιωτικό αρχηγό του
σε μάχες παραυρέθηκε και στην πολιορκία
της Ναύπακτου ως την οριστική πτώση του φρούριού της.

* * *

Ο Γιάννης ο Χριστόπουλος από το Μεσολόγγι
30540 μπήκε μέσ' του Μεσολογγιού τις τρεις πολιορκίες
και τον εχθρό πολέμησεν ως καλός στρατιώτης
ενώ, πρόσθετα, στήριξε με χρήμα τον αγώνα.
Στην έξοδο διασώθηκε και στον Κάλαμο πήγε
όπου εκεί κατέλειπε την οικογένειά του
για να συνδράμει, όσο μπορεί, τον ιερόν αγώνα.
Μέσα στο τριάντα δυο ο Γιάννης θα πεθάνει,
χήρα, στερνά, αφήνοντας τη σύζυγο Θεodώρα
καθώς και πέντε ορφανά, δίχως μια προστασία
μιας κιόλη η περιουσία του χάθηκε στον αγώνα.
30550 Έτσι, η χήρα – σύζυγος ζούσε μ' ένα απ' τους γιους της
που «αποφρενοβλάβειαν», ατυχώς, μαστιζόταν .

Η αρμοδία Επιτροπή θά τονε κατατάξει
στη δεύτερη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Η Χρυσομαλλίνα Ανδρέαινα από το Μεσολόγγι
τα πιο πολύτιμα αγαθά μέσ' τη ζωή εστερήθει
κι αφού αιχμαλωτίστηκε κι αφού εξανδραποδίσθει
κι αφού είδε με τα μάτια της τον γιο της τον Νικόλα
να της τον αφαρπάζουνε και να τον αφανίζουν
οι Άραβες, που εισόρμησαν μέσα στο Μεσολόγγι
30560 ζει μέσα σ' απέραντη, κι ανείπωτη πενία.
Το σχετικό το έγγραφο τής το προσυπογράφουν
ο Κώστας, ο Βλαχόπουλος κι ο Θόδωρος Τρικούππης.

* * *

Ο Χρυσός ή Χασάπης ο Σπύρος, καταγόταν
απ' τον Άγιο Βασίλειο, της Βόνιτσας την πόλη,
πολέμησε στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
υπό την καθοδήγηση τ' οπλαρχηγού του Τσόγκα
κι αντάμα παραυρέθηκε μέσ' τις πιο κάτω μαχες :
της Βόνιτσας, Μακρύνορους, του Κομποτιού, του Πέτα,
και μέσα στου Μεσολογγιού πρώτη πολιορκία ευρέθει.
30570 Με τον Σπύρο Κοντογιάννη πολέμησε, συνέχεια,
στην Τρίπολη, ενώ ξανά στο Μεσολόγγι μπήκε
στην τρίτη του Μεσολογγιού, στερνή, πολιορκία
απ' την αρχή κι ως τη νυχτιά της έξοδου απ' την πόλη
στημένος στην Τερίμπιλε, την τρομερή την τάπια.
Και μόνος, με τα ίδια τα χέρια του θα θάψει
τον αρχηγό Κοντογιάννη, πού πεσεν μέσ' την τάπια
την ίδια, την Τεριμπιλε. Με αρχηγό, συνέχεια,
τον Κώστα τον Βλαχόπουλο, μαζί θα πολεμήσει
σ' όλες όσες έδωσεν μάχες ο αρχηγός του
30580 όπως στη μάχη των Θηβών, Ναυπάκτου, Στενεβίκου

της Ράχωβας, Μεσολογγιού, καθώς και σ' άλλες μάχες.

* * *

Ο Χωσιάδας Παντελής, απ' του Μεσολογγίου την κώμη τ' Αγγελόκαστρο καταγότανε μέσα απ' όπου και μετοίκησεν, αργότερα, στο Άργος, σε μάχες παραυρέθηκε στην Στερεάν Ελλάδα και σ' όλες του Μεσολογγιού γνωστές πολιορκίες όπου εκεί φονεύθηκαν και δύο αδελφοί του ενώ ο ίδιος έχασε τ' αριστερό του μάτι.

30590 Συνέχισε τη δράση του και βρέθηκε σε μάχες μέσα στην Πελοπόννησο, όπως στο Παλαμίδι όπου αρρώστησε βαρειά και τελικά θα χάσει και το δεξί το μάτι του και τυφλός πλήρως έτσι. Μέσ' τον Μοριά πολέμησε πολύ γενναία πάλιν με τον Σταματελόπουλο, με τον οποίον πήρε μέρος στις μάχες μέσ' τ' Άστρος, στα Δέρβαινα και σ' άλλες ενάντια στον Ιμπραήμ, όπου και διεκρίθει για τον ζήλο, το θάρρος του, τη γενναιότητά του.

* * *

30600 **Ο Ψαράς, ο Μήτρος**, που από της Ματαράγκας την κώμη της Μακρύνειας καταγότανε μέσα μ'οδηγητή του τον λαμπρόν οπλαρχηγό Δημήτρη τον Μακρή τον Ζυγιώτη, μπήκε μέσ' τον αγώνα του κοσιένα : βρέθηκε στις μάχες τ' Αग्रινίου, του Ζαπάντι, του Μαχαλά, Ξηρόμερου, του Πέτα, του Κομποτιού και της Πλάκας, και στις πολιορκίες Μεσολογγιού, κι Αιτωλικού, του Πλάτανου Κραβάρων, Λαμποτινάς, της 'Ράχωβας, τις μάχες της Ναυπάκτου καταφρονώντας πάντοτες τον θάνατο τον ίδιο.

* * *

Ο Ψαροδημητρόπουλος ο Κώστας, καταγόταν

30610 απ'την πόλη Βενέτικο της Ναυπακτίας μέσα
και μ'αρχηγό κι οδηγητή τον Πάνον Αλεξίου
ή και αλλιώς Βενέτικον, έντονα διακρίθει
μέσ' τη στερνή, δραματική, τρίτη, πολιορκία
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ'την πόλη.

* * *

Ο Ψίλος ή Ψήλλος, όπως κι αλλιώς λεγόταν
ο **Γιάννης**, καταγότανε απ'την κώμη του Βάλτου
τη Λεπενού. Μπήκε μέσα στον ιερόν αγώνα
όπως και σε διάφορες μάχες του κοσιένα.
Μ' όλη την οικογένεια στο Αιτωλικό βρισκόταν
30620 το πολιορκημένο απ' τους εχθρούς, όπου αιχμαλωτίσκει
μαζί με τη μητέρα του και με την αδελφή του
απ' όπου οδηγήθηκαν αιχμάλωτοι στην Άρτα
και τελικά ο ίδιος κι η μάνα του αφεθήκαν
μαζί μ' άλλους ελεύθερους και εξαναγυρίσαν.
Όμως η αδελφή κρατήθηκε μέσ' την αιχμαλωσία
κι ως ανήλικη αναγκάστηκε τότες να εξωμόσει.
Μέσα απ' άλλο φάκελο προκύπτει πως η Γκόλφω
η Τάσαινα, Ψήλου, π' απ' τη Λεπενού την κώμη
μέσα εκαταγότανε, αιχμάλωτη επιάσκει.
30630 με τα τρία της παιδιά: τον Γιάννη, τη Μαρία,
μαζί με τη μικρότερη κόρη της, Κατερίνα.
Κι η μάνα μεταφέρθηκεν αιχμάλωτη στην Άρτα
και μέσα στην Αρβανιτιάν ο Γιάννης κι η Μαρία,
ενώ η πιο μικρότερη, η Κατερίνη, εσύρθει
αιχμάλωτη, στα μακρινά, τα Μπιτάλια μέσα.
Με τις φροντίδες, τελικά, τ' αρχιερέα Άρτας
καθώς και των Χριστιανών των κάτοικων της πόλης
η Γκόλφω λευτερώθηκε μετά από πέντε χρόνια

30640 κι ύστερα από εξαγοράν και λύτρα που δοθήκαν·
ενώ τα δύο της τα παιδιά τον Γιάννη και Μαρία
η ίδια τα 'ξαγόρασε με τέσσερις χιλιάδες
γρόσια που κατέβαλε στους δουλοκτήτες μέσα.
Η Γκόλφω, στη συνέχεια, πήγεν ως τα Μπετάλια
για να λυτρώσει τη μικρή κόρη, την Κατερίνα.
Οι δουλοκτήτες ζήτησαν δέκα χιλιάδες γρόσια
ποσό που δεν το μπόραγε να καταβάλει η Γκόλφω
κι έτσι η μικρή Κατερινιώ αιχμάλωτη θα μείνει
για πάντα μέσα στη σκλαβιά, όπου κι εξισλαμισθεί
30650 Η Γκόλφω, στη συνέχεια, πληροφορεί ακόμα
πως ο αδελφός της, ο Τάσος, καθώς κι η σύζυγός του,
η Κατερίνα, και ο γιος, Δημήτρης, σκοτωθήκαν
στο Μεσολόγγι όλοι τους τη νύχτα της εξόδου.

* * *

Ο Ψιλογιαννόπουλος ο Γιάννης, καταγόταν
απ' τα Καλύβια Αγρίνιου και μαζί με τον γιό του
κι οδηγητή τον Στάικο τον Γιάννη παρευρέθει
μέσ' σε μάχες διάφορες: στο Βραχώρι, Ζαπάντι,
στην Πλάκα, Πέτα, Νιόκαστρο, στην Καλιακούδα μέσα
καθώς και στου Μεσολογγιού μέσ' την πολιορκία.
Επίσης παραυρέθηκε και στην πολιορκία
30660 της πόλης του Αιτωλικού, όπου κι εκεί θα πέσει.
Στον ίδιο τον φάκελο, μνεία και για τον Κώστα,
τον γιο του Γιάννη γίνεται, όπου κι εκεί δηλούται
πως ο Κώστας πολέμησε και στις πιο κάτω μάχες
πρόσθετα απ' όσες έγινε μνεία λίγο πιο πάνω:
της Πλάκας, Πέντε Όρνων, Νιοκάστρου, Καλιακούδας,
της Ράχωβας, του Ρίβιου καθώς και σ' άλλες μάχες.

* * *

Ο Ψιλογιαννόπουλος ο Κώστας καταγόταν

30670 απ' τα Καλύβια Αγρίνιου· και μπήκε στον αγώνα
με τον Δημήτρη τον Μακρή. Μέρος μαζί του πήρε
μέσ' τις μάχες τ' Αγρίνιου, στις μάχες στο Ζαπάντι.
Εξάλλου, με Βλαχόπουλο τον Αλεξάκη πήρε
μέρος στις μάχες Κομποτιού και στις μάχες της Άρτας
όντας κι ο ίδιος αρχηγός είκοσι μαχητών του.
Μ' οδηγητές τους αρχηγούς Μακρή Δημήτρη, Σύψα,
μπήκε και στου Μεσολογγιού πρώτη πολιορκία.
Επίσης με οδηγητές του Μπόμπορα τον Φώτη
και με τον Γιάννη Στάικο, ξανά στο Μεσολόγγι
δυναμικά πολέμησε μέσ' την πολιορκία
την τρίτη, την οδυνηρή, την επική, μοιραία,
30680 οπότε εκεί μαχόμενος τρεις φορές επληγώθει·
με μια πληγή στην έξοδο και δυο μέσα στην πόλη.
Επίσης παραυρέθηκε και μέσα σ' άλλες μάχες
και σ' όλες διακριθηκε για ευπείθεια κι ανδρεία.

* * *

30690 **Ο Ψωμάκης Γεώργιος** από το Μεσολόγγι
πολέμησε στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
απ' την αρχήν του αγώνα κι ίσαμε το κοσιέξι
όπου, μαχόμενος, έπεσε μέσα στην πεδιάδα
της πόλης του Μεσολογγιού, μ' οδηγητή τον Γιάννη
τον Κότσικα, τον αρχηγό από το Μεσολόγγι,
με τον οποίο βρέθηκε και μέσ' την εκστρατεία
της Ήπειρου και στις εκεί μάχες και που διεξαχθήκαν:
της Σπλάντζας, Μύρτου, Φαναριού και στις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού. Τη νύχτα της εξόδου
ο Ψωμάκης ο Γιώργος, δυο άρρενα παιδιά του
σκοτώθηκαν· κι αιχμάλωτη θε να πιαστεί, ακόμα,
κι η σύζυγος τ' αγωνιστή, που τελικά λυτρώθει
με λύτρα που κατέβαλε το ίδιο το Κράτος.

30700 Παρά την ηλικία της, ζει σ' ένδεια μεγάλη,
ενώ και η πολύ σημαντική περιουσία που είχε
καταστράφηκε ολοσχερώς απ' τους εχθρούς σαν μπήκαν
στην πόλη του Μεσολογγιού, μέσ' τη μοιραία νύχτα.

* * *

Ο Ψωμάκης Γεώργιος από το Μεσολόγγι
μ' οδηγητή του κι αρχηγό τον Κότσικα τον Γιάννη
μαζί του παρευρέθηκε στην εκστρατεία μέσα
της Ήπειρου και στις εκεί μάχες: της Σπλάντζας και του Μούρτου,
του Φαναριού, καθώς και μέσ' τις τρεις πολιορκίες
της πόλης του Μεσολογγιού, απ' όπου διεσώθει.
Και με τον ίδιο αρχηγό, τον Κότσικα τον Γιάννη
στις μάχες παρευρέθηκε: μέσ' τους Μύλους του Άργους
30710 μέσ' τις μάχες των Αθηνών, στου Πειραιά τις μάχες
ίσαμε και τον θάνατο του Γιώργου Καραϊσκάκη.

* * *

Ο Ψωμάκης Γεώργιος από το Μεσολόγγι
πήρε στην επανάσταση του κοσιένα μέρος
καθώς και στου Μεσολογγιού μέσ' τις πολιορκίες
όπου κατά την έξοδο μεγάλη θα επιδείξει
ανδρεία, γενναιότητα και θα σωθεί, στο τέλος.
Ο Γιώργος διακρίθηκε μέσ' σ' όλους τους αγώνες
για το ζήλο, το θάρρος του και την ευπείθειά του.

* * *

30720 **Ο Ψωμάκης Παναγιώτης** από το Μεσολόγγι,
παπάς, όχι μόνο κινδύνευσε στην πόλη μέσα
αλλά και συνεισφορές πολυειδείς στις χρείες
του φρούριου της πόλης του στις τρεις πολιορκίες
πρόσφερεν αφειδώλευτα για τις χρείες τ' αγώνα.
Στην έξοδο διασώθηκε, αφού απώλεσε όμως
όλη την κινητή κι ακίνητη περιουσία που είχε.

Με αίτηση πληροφορεί του κράτους αρμοδίους
πως σ' όλη τη διάρκεια τ' αγώνα είχε προσφέρει
σιτάλευρο, σάρι, κρασί, ρακί, λάδι, ξυλεία,
αραβοσίτι κι υλικά οικοδομών: ασβέστη,
30730 Χιλιάδες γρόσια μετρητά, πρόσφερον εργαστήρια
και αραβοσιτάλευρο, βόδια π' αροτριούσαν,
όλη τη δεύτερη την οικοδομική την ύλη.
Επίσης παραχώρησε κι ένα ελαιοτριβείο
ενώ οι στρατιώτες του δυο άλογά του πήραν
στις μέρες τις υστερινές μέσ' την πολιορκία
«για να τα φάνε» στις σκληρές, δύσκολες κείνες ώρες.
Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
στην πέμπτη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Ο Ψωμάκης ο Σάββας από το Μεσολόγγι
30740 μπήκε μέσα στον ιερόν του κοσιένα αγώνα
μ' οδηγητές κι οπλαρχηγούς διάφορους και πήρε
μέρος σε μάχες διάφορες και στις πολιορκίες
στις τρεις μέσ' του Μεσολογγιού, όπου και διεκρίθει
για θάρρος, γενναιότητα, που είχεν επιδείξει
τη νύχτα τη δραματική της έξοδου απ' την πόλη·
όλη η περιουσία του, πολλές χιλιάδες γρόσια
χάθηκεν οριστικά στη διαδρομή τ' αγώνα.
Η αρμοδία επιτροπή θα τονε κατατάξει
στη δεύτερη των υπαξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

30750 **Ο Ψωριάρης ο Θανάσης** απ' το Σύντεκνο Βάλτου
ως σωματάρχης βρέθηκε στον ιερόν αγώνα
και παρευρέθει σε μάχες, όπως: μέσ' τη Λαγκάδα,
στο Βουλγαρέλι, Πετρίλο, στο Πέτα, στο Κομπότι,
μέσα στα Τρία Σύνορα, στ' Αιτωλικού τη Σκάλα,

Σωλοβιρέλι, Λεπενού, Σκουληκαριά, Τζουμέρκα,
στον Πλάτανο των Κράβαρων, στη Βόνιτσα, στο Ρίβιο,
στη μάχη του Καρβασαρά και στην πολιορκία
την τρίτη του Μεσολογγίου, όπου και επληρώθει.

30760 Η αρμοδία επιτροπή θε να τον κατατάξει
στην έκτη των αξιωματικών μέσα την τάξη.

* * *

Η Ψωροφίνοπούλα, Μεσολογγίτισσα, η Σάνα
αφού αιχμαλωτίστηκε και εξανδραποδίστει
κι αφού είδε με τα μάτια της να σφάζουνε μπροστά της
και το σύζυγό της, τα παιδιά, βοήθεια δεν πήρε.

30764