

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΔΗΣ

1933-1958



**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1955-59
ΣΤΗ ΒΑΒΛΑ**



Γεννήθηκε στην Αναφωτία το 1933 και αποφοίτησε από το δημοτικό σχολείο της γενέτειράς του και μετά από το Εμπορικό Λύκειο Λάρνακας.

Ήταν μέλος της ΟΧΕΝ και Επαρχιακός Γραμματέας της Παγκύπριας Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας, που πρωτοστατούσαν στις ενωτικές διεκδικήσεις του Κυπριακού Ελληνισμού. Εμπνεόμενος από τα προαιώνια ιδεώδη του Γένους, μνήθηκε από τους πρώτους στην ΕΟΚΑ και ήταν ο επικεφαλής της ομάδας "Άρης" στις δολιοφθορές της 1ης Απριλίου 1955 στη Λάρνακα. Για τη δράση του εκείνη την ιστορική νύχτα συνελήφθη την 1η Απριλίου και κατεδικάσθη με άλλους συναγωνιστές του στις 23 Ιουνίου 1955 σε επταετή φυλάκιση με αριθμό καταδίκου 9880.

Στις Κεντρικές Φυλακές ήταν βιβλιοθηκάριος και δίδασκε σε συναγωνιστές του Ελληνικά, ενώ η σκέψη του επικεντρωνόταν πάντα στην ιδέα της απόδρασης, για να συνεχίσει τον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας. Την ιδέα της απόδρασης τραγούδησε και με στίχους:

No.	188820	Sex	M	C.N.	STELIOS	S.N.	IOANNOU
Code		Father	IOANNIS	S.N.	STYLIANOU		
		Nationality	BRIT. SUR	Place	GREEK CRTM		
		Birthplace	AGROSS LIMASSOL	Date of Birth	23 NOV 31		
		Occupation	CONFECTIONERY WORKER				
	Address		63 LIDRAS ST		R.F.P.		
	Nicosia District		NICOSIA		L.P.		
	R.O. or A.R.O.'s signature, seal and date of issue		G. V. ...				

*“Να συντρίψουμε τις αλυσίδες
που μας κρατάν δεμένους στα κελιά
στον αγώνα να ριχτούμε και πάλι
για να βρούμε **ΘΑΝΑΤΟ Ή ΛΕΥΤΕΡΙΑ**”*

Απέδρασε από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου είχε υποβληθεί σε εγχείρηση στη μύτη στις 12 Δεκεμβρίου 1957. Για την απόδρασή του, που ήταν θαυματική, χρησιμοποίησε σχοινί και κατέβηκε από το ύψος του τρίτου ορόφου.



Η διαδρομή που ακολούθησε ο Μιχαλάκης Παρίδης μετά την απόδρασή του από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με τελικό προορισμό τη Βάβλα.

Ο Διγενής ανέθεσε στον Μιχαλάκη Παρίδη τον τομέα Λάρνακας. Ο Παρίδης εγκαταστάθηκε στο χωριό Τρούλληι, στο σπίτι του Ανδρέα Σουρουκλή.

Από τους Τρούλληους μετακινήθηκε στις Αγκλεισίδες και στη συνέχεια σε κρησφύγετο στην περιοχή της Μονής Αγίου Μηνά, για να καταλήξει τελικά στη Βάβλα, όπου η λεβεντιά του αναμετρήθηκε με τον θάνατο.

Στις 27 Αυγούστου 1958, οι Άγγλοι μπήκαν στο χωριό, έκαναν έρευνες σε σπίτια και στο σχολείο, αναζήτησαν τον τομεάρχη, τον εντόπισαν και τον κάλεσαν να παραδοθεί.

Ο Μιχαλάκης Παρίδης, ασυμβίβαστος σκαπανέας της ελευθερίας, αρνήθηκε να παραδοθεί και πολιορκημένος στο σπίτι του δασκάλου Χρίστου Καραγιώργη, όπου είχε το κρησφύγετό του, ρίχτηκε στην ύστερή του μάχη βροντοφωνάζοντας:



**“Οι αγωνιστές της ελευθερίας δεν
παραδίδονται. Νικούν ή πεθαίνουν”.**

Ο ήρωας έπεσε μαχόμενος σε ατμόσφαιρα ηρωικής αποθέωσης με το στήθος διάτρητο από τις σφαίρες των Άγγλων στρατιωτών.



Συναγωνιστές του χαρακτηρίζουν τον Μιχαλάκη Παρίδη πραιο, ευαίσθητο, ευγενή, προσηνή, φηλογισμένο από τα ιδεώδη της ελευθερίας και της Ορθοδοξίας.

Παράλληλα ήταν προσωπικότητα εμπνευσμένη από ηυρικές εξάρσεις που εξέφραζε με την ποίησή του, όπως κάποιοι στίχοι που γράφτηκαν στη φυλακή:

**“Στης φυλακής μου το κελί το σιδερόφραχτο
που χειμωνιά όλο πλήξη με κυκλώνει
τον ερχομό σου καρτερώ σαν άνοιξη
ν’ανθίσουνε μεσ’ την καρδιά μου οι κλώνοι”**



Ακολουθάτε το δρόμο σας οι μεγάλοι

Τη Μοίρα που σας ώρισε ο Θεός ακολουθάτε οι Μεγάλοι. Οδηγός σας το πνεύμα το υπέρτατο και εντός σας ακοίμητο πάντα προσμένει για τ’ ανέβασμα κάτι να γίνει τ’ ακούραστο!

Στενωπός είν’ ο δρόμος, γιομάτος αγκάθια, οι μικροί θα κτυπούν με ήυσσα στο διάβα σας, μα η ψυχή για τη νίκη θα μάχεται ατρόμητα, το κορμί κι αν ηυγάει κι αν ματώνει απ’ τον κάματο.

Νικητές στη γηυκιά την Ιθάκη ως γυρνάτε, Λαιστρυγόνες θα βρήτε μπροστά σας και Τρίτωνες τραγουδούσες Σειρήνες, μαγεύτρες και πλάνες, τον τρανό Ποσειδώνα αφρισμένο για εκδίκηση.

Ποθητό ’ναι να βρεις στων αγώνων το τέρμα μιας πιστής Πηνελόπης αγκάδες αμόηυντες μ’ αν αφήσης στη μάχη την πνοή σου την ύστατη πιο χρηστά δεν μπορούσες τη ζωή να προσφέρεις.

Στίχοι Μιχαλάκη Παρίδη

Οι πέντε πεσόντες αγωνιστές της ΕΟΚΑ της Ορεινής Λάρνακας



ΠΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΦΩΤΙΑ (1933 - 1958)
ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ 27/8/58
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΒΑΒΛΑ



ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ (1939 - 1957)
ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ 21/3/57
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΑ



ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΥΛΛΟΥΣ (1933 - 1958)
ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ 1/8/58
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΡΟΥΛΛΟΙ



ΤΟΥΜΑΖΟΣ ΤΟΥΜΑΖΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΙΕΝΟΥ (1934 - 1956)
ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ 24/8/56
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΘΙΕΝΟΥ



ΑΡΤΕΜΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΙΕΝΟΥ (1931 - 1956)
ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ 12/8/56
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΘΙΕΝΟΥ



Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59



Γ.Τ.Π. 161/2002-20.000
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών

Εκτύπωση: Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας