

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κοινωνία της αφαίρεσης είναι ο τίτλος του βιβλίου του ιταλού κοινωνιολόγου και συγγραφέα **Φιλίππο Βιόλα**, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «ΣΤΑΧΥ», στα πλαίσια της σειράς «Κοινωνικές Επιστήμες».

Για το συγγραφέα η έννοια της «αφηρημένης κοινωνίας» (αυτός ο όρος χρησιμοποιείται στο κείμενο) αναφέρεται σε ένα σύστημα αδιαφορίας για την υπαρξιακή κατάσταση των ανθρώπων. Είναι η κοινωνία που, ενώ λειτουργεί τυπικά ως δημοκρατική, δε λαμβάνει υπόψη της πως ζουν πραγματικά τα μέλη της.

Ο Φιλίππο Βιόλα δείχνει ότι πρόκειται για μια απατηλή κοινωνία, η οποία, ενώ στην πολιτική σφαίρα προβάλλει αρχές όπως τη συμμετοή, την ελευθερία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, στην κοινωνική σφαίρα θεσμοθετεί δομές που παράγουν αυταρχικότητα, καταπίεση, ανταγωνισμό, αδικία. Αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στην πολιτική και κοινωνική σφαίρα, κατά το συγγραφέα, παράγει την κοινωνική αφαίρεση. Η πολιτική σφαίρα δομείται κάνοντας αφαίρεση από τις πραγματικές συνθήκες που δημιουργούνται στην κοινωνική σφαίρα. Τελικά, για τον Φιλίππο Βιόλα, η κοινωνική αφαίρεση δεν είναι παρά ένας δρόμος μέσω του οποίου η τυπικά δημοκρατική καπιταλιστική κοινωνία αποπειράται να ρυθμίζει την κοινωνική ζωή, σύμφωνα προς την ταξική δομή της χωρίς να καταφεύγει σε νόμους τυπικά αντιδημοκρατικούς.

Με εργαλείο αυτήν την «υπόθεση ανάγνωσης» της καπιταλιστικής κοινωνίας ο συγγραφέας εξετάζει — με τρόπο εύληπτο και για το μή ειδικό αναγνώστη — όλες τις σφαίρες της κοινωνικής δυναμικής: το άτομο, το περιβάλλον, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τα κοινωνικά αιτήματα, τις αξίες, το χρόνο, την καθημερινή ζωή, την εργασία, την εκπαίδευση.

Με αυτήν την έννοια, δεν πρόκειται για ένα ερμηνευτικό μοντέλο κατασκευασμένο θεωρησιακά, αλλά για μια πρόταση που γεννήθηκε ως εργαλείο έρευνας-παρέμβασης και απευθύνεται σε όσους, αντιστεκόμενοι σε μια ισχυρή ιδεολογική πίεση, επιμένουν να κοιτάζουν την κοινωνική πραγματικότητα με τα μάτια των συγκεκριμένων προσώπων.

Ο αναγνώστης θα αναγνωρίσει πολλές δικές του προσωπικές εμπειρίες μέσα από την ανάγνωση του κειμένου και θα μπορέσει να τις εντάξει μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών διαδικασιών που περιγράφονται και ερμηνεύονται σ' αυτό το βιβλίο.

Το βιβλίο, που μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά, έχει προκαλέσει ήδη ένα γόνιμο διάλογο στην Ιταλία, κυρίως γιατί ασχολείται με ζητήματα που ζούμε καθημερινά, απασχολούν τον καθένα μας και μας προκαλούν δυσφορία και άγχος.

Ο Φιλίππο Βιόλα διδάσκει Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης «Λα Σαπιέντσα».

(Σελ.: 248. Τιμή: δρχ. 3.000)