

Συμβολισμοί στο θέατρο των οικιών

Προϊόν στοχασμού και οξυτάτης ευαισθησίας είναι η μελέτη του Γιάννη Κιουρτσάκη «Καρναβάλι και Καραγκιόζης» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «ΚΕΔΡΟΣ» με θέμα τη λαϊκή γλώσσα του Καρναβαλιού και τον ελληνικό Καραγκιόζη. Πλουσιότερη στα θέματα που προσεγγίζει και στα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιεί, συστατά συγχρόνως ένα απολαυστικό ανάγνωσμα γάση στην ικανότητα του συγγραφέα να αφηγείται συναρπαστικά και να αναπτύσσει με απλό τρόπο έννοιες σύνθετες — χωρίς ωστόσο να απλοποιεί.

Τό «Καρναβάλι και Καραγκιόζης» είναι τό 6^ο μέρος μίας ευρύτερης προσέγγισης τού συγγραφέα στό θέμα τής ανθρώπινης δημιουργικότητας στόν λαϊκό πολιτισμό. Στό προηγούμενο βιβλίο του «Προφορική παράδοση και ομαδική δημιουργία» (εκδόσεις «ΚΕΔΡΟΣ»), ο συγγραφέας είχε διερευνήσει τό ζήτημα τής «παιδείας» τών αναλφάβητων καθώς και τήν έννοια τής παράδοσης πάνω στην οποία θεμελιώνεται η λαϊκή δημιουργία.

Στό «Καρναβάλι και Καραγκιόζης» ο συγγραφέας διερευνά τις απόψεις του Ρώσου θεωρητικού της λογοτεχνίας Μιχαήλ Μπαχτίν για τό Καρναβάλι και τό λαϊκό γέλιο στό Μεσαίωνα, όπως εμφανίζονται στό έργο του Φρανσουά Ραμπενάλ.

Η λαϊκή κωμική γλώσσα παρουσιάζει, όπως αναφέρεται, σε ένα φαινόμενο διαχρονικό και πολυεθνικό, σε μιά από τις βαθύτερες ρίζες τού πολιτισμού, τη λαϊκή γιορτή. Τις υπερβάσεις ακριβώς της λαϊκής γιορτής —τά μασκαδεμάτα, τή σύγχυση τών μορφών, τήν ελευθεριότητα, τόν ξυλοδαρμό και τό φαγοπότι— συναντάμε σε ένα πλήθος παραδοσιακών γελοιοποιών όπως στόν PULCINELLA, τόν POLICHINELLE, τόν PUNCH τόν HANSWURST, τόν KASPERL, αλλά και τόν τουρκικό KARAGÖZ και στόν ελληνικό Καραγκιόζη.

Ρωτήσαμε τόν Γιάννη Κιουρτσάκη τόν τρόπο που αντιμετωπίζει τό προλυσχητημένο πρόβλημα τής ιθαγένειας τού ελληνικού Καραγκιόζη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΑΚΗΣ: Όπως προσπαθώ να δείξω και

στό προηγούμενο βιβλίο μου «Προφορική παράδοση και ομαδική δημιουργία» τό θέμα τής ιθαγένειας τού Καραγκιόζη είναι ψευδοπρόβλημα. Η ιθαγένεια ενός λαϊκού είδους είναι δεδομένη, είναι καταστατικά κατοχυρωμένη δεδομένου ότι τό είδος αυτό φορτίζεται κατ' ανάγκη από τις εμπειρίες, τις αξίες και τήν ιδεολογία τών εκάστοτε δημιουργού του. Καί εφ' όσον ο ελληνικός Καραγκιόζης είναι ομαδικό δημιούργημα και τόν έχουν φτιάξει Έλληνες δέν μπορεί παρά να είναι ελληνικός. Συγχρόνως ωστόσο ο Καραγκιόζης δέν παύει να είναι ένας τύπος πολυεθνικός, μιά από τις αμοιβαίως εκδοχές τού τύπου τού παραδοσιακού γελοιοποιού τόν οποίο ξαναβρίσκουμε στη διάρκεια τών αιώνων και σε πολλούς τόπους. Εκείνο που εξετάζω είναι πώς κάτι διεθνικό μπορεί ταυτόχρονα να είναι βαθύτατα ιθαγενές.

ΕΡ.: Αναφέρετε στην τελευταία μελέτη σας ότι είναι λάθος ωστόσο να θεωρεί κανείς τόν Καραγκιόζη ρεαλιστική απεικόνιση ή ηθογραφική καρικατούρα τού λαϊκού Έλληνα και τής ρομιοσύνης γενικότερα. Πού όλα αυτά εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι ο Καραγκιόζης «καθοσιφίζει» τήν νεοελληνική κοινωνία. Πώς συμβαίνει αυτό;

ΑΠΑΝΤ.: Μολονότι θεωρείται συχνά αυτονόητη, η ιδέα ότι ο Καραγκιόζης απεικονίζει ρεαλιστικά ή ηθογραφικά τόν Νεοέλληνα με ξενίζει εφ' αρχής και έν τώ καλοσκοπούμε δέν μπορεί να σταθεί. Πρώτον έχουμε ένα θέατρο απόλυτης σύμβασης, ένα θέατρο σκιάων, οι φιγούρες τού οποίου είναι εφ' ορισμού αντι-ρεαλιστικές. Έπειτα πώς είναι δυνατόν ένα άτομο εκ πρώτης όψως τόσο περιθωριακό όσο ο Καραγκιόζης να καθοσιφίζει μιά ολόκληρη κοινότητα; Διότι ο κοινός τόπος ότι ο Καραγκιόζης αποδίδει τη νεοελληνική πραγματικότητα έχει μιάν αλήθεια. Τό ζήτημα είναι πώς γίνεται αυτό. Ο Καραγκιόζης είναι μιά κωμική σύμβαση, ένα αμύθημα και αμφίπλευρο πλάσμα τού υψού, χειραφετημένο από τά δεσμά τής λογικής και τούς καταναγκασμούς στους οποίους υπόκεινται τά πρα-

γματικά άτομα. Είναι ένα πλάσμα τό οποίο έχει τήν ικανότητα να παίζει τούς πιά αντιφατικούς ρόλους (π.χ. τόν έξυπνο και συνάμα τόν κουτό ή ακόμα τόν ειλικρινή και τόν ψεύτη) και επομένως να αποδίδει τόν οποιονδήποτε να υποδύεται όλα τά πραγματικά άτομα και όλους τούς νεοελληνικούς ρόλους. Ο Καραγκιόζης δέν είναι απλώς ένας «μασκάρας» αλλά η ίδια η μάσκα: μιά μάσκα ιδιότυπη εφ' όσον πίσω από αυτήν δέν υπάρχει καν ένας μεταμφιεσμένος άνθρωπος, ένας ζωντανός μασκάρας που «δανείζεται» τό πρόσωπό της, αλλά μόνονά τό χέρι, η φωνή και τό πνεύμα τού καραγκιοζοπαίχτη τού «δανείζει» μάλλον τόν εαυτό του στη μάσκα του. Πίσω δε από τόν καραγκιοζοπαίχτη μιλάει κάποιος άλλος: η παράδοση τού Καραγκιόζη ή καλύτερα ο συλλογικός δημιουργός της εκείνος που ονομάζουμε συνήθως «λάο». Αυτό ακριβώς τό γεγονός —τό ότι δηλαδή ο Καραγκιόζης είναι τελικά τό δημιούργημα μίας κοινότητας, η οποία προβάλλεται κατ' ανάγκη στό πρόσωπό του— τού επιτρέπει να αποτυπώσει τη νεοελληνική ζωή. Όχι βέβαια ρεαλιστικά ή ηθογραφικά, αλλά μ' έναν τρόπο συμβολικό που για τόν καταλάβουμε χρειάζεται πρώτα να γνωρίσουμε τόν ιδιαίτερο κώδικα τής λαϊκής κωμωδίας.

ΕΡ.: Θα μπορούσατε να αναφέρετε μερικά από τά συμπεράσματα στά οποία καταλήγετε όσον αφορά τήν νεοελληνική κοινωνία μέσω τής κριτικής ανάγνωσης τού προαγορασμένου στό κείμενο τού Καραγκιόζη, δηλαδή στό ελληνικό θέατρο τών οικιών;

ΑΠΑΝΤ.: Εκείνο που μου φανερώσε ο Μπαχτίν είναι ότι τό Καρναβάλι και η λαϊκή κωμωδία έχουν τη δική τους γλώσσα, ότι πρόκειται για ένα συμβολικό σύστημα που πέρα από τήν πολυμορφία τών επί μέρους εκδηλώσεων του μεταφέρει κάποια σταθερά μηνύματα. Αυτή η υπόθεση ερσασίας επαληθεύεται στόν Καραγκιόζη με τρόπο εντυπωσιακό. Ανετόητο πλήθος από κωμικά επεισόδια και καραγκιοζικές μορφές, ακόμα και τά πιο ανόητα καλαμπούρια αποκτούν στό φώς αυτής τής γλώσσας ένα απροσδό-

κητό νόημα. Κάποια θέματα που ανήκουν στην πανάρχαια παράδοση τής κωμωδίας και τά βρίσκουμε επίσης στη ρωμαϊκή εποχή, στόν δυτικό Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση, σε όλα τά νεότερα λαϊκά θέατρα και στόν Καραγκιόζη είναι π.χ. η λαίμαργια ή η πείνα, οι ξυλοδαρμοί, ο ερωτισμός, οι θάνατοι και οι νεκραναστάσεις, τό μασκάρωμα, η φαιδρή εμφάνιση και πολλά άλλα. Ευδιαφέρων έχει να δούμε πώς τά αρετυπικά αυ-



τά θέματα τής γιορτής κατορθώνουν να φορτιστούν από ορισμένες ιδιαίτερες εμπειρίες τής νεοελληνικής κοινωνίας και να γίνουν κοινωνικός υπαινιγμός. Ήδη εξετάζοντας τά κοινωνικά συμφραζόμενα τού Καραγκιόζη τήν εποχή που διαμορφώθηκε και άκμασε (τέλη τού 19ου αιώνα και πρώτες δεκαετίες τού 20ού) διαπιστώνουμε ότι είναι τό προϊόν μιάς μεταβατικής κοινωνίας που από τήν αγροτική παραδοσιακή φάση περνά στη φάση τής αστικοποίησης, αστικοποίηση η οποία ωστόσο δέν έχει ολοκληρωθεί. Αυ-

τό τό βλέπουμε πολύ καθαρά στό μπερντέ τού Καραγκιόζη όπου ο κώδικας τού καρναβαλιού δηλαδή καταβάλλει τα αποτυπώσεϊ τό «καρναβάλι» της μεταβατικής νεοελληνικής κοινωνίας.

Ένα στοιχειώδες παράδειγμα «μασκάρματος» είναι ο Μπαρμπαγιώργος δημάρχος: φορά ψηλό καπέλο, βελόδα, φουστάνελα και τσαρούχια. Αυτό είναι τό καρναβάλι τής μετάβασης. Είναι μισός - μισός. Ενώ αστικοποιείται δέν κατορθώνει ακόμα να ξεπετάξει τήν αγροτική του περιβολή. Αποδίδει με απαράμιλλη συμβολική ακρίβεια τήν πραγματικότητα τού βλαχοδημάρχου. Η ακόμα: ο Καραγκιόζης ντυμένος λόφος, γιατρός, επιχειρηματίας κ.ο.κ. (με τήν πασίγνωστη «επίσημη» κι όμως αξιολογήτη περιβολή του). Να ένα παιχνίδι που αποτυπώνει όχι τόσο τις πραγματικές συμπεριφορές κάποιων υπαρκτών Νεοελλήνων όσο τήν εσωτερική λογική μιάς κοινωνίας όπου, για να θυμηθώ έναν θυλιτικό πιά λόγο, «είσαι ό,τι δηλώσεις». Τό ελληνικό θέατρο σκιάων είναι γεμάτο από τέτοιους λεπτούς και βαθείς συμβολισμούς.

ΕΡ.: Κατά τή γνώμη μου είναι πολύ δύσκολο να κατατάξει κανείς τό βιβλίο σας σε κάποιον από τούς γνωστούς κλάδους τών κοινωνικών επιστημών. Εσείς πώς θά τό χαρακτηρίζατε;

ΑΠΑΝΤ.: Η μελέτη μου αγγίζει πολλούς κλάδους, τη λογογραφία (άν και εγώ δέν συλλέγω υλικό, ερμηνεύω αυτό που υπάρχει), τη θρησκείολογία, τη σημειολογία, τη θεατρολογία. Έχει επίσης σχέση με τή θεωρία τής λογοτεχνίας, τής κοινωνιολογίας κυρίως στό γ' μέρος όπου ο Καραγκιόζης εξετάζεται ακριβώς ως έκφραση τής νεοελληνικής κοινωνίας. Βέβαια δέν αισθάνομαι ειδικές σε όλους αυτούς τούς κλάδους. Αν έπρεπε να διαλέξω έναν όρο θά ήταν ο όρος πολιτισμική ανθρωπολογία, με τήν τήν απλή σημασία του: ένας δοκιμασικός δηλαδή λόγος για τόν άνθρωπο και τόν πολιτισμό του. Εκείνο που βασταίνει πρό πάντων φά μείνα είναι η προσωπική μου σχέση με τό θέμα: ο συνεχής διάλογος με τά έργα που μελετώ, ο οποίος, καθώς δέν έχει ένα ορατό τέλος, μου φανερώνει πάντα νέες πτυχές αυτών τών έργων.

ΕΡ.: Ποιά είναι τά πλεονεκτήματα τής μεθόδου αυτής τών οποία θά μπορούσατε να χαρακτηρίσουμε ίσως ως διεπιστημονική;

ΑΠΑΝΤ.: Εν τέλει μάς διδάσκει ταπεινοφροσύνη. Φωτίζει τό αντικείμενο μου από όκτα πλευρές και πάλι βλέπω πώς μου ξεφεύγει γι' αυτό και δέν παύω να θυμάμαι τό μότο τού Άμλετ που χρησιμοποιώ: «Είναι κι άλλα, Οράτιε, στό ουράνιο και στη Γη που δέν τώ αναερέυτηκε η φιλοσοφία σας». Αν και εκ πρώτης όψεως ταπεινό, τό αντικείμενο που έχει απειραρίθμες όψεις, Ο Καραγκιόζης είναι ένα πολυσύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο που δέν μπορεί κανείς να τό προσεγγίσει παρά πολλάπλάς. Γι' αυτό, από μιάν άλλη άποψη, η δουλειά μου μπορεί αντίθετα να φανεί υπερβολικά φιλόδοξη, καθώς ο Καραγκιόζης με οδηγεί ακατάπαυστα σε πράγματα πολύ ευρύτερα και γενικότερα από τόν ίδιο. Καί συλλογίζομαι κάποτε πώς ένα τέτοιο θέμα δέν ήταν για μένα παρά η σφομη για να μιλήσω απλά και συγκεκριμένα γι' αυτά ακριβώς τά πράγματα που με καίνε: για τή νεοελληνική κοινωνία και τόν πολιτισμό της κι ακόμα πιο γενικά για τό πρόβλημα τής παράδοσης και τής τύχης τής μέσα στόν σημερινό κόσμο.

Ελισάβετ Κοτζιά

Βιβλιογραφική ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ 28)86

7-14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Βιβλιογραφία

- I. Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ: «Η ελληνική ασφαλιστική βιβλιογραφία». Αθήνα, 1986. 28X21 (Ανάτυπο: Ασφαλιστική Αγορά, 106, 1985).
- ΕΡΑΣΜΙΑ - ΛΟΥΙΖΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Βιβλιογραφία μεταφράσεων νεοελληνικής λογοτεχνίας». Αθήνα, Εταιρία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, 1986. 21X14 318 σ. 1500 δρχ.

Βιογραφία

ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ: «Στιγμιότυπα... Φωτογραφικές αναμνήσεις». Αθήνα, Εκδόσεις «Καθημερινής», 1986. 26X11 171 σ. Εικ. 2000 δρχ.

Δίκαιο

- ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ν. ΚΕΦΑΛΑΣ: «Τριτενέργειες τών ενοχικών σχέσεων». Αθήνα, Αναστασιού, 1986. 24X17 262 σ. Βιβλ.
- ΕΙΡΗΝΗ ΙΠΠΟΚΡ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ: «Η παιδεία και η συνταγματική της κατοχύρωση». Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1986. 21X14 39 σ.

Δοκίμια - Μελέτες

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ: «Απ' τήν πνευματικήν Άρτα και η Τζένη Διαμαν-

τή - Παπαϊωάννου». Αθήνα, 1986. 24X 17 86 σ.

- B. ΒΛΑΧΟΣ, Τ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Ραδιενέργεια». Αθήνα, Εκδοτικός Συνεταιρισμός Συγγραφέων Καθηγητών, 1986. 21X14 128 σ. Εικ. 300 δρχ.
- ΙΩ. Ν. ΕΗΡΟΥΡΥΗΣ: «Αδράνεια σκέψης και παθητικότητα». Θεσσαλονίκη, 1986. 24X17 24 σ.
- ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ - ΒΑΡΦΗ: Θανάσης Πετσάλης - Διομήδης. Η «Πνευματική οδοιπορία» του και «Οι Μαυρόλυκοι». (1923-1948). Αθήνα, Εταιρία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, 1986. 21X14 316 σ. Βιβλ. 1. 500 δρχ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε. ΦΑΡΡΑΣ: «Μιά αρχαϊκή ερωτική επιγραφή από τή Νάξο». Αθήνα, 1985. 24X17 (Ανάτυπο: HOROS, 3).

Ελληνική πεζογραφία

- ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ: «Έλεγχος ταυτότητας». Αθήνα, «Εξάντας», 1986. 21X14 200 σ.
- ΛΟΥΚΙΑ Ι. ΑΡΑΠΙΔΟΥ: «Τό κινέζικο πάτο». Διηγήματα. Αθήνα, «Νέας Σκέψης», 1986. 21X14 79 σ.
- ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ: «Ο ανελεύθερος και άλλα διηγήματα». Αθήνα, 1986. 21X 14 292 σ.
- ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ: «Τά παιδιά παίζουν. Ο λαός μιλάει». Αθήνα, 1985. 21X14 263 σ.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ: «Τό χρυσό καλοκαίρι». Διηγήματα. Αθήνα, «Ιωλκός», 1986. 21X14 124 σ.

- ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΑΝΑΚΗ: «Λόρε». Αθήνα, «Περίπλους», 1986. 21X14 65 σ.
- ΝΙΚΗ - ΡΕΒΕΚΚΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: «Τού λιναριού τό πάθη». Πεζά. Αθήνα, 1986. 21X14 44 σ.
- ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: «Άδεια οφθαλμοφθαλάσ». Κατάθεση. Αθήνα, «Έκκαρος», 1986. 24X18 126 σ. 650 δρχ.
- ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΛΤ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ: Ο «Παρών». Καί άλλα διηγήματα. Αθήνα, 1986. 21X14 87 σ.

Θεολογία

- ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ: «Γένεση και πηγές τού Όρου τής Χαλκηδόνος. Συμβολή στην ιστοριοδογματική διερεύνηση τού Όρου τής Δ' Οικουμενικής Συνόδου». Θεσσαλονίκη, «Πουρναράς», 1986. 21X14 258 σ. Βιβλ.
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μ. ΜΠΟΥΣΙΑΣ: «Ακολουθία τών εν τή Μοιή τού οσίου Σάββα διαλασφώντων πατέρων». Αθήνα, 1986. 24X17 93 σ.

Κλασική φιλολογία

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: «Ο Όμηρος. Πρόσωπα, πράγματα και ιδέες και Οδύσειας». Αθήνα, 1986. 24X17 480 σ. Εικ. Βιβλ.