

ΙΗ ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
15 ΔΕΚ. 91

ΒΙΒΛΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
«Πρωταθλητής καταδύσεων»
Διηγήματα
Εκδόσεις «Νεφέλη» 1991

Του ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ή η κατάσταση θανάτου είναι θέματα σαφώς δοκιμασμένα στον πεζό λόγο, είναι εμπνεύσεις μας κρίσης που δίνει στη ζωή την τελευταία της έννοια, είναι σημασιολογική εμφνεία ενός φαινούμενου το οποίο προοδιορίζει ένα διαχωρισμό που είναι κάτι σαν φυσική κατάληξη. Απ' αυτή την οπτική γωνία κοιτώντας τα πρόγραμμα, οιδηπότε έχει σχέση με νεκρική σήγη ίσως και να μην μπορεί να προοδισθεί, στη φιλοσοφία έστω αυτού του πράγματος τίποτα το καινούργιο. Κι όμως, συχνά πυκνά, συναντάμε στην πεζογραφία αλλά και στα άλλα είδη των λόγων και της τέχνης σημαντικές νέες εκδόσεις, απόρροιες του σύγχρονου παγκόσμιου πολιτισμού και των εκφάνσεων που αυτός επιφέρει στη σκέψη, με τις διάφορες μεταλλαγές του. Έτοιμος και ο θάνατος να ξεφεύγει απ' τη στενή υπερθαυματική του υπόσταση, να γίνεται αντιληπτός ακόμη κι όταν υπάρχει με την ευρεία έννοια του όρου ζωή, με δυο λόγια να γίνεται στα χέρια των ανθρώπων του γράφειν ένα υλικό απ' το οποίο να μπορεί κανείς ν' αντλήσει μια σειρά διαφορετικών εικόνων και μια αλυσίδα πολιτικούντων εικόνων ερεθισμάτων. Γι' αυτό το πρώτο βιβλίο του περισσότερο γνωστού ως σκηνοθέτη Πιλόγον Καρυπίδη έχει και μοναδικό ενδιαφέρον αλλά και συναρπαστικό στήσιμο, αφού παρουσιάζεται ως μια νέα διάσταση στο πολύυσητημένο και ανερμηνευτό θανατικό τοπίο.

Βέδαια, ο συγγραφέας Γιώργος Καρυπίδης δεν επιθυμεί σε καμιά περίπτωση να «ξεγήσει» μια ιδιότητα της φύσης τόσο καθοριστική και ακρογωνιαία απλώς καταγράφει περιπτώσεις θανάτου ή θανατικής - λόγω ειδικών συνθηκών - καταδίκης, χρησιμοποώντας όλα στοιχεία και τα εφόδια που μας άφησαν παρακαταθήκη οι προηγούμενες γενιές πεζογράφων αλλά και ποιητών, προσαρμοσμένα σε μια σύγχρονη κλίμακα. Μ' άλλα λόγια, αρχίζοντας απ' την αυτοκτονία, τη βίαιη δηλαδή πράξη

Ο συγγραφέας δεν επιθυμεί να «ξεγήσει» μια ιδιότητα της φύσης τόσο καθοριστική και ακρογωνιαία, απλώς καταγράφει περιπτώσεις θανάτου ή θανατικής - λόγω ειδικών συνθηκών - καταδίκης...

Περιήγηση Θανάτου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
Πρωταθλητής καταδύσεων



Έκδόσεις Νεφέλη

αποκοπής απ' το ζωτικό χώρο, προχωρώντας στην αδημονία για ξήση ανθρώπων που έχουν πια περάσει το κατώφλι, συγχίζοντας με μια επίδοση τραγικής μοίρας για αρρώστους που άλεπον να πεθαίνουν πρώτα τα παιδιά τους και μετά οι ίδιοι στο θάλαμο κάποιου νοσοκομείου, καταστρώντας ένα θάνατο - παραμύθι και τέλος διηγούμενος το μοιραίο για πολὺ δικό του άνθρωπο - συγκεκριμένα τον πατέρα του - καλύπτει ένα ειρύ φάσμα πραγματικών μορφών θανάτου, που στις μέρες μας έχουν μια μεγάλη δυναμική, που γκρεμίζουν τοίχους διαμερισμάτων και γίνονται δημόσια υπόθεση, έστω κι αν υπάρχουν πάντα οι αθεράπευτοι θεατές. Μ' αυτή

την πολύ καθοριστική, από άποψη ήφους, θεματολογία κλίνειν το πρώτο μέρος του βιβλίου «Πρωταθλητής καταδύσεων» και συνάμα ανοίγει τις πόρτες για να δούμε το «τέλος» μέσα στις δαγκώνες του σύγχρονου κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι.

Το δεύτερο, λοιπόν, μέρος του έργου είναι μια διαρκής περιήγηση θανατικών παραμέτρων, έτσι που, καθώς διαφοροποιείται απ' τον πραγματικό θάνατο, να προσδίδει νέο ενδιαφέρον, νέα απαισόδοξη ματιά για το μέλλον της ανθρωπότητας, με λίγα λόγια μια εντελώς στάνια πεζογραφική προσέγγιση των σύγχρονων παγκόσμιων προβλημάτων, που μέ-

στα τους κρύβονται μια μεγάλη δόση νεκρού και - όχι από άποψη κίνησης αλλά από άποψη δημιουργίας - απολογητικού το πίου. Σ' αυτό το κομμάτι του βιβλίου που είναι και το μεγαλύτερο, ο συγγραφέας Γ.Κ. εισχωρεί βαθιά στον ψυχιατρό στην κοινωνική συνείδηση, στην ατομική συμπειρφορά κατοίκων διαφόρων κρατών της υφηλίου, για να κάνει φανερή τη θανατερή μυωδιά που εκπέμπουν. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη φιλοσοφική αλλά και πεζογραφική θέση και κατάθεση του συγγραφέα, στη συγκεκριμένη ιστορική φάση η ανθρωπότητα περιλαμβείται σε κάθητης, φυσιολογική ή αφύσικη, ενέγεια σε κάθε της κοινωνικό παλμό, ένα θάνατο, που αν και δεν έχει τη σήγη ενδοαπέραντου νεκροταφείου, ωστόσο δεν προδιαγράφει κανενός είδους αποτεξινωσης απ' την οδυνηρή, θανατική δυσσομία. Η μανηγή - μια και πολλές φορές εκφραζόμεται με ρχόματα - αυτή λογοτεχνική διήγηση, που ξεκινάει από σύνθετα και περίτλοκα ατομικούντων καφινόμενα δύο και από μικρά ερεθίσματα, είναι μια ξεχωριστή γέντα στον σύγχρονο λογοτεχνικό κυκεώνα ιδεών, που γίνεται αμέσως κτήμα του αναγνώστη, ακόμη κι όταν η καθημερινή μζέφια και γκρίνια για δι, τι ενοχλεί τις αισθήσεις μας αποτελεί φαινόμενο πραγματικής παραμάτης.

Το «Πρωταθλητής καταδύσεων» είναι σίγουρα ένα βιβλίο που συνεχίζει, με τη δική του σφραγίδα, τη μεγάλη, από άποψη υπαρξιακής ανάλυσης, σειρά έργων που διερεύνησαν και λογοτεχνικά το θέμα. Παρ' όλα αυτά ο αναγνώστης ολοκληρώνοντας τις σελίδες του, μένει με την αισθηση ότι ο θάνατος είναι σαφώς πιο βίαιος στη διάκριση μας αποτοπίας βίωσης, παρά όταν εμφανίζεται - απρόσμενα ή ευνόητα - ως ένα τέλος που σε καμάτε περιπτώση δεν εξηγεί ή τουλάχιστον δεν υποβάλλει την ερώτηση για το τι είναι ο κύλος της ζωής.